

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



87 ste jaargang | 705
September 2021



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag:
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeïend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeïend naar het licht

Eendracht September:

Voorwoord | blz. 3

Van de bestuurstafel | blz. 5

Activiteiten | blz. 6 e.v.

Campingjournaal | blz. 12

Oproepjes | blz. 15/16

Terugblik | blz. 10/11



Voorwoord



Een goede zomer

Deze zomer was ik in Zwitserland, in Wallis en het Berner Oberland. Voor het eerst in meer dan 30 jaar weer een paar weken alleen op pad met een tent. Vroeger, als twintiger, ging ik wel vaker alleen. Maar dat is toch wel een hele tijd geleden! En het zat allemaal mee. Vlak voor mijn vertrek gingen in Zwitserland de grenzen open en werden de corona beperkingen losgelaten, tenminste als je niet met het vliegtuig kwam. En eind juni/begin juli waren er ook geen beperkingen in Duitsland. Dus alle maatregelen wat betreft QR codes, testen en dergelijke gingen aan mij voorbij.

Ik heb hoog in de bergen toch wel regelmatig gedacht: “dat ik hier mag lopen”. Zo overweldigend kan het zijn in de bergen. En eerlijk gezegd ook wel een paar keer gedacht : “hier zou ik liever niet mijn enkel verzwikken”. Dan liep ik ergens, waar vrijwel geen andere wandelaars waren.

In Saas Grund, vanaf de camping, liep een pad bergop naar het hoger gelegen Saas Fee. Langs dit bergpad staan 15 kleine kapellen. Ze zijn rond 1700 gebouwd, in iedere kapel worden door middel van houten figuren “de rozenkrans geheimen “ uitgebeeld. Maria, Jezus, de kribbe en vul verder zelf maar in. Uiteindelijk kom je dan uit bij de hoogst gelegen en meest indrukwekkende zestiende kapel. Dit is een gebouw, waar mensen naar binnen kunnen. En natuurlijk heb ik hier een kaarsje aangestoken. Ik blijf het altijd wel heel bijzonder vinden dat zoveel tijd en energie werd besteed aan het bouwen van religieuze bouwwerken op afgelegen plekken.

Elk voorjaar gingen de bergbewoners langs al deze kapellen naar boven om te bidden voor een goede zomer. De zomers zijn kort in de bergen en een periode van goed weer is belangrijk om onder anderen voer voor het vee te kunnen binnenhalen voor de lange, zware winters .

Er staan in deze streek veel lariksen, een naaldboom, die in het najaar zijn naalden laat vallen. Bergbewoners verzamelden in de herfst deze naalden om dit dan te gebruiken als strooisel in de stallen.

In ons land hadden de boeren en de natuur dit jaar een goede zomer. De boeren hebben voldoende voer kunnen binnen halen. De watertekorten zijn weer wat aangevuld, dat is goed voor de bossen en andere natuur. Al hebben sommige bomen de droogte van de afgelopen jaren niet doorstaan.

Kun je van een goede zomer spreken als de wereld letterlijk en figuurlijk in brand staat? Bosbranden in Siberië en Zuid-Europa, een aardbeving in Haïti, Afghanistan, het verontrustende klimaatrapport en dichterbij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België. En zo is er nog veel meer te noemen.

Wat mij betreft kan het desondanks alle wereldleed een goede zomer zijn. Je kunt niet alle ellende van de hele wereld met je meedragen. Je kunt proberen je steentje bij te dragen en proberen er voor je omgeving en voor jezelf het beste van te maken.

Ik wens U een goede nazomer!

Lini Vossers





Van de bestuurstafel



Beste mensen,

Als ik dit schrijf zitten we in de derde week van augustus. Nog steeds zijn er beperkingen in de samenleving, maar langzamerhand ontstaat er wel weer wat meer ruimte. *VRIJ en ... Zo* heeft de eerste activiteiten alweer achter de rug en heeft de planning voor de rest van het jaar ook klaar.

De eerste activiteit van *Balans* is voor 3 oktober gepland.

Na de zomer starten we meestal met een *wandeling*, gevolgd door koffie- en thee drinken. Ook dit jaar gaan we weer naar de koffieboerderij van Dorien en Paul.

Het tweede weekend van september is het *Open Monumentendag*. Ad Helmerk zal deze dag een *expositie* van zijn werk openen. (zie de flyer)

We zijn benaderd door Stichting Oud Zelhem. Ze willen een artikel schrijven over de NPB in Zelhem.

Indien er mensen zijn die informatie over de NPB in Zelhem hebben, dan kunnen zij hierover contact opnemen met het bestuur.

Van de penningmeester

Via de bezoekdames is 50 EURO ontvangen.

De collecte van de viering op 25 juli heeft 261,45 EURO opgebracht. Dit bedrag is door ons verdubbeld en overgemaakt op giro 777 voor de slachtoffers van de overstromingsramp in Zuid-Limburg.

Hartelijk dank hiervoor!



Het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden,
maar een mysterie dat geleefd mag worden.



Wandelen (Marinus van den Berg)

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen,
de bronnetjes soms
of passanten.

Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten
of de strakke blauwe hemel.
En de zijwegen en kruispunten
die vragen om een keuze.
Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen
of als duivels, die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.

Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.





Aktiviteiten

VRIJ én....Zo

Na het grote succes van DRIE MUZIKALE VRIENDEN op 6 augustus nu alweer een nieuw optreden.

Change of Key

Een heerlijke avond vol muziek in America stijl

Wanneer: Zaterdag **4 september**
Waar: 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Aanvang: 20.00 uur
Deur open: 19.30 uur
Entree: 8 euro
Aanmelden: vrijenzo@gmail.com of bij Gerwin: 06 413 91 784

Wij hopen u te ontmoeten!



WANDELING

De inmiddels traditionele wandeling aan het eind van de zomer. Ook ditmaal starten wij bij Koffieboerderij Groot Nibbelink van Dorien en Paul. Na afloop staat de koffie klaar, ook voor iedereen die niet heeft mee gewandeld.

Wanneer: Zondag **5 september**
Waar: Koffieboerderij Groot Nibbelink, Nibbelinklaan 12, Sinderen
Aanvang: 9.45 uur (Koffie 10.30 uur)
Aanmelden: vieling@vrijzinnigenvarsseveld.nl of bij Johannes van der Laan: 0315 243548
NB: De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.



Zaterdag 04 september 2021

Change of Key



Vrij én... Zo
't Witte Kerkje

Doetinchemseweg 5 - Varsseveld

Entree € 8,- Aanvang 20.00 u - Zaal open 19.30 u

Reserveren: vrijenzo@gmail.com / 0641391784

als je dicht bij jezelf blijft, kun je ver komen!



Aktiviteiten II



OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens het weekend van Open Monumentendag zal (op zondag) ook ons kerkje te bezichtigen zijn.

Wanneer: Zondag **12 september**
Waar: 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Tijd: 11.30 – 16.00 uur
Entree: Vrij
Aanmelden: Niet nodig



EXPOSITIE AD HELMINK

Vanaf 12 is hangt er weer een nieuwe tentoonstelling. Ditmaal van Ad Helmink. Op 12 september vindt de opening plaats en is er gelegenheid alle schilderijen te bekijken.

Wanneer: Zondag **12 september**
Waar: 't Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Tijd: 11.30 – 16.00 uur
Opening: 11.00 uur
De opening is aansluitend aan de viering. Ad Helmink zal een korte inleiding geven.
Belangstellenden die niet aanwezig zijn in de viering worden verzocht tussen 10.45 en 11.00 uur te verzamelen in de Eendracht via de Beatrixstraat.

Entree: Vrij
Aanmelden: Momenteel niet nodig. Voor actuele situatie zie www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

NB: Tentoonstelling is van 12/9 tot 31/10 te bezichtigen op vrijdag van 10.30 tot 11.30 en op afspraak.

Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet
verteren, de vlammen zullen je niet
verschroeien.
Want ik, de Heer, ben jouw God.
(Jes. 43:2)



Zonnewendewandeling 'de Slangenburg'.

Met goede woorden verder gaan.

Een natte maandagmorgen. Een wende van het klimaat na
dagen met tropische temperaturen. De 21e juni, zonnewende.
Samen op pad, stevige schoenen, gewapend met de
parapluie. En we stapten door waterplassen en over
modderige bospaden.

Nicoline liet ons op 4 plaatsen stilstaan en las
toepasselijke woorden. Stilstaan voor een bruggetje. En
voordat je verder gaat naar de overkant, ballast, je eigen
sores loslaten en achterlaten. Moeilijk is dat. Voortwaarts
gaan en proberen een nieuwe start te maken.

Na 5 kilometer dronken we koffie in het Koetshuis van 'de
Slangenburg'.

Een mooie wende naar een mooie zomer!



een zonnewende wandelaar.

Vuur dat licht van leven geeft
aan wat op de aarde leeft,
houd de liefde in ons gaande,
dat wij hoeden onze aarde.
Vuur van God met vlammen vrij,
wees ons dag na dag nabij.

Het is de Schepper zelf
die in jou ademt
en alles draagt en behoedt.
Niets gaat verloren.
Wees maar gerust nu,
alles komt goed.

Zo heeft de aarde ons geleerd,
dat al wat sterft zal bloeien.
– Toon Hermans



Aktiviteiten III

60+

Op 20 juli was er weer 60+ club. We zagen elkaar weer na een lange stille tijd. Deze keer bijna een volle bak. Heel fijn. Willie heeft het stokje van Janny overgenomen. Ze heette ons allen welkom en las het gedicht 'Slapen' voor. Deze keer geen spreker. Alleen gezellig bij elkaar zijn. Nicoline had een kwis gemaakt over van alles van de afdeling. Met foto's van vroeger en liedjes van de zondagschool; nostalgie!

Janny werd bedankt voor 24 jaar organiseren van de 60+ club. Er werd nog even terug gekeken. Als dank kreeg zij een mandje met inhoud. Tijdens een hapje en een drankje had Willie een gedicht over wat je allemaal met je handen kunt en moet doen (U leest dit gedicht elders in deze Eendracht). Het was een fijne en gezellige middag.

Op 14 september gaan we naar Kersenkweker de Wendelhutte (Brassendijk 4, Linteloo) voor ons **jaarlijkse uitstapje**.

Wanneer: Dinsdag **14 september**
Vertrek: De Eendracht
Tijd: 9.45 uur
Kosten: 20 euro (dat is inclusief koffie met gebak en lunch)
Aanmelden: voor 12 september bij Willie Semmelink
0315 298391



In de vorige Eendracht vroegen wij u om mogelijke nieuwe namen voor de 60+ club. Er zijn al enkele suggesties binnen:

Eendrachtig bijeen
Vrij ontmoeten
Vrij van Zin
Vrij genieten
Samen eendrachtig
Fitte Vutters

Ook uw ideeën zijn nog van harte welkom!

Campingjournaal (slot)

Eigenlijk (en eindelijk!) kan ik zeggen dat ‘campingjournaal’ niet meer helemaal de lading dekt. Want ik schrijf dit vanuit onze nieuwe werkkamer en ik heb al twee nachten in ons eigen bed, in onze eigen slaapkamer geslapen.

Wat een heerlijkheid!

De eekhoortjes in de tuin zijn volgens mij ook blij dat we ze niet meer de hele tijd voor de voeten lopen bij het aanleggen van hun wintervoorraad. Het blijft genieten om ze zo ijverig heen en weer te zien klauteren. Achter in de tuin staat een prachtige bramenstruik, vol met dikke zwarte, zoete bramen. En de pruimenboom ernaast kleurt met de dag paarser.



Een stukje van ons behang in de gang!

De kinderen zijn bezig met hun laatste weekjes vakantie. Ik ben drie dagen met hen naar Münster geweest. Waterfietsen op de Aasee, een bezoek aan het Picasso-museum en ijs eten bij de mooiste ijszaak van de stad. Het was echt een mini-vakantie. De enige die nog echt vakantie verdient is Alex. Als hij niet druk is met z'n gewone werk, is hij bezig met vloeren leggen of de keuken plaatsen (hij heeft zelfs eigenhandig de gootsteen in het aanrechtblad gezaagd!), moeten er wel spullen uit de opslag gehaald worden of stenen voor de toekomstige oprit. En Maarten helpt dapper mee! Ik ben maar wat trots op ze!

Al met al is het een enorm project (geweest). En we zijn nog niet klaar, want in september wordt begonnen met de isolatie van de buitenmuren. Het waren intensieve maanden, maar ondanks alles was het een mooie tijd, waarin we als gezin meegewerkt hebben aan ons geweldige familiehuis!

Mocht u in de buurt zijn, weet dat u van harte welkom bent. Als u voorlopig nog een beetje door de laatste restjes verbouwing heen kan kijken ;-)

Hartelijke groet, Nicoline

Aktiviteiten IV



MEDITATIE

“ Eenheidsbewustzijn “

Vrijdag 17 september a.s. vindt na een lange pauze de meditatieavond weer plaats. Het thema deze avond is “in verbinding met Eenheidsbewustzijn“. Eenheid in de verbinding met lichaam – geest – ziel realiseren we als eerste. Vervolgens komt vanuit deze verbinding ook de verbinding met het Eenheidsbewustzijn tot stand met de aarde en de kosmos. Het web van Liefde en Licht, dat de aarde bedekt wordt ervaren. Zo ook het Kristallijnen Grid, dat zich rondom de aarde bevindt en dat in het hart van de aarde verankerd is.

Binnen geleide meditaties wordt dit bereikt. Ervaringen kunnen desgewenst met elkaar gedeeld worden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Wanneer: **Vrijdag 17 september**
Waar: Voorportaal kerk, Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Tijd: 20.00 – 21.45 uur napraten tot 22.00 uur.
De deur staat open om 19.30 uur.
Entree: Vrijwillige bijdrage
Informatie: Riemke de Boer, 0315-329107 of
riemkedeboer@hetnet.nl



OECUMENISCHE VREDESDIENST 2021

Wanneer: **Zondag 19 september**
Waar: Grote- of Laurentiuskerk in Varsseveld.
Tijd: 10 uur (aanmelden niet nodig)
Thema: IK HEB JOU NODIG
Voorgangers: Pastoraal werker Joset van Leeuwen
Ds Kor Datema

Er worden koorleden gezocht voor het gelegenheids-‘Vredeskoor’.
Zie de oproep elders in deze Eendracht.

Aktiviteiten V



BALANSLEZING

Erkenning en identiteit – door Corrie Haverkort

Wanneer: Zondag 3 oktober.
Waar: Vrijzinnig Centrum De Eendracht,
Pr. Beatrixstraat 1A, Varsseveld
Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Inloop vanaf 10 uur.
Entree: 10 euro (incl. koffie/thee)
Aanmelden: Els Hermsen, 06-10123593 of
hermsenels@gmail.com



Erkenning en identiteit spelen in onze tijd een grote rol. Zowel maatschappelijk als in ons persoonlijke leven. We willen erkend worden in onze eigenheid. We willen erkend worden in wie we zijn, in wat we doen en waar we voor gaan. Voor ons werk of ons gezin. Voor onze ideeën, gedachten en inzet. En in de persoonlijke keuzes die we maken. Daarnaast willen we erkend worden als inwoner van een land, behorend tot een bepaalde cultuur, etniciteit of gender. Tegelijkertijd willen we niet in hokjes geplaatst worden en de vrijheid behouden om ons opnieuw uit te vinden en de vraag ‘Wie ben ik?’ steeds opnieuw te onderzoeken.

Erkenning en identiteit liggen in elkaars verlengde. Maar wat is erkenning eigenlijk? Hoe werkt het? Waarom kunnen we niet zonder terwijl we het tegelijkertijd niet op kunnen eisen? En wat houdt identiteit in? Wat zegt het over het beeld dat we van ons zelf hebben maar in dat zelfbeeld tegelijkertijd afhankelijk zijn van de ander? Waarom zijn erkenning en identiteit zó belangrijk dat er ruzies door kunnen ontstaan in families en vriendenkringen. En oorlogen gevoerd worden om een eigen identiteit en cultuur?

Deze vragen worden besproken en vanuit het denken van verschillende filosofen belicht. Met name hedendaagse filosofen laten op de vraag naar erkenning en identiteit een boeiend licht schijnen. Zoals de Candese filosoof Charles Taylor, die probeert te begrijpen wat het betekent om ‘individu’ te willen zijn vanuit de waarde die het individu daar zelf aan geeft. Waarbij we ‘onzelf-zijn’

– vervolg ‘Erkenning en identiteit’

bijna als een morele plicht zien en ervaren. En de Amerikaanse filosoof en politicoloog Francis Fukuyama die ingaat op de vraag waardoor het komt dat populisme tegenwoordig zo succesvol is. Vaak wordt dit verklaard vanuit economische motieven maar Fukuyama geeft aan dat het voortkomt uit een behoefte aan identiteit. Hij geeft een mooi inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de hedendaagse eis om als individu erkend te worden. Vervolgens wordt ingegaan op de Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah. Hij onderzoekt de kwalen die voortkomen uit een te sterke waarde die we hechten aan identiteit en het identiteitspolitieke denken. Een verfrissend tegengeluid. Iedere filosoof staat op de schouders van de reuzen voor hen. In het werk van bovengenoemde filosofen wordt verwezen naar Plato en Aristoteles, naar Kant en Hegel. Waar zinvol zal hier ook naar verwezen worden in de lezing.

Oproep

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld

zoekt **zangers m/v** voor de Oecumenische Vredesdienst van 19 september a.s. in de Grote- of Laurentiuskerk in Varsseveld.

Zing je mee?

Het te vormen ‘**Vredeskoor**’ staat onder leiding van Līga Vilmane.



Er is 1 repetitie op vrijdag 17 september om 19.30u in de Grote Kerk te Varsseveld.

Je kunt je opgeven door **vóór 10 september** een mail te sturen naar:
ligavilmane@gmail.com

De eerste **25** opgaven krijgen een bevestigingsmail met daarbij de bladmuziek die nodig is.



Oproep

Na het succes van de vorige twee edities, maken wij ook dit jaar met elkaar weer een adventsbundel.

28 dagen met bij iedere dag een tekst en een illustratie.

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, etc.. De illustraties kunnen natuurfoto's zijn, tekeningen, schetsen, maar bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij.

In verband met opmaak en drukken, vragen wij u uiterlijk **11 oktober** uw materiaal in te sturen. (via post/mail)

U mag meerdere teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel worden aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen we materiaal bewaren voor een volgend jaar.

Het is niet nodig om bij een tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd. Het volstaat om één van beide in te zenden, wij kiezen dan een passende aanvulling daarbij.

De samenstelling van het boekje nemen wij voor onze rekening.

Hartelijke groet, Nicoline Swen & Helene Westerik

Hande.



Een wekke of wat geleden had ik mien de hande bezeerd
En a,j die niet gebruiken kunt, bu,j neet vulle weerd.
Doar stoa,j zo niet bi,j stille, moar een helen dag hi,j ze an de gang.
Joar in joar uut, ow leaven lang.
S'Margens vrog begint et al, de wekker ku,j niet uutzetten,
En ow zelf antrekken, ku,j helemoal wel vergetten.
Hoe mot et met strieken, neien of earpels schellen,
Now, dat mot i,j mien dan moar is vertellen.
Want, heb moar is ambachtsluu, zoas een metselaar of timmerman,
Joa de hele economie henk van de hande af, man.
Wat kan een tandarts, verpleegster of specialist.,
Ik mot d,er niet an denken ,as die de hande mist.
Bunt onze hande dan werkeluk zo ampart,
Och nee, een paar butjes met vel, dan hi,j 't meeste wel e had,
Doar bunt kleine hande, dikken, dunnen, blanken,
Groten en groffen en mooie slanken.
Vier vingers en een doem an iedere hand,
Dat spul kan dreien in hoast iedere stand.
Een neagel der an um te knippen of te verven.
Of met één of ander kunstgrei mooi te bederven.
Met krabben dat geet heel bes,
Want afbieten is nooit de bedoeling e wes.
Onze handen verzet een hoop werk moar doarbi,j,
Kunt ze ok nog andere dinge, da's liefhebberij.
Kiek: ak zo doe, bu,j allemoale stille,
Ak an de weg stoa en ik doe zo, dan begrip i,j ok wel wak wille.
Ak dit doe, hef 't te maken met geld,
En a,j straks klapt ,hek een mooi verhaal verteld.
Zo kunt handen leezen a,j blind bunt,
Gebarentaal veur mensen die doof bunt.
In de kerke vouw ik de hande as ik bid,
In 't duuster vuul ik woar 't lichtknupken zit.

Doar durf ik de hande veur in 't vuur te stekken.
 En vake heb i,j ow over 't harte e strekken.
 Vake mo,j wat deur de vingers zien as 't kan
 Joa, verschillende sprekwoorden he,j doar van.
 Soms kunt hande ok kwoad weazen,
 Dan mo,j niet zo kort in de buurte weazen.
 Een lastig kind kan een kletter kriegen,
 Of van in mekare sloan moar te zwiegen.
 Een hand kan met een woapen umme gaan,
 Dat hef nog nooit geen goed e doan.
 A,j lange vingers hebt, bu,j niet lief,
 Want a,j nemt wat ow niet heurt bu,j een dief.
 Heel vrogger wieren ow dan de hande afgehakt,
 Tegenwoordig wo,j der niet ens meer veur opgepakt.
 Gelukkig kunt hande ok lief wezen en zacht,
 Een aai over de bol , een kniep in de wange.
 Een scholderklop geet d'r altied met deur.
 Een vriendeluk gebaar gif 't leaven fleur.
 Hand in hand wandelt een verliefd paar,
 Bi,j zonne en moane, ze holt van mekaar.
 A,j trouwt, geef i,j mekare de rechterhand,
 Veur de amtenaar van de burgelukkestand.
 En aj dan heel old bunt....en't wil niet meer, dan leg i,j de hande in
 ow schoot,
 Stillete wachten....op de dood.
 Ik was wat an't meimeren, och op zich weinig weerd,
 Moar ja , dat kwam,.. ik hadde mien hande bezeerd.



N .N.



The Creation of Adam – Michelangelo

Namen en adressen / Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer , Soerinkweg 3, 7244 AL Barchem
(06) 22 497 969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld
(06) 28 204 871

Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 78 59 63
of (06) 46 250 342, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld
(0315) 24 35 48, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.B.M. Kolkman, Kosterweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 47 68 70 of (06) 21 622 855
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld

60+ Club: Mevr. G.W. Semmelink-Leneman
(0315) 29 83 91, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Café Cult: Mevr. J. Bruggink (06) 21 854 353
cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Balansgroep: Mevr. M.B.M. Kolkman, (06) 21 622 855
balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller “Eendracht”: Mevr. E.G. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van oktober: 20 september.

Voor de Eendracht van november: 18 oktober

Kopij adres redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. J. Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- | | | |
|------------------------|----------------------|---|
| Zondag
5 september | 09.45 u.
10.30 u. | Wandeling vanaf
koffieboerderij Groot Nibbelink
Koffie |
| Zondag
12 september | 10.00 u.
11.15 u. | Voorganger
Mevr. Nicoline Swen-Fischer
Autodienst: mevr. J. Velthorst, tel. 0315-
243337
Thema: Mijn monument is jouw monument.
Opening tentoonstelling Ad Helmink |
| Zondag
19 september | 10.00 u. | Vredesviering Grote- of Laurentiuskerk
Voorganger: Ds Kor Datema, Mevr. Joset
van Leeuwen
Aanmelden niet nodig. Koffie/thee na afloop. |
| Zondag
26 september | 10.00 u. | Voorganger
Mevr. S. van der Sluijs
Autodienst: mevr. I. ter Maat, tel. 0315-
241702 |
| Zondag
3 oktober | 10.00 u.
10.30 u. | Inloop met koffie en thee
Balanslezing door mevr. C. Haverkort
Thema: Erkenning en identiteit |

