

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



86 ste jaargang | 696
Oktober 2020



Tappet van der Linde

Uitleg bij het omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht deze maand:

Oktober

Voorwoord		3
Van de bestuurstafel		5
Van de Voorganger		6
Uitnodiging		11
Activiteiten		12



Voorwoord

Zomer 2020

Het was een mooie warme zomer en een schitterend voorjaar. Weliswaar te droog in deze hoek van het land, maar daar zullen we waarschijnlijk aan moeten wennen. Een zomer zonder veel van de evenementen, die ik anders graag bezoek: Hootchie Koe, Country Fair, Steengroeve Theater, Zwarte Cross.

Maar wel met het traditionele Hippische Festijn in de Vennebulten. Er waren meer bezoekers dan vorig jaar. Schitterend weer, gratis entree en mensen vinden het fijn om met het gezin en de hond een rondje door de Vennebulten te maken en ondertussen de paarden zien springen over mooie hindernissen.

Er stond een keurige rij op 1,5 meter voor de toiletten. Een “official”, die de rij niet ziet staan en naar het toilet wil gaan wordt door de wachtenden tot de orde geroepen. Ook hij zal achteraan moeten aansluiten. Ook een keurige rij voor het tentje met koude dranken en de frites kraam, Rutte kan tevreden zijn. In de cross passeert een paard met de naam Corona. Ooit was het gewoon een naam, die “kroon” betekent.

Verder ben ik toch maar “gewoon” op vakantie geweest. Niets boeken van tevoren en een tent mee. Mocht een regio van kleur verschieten, dan ben je immers zo weer weg. Hoog in de Zwitserse Alpen is de lucht stralend blauw en lijkt de dagelijkse realiteit ver weg.

Het regende vooral 's nachts. Ik heb door de sneeuw gelopen op de Jungfraujoch.

Af een toe moest er een mondkapje op in een treintje, de sfeer was relaxed daar in Zwitserland. En datzelfde gold in Italië aan het Como meer. En ik slaap op een luchtbed in een tent minstens even goed als in mijn eigen bed.

Ik tel mijn zegeningen. Ik reken mezelf niet tot een risicogroep, mijn baan staat niet op de tocht. Mijn hobby's zijn “coronaproof”.

Bekenden en vrienden die wel corona hebben gehad zijn gelukkig weer opgeknapt. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen geldt.

Sommigen zitten economisch in zwaar weer en anderen moeten door een kwetsbare gezondheid extra oppassen om niet besmet te raken.

Maar toch, soms verbaas ik me dan toch hoe vol Nederland is. Als men in de Randstad op een mooie dag naar buiten gaat is het al gauw te vol buiten. Te vol in de parken, te vol op de stranden. Je kunt toch

moeilijk verwachten dat mensen de hele dag binnen gaan zitten wachten op betere tijden. Hier in de Achterhoek kun je nog een stukje lopen zonder iemand tegen te komen, laten we onze zegeningen tellen.

Lini Vossers



Van de bestuurstafel

Als u dit leest is onze ledenvergadering al weer achter de rug.

Eigenlijk is er weinig te melden. Een paar dingen.

Nicoline schrijft het verderop ook in haar stukje:

We hebben besloten voorlopig nog niet te zingen in de kerk. Voor sommigen is de stap daartoe nog te vroeg. Dat moeten we respecteren.

Normaal gesproken zou er ook een oproep zijn aan de vrijwilligers om te komen voor de grote najaarsschoonmaak.

Marion, onze beheerder, heeft echter de maanden tijdens de lock down alle tijd genomen om kerk en zalen goed onder handen te nemen. Dus dit najaar hoeven we geen gebruik te maken van uw enthousiasme om samen alles een goede beurt te geven.

Natuurlijk hopen we volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

De koffieochtenden worden weer redelijk bezocht. Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in de Eendracht. Wees welkom!

De situatie rond corona houden we goed in de gaten en waar nodig passen we het programma aan.

Mocht er onverwacht iets zijn, kunt u dit terugvinden op onze website:

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

De vrijwilligersavond houden we op vrijdag 6 november.

Dit weer in samenwerking met Vrij én....Zo.

Het lijkt nog ver weg, maar het is zo 6 november.

Wel willen we graag dat u zich aanmeldt bij de secretaris of voorzitter.

En we hopen natuurlijk op een goede opkomst, net als vorig jaar!

Van de Voorganger



EEN KLEINE TERUGBLIK EN EEN UITNODIGING

Eindelijk was het dan zover: op zondag 6 september een viering zoals we altijd gewend waren, maar wat zo lang niet had gekund!

De kerkzaal was, zeker in de nieuwe corona-opstelling, vol. En wat was het heerlijk om zoveel mensen weer te zien! ‘Eendracht’ was het thema. En zo voelde het ook. Na afloop bij de koffie met cake konden we bijpraten en horen hoe de afgelopen maanden voor iedereen waren geweest. Ik vond het een fijne morgen!

Hopelijk blijft het zo en kunnen ook de komende vieringen weer ‘gewoon’ doorgaan, ondanks het oplopend aantal besmettingen. Wel heeft het bestuur daarom besloten dat we voorlopig toch nog maar niet zingen, om de risico’s voor iedereen zo klein mogelijk te houden.

In de viering van 6 september heb ik o.m. verteld dat ik de **volgende viering (11 oktober)** zo graag **met een aantal mensen** zou willen **voorbereiden**. Het zou leuk zijn om met een aantal mensen een onderwerp te kiezen, daarover van gedachten te wisselen, teksten en liederen te kiezen en uiteindelijk de viering van 11 oktober vorm te geven.

Die mensen die mee zouden willen doen, nodig ik uit om **vrijdag 2 oktober om 10 uur** in de Eendracht samen te komen. Het is fijn als u mij van te voren laat weten dat u komt.

Ook als u wel wil meedenken/ praten, maar geen rol wil spelen in de viering van 11 oktober, bent u van harte welkom.

Ik hoop van harte om een aantal van u op 2 oktober te mogen begroeten.

Tenslotte: vóór corona werden de vieringen soms maar mondjesmaat bezocht. 6 September bleek hoe fijn het is als je op zondagmorgen met wat meer bent. Ik hoop zó dat u de komende maanden blijft komen of misschien na lange tijd weer een keertje komt.

Dit lied liet ik horen in de viering van 6 september. Het past zo goed bij dat thema 'Eendracht' en ook bij deze moeilijke tijd. Een tijd waarin 'samen' vaak op de proef wordt gesteld, maar ook zo heel sterk wordt gevoeld.

Nicoline



Samen staan we sterk – Stef Bos

*Samen staan wij sterk
Niemand kan alleen
Je bouwt een kathedraal
Met velen om jou heen
Ik heb het vaak gedacht
Beter af alleen
Maar enkelvoud beperkt
Samen staan wij sterk*

*Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer
Je weet het vroeg of laat
Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe*

*Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen*

*Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen*

*Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk*

Gedichten

Ik geloof dat door het vallen
van één druppel zachte regen
elke dag een bloem zal groeien
God, dat is een zegen

Ik geloof dat ergens
in de diepste donkere nacht
altijd wel een kaarsje
met een lichtje op me wacht

Ik geloof dat telkens
als mijn pad lijkt geblokkeerd
het Leven mij de weg wijst
of een nieuwe route leert.

Ik geloof dat in de storm
nog elk gebed en woord,
ja, elke wanhoopsschreeuw
door iemand wordt gehoord

Ik geloof dat telkens als
een baby wordt geboren
of als een vogel vrolijk zingt
die Ene zich laat horen

Ik geloof dat zelfs die vis
daar in de diepe zee
nooit alleen zal zwemmen,
er zwemt steeds Iemand mee

Ik geloof en laat mijn tranen
soms de vrije loop,
want ik geloof, ja ik geloof
in liefde en in hoop

uit: Honderdmaal een nieuwe dag, Evelijne Swinkels-Braaksma)
Gebruikt in de viering van 6 september

Er moet een tuin zijn voor de merel

Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de
specht

Er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen,
er moet een huis zijn of een tent.

Er moet een plek zijn op de wereld
waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.

Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
er mag een plek zijn om te gaan.

Dan heb je vleugels om te drijven,
en een been om op te staan



De Vredesdienst

20 september was de **Vredesdienst**, aan het begin van de Vredesweek. Dit jaar was het thema: Vrede verbindt verschil.

Best een lastig thema, vond ik althans, omdat verschillen toch ook wel vaak voor veel ellende zorgen. Of misschien moet ik zeggen: hoe mensen met verschillen omgaan zorgt vaak voor ellende. Omdat mensen 'anders' toch vaak zien als 'minder'. Omdat we verschillen soms eng vinden.

In de vredesdienst hebben we benoemd dat 'vrede' en 'vrijheid' van hetzelfde woord afkomstig zijn. Voor vrede is vrijheid nodig, zou je kunnen zeggen. Het gevoel dat je mag zijn wie je bent. Dat jouw menswaardigheid niet wordt betwist. Tijdens de viering noemde ik dat 'menschzijn' ons 'geboorterecht', van God gegeven, onvoorwaardelijk.

Het gedicht van de merel op de vorige pagina trekt vrede nog breder dan tussen mensen.

Alle levende wezens moeten in zekere harmonie kunnen leven.

Alles wat leeft, heeft recht op een plekje onder de zon. **Ruimte om te Leven!**

Nicoline

Bijdrages voor het Adventsboekje graag zo spoedig mogelijk inleveren!

We kunnen zeker nog het e.e.a. (teksten, foto's, anekdotes, etc.) gebruiken.

Alles kan naar mij worden opgestuurd via de mail of de post.

Hartelijke groet,

Nicoline



A festive banner with colorful triangular flags in red, orange, purple, green, and yellow, some with stars and stripes. Below the banner is a cluster of colorful balloons in blue, red, yellow, green, and light blue, with confetti scattered around them.

UITNODIGING

*Voor de feestelijke viering van
de 147^e verjaardag van de
afdeling Varsseveld e.o.
van Vrijzinnigen Nederland.*

Wanneer en hoe laat?

Zondag 25 oktober 2020, 10 uur.

Waar?

Vrijzinnig Centrum de Eendracht,
Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Wie doen er mee?

Het NPB-ensemble en organist/pianist Jarik de Graaff

Wie gaat voor?

Marchel Chevalking.

Wat nog meer?

Na afloop is er koffie of thee met natuurlijk een traktatie.

Aktiviteiten



Een avond Countrymuziek bij Vrij én...Zo

Leon van der Meer

Het muzikale bloed stroomde al vroeg door de aderen van Leon. Zijn eerste liefde waren de potten en pannen van zijn moeder; daarna een drumband waar hij zijn ziel en zaligheid in kwijt kon. Verder heeft hij alle instrumenten in huis bespeeld; van orgel tot accordeon en van mandoline tot mondharmonica. Tot hij op 15 jarige leeftijd een gitaar kocht, dit zou zijn verder (muzikale) leven volledig bepalen.

Leon heeft zich ontwikkeld tot goede vertolker van zijn idool John Denver.

Dus ja, vele nummers van John komen voorbij, maar ook van Simon and Garfunkel, James Taylor en vele anderen.

Met zijn prettig in het gehoor liggende stem betovert Leon elk publiek.

Optreden doet hij al meer dan 15 jaar en hij weet altijd de juiste snaar te raken.

Het belooft een sfeervolle en gezellige avond te worden.

Datum : **2 oktober**
Tijd : 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur
Locatie : Vrijzinnig Centrum
Doetinchemseweg 5
Varsseveld
Toegang : Vrijwillige bijdrage

GRAAG RESERVEREN:

vrijenzo@gmail.com of
06 41391784, Gerwin Ooijman.



Graag tot dan en groet, Team Vrij én...Zo



Balanslezing

Intuïtie en hooggevoeligheid– lezing door Mieke Heijerman 4 oktober gaat niet door!

(Vanwege de huidige omstandigheden is besloten deze lezing op te schorten naar een tijdstip volgend jaar!)

Lezing NVVE- Levenseinde Academie door Han Sparnaaij

Zondag 1 november 2020 heeft de werkgroep Balans de heer Han Sparnaaij van de NVVE- Levenseinde Academie uitgenodigd voor een lezing.

Iedereen heeft wel een mening over het levenseinde. Vaak wordt gezegd: “Als ik niks meer kan, ga ik liever dood”. Maar wat gebeurt er als het daadwerkelijk zover is? Wat kan er, wanneer mag het? Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? Hoe werkt de euthanasieprocedure? Wat is versterven nou precies, en palliatieve sedatie dan? Wanneer breng je het ter sprake bij de arts? Kortom er zijn veel vragen over beslissingen rondom het levenseinde die allemaal aan bod komen tijdens deze lezing.

Datum : **1 november**
Tijd : 10.30 uur. Koffie/thee vanaf 10.00 uur
Locatie : Vrijzinnig Centrum ‘de Eendracht’
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Toegang : 8,- euro p.p.

In verband met de corona-voorschriften stellen wij het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan per e-mail j.brinke87@upcmail.nl of tel: 0315-241253 bij G. ten Brinke-Kuiperij.



Meditatie

‘De angst voorbij’

Dit is het thema, waarop 16 oktober gemediteerd wordt. Momenteel is er zoveel tegelijkertijd gaande. Veel mensen zijn daardoor angstig. Binnen de geleide meditatie voelen we de Verbinding met Onvoorwaardelijke Universele Liefde en Licht, zoals deze door Maria Magdalena met ons mensen gedeeld is. Via deze Verbinding ontdekken we hoeveel angst we in onszelf diep weggestopt hebben. Deze onvoorwaardelijke Universele Liefde vol Licht vult ons hele lichaam. Deze Liefdesstroom laten we alle angst, die in ons verborgen aanwezig is oplossen. De onvoorwaardelijke Liefde transformeert al deze angst tot Liefde en Licht. Zo helen we onszelf. Raken vervuld met deze stroom van Liefde en Licht. Dit stralen we uit en geven we door. Desgewenst kunnen ervaringen met elkaar gedeeld worden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Datum : **16 oktober**
Tijd : 20.00 tot 21.45 uur
Napraten tot 22.00 uur
Locatie : Vrijzinnig Centrum ‘de Eendracht’
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld
Toegang : Vrijwillige bijdrage
Informatie : Riemke de Boer
9315 329107

Diversen



In de vorige Eendracht stond deze kast, voor wie hem hebben wil. Er is geen respons op geweest.
Nog eenmaal.

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of (06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:** Mevr. E. Venneker

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van nov.: 19 oktober

Voor de Eendracht van dec.: 16 november

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator: Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- Zondag
04 oktober 10.30 u. **Geen Balanslezing!**
- Zondag
11 oktober 10.00 u. **Viering**
Voorganger: mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst : mevr. W.Mateman, tel.0315-243361
- Zondag
18 oktober 10.00 u. **Geen viering**
- Zondag
25 oktober 10.00 u. **Viering**
Voorganger: Marchel Chevalking
m.m.v. NPB ensemble
Autodienst : Mw. I. ter Maat, tel. 0315-241702
- 01 november 10.00 u. Inloop met koffie of thee
10.30 u. **Balanslezing: Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde**
- 08 november 10.00 u. **Viering**
Voorganger: Dhr J. Hazeleger
Autodienst : mevr. J. Velthorst, tel. 0315-243337
- 15 november **Geen viering**

