

# Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



86 ste jaargang | 697 November 2020



## Van de bestuurstafel

Beste mensen,

Wat zitten we weer in een rare tijd. Een halve lockdown. Dat betekent misschien voor veel mensen weer eenzaamheid. Dat willen we niet, maar het is niet anders. Weet, dat u ons altijd kunt bellen om een praatje te maken. Daar zijn we voor. We moeten het samen doen. Een aantal activiteiten zijn voor de rest van dit jaar stopgezet. Dat geldt voor de Balanslezingen en voor Vrij én...Zo  
**De vrijwilligersavond op 6 nov gaat dus ook niet door.**  
Wij hopen dat, als alles weer 'normaal' is, u er weer bij bent. Ook kunnen we op dit moment nog niet zeggen hoe de kerst zal verlopen. Daarover in de volgende Eendracht meer.  
Omdat er heel weinig copy is vanwege deze situatie, is er besloten de Eendracht dit keer als nieuwsbrief uit te brengen.

Op 8 november zal er een viering zijn. De heer Hazeleger heeft wegens persoonlijke omstandigheden moeten besluiten niet voor te gaan in deze viering. Gelukkig hebben we Marchel Chevalking bereid gevonden dit over te nemen. Wel willen we graag dat u zich aanmeldt.

Het bestuur

## TREKVOGELS

Het is zo'n prachtig gezicht, grote groepen vogels die hoog over ons heen trekken. Vanuit het noorden op weg naar het zuiden om te overwinteren. In enorme aantallen. En boven het kaler wordende land, hoor je hun roep.

Het rauwe trompetterende geluid van de kraanvogels bijvoorbeeld. Eerst de leidsman, die voorop vliegt, en hij wordt geantwoord door de groep. Grote vogels, in een slordige V-vorm, die al eeuwen lang dezelfde trekroutes volgen. De herfst is begonnen!

Tegenwoordig kunnen vogels een zendertje krijgen en daarmee gevolgd worden. Fascinerend! Dezelfde kraanvogel die bij ons over de Achterhoek trekt, kan vertrokken zijn in Finland en overwinteren in Ethiopië!

Het is geen Nederlandse vogel, geen Finse en ook geen Ethiopische. Hij hoort bij alle drie, maar tegelijk bij geen van allen. Vertrouwend op hun instinct zijn ze steeds daar waar ze op dat moment moeten zijn. Verbonden met de aarde, waar ze hun voedsel vinden, hun eieren leggen en uitrusten,



Frank Terstappen

maar nooit gebonden. Er is geen plekje dat ze hun bezit kunnen noemen, en ze zijn niemands bezit.

Soms zou je willen, zeker in deze coronatijd, dat je kon opstijgen en weg kon vliegen. Naar een andere plek. Al zou het mij moeite kosten om alles zomaar los te laten. En ik zou ook wel graag willen dat ik dan niet alleen zou gaan. Al die mensen van wie ik hou, zouden mee moeten vliegen.

Deze maand, op de laatste zondag voor advent, is onze gedachtenisdienst. Wij gedenken de mensen die dit jaar (en langer geleden) van ons 'weggevlogen' zijn. Hun roep klinkt nog na in ons hoofd en in ons hart. Zo graag hadden wij hen langer bij ons gehad.

Wij weten dat het niet kan. Dat ook wij 'trekvogels' zijn. Wij gaan voorbij, maar nooit onopgemerkt. Wij laten onze sporen na. Voorgoed!

Nicoline

## Aanmelden vieringen noodzakelijk!

[viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl)  
of  
bij Dhr. J. van der Laan:  
0315 243548.

Alle informatie vindt u ook op:  
[www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**De adventsmiddag op 8 december gaat wegens de omstandigheden niet door**



Een glimlach is een knipoog van de mond

## OPROEP

Vrijdag 13 november willen wij weer graag de Adventsbundels inpakken. Hulp is zeker welkom. Wij beginnen om 10 uur. Graag opgeven bij Nicoline.

Ook voor de verspreiding zoeken wij nog mensen.

## Meditatie

“In Verbinding met Eenheidsbewustzijn”

**Vrijdag 20 november** wordt op dit thema gemediteerd.

Iedereen is van harte welkom.  
De toegang is kosteloos.  
De avond vindt plaats in  
Vrijzinnig Centrum  
‘de Eendracht’, Pr. Beatrixstraat 1a,  
Varsseveld.

Bel voor informatie  
met Riemke,  
tel.nr. 0315-329107



*Liefhebben  
is beschutten  
zonder vast te houden,  
ruimte scheppen  
in tijd en eeuwigheid.  
En daarom zeggen:  
doe maar,  
ga maar,  
zo lang, zo ver  
als nodig is.  
Kijk maar niet om.  
Ik wacht. Ik blijf.  
Liefhebben  
heeft te veel voeten in de  
aarde  
om zonder verdriet  
te kunnen zijn.*

*Kris Gelaude*

## Aktiviteiten

**8 november, 10 uur**  
Viering : Marchel Chevalking  
Autodienst: Mevr. J. Velthorst  
0315 243337

**20 november, 20 uur**  
Meditatie, Riemke de Boer

**22 november, 10 uur**  
**Gedachtenisdienst**  
Mevr. N. Swen—Fischer  
Autodienst: Mevr. D. Steenbeek  
06 14 536 064

We heten Mark Burgers, onze nieuwe  
organist van harte welkom.  
8 November is zijn eerste viering bij ons.

## **GEDACHTENISDIENST**

**22 november**

***Wij gedenken de mensen  
die ons dit jaar (en langer geleden)  
ontvallen zijn.***

Gedeeltelijk Colofon:

Voorganger: Mevr. N. Swen—Fischer  
Telefoon: 06 22 497 969

Voorzitter: Mevr. E. G Venneker  
Telefoon: 06 46 250 342

Secretaris: Dhr. J. van der Laan  
Telefoon: 0315 243548

Penningmeester: Mevr. M. B.M Kolkman  
Telefoon: 0543 476870 of 06 21 622 855

Beheerder: Mevr. M.. Stuart  
Telefoon: 06 28 204 871

Inleveren copy voor dec.: 16 november  
Voor jan.: 28 december

Uit de viering van 11 oktober. We lazen de gelijkenis uit Mattheus 22. Over het bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. En de gasten die door de dienaren genodigd worden, maar niet willen komen. En de vraag: wat als wij zelf de wereld in trekken om mensen te nodigen. Wat nemen we dan mee?

Een van ons zei een wandelstok mee te nemen.

Waarom?

Op weg om mensen persoonlijk uit te nodigen voor de bruiloft, kom je van alles tegen. Mensen, die de deur niet open doen of zeggen: "dat is niks voor mij, daar doe ik niet aan". En mensen, die de kerk de rug hebben toegekeerd.

De wandelstok geeft dan een beetje steun om naar de volgende deur te gaan.

Het zijn niet alleen de armen, de zwakkeren, die je onderweg zult tegenkomen.

Ook mensen die het materieel beter hebben; en die zogezegd aan de buitenkant in goede doen zijn.

De uitnodiging is voor iedereen die wil meegaan op weg naar de bruiloft.

Geen gewone bruiloft met taarten en bier, maar een feest van eenvoud en stilte!

En op de menukaart staat naast spijs en drank: wie ben jij? Waar ga je heen?

Is het tijd om het roer in jouw persoonlijk leven om te gooien?

Als mensen in hun leven door diepe dalen gaan; en verdriet, eenzaamheid en slechte vooruitzichten het leven beheersen, kan de wandelstok steun geven.

Rare gedachte zou je kunnen denken.

De wandelstok is in handen van Jezus. Wil je de wandelstok vasthouden en wandelen met Jezus op weg naar de bruiloft?

Ook jij bent direct uitgenodigd om te vieren, ook op Zondag!

Vieringen als een rustpunt op Zondag. Even stilstaan, elkaar ontmoeten en ontmoeten. En als het even kan zonder oordelen en vooroordelen.

Vieringen met ruimte voor vrije gedachten en belevingen.

De uitnodiging is rechtstreeks tot elk mens gericht. Ga jij mee?

Of zeg je: "Vandaag heb ik geen tijd en morgen moet ik werken".

