

Eendracht



Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

90 ste jaargang | 733
Mei/juni 2025



Tappé van der Linde

Uitleg bij de omslag

Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeïend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeïend naar het licht

Eendracht mei/ juni 2025

Voorwoord	blz. 3
Van de bestuurstafel	blz. 6
In memoriam	blz. 7
Activiteiten vanaf	blz.13



Voorwoord



Salutogenese

Het is mijn beurt om in deze editie van de Eendracht het voorwoord te schrijven. Er zijn momenteel veel onderwerpen die me bezighouden in deze snel veranderende wereld. Echter wat me al geruime tijd bezighoudt zijn de jongeren. De afgelopen maanden heb ik een aantal podcasts geluisterd maar ook artikelen gelezen over jongeren.

Zelf ben ik moeder van drie jongvolwassenen dus het is een onderwerp die ook vanuit dat perspectief me na aan het hart ligt. Ergens probeer ik er grip op te krijgen, het totaal plaatje, wetende dat dit een utopie zal zijn. We hebben een maatschappij gecreëerd waarin we leven in een tijd van druk. We worden gedictieerd door meta, reclame en nieuws dat "geframed" wordt. Politici die het de normaalste zaak vinden om elkaar de huid vol te schelden zijn ook zeker geen goed voorbeeld, die moeten bouwen aan en beslissen over onze samenleving. Als volwassene kun je daar al flink last van hebben en zeker als jongere waar het leven nog overheen gegoten moet worden.

Toen mijn generatie de kinderen opvoeden, waren er weinig lichamelijke ongemakken zoals honger en kou en zijn we veel meer gaan bekommeren om het mentale welzijn van onze kinderen. Als het al maar iets anders ging dan gehoopt werd er een beroep gedaan op psychologen en jeugdzorg en met een stempel als ADHD of ADD is het makkelijker omgaan.

De bekende Belgische psychiater, Dirk de Wachter, noemt dit de psychiatrische samenleving. In plaats van echt met elkaar te praten zoekt men de toevlucht tot psychologen en psychiaters. Hij vertelt dat veel problemen die hij op tafel krijgt opgelost hadden kunnen worden in een normaal gesprek tussen jongvolwassenen onderling of met hun ouders.

Leerkrachten blijken er ook gevolgen van te ondervinden. Vroeger kon je een leerling- verdiend- op zijn kop geven. Nu kan het zijn dat je 's-avonds een ouder aan de telefoon hebt en je moet verantwoorden waarom je zijn Sem of Lotte strafwerk hebt gegeven.

Misschien heeft onze generatie ze aan de ene kant wel teveel in handen gegeven en aan de andere kant teveel uit handen genomen? Noem het de Curling moeders die de ijsbaan al schoonvegen voordat hun kind erover heen komt schaatsen en op de achterbank van de auto het kind brengt naar sport of muziek. Waar wordt de weerbaarheid tegen het leven dan gevormd?

In Varsseveld en omgeving zie je dat veel jongeren naar de steden trekken om te studeren en te werken en pas als ze een gezin willen stichten en hier een baan kunnen vinden weer terugkomen. Toch raakt het mij als ik de artikelen lees en podcasts luister hoe moeilijk sommigen van hen het kunnen hebben. Ik lees steeds meer verhalen over hun worstelingen en ook verdriet. Ik probeer te begrijpen waar hun worstelingen vandaan komen. En hoe we daar als samenleving – en misschien ook als Vrijzinnigen Nederland – iets in kunnen betekenen.

De cijfers liegen er niet om. Sinds 2010 is het aantal jongeren met sombere gevoelens sterk toegenomen. Dat is rond de tijd dat de smartphone populair werd en sociale media zoals Instagram, Snapchat en TikTok snel groeiden. inkijkje in mijn leven

Deze platforms laten steeds foto's en filmpjes zien van perfecte levens. Jongeren zijn daar erg gevoelig voor, vooral voor de likes en reacties die ze krijgen.

Sociale media geven een kort geluksmomentje. Maar op de lange termijn kan het jongeren juist leeg laten voelen. Ze raken het gevoel kwijt dat echte voldoening komt door ergens lang aan te werken of ergens bij te horen. Zoals door vrijwilligerswerk of iets doen voor anderen. De beloning van geduld, moeite en verbondenheid verdwijnt naar de achtergrond. Een wereld vol zorgen.

Daarbij maken jongeren zich ook zorgen over grote problemen. Denk aan het klimaat, oorlogen, of dat het bijna onmogelijk is om een huis te vinden. Laatst hoorde ik dat kinderen klaar waren met studeren aan de universiteit en weer thuis gingen wonen want door hun studieschuld kunnen ze nog in geen jaren een huis kopen. Dan denk ik bij mezelf politici ga toch aan het werk in plaats de hele tijd ruzie maken. Wat is dit voor een voorbeeld?

En dan is er nog de druk om te presteren op school. Veel jongeren werken naast hun studie om de studieschuld niet teveel op te laten lopen en hun dagen zijn gevuld met school, werk, sporten en de sociale contacten onderhouden gaat met de sociale media 24/7 door. Geen wonder dat veel jongeren zich onzeker, gestrest en moe voelen. Een artikel in het NRC schreef hierover: prestatiedruk, angst om te falen en de drang om altijd beter te zijn dan anderen zorgen voor stress, een gevoel van falen en zelfs burn-out.

Veel jongeren denken dat ze overall goed in moeten zijn. Falen lijkt geen optie.

Momenteel zijn er scholen die met succes de mobieltjes weren uit de klas.

Kinderen gaan weer met elkaar praten en vertonen normaal gedrag. Ze delen weer meer van wat ze voelen en denken.

Een systeem dat schuurt.

Deze problemen staan niet los van hoe onze samenleving werkt. In onze maatschappij draait het ogenschijnlijk om groeien, concurreren en jezelf laten zien. Je moet jezelf steeds verbeteren en presenteren alsof je een merk bent. Maar waar blijft dan de ruimte voor rust, kwetsbaarheid of gewoon even niks doen?

Jongeren en waarschijnlijk ook veel volwassenen voelen zich soms net producten die moeten meedraaien in een wereld vol gemaakte en oppervlakkige druk.

Soms denk ik hoeveel rustiger onze samenleving zou zijn zonder reclame. We worden steeds verleid om te klikken, kopen, scrollen of snacken. Het geeft snelle prikkels, maar houdt ons weg van wat echt voldoening geeft. Zoals diepe vriendschappen, ergens gestaag goed in worden of iets doen voor een groter doel. Zingeving verdwijnt en mentale problemen nemen toe.

Wat kunnen we doen?

Gelukkig zijn er ook andere ideeën. Bijvoorbeeld het idee van salutogenese. Dat gaat niet over ziek zijn, maar over gezond blijven. Het betekent dat we leren om weerstand te bieden aan de druk om onszelf steeds te verbeteren (de beste versie van onszelf te worden) en te verkopen. In plaats daarvan moeten we stress verminderen en gewoon zijn. Denk aan minder werkdruk, zinvol werk, minder onderlinge strijd en meer gelijkheid. Tijd om te mijmeren.

Dit kan op veel manieren. Door lessen over mentale gezondheid op school. Meer groen in steden. Een boswandeling. Groepen waar jongeren hun verhaal kunnen delen. Of veilige plekken waar jongeren even zichzelf mogen zijn, zoals bij (groot) ouders, zonder druk van buiten.

Salutogenese laat ook zien dat ouders, scholen, natuur, kunst, cultuur en naoberschap allemaal kunnen bijdragen aan hoe goed we ons voelen. Geen cijfers of prestaties, maar echt contact. Geen likes, maar luisteren. Geen perfectie, maar mogen falen en weer opstaan.

Samen.

Ik weet dat ik de oplossing niet heb maar denk dat juist als Vrijzinnigen (Nederland) wij hierin iets kunnen betekenen. Het Witte Kerkje mag een plek zijn waar volwassenen en hopelijk in de nabije toekomst ook jongeren even loskomen van de druk. Een veilige plek waar je welkom bent zoals je bent. Waar stilte, aandacht en samen zijn belangrijk zijn.

Waar het niet gaat om wat je bereikt hebt, maar om wie je bent.

Waar je kunt vertragen om daarna het leven weer beter te kunnen verdragen.

Misschien kunnen wij samen een tegengeluid bieden. Door waarde te geven aan gemeenschapszin. Aan geduld en trouw. Aan dienstbaarheid. Door jongeren uit te nodigen en niet alleen te kijken en te kopen, maar ook te geven, te bouwen en mee te doen.

Want uiteindelijk gaat het leven niet om likes maar om liefde. Niet om presteren maar om er zijn voor elkaar. En niet om perfectie, maar om echt zijn.

Hartelijke groet, Renate Heinen



Van de Bestuurstafel



Zin in de samenleving

In de boekenkast staat een inrijke exemplaar van het boekje ‘Zin in de samenleving’, nieuwe plekken van betekenis, verzet en perspectief. Het is geschreven door Lia Hol die samenwerkt met onderzoeksbureau Socires en in opdracht van het Landelijk bestuur een onderzoek doet naar de toekomst van de Vrijzinnigen Nederland. Dit boekje is het resultaat van een jaar onderzoek. Het project duurt nog langer en we hopen ook handvatten te kunnen krijgen voor de afdeling. Mocht u interesse hebben lees het boekje en zet het daarna graag terug voor een volgende lezer.



Stukje in de Eendracht

Mocht u als lid of vriend graag een stukje schrijven voor ons blad ‘de Eendracht?’ Schroom niet en klim dan in de pen. Mocht u bang zijn voor evt. spellingsfouten dan willen wij u hierbij graag helpen. Spreek daarvoor gerust iemand van het bestuur aan



Bloemen in de viering

Wij kopen de bloemen in de viering en als speciale attentie voor onze leden regelmatig bij Beo in Varsseveld. Wist u dat Beo de meeste bloemen van biologische teelt heeft en hiervoor ook een speciaal keurmerk heeft.



Het bestuur wenst u een fijne maanden en Pinksterdagen toe!

In Memoriam

Gerhard Johan Heijink

Gerhard werd geboren op 25 december 1930.

Hij overleed op 10 maart j.l..



348 dagen na zijn echtgenote Gerrie Heijink-Leneman.

Op 1e Kerstdag 1930 wordt Gerhard geboren op De Ramaker, als oudste van vier kinderen. Hij gaat, na de lagere school in Sinderen, naar de de lagere landbouwschool in Varsseveld, nog weer later naar de landbouw winterschool. Vanuit die duidelijke wens: Ik wil boer worden! Gerhard, een harde werker, een doener, altijd geweest, altijd gebleven. Hij ontmoet zijn Gerrie en ze trouwen op 19 september 1958. Ze zullen drie kinderen krijgen: Hennie, Arjan en Gerard. Na het trouwen gaan ze wonen op De Bongert, de familieboerderij waar zijn ouders dan boeren.

Het zijn niet altijd makkelijke tijden; soms belemmeren de regels van de overheid vooruitgang op de boerderij of heeft zijn vader – dan nog officieel de boer – een andere visie dan Gerhard. Toch houdt Gerhard vast aan zijn geloof in het land. Eenmaal eigenaar investeren hij en Gerrie in de varkenshouderij, tot de recessie hen dwingt de bakens te verzetten. Gerhard vindt werk bij de firma Achterhof, als heftruckchauffeur en later bij Langerak.

In 1989 wordt De Bongert overgedragen aan Arjan, en een nieuw tijdperk breekt aan. Een goede tijd.

Er wordt (weer) heel hard gewerkt; bouwen, slopen, veranderen, aanpassen, tot onder meer het nieuwe woongedeelte af is. Een fijne plek voor Gerrie en Gerhard. Het geeft hem ook de mogelijkheid om meer te gaan genieten van wat hij heeft opgebouwd. Gerhard kan intens genieten, van het land en het werk dat dat met zich meebrengt. Op de trekker is Gerhard in z'n element.

Naast het werk heeft Gerhard tijd voor andere dingen; voor het verenigingsleven, voor fietsvakanties met Gerrie, Willie en Bernhard en natuurlijk voor vrienden. En hij heeft tijd voor zijn kleinkinderen, die hij met liefde en aandacht omarmt.

Gerhard's leven is een leven van toewijding, hard werken en liefde voor zijn familie. En hoewel de tijd soms lastig zijn, maakt hij tijd voor de dingen die er werkelijk toe doen. Voor de momenten die het leven de moeite waard maken. Gerhard heeft oog voor wat ècht belangrijk is, en daarin kunnen we een voorbeeld aan hem nemen.

Na Gerrie's overlijden, een klein jaar voor zijn eigen sterven, lukt het hem goed de draad weer op te pakken. Ondanks het gemis.

Tijdens de afscheidsdienst vertelt Hennie hoe zijn laatste levensdagen zijn gegaan: vrijdag nog op de trekker de weides gerold, zaterdag geholpen met snoeien, maandag overleden.

Bijna onwerkelijk snel en tegelijk, als er geen open eindjes zijn, voelt het ook als een waardig voltooid leven.

We lezen een variatie op die beroemde tekst in Prediker: Alles heeft zijn uur.

Alles heeft zijn tijd,

Elk seizoen kent zijn moment onder de hemel.

Er is een tijd om te ploegen,

En een tijd om te zaaien.

Een tijd om te wachten,

En een tijd om te oogsten.

.....om te besluiten met

Alles wat God doet, blijft voor altijd.

De seizoenen keren terug.

Wat geweest is, zal weer zijn.

Wat voorbijging, roept Hij opnieuw tot leven.

Want de aarde blijft draaien,

De wind waait over de velden,

En wie werkt met geduld en geloof,

Zal zijn vruchten plukken.

In elk nieuw voorjaar

Herinnert de Schepper ons aan Zijn trouw.

Zo nemen we afscheid. Gerhards herinnering leeft voort in het land, in zijn familie en in alles wat hij gegeven heeft.

Ik wens zijn Hennie, Arjan&Brigit, kleinkinderen en overige familie veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Nicoline



Al gespot ?



**De laatste vijf
voorgangers
schitteren in een
nieuwe passende
lijst in de
tussenruimte
tussen de kerk en de Eendracht.**





“De wind in de rug”

In deze maanden van mei en juni, wanneer de dagen lang en licht zijn en de natuur in volle bloei staat, lijkt alles in en om ons weer te gaan stromen. Het landschap staat in bloei, mensen trekken naar buiten – het is alsof de wereld zelf beweegt, openkomt, ademt.

Tussen Pasen en Pinksteren ligt een bijzondere en soms verwarrende tijd. Enerzijds klinkt nog de boodschap van Pasen na, anderzijds is er, zeker na Hemelvaart, een gevoel van alleen achterblijven. De leerlingen moeten verder zonder hun leraar. Ze weten nog niet hoe. Het is een tijd van zoeken, van onzekerheid, misschien ook van wachten – op iets wat nog niet helder is, maar wel onderweg. En dan komt Pinksteren, soms lastig te verwoorden maar o zo krachtig: een verhaal van inspiratie, letterlijk ‘geest-in-blazing’, van wind en vuur, van moed en beweging.

Wat me raakt in het Pinksterverhaal is dat de leerlingen niet langer binnen blijven zitten. Ze stappen naar buiten, hun woorden vinden ineens klank bij mensen van allerlei achtergronden. Alsof er iets in hen in beweging is gezet dat groter is dan zichzelf – een soort heilige vonk, een wind in de rug.

In onze tijd zoeken wij ook naar wat ons bezielt. Niet per se vuur uit de hemel, maar misschien wel dat stille besef: ik ben deel van iets groters. Ik

mag mijn stem laten horen. Ik hoef het niet allemaal alleen te weten, of te kunnen. Bezieling hoeft niet luid te zijn. Soms is het die kleine opmerking die blijft hangen. Een ontmoeting op een terras. Een bloem die zich opent zonder moeite.

Misschien is dat wat Pinksteren vandaag kan betekenen: dat we elkaars vonkjes leren herkennen. Dat we elkaar de wind in de rug wensen. En dat we als gemeenschap ruimte blijven bieden voor inspiratie, in alle vormen waarin die zich aandient – vrij, speels, onverwacht.



Een warme (Pinkster)groet,

Nicoline



Leeskringen voor de zomer

In mei komen de beide leeskringen nog éénmaal bij elkaar voor de zomer. **Verwarrende verhalen op 12 mei en Thomasevangelie op 19 mei**

60+

Dinsdag 13 mei om 14.30 uur

John Fischer ‘Elk plaatje heeft zijn praatje’



John Fischer, woonachtig in Varsseveld komt een middag op bezoek.. Aan de hand van verschillende beelden zal John met ons in gesprek gaan. Achter iedere foto, afbeelding of tekening gaat een verhaal schuil.

Het belooft een interessante, gezellige middag te worden.

Neem gerust uw buurman of buurvrouw mee. We zien u graag om 14.30 uur aan de Beatrixstraat 1A in Varsseveld.



Dinsdag 10 juni om 13.45 uur
We gaan ‘op reis’ naar de kersenkwekerij
‘de Wendelenhutte’ in Lintelo



We worden verrast in de kersentuin in Lintelo. Het zal een sensatie worden van zien en proeven. Nadien zullen we samen een hapje gaan eten bij het Bruuns Café in Varsseveld.

Van te voren aanmelden bij Willie Semmelink tel: 0315 - 29 83 91
We komen samen om 13.45 uur in de Eendracht.
Onkosten zijn 20 euro



Bloemendames



We genieten in de zomermaanden volop van de natuur die ons telkens weer verrast, In de kerk en de Eendracht verrassen onze bloemendames ons altijd weer.

Lieve dames, wij willen we jullie van harte bedanken voor de mooie aankleding van de bloemen en bloemstukken in onze kerk en de Eendracht.



Een bloemetje
voor jou
gewoon omdat je zo'n
mooi mens
bent



**Bloemen
beroeren
het hart
daar
waar
woorden
het
niet
kunnen
bereiken**

16 mei 20.00 uur

**Meditatieavond op thema
“ Op weg naar Pinksteren”**



Tijdens Goede Vrijdag en Pasen is de verbinding in ons met Kosmos- je hart – het hart van Moeder Aarde in verdieping tot stand gekomen. In jezelf, in je lichaam groeit de verbinding met het mannelijke en vrouwelijke aspect in je. Je groeit in de verbinding met lichaam-geest-ziel. Op weg naar Pinksteren opent je hart zich meer en meer. Je bewustzijnsverruiming geeft in jou een euforische liefdes- en lichtbeleving. Opgestegen Meester St. Germain en Aartsengel Uriël ondersteunen je bij deze bewustwording. Evenals je Beschermengel, Geleide Gids, Engelen, Gidsen enz..

Voel hun aanwezigheid.

Voel de verbinding, die je met de Aarde en de onzichtbare wereld tegelijkertijd hebt.

Binnen geleide meditaties kom je in verbinding met de heling en transformatie via St. Germain, het oplossen van oude karmische patronen. Via aartsengel Uriël wordt de energie in je verhoogd door de verbinding in jezelf met de Goddelijke Vonk In Je, het Hoger Zelf en de Bron. Je groei naar een ruimer bewustzijn vindt plaats, dankzij hun ondersteuning. Je hart opent zich meer en meer , straalt pure liefde en licht uit. Je bevindt je in een staat van verhoogd bewustzijn. Word je er gewaar van hoe ver je kunt reiken. Je bent welkom om aan deze avond deel te komen nemen.

Tot ziens, hartegroetinliefdevollicht, Riemke

Wie iedereen is welkom, aanmelden hoeft niet en de bijdrage is kosteloos.
Informatie Riemke J. de Boer bel 0315-329107
e-mail riemkedeboer@hetnet.nl

Waar Voorportaal 't Witte Kerkje te Varsseveld, Doetinchemseweg 5

Aanvang 16 mei van 20.00 uur tot 21.45 uur.
Napraten tot 22.00 uur.
De deur staat open om 19.30 uur.

Wie Iedereen is van harte welkom.

Bijdrage Toegang is kosteloos, aanmelden is niet nodig.

Informatie Riemke de Boer 0315-329107 riemkedeboer@hetnet.nl

Zomeravond

Langzaam over het land in de avond
de trompet van de andere boerderij.

Het praten op de bank sterft uit,
de witte roos laat stille bladeren vallen.

Het kind, te bed gebracht, slaapt niet,
achter het hart der luiken luistert het.

Ida Gerhardt (1901-1997)
uit: De hovenier (1961)





LEZING zondag 4 mei Mart de Kruif



dag van de nationale dodenherdenking

Mart de Kruif

Oud-commandant van de Landstrijdkrachten en actueel bekend om zijn visie op Europese Vrijheid en de oorlog in Oekraïne.

Wie had ooit gedacht dat juist op de dag, waarop de gevallen in de Tweede Wereldoorlog e.a. worden herdacht, dit zo actueel zou zijn? Mart de Kruif is regelmatig te zien op TV. Hij heeft bijna veertig jaar gediend als officier in de krijgsmacht, de laatste jaren als Commandant van de Koninklijke Landmacht.

De werkgroep 'Inspiratie en Ontmoeting' heet iedereen hartelijk welkom. Wij vragen u om deze uitnodiging ook naar andere geïnteresseerden te sturen.



10.30-12.30 (zaal open 10 uur)



't Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld



lezingenwittekerkjevrsseveld@gmail.com
www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
Facebook lezingenwittekerkjevrsseveld



Entree 10 euro contant; er is geen pinmogelijkheid
Koffie en thee 2 euro



Lied uit de Palmпасen viering

Liedtekst

Hoop van Jenny Arean
& Louis van Dijk

Ik, ik heb als kind geleerd wat goed was en verkeerd
en ook van de drie éénheid: hoop, geloof en liefde maar helaas..
Helaas verloor ik het idee dat alles wel en wee
bestuurd wordt en gestuurd wordt door een iets of door een grote baas.

En ik, ik had de liefde lief
misschien wat te naïef
Want ach, wie ik de beminde was ik na een tijd en tot mijn spijt weer kwijt
en tja.. zo werd ik blind en doof, geen liefde geen geloof
maar wat ik van mijn leven niet verliezen wil is hoop.... is hoop

De hoop op straks en ook daarna, de hoop op jou,
de hoop die zachtjes zegt scheidt moed al wat je doet komt goed, gaat goed
De hoop op van wereldwijd geluk de hoop die
zegt het komt terecht dus zit niet bij de pakken neer
De hoop die zegt : ik ben er morgen weer.



Terugblik Palmpasen viering



Na een mooie Palmpasen viering met thema ‘Een lichte last’ van Nicoline waarin organist Mark Burgers voor het eerst aan het orgel bij ons in de kerk was. Nadien was een warm moment van samenzijn. In de Eendracht rook het al heerlijk naar soep en ons kostersteam had gezorgd voor prachtige gedekte tafels met voorjaarsbloempjes en heerlijke broodjes met beleg en meer dan genoeg eitjes! We hebben genoten van de heerlijke soep gemaakt door Willy Nijhof en Marian. De vrijwilligers werden door Renate in het zonnetje gezet en iedereen kreeg een leuk ‘ouderwets’, maar inmiddels weer hip weckpotje met chocolade eitjes en een theezakje ‘ thanks a lot’. Een momentje voor jezelf óf met je lief of (klein)kind.

Want we kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zij doen allerlei werkzaamheden met zoveel liefde en passie en nooit is hen iets teveel. Nogmaals dank daarvoor!



Mocht u ook vrijwilliger willen worden dan kunt u zich bij ons melden. We zoeken jongeren of mensen die iets in ons bestuur willen doen. Vele handen maken licht werk! U kunt zich melden bij onze voorzitter Renate Heinen; voorzitter@vrijzinnigenvarseveld.nl.



Vrijzinnigen Varsseveld IN DE OMSTREKEN

We trekken er tweemaal op uit de komende maanden

Zomeravond en Buitendienst



Op **donderdag 3 juli** is de jaarlijkse gezellige **Zomeravond**. Dit jaar zijn weer te gast bij Benny en Anjo Gussinklo in Harreveld. we hopen op een genoeglijke avond met verrassingen in muziek, verhalen en natuurlijk iets lekkers. Ook van buiten onze kring zijn mensen van harte welkom. In verband met de organisatie wel graag van tevoren opgeven. (uiterlijk 16 juni). De avond is van **20.30 tot 22.00 uur**. De toegang is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.



*Buiten, de lucht ruikt naar koffie en gras,
de deel bruist van het leven, buitendienst,
ieder jaar weer, samen vieren.*



Een aantal dagen eerder, op **zondag 22 juni om 10.00 uur** is de traditionele **Buitendienst**.



Natuurlijk weer op de Koffieboerderij Groot Nibbelink in Sinderen. Het is altijd fijn als we met een grote groep zijn. Wees welkom!

*Ingekomen bericht, ‘ Geef Oude IJsselstreek kleur’ organiseert
Coöperatie Sociaal Werk Oude IJsselstreek:*

REGENBOOGVIERING 29 juni

Stel je voor... een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een plek waar mensen met veel mogelijkheden en mensen met minder kansen samenleven, - werken en elkaar versterken. Waar afkomst, geloof, gender, seksuele oriëntatie of psychische gezondheid niemand minder mens maakt. Een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, meetelt en mee kan doen



Met vreugde nodigen wij u daarom uit voor een regenboogviering die op 29 juni, in het kader van Achterhoek Pride, zal plaatsvinden ter ondersteuning van de LHBTI-gemeenschap. Deze viering is niet alleen een kans om samen te komen, maar ook een belangrijke gelegenheid om onze solidariteit te tonen en te reflecteren op de uitdagingen waar men nog steeds mee te maken heeft. Een moment om een boodschap van inclusie en gelijkheid te verspreiden, waarin we de waarde van liefde en gelijkheid vieren, en het belang van respect voor iedereen.

Na de viering nodigen we u uit om samen met ons elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Wij hopen op een talrijke bijeenkomst zodat we samen een sterk signaal kunnen afgeven van steun en verbondenheid.

Laten we deze gelegenheid aangrijpen om een gemeenschap te creëren waarin iedereen zich welkom, geaccepteerd en geliefd voelt. Samen kunnen we bijdragen aan een wereld waarin diversiteit gevierd wordt ewaarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn



zondag 29 juni om 11.00 uur (zaal open 10.30 uur).



't Witte Kerkje
Doetinchemseweg 5 te Varsseveld

Koffie en thee 2 euro, contant; er is geen pinmogelijkheid

Stille wegen



Een stille weg te gaan.
niemand kom je er tegen.
De weg schijnt eindeloos en stil.
Geen keuze, geen vrije wil.

Mensen moeten soms stille wegen gaan.
Stilte, zo stil.... je komt er niemand tegen.
Geen links, geen rechts waarheen te gaan?
Het valt je zwaar

De stilte op de weg.
Eindeloos, zoals het is.
Je zoekt, je vecht,

De stilte in jezelf, de stilte in een eeuwig Licht.

J. Schoneveld 15-07-1993



Namen en adressen/ Colofon

Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer, 06 22 497 969,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o.,
Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

E-mailadres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:
Mevr. M. Kolkman, 06 21 62 28 55

Verenigingszaal: De Eendracht, Beatrixstraat 1a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. R.Heinen, 06 51 81 10 79
voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Dhr. J. v.d. Laan, (0315) 24 35 48
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. M.van Dongen, 06 51 71 19 01
penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening:Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. vrijzinnige geloofsgemeenschap npb varsseveld e.o.

Inspiratie&Ontmoeting: Mevr. J. Dijkstra, 06 51 54 31 56
lezingenwittekerkje@gmail.com
Facebook lezingenwittekerkjevarsseveld

60+Club: Mevr. G.W. Semmelink- Leneman (0315) 29 83 91
60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Samensteller 'Eendracht': Mevr. E. Michels-Kwak
Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht juli/aug/sept: 13 juni
Kopij enkel redactie: redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld: Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (0315) 24 35 48

Autodienst Aalten: Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 47 62 50

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

vieringen

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons
Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld

Zondag 18 mei 10.00 u.

Voorganger: Nicoline Swen- Fischer

Organist: Mark Burgers

Autodienst: I. ter Maat 06 221103170



Zondag 6 juni 10.00 u. Weeksluiting Bettekamp

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer



Zondag 8 juni 10.30 u. Viering eerste Pinksterdag

Voorganger: Jan ter Lindert

Organist: Julian Simmes

Autodienst: D. Steenbeek 06 14536064

Zondag 22 juni 10.00 u. Buitendienst bij Koffieboerderij Groot Nibbelink

Voorganger: Nicoline Swen-Fischer



Donderdag 3 juli 20.30 -22.00 u. Zomeravond

bij Benny en Anjo Gussinklo in Harreveld

Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.
beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van
de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.