

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



Tappet van der Linde

Uitleg bij het nieuwe omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

\

Eendracht deze maand:

Voorwoord		3
Van de bestuurstafel		4
4 Mei Viering		6
Bijna Pinksteren		9
Op weg		12
Het was begin 2020		15
In memoriam		19
Vervolg dagboek mevr. Drina Pelkman-Otemann		22



.Voorwoord

Deze keer vind ik het voorwoord ingewikkelder geworden, net zoals de wereld om ons heen ingewikkelder is geworden. Echte inspiratie kan ik momenteel niet vinden, daarom heb ik gekozen voor een verhaal uit : Wijze verhalen van alle tijden, van Christina Feldman. Het geeft troost te lezen dat hulp in moeilijke tijden, soms van een hele andere kant kan komen dan verwacht... Het verhaal van de vrome man...

Een vroom man die in overeenstemming met Gods wil trachtte te leven, woonde in een vallei op het platte land. Op een dag regende het hevig in zijn vallei en het waterpeil steeg. De man verhuisde van de eerste verdieping naar de tweede, terwijl het gestaag bleef regenen. Tenslotte klom hij boven op het dak. Er kwam een reddingsboot die aanbood hem in veiligheid te brengen, maar de man stuurde hem weg en zei: 'Ik heb alle vertrouwen in God, ik bid en vertrouw er op dat Hij voor mij zal zorgen' De roeiboot verdween. De storm hield aan, het bleef regenen en spoedig stond het water aan zijn nek. Een tweede roeiboot verscheen om hem te redden en werd op dezelfde manier weggestuurd. 'Ik geloof en vertrouw op God. Ik bid in vol vertrouwen en ze werden weggezonden. Het bleef regenen en het water kwam zo hoog, dat de man ternauwernood kon ademen door zijn mond en neus. Een helikopter vloog aan en liet een ladder zakken om hem te redden. 'Kom mee , ' zeiden ze, we brengen je in veiligheid'. 'Nee , riep hij en herhaalde wat hij tevoren had gezegd: 'Ik heb vertrouwen in God. Ik bid en geloof en hij stuurde de helikopter weg. Maar het bleef regenen, het water steeg en tenslotte verdronk hij. Hij ging naar de hemel en kreeg na korte tijd een onderhoud bij God. Hij ging naar binnen, kreeg een zitplaats tegenover de Almachtige toegewezen en begon te vragen:' Ik had zoveel vertrouwen in U, Ik geloofde zo volkomen in U, Ik bad en trachtte Uw wil te gehoorzamen. Ik begrijp het allemaal niet'. Daarop krabde God zich op het hoofd en zei: 'Ik begrijp het evenmin!! Ik heb je twee roeiboten en een helikopter gestuurd'..

Hedendaags Christelijk uit: wijze verhalen van allen tijde.

Doorgegeven door Dieneke Steenbeek.

Van de bestuurstafel

Beste mensen,

Waar is het bestuur op dit moment zoal mee bezig, vraagt u zich misschien af.

Alles ligt stil. Er valt niets te organiseren, ook niet op wat langere termijn. Het blijft onzeker en we moeten steeds weer de regels van de regering horen om te weten waar we staan en wat we mogen.

Dus er valt op zich niet veel te besturen.

Toch is er wel het nodige gebeurd de afgelopen tijd.

Er is een bellijst samengesteld van onze 80 plussers. Deze mensen worden, als ze dat willen, regelmatig gebeld om even een praatje te maken en te vragen hoe het ermee gaat.

De Avondmaalsviering en Paasviering zijn opgenomen en op onze website gezet én goed bekeken.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben Nicoline en Helene Westerik iets nieuws opgezet, het heet: De Gele Bus

Als u deze woorden in YouTube ingeeft, komt u vanzelf bij dit gesprek uit. Een aanrader!

De Eendracht wordt samengesteld, met dank aan verschillende mensen die wat instuurden!

Inmiddels hebben we op 21 april de nieuwe richtlijnen gehoord betreffende de maatregelen rond corona.

Naar aanleiding daarvan heeft onze secretaris gebeld met het landelijk bureau in Amersfoort.

Hun richtlijn houden wij aan, dat betekent dat er tot 1 september geen activiteiten zijn.

Kerkdiensten worden online gezet door Nicoline en onze webmaster.

We blijven mensen bellen of een kaartje sturen en u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Omdat er geen activiteiten zijn heeft het bestuur besloten de komende Eendracht over 6 weken te laten uitkomen.

Elke woensdag wordt onze klok geluid, de klok van troost en hoop.

Niet iedereen kan het horen helaas, maar het is mooi om onze klok en die van de Laurentiuskerk samen een kwartier lang te horen luiden om mensen hiermee te laten weten dat we aan elkaar denken en op deze manier een stukje troost en ook hoop te geven.

Ooit breekt een andere tijd aan.

Op 4 mei is er geen Stille Tocht. Toch zal ook dán onze klok luiden en wel van 19.45 tot 19.59 uur.

Verder kunnen we u alleen maar vragen: Bel ons als er iets is. Bel Nicoline als u haar nodig hebt of alleen maar even een praatje wilt maken met haar. En houdt u zo mogelijk onze website in de gaten. Daar worden o.a. vieringen op gezet.

Als het kan willen we op 30 aug naar de koffieboerderij. Verder zijn hierover nog geen nadere mededelingen. Schrijft u die datum vast op!



Positief denken gaat niet alleen over dat het leven altijd feest moet zijn, maar ook over wanneer het leven even geen reden geeft tot feest, ook dan positief te kunnen blijven denken.



4 Mei viering 2020

Al bijna een jaar geleden zijn onze voorbereidingen voor de herdenkingsviering op 4 mei begonnen.

In onze gedachten moet het wel een hele speciale viering worden omdat wij dit jaar nu 75 jaar zomaar in vrijheid zouden kunnen gaan herdenken.

Alle kernen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren en dan zullen wij er met veel orgelspel iets moois van gaan maken.

Verhalen uit Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Westendorp krijgen een plaats in deze bijzondere herdenking.

Ook hebben wij Ds. John Breukelaar bereid gevonden om met ons mee te denken. Hij schrijft een boek over de bezetting van Varsseveld (daar heeft hij lang gewoond) en heeft veel verhalen over de inwoners hiervan.

Het thema is: 'Verhalen om nooit te vergeten'.

Maar het coronavirus heeft ons in de macht gekregen en daardoor zullen alle samenkomsten voorlopig niet door kunnen gaan. Wel wil ik graag vertellen wat er in de liturgie zou voorkomen:

Iedereen wordt welkom geheten en het gedicht van Leo Vroman wordt voorgedragen.

*Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen'.*

Mevr. Stella van Dam, Joodse onderduikster in Varsseveld vertelt over deze tijd.

Het koor 'Gloria' zingt: 'Nearer, my God to thee', 'Veni Jesu amor mi' en 'Tebe Poem'.

De schriftlezing komt uit Mattheus 25: 31-40.

Wij eindigen in samenzang met het 'Wilhelmus'.



Willy Nijhof

“1-2-3 Doe je ogen maar open!”

En voor de eerste keer ziet het meisje zichzelf in die prachtige bruidsjurk. Meestal zijn er tranen, zowel bij de bruid-to-be als bij haar ‘entourage’, de mensen die zijn meegekomen om te helpen kiezen. Het zijn tv-programma’s waar miljoenen mensen over de hele wereld naar kijken. Bruidsjurken kiezen.



Eén van deze programma’s is een beetje anders. Daar komt de bruid al binnen met een grote doos.

In deze doos zit de bruidsjurk van háár moeder. Vele jaren zorgvuldig en liefdevol bewaard. Moeder is vaak al ontroerd als de deksel open gaat. Terug bij die grote dag, 25, 30 soms 40 jaar geleden. Wat was ze jong en mooi en slank.

De dochter (en de kijker) ziet vaak een beetje ouderwetse, soms wat vergeelde jurk. Maar zeker ook mooi en dierbaar!

Met deze jurk als basis gaat een ontwerper aan de slag en ondergaat de jurk een metamorfose.

Aan het eind zie je dan een stralende bruid in een fantastische nieuwe versie van de jurk van een net zo stralende moeder.

Het is misschien een wat vreemde associatie, maar hier moest ik aan denken nu we weer in de tijd van het jaar zijn, van herinneren, herdenken, vieren en tradities. Een belangrijke en bijzondere tijd.

April en mei.

Koninginnedag werd een aantal jaar geleden al Koningsdag.

4 & 5 mei, dit jaar staan we stil bij 75 jaar vrijheid.

Maar zo anders dan de gewoonte was. Niet samen als in ‘bij elkaar’. Wel verbonden.

‘Geef vrijheid door’ is het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vrijheid, die maakt dat tradities aan tijd en omstandigheden mogen worden aangepast.

Opdat wij niet vergeten.

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik Maarten, mijn zoon van 11, trompet studeren. Hij oefent de Taptoe. Want, in dit bijzondere jaar, 2020, nu we niet samen kunnen komen, zijn alle trompettisten (blazers) opgeroepen om op 4 mei de Taptoe mee te blazen.

En ja, zo prachtig en plechtig als de trompettist dat ieder jaar op de Dam doet, of op de Waalsdorpervlakte, zo zal Maarten het waarschijnlijk niet kunnen. Maar als ik mij voorstel dat er nu, overal in het land, mannen en vrouwen en jongens en meisjes aan het oefenen zijn, dat straks uit al die huizen, vanuit al die tuinen de Tap-toe klinkt, raakt mij dat diep.



Want er wordt met heilige ernst geoefend. In het besef dat zij iets mogen doen dat bijzonder en belangrijk is. In vrijheid!

Nicoline Swen

hoeft een naam iets?

elke naam moet ten minste
een keer worden gespeld op het gemeentehuis
vreugdevol door een ouder die met die naam
een geloof een held een vriend of een familielid
in leven houdt

elke naam moet minstens vierduizend keer
worden geroepen vanuit een halfopen buitendeur
terwijl de warme lucht van het avondeten door een keu-
kenraam een koude kinderneus inkrult

alle namen horen zeker vijf maal op het puntje
van de tong van een beste vriend te liggen bij de vraag
naar wie zijn of haar beste vriend is en waarom

geen één naam verdient het om ongefluisterd te blijven
en niet via het oor van een geliefde buitengewoon vaak de
buik van die ander te kriebelen

daar zijn namen voor gemaakt

namen horen een leven lang mee te gaan en met een heel
leven weet u heel goed wat ik bedoel

namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedach-
ten en niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt
op onze bevende lippen

er is geen enkele reden om de naam van een muur te
schroeven als die naam niet een nieuw huis te wachten
staat, want een naam wil leven

*Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, bij de herdenking
van de holocaust*

Pinksteren - de mens als tempelbouwer

Na de hele periode van Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart, gebeurt er met Pinksteren iets bijzonders, ook binnen het klassieke Christendom. Het stoffelijke verdwijnt en in plaats daarvan komt het geestelijke. Wat we niet kunnen zien, (zoals we een mens kunnen zien, of een kruis) maar wel kunnen voelen/ervaren.



Met Pinksteren vieren wij dat God in de Heilige Geest of de Geest van God aanwezig is op aarde en in onze levens. “Aanwezig” geeft aan dat God in de gestalte van zijn Geest altijd op aarde aanwezig is geweest en dat altijd zal zijn.

De Geest van God, het leven schenkend en ordenend principe dat boven de chaos zweefde (Gen. 1:2) en al scheppend ordende, wordt ook wel de goddelijke Wijsheid genoemd, deel van God waarover in spreuken 8 meer wordt verteld. Ook worden de Geest van God, de adem van God, de Wijsheid en de Heilige Geest gezien als een en dezelfde mani-

festatie van God op aarde. In het Oude Testament wordt de Heilige Geest de Geest van God of Gods Geest genoemd.

De Geest van God werd in de kerk van de eerste eeuwen, met name in de Syrische kerk, als een vrouwelijk aspect van God ervaren. Zij werd zo aangeroepen en bezongen. Tot in de late Middeleeuwen zijn afbeeldingen bekend van de goddelijke, tronende Wijsheid, een vrouwelijke gestalte die met boeken in haar hand op een troon zit en geleerden en geestelijken onderwijst.

Voor veel mensen, binnen en buiten de kerk, heeft Pinksteren daarmee ook een esoterische/spirituele betekenis.

Hieronder enkele opmerkingen bij de esoterische betekenis van Pinksteren:

- De jaarlijkse Pinksterviering in de loop van het kerkelijke jaar is geheel iets anders dan het Pinksterfeest dat de leerling op het gnostieke pad van vernieuwing eventueel zou kunnen vieren. Wanneer in de Bijbel wordt gezegd: ‘En toen de Pinksterdag aanbrak ...’, dan verwijst dit naar het moment waarop de ontwikkeling van de leerling een punt heeft bereikt waarop de Heilige Geest – dat is de universele, oorspronkelijke, geestelijke substantie – in lijfelijke gemeenschap kan treden met de leerling.
- Bij de beschouwing van Pinksteren is het zinvol om afscheid te nemen van historische benaderingen. Om als mens de Heilige Geest te kunnen ontvangen, moet er een innerlijke tempel zijn. Waar nu de leerling die persoonlijke tempel zal dienen te bouwen, is het logisch, dat als eerste voorwaarde wordt gesteld, dat de leerling een tempelbouwer wordt.
- Tempels en kerken vormen de hoogtepunten van de architectuur- en kunstgeschiedenis. Ze weerspiegelen door hun vormgeving hoe het religieuze beleven van de mensen door de tijden heen veranderd is. Indirect geven ze daarmee ook een beeld van de menselijke bewustzijnsontwikkeling. Hierdoor wordt beleefbaar hoe de mens in deze tijd de geest in zichzelf kan vinden.

- Al duizenden jaren bouwt de mens overal ter wereld tempels die hem in staat stellen de verbinding met zijn diepste innerlijk en de geestelijke wereld te ervaren en te versterken. Deel-nemers aan tempelwerk dat op de juiste wijze wordt verricht ontvangen voeding voor hun ziel waardoor zij tot een nieuwe mens herschapen kunnen worden. Het woord tempel is afgeleid van het Latijnse *templum*, dat gewijde ruimte of heiligdom betekent en kan worden omschreven als ‘huis van heelwording’.
- Het begrip tempelbouw roept ogenblikkelijk het begrip vrijmetselarij in gedachten.
- Pinksteren is een proces dat zich in de mens voltrekt.

–Autobiografisch grafisch

*Tot het ruimteloze verinnigd
tot het tijdloze ingewijd
tot al vervolkomen,
leef ik de vreugde van het nu
in het onvatbaar ogenblik.*

*Nu niets meer kan veranderen
terwijl de stromen vloeien
kan ik liefdevol sterven:
vonk uit een leven dat nooit vergaat*



Wie door de Geest is aangeraakt
begint opnieuw te leven
en geeft dit door,
een lopend vuur,
een lichtend spoor trekt door de wereld,
zet de mens in vuur en vlam,
verenigt tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd
op weg en werkend aan een rijk
van volmaakte vreugde.

Marijke de Bruyne

Op weg

Lieve mensen,

We zijn op weg. Op weg naar eenheid en harmonie met en in onszelf.
Dit in verbinding met de onvoorwaardelijke liefde, licht, vrede,
harmonie , kracht vanuit de Bron, de Christusenergie , Vader Moeder
God.

Ook al zijn we volgens de coronarichtlijnen zoveel mogelijk in ons eigen
huis.

Ook al liggen alle activiteiten stil.

Vanuit onze harten zijn we in verbinding met elkaar.

Voel hoe een straal vol onvoorwaardelijke universele liefde en licht van-
uit de Bron jullie groet en vervult. Ons allen gidst, de weg wijst.

We vervolgen samen onze weg. De weg naar de Eenheid met Al Wat Is.
In gelijkwaardigheid met elkaar

Blijf in vertrouwen.

Alles heeft een speciale bedoeling. Ook deze periode, die we dankzij de coronarichtlijnen samen delen.

Pinksteren vieren we van hart tot hart. Volop omhuld en gevuld en verbonden door het licht van de Heilige Geest, Al Wat Is.

Goede reis!

Hartelichtgroet en tot ziens!

Riemke



EEN OPSTANDINGSLIED

Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.

Sta op als mens van liefde,
die omziet naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benart.
Als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.

Alfred Bronswijk





Een opmerking uit een interview met de 70 jarige Jozef van den Berg, al 30 jaar kluzenaar en een gelukkig mens:

“We zijn niet gelukkig,
wij hebben gelukkig”.
We waren te druk met hebben
en niet met zijn

Fluisteringen van de natuur

Er zijn zeer veel kaarten, sommigen noemen ze orakelkaarten of symboolkaarten, die je kunnen helpen je aandacht te richten. Ik heb verschillende sets en gebruik ze soms als ik bij mensen langs ga of in een gesprekskring. Met de Vrijzinnigen Varsseveld e.o. in gedachten kreeg ik deze kaart:

De tekst die daarbij hoort, is:

Overdenking:



Geniet van je eigen gezelschap.
Dit is een mooie tijd om alles weer eens te reorganiseren en te denken over de dingen waarvan je het meest geniet in je leven. Neem de tijd om eens even rustig je gedachten weg te laten drijven van de dingen die je dagelijks bezighouden. Geef je zelf een gelegenheid voor inspiratie. Laat je innerlijke stem bovenkomen en luister naar je eigen raad.

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en
veel regen

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof
ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen... En toen werd het
maart...

Het was Maart 2020...

Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten en dat over de hele
wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit
gebeurde, het was zo surrealistisch!

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste
auto's stonden langs de kant van de weg... Iedereen wist wat er aan de
hand was

Maar de lente wist het niet

En de bloemen bleven uitkomen

En de zon scheen... De eerste mooie lente-
dag sinds lange tijd brak aan

En de zwaluwen kwamen weer terug

En de lucht werd oranje en blauw

Het werd later donker en 's ochtends vroeger
licht



Het was Maart 2020...

De jongeren studeerden online, vanuit huis

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om
de hond uit te laten

Bijna alles was gesloten... Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en
bars

Mensen moesten vanuit huis gaan werken

Ondernemers kwamen in de problemen

De meeste kinderen konden niet meer naar school

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, ope-

raties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist het,
maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoord haar jaarlijkse programma af
Ze schonk de mensen haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, maar anderen
móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door
gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek....Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden vol-
gen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht... Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen...
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon
doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen
Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creati-
viteit
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar

zichzelf terug

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen

Mensen herstelden van hun stressvolle leven

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan

Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen

Om 20:00 uur s 'avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

2020 werd het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen... Dat wisten we allemaal



Maar de lente wist het niet,
En de rivieren werden schoner, en de bomen liepen uit
En de bloembollen kwamen uit

En het werd steeds warmer
En er waren ineens veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding...
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie
voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen...
De burens werden geknuffeld, alsof het familie was
En de wereld was liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles lang stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij
was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen de kracht van het leven

***Door: Susan Blanco (@deTaalrecycler)
Geïnspireerd door Irena Vella (Italië)***



In memoriam

Hendrika Geertruida (Truus) Rottink

Truus werd geboren in Varsseveld op 1 juni 1944.

Zij overleed in Doetinchem op 18 maart 2020.

Het is een klein groepje dat op 24 maart de uitvaart van Truus in de Slangenburg mag bijwonen. Te klein om recht te doen aan Truus, dat beseffen wij allemaal. In de Eendracht wordt op datzelfde moment een kaars aangestoken bij haar foto en vele mensen zijn thuis, in gedachten, verbonden.

Zo nemen wij samen afscheid van Truus, een bijzondere, wilskrachtige en optimistische vrouw. Een lieve zus en schoonzus. Een vriendin van velen.

Truus wordt geboren als oudste in een gezin met twee dochters; Truus en Henny. Haar vader is bakker en van jongs af aan helpen de meisjes in de bakkerij. Met bezorgen, geld innen, schoonmaken en later helpen in de winkel. Zo krijgen ze al jong verantwoordelijkheidsgevoel aangeleerd.

Want je kon niet zomaar wat aanrommelen, je moest je best doen, voor jezelf en voor anderen. Truus kon dat. Ze had een sterke geest. Ze was trouw en punctueel. Zoals je ook ziet in haar werkzame leven. Na de middelbare school in Varsseveld, gaat Truus aan het werk bij de Gelderse Tramwegen. Als zij 40 jaar later met pensioen gaat, werkt zij er nog steeds. In een andere baan en het bedrijf heeft ondertussen een andere naam, maar het is nog dezelfde als waar ze als meisje van 18 begon.

Truus is 58 als ze met pensioen gaat en niet van plan om thuis te gaan zitten niets doen. Wel neemt ze rustig de tijd om te ontdekken wat ze wil. En dat is een heleboel:

Ze reist graag, volgt cursussen en opleidingen op het gebied van de computer en edelsmeden en gaat aquajoggen. Ze is lid van de vrouwenvereniging, leest, wandelt en gaat graag naar musea en concerten.

Zowel alleen als samen met vriendinnen.



Het alleen-zijn gaat Truus sowieso goed af. Ze is een nuchtere vrouw, die zaken graag verstandelijk benadert. Moeilijke beslissingen neemt ze rationeel en vanuit de overtuiging: Zo ben ik!

Misschien zou je, als haar meest naaste familie en vrienden, wel eens hebben willen weten wat zij voelde. Maar die terughoudendheid was kenmerkend voor haar. Enigszins gesloten, maar met een groot gevoel van eigenwaarde!

En met veel talenten waarmee ze anderen geholpen heeft. De jeugdkampen bijvoorbeeld, die ze als meisje/jonge vrouw begeleidde; Ep-Va kampen. Voor jeugd uit Epe en Varsseveld. Ze deed de zondagschool. Truus heeft diverse krantjes gemaakt; Het begon bij De Kampkrant, met verhalen van het jeugdkamp, nog heel primitief gemaakt. En later krantjes voor de vrouwenvereniging, de Eendracht. Ze hield van organiseren en kon dat geweldig. Zo heeft ze voor ons vorig jaar nog de mooie tentoonstelling 'Dooptjurken en merklappen' (mede)georganiseerd en op de dag dat ze naar het hospice zou gaan, was ze nog bezig met iets regelen voor de eetclub van de vrouwenvereniging.

Zo bleek haar betrokkenheid bij al die clubs en verenigingen die belangrijk voor haar waren. Zoals zij belangrijk was voor ons.

Truus was eerder, in 2008, al ziek geweest. Toen genas ze, maar in 2016 kwam het, in een andere vorm, terug. Ditmaal bleek genezing niet mogelijk. Al betekende dat niet dat Truus de moed liet zakken. Moedig, optimistisch en strijdbaar ging ze het proces aan.

Het voelt onwerkelijk dat Truus in december nog kerstkaarten zat te maken in de Grote Zaal en de Eendracht van januari nog verzorgde. Op 7 januari kregen we nog mail van haar over de inleverdata van het hoofdartikel. Tot het echt niet meer ging.

En ook dat kon ze.

Accepteren dat haar leven eindig was. Toen duidelijk was dat ze dit niet kon winnen, wilde ze in ieder geval de regie houden. Vanuit het besef: Ik ben niet zielig!

Zo gaat ze naar Sravana.

Ze kan zich overgeven aan alle zorg die haar omringt. Vele mensen komen op bezoek en haar kamer lijkt meermaals een bloemenzee.

Als het 18 maart wordt, en haar zuster en zwager komen en de dokter, is Truus rustig.



De rust van weten:

Ik beslis en niemand houdt mij tegen.

Weer perspectief: Straks is het lijden over.

Want dat was ik niet: Ik heb een goed leven gehad!

Truus zal door velen zeer gemist worden.

Ik wens haar familie en alle anderen die zij dierbaar was, veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen

Vervolg op het dagboek van Drina Otemann, 14 jaar oud

1 april zondag. Vandaag het hoogfeest van Pasen. 'De Opstanding'! Hoe kan het mooier. We zijn bevrijd! De vlaggen hangen overal uit. De ondergrondse komt langs met NSB-ers. Handen op de kop. Een mooi gezicht. We hebben al ineen 8 Tommies in huis. Ze waren zo gul dat we allerlei snoep en chocolade kregen. De jongens stonden te hunkeren om goede sigaretten van de Tommies. In de waskamer ligt stro en daar slapen ze. In de namiddag zijn de NSB-ers voor spot met drie koeien het dorp in gewandeld. Een stomp volk er achteraan en toen naar het gemeentehuis. Wat daar voorgevallen is kan ik allemaal niet zeggen. Dat weten we nog weken!!! Deze dag vergeten wij nooit meer. We kunnen niet naar de kerk. We hebben gezongen in de waskamer bij de Tommies. Om 10 uur naar bed gegaan. We hebben lekker geslapen.



2 april 2ePaasdag. Met zijn allen naar de kerk geweest. Klokken verzetten want het is nu Engelse tijd. Vanmiddag naar het gemeentehuis geweest. Ze hebben bij de meisjes de haren afgeknipt.

3 april dinsdag. De meisjes zijn weer uit werken. Ik heb genaaid.

4 april woensdag.

Weer genaaid.

Vader en moeder naar Karel ten Broeke geweest. Ik met vrouw van Meekeren naar het dorp geweest.



5 april donderdag. Vandaag weer genaaid. Dina en Willem naar de kerk geweest. Marie nogal ernstig ziek. Vanmiddag weer Tommies gekregen.

6 april vrijdag. Kousen gestopt. Verder niets bijzonders

7 april zaterdag. Annie en ik hebben het werk gedaan.

8 april zondag. Grada uit Aalten hier geweest. Vader, moeder en Sisca naar Silvolde. Annie en ik voor het huis op de bank gezeten.

9 april maandag. Ik heb genaaid. De dokter bij Marie geweest.

10 april dinsdag. De slaapkamer schoongemaakt.

11 april woensdag. Jan naar Netterden. De schoonmaak is volop aan de gang.

12 april donderdag. Vandaag hebben Annie en ik de kelder schoongemaakt. Vanavond wandelen geweest.

13 april vrijdag. Slaapkamer schoongemaakt. Berichten zijn uitstekend. Het gaat verschrikkelijk goed.

14 april zaterdag. Niet zo druk. Marie nog steeds in bed. Vanavond naar het gemeentehuis om berichten. Arnhem is prijs gegeven.

15 april zondag. Moeder, Dina, Willem, Coba, Drina, Sisca en Leida naar Aalten geweest.

Schik gehad. Hier us een berg visite geweest, allemaal Gendtenaren.

16 april maandag. Vandaag niet veel bijzonders gebeurd. Met de oorlog gaat het goed.

17 april dinsdag. Dina en ik hebben gewassen. Verder geen nieuws.

18 april woensdag. Vandaag ben ik naar J. Bloemers geweest.

19 april donderdag. De kleine kamer zij Annie en Dina aan het schoonmaken. Ik ben niet goed in orde. Pijn in de hals.

20 april vrijdag. Vandaag zijn W. Luijmes, Riekske Peters, Oom Jan van Meekeren en Hitler jarig!!!

21 april zaterdag Groessen, Loo en Duiven zijn aan het vertrekken. Vies weer vandaag. Vandaag niets voorgevallen. Het is niet druk met zaterdagwerk.

22 april zondag. Mina van 'de Katte' hier geweest. De evacuees uit .

23 april maandag. Een beetje genaaid en na de middag zijn Vader met Theo Joosten naar Netterden gegaan. Een hoopnieuws. Vandaag is Thé jarig.

24 april dinsdag. Vanavond kwam Jan Aarntzen hier uit Wilp. Alles goed en gezond.

25 april woensdag. Ik vandaag naar J. Bloemers. Om 5 uur kwam oom Frans Peters vanuit Groningen.

26 april donderdag. Vandaag boodschappen gedaan en na de middag schort gemaakt.

27 april vrijdag. Vandaag ben ik naar Radstake geweest. Jan is naar Steenderen geweest.

28 april zaterdag. Vader en moeder 25 jaar getrouwd. Er komen nog ca-deautjes. Van na de middag zijn die uit Aalten hier geweest en
... 'De Katte'.

29 april zondag. Vandaag zijn Dina en Jan Boerstal hier geweest. Ze hebben een taart meegebracht. Na de middag Annie en Jan Campschroër en andere mensen hier geweest. Erg gezellig.



30 april maandag. Prinses Juliana jarig. De vlaggen hangen overal uit! Vlaggenparade. |Ik ben vandaag bij Radstake.

1 mei dinsdag. Vandaag weer bij Radstake geweest. Het gaat uitstekend met de oorlog.

2 mei woensdag. Vandaag naar Bloemers. Verder niets bijzonders.

3 mei donderdag. Vandaag thuis. Bijna middag wanneer Thé thuis komt. Hij is in Gendt geweest. Treurig ziet het er uit. Thé ziek.

4 mei vrijdag. Vandaag bij Radstake. Bart Mateman komt in huis en die zei dat het afgelopen was met de oorlog. En ja hoor het was zo. Om 8 uur werden er vreugdeschoten gegeven. We waren allemaal blij.

5 mei zaterdag. Om 8 uur 's morgens weer volop vreugdeschoten. Om 6 uur optocht naar het dorp.

6 mei zondag. Vandaag niets bijzonders. Jan Campschroër, E. Peters en W. van Meekeren bij ons geweest. Zij hebben een bewijs gekregen om naar huis te gaan. Vader ook. Dina en ik 's avonds neer 'De Katte' geweest.

7 mei maandag. Vandaag is Vader, Jan en de hele ploeg naar Gendt. Ik vandaag naar Radstake. Ledikant gekregen.

8 mei dinsdag. Ik weer naar Radstake. Het is prachtig weer.

9 mei woensdag. Ik ben naar Bloemers geweest en heb 5 gulden gebeurd. Een mooie cent! Jan thuis gekomen.

10 mei donderdag. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Zondag eigenlijk. Op een wei bij Gerritsen is er een kerkdienst gehouden door Dominee en rector Hoegen. Mooi was het. Het was om 2 uur en om 6 uur is er een herdenking van 10 mei. Ook mooi.



11 mei vrijdag. Naar Radstake ben ik geweest .Mijn jurk is klaar.

12 mei zaterdag. Weer naar Radstake geweest, alleen voor de middag. 4 gulden gebeurd. Vader om 6 uur thuis gekomen. Veel nieuws.

13 mei Zondag prachtig weer. Vandaag zijn Sisca, Coba, Vader en Moeder melken geweest.

14 mei maandag. Vandaag ben ik, bij Radstake geweest. Sisca is naar Didam. Thé is nu ook naar Gendt.

15 mei dinsdag. Jaan Aarntzen is gekomen uit Wilp. Heeft een bewijs om naar Gendt te gaan. Thé Aarntzen is ook terecht. Hij zit in Oss. Vandaag naar Radstake geweest.

16 mei woensdag. Ik ben vandaag voor het laatst bij Bloemers. Pinksteren gaan we naar Gendt. Fijn naar Gendt!!!

17 mei donderdag. Vandaag ben ik nog druk aan het naaien.

18 mei vrijdag. Even naar Radstake geweest om te vragen of ik hier kan blijven naaien. Vanmiddag kwam hier een man. Jan E. Wiltink heette hij en hij zei dat we naar Gendt toe kunnen.

19 mei zaterdag. Voor de middag niets gedaan als boodschappen. En dan genaaid en gepakt.

20 mei zondag. Het Hoogfeest van Pinksteren. We zijn druk aan het pakken. Ik ben bij Bloemers geweest en daar heb ik f. 2,50 gebeurd. En bij Radstake f. 1,50.

21 mei maandag. Annie en ik naar het ven geweest.

22 mei dinsdag. Mensen goedendag gezegd en toen naar huis!!!!

Drina Otemann 14 jaar in 1945



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of (06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kosterweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:**

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van juni/juli/aug : 2 juni

Voor de Eendracht van sept : 17 aug

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Garne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl



*Geen vieringen in de kerk,
maar wel via de website*

Wij hopen elkaar snel weer te mogen ontmoeten

Houd goede moed !!

