

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



86 ste jaargang | 694
Juni/juli/aug. 2020



Tappet van der Linde

Uitleg bij de omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht juni/juli/aug.

Voorwoord		3
Van de bestuurstafel		7
Werkgroep Balans		9

En wat er verder nog ingezonden is





ZOUTLOOS

De plaatselijke vrouwenvereniging maakte elk jaar een uitstapje. Met de bus. Een jaar lang werd voor het reisje gespaard. Een uitje. Een dagje op stap. We schrijven begin jaren zestig van de vorige eeuw. Je ging nog niet naar Spanje. Nederland in zwart-wit.

Elk jaar bestelde de voorzitter van de vereniging voor die dag broodjes bij de bakker van het dorp. Het reisje en de broodjes, het was een mooie traditie waar reikhalzend naar werd uitgekeken. Maar, op een keer ging het mis. De bakker vergat het zout door het deeg te doen, de kadetjes waren zoutloos. De zoutloze broodjes waren voor de vrouwen die op stap waren het gesprek van de dag en de bakker heeft dat nog lang moeten horen. Voor de goede orde: deze anekdote speelde zich niet af in Varsseveld of omstreken, maar is wel waar gebeurd, lang geleden, ergens in Nederland, zo is mij verteld.

Zoutloos, dat is eigenlijk waar het me hier om gaat. Zout brengt gerechten op smaak, of het nou brood, de aardappelen of wat anders is. Natuurlijk, doktersadviezen luiden dikwijls zout te minimaliseren of niet te gebruiken omdat het beter is voor de bloeddruk en andere lichaamsfuncties, maar zout gebruik ik nu als symbool, als metafoor voor dat wat 'pit' geeft aan het leven. Geen 'kraak noch smaak', maar 'het zout in de pap'. Het is het kleine beetje, het kleine snufje, die paar korreltjes die een dag net even anders maken.

Ik kom op deze gedachte nu het leven in de wereld sinds begin maart zo'n totaal onverwachte wending heeft genomen. Corona zet alles op zijn kop en de crisis raakt iedereen, niemand uitgezonderd. De economische schade is enorm en de onzekerheid over de toekomst groot. Allemaal moeten we inleveren, afwachten, binnen blijven, volhouden en hopen dat de crisis over zal gaan. Niet vanzelf, maar door ons aan

de voorgestelde maatregelen te houden. Geen vieringen, geen samenkomsten, concerten, optredens, feestjes, of sportwedstrijden.

De evenementen groot of klein, worden afgelast of tot nader order uitgesteld. Het leven werd zoutloos, om het oneerbiedig te zeggen.

“ Vermijd sociale contacten”, luidde het advies en het werd stil, heel stil om ons heen. Het werd voor sommigen eenzaam, schrijnend als alles om je heen is weggefallen, verdwijnt of op een laag pitje staat. Het is een harde les, die tegelijkertijd laat zien hoe belangrijk en hoe levensvoorwaardelijk menselijk contact is. Elkaar recht in de ogen kijken, een arm om de schouder leggen, elkaar een kus geven. Daadwerkelijke nabijheid is het zout in de pap. Het is naar de achtergrond gedrongen, toen corona in ons leven kwam. Het kon waarschijnlijk niet anders, maar de keiharde maatregel veroorzaakte bij velen voelbare leegte, eenzaamheid. Hoe kwetsbaar mensen zijn, kwam meer dan ooit aan het licht.

Toch ontstonden er ook onverwachte, mooie dingen, waarvan we mogen hopen dat die zich doorzetten als de crisis luwt. Omdat vergezichten ons voorlopig ontnomen zijn, leerden we door de omstandigheden gedwongen beter in de directe omgeving om ons heen kijken.

We ontdekten hoe mooi de natuur dicht bij huis is, hoe mooi wolkenluchten kunnen zijn, maar velen gingen ook eens denken aan hoe het zou zijn met de man of vrouw die al zo lang niet gezien was. Hoe zou hij of zij deze crisis doorstaan? Hoe zou het ermee zijn? De gedachte had dikwijls een telefoontje, kaartje, of bloemetje tot gevolg, immers: het kan heel simpel zijn van je te laten horen. Een beetje zout door de pap strooien. Het doet een mens goed als hij of zij merkt dat er aan hem of haar wordt gedacht. Al is het even, even maar.

Inmiddels schrijven we juni. Zomer alweer, de tijd tikt door, we hebben ons er aan over te geven aan de tijd, we kunnen niet anders. Door de tijd heen ontstaan inzichten en gloort ook weer de hoop. De hoop dat de crisismaatregelen effect beginnen te sorteren. Door de tijd heen

groeit misschien ook het vertrouwen, het vertrouwen dat we onze weg zullen weten te vinden en daarbij de moed zullen hebben om de wereld weer tegemoet te treden nu we langzaam worden los gelaten.

Want we mogen weer, voorzichtig. De wereld waarvan je vier maanden geleden niet het vermoeden had dat ie er nu zo uit zou zien: met mondkapjes op het wekelijkse boodschappenlijstje en ‘anderhalve meter’ als de twee woorden die om de haverklap klinken.

Toch is het zo, we hebben het ermee te doen met die samenleving die verandert en waarbij veel niet langer vanzelfsprekend is. We zullen onze weg er wel in vinden, de tijd zal het leren. Het kleine beetje zout, dat we door de pap van onszelf en van een ander kunnen strooien, kan daarbij het verschil maken. Elke dag opnieuw.

Marchel Chevalking



't Zalt in de pap
'n Vriendelijke margengroet,
'n kuske op 'n wang,
'n duwke in de goeie richting,
Dat hölt de boel op gang
'n hand boven 'n kop gehalten,
'n aai over 'n bol,
'n oor efkes te luust'ren leggen,
Dat mik 't lèven vol.
En al deze dingen opgeteld
die kosten nog gin riks.
De fijnste dingen van 't lèven,
Die kosten helemaol niks.

Dinie Koman

(uit de bundel *'t Zalt in de pap*, Zevenaar 1982).



Van de bestuurstafel

Beste mensen,

Nu alles weer heel voorzichtig begint op te starten moeten/kunnen wij als bestuur ook weer bij elkaar komen voor een vergadering.

Via mail en telefoon is natuurlijk ook het nodige contact geweest.

De afgelopen tijd is er wel van alles gedaan, vooral door Nicoline via onze website en YouTube, al lijkt alles heel ver weg.

Dat blijft voorlopig ook zo. Tot 1 september zal zij op internet het nodige gaan zetten en ook zal haar viering van 28 juli daarop te zien zijn.

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Marchel zal in augustus een viering online zetten. Deze viering is vanaf 23 augustus op onze website te zien.

De Eendracht komt eerder uit dan de bestuursvergadering wordt gehouden.

Dat houdt in dat wij ons nog even houden aan de afspraak om tot 1 september geen activiteiten te organiseren.

Eerst wil het bestuur protocollen maken vóór zij iets gaat opstarten.

Mocht er in de komende weken iets veranderen, kunt u dat lezen op de website.

En mond op mond reclame werkt natuurlijk ook goed!

Per 3 juni heeft Marian het penningmeesterschap weer op zich genomen.

Uiteraard zijn we daar heel blij mee.

We zijn veel dank aan Jan Meerdink verschuldigd die het zo'n driekwart jaar voor de afdeling verzorgd heeft.

Vraag van Marian: als u de contributie betaalt via de factuur, wilt u dan alstublieft het factuurnummer vermelden. Dat scheelt veel werk.

U hebt via de website ook de viering van Pinksteren kunnen volgen.

Het staat er nu ook nog op, mocht u het nog niet hebben gezien.

Het prachtige bloemstuk dat op de tafel stond is van de hand van Die-neke Steenbeek. Met dank!!



Gedichtje van Robert Grijsen

Moeder en dochter

naast elkaar op een bankje

ijsje in de hand

hun hechte verbondenheid

heeft de smaak van vanille



BALANSLEZINGEN

In de hoop dat ‘Vrijzinnig Centrum De Eendracht’ in Varsseveld, per 1 september a.s. haar deuren weer mag openen, willen we u laten weten dat de Werkgroep Balans in de coronacrisis periode niet stil heeft gezeten. Hoewel wij nog niet alle gegevens binnen hebben zijn de data en de sprekers voor dit jaar al wel vastgelegd.

Op zondag 4 oktober 2020 komt Mieke Heijerman, geboren en getogen in Aalten maar nu woonachtig in Houten voor ons een lezing verzorgen over hooggevoeligheid en intuïtie.

Voor zondag 1 november hebben wij via de NVVE-Levensende Academie een lezing geregeld. Han Sparnaaij, medewerker van deze academie zal deze lezing verzorgen.

De lezingen worden zoals vanouds gehouden in De Eendracht, Pr.Beatricestraat 1a te Varsseveld en beginnen om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen. We proberen de bijeenkomsten tussen 12.00 en 12.30 uur af te ronden. De kosten zijn € 8,00 per persoon (pinnen niet mogelijk) en reserveren hoeft niet.

We hopen ook in het seizoen 2020/2021 weer veel belangstellenden welkom te mogen heten.

Werkgroep Balans.





Een snoer van licht

Adventsboekje

Vorig jaar hebben wij met elkaar als kerstattentie een adventsboekje/kalender gemaakt. Deze is door veel mensen heel positief ontvangen.

Dit jaar willen we dat graag weer doen; Een boekje met daarin bijdrages van leden van verschillende afdelingen.

Advent is dit jaar van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december. Dat zijn 26 dagen, d.w.z. 26 teksten en 26 illustraties.

De teksten kunnen (zeer) korte verhaaltjes zijn, gedichten, anekdotes, etc.

De illustraties kunnen natuurfoto's zijn, tekeningen, schetsen, maar bijvoorbeeld ook een foto van een beeld of schilderij.

Dit jaar zullen 5 afdelingen meedoen; Aan de Regge, Midden-Drenthe, Odoorn, Oost-Twente en Varsseveld e.o.. Wij hopen dus van iedere afdeling zo'n 5 a 6 teksten en evenzoveel illustraties te krijgen.

Omdat het samenstellen en produceren van een boekje nu eenmaal veel voorbereidingstijd vraagt, brengen wij het nu al vast onder uw aandacht. Graag willen wij uiterlijk **1 oktober** uw materiaal binnen hebben.

Hebt u iets te vertellen maar vindt u schrijven lastig?

Geen probleem. Ik kom graag bij u langs om er samen met u iets moois van te maken.

Ook als ik kan assisteren bij het maken van een mooie foto van een (kunst)voorwerp, doe ik dat graag.

U mag meerdere teksten en/of illustraties inzenden. Mocht er teveel worden aangeleverd, dan zullen wij een selectie maken. Eventueel kunnen we materiaal bewaren voor een volgend jaar of een online versie.....

Het is niet nodig om bij een tekst een bijbehorende illustratie aan te leveren, of omgekeerd. Het volstaat om één van beide in te zenden, er wordt dan een passende aanvulling bij gekozen..

Hartelijke groet, Nicoline Swen



U kent vast dat bekende gedicht 'Voetstappen in het zand':

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.....

Mijn collega Helene Westerik schreef, gebaseerd op dit gedicht, een
eigen alternatief:

‘Ik liep eens langs het strand’

Ik liep eens langs het strand
Opgesloten in mijzelf
Voor, achter en opzij,
Er liep niemand mee
De wolken waren donker
De zee vol woedend schuim
De wind blies zandkastelen
met deuren zonder sleutels
Maar langzaam aan
Werden de wolken vrienden
Kabbelden de golven rust
En vertrok de wind
door open deuren
Ik stond stil en keek terug

Ik was alleen, maar ik zag
twee paar voetstappen staan
onzichtbare aanwezige hulp,
anders had ik het niet gered.....

Nicoline



In de afgelopen maanden konden wij meelesen met het dagboek van mevrouw Drina Otemann. 6 juli hoopt zij 90 jaar te worden.

Vanaf deze plek feliciteren wij haar van harte met deze mijlpaal.





Deze Eendracht bestrijkt langere tijd. In verband met de situatie is er erg weinig copy.

Raadpleeg zo nu en dan de website, hier zullen relevante zaken op vermeld worden!

Mocht u iets vermeld willen hebben, geef het dan door aan:
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl. Onder vermelding:

‘voor de website’

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of (06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller ‘Eendracht’:** Mevr. E. Venneker
- Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:**
Voor de Eendracht van september: 17 augustus
- Kopij adres redactie :** redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250
- Website :** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





Zondag 26 juli 10.00 u. Viering online
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer

Zondag 23 augustus 10.00 u. Viering online
Voorganger: Dhr. M. Chevalking

Zondag 30 augustus 10.00 u. Wandelen en samenzijn bij Koffieboerderij
Klein-Nibbelink
(onder voorbehoud)

Zondag 6 sept. 10.00 u. Viering in de kerk
Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst: Mevr. W. Nijhof

