



Tappet van der Linde

86 ste jaargang | 689
januari 2020

Uitleg bij het nieuwe omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeïend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeïend naar het licht

Eendracht deze maand:

Voorwoord | 3

In memoriam | 5

Mevr. Radstake-Bussink

Van de bestuurstafel | 7

Activiteiten januari 2020:

Koffie inloop | 9

Zin in dinsdagtafel | 9

Café Cult met de film ‘The Children Act’ | 10

Lezing Hugo Borst | 11

60+ Club Nieuwjaarsbijeenkomst | 12

Gezamenlijke Dienst | 13

Bruggenbouwen lezing door mevr. J. Schat secr. Voedselbanken Nederland | 14

Activiteiten februari 2020:

Balanslezing door mevr. J. Schat | 16

Gedichtenmiddag | 17

Vrijwilligersavond / Vrij en Zo | 18

**Vervolg dagboek mevr. Drina Pelkman-Otemann
en herinneringen van een evacu e** | 20

In verband met ziekte van de schrijver van het voorwoord hebben we teruggerepen op het voorwoord van twintig jaar geleden, namelijk van januari 2000:

Het Jaar Nul

In mijn computerbestand wordt dit jaar (2000) vastgelegd met twee nullen, aangezien voor de jaarmarkering maar twee ruimtes ter beschikking zijn. Wanneer we in het spraakgebruik ‘dat is van het jaar nul’ gebruiken is dit om aan te geven dat iets ons wel erg oud of verouderd voorkomt. Natuurlijk was ik allang blij dat mijn vijftien jaar oude PC kennelijk wel in staat was met dit nieuwe millennium om te gaan. Dat ik waarschijnlijk geen last heb gehad van een millenniumbug is omdat de batterij die het ingebouwde klokje voedt al jaren geleden leeg is geraakt en door mij niet door een nieuwe is vervangen. Mijn PC weet dus helemaal niet hoe laat het is! Zo lossen zich soms problemen vanzelf op. Het millenniumprobleem heeft mij dus geen geld gekost, doch slechts de aanschaf van een nieuwe batterij bespaard.

Toch is het wel even interessant om stil te staan bij het begrip NUL. Voor de rekenkunst is de nul het belangrijkste symbool. Sinds de invoering hiervan werd het voor de mens aanmerkelijk gemakkelijker allerlei berekeningen uit te voeren. Het is het symbool van het niets, maar onmisbaar. Als mensen mij soms uitdagen een uitspraak over het bestaan van God te doen, gebruik is weleens de ‘nul’ als voorbeeld. Ik zeg hen dan dat rekenen met Romeinse cijfers (de Romeinen kenden namelijk de nul nog niet) wel kan, maar erg lastig is. Het zelfde geldt voor de zinging van het bestaan. Er valt blijkbaar door sommige mensen wel met het idee te leven dat er geen God is en dat dit leven een kwestie is van uit niets naar niets. Of dat nu zo gemakkelijk is wanneer men op vragen als leven en dood stuit, is voor mij nog altijd de vraag. Indien men er echter van uitgaat dat dit leven op één of andere manier wél in een Goddelijk verband gezien mag worden biedt deze gedachte voor de zinging van het leven aanmerkelijk meer perspectief. Misschien vindt u het van mij wat oneerbiedig om God met de ‘nul’ te vergelijken, maar toch is dit niet zo vreemd. Ook in de Chinese filosofie kent men het begrip ‘Tao’ dat zowel ‘Niets’ als ‘Alles’ betekent. In de Eendracht van december heeft u hierover nog de inleiding van Lao Tse kunnen lezen. Wat achteraf het kenmerk van de eeuw die wij nu zijn binnengestapt zal zijn,

valt nu niet te overzien. In ieder geval is zeker dat we nu al in het digitale tijdperk leven. Dit digitale systeem werkt uitsluitend met nulletjes en een-tjes. Als we dan de ‘Nul’ als symbool van Gods aanwezigheid aanmerken dan is het grappige dat in de Joodse getallensymboliek de één ook voor God staat, maar dan in de zin van: Hij is EEN en er is er maar EEN. Laten we hopen dat, juist in dit digitale tijdperk in onze samenleving weer het besef doorbreekt dat de mens niet kan leven zonder verwondering en ontzag voor al het geschapene en de Schepper. Het valt mij op dat ik de laatste jaren juist van wetenschappers in de exacte vakken uitspraken lees en hoor waarin zij uitdrukking geven van hun geloof in God. Opmerkelijk is ook dat juist onder studenten in die zelfde wetenschappen aan de TU Delft, in vergelijking met de andere universiteiten, het godsdienstig besef het hoogst is. Is hier wellicht sprake van het verschijnsel dat, hoe dieper men in de geheimen van de natuur doordringt, des te meer men tot het besef komt dat hier een geniale Ontwerper achter schuil gaat? Moge dit hoopvolle tekenen zijn. En nu ik het toch over getallensymboliek heb, schiet mij nog iets te binnen.

We hebben nu twintig eeuwen vol gemaakt na de geboorte van Jezus van Nazareth. In de Bijbelse getallenmystiek speelt het getal ‘20’ ook een belangrijke rol. Het betekent namelijk: ‘Iets is tot de helft volbracht’. Als in de bijbel wordt aangegeven dat een profeet of een koning twintig jaar zijn taak heeft vervuld wil men daarmee zeggen dat hij voor de helft in zijn opdracht is geslaagd. Wanneer er in een dergelijk verband van veertig jaar wordt gesproken, pas dan heeft men zijn werk volledig afgerond volbracht. Veertig is de volmaakte eenheid. Dit geldt voor dagen, jaren en dingen. Wanneer wij deze gedachte afzetten tegen het aantal eeuwen dat de mensheid na Christus’ geboorte gegaan is, dan mogen wij zeggen: we zijn pas op de helft van het werk dat er aan de wereld en de mensheid verricht moet worden.

Alle doemdenkers moeten dus de eerste tweeduizend jaar hun mond maar houden. We krijgen nog tweeduizend jaar de kans om er met z’n allen iets moois van te maken.

A.M.H. Meijer



In memoriam

Gerharda Hendrika
(Gerda)
Radstake-Bussink



Gerda werd geboren in Wisch op 8 juli 1929
Zij overleed in Varsseveld op 1 december 2019

Gerda wordt geboren in 1929 op de Heelweg.
Als oudste van drie kinderen. Een voor die tijd
gewone jeugd; een kleine boerderij, lopen naar school, een overzichtelijke
wereld.

In de laatste maanden van de oorlog verliest Gerda haar vader, aan ziekte.
Op kerstavond. Ze is dan 15 jaar en als oudste is zij het die vanaf dat moment
de zorg voor haar jongste broertje Han, dan 3 maanden oud, krijgt
toevertrouwd. Haar moeder is druk met het huishouden en de boerderij.
Eventueel verder leren, Gerda was graag schooljuffrouw geworden, zit er
dus niet meer in.

Tijdens een van de bevrijdingsfeesten slaat de vonk over tussen haar en
de een paar jaar oudere Hendrik. Ze kenden elkaar al wel, zo groot is de
Heelweg niet, Gerda zal een jaar of 16/17 zijn geweest. In 1951 trouwen
ze. Ook omdat haar schoonmoeder wel wat steun kan gebruiken na het
vroege overlijden van haar zoon, Hendriks broer. Vlak voor haar trouwen
heeft Gerda een gesprek met haar dominee. Hij kent de situatie en weet
ook dat zij zal introuwen bij een familie van een andere kerk: De Protes-
tanten Bond. Hij geeft haar een raad mee die belangrijk zal blijven in haar
hele verdere leven: Meisje, wat je later ook gaat doen, bewaar de vrede in
je huis!

Vrede als wens, als opdracht aan het begin van een leven. En Gerda
neemt haar opdracht serieus!

Gerda en Hendrik krijgen drie kinderen. En als de kinderen wat groter
zijn en er geen vee meer te verzorgen is, gaat Gerda ook buitenshuis wer-
ken. In de huishouding. Bij Kersjes en bij Zegwaard. Ze blijft er jaren en
de contacten duren voort.

Als Hendrik niet meer kan werken, betekent dat dat zij buitenshuis werkt en hij thuis voor het eten zorgt. Eigenlijk heel modern.

En er is ook tijd voor dingen naast het werk:

Fietsen en handwerken, deed ze graag en natuurlijk de klompendansers. Zowel Hendrik als Gerda waren lid, vanaf halverwege de jaren 60. Zo hebben ze veel van Europa gezien, met 't Olde Getrouw. Ze hield van die gezelligheid, van mensen om haar heen. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, je bent altijd welkom bij haar!

De lieve vrede was haar veel waard. Dat liefde voor de ander begint bij liefde voor jezelf: Heb u naaste lief.....als uzelf, vond ze wel lastig. Soms was het schipperen.

Aan de andere kant; ze deed anderen echt graag een plezier. Ze **was** behulpzaam en paste zich graag aan. En ook omdat ze zo makkelijk contact maakte met anderen, werd ze voor veel dingen gevraagd. En alles waar ze voor gevraagd werd, deed ze.

In 2013 verhuist Gerda van de Arendsenstraat, waar ze na een eerdere verhuizing naar Westendorp woont, naar de Bettekamp. Ze zou er zo'n 5 jaar blijven, tot vorig jaar een verhuizing naar Den Es nodig was. Dochter Gerrie verwoordt tijdens de uitvaart prachtig hoe moeilijk zo'n proces van geheugenverlies kan zijn. Voor degene zelf, en ook voor familie er om heen. Maar ook, hoeveel moois je nog samen kan hebben, als je kan aanvaarden.

Tijdens de uitvaart op 6 december klinken de vertrouwde kerkliederen uit Gerda's jeugd. En Gerrie en Han zingen samen The Rose: Liefde is als een roos: Mooi, kwetsbaar en daardoor zo sterk.

Gerda heeft haar leven lang zich ingezet voor de vrede, de liefde in haar huis. Zo zal ze herinnert en gemist worden.

Ik wens haar familie en alle anderen die haar dierbaar waren, veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen



Van de bestuurstafel

De kerstdagen liggen alweer achter ons.

Wat gaat dat toch snel!

We beleefden 2 mooie vieringen in onze kerkzaal, versierd door de aanwezigheid van een prachtige kerstboom, een krans en weer bijzondere bloemstukken.

Met dank aan de kerstboomcommissie en de bloemendames!

Ook dank aan Marion, die vele dagen aanwezig was om alles in goede banen te leiden en het er allemaal mooi uit te laten zien.

Kerstavond waren er 3 dames en een pianiste die een paar prachtige liederen ten gehore brachten.

Ook Jarik was er, hij liet van zich horen vanaf het orgel. Vooraf zongen we zoals gebruikelijk enige kerstliederen, begeleid door Jarik op de vleugel met ondersteuning van zijn zus op saxofoon.

Nicoline leidde de viering en het was mooi! Vooral ook het verhaal dat door 3 mensen werd voorgelezen/gespeeld: Nicoline en haar dochter Elske en Willy Nijhof.

Tot hilariteit van iedereen stak Elske een paar keer haar tong uit richting de mensen. Dat mocht in dit geval.

Eerste kerstdag leidde Marchel de viering en Judith Baakman uit Terborg speelde een paar prachtige liederen op harp.

Ook Jarik was er weer. Dank!

Nu willen wij u het beste toewensen voor het komend jaar.

Veel is gebeurd, we leven met de stroom mee en doen ons best er iets moois van te maken. We hopen u ook dit jaar weer te treffen op enig tijdstip. In een viering, bij een lezing of een gezellig optreden, bij een concert of bij welke activiteit dan ook.

Wees welkom!

U ziet het, de Eendracht heeft een ander gezicht gekregen.

Toe aan enige vernieuwing heeft het bestuur samen met Nicoline lang nagedacht hoe dit gestalte zou kunnen krijgen. Het idee rees om Tanneke van der Linde, schilderes, te vragen een ontwerp voor de omslag te maken.

Een paar mensen hebben haar verteld hoe zij de vrijzinnigheid zien. En van daaruit is Tanneke gaan werken.

Aan de binnenkant van de omslag ziet u de woorden/zinnen die zij opgeschreven heeft en van waaruit haar creatie is ontstaan.

Wij willen dit dan ook voorlopig mede afdrukken in de Eendracht .

Ook het schilderij zelf is in ons bezit gekomen, er komt een lijst omheen en we zullen er t.z.t. een mooie plek voor vinden in ons gebouw.

Dan ziet u waarschijnlijk wel dat het voorwoord dit keer komt uit de Eendracht van januari 2000.

We hopen dat u het leuk vindt weer eens zoiets terug te lezen

Deze maand zou Henk Beunk het voorwoord schrijven, maar door ziekte kon dit geen doorgang vinden, vandaar deze keuze.

Wij wensen Henk vanaf deze plek veel sterkte en een goed herstel toe!

Het afgelopen jaar kenmerkt zich vooral door het afscheid van Ben, jarenlang was hij het vertrouwde gezicht binnen het gebouw.

Nu is het overgenomen door Marion en is het inmiddels ook een vertrouwd gezicht geworden haar bij ons te zien.

Ook werden 2 prachtige TV schermen aangekocht die gebruikt kunnen worden voor film en lezingen, in beide zalen.

De buitenboel is geschilderd, dus het ziet er weer ‘strak’ uit, zoals men dan zegt. We zetten een en ander voort het komend jaar, beginnend met het opknappen van de ‘Kleine Zaal’ en het kantoor van Noline.

Van de penningmeester

In de maand december werd een schenking ontvangen van € 5.000,00 van NN.

Via de bezoekdames werd ontvangen € 20.00 van NN.



De beide collectes met Kerstmis hebben opgebracht € 572.75

Dit jaar is gekozen voor twee goede doelen, nl.:

De voedselbank.

Zij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

en

De stichting Jarige Job.

In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardags-box.

Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!

Activiteiten januari 2020



KOFFIE-INLOOP VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT' ELKE VRIJDAGMORGEN

10.00 - 12.00 uur
(bij uitvaarten niet)



'Zin in de dinsdagtafel'

DE DINSDAGTAFEL BEGINT op dinsdag 7 januari 2020.

Daarna zijn we er meestal op de vierde dinsdagavond van de maand.

U kunt weer aanschuiven bij de dinsdagtafel in de 'Kleine' zaal van de Eendracht (via de ingang bij het fietsenhok) Een goede gelegenheid om anderen en elkaar te ontmoeten.

Samen eten is meer!

We beginnen met een eenvoudige maaltijd om 17.30 uur. Daarna praten we over iets wat ons heeft bezig gehouden of de afgelopen tijd raakte. Dit jaar beginnen we met een thema 'Hoop'. Rond 20.00 uur gaan we naar huis. Alleen mee-eten en luisteren kan ook.

Welkom! Kom vooral! Neem ook uw familie, burens en of andere gasten mee. Hoe meer zielen hoe rijker de tafel. Een vrijwillige bijdrage in de pot is fijn.

Wilt U een herinneringsmail ontvangen of u direct aanmelden in de week voorafgaande aan de dinsdagtafel.

Dat kan:



Per telefoon of per sms of app. 06-218 54 353

Via email: brugjg@gmail.com of

Via email: devoorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl of per tel. 06-22497969

Café Cult - Filmavond met de film 'The Children Act'

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het Hooggerechtshof waar ze bekend staat om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht. Wanneer haar huwelijk met Jack lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak. De 17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah's getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.



Datum : Vrijdag 10 januari 2020

Toegang: € 5,00

Tijd : vanaf 19:15 is de zaal open, er is koffie en thee, om 19:30 uur begint de film.

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid voor gesprek.

Locatie : Vrijzinnig Centrum de Eendracht, Doetinchemseweg 5, Varsseveld.

Reserveren is niet nodig

Spreuken van de maand:

Beter meesterlijk jezelf zijn,
Dan een kopie van een ander

Andere mensen zijn ook mensen

Morgen wordt niet beter
Als je aan gisteren blijft denken

Hugo Borst in Vrijzinnig Centrum De Eendracht

Hugo Borst: Sportjournalist, mediapersoonlijkheid, auteur en luis in de pels als het om verbeteringen in de zorg gaat.

Zondagmiddag **12 januari 2020** vertelt hij in Vrijzinnig Centrum De Eendracht in Varsseveld over zijn ervaringen met de zorg. De omstandigheden in het verpleeghuis van zijn moeder zorgden ervoor dat Borst zich met een brief aan staatssecretaris Van Rijn mengde in de discussie over de organisatie van zorginstellingen



In 2015 verscheen de bundel *Ma*, een verzameling van columns die hij maakte voor het *Algemeen Dagblad* over het leven van zijn dementende moeder en zijn persoonlijke rol als haar mantelzorger. In 2017 kwam het vervolg uit, *Ach, moedertje*. Daarover spreekt hij in Varsseveld, er is gelegenheid om vragen te stellen en een boek te laten signeren. Boekhandel Rutgers is deze middag aanwezig. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur

Kaarten in voorverkoop: 15 euro (incl. consumptie). Voorverkoop **vanaf maandag 9 december** bij boekhandel Rutgers, Spoorstraat 10, 7051 CJ Varsseveld.

Reserveren kan ook online via tickets.ticketfx.nl

Hoe werkt de online kaartverkoop? Op de website: tickets.ticketfx.nl zie je het evenement aangekondigd. Klik aan hoeveel kaartjes/tickets je wilt. Ben je nog niet geregistreerd: klik dan op *registreer hier*, vul de gegevens in en bedenk een wachtwoord. Klik vervolgens op registreren, koop tickets en reken af via Ideal. De tickets worden naar je email-adres gestuurd en daarmee kom je 12 januari naar Varsseveld.

Heb je al eerder via deze site tickets gekocht? Dan log je heel eenvoudig in met je emailadres en je wachtwoord.

Kaarten zijn, mits nog voorradig, 12 januari ook te koop aan de ingang, maar kosten dan 17,50 euro (incl. consumptie).

60+ dinsdag 14 januari 2020 nieuwjaarsbijeenkoms

Aanvang 14.30 uur

Op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar wensen wij elkaar een gelukkig en voorspoedig 2020. Wij nemen een hapje en een drankje en gaan genieten van eigengebakken oliebolletjes.
Tot dan!!



Meditatie

Het nieuwe jaar is begonnen. Iedereen een goed 2020 gewenst! Ook dit jaar zijn er veel bijzondere momenten te genieten. De meditatieavonden op thema vinden, zoals gewoonlijk, plaats op de 3^{de} vrijdagavond van de maand.

In januari is het thema:

Verbinding met het Hogere Zelf

Vrijdag 17 januari 2020 zal op dit thema gemediteerd worden. Binnen geleide meditaties en visualisaties komt een diepere verbinding met het Hogere Zelf tot stand. Je verbindt het Hogere Zelf in je Hart. Vervolgens voel je de verdiepte verbinding met de Goddelijke Vonk diep binnen in je groeien. Zo ook die met de Christuskracht. Je wordt je meer bewust van alle kennis en inzichten, die je in de loop van je leven(s) hebt verzameld. Deze kun je in je dagelijks leven vorm gaan geven. Desgewenst worden de verkregen ervaringen en belevingen met elkaar gedeeld. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Iedereen is van harte welkom. De toegang is kosteloos, aanmelden is niet nodig.

Wat : Meditatieavond op thema 'Verbinding met het Hogere Zelf'

Wanneer: vrijdag **17 januari 2020** van 20.00 – 21.45 uur, napraten kan tot 22.00 u.,
de deur staat om 19.30 u. open.

Waar : Vrijzinnig Centrum 'de Eendracht' Doetinchemseweg 5 te Varsseveld.

Voor wie : Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Bijdrage : de toegang is kosteloos

Informatie: Bel Riemke de Boer, telefoonnr.: 0315-329107

12 of mail naar: aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Gezamenlijke dienst 19 januari 2020

Van 19 t/m 26 januari is het de week van gebed voor de eenheid.

Daarom is er een **Oecumenische Viering van de gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek.**

Deze wordt gehouden in de R.K. Martinuskerk in Etten en begint om 10.00 uur.

Voorgangers zijn: ds. K. Datema en diaken J. van Heugten.

Het thema is: “Buitengewoon vriendelijk”

Medewerking wordt verleend door: Ettens Kerkkoor o.l.v. Ferdy Cornelissen

De collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje.

Na de dienst is er gelegenheid om bij een kopje koffie/thee met elkaar na te praten.

'Op de dag dat wij ontdekken
dat we bemind worden,
gaat de wereld voor ons open,
worden we huisgenoten van het mysterie.
Het mysterie van de liefde bestaat juist
in het oneindige schenken en nooit bezitten,
in het oneindige geven en nooit uitgeput raken.
Het mysterie van de liefde
bestaat in het eindeloos willen ontvangen
zonder ooit verzadigd te worden.
Zo heeft God de mens geschapen in zijn liefde,
omdat er geen ander vorm denkbaar was.'

Carlos Spoor (dominicaan)

Bruggenbouwen

We starten weer met een nieuwe reeks lezingen. Verschillende interessante sprekers zullen de komende maanden hun verhaal bij ons komen doen. Het overkoepelende thema is nog steeds 'Bruggen Bouwen', over moreel leiderschap, samenleving en verbinding.

20 januari *Jouke Schat, secretaris Voedselbanken Nederland*
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat **armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast**. Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die mensen helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

17 februari *Els Hegger, boerin, permacultuurexpert en medeoprichter van De Mobiele Gaard. Dit is een boerenbedrijf gefundeerd op waarden uit vroeger tijden. DMG heeft geen grond en geen gebouwen. Ze boeren op verschillende plekken in de omgeving van Lochem en doen dit mobiel. Is dit een (niet: de!) oplossing voor de landbouw??*

16 maart *Josien Kragt, contactclown (in de zorg). De Contact Clown is zeer breed inzetbaar voor iedereen die wel wat contact kan gebruiken. Er zijn wel doelgroepen waarvoor de Contact Clown heel goed geschikt is, zoals eenzame ouderen, demeterenden, (zieke) kinderen, verstandelijk beperkte ouderen, jongeren en kinderen. 'Ik zie jou, echt. Ik kijk naar je en ik zie jou. Jij speelt met mij en ik speel met jou mee, klein of groot... Dat bepaal jij, want ik zie jou.'*

20 april *Mirjam Koster-Wentink, Voorzitter College van Bestuur van het Graafschapcollege. Met bijna 9000 studenten en 800 medewerkers een groot regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroeps-*

onderwijs. 'Het staat voor creativiteit en kwaliteit, innovatie en degelijkheid, verbonden met een authentieke regio waar we trots op zijn.'

Alle avonden beginnen om 19.30 uur (inloop 19.00 uur), in de grote zaal. De toegang is steeds € 8,00 en belangstellenden van buiten de vereniging zijn van harte welkom.

Foto's gemaakt door Dieneke Steenbeek



Activiteiten Februari 2020

Werkgroep Balans voor spiritualiteit en zingeving Varsseveld e.o.

Zondag 2 februari 2020 om 10.30 uur

Lezing 'Spiritualiteit in het dagelijks leven', door Maurien Meijlis

Maurien Meijlis is sinds 2007 verbonden aan de Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen. Al lange tijd zocht ze naar manieren om haar spirituele kant meer tot uitdrukking te laten komen in haar werk als manager en coach. Dat leidde tot een indringende weg naar binnen en weer naar buiten. Een

groeiproces dat nooit eindigt, is haar overtuiging. Het is een pad dat iedereen kan gaan mits je bereid bent met toewijding dit pad te betreden. Een bypass is snel genaakt, een quick fix kun je vergeten. Je dagelijks leven leiden vanuit persoonlijk spiritueel leiderschap gaat via een andere weg dan we misschien geneigd zijn te denken. Het is een bondgenootschap tussen buik, hart en hoofd. Daar zal ze deze ochtend verder op ingaan.



Maureen studeerde sociale- en gedragswetenschappen. Binnenkort rond ze haar 4-jarige opleiding tot zijns-georiënteerd coach af. In het dagelijks leven werkt ze als organisatiecoach in de gezondheidszorg en heeft ze een therapie/coachpraktijk in Eerbeek.

Datum: zondag 2 februari 2020

Tijd: Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie en thee. Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegenheid voor een gesprek

Plaats : Verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Kosten : € 8,-- p.p.

Gedichtenmiddag

Een middag die we samen maken. Wie wil zijn lievelingsgedicht komen voordragen? Of wie heeft zelf een gedicht geschreven om voor te lezen? Wellicht wil iemand zorgen voor (een stukje van) de muzikale omlijsting. En natuurlijk zijn er mensen nodig die komen luisteren.

Het thema: Liefde

Plaats : Voorportaal Kerk

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Liefde

Liefde is elkaar vertrouwen,
samen een gelukkig leven op bouwen

Houden van is meer dan alleen een gevoel
het is namelijk een heleboel.

Houden van is voor elkaar zorgen,
niet alleen vandaag,
maar ook morgen.

Elkaar steunen
bij verdriet en pijn.
Elkaar troosten
is dan fijn.

liefde is samen wandelen,
hand in hand,
door het voor ons nog onbekende land.

Je moet soms over bergen en dalen,
maar door de liefde,
zullen we niet verdwalen

Uitnodiging Vrijwilligersavond

Wij willen alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging graag bedanken! Graag ontvangen wij jullie als speciale gasten bij het optreden van **VRIJ én....Zo door het Duo Nootmuskaat**. Op **vrijdag 7 februari, vanaf 19.30 uur**. Het optreden zal om **20.00 uur** beginnen.

Het bestuur.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loeje



Voor de organisatie is het prettig om te weten hoeveel mensen zij ongeveer kunnen verwachten. Wilt u daarom even doorgeven als u aanwezig zult zijn. Via aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl of 0315 785963 (Els Venneker). Graag uiterlijk maandag 3 februari. Ook als u graag gehaald en thuisgebracht wil worden, kan u dat zo doorgeven.



VRIJWILLIGERS
DE VOLWASSEN VERSIE
VAN GOEDE FEEËN



vrijwilligers
maken
het verschil

Duo Nootmuskaat,

bestaande uit de dames:

Maike Weening
(zang en accordeon)
en
Ilse Schenk (zang)

Duo Nootmuskaat brengt Nederlandstalige liedjes uit de vorige eeuw.

Met zang en accordeon worden we meegenomen naar de tijd van toen. Denk aan: Wim Sonneveld met het Dorp of Gonnje Baars met Alle leuke jongens willen

Maar natuurlijk ook 'jonge



hits' van Rob de Nijs in de vorm van een prachtige medley. De dames, geheel in stijl in 'prachtige jurken en hoog gehakt'.

Een avond vol muzikale herinneringen, in de pauze een gepaste verrassing.

Lijkt het u wel wat, kom dan ZEKER langs en zing mee.

Gezelligheid gegarandeerd!!!!



Vervolg op het dagboek van Drina Otemann, 14 jaar oud

16 december 1944, zaterdag. Gewerkt. Coba boodschappen gedaan. Verder is er geen goed nieuws binnengekomen.

17 december zondag. Na de middag is Riek ten Brinke bij ons geweest. Toen hebben we gedanst op de deel. Ze zitten allemaal voor in de kamer. Toen kwamen Piet I.... en Grada Nissen bij ons. Vader en Wim naar Silvolde.

18 december maandag. Jongens en meisjes uit werken. Niets bijzonders voorgevallen.

19 december dinsdag. Op deze mistige dag kwam er slecht oorlogsnieuws binnen. Duitsers offensief ingezet. Engelsen teruggeslagen.

20 december woensdag. Veel mist. Vader snoeien geweest.

21 december donderdag . Jan en Theo zijn naar ten Broeke.

22 december vrijdag. Annie van ome Jan Peters hier geweest. Voor Wim een broek en windjack gemaakt. Kachel in voorkamer lekker aan.

23 december zaterdag. Annie nog hier. Voor mijzelf ook een kledingstuk gemaakt. 's Avonds naar Walvoort geweest en op deze avond is Annie teruggegaan.

24 december zondag. Jan en Wim naar Didam. Dina en Leida naar Aalten. Vader en moeder naar Winterswijk. Wij alleen thuis geweest waar we veel schik gehad hebben.

25 december Eerste Kerstdag. Nog alleen thuis. 's Middags spelletjes gedaan.

26 december Tweede Kerstdag. 's Morgens naar de kerk geweest, Na de middag gehandbald. Toen zijn Dina en Leida weer thuisgekomen. Later zijn vader en moeder ook gekomen.



27 december woensdag. Gewone dag, niets bijzonders. Hard gevoren. We kunnen schaatsen rijden. Jan en Wim ook thuisgekomen van Didam.

28 december donderdag. Het heeft zo hard gevoren dat we 's middags schaatsen zijn geweest.

29 december, vrijdag. Geen bijzonders op deze dag.

30 december zaterdag. 's Avonds poffertjes gebakken voor Nieuwjaar. Toen naar Walvoort. An en Co naar Wilp.

31 december zondag. Theo is naar Didam gegaan. 's Middags fijn geschaatst.



1945 Hier ben ik weer opnieuw begonnen.

1 januari maandag Nieuwjaarsdag. Allemaal naar de eerste mis, want het is als zondag, 's Middags ben ik schaatsen geweest. Co en Annie zitten in Wilp. Hopende dat 1945

ons de vrede mag brengen.

2 januari dinsdag. 's Middags ben ik weer schaatsen geweest. Toen ik thuis kwam waren Annie en Co alweer present uit Wilp. Schik hebben ze gehad.



3 januari woensdag. Voor de middag boodschappen gedaan. Na de middag zijn we schaatsen geweest. Ik was heel laat thuis. Verder geen nieuws. We zijn toen naar Walvoort gegaan om te slapen.

4 januari donderdag. Vandaag weet ik zowat niets te vertellen. Alleen ben ik weer naar het ijs geweest. Er zijn zoveel Tommies in de lucht. Het moet dan ook wel iets beter gaan met de oorlog.

5 januari vrijdag. Sisca en ik voor Greetje in het dorp een kleinigheidje gekocht. Wij hebben meteen boodschappen gedaan. 's Avonds kwam Co thuis met een gat in haar hoofd. Bij Dikken was ze tegen de deurpost aan gevallen. Het was niet zo erg.

6 januari zaterdag. Het is vandaag het feest van Driekoningen. Vanmorgen eerst naar de mis geweest. Het is dooi weer, we konden niet meer gaan schaatsen. Jammer nou. 's Avonds ga ik naar Walvoort met Marie, Annie en Sisca.

7 januari zondag. Oh God wat een dag. Hagel, sneeuw, regen en zo konden we toch gaan schaatsen. Jan, Annie en ik gingen dus naar de ijsbaan. Toen we daar waren stond de ijsbaan onder water. We zijn maar gauw omgedraaid. Onderweg hebben we Wim Joosten en Hannes Evers gezien. Met natte voeten kwamen we thuis. Vader naar Aalten geweest. Vandaag is het precies twee maanden geleden dat we hier kwamen.

Ik werkte in een buurtschap achter Aalten, genaamd 'de Haart'. De boerin was een tweelingzuster van moeder Luijmes en ze hadden twee opgroeiende dochters. Ik ging daar graag naar toe. Vooral met het paard op het land werken beviel mij zeer. Vader Jan, de boer, hielp me dan aan de gang en gaf aanwijzingen. Hij had van die mooie aparte lichtblauwe ogen en

vaak hinder van 't huske(?) in de rug. We gingen vertrouwelijk met elkaar om, het waren ook bijzonder goede en aardige mensen. Soms bleef ik een week en soms pendelde ik ook wel heen en weer op de goede fiets met luchtbanden, dat waren wij thuis al jaren niet meer gewend. Vaak denk ik nog aan de tuinbonen met karnemelksaus, dat kenden wij in Gendt niet maar ik vond het erg lekker.



's Avonds deden we vaak spelletjes aan de keukentafel en ik kreeg dan een sigaartje van Jan. Ik sliep in een kamer die grensde aan de deel en ik kon er heerlijk slapen. Op een keer toen ik meters voor de boerderij staande werd gehouden door twee Duitse militairen die me lopend tegemoet kwamen. Ze

wilden mijn fiets afnemen. Het hele gezin stond al voor het keukenraam te kijken hoe dit af zou lopen. Als dat nou buiten het zicht van de boerderij was geweest dan hadden ze denk ik geluk gehad. Nu kwam ik in een hele vervelende situatie terecht om geen gezichtsverlies te lijden (vooral tegenover de grietjes) en weigerde dus pertinent om de fiets af te geven. Zolang ze de geweren aan de schouder lieten hangen durfde ik er nog wel tegenaan.

Zij maar sjoeren aan de fiets en ik niet minder. Uiteindelijk gaven ze zich gewonnen. Normaal had ik tegen die twee geen enkele kans gehad. Maar goed, ik kwam binnen en was natuurlijk de held van de dag. Ik genoot met volle teugen en zei natuurlijk niet dat ik zo bang als een wezel was geweest.

Wordt vervolgd.

Het levenswiel

De meester merkte dat veel inwoners van zijn dorp bezeten waren van geld en dat deze geldzucht dikwijls ten koste ging van de overige dorpeelingen en vele ruzies bracht.

Hij riep iedereen bijeen en zei: 'Het fortuin van de mens is als een draaiend wiel. Hij die bovenaan zit en lacht is een dwaas, want zodra het wiel

begint te draaien, kan hij lager terechtkomen dan degene om wie hij zo lacht.

Wie onder aan het wiel ligt en zijn lot beweent, is ook een dwaas. Juist het feit dat hij zich op de laagste plaats bevindt, betekent dat zodra het wiel zich in beweging zet, zijn kansen verbeteren. Beiden zouden zich de gedachte eigen moeten maken dat het fortuin is als een spinnenwiel zonder blijvende waarde voor de mens die zich op de rand van het wiel ophoudt. Alleen de mens die zich het middelpunt van het wiel bevindt, ontvangt de waarde die eeuwig is.

In sommige landen is het van het ene uiterste in het andere uiterste als het gaat over religie. Dit was een aankondiging op een vliegveld in Detroit om niemand voor het hoofd te stoten en zoveel mogelijk mensen aan te trekken. Maar 'Jesus Saves' stond er regelmatig te lezen langs de kant van de weg. Deze maand waren mijn partner en ik in zijn geboorteland de VS op een traditionele indian summer tour. Gouden bomen en mooie plaatjes van watervallen. Het was prachtig. Het enige wat de mooie uitzichten soms verstoorde was dan een groot advertentiebord. Borden voor van alles en nog wat, voor een tandarts, voor een plaatselijk attractiepark, maar ook voor Jezus. Van alles kwam er langs over deze bijzondere man: hij is het antwoord, beslis nu, ken je hem al? Etc.

Hieronder zijn wat voorbeelden te vinden.

In Nederland herinner ik me alleen een boerderij in Hardinxveld waar 'Jezus leeft' op het dak stond.

Al rijdend bedachten wij ons, als wij als vrijzinnigen nu een bord langs de weg zouden plaatsen, als oproep, wat zouden wij als vrijzinnige nu op zo'n bord zetten?

Wat zouden wij schrijven? Al pratend kwamen wij op, in reactie op alle stelligheid die wij zagen: 'Weet u het zeker?', 'Mooie geïnspireerde dag, door wie dan ook?'

Dat is wat flauw, maar weet u het beter? Graag uw reacties, wij zijn benieuwd. En wie weet zetten we er een naast de A1/A28.

Wies Houweling

Oordeel niet te snel. Een kort, inspirerend verhaal

Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam van de trein en schreeuwt: ‘Papa, kijk de bomen gaan achteruit!’ Papa glimlachte...

Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige vanwege zijn kinderachtige gedrag met medelijden aan. Plotseling roept de jongen weer uit: ‘Papa, kijk de wolken lopen met ons mee!’

Het jong stel kon het niet laten en zei tegen de oude man: ‘Waarom ga je met je zoon niet naar een goede dokter?’

De vader glimlachte en zei: ‘Dat heb ik gedaan. We komen net uit het ziekenhuis vandaan. Mijn zoon was blind van geboorte. Door een operatie kan hij vanaf vandaag zien...’



Elke persoon op de planeet heeft een verhaal. Oordeel niet over mensen voordat je ze echt kent. De waarheid kan u verrassen.

Herkennen

Verandering in je leven. Een kort en inspirerend verhaal over het begin van verandering.

Een man vond een heel oud boek. In het boek stond het verhaal over de ‘steen van verandering’. Een steen die ieder metaal kon veranderen in puur goud. De ‘steen van verandering’ zou een kiezelsteen zijn, die er net zo uit ziet als alle anderen. Het geheim was dat deze steen warm aanvoelt.

De man besloot op zoek te gaan naar de steen. Hij verkocht zijn bezittingen, kocht een aantal eenvoudige benodigdheden, kampeerde aan de kust en begon met zoeken.

De man beseftte dat hij de kiezels na het voelen niet terug kon leggen. Dan zou hij dezelfde kiezels te vaak op gaan pakken. Dus als hij een koude kiezel pakte, gooide hij deze in zee. Hij deed dit de hele dag en vond de ‘steen van verandering’ niet. Maar hij ging door. Dagen werden weken. Weken werden maanden.

Op een dag pakt hij een steentje en deze was warm. De man gooide voordat hij het zich realiseerde de ‘steen van verandering’ in zee. Hij had zo’n sterke gewoonte gecreëerd om iedere kiezel in zee te gooien, dat hij de gouden kans die voorbij kwam niet meer zag.

Blijf altijd waakzaam voor de mogelijkheid die verschijnt.

Amnesty nieuws

Tijdens de wereldwijde **Write-for-Rights** actie in december hebben we als werkgroep Varsseveld actiegevoerd tijdens het kerstevent, bij een kerkdienst en bij boekhandel Rutgers. We hebben aandacht gevraagd voor een jongere Nasu wiens huis in Nigeria zomaar is platgeschoven. O.a. vanuit Varsseveld gaan er nu 188 handtekeningen naar de Nigeriaanse regering om hen te laten weten dat de wereld meekijkt naar dit onrecht. Voor hem en 9 andere jongeren elders op de wereld die slachtoffer zijn hebben we 33 brieven en 16 kaarten geschreven. Bij boekhandel Rutgers verzamelden we nog 56 handtekeningen voor de vrijlating van 9 Indiase advocaten.

Alle schrijvers hartelijk bedankt!

In **januari** schrijven we samen met de ruim 50 trouwe schrijvers uit Varsseveld e.o. een brief naar onder andere de Chinese regering en ambassade. De Oeigoerse Tashpolat Tiyip, academicus en directeur van de universiteit van Xinjiang, verdween in 2017. De Chinese autoriteiten veroordeelden hem in het geheim. Hij zou streven naar afscheiding van de Chinese provincie Xinjiang. Het is niet bekend waar Tiyip wordt vastgehouden. Er zijn zorgen dat hij elk moment kan worden geëxecuteerd.

Namens werkgroep Varsseveld van Amnesty International,
Janny Hiddink, tel. 0315-237312

**Wij wensen u geestdrift en inspiratie
voor ieder moment
en als het donker wordt
een ster
die je eraan herinnert
dat je voor het licht
geboren bent.**

Deze wens stond achterop de liturgie van de Kerstavond viering.

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM
Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,
(0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:**
Voor de Eendracht van februari : 20 januari
Voor de Eendracht van maart : 17 februari
- Kopij adres redactie :** tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl



Zondag 10.00 u. Geen viering
5 januari

Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
12 januari Autodienst: mevr. W. Nijhof, tel.
0315-241206



Zondag 14.00 u. Zaal open
12 januari 14.30 u. **Lezing Hugo Borst**

Zondag 10.00 u. **Oecumenische Viering in de RK kerk in Etten**
19 januari Voorgangers: ds. K, Datema en diaken J. van Heugten
m.m.v. het Ettens Kerkkoor o.l.v. Ferdy Cornelissen.
Thema: Buitengewoon Vriendelijk

Maandag 19.00 u. Inloop met koffie en thee
20 januari 19.30 u. **Zin op maandag - Bruggen Bouwen**
Lezing door mevr. J. Schat, secretaris Voedselbanken
Nederland

Zondag 10.00 u. **Den Es**, Voorganger dhr. M. Chevalking
26 januari

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee
2 februari 10.30 u. **Balanslezing:** door mevr. M. Meijlis
Thema: Spiritualiteit in het dagelijks leven

Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
9 februari Autodienst: W. Mateman, tel. 0315-243361

