

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



86 ste jaargang | 698
December 2020



Tappet van der Linde

Uitleg bij het omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Eénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

Eendracht deze maand:

Voorwoord	 3
Van de bestuurstafel	 5
In Memoriam	 6
Aktiviteiten	 10



Voorwoord



Het geschiedde in de dagen

Het is 10 november als ik dit schrijf en het is warm. Bij de supermarkt zie ik dat de kerstversiering wordt opgehangen.

Donkergroene slingers met grote dof gouden ballen. Sinterklaas moet nog komen, om kerst kunnen we begin november niet meer heen, het lijkt alsof we de eindsprint van 2020 al hebben ingezet. 2020. Het is het jaar van 'in de war'. Voor de laatste uitgave van het jaar van de Eendracht kun je alleen maar dát constateren, hoe graag we ook anders zouden willen.

Ik probeer me, nu ik dit stukje tik, te herinneren wat de laatste grote samenkomst is geweest waar ik dit jaar bij stond. Een samenkomst waarvoor aanmelding niet hoefde, de afstand tot een ander geen probleem was en je nog nooit van mondkapjes voor dagelijks gebruik had gehoord.

Voor mij was die laatste grote samenkomst maandagmorgen 2 maart bij het monument aan het Rademakersbroek. Daar wordt jaarlijks herdacht dat op deze plek op 2 maart 1945 46 politieke gevangenen uit De Kruisberg door de Duitsers werden gefusilleerd. Vele tientallen, misschien wel ruim 100 belangstellenden stonden 2 maart 2020 dicht bij elkaar bij dat weiland, toen tarweveld, tussen Varsveld en Aalten om even stil te zijn en te luisteren naar muziek, verhalen en gedichten van schoolkinderen. Om vervolgens gewoon weer te gaan en de dagelijkse dingen te doen. Gewoon, zoals altijd, niks aan de hand. Lang duurde dat niet, want kort na 2 maart ging Nederland op slot. Corona. Lockdown. Wie had daar ooit van gehoord? Weg was 'gewoon'.

Zo heeft iedereen zijn of haar herinneringen aan het bijna voorbijgegaan jaar. Herinneringen aan samenkomsten waar je in het begin van het jaar nog ongedwongen dicht bij elkaar kon zijn. Elkaar kon omhelzen. Meer herinneringen zijn er waarschijnlijk aan de bizarre stilte op straat en in het dorp en de persconferenties vanuit Den Haag waar we van nieuwe maatregelen hoorden. Langzaam maar zeker hebben we de afstand tot elkaar gevonden en raken we er misschien aan gewend dat evenementen niet meer doorgaan, of plaats vinden met een beperkt aantal belangstellenden.

Het is het nieuwe gewoon en we hebben onze weg in die

samenleving met vallen en opstaan kunnen vinden. Het zegt iets over veerkracht, inventiviteit en creativiteit van mensen, van ons. Het is het positieve, naast het negatieve dat het coronavirus met zich meebrengt: baanverlies, werkdruk in de zorg en eenzaamheid, waarschijnlijk het grootste verborgen gevolg van de pandemie.

Vaste waarden in ons leven verdwenen, of raakten op de achtergrond. Maar ook vaste waarden in ons leven bleven, werden misschien wel verdiept, doordat we volledig op onszelf werden teruggeworpen en ons moeten zien te verhouden tot die anderhalve meter samenleving.

Zo zet het virus alles op z'n kop. Maar de tijd? De tijd verstrijkt alsof er niets aan de hand is. De zomer ging, de herfst kwam, de natuur gaat zijn gang, niet onverstoorbaar, want daarvoor hebben we er als mens teveel invloed op, maar de tijd verstrijkt in een eeuwig durend ritme van het komen en gaan van de seizoenen.

Nu staan we bijna voor kerst. De geboorte van Jezus, het feest van het licht. We zullen het anders dan anders vieren, maar de kern van het feest blijft overeind. De kern van het feest is en blijft onaangetaast. Is al eeuwen onaangetaast en dat weten is als een baken. Als een baken in een jaar waarin alles overhoop werd gehaald.

Het geschiedde in de dagen. Deze woorden zullen straks weer klinken. Ze luiden het verhaal in dat gaat over liefde, warmte en hoop. We hebben er behoefte aan. Nu, meer dan ooit.

Marchel Chevalking

Foto: De Slangenburg
door Marchel



Van de Bestuurstafel

Beste mensen,
We hebben besloten de kerstvieringen door te laten gaan.
Maar het zal zeker anders worden dan andere jaren.
30 bezoekers en u moet zich ook weer opgeven.
En helaas geen samenzang, wat vooral kerstavond natuurlijk een totaal andere beleving zal geven.
Toch willen we er met elkaar wat moois van maken.
Zo ook de groep vrijwilligers die de kerstbomen verzorgt en de bloemendames die ook hun creatieve steentje weer zullen bijdragen.

De volgende Eendracht zal in de eerste week van januari uitkomen.

Als u graag wilt dat Nicoline u komt bezoeken of belt, of u weet dat er iemand ziek is, óf dat een echtpaar een jubileum viert, laat het ons dan weten. Dan kunnen we er aandacht aan besteden.

Van de Penningmeester

Via een bezoekdame een gift van € 30,- ontvangen, waarvoor dank.

Opgeven voor de vieringen: viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Of bij Johannes van der Laan: 0315 243548



Wij wensen u hele goede

Feestdagen

In memoriam

Bertus Marinus Janssen



Bertus wordt geboren in Varsseveld op 29 juni 1932.
Hij overlijdt in Varsseveld op 17 oktober 2020.

'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder', staat boven de rouwbrief. Het leven in een notendop.

Bertus wordt geboren als middelste van drie kinderen. Een mens met een groot hart, eindeloze interesses en een uitgesproken gevoel dienstbaar te willen zijn. Hij trouwt met Jopie en het is een goed en lang huwelijk. Ze krijgen een dochter, Marieke, die met liefde, vrijheid, humor en in gelijkwaardigheid wordt opgevoed.

Bertus is een markante man. Niet altijd de makkelijkste, ook niet voor zichzelf. Hij is altijd op zoek. Op zoek naar waar hij en Het Wonder samenvallen. En vrijzinnig als hij is, beperkt hij zich in zijn zoektocht niet tot één enkele stroming. Hij zoekt in boeken, geschriften, bij mensen en guru's, naar wat hij noemde: De Vrede van God.

Ook in zijn werkzame leven zie je terug dat hij zich vrij voelde nieuwe wegen in te slaan. Na de bakkerij van Jopies ouders beginnen Bertus en Jopie de eerste supermarkt in het dorp. Later een reformzaak. Hij studeert o.a. iriscopie en helpt mensen op die manier.

Bertus is creatief; hij houdt van muziek, zowel om naar te luisteren als om zelf te maken, hij zingt en maakt in de winkel alle reclametekeningen zelf. Hij schildert en tekent niet onverdienstelijk. Ook geniet hij van het werk van anderen en gaat, als Marieke jong is, graag met haar naar musea. Of de natuur in; wandelen met de hond of vissen.

Als Bertus en Jopie ouder worden verhuizen ze van de Doetinchemseweg naar de Klaproosstraat en nog weer later naar de Bettekamp. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zorgt Bertus voor Jopie, tot zij in 2018 overlijdt. Het is een enorm verlies voor hem en met het verstrijken van de tijd wordt zijn verlangen naar haar (en naar rust) sterker.

Op 17 oktober overlijdt Bertus en hij wordt begraven vanuit de Eendracht; een plek die belangrijk voor hem was en waar hij graag kwam.

Het is die dag precies twee jaar na de uitvaart van Jopie. Door corona is alles een beetje anders dan anders, maar dat past wonderwel bij Bertus. Op de kist een zee van lichtjes, orgelmuziek die op het laatste moment op de vleugel wordt gespeeld en een vlinder die voorbij vliegt. Een waardig slot voor een bijzonder mens.

Bertus zal door velen gemist worden.

Ik wens zijn dochter Marieke, zijn overige familie en alle anderen die hij dierbaar was, veel kracht toe bij het dragen van dit verlies. Dat zijn herinnering tot zegen mag zijn.

Nicoline Swen



De vlinder

Plotseling fladderde de donkere vlinder daar, in de stille ruimte waar op 24 oktober 2020 op waardige wijze afscheid werd genomen van Bertus Janssen. Bertus die tijdens zijn leven, samen met Jopie zijn vrouw, trouwe bezoeker was tijdens de vieringen en ook tijdens de inloopochtenden op vrijdag. Alsof het een boodschapper was uit de ongeziene wereld, het fladderde niet naar het licht door de ramen, het leek zelf Licht...het bewoog zich heel gracieus boven de hoofden van de mensen. Gevoelsmatig spreekt het toevalligheid tegen. Niemand weet waarom diep in oktober tijdens Bertus' afscheid die vlinder er was, een stil wonder die ons binnenste aanraakt.

Dieneke.

Handen ...

... vertalen spraakloos
gevoelens en gedachten
vertolken visie
zenden prikkels uit

handen verbinden
reiken vriendschap aan
tonen karakter
spreekbuis van de ziel

handen vormen beelden
geven zin aan woorden
creëren kunst
werktuig van de geest

handen zetten de toon
duiden richting
strelen vorm aan liefde
Fingerspitzengefühl

handen verrijken levens
spreken boekdelen
handen berusten
maar zwijgen zelden



Henk Beunk

Kerst 2020

Tegen de bosrand was een klein weitje met een stalletje waar een oude ezel wat sip stond te kijken. Bij hem stonden een paar schapen en een pony. Het was al schemerig en de uil kwam aanvliegen. “Wat is er toch met jullie aan de hand?” vroeg de uil “Wij mogen dit jaar niet naar de kerk” zei de ezel. Hij vertelde dat ze andere jaren rond de Kerstdagen naar de kerk werden gebracht en daar een leuk stalletje kregen. Ze speelden dan mee in het kerstverhaal, de mensen noemden het een ‘Levende Kerststal’. De pony kwam eigenlijk niet voor in het verhaal, maar omdat de os nogal lomp had gedaan, mocht tegenwoordig de pony altijd mee.

Er kwamen dan een man en een vrouw in de stal in oude kleren, die Jozef en Maria werden genoemd. Ook waren er een paar mannen in lange gewaden, die voor herder speelden. In de voerbak deden de mensen stro, daar mochten de dieren niet van eten, want dat was het bed van een baby pop. Eigenlijk hoorde daar een echte baby in te liggen, maar vaak werd voor een pop gekozen. Die pop was dan het kindje Jezus, dat pas geboren was.

Maar de boer had net verteld dat het dit jaar allemaal niet doorging. De uil dacht even na en zei toen: “Het Kerstverhaal kan toch ook in jullie stal, hier bij het bos!”. We vragen de hond of hij een pop kan halen uit het huis van de boer, daar slingert altijd wel een pop van zijn kinderen rond.

“Maar Jozef en Maria dan en de herders?” vroeg de ezel. Maar ook daar had de wijze uil een oplossing voor. Jozef en Maria, die zijn dan net even naar de herberg om te kijken of daar iets te eten voor ze is. En de boer, dat is toch al een soort herder. Die komt elke dag hier langs om jullie hooi te geven.

En zo werd het Kerst 2020. Het was een gezellige boel in de stal. In de voerbak lag de pop in het stro, de duiven en andere vogels zongen Kerstliederen en de specht zorgde voor het ritme. De sterren stonden hoog aan de hemel. De oude ezel glunderde van oor tot oor in het maanlicht. Anders dan anders, maar wel echt Kerst.

Lini Vossers



Nachtlichtjes - Adventskalender 2020

Als kerstattentie ontvangt u dit jaar (weer) een adventskalender. Gevuld met de bijdrages van mensen uit 6 afdelingen in Noord- en Oost-Nederland.

6 Afdelingen, 26 dagen advent, ruim 700 boekjes. Voor een periode in het jaar waarin licht en verbondenheid centraal staan. Ook dit jaar, waarin die verbondenheid vaak zo anders wordt beleefd. Licht vermenigvuldigd zich als je het deelt. Een goede adventstijd gewenst,

Nicoline



Kerstviering online

Wij gaan ervan uit dat de vieringen op kerstavond en kerstochtend in ons gebouw doorgaan. Toch hebben Helene Westerik en ik ook een kerstviering voorbereid die online te bekijken is, vanaf 20 december op het YouTube-kanaal van De Gele Bus. Het thema zal zijn: 'Een nieuwe wereld', met medewerking van harpiste Martine Dubois die prachtige kerstliederen speelt en zingt.

Mocht u deze viering willen bekijken, maar niet de beschikking over internet hebben, dan kunt u dat aan ons doorgeven. In dat geval sturen wij u een dvd van de viering toe. Als u dit uiterlijk 15 december aan ons laat weten, hebt u de dvd voor kerst in huis.

Nicoline



Aktiviteiten



Kerstavond

We luiden de kerstdagen in met een viering op kerstavond. Met, zoals u inmiddels van ons gewend bent, een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

De voorganger deze viering is Nicoline Swen. Aanvang 19.30 u

Kerstochtend

Aan de viering op kerstochtend werken de broers Julian (piano) en Jelmer (viool) Simmes mee. De twee zouden aanvankelijk meewerken aan de Paasviering, maar u begrijpt, vanwege corona ging deze viering niet door. We zijn blij ze nu, eerste kerstdag 's ochtends, te kunnen verwelkomen.

De voorganger deze viering is Marchel Chevalking, Mark Burgers is de organist en Els Venneker zingt enkele kerstliederen. Aanvang 10.00 uur.



Jelmer en Julian Simmes

Jelmer Simmes kreeg op 5-jarige leeftijd zijn eerste vioollessen van Cor Vinke. Al op 7-jarige leeftijd werd hij toegelaten tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Ook Julian begon op 5-jarige leeftijd aan zijn muziekles, hij koos voor de piano. Hij kreeg les van Remco Wijnants. Net als zijn tweelingbroer Jelmer werd hij op 7-jarige leeftijd toegelaten tot de jongtalent klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Tijdens de kerstochtendviering zullen ze een aantal werken ten gehore brengen, passend bij Kerstmis.

Aanmelden is voor beide vieringen noodzakelijk en kan bij de secretaris, dhr. J. van der Laan, tel. 0315 243548 of via email: viering@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Wereldvrede meditatie donderdag 31 december

Een mooie pauze tijdens het olieballen en appelbeignets bakken. Juist nu we zulke veelbewogen tijden meemaken is het goed om van een moment van rust en bezinning te gaan genieten. Het is inmiddels traditie geworden binnen onze gemeenschap. Om 13.00 uur sluiten mensen in Nederland en wereldwijd zich bij deze meditatie aan.

Binnen deze geleide meditatie verbinden we ons met de Vrede in onszelf. Vanuit deze Vrede verbinden we ons met onze geliefden, dierbaren en iedereen in de naaste omgeving. Tijdens deze meditatie wordt een netwerk gevormd, dat de hele wereld omspant. Iedereen die zich bij deze meditatie aansluit helpt eraan mee om vanuit haar/zijn eigen hart Vrede naar iedereen wereldwijd te sturen. Op deze manier komt er een mooie verbinding tot stand.

Aan deze meditatie deelnemen is een prachtige afsluiting en afronding van dit jaar 2020 en een mooi begin van 2021.



Deze meditatie wordt aangeboden in de kerkzaal van Vrijzinnig Centrum de Eendracht, Doetinchemseweg 5, Varsseveld. Iedereen is van harte welkom.

De deur open vanaf: 12.30 uur.
Toegang: Kosteloos
Meer informatie : Riemke de Boer, tel 0315 329107
Email : riemkedeboer@hetnet.nl
Wel graag van te voren bij Riemke aanmelden i.v.m. de regels rond Covid-19

Op mijn bureau ligt een bijbeltje. Het is van mijn grootvader geweest. Op het schutblad staat geschreven dat hij dit aangeboden kreeg in herinnering aan de slaagde kennismakingsavond door het bestuur van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond, afdeling Delft.

Datum: 8 oktober 1957.

Er zit een vel papier in, al zolang ik het heb. Ooit door mijn grootmoeder erin gedaan. Het is een gedicht van Ben van Eijsselsteijn. Het begint zo:

***O Kerstnacht, die straalt door de eeuwen
neem weer van ons hart bezit;
laat het sneeuwen, Heer, laat het sneeuwen,
maak een donkere wereld wit.***

Het vraagt om sneeuw die de stap van soldaten verstilt, Het beschrijft dat geen van ons 'zonder zonde' is, wij noch de soldaat. De koningen, uit 'aller koningen landen', zoeken vertwijfeld naar de ster en de stal en het kind. En eenmaal gevonden staat daar 'de menschheid, met lege handen, want verspild werden wierook en goud.'

Wierook en goud de geschenken die de koningen meebrachten. Samen met mirre.



Samen staan ze symbool voor lichaam, ziel en geest. Waarbij goud altijd in de oude legenden en symbolenleer als het symbool van de geest beschouwd wordt. De mens die wijs geworden is, offert goud aan de Christus als symbool van zijn verlangen om naar de

Universele geest van de liefde terug te keren.

En zo manifesteert die Universele geest van de liefde zich ruim 2000 jaar geleden in een kind in een stal. Zoals in ieder mens, bij iedere geboorte. Laat die wetenschap weer bezit nemen van ons hart. Laten we het samen laten sneeuwen. Laten we met elkaar die wereld een beetje minder donker maken.

Goede dagen gewenst,

Nicoline

Advent
Aarzelende
bevende vlam
in mij
mijn balg
geeft jou adem

Groei
in ruimte en tijd
verwarm mij
lichtende ster
maak mij vrij

Geef mij vuur
om te delen
genoeg
voor iedereen
om mij heen

Zwicht
voor 't leven
recht en krom
on- en even
'er zij Licht '

Pleun

Er zij Licht

Hebzucht verwoest de aarde en blaast wolken van angst om zich heen. Zij verduistert het hemelse licht. Het ergste is wel dat het kind dat wij in ons dragen ziek wordt, dodelijk ziek. Of wij nu vrouw zijn of man, ieder is in verwachting van een kind. Een kind van warmte, licht en toekomst. Het groeit in ons lichaam. Een kind van liefde dat geboren mag worden. Hebben wij nog eerbied voor dat kind? Verwachten wij het met blijdschap? Willen wij hem/ haar leven schenken? In deze coronatijd lijkt het wel van niet!

Onze maskers worden steeds vrolijker en perfecter vervaardigd. Erachter schuilt een machinale glimlach, sociaal wetenschappelijk gepolijst. We leven in angst. Angst voor het bestaan en de dood. Angst door onze schuld en voor onze toekomst. Angst door de geringe prestaties en angst voor elkaar.

Kunnen wij ons nog overgeven aan moeder Aarde? Mogen we nog wel van onszelf en van de ander houden? In mij schuilt nog steeds het kind. Het kind dat ik was, nog steeds ben.

Het vertrouwen van een kind dat zich openstelt voor moeder Aarde. Graag met velen om mij heen. Dan zal de Aarde het kind weer baren. Het kind van blijdschap, warmte, liefde en Licht. Dan is er weer Kerstfeest. Echte feesten worden niet uitgedacht...zij ontstaan`

Pleun Faber



Liefs is onderweg

Met een glimlach

voor jou

Omdat de vrijwilligersmiddag niet door kon gaan hebben we het plan opgevat alle vrijwilligers alvast te bedanken met een kleine attentie.

Het pakje wordt bij u thuis bezorgd.

Op de verpakking zitten 3 consumptiemuntjes geplakt, die u kunt gebruiken bij een gezellige avond van Vrij én.....Zo

*Het grote voordeel van een dal
is, dat er een weg omhoog is*

Als je je leven viert
ben je elke dag
jarig

De tijd

de tijd
als water door je vingers
nauwelijks te vatten
een beetje nog
in een handomdraai
is het weg.

Henk Beunk

Moge het licht van meelevens en liefde
onbegrensd overal stralen, doordrongen
van oprechte gedachten.
Want dat is het fundament voor alle levende
wezens die naar geluk verlangen, om voor
nu op dit moment ook duurzaam voor de
toekomst het geluk te verkrijgen

Tenzin Gyatso
De Dalai Lama, Tibet



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer, Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** 'De Eendracht', Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of (06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller "Eendracht":**

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van januari: 28 december

Voor de Eendracht van februari: 18 januari

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





- Zondag 10.00 u. **Viering**
13 december Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst : Mevr. W. Nijhof, tel. 0315 241206
- Donderdag 19.30 u. **Viering: Kerstavond**
24 december Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst : Mevr. I. ter Maat . tel. 0622103170
- Vrijdag 10.00 u. **Viering: 1ste Kerstdag**
25 december Voorganger: Dhr. M. Chevalking
m.m.v. De gebroeders Simmes. Zie blz. 10
Autodienst : Mevr. W. Mateman. tel. 0315243361
- Zondag 10.00 u. **Geen Viering**
3 januari
- Zondag 10.00 u. **Viering**
10 januari Voorganger: Mevr. N. Swen-Fischer
Autodienst : Mevr. D. Steenbeek, tel.0614536064
- Zondag 10.00 u. **Gebedsviering;** Nadere informatie in de
17 januari Eendracht van januari

