

"DAT IS GEEN STIJL!"

et die uitdrukking pleegden wij in het verleden aan te geven dat bepaalde handelingen niet door de beugel konden. Tegenwoordig hoort men die uitdrukking nog maar zelden. Waarschijnlijk omdat we nog altijd geen antwoord hebben gevonden op de beweging in onze samenleving die uitgaat van het idee: "Alles moet kunnen". Nu is dit geen georganiseerde beweging, maar een mentaliteit die de ruimte heeft gekregen omdat de normgevende krachten in onze samenleving niet voldoende weerstand en weerwoord wisten op te brengen of geen kans zagen de normen aan te passen aan de veranderende samenleving. Deze 'alles moet kunnen' beweging beroept zich op het begrip 'vrijheid'. Dit begrip wordt hier echter volstrekt misbruikt.

Wie wel eens in discussie is geweest met verslaafden aan drugs of alcohol zal het zijn opgevallen dat deze mensen als enig verweer aanvoeren dat zij toch de 'vrijheid' hebben zichzelf te vernietigen. Als je dan tegenwerpt dat door hun verslaving voor tenminste vijf mensen (familieleden en vrienden) het leven wordt vergald, staan ze met een mond vol tanden, omdat het begrip 'vrijheid' zonder dat dit gekoppeld is aan verantwoordelijkheid een leeg begrip is. Dit is maar een voorbeeld. Het zou met talloze uitwassen zijn uit te breiden. We hoeven alleen maar te kijken naar het verkeersgedrag, het geweld op straat, de verruwing op en rond de sportvelden, om er nog enkele te noemen. Dit heeft alles te maken met een gebrek aan levensstijl. Nu doet zich het merkwaardige ver-

schijnsel voor, dat terwijl het woord levensstijl - ten onrechte - als een verouderd begrip wordt aangemerkt, de Engelse term 'life-style', overall in grote mate de kop op steekt. Dag- en weekbladen ruimen er vaste pagina's voor in en ook de televisiestations hebben er talloze programma's voor. Het grappige is nu, dat, terwijl 'levensstijl' en 'life-style' letterlijk hetzelfde betekenen, ze inhoudelijk over iets totaal anders gaan. Het één zegt namelijk iets over het innerlijk (gevoelsleven) van de mens en het ander over het uiterlijk (kleding, woning, auto e.d.). Het één bereikt men door regelmatig kritisch over het eigen gedrag na te denken en dit eventueel te verbeteren, het ander is een kwestie van, om het met Youp van 't Hek te zeggen: 'kopen, kopen, kopen'. Hijgend achter alle trends aan, maar met een innerlijk dat verkommert. In het algemeen is er daardoor weinig sprake meer van enig geduld en wellevendheid in het onderlinge verkeer. De apothekers en de drogisten zouden een boekje open kunnen doen over de vrachtladingen kalmerende middelen die dagelijks over de toonbank gaan en de psychiaters hebben drukbezochte spreekuren. Dit wettigt de conclusie dat er met de geestelijke volksgezondheid iets mis is. Meer en meer blijkt er thans een wanverhouding tussen uiterlijke welvaart en innerlijk welzijn, met alle gevolgen van dien. Het kost de overheid jaarlijks miljarden en miljarden om de gevolgen van deze wanverhouding op te vangen. Ik denk hierbij aan de Rijag's, versterking van het politieapparaat en de justitiële instellingen, beveiliging, en vooral ook aan uitkeringen aan bijstand en arbeidsongeschiktheid. Wat hierbij opvalt is dat voor de voorkoming ervan nauwelijks enige aandacht is en hiervoor ook weinig middelen beschikbaar worden gesteld. Ook hier is sprake van een volkomen wanverhouding. De oorzaak hiervoor ligt voor de hand. Het is gemakkelijker om een blik psychologen en agenten open te trekken dan met een heel ruime en eerlijke blik naar de geestelijke volksgezondheid te kijken en vervolgens naar creatieve oplossingen te zoeken. Dat is niet de sterkste kant van veruit de meeste bestuurders en politici. Die houden zich liever met deelproblemen bezig en zijn niet bij machte zich in fundamentele ethische kwesties te verdiepen, of hun vingers daaraan te branden. Daarbij komt dat formeel een overheid op dit punt heel terughoudend dient te zijn. Mijn verwijt is slechts dat met iets meer vindingrijkheid en moed

er veel leed voorkomen zou kunnen worden. Onverkort blijft echter het feit dat de herwaardering voor het begrip 'levensstijl' een persoonlijk kwestie is en blijft en dat wij het zelf zijn die daaraan hebben te werken. Binnen onszelf, in ons gezin of de kleine groepen en clubs waarvan wij deel uitmaken. Langs de snelwegen zijn de laatste tijd borden verschenen met de gebiedende tekst: "Ritsen". Daarmee wordt bedoeld: ordelijk gedrag dat rekening houdt met de andere weggebruiker. Dit heeft alles met het begrip levensstijl te maken. Om duizenden van dit soort kleine en bewuste vormen van zelfbeperking en aandacht voor de ander gaat het. De grote Joodse filosoof en theoloog Martin Buber heeft eens gezegd: De toekomst van de wereld hangt af van het "Entmengen der Mengen", d.w.z. hoeveel enkelingen zich geestelijk vermogen los te maken uit de instinctmatig en gedachteloos voortlevende massa. Iedere enkeling die zich hiervan losmaakt, helpt mee aan de opbouw van een 'Rijk der Vrijheid'.

Wat zegt het bekende, door Ds Jac.J Thomson berijmde, gezang ook alweer?

Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt; dat Hij ons over grenzen heen, laat zien dat groot gezicht, van aller mensen broederschap in 't ene Goddelijk licht.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 28 juli 1999 overleed op 72-jarige leeftijd mevrouw

Geertruida Hermina Tykken-Rutgers

Met ieder bezoekje, dat ik de afgelopen jaren bij Gerda aflegde, groeide bij mij mijn achting voor haar. De blijmoedige wijze waarop zij haar ziekte en de gedachte aan het onafwendbare droeg, vervulde mij met diep respect. Zij straalde, zelfs tot voor niet al te lang geleden, een bijna opgewekte berusting uit en bleef geïnteresseerd in wat er in het dorp gaande was en in de mensen om haar heen. Vaak ook sprak zij haar dankbaarheid uit over het goede leven dat zij heeft mogen hebben en de steun en hulp welke zij in deze voor haar moeilijke omstandigheden bovenal van Henk maar ook van haar en zijn familie en Ineke mocht ontvangen. In haar lange lijdensweg, heeft Gerda getoond hoe een mens in

eenvoud en zachtmoedigheid groot kan zijn.

Als geboren en getogen Varsseveldse bewaarde Gerda aan haar jeugd heel fijne herinneringen. In haar meisjestijd - en ook nog wel daarna - speelde zij een groot aantal keren mee in de Varssevelde Revue o.l.v. Meester Stienstra. Na haar huwelijk met Henk, namen zij samen, na verloop van tijd, het bedrijf van Gerda's ouders over. Henk deed het schilderwerk en Gerda was druk met de winkel. Zij deed dit heel graag. Zij was hartelijk en behulpzaam voor alle klanten. Zo mocht zij samen met Henk vele goede jaren beleven. Nadat Henk 17 jaar geleden door een hartaanval werd getroffen, besloten zij het bedrijf langzaam af te bouwen en deden zij het beiden vanaf die tijd wat rustiger aan. Vol goede moed betrokken zij, een kleine zeven jaar geleden de comfortabele flat aan het Hessinkplein. Ze hadden er fijne burens en die eerste jaren was Gerda rond kersttijd druk in de weer om de hele galerij van fraaie kerstversiering te voorzien. In dit 'in memoriam' mag niet onvermeld blijven de bewonderenswaardige wijze waarop Henk zijn geliefde vrouw Gerda die laatste vier moeilijke jaren heeft bijgestaan. Zo heeft hij Gerda's lijden dragelijk gemaakt.

Wij wensen hem veel kracht toe, om het grote gemis waar hij mee verder moet, te dragen.

Op maandag 5 augustus overleed op 96-jarige leeftijd

Mevr. Louisa Allegonda Kuiper-de Haan.

Hieronder volgt een gedeelte van de door haar neef de heer A.D. Vriesen uitgesproken gedachteniswoorden.

Tante Wies is overleden. Dat bericht zal bij menigeen van de oudere garde herinneringen hebben opgeroepen. Want "tante Wies" was een begrip in Varsseveld en omgeving. Zozeer, dat de post een kaart met daarop alleen "Tante Wies, Varsseveld" feilloos op het juiste adres wist te bezorgen. Louisa Allegonda Kuiper-de Haan dus, in 1903 in Lent bij Nijmegen geboren als derde dochter in het grote gezin van politiemann de Haan, die later in Varsseveld werd geplaatst. Als kind al een heel mooi meisje, met haar ravenzwarte haar en dito ogen, een haantje de voorste, brutaal en ondeugend maar ook lief, een beetje een uitheemse

schoonheid. Haar onderwijzer meester Abraham Kuiper kreeg een oogje op haar, wat later in verliefdheid uitmondde. Wiesje de Haan trouwde op 18-jarige leeftijd met haar veel oudere Bram en zij woonden mooi en gelukkig daar aan de Doetinchemsestraat. Het huwelijk bleef ongewild kinderloos, maar Wies was met haar ruime hart een gewilde, ware tante voor andere kinderen. Waaronder ook ik, haar nabije neefje van de Heelweg, later uit Westendorp. Zij was muzikaal, speelde mooi piano en kon goed zingen. Ze was welbespraakt, altijd vrolijk, fietste veel en ver, had altijd een hond bij zich, een fijne combinatie. Al gauw zat zij volop in het Varsseveldse sociale leven. Zij was kegelaarster, cabaretière, zondagsschooljuffrouw, invallend organiste in de kerk en wat al niet meer.

Ongelukkigerwijze verloor zij vrij vroeg – eind jaren vijftig – haar man door een val van de trap. Dat was voor haar een klap die hard aankwam. Maar het verdriet werd wat gecompenseerd toen zij werd gevraagd als verkoopster/adviseuse bij het modehuis Weenink. Een langdurige, voor haar plezierige na-carrière, waarover zij later graag sprak. Haar garderobe was tot op het laatst nog fleurig en apart. Zij bleef een opvallende verschijning, aan wie je haar 96 jaren beslist niet afzag.

Tante Wies is langzaam weggezakt, haar geheugen liet haar in de steek, het werd naar haar eigen zeggen “leeg in haar hoofd” en ook stil om haar heen. Al waren er getrouwen die haar bleven bezoeken, hoewel zij hen helaas vaak nauwelijks herkende. Zij werd voortreffelijk verzorgd op “de Bettkamp” en “de Meerzorg”, alle lof en bewondering! Ook voor Willy Berkelder-Rexwinkel, mevrouw Vonhof, mevrouw Hermse en mevrouw Klompenhouwer, bezoeksters van buiten die een oogje op haar hielden. Zo is tante Wies stilletjes van ons heengegaan. Zij verlangde ook naar het einde. Geen reden voor diepe droefenis dus. Wel blijven er vele goede herinneringen aan die geliefde “tante” van ons allen. Haar bijzondere uitstraling, die mooie stem, haar grote belangstelling en zorg voor iedereen.

Op 7 augustus 1999 overleed op 87-jarige leeftijd de heer

Gerhard Kranen.

Vorig jaar zomer was de heer Kranen nog een man vol levenslust Hij

Eendracht - september 1999

ondernam zelfstandig allerlei uitstapjes met zijn auto; ging op familiebezoek, haalde mensen op voor de open-tafel van de Bettenkamp; bestierde, mede met de voortreffelijke hulp van Mw ter Lindert zijn huishouding en trakteerde zichzelf voor zijn 86e verjaardag nog op een ballonvaart. En hij genoot nog zichtbaar van een goed gesprek, waarin hij blijk gaf nog breed geïnteresseerd en geïnformeerd te zijn over allerlei zaken en had daar zo zijn goed onderbouwde mening over. Ook over de diepere dingen van het leven dacht de heer Kranen na. Hij was een natuurliefhebber en in het wonder van de natuur zag hij de hand van een Schepper. Uit alles wat hij mij zo in de loop der jaren over zijn levensvisie en loopbaan vertelde trad hij voor mij naar voren als een correcte en integere man.

Een man die trouw bleef aan de verantwoordelijkheden welke hij ooit op zich genomen had. Ook een vrijzinnig mens in hart en nieren. Zijn goede opvoeding en fijne jeugdtijd zullen hiervoor zeker de basis gevormd hebben. Gerd Kranen groeide op in Varsseveld. Zijn vader had een smederij annex rijwielzaak en installatiebedrijf aan de Spoorstaat/hoek Hovenstraat. Na de H.B.S. te Winterwijk vervolgde hij zijn studie in Wageningen waar hij als landbouwkundig ingenieur afstudeerde. Zijn eerste functie was Secretaris van de Noord-Hollandse zuivelbond. Ter zelfder tijd trouwde hij met Gerda Geesink en vestigden zij zich in Alkmaar. Een aantal jaren later werd de heer Kranen benoemd tot Alg. directeur van de Hollandse Melksuikerunie. Een functie die hij tot zijn pensionering zou blijven bekleden. Vier jaar geleden keerde de heer Kranen weer terug naar zijn geboortedorp. Kort daarna overleed zijn vrouw. Hij heeft dit verlies moedig verwerkt en nog enkele mooie jaren in zijn geliefde Varsseveld te midden van familie en vrienden mogen hebben.

We hadden hem graag nog een aantal van dergelijke jaren gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn.

Op 21 augustus 1999 overleed op 78-jarige leeftijd de heer

Hendrik Jan Harmsen.

Heel Varsseveld kende de heer Harmsen als Jan de Bakker. Die nuchtere en vriendelijke man, die van dat heerlijke brood kon bakken. De Bakker ook die tot in de verre omtrek van Varsseveld zijn vaste klanten had, en voor ieder van hen een luisterend oor had, belangstellend was en mee-leefde met het lief en leed van de gezinnen waar hij over de vloer kwam. Een hard werkende man die zich altijd dienstbaar opstelde, voor wie geen moeite te veel was en dit deed zonder zich daarop voor te stan. Op die manier heb ik Jan niet meer mogen kennen, maar zo werd er, met respect, in het dorp over de heer Harmsen gesproken. Voor mij was hij die rustige en aardige man, die met voldoening terugkeek op een welbested leven. Zelfs nog de laatste weken, terwijl hij toch ernstig verzwakt was, bleef hij de kalmte zelve en kwam er geen woord van zelfbeklag over zijn lippen. Jan groeide op in Hengelo (Gld) op een boerderij in een gezin met negen kinderen. Al vroeg leerde hij het bakkersvak. Hij was nog met Gerda verloofd, toen zich de gelegenheid voordeed om de bakkerszaak van de familie te Grootenhuis aan de Aaltenseweg over te nemen. Die kans grepen zij met beide handen aan en zetten hun schouders onder dit bedrijf. Het waren lange dagen die hij maakte. Al vroeg uit de veren om het brood te bakken en 's middags de ronde door het dorp en omgeving om bij de vaste klanten het brood te bezorgen. Daar was Jan meer een huisvriend dan een leverancier. Zo bouwde hij samen met Gerda een zaak op die een goede naam had met veel vaste afnemers. Het waren mooie jaren, totdat Jan, het was 1968, plotseling op straat onwel werd. In het ziekenhuis constateerde men een ernstig verzwakt vaatstelsel en werd hem geadviseerd het wat kalmer aan te gaan doen en het zelf bakken van brood af te bouwen. En vier jaar later volgde de tweede ernstige tegenslag, doordat de zaak toen geheel door brand werd verwoest. Gelukkig kon de zaak weer worden herbouwd en vond men bakkerij Heijerman bereid voortaan het brood voor hen te bakken zodat zij toch hun klanten konden blijven bedienen. Na dertig jaar van hard werken besloten zij echter de zaak van de hand te doen en betrokken zij in 1982 het huis aan de Sperwerhof. Zijn schaapjes en de moestuin boden hem nog jaren vele aangename uren. Daarnaast stond hij voor Gerda klaar, die vanwege een aantal heupoperaties, het enige tijd heel rustig aan moest doen. Na een maagbloeding, die vo-

rig jaar augustus werd geconstateerd en goed was verholpen, ging echter Jan's vitaliteit langzaam achteruit.

Wij wensen Gerda Gods steun en hulp toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Op 26 augustus 1999 overleed op 82-jarige leeftijd mevrouw

Willemina Theodora Johanna Rutgers-Vossers

Aan haar meisjestijd bewaarde 'Zus', zoals zij altijd werd genoemd, geen prettige herinneringen. Ze was een zeer goede leerling op de lagere school en later op de Mulo. Op haar rapport prijkten hoofdzakelijk achten. Vanwege de crisistijd moest zij echter na twee jaar deze opleiding staken in op de boerderij van haar ouders, de Häink aan het werk gaan. Dat zij niet verder heeft kunnen leren heeft zij altijd zeer betreurd. Tot haar huwelijk met Wim - zij was toen 32 jaar oud - heeft zij haar ouders op de boerderij bijgestaan. Enige jaren later werden deze hulpbehoevend en tot hun beider dood, hebben Zus en Wim hen plichtsgetrouw verzorgd en verpleegd. Pas daarna begon het leven voor Zus wat glans te krijgen. Van zons-opgang tot zons-ondergang was Zus in en rond de boerderij te vinden in haar blauwe overal, en met haar rood-bonte hoofddoek en haar blankgeschuurde klompen. De varkens werden verzorgd, de stallen geschrobd, de kippen gevoerd en de eieren geraapt en als er gehooïd moest worden deed Zus voor geen knecht onder.

"Tante Zus", was zeer geliefd bij de kinderen in de buurt. Met Nieuwjaar had ze voor hen rijkelijk gevulde snoepzakken klaarstaan. Geïnteresseerd leefde zij mee met hun wel en wee. In het bijzonder gold dit voor de kinderen van Lien en Leo haar schoonzuster en zwager, Martin, Robert en Mira. Met neef Robert had zij bovendien nog een speciale band, omdat, toen hij nog maar twee maanden oud was, "Tante Zus" zich een aantal maanden liefdevol over hem ontfermd heeft omdat Lien, zijn moeder, in die tijd ernstig ziek was. In 1976 waren Wim en Zus genoodzaakt, vanwege de dorpsuitbreiding hun geliefde boerderij te verkopen, waarna zij zich aan de Eksterhof vestigden. Daar hadden zij samen nog een groot aantal goede jaren en genoten van hun prachtige tuin. Mevrouw Rutgers had gevoel voor tradities, maar was anderzijds

een moderne zelfstandige vrouw, met een heel eigen mening die zij niet onder stoelen of banken stak. Mede door haar directe en onverbloemde manier van spreken, kon dit soms heel humoristisch over komen. De vrijzinnigheid stond bij haar hoog in het vaandel. Mevrouw Rutgers had ook een scherp waarnemingsvermogen en alles moest altijd tot in de puntjes geregeld worden. Zelfs nog de afgelopen maanden, tijdens haar lijdensweg, was zij nog bezorgd om Wim en trachtte zij, zo goed en zo kwaad als dat ging, Wim nog tot steun te zijn en dingen te regelen die zijn zware taak iets zouden verlichten. Wij wensen Wim veel kracht en sterkte toe, om dit grote verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans (31/8) weer thuis: Mw H.J.M. Kuiperij-Beernink; Mw D.H. Gussinklo-Bulsink; Mw G.J. Zweerink-Gemmink. Thans verblijven nog aldaar: Hr H.J. Vriezen en Hr J. Tee-rink. Bij deze opgave ontbreken op eigen verzoek een aantal namen.

BELANGRIJKE MEDEDELING

T.a.v. ziekenhuisopname in het Beatrix-ziekenhuis te Winterswijk.

Uit bezuinigingsoverwegingen verstuurt dit ziekenhuis al weer enige jaren aan de predikanten uit de regio geen mededelingen omtrent de opnamen van lidmaten. Mocht dus in de toekomst een uwer familieleden aldaar worden opgenomen, verzoek ik u beleefd mij dit telefonisch te melden, zodat ik aldaar op ziekenbezoek kan gaan. Ook bij spoedopnamen in het Slingelandziekenhuis wil een bericht nog wel eens niet doorkomen. Ik ben altijd een maal per week in het ziekenhuis, rond het midden van de week. Mocht ik dus niet bij een opgenomen familie-lid zijn langs geweest, neemt u dan even telefonisch contact met mij op, want dan is er iets mis gegaan.

VERANTWOORDING GIFTEN:

Van navolgende leden ontving ik voor algemene bestemming: van de heer en mevrouw N.N. f 250,-; van de heer en mevrouw N.N. f 100,- en van Mw T.-K f 25,- . Met bestemming Ds P.H. van Lentfonds voor

de kosten verbonden aan de uitwisseling met Hollingstedt ontving ik van Mevrouw H. f 250,- en Janny Nijhof-Weggelaar van de heer N.N. f 25,- en de heer en mevrouw N.N. f 75,-. Voor al deze giften onze bijzondere dank.

ONZE GELUKWENSEN GAAN NAAR:

Hendrik Radstake en Doortje Radstake-Gemmink, die op 14 juli j.l. 50 jaar getrouwd waren en dit willen vieren op 11 september a.s. in zalen-centrum "de Ploeg, Kerkplein 17 te Varsseveld. De receptie is van 14.00 uur tot 16.00 uur en het feest vangt aan om 19.30 uur.

GEBOREN

Heel blij zijn Ard, Wilma en Jorik Burghardt (Pr. Clausstr 4, Varsseveld) met de geboorte van hun dochter en zusje 'Marit Renée', op 6 juli 1999. Wij wensen hen met Marit Renée heel veel geluk.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Onze eigen dienst komt te vervallen vanwege de Regio-Buitendag in Zelhem. Deze afdeling heeft een gevarieerd programma opgesteld waarover u nadere bijzonderheden op pagina 11 aantreft.

We willen met zoveel mogelijk leden deze dag bezoeken en verzamelen hiervoor om ca. 9.30 uur voor de ingang van de kerk aan de Doetinchemse weg. Er is voldoende vervoer beschikbaar.

Op 19 september is er de "Vredesdienst", in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Voor meer informatie zie pagina 18. Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede. Zondag 26 september, zal de overdenking cirkelen rond de gedachte over het omgaan met angstgevoelens. Soms zijn ze heel nuttig, maar ze kunnen ook tegen onszelf werken. Het is een beetje de kunst om de nuttige angst van de kwade te onderscheiden.



UITNODIGING BUITENDAG ZELHEM

Beste mensen,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de Buitendag in Zelhem op zondag 12 september 1999. De dag begint met de ontvangst tussen 10.00 uur en 10.30 uur in het NPB-gebouw, Piersonstraat 4 te Zelhem (tel. 0314-625022). De dag wordt afgesloten om ongeveer 16.00 uur.

‘s Morgens zal Mw. dr. Mariët van Zanten-van Hattum, psycholoog, een lezing geven, getiteld: *“Het zal je maar overkomen: je wint de zeven miljoen”*.

Na de lunch is er gelegenheid het werk van de kunstenares Barbara de Reus te bekijken in de Lambertkerk en in de galerie in de Openbare Bibliotheek.

Verder zal het dameskoor Kunstgenot ‘s middags in zaal de Ploeg enige liederen ten gehore brengen en wordt de dag afgesloten met samenzang.

De kosten voor deze dag bedragen *f* 25,- p.p. Opgave bij Mw. J. ten Brinke-Vrieze, tel. 242368.

Wij hopen u op de Buitendag te mogen begroeten. Vriendelijke groeten,
namens het bestuur en commissie Buitendag,

Dity Wigger, secr.
Lydie van der Drift.

GROOT-LETTER EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid gekregen en al tot navolging geleid. Op dit ogenblik maken 45 leden van deze service gebruik. Mocht ook u prijs stellen op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan

even door aan Mw Betsie Chevalking-Wennink, Nijlandstraat 14
7054 CN Westendorp tel. 298223

VOORAANKONDIGING

Zondag 24 oktober zal er een kinderdienst zijn tijdens welke dienst er tevens zal worden gedoopt. Ouders die wensen dat hun zootje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve mij dit telefonisch te berichten. Enkele aanmeldingen hiervoor hebben mij reeds bereikt.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Soms doen zich ook ontroerende momenten voor tijdens een schoolcatechisatie. Het was vorig jaar september en op de Weth. Berkhoff-school. De groep van 6- en 7-jarigen was aanmerkelijk aangegroeid. Ik had de eerste week op alle scholen geïnventariseerd hoeveel nieuwe ringmappen ik in totaal nodig had en had deze aangeschaft. Toen ik echter bij deze groep ging uitdelen bleek ik er toch één te weinig te hebben. Het was een jongetje (wiens naam ik niet noem) die ik moest teleurstellen. Terwijl ik hem mijn verontschuldiging aanbod, zag ik de traantjes al in zijn ogen verschijnen. Mijn oprechte belofte dat ik echt voor hem de volgende week een nieuwe map zou meenemen konden zijn verdriet niet wegnemen. Ik keek de kring rond. Zonder dat ik er om gevraagd had, zag ik Eline Radstake, zwijgend, maar vastberaden, haar nieuwe map naar het teleurgestelde jongetje schuiven. Gelijk waren zijn traantjes verdwenen. Ik kreeg daar een warm gevoel bij. Direct na de les ben ik als een haas naar de boekwinkel gegaan om nog een map bij te kopen, zodat ik haar de eerstvolgende les een mooie nieuwe map kon geven.

De daarop volgende week nam ik voor Eline Radstake de nieuwe ringband mee. Maar toen ik deze had overhandigd, maakte zij mij er beleefd op attent dat het een verkeerde was. Het was namelijk een 2-ringsringband en daar scheuren de tekenvelletjes heel gemakkelijk uit. Dus beloofde ik haar weer de daarop volgende week een 18-rings ringband mee te nemen. Ik kocht deze dan ook, maar vergat deze in mijn schooltas te steken. Bij aanvang van die les vroeg ze natuurlijk naar de beloofde ringband. Weer moest ik mijn verontschuldiging aanbieden en

deed met de woorden: "Dominee is stout, dat hij die ringband vergeten is mee te nemen, maar volgende week krijg je hem beslist. Hierop reageerde Nadiëh Schuurman onmiddellijk en nogwel op rijm met: "Dominee is niet stout, hij is alleen een beetje oud!"

AAN DE OUDERS VAN JONGELUI VAN 13 TOT 17 JAAR.

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiertoe persoonlijk door mij uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen. Maar een klein zetje in de rug van uw kant kan wel uitmaken! Misschien heeft u het hoofdartikel gelezen. Alles wat ik met deze gespreksuurtjes tracht te bereiken is om ook uw kind een geestelijk 'overlevingspakketje' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral misinformatie. Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u mij altijd bellen: 242080.

UITWISSELING VARSSEVELD/HOLLINGSTEDT

Heel wat faxen zijn er over en weer gegaan want er liep in Hollingstedt het een en ander mis. Wel kinderen voor de uitwisseling, maar geen chauffeurs. Tonny Kraan wilde ze zelfs nog wel komen ophalen. Om een lang verhaal kort te maken; 8 augustus kwamen er geen Hollingstedters, maar wel de verzekering dat men in september met een deputatie komen zou. Inmiddels is het zo ver. Dit weekend van vrijdag 3 september tot zondag 5 september komen dan toch een aantal vrienden uit Hollingstedt. Het Hollingstedt-comité onder de bekwame leiding van Janny Nijhof-Weggelaar is er in geslaagd nog een heel aantrekkelijk programma samen te stellen. Vrijdagavond gaan we naar Bredevoort voor het bekijken van de verlichte gondels en zaterdag gaat het hele gezelschap naar Ruurlo voor de bezichtiging van kasteel, een tocht door het maïs-labyrinth en een pick-nick. s' Avonds is er een barbecue bij

Tonny en Annie Kraan aan de Doetinchemseweg. Zondags is er ook nog even een gezellig samenzijn en vervolgens het afscheidnemen. Wij hopen vrijdag a.s. te mogen begroeten: Anke & Uwe Domnick, Eike & Uwe Dircks, Imke en Rolf Kruse, Astrid Skirde, Frauke Frahm, Kirsten Wölffel, Martina Kohn en Birgit Weichholdt.

TENSLOTTE,

'Gij zult de dag niet prijzen, vooraleer het avond is', dacht ik bij het horen van het verheugende bericht dat nu ook minister Netelenbos twijfels heeft over de aanleg van de noordtak van de Betuwelijn. 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gefaald', kunnen wij hierbij ook denken. In het hoofdartikel van de juli/augustus editie van ons maandblad had ook ik al mijn twijfels uitgesproken over die noordtak en de Betuwelijn in het algemeen. Ik had daar goede redenen voor. Zes jaar geleden heeft een vriend van mij, die hoogleraar werktuigbouwkunde bij de T.U. Delft was, mij al uitgewerkte plannen laten zien voor een volledig nieuw vervoerssysteem voor de 21e eeuw. Samen met zijn studenten had hij dit tot in detail uitgewerkt. In zijn toelichting zei hij mij o.a.: "Het railvervoer zoals wij dit nu kennen is inmiddels bijna tweehonderd jaar oud. Met al die levensgevaarlijke gelijkvloerse kruisingen, kwetsbare signaleringen en wissels is het hopeloos verouderd. We zijn toe aan een nieuw systeem. "Op grond van deze informatie vroeg ik me af of het wel zinvol is nu nog miljarden te stoppen in iets dat al verouderd is, nog voor het is gerealiseerd. Ik weet zeker dat dit nieuwe systeem ook bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend is. Waarom wordt daar dan niets mee gedaan? Rest mij u een goede nazomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

THEMA GEVOEL OF GELOOF

Wat de overdenking van Ds. Meijer op zondag 11 juli bij mij heeft te weeggebracht.

Dat 't gevoel tegenwoordig van "‘t Goddelijke in jezelf" zó ontzettend als belangrijk wordt gezien en als dit er niet is, dat men dan gaat twijfelen aan 't Geloof in God. Dit stukje uit de Bijbel dat ik nu overneem kreeg ik de afgelopen twee weken meerdere keren onder mijn ogen en

te horen!

Uit 't evangelie van Matthëus; "En zie 'n vrouw die reeds twaalf jaren aan bloedvloeïngen leed kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleet aan. Want, zei zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleet aanraak zal ik behouden zijn! Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af."

Dat er voor mij echter geen scheiding is tussen gevoel en geloof verwoord ik door 't diepe vertrouwen (=kracht) van Jezus. Ze luisterde met haar hart en niet zozeer met haar verstand. "Je grote vertrouwen heeft je behouden"; zegt Jezus en alleen door dit grote vertrouwen kon Jezus haar innerlijk genezen en die innerlijke genezing werkte vervolgens weer uit op haar lichaam. Dus geloven vanuit de liefde in je hart betekent d.m.v. 't gevoel; "vertrouwen" je geloof in God zal worden behouden. Misschien laat dit gedicht van mijzelf zien, voelen of geloven wat ik bedoel.

Mijn geloof/gevoel

Liefde is de bron van mijn bestaan. Zonder haar kan ik niet verder gaan. Heel mijn wezen is doorstroomd, Gods lichtvonk die daar in mij woont. Woorden kunnen niet verklaren, wat mijn gevoel wil beamen. Dat Licht, Liefde en Leven met elkaar zijn verweven. En dat wij kleine mensen eigenlijk niet meer hebben te wensen. De warmte in mijn hart wil ik delen. Geloof me dit is mijn Levensopdracht voor velen.

Engelien Veerbeek-te Vruchte.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN DE KOMENDE MAAND

VRIJE GESPREKSKRING

Deze komt voor het eerst van dit seizoen weer bijeen op woensdagavond 15 september a.s. om 20.00 uur in de bestuurskamer, hoofdingang kerk. Als thema is gekozen: 'Wat is de invloed van kleuren voor de

mens'. Iedereen die er belang in stelt hiervan kennis te nemen en hierover met anderen eens van gedachten te wisselen, is van harte welkom.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

In de maand september komt vrouwenclub I voor het eerst van dit seizoen weer bijeen op: Maandag 13 september om 14.00 uur en vervolgens op maandag 27 september ook om 14.00 uur..

Donderdag 16 september komt de Vrouwenclub II weer bijeen en wel voor de jaarvergadering (in de kleine zaal), aanvang 20.00 uur. Donderdag 30 september gewone bijeenkomst, (handwerken en voorlezen) ook aanv. 20.00 uur.

DE ZONDAGSSCHOOL GAAT WEER BEGINNEN

Deze staat open voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij vindt plaats van september tot mei in de zalen van de "Eendracht", (Beatrixstraat 1a) iedere tweede en vierde zondag van genoemde maanden. (van 10.00-11.00 uur) Het programma is duidelijk anders dan de schoolcatechisatie. Er ligt meer de nadruk op spelenderwijs met de bijbelverhalen omgaan. Aangezien het hier een vrijzinnige zondagsschool betreft worden er **geen** "geloofswaarheden" verkondigd. Ieder jaar wordt er een kerstmusical ingestudeerd en een zondagsschoolreisje gemaakt. Er kan op iedere leeftijd en op ieder moment worden "opgestapt". De ervaring leert, dat de kinderen er graag bij blijven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Erna Wolsink-Semmelink tel. 298718 of Engeliën Veerbeek- te Vruchte tel. 298687.



Zondag 12 september beginnen we weer, u kunt uw zoontje of dochtertje er dan ook gewoon naar toe brengen; hij of zij kan dan eens zien of het bevalt.

Voor de leiding zijn ij nog opzoek naar twee dames of heren die dit leuke werk een paar jaar opzich willen nemen. Het kost, als de leiding full-time bezet is, u maar één zondag per maand!

NIEUWS VAN DE 60+ CLUB

September is de maand, dat alle winterprogramma's van de verenigingen weer beginnen en dan willen wij natuurlijk niet achterblijven. Wij starten dit "winterseizoen" met een "zomerreisje" en wel op dinsdagmiddag 14 september. Vertrek om half twee vanaf De Eendacht. Waar gaat de reis naartoe? Wij zijn van plan naar het kristalmuseum in Borculo te gaan. Dit museum is gehuisvest in het oude gemeentehuis van Borculo. Wij krijgen daar een rondleiding en kunnen daarna zelf het een en ander bekijken. Bijvoorbeeld prachtige oude gesteenten, versteend hout, enz. Daarna vertrekken we naar de boerderij De Erve Brooks in Gelselaar. Daar is ook veel te zien en tot slot eten we daar traditiegetrouw een pannenkoek. Kosten per persoon f 25,00. U kunt opgeven bij: J. Nijhof-Weggelaar, tel. 0315-242059 na 18.00 uur. Diegenen die willen rijden kunnen dat dan meteen opgeven. Tot ziens op 14 september. Iedere tweede dinsdag van de maand bent u van harte welkom op onze 60+ middagen. Wij hebben weer een gezellig programma voor u in petto, maar daarover de volgende keer.

Commissie 60+ club.

ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten
(Prinsenstraat 27),

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13)

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4)

Borculo een *surprise* Museumstad
in de achterhoek



*Saksische boerderij
"Erve Brooks"*



Kristal Museum

ACTIVITEITEN IN OECUMENISCH VERBAND

VREDESDIENST

Zondag 19 september 1999 om 10.00 u.

Eendracht - september 1999

Delen in veiligheid, een begin van vrede.

Het Inter Kerkelijk Vredesberaad (I.K.V.) en Pax Christi hebben dit thema gekozen voor de Vredesweek van 19 t/m 26 september 1999.

De kerken van Varsseveld nodigen u uit voor een laag drempelige viering met dit thema in de Laurentius (grote) kerk. Kerkdienst is 'iemand van dienst zijn'. Velen hebben reeds hun tijd en gaven gegeven om de viering voor te bereiden. Dominee G. Wessels kijkt via de ogen van de profeet Jesaja en de evangelist Mattheus naar ons en onze leefwereld. Pastor van den Munckhof heeft de liturgie samengesteld. Het fanfarecorps uit Westendorp studeert op een muziekstuk en de begeleiding bij de samen-zang, dit in afwisseling met de organist Gert de Boer. De kinderen van de scholen in Heelweg, Varsseveld en Westendorp studeren een lied in:



“Een mooie droom” (CD All right). De kinderdienst is voor alle kinderen. Wees niet bang om mee te gaan naar een vreemde ruimte. Je ziet er altijd kinderen uit je klas. Een verhaal wordt verteld en een passende verwerking gemaakt. Leuk om aan je ouders te laten zien. De kinderopas rekent op een grote groep zeer kleinen t/m 3 jaar.

De tienergespreksgroep wil u van uw geld afhelpen en dit doorgeven aan het jeugdproject “Geef kiemen van vrede een kans”. Giro 306090.

E-mail: paxchristi@antenna.nl en ikv@antenna.nl. Internet: antenna.nl/paxchristi ISSN 1385-9668. Zo dienen we voor en met elkaar; houden de fakkel brandende en luisteren naar het Verhaal van Gods droom van Vrede met mensen. De wedervraag van de moderne mens is: “Wat koop ik ervoor?” Niets meer of minder dan Zijn zegen. Ga in Vrede.

In de kerk zullen een aantal tafels worden ingericht door o.a. Het Nederlands Bijbelgenootschap; de Wereldwinkel en Amnesty International. De aanwezigen zijn voor en na de dienst in de gelegenheid zich aldaar te informeren of te kopen. Deze dienst staat onder de verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld (O.W.V.), waarin zitting hebben: de Federatieve Samen-op-weg Gemeente Varsseveld, de R.K. Laurentiushuis Gemeenschap onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Wij rekenen op uw aller komst, want

HERFST/WINTER PROGRAMMA
LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN 1999/2000

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal
"de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is *f* 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

- | | |
|---------------------------------|---|
| Woensdag
13 oktober | Lezing over het leven en werken van de beroemde Achterhoekse ziener 'Jozef Rulof', door de heer Sjeng Smeets. |
| Zondag
31 oktober | Dienst in de kerk, Doetinchemse weg 5, waarin voorgaat Prof Dr. B. Smalhout. Zijn thema luidt: "Was Jezus Christus wel zo aardig?" aanvang 10.00 uur. |
| Woensdag
10 november | Lezing, thema: 'Mystiek, een bron van kracht voor het dagelijks leven', door Ds J. Euwema. |
| Dinsdag
16 november | Gemeenteavond; nader bijzonderheden volgen. |
| Zondag
12 december | In de kerk 10.00 uur: "Klankschalenmeditatie" door Reinetta en Jalf Becking uit Aalten. |
| Woensdag
12 januari
2000 | "Een Glimp achter de sluier", door mw van Kruiningen |
| Woensdag
10 februari
2000 | "Spiritualiteit van beneden, om verder naar boven te komen" door Drs Eric Corsius |
| Donderdag
9 maart
2000 | "Tweelingzielen", door Berend Jager |
| Maart/April
2000 | Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen. |

het geweld is de wereld nog niet uit. Een andere activiteit waaraan Oecumenisch Werkverband Varsseveld zijn medewerking verleent is de 'Dag van de ouderen' op zaterdag 2 oktober a.s. Tot nu toe is bekend dat er die dag een manifestatie zal zijn in de van Pallandthal. Nadere bij-

zonderheden zullen aan het eind van deze maand in de Wisch-Post worden verstrekt.

ACTIVITEITEN BIJ DE FED. VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

Geen opgave ontvangen.

AMNESTY INTERNATIONAL

Nu de vakanties weer voorbij zijn beginnen we weer met de schrijfavonden. De eerste is op dinsdag 7 september van 18.00 uur - 20.00 uur in de bibliotheek.

Deze keer wordt geschreven voor een 18-jarige jongen uit Bahrein die zonder aanklacht vastgehouden wordt, voor iemand uit Peru die in de gevangenis gemarteld wordt en voor een 13-jarige jongen uit Burundi die gevangen zit zonder een eerlijk proces.

WIST U DAT...

De Volksuniversiteit Doetinchem en omstreken het cursusaanbod in Varsseveld wil uitbreiden? Bij voldoende aanmeldingen gaan de volgende cursussen van start: Engels, Frans, Kunst en cultuur voor je plezier en Decoratieve technieken. De cursussen worden gegeven in het verenigingsgebouw De Eendracht en het cultureel centrum De Kwaksmölle. Voor meer informatie kunt u de brochure voor het cursusjaar 1999-2000 afhalen bij VVV-kantoor, bibliotheek, gemeentehuis, De Eendracht en De Kwaksmölle. Tevens wordt u van harte uitgenodigd op de informatie-ochtend Vrijdag 17 september vanaf 10.00 uur in de Kwaksmölle. Mocht u toch nog vragen hebben, bel gerust 241080.

Angelique Niks-van Oosten (coördinator V.U. afd. Varsseveld).

KRONIEK VAN DE PASTORIE

Dat de wereld klein is, weten wij allen wel. Telkens staan wij weer verbaasd te kijken wanneer wij hiermee geconfronteerd worden. Zo overkwam het ons ook tijdens ons verblijf in Frankrijk in de maand juni.

Op het einde van onze vakantie zouden wij een kleine party geven

naar aanleiding van de werkzaamheden die in ons appartement verricht waren met de bedoeling om al degenen die ons op de een of andere manier ermee geholpen hadden te bedanken. Naast deze mensen nodigden wij ook nog enkele anderen uit die wij daar in onze omgeving hebben leren kennen. Ik vroeg dus aan een dame die wij al enkele jaren kennen omdat wij haar telkens op het strand of bij het zwembad zien en er een praatje mee maken, of zij ook naar onze party kwam. De uitnodiging werd gaarne aanvaard. 's Avonds was het dan zo ver en een vijftiental mensen kwamen zich bij ons een plaatsje zoeken en een lekker glas drinken. Het was gezellig en de conversaties liepen in het Nederlands en het Frans. Toch leuk om zo'n gezelschap van tenminste drie nationaliteiten bij elkaar te hebben. Op een gegeven ogenblik ging ik naast Nicole (de dame van het strand) zitten en begon een gesprek met haar. Ik vroeg haar of zij permanent in het vakantiedorp woonde en op haar negatieve antwoord was de volgende vraag dus waar haar woonplaats dan wel was. Dat was Tarbes. Hierop vertelde ik haar van de feesten die in Varsseveld hadden plaatsgevonden ter gelegenheid van 'Varsseveld Buitengewoon' en van het Franse zangkoor dat naar Varsseveld zou komen. Wij zouden zelfs twee koorleden in huis hebben gehad. Maar het bezoek was niet doorgegaan wegens het plotse overlijden van een van de koorleden.



Tot mijn verbazing gaf dit tekenen van herkenning bij Nicole en zij begon mij te vertellen over de overledene in kwestie. Het was een bekende persoon in het stadje Tarbes. Zij zei mij ook dat zij naar de begrafenisplechtigheid was geweest en vertelde mij van de ontroerende toespraken die er gehouden waren door de leden van de verenigingen waarbij hij was aangesloten. Hij was een graag geziene figuur die hield van sport en jacht en lid was van verschillende verenigingen waaronder het zangkoor. Zij vertelde mij ook van de ziekte die hij had en waaraan hij overleden is.

Volgens haar is de streek daar bekend om de mooie mannenstemmen, zwaar en vol, hetgeen wij in elk geval van de CD hebben kunnen beluisteren tijdens de dienst in de grote kerk. Zo zie je maar, je bent op

1400 km van huis weg en daar hoor je dingen die te maken hebben met gebeurtenissen thuis die je zomaar hoort van iemand die je toevallig hebt leren kennen ergens op de wereld.

Marie-Huberte Meijer – Paumen.

CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld, ☎ (0315) 26 22 66 of na afloop van de kerk-

dienst in de bestuurskamer. U kunt het boek of lepeltje ook bestellen door overmaking

van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar NPB Varsseveld" t.n.v. Hr. B. ten Brinke,



BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld ☎ (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. Leiding zondagschool: Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engelen Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam, ☎ (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, ☎ (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, ☎ (0315) 24 14 87. Cassetdienst: Hr. B. Kraan, ☎ (0315) 24 18 85.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____

- Vrijdag
3 september 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
5 september Geen dienst.
- Zondag
12 september Regio-Buitendag in Zelhem. Deelnemers verzamelen om ca 9.30 uur voor de kerk. Voor programma zie pagina 11 van deze editie.
- Zondag
19 september 10.00 uur: VREDESDIENST in de Grote- of Laurentiuskerk thema: "Delen in veiligheid" m.m.v. de kinderen van de kindernevendienst en de scholen uit Varsseveld en Westendorp m.m.v. Westendorps Fanfare; voorganger Ds G. Wessels; liturg Pastor Guus van den Munckhof (zie pagina 18 in deze editie).
- Zondag
26 september 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer; thema: "Waarom zijt gij zo bang", bij Marc 4: 35-41. Gelijkijdig zondagsschool in de Eendracht. Na afloop is er koffie in de Eendracht.
- Zondag
3 oktober 9.45 uur: NPB-dienst in Den Es, ds A.M.J. Meijer; thema: "Een andere rechtvaardigheid?", bij Matth. 20: 1-16a.