

**80 ste jaargang | 631  
september 2014**



**Van de bestuurstafel | 8**

**Activiteiten:**

**Open deur | 11**

**60+ Club | 11**

*Reisje naar Doesburg*

**Open monumentendag 2014 | 12**

**Van de Zondagsschool | 13**  
*begin nieuwe seizoen*

**Vredesdienst | 14**

**Vitaliteit Event Varsseveld | 14**

**Werkgroep Balans | 15**  
*Lezing door dhr. V. Rikkering*

**GVO op school | 16**  
*activiteit op school  
afscheid leerlingen*



In een tijd waarin de halve wereld in brand lijkt te staan, denk hierbij aan o.a. Syrië, Oekraïne, Irak vult u zelf de lijst maar aan, trof mij onlangs onderstaand stukje proza van een mij onbekende auteur. Wat zou het mooi zijn, wanneer alle vrouwen ter wereld de handen ineen konden slaan en de vrede onder alle volkeren konden bewerkstelligen. Ook ik geloof er in dat vrouwen elkaar nodig hebben.

## ***OM BIJ STIL TE STAAN***

Op een dag zat een jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken. Zij spraken over het leven, het huwelijk, over de verantwoordelijkheden in het leven, en de verplichtingen die volwassenheid met zich meebrengt.

De moeder roerde in de thee en zei bedachtzaam tegen haar dochter: "Vergeet je zusters niet. Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt. Hoeveel je ook van je man houdt, hoeveel je ook van de kinderen die je misschien zult krijgen zult houden, je zult altijd je zusters nodig hebben. Denk er aan zo af en toe met ze mee te gaan en dingen met ze te doen. En onthoudt dat 'zusters' **alle** vrouwen betekent. Je vriendinnen, je dochters, je collega's en al je vrouwelijke familieleden. Je hebt vrouwen nodig. Zo is het met vrouwen".

Wat een grappig advies dacht de jonge vrouw. Ik ben een pasgetrouwde vrouw. Mijn man en het gezin dat we zullen stichten zal zeker alles zijn dat ik nodig heb om mijn leven waardevol te maken.

Toch luisterde ze naar haar moeder. Ze hield contact met haar zusters en maakte ieder jaar meer vriendinnen. Naarmate de tijd verstreek, kwam ze er langzamerhand achter dat haar moeder wist waar ze het over had. Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een vrouw groeien zijn zusters de steunpilaren in haar leven.

De tijd verstrijkt

Het leven gebeurt

Afstand scheidt  
Kinderen groeien op  
Liefde groeit en vergaat  
Geliefden overlijden  
Harten breken  
Ouders sterven  
Loopbanen eindigen

Maar.....zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit. Een vriendin is altijd binnen bereik als je haar nodig hebt.

En als je alleen door dat eenzame dal moet gaan, zullen vrouwen in je leven aan de rand staan om je aan te moedigen, voor je te bidden, ten gunste van jou tussenbeide te komen en je aan het eind met open armen ontvangen. Soms lappen ze regels aan hun laars en lopen ze naast je.

Of komen ze om je eruit te tillen. Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters, schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes, nichten en buurvrouwen, allemaal zegenen ze je leven.

De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder deze verbondenheid tussen vrouwen.

Toen we dit avontuur, genaamd VROUW-ZIJN begonnen, hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde en verdriet die ons te wachten zou staan. Noch wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben en nog steeds nodig hebben.

Stuur dit aan alle vrouwen die je leven betekenis geven. Ik heb dit zojuist gedaan. JIJ bent één van hen.

Gerda ten Brinke-Kuiperij

## *Wij gedenken...*



### *Hanna Velthorst - Berendsen*

11 november 1919 – 3 augustus 2014

Begin augustus is mevrouw Velthorst overleden, Hanna Velthorst-Berendsen.

Ze had er bijna een eeuw opzitten. En een vol, soms moeilijk, maar uiteindelijk vervuld leven.

Ze was de vierde in een rij van acht kinderen, het eenvoudige boerenarbeidersgezin Berendsen. Zij werd ‘meid’. En later zelf boerin, toen ze in 1951 trouwde met Hendrik Velthorst.

Zoon Dikkie heeft ze enkele jaren overleefd.

Dochter Joke, met haar dochters en aanhang, leefden intens met haar, hun moeder en grootmoeder.

Hanna was een opgewekte, levenslustige vrouw, genoot van uitgaan en met anderen het genieten delen (ze zat op allerlei clubs, zoals plattelandsvrouwen, vrouwenclub, 60+-middag).

Niet altijd een gemakkelijk leven was het dat zij heeft geleid. Maar zij schikte zich. In wat zich aandiende, in haar lot.

Voor veel Hollanders (zoals ik) moeilijk te verteren: moeiten en lasten te dragen krijgen, roept bij hen (bij mij) de reflex van weerstand en opstandigheid te voorschijn. Verzet tegen wat mij overkomt en waar ik niet voor kies.

En dan hier, een vrouw van bijna een eeuw oud, die zich schikte in wat haar toeviel. Geen verzet, geen opstandigheid. Is dat geen zwakte en groot gebrek aan zelfwaardering? Dat heb ik lang gedacht. En ik zag daarbij een zich wegcijferend en kromgebogen mens voor me. Een treurniswekkende vertoning.

Maar welk beeld kreeg ik te zien in Hanna Velthorst, via de verhalen van haar dochter en kleindochters? Iemand die zich schikt in haar lot. En die daarbij tegelijk blijmoedig, opgewekt en vitaal is!

Voor mij een deuk in mijn (wereld)beeld. Iemand die zich schikt was voor mij al op voorhand zwak en zielig.

En nu dit nieuwe en ontregelende inzicht: het aanvaarden van het lot -

zoals Hanna deed, blijmoedig en vitaal – is juist uiting van grote kracht. Het dragen en verdragen van wat het leven geeft en neemt. Geen wonder dat sinds onheugelijke tijden mensen daar de hand van de goden in zagen. De schikgodinnen in de Griekse oudheid. En in de bijbelse verhalen: *de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geprezen*. Een tekst uit het boek Job, die nogal wat rouwadvertenties heeft opgesierd (maar zonder de blijmoedigheid en vitaliteit van Hanna, vrees ik).

“Laf en zwak”, heb ik lang gedacht, “slachtofferpraat”.

Wat een hooghartige vergissing. Door Hanna zie ik wat ik nooit gezien heb. De kracht van de aanvaarding, van dragen en verdragen.

Een stille taaigheid, waar Amsterdammers met hun grote mond een puntje aan kunnen zuigen.

En ik had het kunnen weten! Vorig jaar ontdekte ik het werk van Abel Herzberg, joodse schrijver en wijze. En overlevende van drie concentratiekampen in ‘40-‘45. Hij schreef daarover, onder andere de bundel *Amor fati*. Dat betekent: bemin het lot.

Er is een anekdote over Herzberg in het kamp. Zijn vrouw, die ook in het kamp zat, ziet hem op een dag met bebloed hoofd rondlopen.

Geschrokken vraagt zij hem: “Wat is er gebeurd?” Herzberg begrijpt niet wat zij bedoelt. Als zij op z’n hoofd wijst, zegt hij, “Oh ja, de kampbewaarder heeft me in elkaar geslagen”.

Hij gaf geen aandacht aan wat niet meer anders kon. Richtte zich op andere dingen, zoals de vraag: hoe kunnen wij in een gebroken wereld ons staande houden? En ik vul aan: waar vinden we de taaie vitaliteit en opgewekte draagkracht die Hanna Velthorst ons heeft getoond? Ik vond dit gedicht van Abel Herzberg:

### ***Want alles is fragment***

Al door het zeggen van het woord  
Deelt men, scheidt men en schendt  
Het alomvattende, dat men niet kent,  
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,  
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,

Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.  
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Eén troost blijft:

Er is in ieder woord een woord  
Dat tot het onuitspreekbare behoort;  
Er is in ieder deel een deel  
Van het ondeelbare geheel.  
Gelijk in elke kus, hoe kort,  
Het hele leven meegegeven wordt.

Ons schikken in ons lot, zoals Hanna deed. Ons lot liefhebben. *Amor fati*.

De kracht van het dragen. Taaie opgewekte kracht. Hanna werd daar een tovenares mee: zij toverde met haar draagkracht, met haar liefde voor het leven en de mensen om haar heen een lach op zoveel gezichten. Zij toverde hun draagkracht tevoorschijn. Een liefdevolle vreugde, die geen rijkdom en voorspoed nodig heeft – maar het geluk vindt door trouw te blijven aan zichzelf en zich te schikken in het lot. Dat is Hanna's erfenis aan ons: een liefdevolle draagkracht die kan toveren.

Harm Knoop

## *Lief & Leed*



In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is de heer G.B. te Grootenhuis opgenomen geweest, maar is inmiddels weer thuis aan de Egge 43 in Varsseveld. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Eveneens verbleef de heer Ronnie Vriezen een tijdje in het Slingeland Ziekenhuis maar is thans weer thuis. Wij hopen ook voor hem op een spoedig herstel en dat hij snel weer “de oude” mag worden.

De heer en mevrouw W. Freriks-Gemink vierden op 22 juli 2014 hun 60-jarig huwelijk. Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen en nog veel goede jaren samen aan de Arentzenstraat 14 te Varsseveld.

Mevrouw Suselbeek-ten Brinke, is verhuisd van de Terborgseweg 17 naar De Bettekamp, De Egge 63 (kamer 37) te Varsseveld. Wij wensen haar daar veel woonplezier toe.

### *Dank u wel...*



Met veel plezier kijk ik terug op 13 juli jl., de zondag waarop ik 's ochtends mijn laatste Levensviering voor u verzorgde en tevens mijn afscheid als Voorganger & Pastoraal Werker hier met u vierde. Ik ben veel dank verschuldigd aan u allen die mij op welke wijze dan ook maar, blijken van waardering hebben gegeven. Ik ontving sympathieke en warme groeten per post, cadeautjes tot bij mijn achterdeur, een geweldig mooi cadeau van keramiek direct na afloop van de viering van 13 juli zelf, boekenbonnen, snoepjes, mooie woorden, bloemen, wijn..., kortom ik voel me enorm vereerd en door u in het zonnetje gezet. Langs deze weg dank ik u dan ook allen hartelijk daarvoor! Ik wens u tot slot alle goeds voor een prachtige toekomst binnen deze vrijzinnige vereniging. Tot ziens...!

*Peter Samwel*

## *Van de bestuurstafel*



Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Op vrijdag 29 augustus a.s. om 10 uur 's ochtends staan de deuren van Vrijzinnig Centrum De Eendracht weer open en kunt u daar terecht voor een praatje en een kopje koffie of thee. U kunt er iedere vrijdagochtend ook terecht voor een persoonlijk gesprek met een voorganger/pastoraalwerker en/of één van de bestuursleden van de NPB. Loopt u gerust eens binnen, of misschien heeft u interesse in het lenen van een paar tijdschriften die hier op de tafels liggen. Op 29 augustus zullen de exposanten van de huidige collectie kunstwerken aanwezig zijn om hun werk nader toe te lichten. We hopen tussen half september en begin oktober weer een nieuwe collectie kunstwerken te kunnen exposeren.

### **Geheugensteuntje bezoekdames/heren**

Op dinsdagmiddag 18 november is er weer de jaarlijkse bijeenkomst van de bezoekdames c.q. bezoekers in Verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a te Varsseveld. Aanvang 14.00 uur.

### **Nieuwe voorganger**

De benoemingscommissie is druk doende de ingekomen sollicitaties voor een nieuwe voorganger te bestuderen om zo een voorselectie te kunnen maken. Wij verwachten u in het maandbericht van oktober hierover gedetailleerder te kunnen berichten. Mevrouw Jokelien van Kampen neemt voorlopig het pastoraat waar tot er een andere voorganger is benoemd. U kunt haar telefonisch bereiken onder nummer 0314-345030. Of kijk onder "colofon" achter in De Eendracht

### **Bevestiging.**

Van het bestuur van de afdeling Bennekom ontvingen wij een uitnodiging voor de bevestiging van de heer Peter Samwel op zondag 31 augustus 2014. Mevrouw Jokelien van Kampen zal Peter Samwel bevestigen. Deze viering zal plaats vinden in de Ontmoetingskerk, Emmaalaan 1 in Bennekom.



## **Geestkunde deel 2**

Op 25 august jl. is de tweede cyclus van 10 lessen Geestkunde door Freek van Leeuwen van start gegaan. De cursus mag zich in een goede belangstelling verheugen met op dit moment 30 deelnemers.

### **Balanslezingen**

De Balanscommissie heeft haar programma voor het komend seizoen bijna rond:

5 oktober 2014: Vincent Rikking "De multidimensionale mens"

2 november 2014: Gerrit Jansen "Numerologie"

1 februari 2015: Marieke de Brijn: "Leren leven met verlies"

1 maart 2015: staat nog niet helemaal vast

26 april 2015: Jennyke Kuiper: "De sjamaan in de Boeddha"

De balanscommissie wordt met ingang van 1 september a.s. versterkt met de dames Marian Kolkman en Els Hermsen.

### ***Spreuken van de maand***

*'Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden,  
gaat af van je toekomst'*

Bron: onbekend

*Drie keer links is ook rechts!!*

Bron: Mark van Zutphen

*Kennis spreekt,  
maar wijsheid luistert*

Bron: Jimi Hendrix



## *September tinten*

*De droge warme zonnige zomer  
wordt door het najaar verdrongen  
Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl  
de zon haar kracht aan het verliezen is.*

*Mooi seizoen, wat ben je lief met  
je zachte oranje tinten, dagen worden  
korter, avonden vallen steeds sneller, jas  
en mantel komen uit de kast; herfst begint.*

*Wat is het leven druk op de boerderij:  
Het is de tijd om de oogst binnen te halen  
Een koeike voelt grassprietjes kriebelen tussen  
haar tenen, woldragers worden nog eens geteld.*

*Laten we ook even genieten van een heerlijke  
nazomer: een laatste ronde op het terras of  
struinen in het bos waar wij op zoek gaan naar  
gevallen blad, paddestoelen spelen verstoppertje.*

*Boom en struik verliezen ook zoetjes: appel  
blauwe bes, braam, peer geplukt voor een recept  
Kom oog in oog met een jonge kwispel en stekeltje  
Het zal snel gebeuren: september staat voor de deur.*

Catherine Boone





## VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT'

*OPEN*

**ELKE VRIJDAGOGHTEND**

**10.00u – 12.00u**

*(bij uitvaarten niet)*

**KOFFIE/THEE**

**GESPREK...**

**'DE BEWUSTE LEESMAP'**

**STILTE & BEZINNING...**

**MUZIEK...**

*Van harte welkom!*



*Bestuur en pastoraal werkers*

### **60+ club**

Op dinsdag 9 september maken wij ons jaarlijkse uitstapje.

Het reisdoel is Doesburg.

Eerst krijgen we een rondleiding in de Martinikerk.

Daarna bezoeken we het Mosterdmuseum. De dag wordt besloten met een uitgebreide broodmaaltijd bij de "Holle Bus" in Gaanderen.

We vertrekken om 13.15 uur **per bus** vanaf de Beatrixstraat en hopen tegen 19.00 uur weer in Varsseveld te zijn.

De kosten bedragen € 25,00 per persoon (alles inbegrepen).

U kunt zich vóór 5 september a.s. opgeven bij:

Jannie Nijhof, telefoon 0315-244049 of Johanna Semmelink, telefoon 0315-241737.

**Noteer alvast de volgende data:**

14 oktober 2014      Lezing door de Wildbeheerseenheid.

- 11 november 2014 Bijeenkomst bij van Raam BV. Lezing over  
aangepaste fietsen en eventueel een rondleiding.  
13 januari 2015 Nieuwjaarsvisite.

## ***Open Monumentendag 2014***

Op zaterdag 13 september is de open Monumentendag. Vele bezienswaardige gebouwen zullen dan open zijn. De Oecumenische Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie is van mening dat onze kerkgebouwen heel goed in dat plaatje passen. Immers vele van deze gebouwen zijn monumenten en ook niet monumenten zijn vaak het bezichtigen waard. Daarom willen zij het nieuwe werkjaar 2014-2015 graag starten door aan te sluiten bij die open Monumentendag.

Als NPB voldoen wij graag aan dit verzoek. De werkgroep zorgt voor een route, waarlangs men dan (de) kerken kan bezoeken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Hesselink, Sperwerhof 64, 7051 WT Varsseveld. Tel.: 0315-243236 - 06-23064136 of via de mail: [johan.hesselink@hetnet.nl](mailto:johan.hesselink@hetnet.nl)



***'t Hofshuus***



***De Engel***



***Grote - of Laurentiuskerk***



***Kwaksmolen***



***NPB***

## *Van de Zondagsschool*



De zondagsschool gaat weer beginnen op 14 september.  
De leiding heeft met veel plezier weer toegewerkt naar het nieuwe seizoen.

Wij hopen dat wij veel nieuwe kinderen mogen begroeten.  
Ouders zijn de 1<sup>ste</sup> keer welkom om even kennis te maken.

Aanvang : 10.00 uur

Locatie : zaaltje achter de Eendracht.

Ook op de volgende data zal er weer zondagsschool zijn:  
12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 29 maart,  
12 april en 17 mei

De zondagsschoolleiding



## ***Vredesdienst***

Zondag 21 september 2014 is er een Vredesdienst in de Grote Kerk te Varsseveld. Aanvang 10 uur.

Thema van deze dienst en van de Vredesweek is dit jaar:

**‘Wapen je met vrede’.**

Voorgangers in deze dienst zijn ds K. Datema en Mw J. van Kampen. Muzikale medewerking zal verleend worden door het koor de Vriendenkring uit Sinderen onder leiding van Riet Lieverdink. Na afloop is er koffie en thee.

De Oecumensiche Werkgroep Varsseveld

## ***Vitaliteit Event Varsseveld***

Op vrijdagmiddag 26 september wordt er een Vitaliteit Event georganiseerd in Zaal de Eendracht van 13.30- 19.30 uur. De toegang is vrij.



Tijd voor vitaliteit

De bedoeling van dit Event is om meer mensen te laten weten welke cursussen en therapieën er in de Complementaire Zorg zoal te vinden zijn in Varsseveld en omgeving. Het is bedoeld als handreiking richting uw gezondheid, welzijn en vitaliteit.

Tijdens deze dag kunt u o.a. zien en ervaren hoe de verschillende therapeuten te werk gaan, elk op hun vakgebied. Bij een aantal kunt u een korte behandeling ondergaan/ervaren.

Verder worden er lezingen en workshops gehouden, waarbij uw bezoek op prijs wordt gesteld.

Voor meer informatie: [renateheinen2103@gmail.com](mailto:renateheinen2103@gmail.com) / T:06-37355966



*Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en  
Zingeving Varsseveld e.o.*

*Zondag 5 oktober 2014 om 10.30 uur*

Lezing door *Vincent Rikkering*  
'De multidimensionale mens'

Nadere omschrijving volgt in de Eendracht van oktober.



*De wind*

wat is dat toch  
die wind  
die door de bomen gaat?  
ik weet  
dat er geen tekst  
geen melodie bestaat  
die zeggen kan wat zich in dit geluid verschuilt  
die wind... die wind  
wanneer hij fluistert, zucht of zachtjes huult  
hoe schamel zijn de woorden  
van mijn hulpeloos gerijm  
't is beter stil te luisteren  
naar dit ademend geheim ....

Toon Hermans



## ***GVO op school***

Een schoonheid van een komkommerplant.  
Gezaaid door Marieke Mebelder.  
Op “Biddag voor het gewas”, u weet wel de 2<sup>e</sup> woensdag in maart, hebben alle godsdienstleerlingen op school de zaadjes gezaaid.  
Vorig jaar slazaadjes.  
Meerdere gezinnen hebben een heerlijke maaltijd sla gegeten.  
Dit jaar heeft iedere leerling GVO 2 komkommerzaadjes gezaaid.  
Vol verwachting kijken naar het “Goddelijk” moment, tot wanneer het zaadje kiemt.  
Geweldig om te ervaren en zoals u ziet met een geweldig resultaat.



GVO docente Joke Jansen van Campen

## ***GVO op school***



Donderdag 10 juli was de laatste dag van de godsdienstlessen.  
Altijd weer een beetje emotioneel, omdat we afscheid nemen van de leerlingen van groep 8.  
Dit jaar waren dat Rachel ten Haaff, Silke Bruil en Manou Kuenen.



Een prachtige kleurdoos met aquarel potloden is ter herinnering aan de meisjes meegegeven.  
Heel veel succes gewenst met jullie vervolgstudie.  
Het ga je goed.

GVO docente Joke Jansen van Campen

### *Uit de volksmond...*

- Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
- Als in september de donder knalt, met Kerst de sneeuw met hopen valt.
- Donder in september, sneeuw in maart.
- Een warme september, een droge oktober.
- In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.
- Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
- Op de 5e september wordt bewezen, wat het voor weer de hele maand zal wezen.
- Staat 's avonds de nevel neer dan brengt de ochtend helder weer.



## *Thuishulp*

Vandaag was er mijn nieuwe hulp.  
Een leuke vlotte meid.  
Die kon werken zeg, nou reken maar!  
Drie uurtjes, en mijn huis was klaar!

Ze stofte alle richeltjes,  
En poetste alle ticheltjes,  
Ja, met een natte doek. . . . .  
verdreef ze alle stof uit elke hoek.

We kletsten ook een beetje,  
over ditjes en van datjes.  
En deden ons ook nog te goed,  
aan een droogje en een natje.

Maar toen de tijd begon te dringen,  
ging ik haar toch vermanen.  
“Kom het is tijd, schei nu maar uit.”  
Wat zei ze toen, die guit?

“Ik dweil mijzelf de deur wel uit.”

*A. Stik-Snijder*

## Namen en adressen / Colofon



**Voorganger**      Vacant

**Wijk Zelhem**      Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem  
(0314) 345030 [jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Administratie:**    N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

**Website:**        [www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**E-mail-adres:**    [info@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:info@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Beheer kerk en verenigingszalen:**

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of  
(06) 15512855

**Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37

**Voorzitter:**      Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld,  
(0315) 24 12 53, [voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Secretaris:**      [secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld  
(0315) 24 11 99 [penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,  
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld

**60+ Club:**        Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,  
(0315) 24 40 49, [60@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:60@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Café Cult:**        Henk Beunk (0314) 63 20 61, [cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Verzorging “Eendracht”:**

Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, [tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Kopij adressen en redactie:**

Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, [hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl),  
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,  
[redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Leiding zondagsschool :**    Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, [zondagschool@vrijzinnigen.nl](mailto:zondagschool@vrijzinnigen.nl)

**Autodienst Varsseveld :**     zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad  
Coördinator Dhr. A. Kraan, tel (06) 53357218

**Autodienst Aalten :**        Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. **Zomerwandeling**  
31 augustus bij Koffieboerderij 'Groot  
Nibbelink'. Zie ook Eendracht  
juli/aug. blz. 10



Zondag 10.00 u. Geen viering  
7 september

Zondag 10.00 u. Voorganger dhr. M. Chevalking  
14 september Autodienst:  
mevr. M. Ankersmit, tel.0315-  
617063 of 617542  
Tevens Zondagsschool



Zondag 10.00 u. **Vredesdienst** in de Grote of  
21 september Laurentiuskerk  
Voorgangers: mevr. J. van Kam-  
pen (NPB) en  
ds K. Datema (PKN)  
Autodienst: mevr. I. ter Maat,  
tel. 0315-241702



Zondag 10.00 u. Geen viering  
28 september

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie  
5 oktober 10.30 u. **Balanslezing** de heer V. Rikkering  
'De multidimensionale mens'

10.00 u. **Den Es** Voorganger mevr. J. van Kampen