

Sept. 2005

- Zondag
4 september
Geen dienst
Wel vrijzinnige dienst in Zelhem: 10.00 u. mw Ds C.M. Vos-Wiegand.
- Vrijdag
9 september
16.30 uur;
weeksluiting in de Bettekamp; Mw A. Niks-van Oosten.
- Zondag
11 september
10.00 uur. **Buitendag in Rijssen. Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijvingsbrief elders in deze editie.**
- Zondag
18 september
10.00 uur: **VREDESDIENST** in de Grote- of Lauren-tiuskerk thema: "**Samen verder**" Voorganger: Ds T. Bakker, met medewerking van het Chr. Zang-koor 'Soli Deo Gloria' (zie voor nadere bijzonderheden elders in deze editie) In onze eigen kerk geen dienst. Wel zondagsschool in de Eendracht! 10.00 uur.
- Zondag
25 september
10.00 uur. Orgeldienst m.m.v. Jarik de Graaff organist en Engelen- Veerbeek-te Vruchte en Wilma Lammers. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik u naar de toelichting elders in deze editie. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar in de 'Eendracht'
- Zondag
2 oktober
Geen dienst.

71^{ste} Jaargang

No. 533

Sept. 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

Uitnodiging Regiodag te Rijssen

10

Lezingen programma herfst/winter 2005/2006

11

Hollingstedt 2005

16

DE KABBALA

Lang voordat bij de mensheid het schrift tot ontwikkeling kwam waren al allerlei tekens in gebruik waar men een betekenisvolle werking aan toekende. In de grotten van de primitieve holbewoners van meer dan 40.000 jaar geleden, treft men, naast prachtige tekeningen van allerlei wilde dieren ook tekens aan waarvan de betekenis ons nog altijd niet duidelijk is. Het is niet denkbeeldig dat het geschreven woord hieraan zijn oorsprong te danken heeft. Dat vervolgens aan bepaalde letters en/of cijfers een zinnebeeldige of magische betekenis werd toegekend is niet zo verwonderlijk. We komen dit verschijnsel in vrijwel alle culturen tegen. We treffen het in onze cultuur nog aan in het zogenaamde persoonlijke 'geluksgetal' waaraan veel mensen op een of andere manier gehecht zijn. In het Hebreeuws vertegenwoordigen alle letters van het alfabet tevens een cijferwaarde. Op grond hiervan ontstond al in



De Oude van Dagen of Het Grote Hoofd van de Zohar. Een illustratie uit een 17de-eeuwsw kabbalistische verhandeling

de Oud-Testamentische tijd een mystieke traditie, die haar weerslag vond in de 'Kabbala'. Een dik boek vol wijze raadgevingen en instructies. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is: 'ontvangen'. Dit is een directe verwijzing naar de bedoeling van deze 'geheime leer'. Door zich te laten inspireren door een bepaalde rangschikking van letter/cijfers van het hebreeuwse schrift of door lezing van een bepaald hoofdstukje, kan men, al mediterend, een wijze raad 'ontvangen'. Aangezien de Kabbala gebaseerd is op de geschriften van het Oude Testament zou men het kunnen zien als een verlengstuk of een werkboek hierop.



Bepaalde boeken van het Oude Testament staan zelfs heel dicht bij de Kabbala. In het bijzonder de eerste negen hoofdstukken uit het boek 'Spreuken' ademen typisch de geest van de Kabbala. Ook aan het boek 'Prediker' en zelfs het 'Hooglied' zijn ideeën ontleend. Het is zelfs niet denkbeeldig dat Jezus van Nazareth in deze geheime leer was ingewijd of er althans kennis van had. In ieder geval is ook in de Christelijke geschriften, in het bijzonder het boek 'Openbaring', duidelijk sprake van getallenmystiek.

In een anonieme verhandeling uit 1295, die in Palestina werd geschreven, genaamd 'De poorten van de gerechtigheid' is sprake van een geestelijke opgang die de beoefenaar van de Kabbalistische mystiek kan doormaken om uiteindelijk inzicht in de 'oneindige waarheid' te verkrijgen. Een dergelijk proces begint met het zuiveren van het lichaam, vervolgens het zuiveren van de emoties en daarna het zuiveren van de ziel van de materie. De auteur beveelt afzondering in een omgeving van frisse groene kleuren aan, alsmede gebeden, psalmen zingen, bijbelstudie, verbeeldingskrachtige concentratie en meditatie op de principes achter de wereld, totdat de zoeker het punt bereikt dat voorbij de gedachten en voorbij de woorden ligt. Vervolgens kan hij daaraan voorbij en door de kracht van zijn voorstellingsvermogen zijn meest innerlijke wezen als in een spiegel beschouwen.

In de Verenigde Staten is de interesse in de Kabbala momenteel sterk groeiende. Er zijn studieclubs en veel bekende persoonlijkheden uit de

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willyniyhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwclub:

Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Voor de tiende keer op rij wordt dit jaar het BERE – Gaaf Kinderfeest (*voorheen VBK*) georganiseerd. Een kinderfeest waar jaarlijks rond de 150 kinderen van de basisscholen uit de omgeving van Varsseveld naar toe komen. Elk jaar wordt er een nieuw thema gekozen en dit jaar is dat: “**Ondersteboven**”.



Binnen dit thema zal het gaan over zaken waar kinderen ondersteboven van kunnen raken. Zoals een huisdier dat ziek wordt en dood gaat, of het horen van wereldnieuws, pesten op school of het overlijden van iemand waar ze van houden. Gelukkig zijn er ook heel erg veel positieve zaken waar kinderen ondersteboven van raken, zoals geboortes, feest, verjaardag, vakantie en noem maar op.

Er zijn 3 programma's voor de verschillende leeftijdsgroepen. In de groepen wordt op eigen niveau het thema verder uitgewerkt. Rode draad hierbij zijn 3 bijbelverhalen, te weten, de tien melaatse mannen (Lucas 17:11-19), de verheerlijking op de berg (Matteüs 17:1-9) en de minister uit Ethiopie (Handeling 8:26-40) Per groep wordt er op een creatieve manier omgegaan met de verschillende verhalen. De jongste groep zal vermaakt worden met poppenspel en het maken van verschillende werkjes. Voor de oudere groep zal sport en spel een belangrijk onderdeel zijn. Ook zang, muziek en toneel zullen op het komende BERE - feest niet ontbreken.

Zoals gezegd, dit jaar is het de tiende keer dat het BERE – feest wordt georganiseerd en we willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op het slotfeest in de Grote kerk is er, naast de optredens van de kinderen, een voorstelling van het bekende poppentheater van André Verhagen.

Het BERE – feest wordt weer gehouden in de herfst vakantie, te weten op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Het slotfeest is op donderdag 20 oktober van 19.00 uur tot 20.15 uur. Iedereen is hier van harte welkom.

Wij hopen dat er dit jaar weer minstens zoveel kinderen komen genieten als vorig jaar. Aan ons zal het niet liggen. Ruim 60 enthousiaste vrijwilligers staan weer klaar om de kinderen drie indrukwekkende dagen te geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met Henriëtte Heijink telefoon 0315-243100 Daarnaast kunt u ook onze nieuwe web-site bezoeken: www.beregaaf.nl

show- zaken- en sportwereld, de wetenschap en de politiek verdiepen zich weer in dit indringende geschrift.

Op dinsdag 13 september komt de Kabbala-kenner, Jos van Alebeek ook voor ons een tipje van de sluier oplichten. (Eendracht; aanvang 20.00 uur) Indien hiervoor voldoende belangstelling bestaat, volgt in de loop van het seizoen hierover nog een workshop.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op vrijdag 8 juli overleed op 94-jarige leeftijd de heer

Hendrikus Wisselink

Drikus Wisselink werd op 18 november 1909 geboren te Heelweg als oudste. Hij kreeg 2 broers en 2 zusters. Zijn jeugd bracht hij door in Halle-Heide aan de Bielemansdijk. Na de lagere school ging hij op de boerderij werken bij zijn oom en tante. Drikus trouwde met Grada van den Berg, zij kregen drie dochters. Zij hadden een fijne tijd samen en de kinderen groeiden op in een liefdevol, harmonieus gezin.

Voor Drikus was het werk zijn hobby en hij pakte alles aan. Hij is zelfs nog een tijd huisslachter geweest. Zijn liefde voor de natuur was groot. Hij hield kippen en konijnen en de hond was meestal in zijn buurt. Hij was vaak in de tuin te vinden en wist veel van bloemen en planten. De tuin stond er altijd prachtig verzorgd en kleurrijk bij. Deze kennis bracht hij over op de kinderen, die er op hun beurt ook veel plezier aan beleefden. De dochters trouwden en er kwamen kleinkinderen. Hij volgde de schoolprestaties en was een zorgzame grootvader.

De jacht was zijn grote passie, deze hobby heeft hij tot op hoge leeftijd beoefend, ook al keken zijn dochters en schoonzons hier met angst en vrezende toe. Op zijn 90^e heeft hij nog een haas geschoten en was daar zeer trots op.

Hij danste graag op bruiloften en partijen en genoot van de jaarlijkse kermis. Tijdens de verjaardagen stond de borrel om 11 uur op tafel en genoot hij zichtbaar als iedereen het naar de zin had. Een gastvrije, hartelijke man, die altijd bereid was een helpende hand te bieden. Hij was

trouw en loyaal en hij had gevoel voor humor. In 1986 werd zijn vrouw Grada opgenomen in verpleeghuis "Den Ooiman", wegens toenemende fysieke klachten. Vijf jaar lang, ging hij 3 x per week met de bus en een enkele keer op de fiets naar "Den Ooiman" om zijn vrouw te bezoeken, waar zij op 27 januari 1991 overleed. In december 2000 verhuisde hij naar "De Bettekamp".

Na wat ingeburgerd te zijn deed hij graag mee aan spelletjes en was Drikus trots dat hij nog kon winnen. Zijn gezondheid ging achteruit en hij moest worden opgenomen in verpleegtehuis "Den Es", waar hij evenals in "De Bettekamp" liefdevol verzorgd werd. Langzaam doofde de levensvlam, op 8 juli is Hendrikus Wisselink in vrede gestorven. Zo ging heen een lieve, zorgzame vader, broer, grootvader en overgrootvader.

Moge allen die om zijn heengaan treuren zich getroost weten dat Drikus van deze aardse tuin is overgegaan naar de hemelse tuin, waar de Eeuwige hem heeft opgenomen in Zijn barmhartig Licht.

Angelique Niks- van Oosten.

Op zaterdag 13 augustus 2005 overleed op 76-jarige leeftijd de heer

Gerrit Nijenkamp

Gert Nijenkamp werd op 6 maart 1929 in de Vennenbulten geboren. Hij groeide op samen met 5 broers en 6 zuster. Hij trouwde met Hanna Roenhorst. Zij kregen vier dochters, zij hadden het goed samen en veel plezier met elkaar. Gert is 23 jaar lang werkzaam geweest bij de Lundia. Zijn grote hobby was jagen en hij was zeer nauw verbonden met de natuur. Hij hield veel van zijn vrouw en was een bezorgde vader. De kleinkinderen speelden een belangrijke rol in zijn leven. Tijdens zijn afscheid werd het prachtige gedicht met lieve woorden door zijn kleinkinderen uitgesproken:

Wat we met opa mochten beleven, hebben we hier beschreven

Lieve Opa,

*Zeven kleindochters en één kleinzoon,
dus acht kleinkinderen, dat is toch mooi
Opa was met ons doen en laten begaan,
en heeft heel veel voor ons gedaan*

U kunt zich opgeven bij:

Gerda ten Brinke, tel. (0315)241253 of Janny Nijhof tel. (0315) 244049.

AGENDA 60+CLUB.

- 11 okt. De dames Boomkamp met dia's over Varsseveld.
- 8 nov. Mw. Els Bouw van het Slingelandziekenhuis over rechten en plichten van patiënten. En hoe te handelen bij spoedeisende hulp.
- 10 jan. Nieuwjaarsvisite.
- 14 febr. De heer Lubbers komt iets vertellen over het nieuwe Zorgcentrum "Den Es".

Café Cult presenteert:

DICHTER BIJ JEZELF

Op vrijdagavond 28 oktober gaat Café Cult van start: een initiatief van de Werkgroep PR van onze Geloofsgemeenschap. Het wordt een inloopavond in de bibliotheekzaal van 'de Ploeg' met als thema poëzie. Het motto is 'dichter bij jezelf'.



Café Cult wil op een ontspannen en informele manier zoeken naar verdieping in het alledaagse leven. Eigen inbreng van de bezoekers vormt een belangrijk deel van de invulling van de bijeenkomsten. Bij poëzie betekent dat bijv. praten en discussiëren over de dichtkunst, aangevuld met voorlezen uit eigen of andersmans werk.

Café Cult is mede ontstaan uit de uitkomst van de enquête: er is behoefte aan zingende activiteiten voor de middengroep, globaal van 25 tot 55 jaar. Café Cult is echter niet gebonden aan leeftijdsgrenzen. U kunt inlopen vanaf 20.00 uur.

Voor informatie: Huberte Meijer-Paumen 0315-242080
Marjan Hengeveld 0315-244393
Bert Scheuter 0315-241365
Henk Beunk 0314-632061

Ondanks de natte periodes is de gehele uitwisseling weer een succes geweest. Vooral de jongeren hebben weer nieuwe contacten aangeknoopt. Ook de nieuwe gastgezinnen waren erg tevreden over hun gasten en het geboden programma.

Een goede basis om uit te kijken naar volgend jaar, als we weer naar Hollingstedt gaan.

Rest mij iedereen die -op welke wijze dan ook- aan het slagen van deze uitwisseling heeft meegewerkt te bedanken.

Mede namens Dorjan,
Rikie, Rudy en Wim.

*Het afscheid kwam weer veel te snel...
op naar volgend jaar!*

Tonnie Kraan

60+CLUB

Dinsdag 13 september starten we weer met de 60+Club. De eerste keer beginnen we met het traditionele uitstapje, dit keer naar het agrarisch bedrijf "Agri-Cultura De Ipenburght" te Aalten. De fam. Ipenburg werkt sinds 1978 op biologisch-dynamische wijze en in volledige harmonie met de natuur op de Ipenburght. Naast een interessante rondleiding behoort ook een door hen zelf samengestelde diavoorstelling met informatie en beelden over duurzaam gebruik van de natuur tot het programma. Aan het eind van de middag zal ons ter plaatse een broodmaaltijd geserveerd worden. We verwachten dat het een leuke middag gaat worden en rekenen dan ook op een grote deelname.

De kosten voor dit uitje bedragen € 15.00 per persoon. Gezien de geringe afstand gaan we ook dit jaar weer met eigen vervoer.

Wilt u bij opgave even aangeven of u met eigen auto kunt meerijden en voor hoeveel personen u dan eventueel plaats heeft? We vertrekken om 13.30 uur vanaf "De Eendracht".

*Fietsen gemaakt en banden geplakt
En met enige kleinzoon naar de Vijverberg,
dat vond opa helemaal niet erg
Eieren zoeken met Pasen in het bos was een feest,
we hadden grote pret, maar opa nog het meest
Op het gras ravotten, dat was uit den boze,
we mochten er niet eens op lopen
Opa liet niet met zich sullen,
zo had hij ook z'n grappen en grollen
Toen opa de echofoto van de tweeling zag,
schoot hij in de lach, en zei tegen Erik
Om een jongen te krijgen: "Je hebt je pet toch wel opgezet"
Maar het werden twee meiden
en opa kon ze niet onderscheiden
Ze leken helemaal niet op elkaar,
opa haalde ze steeds door elkaar
De konijnen van de kleindochters waren opeens weg,
opa zei: ze zijn weggelopen door de heg
Heel veel later hebben we pas geweten,
dat opa onze konijnen had opgegeten
Kim vond koeien kijken heel fijn,
samen met opa hadden ze veel gein
In het voorjaar waren opa en oma 50 jaar getrouwd,
dat heeft opa nooit berouwd
Feest geven dat kon opa niet meer aan
en zijn we met kinderen en kleinkinderen uit eten gegaan
Dat zijn mooie herinneringen, die we nooit zullen vergeten,
opa hield van ons allemaal evenveel!
Daarom vinden wij het fijn,
dat jij onze opa mocht zijn!
Lieve opa, we zullen je missen!*

De kleinkinderen.

Toen ik Gert een paar dagen voor zijn heengaan in het ziekenhuis bezocht zei hij: "Mevrouw, ik kwam niet in de kerk zoals u weet, maar ik geloof wel in God. In de natuur heb ik dit gevoeld en ik weet dat het

goed zal zijn. Ik ben niet bang, het is er mooi”. Op 13 augustus is Gert Nijenkamp in vrede gestorven.

Zo is heengegaan een lieve man, onvergetelijke vader, schoonvader en bijzonder geliefde opa. We lazen in Prediker 3 de troostrijke woorden: “God haalt wat voorbij is altijd weer terug”. Moge allen die treuren om zijn heengaan zich getroost weten dat de dood slechts de poort ontsluit tussen het aardse leven en het hiernamaals.

Angelique Niks- van Oosten.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr A.J. Vossers (maar enkele dagen); Mw G.W. Westerveld-Wiselink (na een operatie in Enschede); Hr J.H. van den Berg (thans nog voor revalidatie in St. Antonia); Hr G.H. Ankersmit en Hr H.M. Scheuter die vervolgens verhuisde naar zijn nieuwe kamer in de Bettekamp; Thans (30/8) verblijven er volgens mijn informatie geen leden van onze geloofsgemeenschap in dit ziekenhuis. Voorts verblijft in St. Antonia in Terborg: Hr G.J. Weikamp en in ‘den Ooiman’ te Doetinchem: mw T.H.G. Radstake-Gemmink.

VERANTWOORDING GIFTEN

Ontvangen via bezoekdames van NN € 15,00; van NN € 10,00; en van NN € 10,00

Ontvangen via Mevr. Niks-van Oosten van NN € 30,00 van NN € 100,00; van fam.W. € 75,00 en van Mw J. t. B-A € 15,--.

Alle gevers hartelijk dank

Ook het Hollingstedt-comité mocht een aantal giften ontvangen: € 10,00 van N.N.; € 50,00 van de familie H. te H. en € 200,00 van mevr. H. te V.

De gulle gevers hartelijk bedankt.

Bijdragen zijn altijd welkom op onze bankrekening 3648 41 974 van het Van Lent Fonds.

bus. We reden naar de Koperen Kop, waar we eerst maar koffiepauze hielden en eens gingen overleggen wat verder te gaan doen. Dat was een fietstocht met witte fietsen door het park. Maar ja, alles moet je leren en vol hilariteit werd met de fietsen geoefend en vervolgens weggereden om een flinke tocht te gaan maken over heuvelachtige, smalle fietspadjes. Inmiddels kwam de waarschuwing van het KNMI in zicht, steeds meer en donkerdere wolken. De voorspelde weersomslag kwam er aan en nog net droog kwamen de fietsers terug van hun tocht. Iedereen had het gered om net voor de onweers-, en regenbui het natuurmuseum het “Museonder” te bereiken. Daar kon iedereen rustig genieten van allerlei wetenswaardigheden die de natuur op de Hoge Veluwe te bieden heeft en dan denken we aan dieren (herten, moeflons), planten (bos en heide) en niet te vergeten de fijne frisse en zuivere lucht. Tussen de regenflarden door liepen we door en langs de waterplassen het kleine stukje naar de bus die ons bracht naar het jachtslot “Sint Hubertus”, het woonhuis van de stichters van het park, de familie Kröller-Müller. Dit door Berlage ontworpen en grotendeels gebouwde jachtslot met tuin en enorme vijver hebben we bezichtigd door een rondgang door de vijf woon- en werkkamers van de familie. Opvallend is het gebruik van natuurlijke materialen en combinaties hiervan met gebruikmaking van kleuren en vormen. Tot slot van deze dag de terugreis via de uitgang Schaarsbergen. Een ieder kwam volstaan weer terug in het Achterhoekse Varsseveld.

Hendrik Jan Bos

Hollingstedt: het ‘gevoel’ blijft

Dit was het eerste jaar met de nieuwe organisatie. Veel gebeurde de afgelopen jaren ‘als vanzelf’. Nu mag je zelf nadenken. Maar alles is op tijd geregeld en voor elkaar gekomen.

De fam. Bos zwaait de gasten uit.

gen, want zo'n grote disco hebben ze daar niet. Konden ze echt niet tot zondag blijven zodat ze zaterdag erheen konden?

De fietstocht moest toch verder gaan, want bij de familie Burghardt in Halle stonden zoals elke keer stapels lekkere pannenkoeken op ons te wachten. Volgens de Duitsers ook heerlijk met curry!

Hierna was het tijd voor een potje voetbal en stoeien aangezien in Halle toch de zon scheen!

's Avonds was de barbecue. Volgens mij heeft iedereen zich hier vermaakt. Sommigen tot in de late (of vroege) uurtjes. Dit was de volgende morgen te zien aan de soms wat moeilijke gezichten. Of kwam dit door het afscheid? In ieder geval was het weer een geslaagde week. Een aantal Varsseveldse jongeren ging mee met de bus naar Hollingstedt. Otto (der Busfahrer)

“Harry läst es sich schmecken” tijdens de BBQ ter afsluiting bij de fam. Tannemaat. (Ellen en Harry)

zei alleen dat hij ze 10 kilometer mee zou nemen en er dan pas uit zou zetten. Het viel ons mee dat het aan de andere kant van het dorp was. De jongeren vonden het ook helemaal niet erg dat ze een onverwachte wandeling hadden en kwamen 'vrolijk' weer bij de Eendracht terug.

Ellen Kraan.

Hoog en toch droog”

De eerste dag van de gasten uit Hollingstedt en hun verzorgers was voor de volwassenen een tocht met de Duitse bus naar de Hoge Veluwe. Met prachtig weer en hoge temperatuur werd gestart bij de Eendracht. De reis ging over de snelwegen via Arnhem naar Schaarsbergen en vervolgens naar Otterlo, waar een ingang is van het park Hoge Veluwe. Daar bleek het Kröller-Müller museum op maandag gesloten, maar we konden wel naar het park voor de andere “attracties”, met onze “vreemde”

GEBOREN:

Heel gelukkig en dankbaar bij de geboorte van hun zoon en broertje 'David' op 13 juli 2005, zijn Charles Saffrie, Netty Hengeveld en Leona. Hij is van harte welkom in hun leven. Beltrumseweg 36, 7151 EW, Eibergen (0545-475969)



Hiep hoi! Stond er boven het geboortekaartje van 'Mees' Bernardus Albertus zoon van Ina Kempers en Frank Engelen en broertje van Milou. 'Mees' zag het levenslicht op 11 augustus 2005. Vlietstraat 9, 7011 BW Gaanderen. (0315- 325840)

Wij wensen beide ouderparen van harte geluk met de komst van deze zoons. Moge de Eeuwige deze kinderen behoeden en bewaren.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 11 september is er weer de jaarlijkse 'buitendag' van de NPB afdelingen van de Regio Achterhoek/Twente. Elders in deze editie treft u de nadere informatie hierover aan. Haast u met u op te geven!

Op 18 september is er de "Vredesdienst", in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede en verzoening. Zie ook hiervoor de informatie elders in deze editie.

Uw bijzondere aandacht vraag ik voor de dienst op zondag 25 september. In het kader van 'vernieuwend bezig zijn', vindt er die zondag op het gebruikelijke tijdstip in plaats van een kerkdienst een orgelrecital plaats. Jarik de Graaff, een van onze vaste organisten, zal die ochtend een aantal orgelwerken ten gehore brengen. Deze zullen afgewisseld worden door korte teksten die zullen worden voorgedragen door Engeliën Veerbeek-te Vruchte en Wilma Lammers.

GROOT-LETTER EENDRACHT.

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid ge-kregen en tot navolging geleid. Op dit ogenblik ma-ken 40 leden van deze service gebruik. Mocht ook u prijs stel-len op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan even door aan Mw Betsie Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1; 7051 XR Varsseveld, tel. 298223

VOORAANKONDIGING

Zondag 16 oktober kan er een doopdienst zijn. Ouders die wensen dat hun zootje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve dit telefonisch aan mij te berichten.

AAN DE OUDERS VAN JONGELUI VAN 16 EN 17 JAAR.

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen. **Maar een klein zetje in de rug van uw kant kan wel uitmaken!** Alles wat wij, mevr. Angelique Niks-van Oosten en ondergetekende, met deze gespreksuurtjes trachten te bereiken is om ook uw kind een geestelijk 'overlevingspakketje' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral mis-informatie. Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen. Het betreft een cursus van één seizoen, waarna bij de afsluiting aan hen persoonlijk gevraagd zal worden of zij eventueel belijdenis willen doen. Dit staat hen volkomen vrij en er zal op dit punt op hen dan ook geen enkele druk worden uitgeoefend. Het volgen van de cursus staat hiervan dan ook volkomen los. Het belangrijkste oogmerk blijft om hen een soort geestelijk 'overlevingspakket' mee te geven voor de moeilijke vragen die het leven altijd aan mensen stelt en de moeilijke momenten die in het leven onontkoombaar zijn. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u mevrouw Niks-van Oosten (tel. 241080) of mij (tel. 242080) altijd bellen.

In eerste instantie zou ik niet eens meegaan, maar vlak van tevoren kon ik toch nog mee naar Haaksbergen om te zwemmen. Na een (behoorlijk) aantal rondjes glijbaan, bal afpakken en een aantal golf-slagbaden later ging iedereen vermoeid naar huis terug. Althans dat dacht ik... Maar wat bleek, de jongeren hadden alweer iets afgesproken voor 's avonds. En aangezien er geen ouderen bij mochten zijn en een beetje toezicht wel handig was, mochten Marjan en ik na veel gezeur toch wel mee naar 'de Keet'. Een aantal jongens die Duitse gasten in huis hadden, gaan 's avonds en in het weekend naar "De Keet". Voor diegenen die de optocht hebben gezien met de kermis: het is dat stelletje ongeregeld dat met water iedereen nat zat te spuiten. Marjan en ik waren dan ook erg blij dat we mee mochten naar 'De Keet'. Het bleek dat hier de eerste Nederlands-Duitse romances begonnen.

De dag erop ging iedereen naar de Apenheul, maar hier ben ik niet mee naar toe geweest. 's Avonds hebben we iets gedronken bij Engelen. Weer was het een gezellige boel, met als enig verschil dat de jongeren ook bij de 'ouderen' gingen zitten.

De laatste dag zijn we met de hele groep bij 'De Radstake' geweest op de fiets! Eerst hebben we de dierenbegraafplaats bekeken, waarna we door zijn gefietst. Het regende behoorlijk, dus we waren blij dat we eerst iets konden drinken in het café.

De groep werd in tweeën gesplitst. De ene groep ging eerst de paarden en manege bekijken; de andere groep kon de discotheek van binnen be-

De uitleg over paarden was, zeker op afstand, erg interessant (Bastiaan, Harry, Ellen en Rudie)

kijken. Het was interessant om een keer achter de schermen te kijken. Het was een heel gedoe om alle Duitse jongeren weer mee terug te krij-

Hollingstedt: zonder jeugd kan het niet

De jeugd houdt van feesten. Na een fantastische voetbalwedstrijd op het sportveld van Westendorp tussen de Hollingstedters en de Varssevelders (eindstand gelijk; Gerrit Veerbeek als scheidsrechter) werd er bij de familie Veerbeek een flink borreltje gedronken. Ineens dertig jongelui voorzien van een natje en een droogje valt niet mee. Gelukkig konden we buiten zitten en waren de burens met vakantie. Het was buitengewoon gezellig en er werd flink geknuffeld met elkaar. Doch we hadden afgesproken: 23.00 uur bar gesloten.

De volgende morgen was het namelijk al weer vroeg dag. Dit werd prima opgepakt. Er is ook dit jaar veel gelachen en het afscheid viel niet mee. Enkele jongens en meisjes reden zelfs een stukje mee toen de bus vertrok. Bij het tankstation werden ze er echter weer uitgezet.

Wir kommen bestimmt wieder!

Volgend jaar hopen we weer daar naar toe te gaan.

Ik wil alle jeugd bedanken voor hun enthousiasme.

Zonder jullie kunnen we niet.

Groetjes van Engeliën Veerbeek.

Hollingstedt: weer een succes !

Elke keer weer de grote vraag: wie komen er dit jaar mee? Wordt het weer net als alle andere jaren een succes? Kunnen de jongeren met elkaar opschieten?

Net als elk jaar is het antwoord weer JA! Ook dit jaar was het een succes. Met name de jongeren hebben het erg goed met elkaar kunnen vinden. Al de eerste avond zijn ze gezellig naar de speeltuin bij 'Groot Nibbelink' gegaan en hebben ze zich daar goed vermaakt.

UIT DE ZONDAGSSCHOOL GEKLAPT

Omdat ik de laatste maanden i.v.m. de schoolvakanties niet op de scholen ben geweest, dit keer weer een enkele opmerking van Canadese jongen die mijn neef uit Victoria mij deed toekomen:

In de klas vertelde de juf over de schepping. Hoe God alles had gemaakt: de bloemen, de bijtjes, de dag en de nacht, ja zelfs de mensen. Jantjes belangstelling was vooral gewekt door het verhaal over Adam en Eva en dacht diep na over de wijze waarop Eva geschapen was uit Adams rib. Een paar dagen later merkte moeder dat Jantje niet kwam opdagen voor het ontbijt. Hij bleek nog in bed te liggen. Misschien was de arme drommel wel ziek? Mama dus meteen naar boven. "Jantje lief, wat is er met jouw aan de hand?"

Jantje: "Ik heb pijn in mijn zij; ik denk dat ik een vrouw krijg!"

OOK IN EEN KAMER VAN HET ZIEKENHUIS KAN SOMS HARTELIJK GELACHEN WORDEN

Half juli was ik op ziekenbezoek bij Theodoor te Beest. Een nog vitale, opgewekte en levenslustige man van inmiddels twee en negentig jaar.

Voor het eerst in zijn leven was hij opgenomen en nu gelijk twee operaties achter elkaar. Eerst aan zijn heup en twee weken later nog een operatie wegens een liesbreuk er achteraan. Het is twee dagen na de laatste operatie en Theodoor zit alweer prinsheerlijk in zijn ziekenhuisbed. Tijdens de babbel over die operatie vertelt Theodoor, dat enkele uren na de operatie de chirurg die hem behandeld had even was komen kijken of alles goed ging met de patiënt. "Hij vroeg hoe ik me voelde, trok het laken naar beneden en keek naar de wond en knikte tevreden," zei Theodoor en vervolgde: "Waarop ik tegen hem zei: "dat hebt u snel verdiend dokter"; de reactie van de chirurg hierop was: 'dat moet ook wel, want ik heb een vrouw met een gat in haar hand, en dáár valt niets aan te opereren.'"

TENSLOTTE

Zoals u in deze editie kunt ervaren zijn we erin geslaagd voor het komende seizoen weer een aantal boeiende bijeenkomsten op de agenda te zetten. Soms luister ik met erg veel aandacht naar het nachtprogramma: 'Casa Luna' van de N.C.R.V. (van 00.00 uur tot 01.00 uur) Daarin komen opmerkelijke personen tijdens een vraaggesprek aan het woord.

Dit jaar o.a. Dr. Pim van Lommel, die bij ons vorig jaar november te gast was en sprak over 'bijna dood ervaringen'. Dit programma dat oorspronkelijk in maart werd uitgezonden werd afgelopen augustus weer herhaald. Daarbij werd gezegd dat dit het meest beluisterde nachtprogramma van het afgelopen seizoen was geweest, dat ook de meeste reacties had gegeven. Zo ziet u maar: de thema's en sprekers in ons lezingenprogramma staan op hoog niveau!

Opgefrist willen wij weer aan het nieuwe seizoen beginnen, waarbij ik de wens uitspreek dat velen van u zich bij onze geloofsgemeenschap betrokken zullen weten. Rest mij u een goede nazomer toe te wensen

A.M.J. Meijer

UITNODIGING REGIO-BUITENDAG

De buitendag van de NPB-afdelingen in de Achterhoek en Twente vindt dit jaar plaats op zondag 11 september in Tweekelo onder de verantwoordelijkheid van de afdeling 'Oost-Twente'.

PROGRAMMA

Ontvangst met koffie en cake in de Johanneskerk in Tweekelo.

10.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de afdeling, waarna mevr. J. Traas een voordracht zal houden met als titel:
"het spirituele antwoord van Iona"
met medewerking van de organist de heer M.H. Koning

11.45 uur Vertrek per eigen vervoer naar restaurant "Spiele", waar we met een kopje koffie of een ander drankje naar keuze zullen worden ontvangen en het programma wordt voortgezet met een Twentse koffietafel.

14.30 uur Prof. Dr Anne van der Meiden zal spreken over: "Wat is heilig?"

15.30 uur Kopje thee gevolgd door afsluitende woorden van de voorzitter (ca 16.00 uur)

Hollingstedt: heel gezellig

Het was weer zo ver. De Hollingstedters kwamen weer in Nederland.

Ze kwamen met een eigen bus op zondag 3 juli.

We gingen eerst in de Eendracht koffie drinken met een koekje en daarna een broodje worst. Rond een uur of half 6 gingen ze met het gastgezin mee naar huis. s'Avonds ging de jeugd naar de koffieboerderij Groot-Nibbelink.

Maandag gingen we zwemmen in Haaksbergen.

s'Avonds stond er weer niks op het programma voor de jeugd, dus we gingen naar de keet van Geert, Jan-willem, Teun, Roy en Mark. *Als kindertjes spelen zijn ze zoet... (Bij koffieboerderij Gr. Nibbelink)*

Dinsdag gingen we naar Zutphen naar een koffiepaviljoen van de broer van Dorian; daarna gingen we naar de Apenheul.

s'Avonds gingen we voetballen in Westendorp op het voetbalveld. Daarna gingen we bij Engelen wat drinken.

Woensdag gingen we fietsen, eerst naar de dierenbegraafplaats op de Heelweg en daarna naar de Radstake. Bij de Radstake kregen we een rondleiding door de zalen en bij de paarden.

Als einde van de fietstocht gingen we bij Burghardt in Halle pannenkoeken eten. s'Avonds was de barbecue bij de familie Tannemaat in Varsseveld.

Donderdag gingen de Hollingstedters weer naar huis met de bus.

Ik en mijn vader vonden het heel gezellig.

Groeten van Mark en Rudi Wolsink

Dinsdag 5 juli was een gezamenlijke dag voor jong en oud. We brachten via het IJsselpaviljoen in Zutphen –waar we een kop koffie dronken– een bezoek aan de Apenheul in Apeldoorn. Dat is altijd weer een succes. 's Avonds was iedereen vrij.

Woensdag was de dag van de traditionele fietstocht en van het pannenkoeken eten bij de familie Burghardt in Halle. De fietstocht ging naar De Radstake, waar de familie Venderbosch een rondleiding gaf door het bedrijf. Iedereen was zeer enthousiast. Ondertussen werden er in Halle 175 pannenkoeken gebakken. Omdat het regenachtig weer was, moesten eerst de auto's en

Bij de Radstake (Dorian, Joke, Marcel, Ellen, Eike en Nadieh)

andere spullen nog uit de karloads. Het was allemaal op tijd klaar. De pannenkoeken gingen er in als koek en waren deze keer allemaal op. 's Avonds was er natuurlijk weer de gezellige barbecue bij de familie Tanemaat. Het was fijn dat ook dominee Van Lent –als één van de oprichters van de uitwisseling- aanwezig was.

Iedereen was donderdag 7 juli present bij de Eendracht om afscheid te nemen van onze Duitse vrienden. Het afscheid viel zwaar. Menig traantje moest gedroogd worden. Enkele jongelui wilden zelfs mee naar Hollingstedt en verstopten zich in de Duitse bus. Op de Dames Jolinkweg kregen ze een ultimatum: of eruit of mee naar Duitsland. Ze kozen er toen toch maar voor om in Varsseveld te blijven.

Het waren vijf hele fijne en gezellige dagen. Dat het weer niet zo denderend was heeft ons niet gedeerd.

Janny Nijhof-Weggelaar

Op zondag 11 september zal er, in verband met deze buitendag, in onze kerk geen dienst plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur besloten, ten einde iedereen in de gelegenheid te stellen aan deze buitendag deel te nemen, aan alle deelnemers van onze afdeling een stimulerings-bijdrage van €8,- te verstrekken op de deelnameprijs van deze bijeenkomst (die €18,- bedraagt)

Uw kosten voor deze interessante dag bedragen derhalve slechts €10,-.

Wij rekenen er op dat velen onder u van deze aanbieding gebruik zullen maken. Aanmelding en vervoer en wordt gecoördineerd door ons secretariaat, mevr. Willy Nijhof (tel. 24 12 06). Als u die dag mee naar Twente wilt, wordt u verzocht u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 september, hiervoor bij haar aan te melden en daarbij te vermelden of u over eigen vervoer beschikt of mee wilt rijden. We vertrekken om 8.45 uur vanaf de 'Eendracht' in de Beatrixstraat

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

Indien vermeld: Kerkzaal": Doetinchemseweg 5 Varsseveld

Dinsdag 13 september: "Wat heeft de Kabbala ons te leren?"

door Jos van Alebeek.

Indien hiervoor voldoende belangstelling is, volgt in de loop van het jaar hierover nog een workshop.

Woensdag 12 oktober: "Spirituele benadering van de Geneeskunde"

door Andreas Cuppen.

Op zielsniveau kunnen mensen ontregeld raken; medische dilemma's.

Zondag 30 oktober: Jubileumdienst. Kerkzaal.

Spreker: Dr J. Terlouw. Het thema van zijn voordracht is: 'Verwondering'

Donderdag 17 november: “Wie was ik?”
door Henri de Vidal de St. Germain

Donderdag 19 januari 2006: ‘Wat gaat er in pubers om?’
door Bart van Campen.

Donderdag 9 februari 2006: “Wat niet in de bijbel mocht”
door Ds M. Rougoor.

Woensdag 22 maart 2006: “De achtergronden Mattheüs Passion”
door Roel Lubbers, benaderd vanuit de literatuur.

Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst, onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties

*In de Eendracht-editie van juli/augustus stond per abuis vermeld; ‘woensdag 14 oktober’, maar dit moet dus zijn: woensdag 12 oktober. Voorts stond bij de lezing van 17 november vermeld dat deze in kerk zou plaatsvinden, maar deze vindt nu plaats in de grote zaal van de ‘Eendracht’.

OECUMENISCHE DIENST IN HET KADER VAN DE VREDES- WEEK

Deze zal plaatsvinden op zondag 18 september in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: “Samen Verder”. In onze eigen kerk is geen dienst. Voorganger: Ds T.L. Bakker, met medewerking van het koor: Soli Deo Gloria“, o.l.v. Gerrit te Lindert en namens de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap mev. Willy Semmelink-Leneman en namens de R.K.-parochie: dhr Henk Bulsink.

Het thema voor dit jaar luidt: ‘Samen Verder’. Een actueel onderwerp, gelet op de dreiging van buitenaf, (de afschuwelijke terreurdaden door

SAMEN VERDER!



Dorian Geesink
Wim en Rikie Tannemaat
Tonnie Kraan
Rudie Wolsink

Hartelijk dank voor jullie inzet
und
hoffentlich biß zum nächsten Jahr!

Hier volgen enkele verslagen van deelnemers en organisatoren:

Hollingstedt: de 32^e editie

De uitwisseling met Hollingstedt mocht ik deze keer vanaf de zijlijn bekijken. Geen vergaderingen en geen stress of iedereen wel onder te brengen is. Ook geen programma in elkaar zetten, hetgeen nog een heel gepuzzel is, omdat het in het budget moet passen. Maar het nieuwe Hollingstedt-comité bracht het er prima vanaf. En dan nu het verslag.

De Hollingstedters werden op zondag 3 juli ontvangen in de Eendracht. Eerst allemaal nog wat onwennig. Het ijs was echter al gauw gebroken onder het genot van een kop koffie met koek, soep en broodje knakworst. De gasten werden verdeeld onder de gastgezinnen en een ieder ging huiswaarts. De ouderen maakten 's avonds nog een wandeling door het dorp en ‘pikten een terrasje’. De jongelui vermaakten zich elders.

Er was deze keer deels gekozen voor een apart programma voor de ouderen en voor de jongeren. De jongelui gingen 's maandags naar Haaksbergen om te zwemmen en de ouderen met de bus naar de Hoge Veluwe. Na een kop koffie bij de koperen pot maakten we een fietstocht van ongeveer twee uur, natuurlijk op de witte fietsen. Het weer was toen nog prachtig. De poema hebben we overigens niet gezien. Nadat we bij de picknickplaats onze lunch genuttigd hadden, viel de regen met bakken uit de lucht. Geen paniek: we bekeken toen het Museon. De bus stond om half drie weer klaar. Deze bracht ons naar het St. Hubertus Jachtslot, waar we een rondleiding kregen. Om vijf uur waren we weer in Varsseveld. 's Avonds hadden we geen programma.

AAN DE OUDERS VAN DE KINDEREN DIE GODSDIENSTONDERWIJS VOLGEN OP DE BASISCHOLEN IN VARSSEVELD.

Al enkele jaren wordt in dit verband samengewerkt met de 'Grote kerk'. Tot nu toe was het zo dat om de maand, bij toerbeurt, door iemand van PKN (afgelopen jaar Hr Lansink) of door mij op de Weth. Berkhoffschool of de Essenkampschool werd lesgegeven. Het gevolg van deze regeling was dat ik om de maand tussen 9.10 uur en 10.30 uur vrij was. Voor mij was dat geen probleem omdat ik dicht bij de scholen woon en dan thuis weer ander werk kon doen. Maar de heer Lansink moet uit Aalten komen en Yvonne Striekwold, die mij soms vervangt, uit Silvold. Voor hen waren die tussenuren erg bezwaarlijk. Daarom is vanaf dit schooljaar besloten dat de heer Lansink het eerste deel van het schooljaar van 10.30 u. tot 11.45 uur op de Weth. Berkhoffschool aan de groepen 7-8 en 3-4 les geeft en ik (of Yvonne) van 8.30 u. tot 10.00 uur op de Essenkampschool aan de groepen 5-6 en 7-8. Per 1 februari wisselen we dan.

HOLLINGSTEDT 2005

Plaudern en "brommers kiekeken"...

Succesvolle uitwisselingsdagen met de Hollingstedters.

Wederom is het Hollingstedtcomité ,dit jaar in een nieuwe samenstelling, er in geslaagd om een paar succesvolle dagen te organiseren. Er is veel werk verzet om het een ieder naar de zin te maken. Van zwembad tot Hoge Veluwe, van Apenheul tot paardenfokkerij, van pannenkoeken tot barbecue: alles was tot in de puntjes verzorgd. De jonge gasten wisten inmiddels in vloeiend Nederlands (alhoewel in de dikke van Dale niet alles terug te vinden was) warme contacten op te bouwen. En wederzijdse vriendschap en begrip: daar is het toch ooit om begonnen. Toch bijzonder dat dit na al die jaren nog steeds voelbaar is!

*Er bloeiden menige
prille liefdes op. .
(Karina met ?)*

fundamentalisten) en die van binnenuit.

We zijn geroepen om vreedzaam en met respect met elkaar om te gaan en met elkaar te leven in een multiculturele samenleving.

De weg naar vrede is nog altijd lang. We lezen die zondag uit het boek 'Jona'. De God-loze stad Ninivé ging tot teleurstelling van de profeet Jona niet ten onder. Het is goed en zinvol om dit alles vanuit de Onge-deelde geloofsgemeenschap te kunnen overdenken.

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd; ook door onze Oecumenische werkgroep.

Collecte voor de oecumenische radiozender 'Vox populi' op de Molukken die aldaar tracht de vrede tussen de diverse bevolkingsgroepen te bewaren,

EVEN VERDER KIJKEN?

Even verder kijken, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Beperken we ons alleen tot onze 'eigen' kerk, onze 'eigen' identiteit? Of willen we ook wel EVEN VERDER KIJKEN? Hoe gaat het eraan toe in de andere kerken, wat is de geschiedenis ervan, hoe zien de gebouwen eruit?

In samenwerking met de NPB, de PKN en de RK-parochie wordt er op **ZONDAG 2 OKTOBER** een fietstocht georganiseerd van kerk-naar-kerk. We starten om half twee in gebouw 'De Eendracht', met koffie, thee of limonade en een presentatie in de kerk van NPB. Daarna gaan we op de fiets naar achtereenvolgens de Kapel, de Keurhorst, het Laurentiushuis en tenslotte naar de Grote- of Laurentiuskerk, waar de middag rond 17.00 uur wordt afgesloten.



In iedere kerk is er mogelijkheid voor een (korte) bezichtiging, er vinden presentaties plaats en er is ruimte voor het stellen van vragen. Halverwege de tocht is er gelegenheid om iets te drinken. Bij slecht weer vindt het vervoer per (eigen) auto plaats. Voor mensen die niet in staat zijn om te fietsen wordt vervoer geregeld.

Deelname is gratis, al wordt er wel een kleine (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor koffie en/of thee.

Interesse? Wilt u ook EVEN VERDER KIJKEN?

Meld u aan (vóór 20 september) bij één van de onderstaande personen:

Liesbeth Veldkamp ((0315) 242125

Wim Lensink ((0315) 248869

Angelique Niks- van Oosten ((0315) 241080

DE ZONDAGSSCHOOL

(één maal per maand, dat is toch niet te veel?)

Geachte ouders van schoolgaande kinderen.

U hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondags-school-tijd. Gelukkig is de vrijzinnige zondagsschool van de NPB er nog steeds en bemerken we, dat de kinderen die er eenmaal op zitten, er veel plezier aan beleven.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (september tot en met mei) wordt er een uitstapje gemaakt; een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehouden waarbij de kinderen een centrale rol vervullen. Eenmaal per maand, **op iedere derde zondag**, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een van de zalen van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn.

De lesprogramma's van de zondagsschool en die van Ds A.M.J. Meijer op de basisscholen zijn op elkaar afgestemd. Deze vullen elkaar aan, in die zin dat Ds Meijer de nadruk legt op de culturele en ethische aspecten alsmede andere godsdiensten terwijl op de zondagsschool meer

thema's, verhalen, speelse, feestelijke en creatieve zaken aan bod komen.

Wij zouden het fijn vinden, als u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zondagsschool laat kennis maken.

Zondag 18 september komt de zondagsschool dit jaar weer voor het eerst bijeen. U kunt uw kind(eren) er die dag gewoon naartoe brengen. Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:

Erna Wolsink-Semmelink, tel. 298718 of Madelon Ankersmit-Vriezen: tel. 617542. Zie ook de nadere mededelingen hieronder.

Met een hartelijke groet,

De leiding van de zondagsschool

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 12 juni was ons jaarlijkse afsluiting van het zondagsschoolseizoen. We verzamelden bij de koffieboerderij waar we het begin van de buitendienst meemaakten. Al gauw mochten we ons buiten uitleven. Na de dienst gingen we al snel patat eten. Toen kwam er een paard met een huifkar. Na de leuke (maar veel te lange) tocht, werden we ergens afgezet en moesten we via "touwtjes" weer naar de boerderij teruglopen en toen was het alweer vier uur. Na een ijsje gegeten te hebben werden de kinderen alweer opgehaald.

Zondag 18 september om 10.00 uur gaan we weer beginnen. Gewoon in de Eendracht. Nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Kom gerust een keertje kijken.

Denken jullie alvast na over een nieuw doel waarvoor we dit jaar kunnen gaan sparen?

Madelon en Erna