

# September 2004

Zondag  
12 september 10.00 uur. Buitendag van de Regio bij ons in de Kerk, met een optreden van Hans Keuper. Thema: "Water". Zie voor nadere gegevens de uitnodiging op pag 14. Gelijktijdig zondagsschool.

Zondag  
19 september 10.00 uur: Vredesdienst in de Grote- of Laurentiuskerk thema: "Bewegen naar vrede" Voorganger: Ds van Dalen (zie voor nadere bijzonderheden pag. 15). In onze eigen kerk geen dienst.

Vrijdag  
24 september 16.30 uur; weeksluiting in de Bettekamp; Mw A. Niks-van Oosten.

Zondag  
26 september Om 10.00 uur is er weer een dienst waarin een aantal jongelui, onder leiding van Marjan Hengeveld een aantal vragen aan de orde willen stellen. Dit vindt plaats in de Eendracht (zie toelichting op pag. 18). Na afloop van de dienst staat de koffie klaar in de 'Eendracht'.

Zondag  
3 oktober Geen dienst.

70<sup>ste</sup> Jaargang

No. 522

September 2004

## IN DIT NUMMER O.A.:

Programma Regio Buitendag

Pag. 14

Oorlogsdagboek van mevrouw Kreeftenberg

Pag. 20

Groots verslag van uitwisseling met Hollingstedt

Pag. 24

## **A MENTSJ TRACHT OEN GOT LACHT**



Idus een Jiddische\* wijsheid. We zouden deze kunnen vertalen als: 'een mens wikt en God lacht.' Dat wil niet zeggen dat de Hemel niet meelijdt met het lijden van de mens. Oók niet dat er ergens een machtige God huist die in zijn vuistje zit te lachen om al die domheden en onwetendheden van de mens die niet bij Hem op tafel kan kijken. Dit gezegde roept ons slechts op om niet al te zwaartillend in het leven te staan. Het leven is ondenkbaar zonder dat ons tot droefenis stemmende gebeurtenissen overkomen. Bij de één meer dan bij de ander. Het is zinloos om daarvoor naar een verklaring te zoeken. In dat opzicht houdt het bijbelboek 'Job' ons een spiegel voor. Intrigerend blijven daarin, voor mij, de dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. Terwijl Job door allerlei onheil geslagen in 'zak en as' zit, blijven die drie vrienden hem belagen met veronderstellingen dat er een oorzaak moet zijn voor al die plagen die Job zijn overkomen. Job moet op enigerlei wijze gezondigd hebben!



Job blijft echter in alle toonaarden ontkennen. En terecht. Wat die drie zogenaamde vrienden echter verzuimden was Job tot troost en steun te zijn. ‘Gedeelde smart is halve smart’, zo luidt een bekend Nederlands gezegde. Delen van smart is niet gemakkelijk. Het vraagt inlevingsvermogen en creativiteit. Er zijn geen standaard formules voor te geven. Ieder mens en iedere situatie is immers anders. Het enige dat ervan te zeggen valt is: liefdevol en meelevend aanwezig zijn en als het even kan, zo nu en dan, toch een glimlach. Want ook de lach kan troostend werken.

Bij dit alles moeten wij beseffen dat in het algemeen de perioden van droefheid in ons leven van korte duur zijn. De goede tijden overheersen in hoge mate. Het domme van ons mensen is, dat we ons daarvan te weinig bewust zijn. Dat alles goed is, vinden we vanzelfsprekend, zonder dat het gevoelens van dankbaarheid in ons oproept. Zelfs bij momenten van grote vreugde of vrolijkheid komen we niet op het idee om even onze erkentelijkheid uit te spreken. Om onze Schepper deelgenoot te doen zijn van onze blijdschap. Want we mogen ook spreken van ‘gedeelde vreugde is dubbele vreugde.’ Daar gaat het nu juist om in dat gezegde: ‘a mentsj tracht oen Got lacht’. God wil mét ons lachen. Niet om ons. Want alleen in vreugdevolle harten wordt iets voelbaar van Zijn rijk en is Hij ons het meest nabij.

Ik werd mij dit weer eens bewust tijdens het bezoek aan Hollingstedt afgelopen augustus. Het waren heerlijke dagen voor jong en oud. Zowel voor de ontvangende families als voor ons gasten. Vrolijkheid en verbroedering alom. In enkele dagen groeiden er sterke banden van vriendschap. En bij het afscheid zag ik als het ware Gods tevreden glimlach. Ook zondag 12 september kunnen wij weer gezamenlijk een vrolijke ochtend beleven. Ter gelegenheid van de Regiodag van de afdelingen Twente en de Achterhoek, die dit jaar weer in Varsseveld plaatsvindt, is het bestuur er in geslaagd de bekende Achterhoekse dichter/zanger en verteller Hans Keuper de arrangeren. Onthoudt u uzelf deze kostelijke ochtend niet. Nadere bijzonderheden treft u elders in deze editie aan.

A.M.J. Meijer.

\*Het Jiddisch is een taal die nog altijd gesproken wordt (In New York en Israël) en een mengelmoes is van Oud-Rijnlands en Hebreeuws.

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



### Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,  
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

### Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2<sup>b</sup>, 7065 AH Sinderen,  
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

### Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

### Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37

### Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,  
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

### Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

### Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.  
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb)

E-mail-adres: [npb@xs4all.nl](mailto:npb@xs4all.nl)

### Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,  
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

### 60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,  
(0315) 24 40 49, [info@nijhof-keukens.nl](mailto:info@nijhof-keukens.nl)

### Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,  
(0315) 29 85 59, [digirini@xs4all.nl](mailto:digirini@xs4all.nl)

### Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,  
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,  
Mw. D. ten Brinke-Rougooor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),  
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, [beunkptc@euronet.nl](mailto:beunkptc@euronet.nl).

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, [erna@fam-wolsink.myweb.nl](mailto:erna@fam-wolsink.myweb.nl) en  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

### NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

### Autodienst:

zie: **Secretariaat**

### Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

*Het sterrenteam Varsseveld 2, met vlnr. buschauffeur Niek Bakker, Geert Jan Beunk, Roy Wolsink en Robbin Heezen; gehurkt Kenny ter Horst en Edo Beunk. Op de voorgrond hun Duitse mascotte Wiebke.*

*Goed gemutste Duitse barbecue-stokers. De Nederlandse eters namen hun petje er voor af.*

*Janny Nijhof (op een voetstuk geplaatst) wisselt woorden van dank uit met Frank Wölffel.*

*Een beeld van het gezellig samenzijn op de laatste avond.*

*Rieky en Inke bij het afscheid, waarbij laatstgenoemde even de zakdoek pakt om een traantje weg te pinken.*

## **WIJ GEDENKEN**

Op 3 juli 2004 overleed op 53-jarige leeftijd de heer  
*Theo Bruil*

Theo werd op 11 oktober 1950 geboren in Varsseveld. Hij is het eerste kind van Bernard en Gerda Bruil en groeit op in de Marijkestraat. Zijn kinderwereld speelt zich af op 'de Bettenkamp'. Dat is dan nog geen nieuwbouwwijk, maar bestaat uit korenvelden en weilanden. Op zeer jonge leeftijd wordt Theo getroffen door kinderverlamming. Als gevolg hiervan blijft één been achter in de groei.

Na enkele jaren in Silvolde gewoond te hebben, keren Theo en zijn vrouw Ria in 1975 terug in Varsseveld op de Spreeuwenhof 12. Ze krijgen samen twee kinderen, Wendy en Roy.

Sinds 1970 werkte Theo als vrachtwagenchauffeur bij drankenhandel Berendhaus in Terborg. Dat hij hier na een dienstverband van bijna vierendertig jaar zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit de toespraak van directeur Peter Berendhaus. Hij beschrijft Theo als een ambassadeur van het bedrijf. Want ook bij de klanten is hij geliefd, getuigende de vele kaarten en bezoeken tijdens zijn ziekbed.

In zijn vrije tijd was Theo kantinebaas bij de motorclub Vamac in de Vennebulten . Een speciaal voor Theo geschreven gedicht van Marjan Hengeveld, verwoordde tijdens de afscheidsdienst op ontroerende wijze hoe Theo dit gastheerschap op zijn eigen manier invulde.

Ook was hij een trouwe supporter van Sportclub Varsseveld, hij bezocht alle wedstrijden. Theo was een echte levensgenieter en keek daar ook met een goed gevoel op terug. Zijn vriendelijke uitstraling en gevoel voor humor maakten hem geliefd bij velen.

In april wordt bij Theo een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Hij blijft optimistisch, maar heeft tegelijkertijd de moed om de realiteit onder ogen te zien. Samen met zijn dierbaren bereidt hij zich voor op het afscheid. Na elf weken thuis verzorgd te zijn geweest, moet hij de ongelijke strijd opgeven.

Moge Ria, Wendy en Theo, Roy, Gerard en Elly en Bertie en Willemien uit de indrukwekkende laatste groet van zijn crossvrienden en de vele goede woorden tijdens de afscheidsdienst, troost ontvangen om dit grote verlies te dragen.

Esseldien Wennink

Op donderdag 8 juli 2004 overleed op 81-jarige leeftijd mevrouw

*Aaltjen Aalbers-Vriezen*

Mevrouw Aalbers was een meelevende en lieve vrouw. Waardig, verdraagzaam, rustig, eenvoudig en eerlijk. Ieder mens was voor haar uniek en gelijkwaardig. Zij was er altijd op uit de ander het naar de zin te maken. Zo was zij voor haar man en dochters, haar schoonzons, haar kleindochters en haar vele vrienden en vriendinnen. De meeste keren dat ik haar heb ontmoet, verkeerde zij in gezelschap van anderen. Rustig volgde zij – een beetje onderuit kijkend, met een glimlach rond haar blozende wangen, alles wat er zich in het gezelschap afspeelde. Niets ontging haar! Zodra zij merkte dat zij iemand een plezier kon doen met een vriendelijk woord of een rake opmerking dan kwam ze in actie. Van vrolijkheid genoot Aaltjen zichtbaar met volle teugen.

Aaltjen groeide op in Westendorp, op de boerderij genaamd ‘het Zaalte’, met nog vier zusters en een broer. Tijdens de laatste oorlogsjaren leerde zij Johan kennen, waaruit een grote liefde is voortgekomen. Zij trouwden in 1946 en vestigden zich op “Nieuw Seesink”. Een jaar later werd dochter Lien geboren en drie jaar daarop Ria, die het gezin completeerde. Johan had aan Aaltjen een boerin in hart en nieren. Alle werk pakte zij aan. Ze was nu eenmaal een noeste doorzetter. Als moeder was zij heel belangstellend in het doen en laten van haar dochters. Zo gaf ze kansen en vrijheid. Voor haar was opvoeden een kwestie van: ondersteunen, aanmoedigen en stimuleren. “Ontwikkel jezelf en verken de wereld”, was haar devies. Een heel bijzondere eigenschap was haar aandacht voor zieken. Zodra het haar ter ore kwam dat in haar kring iemand ziek was, nam ze de moeite om langs te gaan en hem of haar te bemoedigen. Daarbij had zij veel gemak van haar rijbewijs dat zij in 1969 behaalde. De volkswagen betekende voor haar vrijheid en onafhankelijkheid. Ook als trouw bezoeker van de Vrouwenclub van onze

*Flinke Achterhoekers trotseren de woeste golven rond Sylt. Rudi (links) en Tonnie hielden daarbij wel hun zwembroek aan.*

*Stoere bincken bij het waterskiën: vlnr. Roy Wolsink, Teun Aalders en Kenny ter Horst.*

*De beste stuurlui zitten aan wal, ook bij het waterskiën: vlnr. Rudi Wolsink, Tonnie Kraan en Dinie Gesink en op de rechter foto Hennie Gesink.*

*De bezemboot met 'captain' Rudi Wolsink en bij de achtersteven Henk Beunk. Midscheeps twee jonge vrouwelijke Duitse matrozen. Het hele groepje is hier nog droog.*

*Vikings en Achterhoekers voerden met en tegen elkaar menige zeeslag op de Treene; het was dus eigenlijk een beekslag.*

*Tonnie Kraan en Wim Tannemaat aan de boemel in de trein*

*Marjan Hengeveld en dominee Meijer in een trioloog gewikkeld met Janny Nijhof in de trein naar Sylt.*

geloofsgemeenschap en de bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen, had zij veel gemak van haar eigen vervoer. Het verlies van Johan, nu drie jaar geleden, heeft zij op haar manier verwerkt: ingetogen, zonder anderen met haar verdriet te belasten.

Moge Lien en Jan, Ria en Berend, Annelien en Herbert, Johanneke en Margiet, bij alle smart om haar heengaan, troost vinden bij de zeer vele goede herinneringen die zij aan Aaltjen mogen bewaren.

Zaterdag 10 juli 2004 overleed op 83-jarige leeftijd de heer  
*Herman Adolf Duitshof*

De afgelopen vijf jaar waren voor de heer Duitshof een geestelijke kwelling. Vanwege een herseninfarct was zijn spraakvermogen ernstig beschadigd en kon hij niet meer zeggen wat er allemaal in hem omging. En dat was veel, want verstandelijk was hij er nog helemaal bij. Zijn ogen spraken boekdelen. Stille verhalen van uitzichtloosheid, onmacht en verdriet. Ogen vervuld van de prangende vraag: "Waarom moet mij dit nu overkomen?" Zijn levensvreugde putte hij uit het dagelijks bezoek van Hanna en het regelmatige bezoek van zijn kinderen, kleinkinderen en vrienden. Vooral ook de wekelijkse middagen dat hij samen met Hanna thuis kon zijn in Varsseveld, daar verheugde hij zich al dagen van tevoren op. Gelukkig gingen aan die zware vijf laatste jaren vele goede vooraf. Samen met zijn broer groeide Dolf op aan de Lindeboomweg op de Boerderij genaamd 'de Bijvanck'.

Na de landbouwschool doorlopen te hebben nam hij spoedig de leiding van het ouderlijk bedrijf over. Dolf zat in het laatste oorlogsjaar in de verkeerde leeftijdscategorie, waardoor hij werd opgepakt door de 'Organisation TOD' om in de buurt van Zevenaar gedwongen te werken aan de bouw van verdedigingswerken. Ondertussen had hij Hanna Kolibrander leren kennen, met wie hij in 1946 in het huwelijk trad. De kinderen Wim, Gerhard en Thea hadden aan Dolf een milde vader. Hoewel hij niet zo'n prater was, had hij er geen moeite mee zijn kinderen duidelijk te maken waar het in het leven om ging: "Eerlijkheid en je handen uit de mouwen steken." Een zekere filosofische inslag kon hem niet ontzegd worden. Als Hanna en zijn kinderen het maar goed hadden

en in het bedrijf alles goed liep, dan was hij al tevreden. Dolf leefde voor zijn bedrijf. Hij was nu eenmaal een natuur- en buitenmens. Vanwege zijn liefde voor paarden en zijn goede kijk daarop, was hij 'schatter' voor het 'paardenfonds'. Zakelijk hield hij niet van verspilling. Ook hechte hij aan orde en regelmaat. Op bruiloften of andere feesten was hij er graag bij om samen met Hanna een dansje te maken. Nadat hij zijn bedrijf beëindigd had genoot hij van tuinieren en het verrichten van klusjes bij zijn kinderen. Bij mij heeft hij de laatste jaren diep respect afdwongen door de waardige wijze waarop hij zijn lot droeg. Moge de Eeuwige, Hanna, Wim en Yvonne, Gerard en Ada, Thea en André, en de kleinkinderen troost en kracht schenken bij het verwerken van dit grote verlies.

Op zaterdag 24 juli 2004 overleed op 84-jarige leeftijd de heer

*Bernardus Marinus Weikamp*

Het was in 1997 dat ik veelvuldig bij de heer en mevrouw Weikamp langs kwam in verband met de ernstige ziekte van Dien. In die negen maanden voorafgaande aan haar overlijden heb ik mogen gadeslaan dat Bernard dag en nacht voor haar klaar stond en geen moment van haar zijde week. Hij zei me destijds: "Het ergste vind ik, dat ik nu niets meer voor Dien kan betekenen." Daarmee gaf hij blijk van de sterke en grote liefde die hij voor zijn vrouw heeft gekoesterd.

Bernard groeide op in een goed gezin met nog drie broers en een zuster op de boerderij 'Dennenoord', die ook in de driehoek Lankerdijk/Halseweg was gelegen. Na de lagere school ging hij aan het werk als boerenknecht, maar schakelde al betrekkelijk snel over naar de bouw. Na enige jaren was hij volleerd metselaar. In die tijd leerde hij ook Dien kennen met wie hij in 1940 in het huwelijk trad, waarna zij, niet lang daarna, het huis aan de Lankerdijk betrokken.

Na verloop van tijd werkte hij zich bij de firma Wisselink op tot voorman/ploegbaas waarvan de laatste 10 jaar, met een knecht, min of meer zelfstandig bij de afdeling klantenwerk. Hij maakte lange dagen, want er was na zijn dagtaak ook altijd nog werk aan enkele koeien, varkens en kippen die hij er nog op nahield en de moestuin. Soms was hij tot middernacht nog aan het rogge maaien en schoven binden. In zijn

## HOLLINGSTEDT 2004: EEN FOTO-IMPRESSIE

*Hennie en Jan Bos in de 'truckershoek' van een Raststätte langs de Duitse Autobahn.*

*Een gemengd Duits-Nederlandse kwajongensgroep na hun mislukte poging om op het wad een wit voetje te halen.*

*Het huis van uitwisselingsinitiator Gerd Gramlow, dat een rol speelde in het excursieprogramma van de 'iets ouderen'.*

*Wie Hollingstedt zegt, zegt ook ooievaars.*

## HOLLINGSTEDT: IS EEN GEVOEL

*Hollingstedt is een gevoel  
dat zich maar lastig laat vangen  
het nestelt zich ergens in jou  
en blijft daar decennia hangen*

*vriendschap die steeds weer ontstaat  
met een grote afstand ertussen  
gevoelens van warmte en trouw  
laten zich zelden nog blussen*

*Hollingstedt is iets aparts  
het contact is er altijd innig  
wie je bent maakt niet uit  
een mooie vorm van vrijzinnig*

*dat is waar het om draait  
dat je ruimtelijk denkt en schrander  
een stukje wereld in jou  
biedt plaats aan de buitenlander*

*het is niet zwart of wit  
veruit het meest ligt daartussen  
met menselijkheid over de grens  
laten conflicten zich sussen*

*Hollingstedt is een gevoel  
dat je met anderen wilt delen  
als je ver weg iemand kent  
zeg je nooit: kan mij niet schelen !*

*Hollingstedt is een gevoel  
dat moet je gewoonweg ervaren  
Hollingstedt is een gevoel  
dat voel je ook nog na jaren*

vriendschappen was hij trouw. Zoals hij ook altijd trouw is gebleven aan zijn favoriete voetbalclub 'Feyenoord'. Op vakantie met het grote gezin was er vanzelfsprekend niet bij, maar toen hij eenmaal in het bezit was van een auto werden er zondags wel uitstapjes gemaakt. Als er feestjes waren was Bernard er ook altijd bij met zijn trekzak om de sfeer erin te brengen met zijn vrolijke muziek. Een belangrijke grond voor de goede verstandhouding tussen Bernhard en Dien was, dat zij naast hun afzonderlijke taken, bij alle ontspannende zaken samen optrokken. De wekelijkse repetities van de zangvereniging 'DES' te Westendorp vormde voor hun beiden een grote vreugde. Veertig jaar lang hebben zij daar uit volle borst meegezongen. Voor Bernard was het bovendien niet alleen het zingen, maar ook de gezelligheid en goede stijl voor hem daar van belang.

Wij wensen Hennie en Jan, Benny en Gerda, Reint en Hettie, Addy en Willy, Ida en Henk, Hans en Joke, Erna en Gerard en de kleinkinderen sterkte toe.

Op dinsdag 10 augustus 2004 overleden op 89-jarige leeftijd mevrouw  
*Elise Aleida (Lies) Kranen-Lammers*

Mevrouw Kranen heb ik mogen kennen als een vrouw met een bijzondere veerkracht. Na alle aanslagen op haar gezondheid, zag zij toch steeds weer kans om op te krabbelen. In hoeverre haar levensvreugde werd getemperd door de zware slagschaduw die over haar bestaan lag, sinds de dood van haar zoon Henk, zullen we nooit weten. Maar duidelijk was, dat zij dit toch een plaats in haar hart heeft weten te geven en zich niet door smart heeft laten verteren.

Lies Lammers groeide op aan de Spoorstraat in Varsseveld. Na de huishoudschool vond zij de 'coöperatie'. Dat beviel haar goed. Het dienstbare winkelwerk zat haar wel in het bloed. Een talent, dat zeer goed van pas kwam na haar huwelijk in 1939 met Jan Kranen. Jan had een bedrijf aan de Spoorstraat. Een elektra- annex loodgieterbedrijf, een rijwielhandel, een koelcellenverhuurbedrijf en een winkel in gereedschappen en electro-huishoudelijke artikelen. Dat laatste bedrijfs onderdeel vormde als spoedig Lies' haar domein. Niet alleen de verkoop, maar ook de in-

koop van de verlichtingsarmaturen en stofzuigers. Ondanks de oorlogstijd die kort na hun huwelijk een aanvang nam, bewaarde zij aan die tijd, mede door de geboorte van de beide zonen, goede herinneringen. Kort daarop maakte zij echter de eerst moeilijke periode van haar leven door. Er werd bij haar tuberculose vastgesteld. Vijf jaar lang is zij hiervoor in diverse ziekenhuizen opgenomen geweest. Na haar herstel pakte zij haar huishoudelijke- en zakelijke verantwoordelijkheden weer energiek op. Ook Henk en Wim kwamen aan liefdevolle aandacht van haar niets tekort. De zondag was de dag voor het hele gezin, met veel aandacht voor het voetballen. Ook Lies was, als het even kon, rond het veld, van de partij. Haar grote passie was echter het bridgen. Vele tientallen van jaren werd er wekelijks gebridged met Betsie Heijink, Dientje Planten, Cor Hartogsveld en Jantje Duitshof. Nadat de zaak was verkocht hebben Jan en Lies nog een aantal hele mooie jaren in het fraaie huis aan de Kon. Julianalaan doorgebracht. Ook de kleinkinderen waren daar graag bij haar omdat zij altijd wel iets leuks wist te bedenken.. Zelfs de laatste jaren in de Bettkamp had zij het nog redelijk goed naar haar zin.

Mogen de goede herinneringen die Wim en Joke, Mimy en Henk en de kleinkinderen aan haar bewaren, hen tot troost zijn.

### ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr J.B. Gerritsen; Mw H.G. Klein Willink-Bruntink; Hr J.H.J. Hofs en Hr G. Nijenkamp. Thans (30/8) ver-blij-ven er volgens mijn informatie geen leden van onze geloofsgemeenschap in dit ziekenhuis. Mw A. Ruesink-Wijnroks is na een geslaagde operatie nog in het A.Z. te Utrecht.

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Mw A. Duitshof-Jolink; Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg en Hr G.J. Weikamp. Thans verblijft daar ook nog, althans in het bijgebouw, voor verder revalidatie Mw C.H.M. te Mebel-Meekes.

Mw A.H. (Riek) Aalbers verblijft nog even in het zorgcentrum in 's Heerenberg, maar zij hoopt rond 2 september a.s. haar kamer op de Bettkamp te betrekken.

### HOLLINGSTEDT: LEKKER VEEL DOEN

**We gingen zondag om 9.15 uur weg met de bus en waren om 17.15 uur daar. Het duurde erg lang, maar we hebben ons vermaakt. Toen we daar kwamen kregen we van alles te eten. Om ± 19.00 uur gingen we met het gastgezin mee naar huis.**

Maandagmorgen konden we uitslapen en 's middags zijn we gaan kano. Ik (Mark) zat bij twee Beunken (Edo en Geert-Jan) in de kano. Geert-Jan ging wiebelen en wij sloegen om. Het was warm dus het maakte niks uit dat we omsloegen. Mijn vader Rudi, Henk Beunk en 2 Duitse meisjes waren de bezemboot. Het ging met hen goed tot het laatst. Toen sloeg hun boot ook om. De pet en de zonnenbril van

*Mark Wolsink (in het midden) met z'n medekanovaarders Edo (voarin) en Geert Jan.*

Rudi vielen in het water. De pet kwam weer boven drijven maar de zonnebril niet.'s Avonds gingen we naar de Noordzee en hebben in de modder lopen klojen en **de son in de see sien sakken**.

We moesten dinsdag al om 7.00 uur opstaan, want we moesten om 8.00 uur naar het station en gingen met de trein naar de plaats Westerland op Sylt. Daar zijn we een hele dag geweest. Het is een naakt- en klerenstrand. Het water was erg nat.

Woensdag zijn we wezen waterskiën en ik (Mark) was de beste Nederlander met 3,75 ronden; dat was heel leuk. Om 17.00 uur gingen we voetballen en daarna barbecuen.

We gingen donderdag om 9.30 uur weg en kwamen pas om 19.15 uur in Varsseveld aan. Het was heel leuk en we doen volgend jaar zeker weer mee. We bedanken dan ook de organisatie voor deze reis.

Groetjes van Mark Wolsink  
(ook namens mijn vader Rudi en mijn broer Roy).



En zo togen Annet, Christiane, Eike, Marjan en ondergetekende met vier jonge meiden (Sabine, Ellen, Lena en Tina) op onze vrije woensdagmiddag naar Schleswig. Dat grenst aan het mooie weer en aan het water. Er waren veel fuiken en boten te zien. De jeugd wilde zelfstandig winkelen. Wij belandden, lopend langs het Rathaus, langs fleurige met bloemen versierde gevels en door smalle straatjes, bij een begraafplaats uit 1863. Er stond een klein wit kerkje bij. Alleen bewoners die in het dorp geboren en getogen zijn en er hun leven woonden, mogen er nog begraven worden. Veel indruk maakte de St. Petri Dom: een prachtige kathedraal met een uit hout gesneden altaar. Met allerlei afbeeldingen uit Jezus' leven, zoals het laatste avondmaal en de kruisiging. Voor het kasteel was geen tijd meer, want er moest om vijf uur gevoetbald worden. Daar wilden onze meiden natuurlijk ook aan meedoen.

*Een stukje interieur van de St. Petri Dom in Schleswig.*

**Wat ik fijn vond**, was dat er 2x een dagdeel vrij gepland stond. Zodat je even iets kon doen wat je zelf wilde: rustig een 'Kaffee trinken' met het gastgezin of een stukje fietsen. De natuur is er mooi en het weer was er prachtig. Deze eerste keer was voor mij een positieve ervaring. Het was in één woord geweldig. Ik heb genoten van de vriendelijkheid en de gastvrijheid van de mensen in Hollingstedt; de saamhorigheid voelde aan als familie. Ik bedank een ieder die ik in deze paar dagen heb mogen leren kennen.

*Mariëlle Veerbeek, Tari ter Maat en Engelen Veerbeek eventjes op het droge tijdens een pauze bij het kanovaren.*

Liefs van mij en tot de volgende ontmoeting.

Engelen Veerbeek

## VERANTWOORDING GIFTEN

Van navolgende leden ontvingen ik of een van de leden van de bezoekegroep: Van Hr G.B t G. € 20,--; N.N. € 10,--; N.N. € 20,-; N.N. € 25,-- en van L.A. & R. E.-A. € 50,--. Voor deze giften onze bijzondere dank.

## HUWELIJKS JUBILEA

Onze gelukwensen gingen de afgelopen juli nog naar: Wim Freriks en Willi Freriks-Gemink die donderdag 22 juli 50 jaar waren getrouwd en dit op zaterdag 24 juli met een zeer geanimeerde receptie vierden bij de fam. Buunk in de vleesboerderij aan de Boldijk te Halle.

## GEBOREN

*Je hebt twee kleine handjes  
Geef ons er allebei één  
Dan leiden wij je rond, totdat je zegt:  
"Ik kan het wel alleen"*

André Gesink en Jacqueline Hunting zijn erg blij met de geboorte van hun dochter: "Finette" Jeanne Martine. Zij werd geboren op 3 juli 2004. (Larixlaan 3, 7031 WG Wehl)

Met een schattig kaartje waarop een kindje op een hobbelschaap maakten Henri en Sandra Tuenter-Jansen bekend dat zij trots en blij zijn met de geboorte op 19 juli 2004 van hun dochter "Demi". (Heidedijk 14a, 7061 GD, Terborg)

*Een stille wens, werd diep verlangen  
naar jou, een klein mens,  
jij hebt hoop door geluk vervangen.*

Zo kondigden Jan en Caroline Gesink-Lub aan dat op 27 juli 2004 hun zoon "Lars" Hendrik Adrian werd geboren! (Aaltenseweg 97a, 7051 GW Varsseveld)

## BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 12 september is er weer de jaarlijkse 'buitendag' van de NPB afdelingen van de Regio Achterhoek/Twente. Wij zijn dit jaar de ontvangende afdeling. Het bestuur is er in geslaagd een zeer interessant programma op te stellen. Elders in deze editie treft u de nadere informatie hierover aan. Haast u met opgeven!

Op 19 september is er de "Vredesdienst", in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bij-wonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede en verzoening. Zie ook hiervoor de informatie elders in deze editie.

Zondag 26 september is er weer een dienst waarin een aantal jongelui, onder leiding van Marjan Hengeveld een aantal vragen aan de orde willen stellen. Dit vindt plaats in de Eendracht. Inmiddels hebben al een van dit soort diensten plaatsgevonden en deze zijn door de aanwezigen en de deelnemers erg op prijs gesteld. De moeite waard om er eens bij te zijn. Het is een heel ontspannen sfeer. Ook hiervoor verwijs ik u naar de toelichting elders in deze editie.

## GROOT-LETTER EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid gekregen en tot navolging geleid. Op dit ogenblik maken 40 leden van deze service gebruik. Mocht ook u prijs stellen op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan even door aan Mw Betsie Chevalking-Wennink, Nylandstraat 14 7054 CN Westendorp tel. 298223



**Met de bus en de trein** naar Westerland op dinsdag. Toen naar de fietsenverhuur om fietsen te huren. Daarna zijn we naar het (naakt)strand gefietst, waar we konden zwemmen en het water was lekker warm. Die avond gingen we bij Wiebke met ALLE jeugd bij mekaar zitten. Dat was zeer gezellig.

**Waterskiën** op woensdag. Dat was moeilijk, maar wel heel leuk ☺ Na het waterskiën gingen wij naar huis en rond vijf uur moesten wij bij de sporthal zijn om te voetballen. De Duitsers hebben gewonnen, maar toch waren wij beter ☺ want wij hebben de beker. Na het voetballen gingen wij met z'n allen afscheidsfeest houden met lekker eten vers van de barbecue.

**Weer naar huis** op donderdag. We namen afscheid en we gingen weer op weg. Onderweg kwamen we weer langs de Mac Donalds. Daar heeft de jeugd weer gegeten en het was heerlijk. Toen we weer aankwamen bij 'het witte kerkje', stonden de ouders ons op te wachten. Eén van de 'ouderen' plakt de voorste televisie af, opdat er ruimte is voor een goed gesprek.

**De Hollingstedt-reis was superleuk** ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ maar iets te kort als je het ons vraagt.

Dit is het einde van het verhaal

van Teun Aalders en Jan-Willem Wisselink

## HOLLINGSTEDT: CULTUUR IN HET NOORDEN

**Na veel sportiviteit besloten een paar vrouwen in overleg met hun gastgezin een stukje cultuur te gaan proeven.**

opgezet zo doorgaat; in de eerste plaats voor de jongeren.

De busreis was gezellig en heeft voor ons de voorkeur boven eigen auto's: veiligheid, contacten en gezelligheid.

Zonder iets van het verdere programma af te doen, willen we het hierbij laten. Veel dank voor de leiding van Janny, Tonnie, Rieky en Wim.

We hebben genoten !

Dini en Bennie ten Brinke

## HOLLINGSTEDT: IETS TE KORT ALS JE HET ONS VRAAGT

**Zondag 1 augustus van het jaar 2004 om 8.59 uur zijn wij met z'n allen bij mekaar gekomen om naar Hollingstedt te gaan. Ze hadden een grote touringcar geregeld met chauffeur ... en daar gingen we met z'n allen in de bus naar Hollingstedt ☺**

De heenreis was heel leuk en gezellig en de buschauffeur (we noemen hem Niek) had nog een paar leuke video's voor de JEUGD. Aangezien het scherm bij de ouderen werd afgeplakt, was het blijkbaar niet geschikt voor hun leeftijd ☺ Toen we ongeveer op de 3e plaspauze van de ouderen waren, was de jeugd naar de Mac Donalds eten geweest en dat was heel lekker ☺ ☺ ☺ ☺ Toen we eindelijk na 9 uur reizen aankwamen in Hollingstedt, werden we hartelijk ontvangen door de Duitsers. We gingen (natuurlijk) eerst eten: knakworsten, brood, taart en salade. Dat was heel lekker. Toen gingen wij ieder naar ons gastgezin en 's avonds zijn we naar een meer in de buurt geweest. Lekker wezen zwemmen ☺ Daarna gingen wij ieder naar huis.

**Kanoën** voor de meer jongere personen op maandag. Dat was heel leuk en het vallen in het water was ook lekker verfrissend en nat. Elke avond kwamen wij bij mekaar om te praten.

*Jan Willem en Teun laten de eerste sporen zien, die ze verdienden in een handgemeen met wat Duitse meisjes.*

## VOORAANKONDIGING

Zondag 17 oktober zal er een doopdienst zijn. Ouders die wensen dat hun zoontje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve dit telefonisch aan mij te berichten.

## AAN DE OUDERS

van jongelui van zestien en zeventien jaar.

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen. Maar een klein zetje in de rug van uw kant kan wel uitmaken! Alles wat wij, mevr. Angelique Niks-van Oosten en ondergetekende, met deze gespreksuurtjes trachten te bereiken is om ook uw kind een geestelijk 'overlevingspakketje' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral misinformatie. Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen. Het betreft een cursus van één seizoen, waarna bij de afsluiting aan hen persoonlijk gevraagd zal worden of zij eventueel belijdenis willen doen. Dit staat hen volkomen vrij en er zal op dit punt op hen dan ook geen enkele druk worden uitgeoefend. Het volgen van de cursus staat hiervan dan ook volkomen los. Het belangrijkste oogmerk blijft om hen een soort geestelijk 'overlevingspakket' mee te geven voor de moeilijke vragen die het leven altijd aan mensen stelt en de moeilijke momenten die in het leven onontkoombaar zijn. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u mevrouw Niks-van Oosten ( tel. 241080) of mij (tel. 242080) altijd bellen.

## UIT DE ZONDAGSSCHOOL GEKLAPT

Dit keer enkele opmerkingen van Canadese kinderen die mijn neef uit Victoria mij deed toekomen:

Een zondagsschoollerares was bezig om de kinderen uit te leggen wat

goed en kwaad is.

Als voorbeeld vertelde zij: “Als ik stiekem de portemonnee met al zijn geld uit een meneer zijn achterzak haal, wat is dat dan?”

Kleine Johnny stak vlug zijn hand op en met een glimlach op zijn gezicht riep hij vol vertrouwen dat hij het goede antwoord wist: “Dan ben jij zijn vrouw!”



Een andere keer vroeg deze zondagschoollerares aan de kinderen: “Waarom moeten we in de kerk ons altijd rustig gedragen en geen lawaai maken?”

Annie antwoordde: “Anders maken we slapende mensen wakker!”

Een ander keer vroeg zij: “Waarom namen Jozef en Maria Jezus mee naar Jeruzalem?”

Een van de kinderen riep: “Ze konden geen oppas voor hem regelen!”

Zo ziet u, overal zijn kinderen die in hun spontaniteit leuke opmerkingen kunnen maken.

### LEZINGEN REEKS ‘GELOOF EN REDE’ BIJ DE FILOSOFISCHE KRING ROZENDAAL

Het betreft vier uitermate interessante lezingen door zeer deskundige inleiders in het kerkje te Rozendaal. Aangezien het voor onze afdeling niet haalbaar is om deze sprekers naar Varsseveld te laten komen, hebben we besloten deel te nemen aan de bovengenoemde kring en met georganiseerd vervoer gezamenlijk op de lezingenavonden naar Rozendaal te gaan.

Het programma luidt:

Donderdag 28 oktober: Prof B. Vedder, thema:

“Filosofie en godsdienst in relatie tot de vraag naar zin.”

Donderdag 11 november: Dr P. Juffermans, thema:

“Geloof en rede in het denken van Spinoza.”

**Dit jaar hebben wij de stap dan ook maar gezet.** We werden heel gastvrij ontvangen en hebben hele fijne dagen gehad. Het gastenverblijf van de familie Gramlow is van alle gemakken voorzien en heerlijk koel onder een rieten dak. Buiten het officiële programma om maakten we met onze gastheer een paar mooie en leerzame uitstapjes. Maandagmorgen op naar Schleswig, waar we het Schloss Glüsburg, de haven, diverse oude huisjes en een oud kerkje bezochten. Op het naastgelegen kerkhof hebben ook nog Nederlanders hun laatste rustplaats gevonden. Ook bezochten wij daar nog even het Viking-museum.

**Woensdagmiddag naar Friedrichstadt**, waar we een rondvaart van ruim een uur maakten. Ook hier vertelde de heer Gramlow ons weer veel over allerlei bezienswaardigheden, zoals de kerk en de pastorie waar de heer Van Lent voorganger is geweest. Met een deel van de groep bezochten we ook de school en het streekmuseum, waar de familie Gramlow veel tijd en energie in steekt. We kregen ook nog les. De meester was in origineel kostuum gestoken, compleet met een stokje voor de nodige tikken (die gelukkig niet nodig waren). Het museum is goed gevuld. We hebben waardering voor de manier waarop veel spullen uit het verleden getoond worden en bewaard blijven. Zoals de oude hoorn, waarmee we Bennie opspoorden toen hij tijdens een eenzame wandeling enigszins verdwaalde.

We vonden het fijn dat op de laatste avond en 's morgens bij het vertrek o.a. de families Tölle, Brechler en Dircks en veel anderen die we ontmoet hadden, afscheid kwamen nemen.

*Gerd Gramlow (links) doet in Husum aan Bennie en Dini ten Brinke uit de doeken hoe in Duitsland de zon in de zee zakt.*

**Alle lof voor de maaltijden** op Sylt en op de afscheidsavond. Ook in Hollingstedt en omgeving bestaat vrijwilligerswerk.

We hopen dat hetgeen door dominee Van Lent en de heer Gramlow is

gen we lopen naar het strand aan de Noordzee. Dat was niet zo ver. Op het strand aangekomen ging iedereen de zee in. Er waren hele hoge golven. Het water was heel helder en het was niet koud. Na het strand ging iedereen met de fiets weer terug. Daarna nog even de stad in en vervolgens per trein en bus terug naar Hollingstedt.

**Woensdag 4 augustus** waren we al weer vroeg op, want het was om negen uur verzamelen bij de sporthal. Deze dag gingen we waterskiën. Iedereen moest een pak aan en kon skiën pakken. Je werd met een kabel het water ingetrokken. Je moest de hele tijd die kabel vasthouden en zo ging je een ronde. Sommige kinderen maakten wel drie rondjes. Later op de middag hadden we een voetbaltoernooi. Daarna met iedereen een barbecue. Het was wel één uur voordat we in de tent lagen.

**Donderdag 5 augustus** was het om acht uur opstaan, want we gingen weer naar huis. We zaten om half tien in de bus en moesten toen weer acht uur reizen. Het was heel gezellig in de bus en we waren om half acht weer thuis.

Wij vonden dit uitstapje naar Hollingstedt heel leuk !

Groetjes van Sabine Obbink en Ellen Heijink

## **HOLLINGSTEDT: GASTVRIJHEID IN DUITSLAND**

**Onze eerste kennismaking met Hollingstedt was met Hollingsteders in Varsseveld. Frank Dielzow was onze eerste jonge gast. In de beginjaren ging zoon Gerrit Jan mee naar Hollingstedt. Hij is ook een keer met de familie Van Lent mee geweest naar Friedrichstadt.**

Dochter Evelien had de smaak goed te pakken en is 3 à 4x mee geweest. In die jaren hebben wij ook altijd jongeren in huis gehad, o.a. Wiebke Tölle en 2x Uta Brechler. Zo waren wij al voorbereid op de gastvrijheid van diverse Duitse gezinnen.

Donderdag 25 november: Dr A.C.M. Vennix, thema:  
“Geloven en weten.”

Donderdag 9 december: Dr G. Steunebrink, thema:  
“Wetenschap als beroep.”

Een boekje met nadere informatie is voor u beschikbaar. Gelieve daarvoor contact op te nemen met mevr. Angelique Niks-van Oosten (tel. 0315-241080) alwaar u zich ook reeds als deelnemer kunt opgeven. De verschuldigde kosten, € 40,- voor de gehele cyclus, dienen vóór 30 september te zijn overgemaakt. Dezelfde uiterlijke datum geldt voor aanmelding.

## **DE UITWISSELING HOLLINGSTEDT-VARSSEVELD,**

was dit jaar weer een groot succes. Zie hiervoor het verslag elders in deze editie!

## **TENSLOTTE**

Zoals u in deze editie kunt ervaren zijn we er in geslaagd voor het komende seizoen weer een aantal boeiende bijeenkomsten op de agenda te zetten.

Opgefrist willen wij weer aan het nieuwe seizoen beginnen, waarbij ik de wens uitspreek dat velen van u zich bij onze geloofsgemeenschap betrokken zullen weten. Rest mij u een goede nazomer toe te wensen.

A.M.J. Meijer



## **BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS**

Vrouwenclub II komt bijeen op 16 september en 30 september. De eerste bijeenkomst van vrouwenclub I in het nieuwe seizoen wordt gehouden op maandag 27 september a.s. U bent allen van harte uitgenodigd.

## 60+CLUB

De zomer loopt op z'n eind en het programma van de 60+Club voor het seizoen 2004/2005 is (bijna) rond.

Traditiegetrouw beginnen we met een uitstapje en wel op dinsdag 14 september a.s. Vertrek 13.30 uur vanaf de Eendracht. We brengen dit keer een bezoek aan kaasboerderij Weenink te Lievelede. We worden daar ontvangen met een kopje koffie of thee en cake. Vervolgens wordt er een film vertoond met als titel "Van gras tot kaas" en volgt er uitleg over hoe het bedrijf georganiseerd is.

Ook komt het maken en bewaren van kaas aan de orde.

Tot slot volgt er dan een uitgebreide broodmaaltijd. Het belooft een interessante excursie te worden en we hopen dan ook op een grote deelname.

De kosten voor dit uitje bedragen € 15,00 per persoon. We gaan dit jaar, gezien de geringe afstand, weer met eigen vervoer.

Wilt u bij opgave even aangegeven of u met eigen auto kunt meerijden en voor hoeveel personen u dan eventueel plaats heeft?

U kunt zich opgeven bij:

Gerda ten Brinke, tel. (0315) 241253 of Janny Nijhof, tel. (0315) 244049)

## Agenda

12 okt. Lezing over het Staring Instituut door de heer Grit.

9 nov. Lezing door de heer G. Bruggink over Natuur- en wildbeheer.

## UITNODIGING REGIO BUITENDAG

Op zondag 12 september zijn vele leden van de NPB afdelingen uit Twente en de Achterhoek bij ons te gast voor de jaarlijkse Regio Buitendag.

Het bestuur is er in geslaagd een buitengewoon interessant programma hiervoor op te stellen dat u hieronder aantreft. Wij rekenen erop dat ook u, als lid van de ontvangende afdeling deze ochtend zult bijwonen!

## HOLLINGSTEDT: HEEL LEUK !

**Zondag 1 augustus** gingen we om half tien met de bus op weg. De reis duurde ongeveer acht uur. Er waren twee pauzes, want de chauffeur moest om de twee uur telkens drie kwartier rusten. Eindelijk aangekomen gingen we met het gastgezin kennismaken. Als je wilde kon je nog even wat eten. Iedereen ging toen met het gastgezin mee naar huis. Wij (Ellen en Sabine) gingen 's avonds nog even zwemmen met Tina en Lena, de meisjes waar wij bij in huis zaten. Toen we thuis waren van het zwemmen, werden er in de tuin twee tenten opgezet, want daar gingen wij in slapen. Lena en Tina in één tent en wij in één tent.

**Maandag 2 augustus** werden we 's morgens gewekt met een groot en lekker ontbijt. Om twaalf uur gingen we naar de sporthal, waar we ons elke dag moesten verzamelen. We reden met auto's ongeveer 20 km naar een plaats waar we konden kanoën. 10 km met z'n vieren in een kano; dat was heel gezellig. Na afloop gingen we weer naar Hollingstedt en daarna eten bij het gastgezin. 's Avonds gingen we bij het wad naar de zonsondergang kijken en hebben daarna nog een ijsje gegeten. We waren ongeveer om elf uur thuis.

*Sabine (geheel rechts) en Ellen (links op de voorgrond) met hun Duitse gastvrouwen Christiana en Annet (resp. 3e en 4e van links, achterste rij) en Tina en Lena (2e en 3e van links op de voorgrond). Also starring Marjan Hengeveld en Teun de Sjeik.*

**Dinsdag 3 augustus** moest iedereen er al om zeven uur uit, omdat het om acht uur al verzamelen was. We gingen naar het eiland Sylt. Eerst naar het station, want we moesten met de trein naar het eiland. Na een uurtje waren we op het eiland en gingen we nog even de stad in. Na een halfuur moesten we een huurfiets uitzoeken. We gingen een eindje fietsen naar een camping. Daar kregen we eten: aardappelpuree, kip en groente. Als je zin had, mocht je ook nog fruit pakken. Na het eten gin-

**We vertrokken met de hele groep**, jong en oud met gastgezinnen, dinsdag om acht uur per bus naar Husum. Van daaruit ging het met de trein naar Sylt. Vanaf het station ging het per fiets naar een grote camping, waar we met de middag een warme hap kregen. Velen gingen lopend of fietsend naar het strand, waar iedereen zijn gang kon gaan. Eén van ons maakte nog een uitglijder, met een nat pak als gevolg. Dankzij medevakantiegangers was dat euvel zo weer verholpen. Na een prachtige zonnige dag waren we tegen half acht weer in Hollingstedt.

**We waren bij Gramlow uitgenodigd** op de woensdag, om zijn mooie boerderij te bewonderen. Daarna bezochten we het schoolmuseum. Sommigen van ons zijn nog naar Friedrichstadt geweest en anderen hebben zich verdiept in de ooievaars.

Zo waren we al weer toe aan onze laatste avond. Tijdens een gezellige barbecue wisselden Frank Wölfel en Jannie Nijhof over en weer bedankjes uit.

Donderdag 5 augustus vertrokken we om 9 uur na een uitvoerig afscheid uit Hollingstedt. Het was een heel goed georganiseerd uitstapje met onovertroffen gastvrijheid, prachtig zomerweer en niet te vergeten een prima chauffeur.

Het Varsseveld-Hollingstedt Comité: bedankt !

Martje Oosterhof, Lijs Mebelder en Gerda Burghardt

*De oudste deelnemer mevr. Oosterhof in gesprek met Rieky Tannemaat.*

*Het echtpaar Derk en Willemien Hof's (links) aan de praat met Gerda Burghardt en Leis Mebelder tijdens één van de stops.*

Het programma is als volgt:

- 9.15 uur Ontvangst met koffie in de Eendracht, ingang Beatrixstraat 1a, aanmelden voor bijwonen buitendag.
- 10.00 uur Opening door ds. A.J.M. Meijer, zingen onder begeleiding huisorkest, daarna optreden door Hans Keuper. Ook zullen de kinderen van de zondagsschool enkele liedjes ten gehore brengen.
- 11.30 uur Pauze en koffie
- 12.00 uur Lunch bestaande uit soep en broodjes.
- 13.00 uur Sluiting

Kosten: Bijwonen Hans Keuper (zie foto) € 5,00, bijwonen Hans Keuper en lunch € 10,00. In verband met de organisatie zien wij graag dat men zich opgeeft voor 5 september. Wij hopen op een goede belangstelling. Voor inlichtingen en opgave: secretariaat NPB afd. Varsseveld. Namens het bestuur van de vrijzinnige geloofsgemeenschap afd. Varsseveld. Tot ziens in Varsseveld op 12 september.



Mw. Nijhof-Groen tel. 0315241206  
e-mail willynijhof@planet.nl

## **OECUMENISCHE DIENST IN HET KADER VAN DE VREDESWEEK**

Deze zal plaatsvinden op zondag 19 september in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: "Bewegen naar vrede" In onze eigen kerk is geen dienst.

### **"Bewegen naar vrede. Stappen tegen geweld"**

Er is een Latijns-Amerikaans spreekwoord dat zegt: al gaande wordt de weg gemaakt, al lopend vinden we de weg. Wie geen weg voor zich ziet, wie niet weet welke kant het op moet, wie het gevoel heeft door onbekend en vijandig gebied te trekken, die vindt de weg alleen maar door op de weg te gaan. Alleen al gaande wordt de weg gevonden. Ik denk dat het bij het zoeken naar vrede, door kritisch te kijken naar de

gangbare theorieën over rechtvaardige oorlog en humanitaire interventie, door ons te wagen aan het zoeken van contact met mensen die ons als vijanden zien, door te leren van goede en slechte ervaringen, door ons te blijven afvragen waarom geweld voor velen zo fascinerend is, alleen zo kunnen we een steentje bijdragen aan het bevorderen van vrede en gerechtigheid. Kortom, al doende en al gaande vinden we misschien een weg naar de vrede.

**Zondag 19 september is in de Grote- of Laurentiuskerk een Oecumenische Vredesdienst, voorganger Ds. J van Dalen.**

**Aanvang 10.00 uur. Met medewerking van de kindercantorij.**

Kinderoppas is aanwezig.

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld.

## **DE ZONDAGSSCHOOL NU ÉÉNMAAL PER MAAND**

(dat is toch niet te veel?)

Geachte ouders van schoolgaande kinderen.

U hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondags-school-tijd. Gelukkig is de vrijzinnige zondagsschool van de NPB er nog steeds en bemerken we, dat de kinderen die er eenmaal op zitten, er veel plezier aan beleven.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (september tot en met mei) wordt er een uitstapje gemaakt; een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehouden waarbij de kinderen een centrale rol vervullen. Eenmaal per maand, op iedere derde zondag, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een van de zalen van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn.

De lesprogramma's van de zondagsschool en die van Ds A.M.J. Meijer op de basisscholen zijn op elkaar afgestemd. Deze vullen elkaar aan, in die zin dat Ds Meijer de nadruk legt op de culturele en ethische aspecten alsmede andere godsdiensten terwijl op de zondagsschool meer

Das Wasserskiën war schön. Geert Jan Beunk

Die Mädchen waren am schönsten. Teun Aalders

Ik vond voetballen en waterskiën het mooist. Kenny ter Horst

Ze kennen in Duitsland nu ook Jovink. Geert Hartgers

Hoe keeper Henk gepasseerd werd door twee andere Beunken. Edo Beunk

..en daardoor won Varsseveld 2 van Varsseveld 1. Roy Wolsink

Het was gewoon fat leuk. Robbin Heezen

Wat kunnen die Duitse jongens en meisjes drinken. Tary ter Maat

Harrie in de warrie. Ellen Heijink

Het was anders dan andere jaren, maar toch weer leuk. Mariëlle Veerbeek

Ik ga thuis vragen of we nog een keer gaan waterskiën. Sabine Obbink

Gerrit moet de volgende keer gewoon mee. Engelen Veerbeek

## **HOLLINGSTEDT: DE EERSTE KEER**

**Het was voor ons de eerste keer dat we in Hollingstedt waren. De reis verliep voorspoedig. Bij aankomst in de sporthal stonden op de tafels al veel zelfgemaakte salades en drankjes klaar en werden ons de gastgezinnen toegewezen.**

De maandag had een vrije morgen. Sommigen van ons bezochten Schleswig; anderen een natuurpark met een jacht- en een vishut. 's Middags werd per fiets een bezoek gebracht aan het Wasserverband Treene (drinkwatervoorziening). Bij aankomst bleek Bennie ten Brinke zoek. We bezochten ook een benzinepomp museum met wel 150 verschillende pompen. Later was Bennie gelukkig weer terecht. 's Avonds was er de gelegenheid om per bus mee te gaan naar Husum om daar de zon in de zee te zien zakken. Wat een prachtig gezicht !

Eendracht - september 2004



## HOLLINGSTEDT 2004: IN HET KORT

**De opdracht was: vat Hollingstedt 2004 samen in één zin.  
Het resultaat leest u hieronder.**

In één woord fantastisch.	Dinie en Bennie ten Brinke
Je verbaast je hoe snel er vriendschapsbanden ontstaan.	August Meijer
Mooi, die saamhorigheid tussen Duitsers en Nederlanders.	Dinie en Hennie Gesink
Gastvrijheid kent in Hollingstedt geen grenzen.	Rudy Wolsink
Nog nooit zo'n mooie combinatie van zon en water meegemaakt.	Rieky Tannemaat
In Husum kun je het mooist de zon in de zee zien zakken.	Gerda Burghardt
Als je op de fiets de bocht mist, dan voel je nattigheid.	Leis Mebelder
Dat je met een kajak in de laatste seconde nog om kunt slaan.	Henk Beunk
Bij het waterskiën was ik de beste.	Mark Wolsink
Ik ga over twee jaar gewoon weer mee.	Chauffeur Niek Bakker
Samen met de bus is een stuk ontspannener dan zelf rijden.	Willemien en Derk Hof's
Dat je zo maar op pad bent met zo'n gezellige groep mensen.	Martje Oosterhof
Dat je zo ongedwongen met elkaar om kunt gaan.	Janny Nijhof
Je komt bij vreemden in huis en verlaat ze als vrienden.	Henny en Jan Bos
De ontvangst en de sfeer nog warmer dan het weer.	Marjan Hengeveld
De volgende keer neem ik muziek van Hart Gelag mee.	Tonnie Kraan
In de gaten houden dat het vooral voor de jeugd moet zijn.	Wim Tannemaat
Das Essen war gut.	Jan Willem Wisselink

thema's, verhalen, speelse, feestelijke en creatieve zaken aan bod komen.

Wij zouden het fijn vinden, als u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zon-dagsschool laat kennis maken.

We zijn inmiddels alweer begonnen. Zondag september verlenen wij onze medewerking aan de oecumenische 'Vredesdienst' in de Grote kerk. Zondag 12 komt de zondagsschool weer bijeen en zullen de kinderen ook hun medewerking verlenen aan de Regiodag. U kunt uw kind-(eren) er die dag gewoon naar toe brengen.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:  
Erna Wolsink-Semmelink, tel. 29 87 18.

De zondagsschool komt dus bijeen op (voorlopig rooster):  
17 okt.; 21 nov.; 19 dec. Nadere data volgen nog.

Voor de leiding zijn wij nog op zoek naar enkele dames of heren die dit leuke werk een paar jaar op zich willen nemen. Het team is aan de krappe kant. Het kost beslist niet veel tijd!

Met een hartelijke groet,  
De leiding van de zondagsschool

## GROEIENDE JEUGD

Onze NPB-jeugd groeit, en dat zal u vast niet verbazen. Maar ook onze jeugdclub is binnen korte tijd qua omvang bijna verdriedubbeld! En dan heb ik het uiteraard over het aantal deelnemers en niet hun gewicht. Na een paar geweldige dagen samen in Hollingstedt groeide er meer dan alleen onze omvang ( en dat lukte ook al aardig, gezien de Duitse overvloed aan gastvrijheid). De verbondenheid met elkaar was hartverwarmend. Alle jeugdige deelnemers hebben dit blijkbaar ook zo ervaren, want ze doen nu allemaal mee met de jeugdclub op de maandagavond. Aangezien de groep nu mijn huiskamer ontgroeit, wijken we uit naar de Eendracht, nog steeds op de maandagavond in de oneven weken. Engeliën Veerbeek en ws. Ellen Kraan zijn gelukkig bereid mee te helpen. Een ieder die zich ook hiertoe aangesproken voelt is uiteraard van harte welkom!

Op zondag 26 september is er wederom een jeugddienst. Ook dit maal in de vorm van een gespreksdienst, gehouden in de Eendracht. N.a.v. ons uitstapje naar dak,-en thuisloze jongeren in Rotterdam zal het onderwerp ws. zijn ( onder voorbehoud, want we zijn nog in voorbereiding) : “Je thuis voelen.” Wat is er voor nodig om je thuis te voelen? Is het een gevoel dat in jezelf zit, of hangt het af van je omgeving- van een plek, van mensen, van sfeer? De jeugd zorgt wederom zelf voor de invulling, zowel de gespreksinhoud als de muziek. Iedereen die met ons van gedachte wil wisselen over dit onderwerp, zal zich in deze dienst zeer zeker thuis voelen.

Marjan Hengeveld

### LEZINGEN HERFST/WINTER 2004/2005

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is € 6,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag 19 oktober	'Je ouders op je schouders', door Ed Nissink.
Dinsdag 31 oktober	Jubileumdienst m.m.v. het zangkwartet met harp “Fontana Divoce”, bestaande uit: Irma ten Brinke, Mieke Doeschot, Daphne Wassink, Angela Andáy en Maaïke Bosscher.
Dinsdag 23 november	'Bijna-dood-ervaringen, door Dr Pim van Lommel, cardioloog.
Dinsdag 18 januari 2005	'Wat kan Haptonomie voor u betekenen?'. Door mevrouw M. de Weerd.
Maandag 21 februari 2005	'De motieven en hun betekenis in de schilderijen van Marc Chagall', door mevr. Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.
Dinsdag 22 maart 2005	'Het wonder van vergeving', door Willem Glaudemans.

### ACTIVITEITEN BIJ DE FED. VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

**Bijbelkring:** donderdag 7 en 14 oktober in De Borch, 20.00 uur. Contactpersoon: Emmy Beenes, tel. 0315-230630.

**Ontmoetingen rond de Bijbel:** dinsdag 12 oktober in vergaderzaal De Bettekamp, 10.00-11.30 uur. Contactpersoon: Betty te Lindert-Geurink, tel. 0315-617350.

### BERE-GAAF KINDERFEEST

Wij zijn al jaren enthousiast over het Vakantie Bijbel Kinderfeest in Varsseveld en willen dat niet onder stoelen of banken steken. We denken dat nog veel meer kinderen uit Varsseveld en omgeving zouden willen meegenieten van dit 3-daagse feest, wanneer zij en hun ouders weten wat het inhoudt. Dit voorjaar zijn we gestart met een campagne om te laten zien waar we voor gaan. Daarmee samenhangend is de naam veranderd in BERE-gaaf Kinderfeest.

BERE staat voor: **B**eleving **E**nthousiasme **R**espect **E**vangelie

Vanuit deze basis willen we ook in 2004 weer een geweldig feest met een blijvende waarde op touw zetten. Het thema is 'Wereldnieuws' en het gaat over nieuws, dat je raakt. Dat kunnen grote dingen zijn, zoals wereldrecords, rampen en oorlogen. Maar ook kleine dingen, een verrassing, iets dat je kwijt bent of iets bijzonders dat je meemaakt. Wereldnieuws is ook nieuws over Jezus. Niemand weet precies wanneer Hij geboren is, maar die ene gebeurtenis verdeelt de hele wereldgeschiedenis in de jaren aangeduid met voor Christus en na Christus.

Hij was en is als geen ander betrokken bij mensen en alles wat ze meemaken.

Het feest is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en wordt gehouden op 19, 20 en 21 oktober in 'De Borch' en in de Grote kerk in Varsseveld, 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdagavond is er slotavond in de Grote Kerk, van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. Voor meer informatie: 0315-243100 (Henriëtte Heijink).

Stuurgroep BGK: Annet, Hans, Jan, Henriëtte en Gerry

in omloop. De Engelsen vochten al in Heelsum en trokken op in de richting Oosterbeek-Arnhem.

's Avonds zaten mevrouw, mijnheer, Hans en ik in de kamer bij een kaarsje. Het was tegen 8 uur. Opeens komt Lily binnen vliegen: "de Engelsen vechten op de Utrechtse weg, bij het Elisabeth gasthuis". We konden het niet geloven. Mijnheer belde direct zijn broer op die op de Utrechtse weg woonde, een paar huizen voorbij het Elisabeth gasthuis. Het was waar. Op dat moment vochten ze bij hem voor de deur en hij ging meteen de kelder weer in. Wij hoorden ook de hele tijd de mitrailleurs knetteren. Tegen 10 uur belden we nog eens. Toen waren ze al in de stad en was het op de Utrechtse weg, Oranjestraat, Alexanderstraat al vol met Engelse soldaten en een reuze gejuich van mensen die allen al met oranje op liepen. Om 11 uur zijn we naar bed gegaan.

De jongens en ik helemaal naar boven. Maar we konden niet slapen van al dat geschiet en iedere keer hoorden we een kogel door de lucht suizen. Ik lag in bed met in de ene hand een kaars en in de andere een doos lucifers. Tot 12 uur ben ik op mijn kamer geweest, toen ben ik opgestaan daar ik toch niet kon slapen. Ondertussen hoorde ik de jongens ook stommelen. Die wilden ook niet meer boven blijven. Ten laatste ben ik bij Olga in bed gekropen en de jongens bij mijnheer en mevrouw op de kamer, met een matras op de grond.

We dachten allemaal dat we 's maandags vrij zouden zijn en zo zijn we in slaap gesukkeld.

### **ADRESSEN EN ACTIVITEITEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN**

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27):

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13):

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4):

Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld.

### **UITNODIGING !**

Wij nodigen u van harte uit voor de gemeente avond op:

*dinsdag 2 november a.s. om 20.00 uur.*

Wij hebben de cabaretgroep "Jeetje Mina" uit Haaksbergen bereid gevonden om deze avond onze lachspieren los te krijgen met hun nieuwe voorstelling "Knopen". Momenteel trekken de Mina's met veel succes door het hele land.

De Mina's staan in hun voorstelling kritisch tegenover tal van maatschappelijke ontwikkelingen en steken de draak met bijvoorbeeld uitwassen als zinloos geweld, het gejaag op luxe enz. en zingen liederen (onder begeleiding van piano- en accordeonklanken) over o.a mantelzorg, klonen en hun verlangen naar een betere wereld.

**JEETJE MINA moet je zien en als je  
JEETJE MINA hebt gezien, zeg je  
JEETJE MINA !!**

### **AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD**

De vakantie is bijna voorbij, het gewone leven begint weer, ook bij Amnesty. In september beginnen we weer met het schrijven van drie brieven. De eerste gaat naar de regering van Turkije. Gevraagd wordt om voldoende opvanghuizen voor vrouwen om hen tegen geweld te beschermen.

De tweede is voor de regering van Guatemala. Er wordt een onpartijdig onderzoek gevraagd naar de meldingen van diefstal en intimidatie van een mensenrechtenorganisatie.

De derde gaat naar president Bush. In deze brief wordt gevraagd om gerechtigheid (vrijlating of eerlijk proces) voor gevangenen in de detentie oorden van de Verenigde Staten in Afghanistan.

Er is goed nieuws uit Roemenie. Amnesty voerde verschillende acties voor een psychiatrisch ziekenhuis, waarin 440 patiënten honger en kou leden. Door deze acties werd de regering onder druk gezet om hun levensomstandigheden te verbeteren!

## UIT HET DAGBOEK VAN MEVROUW KREEFTENBERG

Op 30 april j.l. overleed mevrouw Gerda Kreeftenberg-Prins. Tussen haar spulletjes troffen haar dochters een door haar geschreven dagboek aan uit de oorlogstijd. Het vangt aan op de dag dat de slag om Arnhem begint. Zij was op dat moment woonachtig bij een familie in Arnhem, waar zij in de huishouding werkzaam was. Het is helaas niet mogelijk, dit uitgebreide en boeiende dagboek in zijn geheel in de Eendracht te publiceren. Maar gezien de actualiteit - wij herdenken deze maand dat het zestig jaar geleden is dat de slag om Arnhem plaatsvond - willen wij toch enkele passages uit dit dagboek plaatsen. De spelling is aangepast aan de huidige richtlijnen, maar de woordkeuze is behouden gebleven.

### Zondag 17 september 1944

Vandaag is de oorlog in Arnhem begonnen. Vanmorgen om half 9 ging het luchtalarm. We deden er niet veel op uit, daar de laatste week iedere dag ongeveer drie keer over luchtalarm gegeven werd. Er was echter geen vliegtuig te zien, en na een kwartier werd het weer veilig geblazen. Tegen half 10 voor de tweede keer alarm. Nog steeds geen vliegtuig te zien, en tegen 10 uur kwam het sein dat het weer veilig was.

Ik had dien morgen zondagsschool met mevr. Evers. Even voor half 11 stapte ik naar het Montessori-schooltje. Mevr. Evers was er reeds, doch er waren nog niet veel kinderen aanwezig. Het was half 11, en we zouden de kinderen net binnen roepen, toen voor de derde keer onveilig werd gegeven. Er waren toen ook vliegtuigen in de lucht. Eerst zijn we met de kinderen nog 't klasje ingegaan, maar plotseling werd er gemitrailleerd en zijn we met z'n allen in de gang op de grond gaan zitten, daar was het veiliger. Toen begon het lieve leven pas. Heel laag vlogen de Engelsen over de huizen heen, overal werden bommen uitgegooid en aan alle kanten werd er uit de vliegtuigen geschoten. Het was een hels lawaai. Af en toe was het even wat rustig en heb ik nog geprobeerd om een verhaaltje te vertellen, maar er kwam niet veel van terecht.

**Tegen 12 uur** was het tamelijk rustig; je hoorde tenminste geen vliegtuig meer, maar nog altijd was het veiligsein niet gegeven en zodoende durfden we de kinderen niet naar huis te sturen. Ondertussen kwamen

van verschillende kanten de ouders al opdagen om hun spruiten te halen en hoorden we dat de elektriciteit in Nijmegen gebombardeerd was en er geen licht meer was en tevens geen water. Zodoende kon er ook niet veilig worden geblazen.

Op het laatst waren alle kinderen zo ongeveer opgehaald en ging ik tegen half een naar huis toe. Daar kwamen ze net de kelder uit. Ik dekte de tafel en we zouden juist gaan eten, toen ik weer vliegtuigen hoorde. Ik vloog naar boven op het balkon. Ongeveer 100 zware bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen vlogen kriskras over de stad heen. Opeens vielen de bommen en werd er ontzettend gemitrailleerd. Ik hals over kop naar beneden. Mevrouw en de kinderen zaten al in de kelder. In de gang botste ik tegen mijnheer en we stonden net bij de kelderdeur, toen er een ontzaglijke knal kwam. Mijnheer en ik tuimelden bijna de keldertrap af. Met ons allen zaten we in de verwarmingskelder, bij een kaars, en luisterden angstig naar het geknetter boven ons.

**Tegen half 3** hoorden we mijnheer Polderman in de keuken roepen. Het was toen weer vrij rustig. Die vroeg of ik even bij hun in de kelder op Liesje en Margreetje wilde passen zodat hij zelf even een boterham kon eten. Mevrouw Polderman was juist 's morgens naar Elst gefietst en was nog niet terug; daar zaten we allen erg over in angst, daar we bang waren dat de brug opgeblazen was en ze zodoende niet meer terug kon. Intussen kwam mevrouw de Bruin hevig opgewonden aanlopen en hoorden we van haar dat er parachutisten uitgegooid waren boven Heelsum en ook dat de Willemskazerne in brand stond. Het was half 4 geworden en ik ging een even naar Lily. Daar hoorde ik dat er bommen in de Kartuizerstraat gevallen waren, op de nieuwe Mulo aan de Dalweg, in de Bloemstraat, op een garage en enige huizen, op de Willemskazerne, op de Hoflaan en op de hoek van de Bergstraat, op de bakkerij van Van der Velde.

Ondertussen zaten we nog steeds zonder water. We hadden net het bad niet vol en de boiler was ook leeg. Op de Amsterdamseweg was water te krijgen uit een regenput. Titia, Hans en ik, elk met 2 emmers er naartoe. Daar waren al een massa mensen met emmers. Aan het eind van de Jac. Marialaan stond al een tank opgesteld. Allerlei geruchten waren er