

**76ste jaargang | nr. 589**  
**oktober 2010**



**Contactmiddag | 6**  
*voor NPB-leden Dinxperlo*

**Herfstwandeling | 8**  
*in Breedenbroek*

**Jubileumviering | 10**  
*met big band Melody & Rhythm*

**Van de bestuurstafel | 11**  
*Begin renovatie in oktober*  
*Vorbereiding jubileumviering*

**Café Cult | 12/13**  
*met de film "Red dust"*  
**junioeditie**  
*met de film "Kung Fu Panda"*

**Lezingen cyclus in Aalten | 13**  
*"De ongrijpbare mens"*

**60 + Club | 13/14**  
*Historie en ontwikkeling*  
*in Varsseveld en buurtschappen*

**Kerkkoor | 14/15**  
*de repetities beginnen weer.....*

**Veiling | 15**



## *De lente was voorbij en de zomer ook...*



Het blaadje Freddie was groot geworden. Zijn bladschijf was breed en sterk en zijn vijf lobben waren stevig en puntig.

Die lente was hij daar opeens, een klein groen blaadje aan een tamelijk grote tak vlakbij de top van een hoge boom. Hij werd omringd door honderden andere blaadjes die er net zo uitzagen als hij, zo leek het tenminste. Hij ontdekte al gauw dat er geen twee blaadjes hetzelfde waren, ook al zaten zij aan dezelfde boom. Het blaadje naast hem heette Alfred. Het blaadje rechts van hem was Ben, en Klaartje was het alleraardigste blaadje boven hem.

Ze waren allemaal samen opgegroeid. Ze hadden geleerd om te dansen in de lentebriesjes, zich lui te koesteren in het zomerzonnetje en zich schoon te wassen in de verkoelende regenbuien.

Maar Freddie's beste vriend was toch wel Daniël. Hij was het grootste blad en het leek wel of hij daar al was vóór ieder ander blad. Freddie ontdekte dat Daniël ook de wijste van allemaal was. Daniël was het die vertelde dat ze een deel van een boom waren. Daniël was het die uitlegde dat ze in een park groeiden en die hun vertelde dat de boom stevige wortels had die verborgen waren in de grond beneden. Hij gaf uitleg over de vogels die 's morgens op hun tak zaten te zingen. En over de zon, de maan, de sterren en de seizoenen. Freddie vond het fijn om een blaadje te zijn. Hij hield van zijn tak, van zijn

vriendjes, de andere blaadjes, van zijn plaats hoog in de lucht, van de wind die met hem speelde, van de zonnestralen die hem verwarmden, en de maan die hem bedekte met zachte, witte schaduwen.

Voor de zomer was fijn geweest. De lange hete dagen voelden goed en de warme nachten waren vredig en dromerig.

Er waren veel mensen in het park die zomer. Zij kwamen vaak onder Freddie's boom zitten. Daniël vertelde dat het geven van schaduw een deel van zijn bestemming was.

“Wat is een bestemming?” had Freddie gevraagd. “Iets dat jouw leven zin geeft”, had Daniël geantwoord. “Dingen prettiger maken voor anderen, geeft jouw leven zin. Schaduw maken voor oude mensen die de hitte in hun huizen komen ontvluchten, geeft jouw leven zin. Zorgen voor een koele plaats waar kinderen kunnen komen spelen. Mensen die komen picknicken, koelte toewuiven. Dat zijn allemaal zaken die jouw leven zin geven.

Freddie hield vooral van de oude mensen. Ze zaten zo rustig op het koele gras en ze bewogen nauwelijks. Ze spraken fluisterend over lang vervlogen tijden. De kinderen waren ook grappig, al maakten ze soms gaten in de bast van de boom of kerfden ze hun namen erin. Toch was het leuk om te zien hoe snel ze bewogen en hoeveel ze lachten.

Maar Freddie's zomer ging snel voorbij. De zomer verdween in een oktobernacht. Freddie had het nog nooit zo koud gehad.

Alle bladeren huiverden van de kou. Ze waren bedekt met een dun wit laagje, dat weldra smolt en hen doordrenkt met dauw en sprankelend in de ochtendzon achterliet.

Weer was het Daniël die uitlegde dat ze hun eerste vorst meegemaakt hadden. Het teken dat het herfst was en dat de winter spoedig zou komen.

Bijna meteen veranderde de hele boom, of eigenlijk het hele park in een zee van kleuren. Er was bijna geen groen blaadje meer over. Alfred was donker geel geworden. Ben helder oranje en Klaartje vlammen rood. Daniël was nu diep paars en Freddie rood en goud en blauw. Wat zagen ze er allemaal prachtig uit. Freddie en zijn vriendjes hadden van hun boom een regenboog gemaakt.

“Waarom hebben we allemaal verschillende kleuren gekregen”, vroeg Freddie, “als we allemaal aan dezelfde boom zitten?” “We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal andere dingen meegemaakt. We hebben verschillend naar de zon gekeken. We hebben op verschillende manieren voor schaduw gezorgd. Waarom zouden we geen verschillende kleuren hebben?” zei Daniël nuchter. Daniël vertelde Freddie dat dit schitterende seizoen de herfst genoemd werd.

Op een dag gebeurde er iets heel vreemds. Dezelfde briesjes die hen in het verleden hadden laten dansen, begonnen aan hun stengels te duwen en te trekken, bijna alsof ze boos waren. Hierdoor werden enkele blaadjes van hun takken gerukt en meegesleurd in de wind. Ze werden alle kanten op geblazen en vielen zachtjes op de grond.

Alle bladeren werden bang. “Wat gebeurt er?” vroegen zij elkaar fluisterend. “Dit gebeurt altijd in de herfst,” vertelde Daniël. “Het is de tijd voor bladeren om naar een andere plek te gaan. Sommige mensen noemen het “sterven”. “Zullen we allemaal sterven”, vroeg Freddie? “Ja”, antwoordde Daniël “Iedereen sterft. Het doet er niet toe hoe groot of klein, hoe zwak of sterk. We doen eerst ons werk. We ervaren de zon

en de maan, de wind en de regen. We leren dansen en lachen. Dan sterven we.

“Ik sterf niet!” zei Freddie vastberaden, “En jij Daniël?” “Ik wel” antwoordde Daniël. “Wanneer het mijn tijd is”. “Wanneer is dat?” vroeg Freddie. “Dat weet niemand zeker.”, antwoordde Daniël.

Freddie merkte dat de andere bladeren bleven vallen. Hij dacht dat het wel hun tijd zou zijn. Hij zag dat sommige bladeren zich verzetten tegen de wind voordat ze vielen, andere lieten zich gewoon gaan en vielen kalm omlaag. Weldra was de boom bijna kaal.

“Ik ben bang om te sterven” zei Freddie tegen Daniël. “Ik weet niet hoe het daar beneden is”. “We zijn allemaal bang voor dat wat we niet kennen, Freddie, dat is natuurlijk”. stelde Daniël hem gerust. “Toch was je niet bang toen de lente zomer werd. Je was niet bang toen de zomer herfst werd. Het waren natuurlijke veranderingen. Waarom zou je bang zijn van het seizoen van de dood?” “Gaat de boom ook dood?” vroeg Freddie. “Op een dag wel. Maar er is iets dat sterker is dan de boom. Dat is het leven. Dat duurt voor eeuwig, en wij zijn allemaal een deel van het leven.” “Waar gaan we heen als we sterven?” “Dat weet niemand zeker, dat is het grote mysterie!” “Komen we weer terug als het lente wordt?” “Wij misschien niet, maar het leven wel.” “Wat is dan de reden voor dit alles geweest?” bleef Freddie vragen. “Waarom waren we hier eigenlijk als we alleen maar vallen en sterven?” Daniel antwoordde op zijn vanzelfsprekende manier, “Het was vanwege de zon en de maan. Het was vanwege de gelukkige tijden samen. Het was vanwege de schaduw en de oude mensen en de kinderen.

Het was vanwege kleuren in de herfst. Het was vanwege seizoenen. Zijn dat niet genoeg redenen?



Die middag, in het gouden licht van de avondschemering, liet Daniël zich gaan. Hij viel moeiteloos. Het leek alsof hij vredig glimlachte toen hij viel. “Tot ziens, Freddie.” zei hij. Toen was Freddie alleen. Het enige blad dat nog over was aan zijn tak.

De volgende morgen viel de eerste sneeuw. Het was zacht, wit en teer; maar het was bitter koud. Er was die dag nauwelijks zon en de dag

was erg kort. Freddie ontdekte dat hij zijn kleur verloor en broos werd. Het was nog steeds koud en de sneeuw woog zwaar op hem.

Bij het aanbreken van de dag, kwam de wind die Freddie van zijn tak haalde. Het deed helemaal geen pijn. Hij voelde hoe hij rustig, kalm en zachtjes naar beneden dwarrelde.

Toen hij viel, zag hij de boom voor het eerst helemaal. Wat was hij sterk en stevig. Freddie wist zeker dat de boom nog lang zou leven en hij wist ook dat hij deel had uitgemaakt van dat leven en daar was hij trots op.

Freddie landde op een sneeuwbul. Die voelde op de een of andere manier zacht en zelfs warm aan. Hij had zich nog nooit zo prettig gevoeld. Hij deed zijn ogen dicht en viel in slaap. Hij wist niet dat de winter gevolgd zou worden door de lente en dat de sneeuw zou smelten tot water. Hij wist niet dat hij, nu een schijnbaar nutteloos verdroogd blad, zou oplossen in dat water en zou dienen als voedsel voor de boom. En wat hij al helemaal niet wist, was dat er, slapend in de boom en in de grond, alweer plannen waren voor nieuwe blaadjes in een nieuwe lente.

## ***HET BEGIN***

***The Fall of Freddie the Leaf van Leo Buscaglia***

***vertaling: Tineke Torensma – van Beijnum***

## ***Lief & Leed***



- In de vorige Eendracht meldde ik u al dat mevr.. G.H. Radstake-Bussink voor revalidatie is opgenomen in het J.W. Andriessen-huis in Borculo. Het destijds vermelde adres blijkt echter onjuist.

Daarom hierbij de correcte informatie voor diegenen die met mevr. Radstake contact



zoeken of haar een kaartje willen sturen:

*Careaz J.W. Andriessen - Koppeldijk 40 - 7271 EZ Borculo.*

Mevrouw heeft ook telefoon op haar eigen kamer: 0545-251135

- Op 24 augustus is opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis, dhr. F.W. Boomkamp – Molenweg 34 – 7055 AH Heelweg. Na tien dagen volgde het ontslag. Wij wensen hem verder sterkte toe bij zijn herstel.

### ***Contactmiddag - Dinxperlo***

Op dinsdagmiddag 26 oktober, aan de Industriestraat 5, om 14.30 uur is de volgende contactmiddag voor de NPB-leden in Dinxperlo. Het zal de eerste keer zijn dat de leden bijeen komen onder leiding van dhr. Peter Samwel die er, in elk geval voorlopig, na het afscheid van Hermien Bleumink eind juli, de honneurs zal waarnemen. Deze middag zal in het teken staan van kennismaking. Peter zal vertellen over zijn persoon en achtergronden in het werken als geestelijk verzorger in de krijgsmacht, later vanuit zijn zelfstandige Praktijk voor Levensvragen en nu alweer drie jaar als voorganger en pastoraal werker onder de vlag van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Varsseveld e.o..

We hopen op een grote opkomst en een zinvolle en gezellige middag.

### ***Religieuze feestdagen - Oktober***

## Gedichten

Via een van onze leden kreeg ik 'de mooiste gedichten van Greet' ter inzage, een boek van Greet Commandeur, dat als titel draagt: *Zomaar een dag*. Het is al met al een heerlijke gedichtenbundel van waaruit ik graag twee gedichten als voorbeeld hier voor u afdruk...

### *Als een bloempje*



Je herkent ze wel de mensen  
die nog puur zijn en heel echt,  
mensen die het verschil nog weten  
tussen goed en slecht.  
Ze staan meestal niet te dringen  
vooraan in de rij,  
je moet ze zoeken  
als bloempjes in de wei...

### *Als een vlinder*

Ik zou graag willen sterven  
op een mooie zomerdag  
als de wereld groen en blauw is  
en de natuur een blijde lach,  
als de vogels allemaal zingen  
in de warme ochtendzon  
vlieg ik vrij  
als een mooie vlinder  
weg uit mijn aards cocon.



## *Herfstwandeling op 10 oktober a.s.*



Op zondag, de tiende van de tiende om tien uur 's morgens, organiseert de NPB de Herfstwandeling voor dit jaar. We verzamelen en starten bij de **fam. G. Jansen, Prinsenstraat 1 te Breedenbroek**. We zullen stil staan bij de herfst, een heerlijke wande-



ling maken en na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee. Natuurlijk hopen we op fraai weer, een mooie herfstochtend en een gezellig en zinvol samenzijn.

Komt u ook?

Route beschrijving: Varsseveld richting Sinderen.

Rechtsaf Molenweg richting Gendringen.

1e weg linksaf Den Dam.

2e weg rechtsaf Prinsenstraat.

## ***Huisbezoek...***

Als pastoraal werker bezoek ik wekelijks leden van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Soms zijn dat de jarigen, soms de zieken of gewoon die mensen die in een gesprek met mij even samen willen kijken naar het leven dat zij leiden en de veranderingen of bijzonderheden die zich daarbinnen voordoen.

Nu ben ik niet van plan om maandelijks uit de doeken te gaan doen waar al die gesprekken zoal over gaan, maar onlangs gebeurde er toch iets bijzonders en dat wil ik hier graag met u delen hier.

Ik zat op een verjaardag van een 85 jarige die middag. Wij kenden elkaar nog niet en spraken voor het eerst wat langer met elkaar. Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers erbij, veranderde het onderwerp van gesprek al snel naar dat van de levensvisie van de jarige job.

Hij zei dat hij het leven beschouwde als één lange gedachtegang: *'Het leven is eigenlijk wat wij ervan denken. Wij leven wat we denken. We denken de hele dag door en brengen die gedachten in de praktijk van het alledaagse leven tot uitdrukking. Gedachten toetsen wij dus eigenlijk aan het leven door die gedachten om te zetten in ervaringen die we in ons persoonlijk leven opzoeken en aantrekken. Al onze levenservaringen zijn dus zo beschouwd, een voortvloeijsel uit onze eigen gedachten. Zo scheppen we ons eigen leven door onze gedachten, ons denken. En door onze (levens)ervaringen leren we of onze gedachten juist dan wel onjuist waren en al dan niet bijgesteld dienen te worden.'*

Wauw...! Ik zat erbij en keek ernaar. Ik kon mijn verbazing niet onderdrukken en ook mijn verwondering niet. Het was een heerlijk en een leerzaam moment, waarop ik in stilte genoot van een man die zo zorg-

vuldig het leven in 85 jaar voor zichzelf had onderzocht en leren beschouwen.

Het opvallende is dat ik zijn visie sinds ons gesprek inmiddels al meerdere keren uiteen heb gezet voor anderen. Ik merkte zo dat zijn levensbeschouwing mij heeft geraakt en in beweging heeft gezet. Het spreekt me zelfs zo aan dat ik het ook u hier niet wilde onthouden.

Wie ore heeft, hore...'

*Peter Samwel*

## ***Jubileumviering met Melody & Rhythm***



Op 31 oktober a.s. viert onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap haar verjaardag. Het is dan alweer 137 jaar geleden dat de NPB, afdeling Varsseveld werd opgericht.

Dit jaar staat het jubileum in het teken van de grootse plannen die op stapel staan voor de verbouwing, zowel aan de Doetinchemseweg als ook later aan de Beatrixstraat.

's Ochtends beginnen we deze bijzondere zondag in elk geval met een Jubileumviering om 10.00 uur, waaraan de big band Melody & Rhythm haar medewerking verleent. Zij zullen een groot deel van de viering gepaste muziek uit hun repertoire voor ons ten gehore brengen om deze dag vooral ook feestelijk met elkaar op te kunnen luisteren. Het thema van deze ochtendviering, waarin dhr. P. Samwel zal voorgaan,

is ‘*Samen Werken*’ van waaruit wij hopen het leven met elkaar vanuit onze geloofsgemeenschap een bemoedigende impuls te kunnen geven voor het aankomende jaar. Het belooft zonder twijfel een bijzondere dag te worden en een betekenisvolle en muzikale ochtend.

### ***Van de bestuurstafel***

Ons seizoen draait inmiddels weer volop. Ook de clubs en de zondagschool zijn van start gegaan en 30 september is de eerste avond in ons NPB-gebouw in Varsseveld waarop Peter Samwel met Geestelijk Werken begint. Ook op de website: [www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl) staat uitgebreide informatie over deze nieuwe activiteit binnen onze afdeling.

In oktober wordt een begin gemaakt met de renovatie van het kerkgebouw. Het dak is als eerste aan de beurt. Panlatten moeten vervangen worden en er wordt isolatiemateriaal aangebracht. Het werk wordt uitgevoerd door een aannemingsbedrijf, maar daarnaast is hulp nodig van vrijwilligers. Jan Bussink heeft inmiddels een ploegje verzameld, maar mensen die de handen uit de mouwen willen steken blijven welkom! Aanmelden bij Jan: tel. 0315 – 298227 of 06 – 389 32 212.

Aan de invulling van de vacature die ontstond na het vertrek van Hermien Bleumink wordt gewerkt. We houden u hiervan op de hoogte. Tot slot melden we u dat er op veler verzoek in het vervolg ook na elke viering in Varsseveld na afloop koffie en thee geschonken wordt. Het bestuur denkt hier veel mensen een plezier mee te doen!

### ***Café Cult***

Vrijdag 1 oktober is er weer een avond van Café Cult met de film “Red dust”. Een, tijdens de Apartheid gemartelde Zuid-Afrikaanse politicus, Alex Mpondo probeert bij de Waarheids Commissie de verdwijning van een vriend op te lossen. Samen met een Amerikaanse advocate begint hij een zenuwslopend proces, op zoek naar de waarheid achter de verdwijning van zijn vriend Steve.

Een aangrijpende film over wraak, waarheid en vergeving.

Deze avond wordt gehouden in “de Eendracht”, Beatrixstraat 1a.  
Op verzoek is de aanvang van de film om 20.00 uur i.p.v. 20.30 uur.  
Entree: vrijwillige bijdrage.

Woensdag 20 oktober is er een Café Cult junioreditie met de film ‘Kung Fu Panda’.

Po is een luie panda die de uitverkorene blijkt te zijn om de vallei te redden van het gemene luipaard Tai Lung. Hij moet daarom in de leer bij Kung Fu master Shifu. Po zet de wereld van de Lung Fu compleet op zijn kop! Hij wordt een held door te leren dat als hij in zichzelf gelooft, hij alles kan bereiken. Een ontroerende en humoristische animatiefilm, doorspekt met Boeddistische wijsheden.

Deze middag wordt gehouden in de Eendracht, Beatrixstraat 1a en begint om 14.00 uur.

Entree: vrijwillige bijdrage.

## Berichten uit Aalten



### Heilige huisjes

Ook dit jaar vindt in Aalten "Langs heilige huisjes, religieus erfgoed in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Sunderwick" plaats. Het thema is : Kunst.

In diverse kerken en ander religieuze gebouwen zijn exposities te zien van religieus geïnspireerde kunstwerken.

Zo ook in ons NPB-gebouw, waar **houtsculpturen en schilderijen van Ad de Goeij** zijn tentoongesteld. U bent van harte welkom op 15, 16, 17, 22 en 23 oktober van 13.30 uur tot 17.00 uur.

### Over de lezingen in oktober:

Drs Heiko Roelfsema verzorgt een lezingencyclus op 4 dinsdagavonden (5, 12, 26 oktober en 2 november) in het NPB gebouw in Aalten. Vorig seizoen konden we al kennismaken met zijn enthousiasme en

sublieme presentatie. De lezingencyclus "**De ongrijpbare mens**" is dan ook zeker een aanrader.

Op 24 oktober is er om 10.30 uur een zondagochtendlezing met als onderwerp: **Pelgrimstocht in Noorwegen**.

Marjan Slaghuis-van Zetten, voorganger van de afdeling Eibergen, heeft deze tocht in 2009 gelopen. Het 650 km lange pelgrimspad begint in Oslo en heeft het graf van de heilige St Olav in Trondheim als eindbestemming.

Deze lezing gaat over de route, haar motivatie, belevenissen, de letterlijke en figuurlijke bergen en dalen. Samen pelgrimeren langs de universele thema's van het leven.

### **Van de penningmeester:**

Via Mevr. A. Steenbergen ontvangen 10 euro en 20 euro.

### **Leesgroep:**

Op woensdag 27 oktober bespreken we "Alleen maar nette mensen" van Robert Vuijsje.

Informatie bij Johan van der Wijk tel 0315-651055 of [j.vander.wijk@hetnet.nl](mailto:j.vander.wijk@hetnet.nl)

### **60+CLUB**

#### **Uitnodiging dinsdag 12 oktober 2010.**

Na het uitstapje van 14 september jl. naar de DRU in Ulfthoorn gaan we weer over tot de orde van de dag en nodigen wij u van harte uit voor de middagbijeenkomst op dinsdag 12 oktober a.s.

Deze middag welke zoals altijd gehouden wordt in De Eendracht aan de Pr. Beatrixstraat 1a in Varsseveld zal de heer G. Bruil uit Varsseveld ons wat komen vertellen en laten zien over de historie en ontwikkelingen van Varsseveld en buurtschappen.

De heer Bruil is een boeiend verteller en geen onbekende voor ons. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. We beginnen weer om 14.30 uur met het gebruikelijke kopje thee/koffie en de lekkere koekjes. Natuurlijk zijn ook onze leden uit Dinxperlo en Aalten hierbij van harte uitgenodigd.

Graag tot ziens.

### ***Agenda 60+club***

- 9 nov. 2010 : Mw. Hermien Bleumink met reisverslag over Curaçao.
- 11 jan. 2011 : Nieuwjaarsvisite
- 8 feb. 2011 : Dhr. B. Hemink uit Zelhem vertelt over zijn reis naar Japan
- 8 mrt. 2011 : Dhr. Wessels uit Zelhem. Paasgebruiken in Achterhoek en Twente en hongerdoeken.
- 12 april 2011 : Peter Samwel. Wat is Tarot?
- 10 mei 2011 : Mevr. Tankink, pastor uit Keijenborg. “Normen en Waarden”.

### ***Oproep voor de leden van het kerkkoor.***

De herfst is weer in aantocht, en dat betekent voor het kerkkoor dat de repetities weer beginnen voor onze medewerking die we verlenen aan de kerstavondviering.

Onze eerste repetitieavond is op **donderdag 14 oktober a.s. aanvang 20.00** uur in gebouw de Eendracht, en ik hoop u allemaal weer te mogen begroeten. Breng zo mogelijk mensen mee die ook van zingen houden. Iedereen is van harte uitgenodigd om met ons mee te zingen. Ons koor is een gelegenheidskoor dat alleen zijn medewerking verleent aan een viering op eerste paasdag en op kerstavond. Voor ieder optreden repeteren we ongeveer 10 keer. Veel van onze leden vinden dat prettig, omdat een groot deel ook zingt bij een ander koor. Als u denkt dat dit ook iets voor u is, kom gewoon één of meerdere keren de sfeer proeven, en in bijna alle gevallen smaakt het naar meer. Ook niet leden van onze geloofsgemeenschap zijn van harte welkom. Wilt u

graag wat meer informatie vooraf dan kunt u mij ook telefonisch benaderen, telef. 0315 – 24 21 36. Graag tot ziens

Gerrit Hengeveld

## ***Veiling***



Zoals u in de vorige Eendracht reeds hebt kunnen lezen, zal er op 31 oktober een fancy fair met als hoogtepunt een veiling worden gehouden.

Dit om geld in te zamelen voor de renovatie van ons kerkgebouw.

De veilingcommissie is nog op zoek naar artikelen die voor u geen gebruiksvoorwerp meer zijn, maar voor een liefhebber nog wel waarde hebben.

Artikelen die op veiling nog iets op kunnen brengen.

Er is belangstelling voor inboedels of afgedankte huisraad.

Voor zover niet geschikt voor de veiling kunnen deze voorwerpen eventueel gebruikt worden voor de in de toekomst nog te houden rommelmarkt

Er zijn al wel een aantal artikelen aangeboden o.a. schilderijen, klokken, boeken en zelfs nieuwe niet gebruikte artikelen.

Maar er kan natuurlijk altijd nog meer bij.

Hebt u spullen voor de veiling dan kunt u bellen met Pieter Piest (tel. 0315-242548) of Gerda ten Brinke-Kuiperij (0315-241253). Zij spreken met u af wanneer de commissieleden even komen kijken of de spullen geschikt zijn voor de veiling of rommelmarkt.

## ***Van de Vrouwenclub***

De vrouwenclub heeft de volgende data gepland voor hun bijeenkomsten:

De donderdagen 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november en 2 december en het Kerstfeest op maandag 14 december.

## ***Café Cult 5 november a.s.: "Dichter bij Kunst"***

Kunst kan geïnspireerd zijn door woorden, maar ook andersom: poëzie of proza met kunst als inspiratiebron. Beeldende kunst, architectuur, dans of theater als muze voor de dichter. Wie kent bijvoorbeeld niet het gedicht van Martinus Nijhoff over de brug bij Zaltbommel? De kunstig verbeelde muurgedichten in Leiden? Of de combinatie van kunst en poëzie op de posters van Plint-poëzie? U wordt van harte uitgenodigd om een gedicht of kunstwerk te maken of te laten zien. U kunt deze eventueel op USB stick meenemen of vooraf mailen naar [h.m.hengeveld@gmail.com](mailto:h.m.hengeveld@gmail.com). Maar u kunt ook gewoon meepraten en luisteren. Beeld en woord komen dichterbij elkaar in Café Cult van 5 november a.s. in het Hofshuus.

U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur.

## ***Gemeenteavond 6 november***

Op **zaterdag 6 november** organiseert de Gemeenteavondcommissie een gezellige avond, verzorgd door zanger, muzikant en entertainer **Reinhard te Brink**.

Reinhard brengt zelfgeschreven muziek ten gehore over het leven, de liefde, de feest- en streekcultuur. Naast zijn eigen repertoire speelt hij bekende Duits-, Engels- en Nederlandstalige nummers uit heden en verleden. Hij speelt gitaar, keyboard, saxofoon en trompet. Het belooft dus een gevarieerde avond te worden!

Er is een verloting in de pauze.

Na afloop van de avond is er gelegenheid nog wat na te praten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Plaats : De Eendracht Beatrixstraat 1a Varsseveld

Aanvang : 20.00 uur

Toegang : gratis





## *Van de zondagsschool*

Zondag 19 september was het uitje van de zondagsschool van afgelopen seizoen. We zouden naar Irrland in Duitsland gaan, maar het weer speelde niet mee en daarom zijn we naar Dippiedoe in Cuijk geweest.

We vertrokken rond 9.45 met 6 kinderen en 3 volwassenen. Na een mooie toeristische route (ook nog met een veerpontje...) arriveerden we na 11 uur bij Dippiedoe, een leuke binnenattractie. De kinderen hebben volop gespeeld, gegeten en gedronken.

Toen we om half 4 meldden dat we weer naar Varsseveld zouden gaan, was het enthousiasme om te gaan niet zo groot. Rond vijfen arriveerden we weer in Varsseveld, waar enkele kinderen weer wakker werden na een heerlijke dag spelen. Bedankt allemaal voor de gezellige dag.

Zondag 17 oktober is er weer “gewoon” zondagsschool. Denken jullie nog weer na over ons spaardoel van dit jaar?



Je mocht kiezen uit pannenkoek, patat of poffertjes



Ruben was niet uit de  
botsauto's te  
krijgen.

Maar ook de dames  
hadden er plezier in.



Ook een ijsje ging er nog in.

## *Schooljournaal*

Het schooljaar is inmiddels weer begonnen. De eerste les is overigens best even weer wennen als je zo'n grote vakantie hebt gehad.

Ik heb voor begin van het schooljaar een plezierig gesprek gehad met Riet Lieverdink die namens de PKV de lessen voor de bovenbouw verzorgt. We hebben samen ervaringen uitgewisseld en de lesstof in grote lijnen verdeeld. Nu weten we ook van elkaar beter welke lessen we gegeven hebben.



Dit schooljaar zijn de groepen vrij groot, maar ik heb het voordeel dat ik telkens in een groepslokaal les kan geven.

De basis voor de groepen 3 t/m 5 ligt dit jaar voor een groot deel in het Nieuwe Testament en voor de groepen 6 t/m 8 haal ik mijn lesstof voor een belangrijk deel uit de methode: Het verhaal centraal deel 2.

We hebben bijvoorbeeld gepraat en gewerkt over 'grootouders' en hun rol in het leven van de kinderen en over 'hoe is mijn rol in de klas'. Het laatste onderwerp had als start een viertal gedichten: Ze pesten mij – Verliefd? - Een nieuwe jongen in de klas. De kinderen maakten een keuze en daarna praatten we over hun keuze en hun motivatie voor hun keus.

U leest het. Er is gelukkig nog uitdaging genoeg om met de kinderen in gesprek te komen.

*Jan Sevink*

## ***60+club Verslag van het uitstapje op dinsdag 14 september 2010.***

Het doel van het jaarlijkse uitstapje aan het begin van het nieuwe seizoen was een bezoek aan het voormalige DRU-complex, het "Gietelink" in Ulfst.

Met 26 personen vertrokken we om 13.30 uur naar Ulfst, waar we met koffie en thee werden verwelkomd. Een lid van de Oudheidkundige Vereniging gemeente Gendringen vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het complex. De Oude IJsselstreek, van Doesburg tot Gendrin-

gen, werd wel de bakermat van de Nederlandse ijzerindustrie genoemd.

In het gebied dat we nu kennen als de DRU werd door de graaf van Bergh in 1754 een ijzergieterij opgericht: De Olde Hut. Daar werden voornamelijk kanonskogels en haardplaten gemaakt. Deze ijzergieterij werd in 1774 overgenomen door Diepenbrock en Reigers (DRU). De fabriek zou bijna 250 jaar vensters, roosters en keukenemail produceren. De ijzergieterij beëindigde in 1973 zijn activiteiten en de emailleerafdeling in 1981. De inmiddels uitgebreide andere werkzaamheden zijn tussen 1999 en 2004 verplaatst naar andere locaties.

In een bijzonder boeiende, professionele film over de DRU uit 1948 “Symfonie van Vuur en IJzer” werd de productiegang en het harde werken van destijds weergegeven.

In de voormalige afbramerij van de vroegere ijzergieterij was een tentoonstelling te bezichtigen over het ontstaan van de eeuwenoude ijzerindustrie “IJzer in de regio”.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een groot herbestemmingsproject opgezet met behoud van industrieel erfgoed. In de oude gebouwen zijn culturele instellingen gevestigd, zoals de bibliotheek, de theaterzaal, het poppodium en de muziekschool. In het “Schaftlokaal” bestaat de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken of een hapje te eten.

Na het bezoek aan de DRU wachtte ons een uitstekend verzorgde broodmaaltijd bij restaurant Tiemessen in Etten.

### **Opgave giften over augustus / september 2010**

Ontvangen via Peter Samwel: 1 x € 50.00 van N.N.

Ontvangen via bezoekdames: 2 x € 20.00 van N.N.

Heel hartelijk dank daarvoor.

## ***Varsseveldse samenwerking gestalte van wereldwijde beweging***

### ***Honderd jaar oecumene sinds Edinburgh***

Het was op de zendingsconferentie in 1910 te Edinburgh, dat de kerken die ook in de zending hun eigen spoor gingen, besloten tot samenwerking. Iets wat in het oude Europa nog onmogelijk leek, begon zich in het zendingsveld te voltrekken en liet ook Europa niet ongemoeid: de wereldwijde oecumenische beweging was op gang gekomen.

In juni is hieraan landelijk de nodige aandacht geschonken, maar nu wil ook de Oecumenische Werkgroep Varsseveld de oecumene in de schijnwerpers zetten. De afgelopen maanden is onder leiding van Ria Rozeboom hard gewerkt aan de totstandkoming van het gedenkboek 'Oecumene in Varsseveld', waarin naast informatieve artikelen over de wereldwijde oecumene en de plaatselijke samenwerking, ook interviews zijn opgenomen met leden van diverse kerken.

Op zondag 3 oktober zal dit gedenkboek worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het plaatselijk bestuur. Daarna zal er een forumdiscussie plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen over de rol van de religie in de samenleving.

Belangstellenden die deze middag willen bijwonen zijn van harte welkom op zondag 3 oktober om 14.00 uur in De Eendracht, Prinses Beatrixstraat 1a te Varsseveld. De bijeenkomst vindt zijn besluit om ongeveer 16.00 uur.

Het gedenkboek 'Oecumene in Varsseveld' is te verkrijgen voor € 5,-. Exemplaren kunnen worden aangeschaft tijdens de bijeenkomst op 3 oktober of via José Vriezen, 0315-243937, E: [r.vriezen@chello.nl](mailto:r.vriezen@chello.nl).

## *Schrijfactie Amnesty Varsseveld*

Einde vervolging negen vrouwen uit Nicaragua! Na 2 ½ jaar kregen ze bericht dat het onderzoek gesloten was! De vrouwen zetten zich in voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld en dat was niet naar de zin van de regering!

In oktober schrijven we voor de volgende mensen:

- Voor Thich Quang Do, een 81-jarige boeddhistische monnik uit Vietnam, die 30 jaar lang telkens huisarrest had of gevangen zat om dat hij op kwam voor religieuze vrijheid, mensenrechten en democratie. Gevraagd wordt om hem vrij te laten.
- Voor Jaballah Hamed Matar en Ezzat Youssef al-Maqrif uit Libië, oppositieleden die “verdwenen” zijn in Egypte. Van hen is niets bekend, de familie maakt zich ongerust. Gevraagd wordt om een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek.
- Voor Gemain Ndabamenya Etikilime, Medard Mabwaka Egbonde en Bosch Ndala Umba uit Congo die zes jaar vastzitten zonder dat er een aanklacht tegen hen is ingediend. Gevraagd wordt hen vrij te laten.

Inlichtingen over brieven schrijven bij Annie Lammers, telefoon 0315-617393.



## Namen en adressen / Colofon



**Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, [petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl).

**Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

**Website:** [www.vrijzinnigenvarsseveld.nl](http://www.vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**E-mail-adres:** [info@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:info@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Beheer kerk en verenigingszalen:**

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.

**Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37.

**Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, [voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, [secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Penningmeester/administrateur:** Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, [penninmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:penninmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

**Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.

**60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49, [60+vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:60+vrijzinnigenvarsseveld.nl).

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld, [jeugdclub@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:jeugdclub@vrijzinnigenvarsseveld.nl), mob.tel.(06)432 92 792

**Café Cult:** Marjan Hengeveld, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.

**Verzorging “Eendracht”:** Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, [tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl)

**Verzendklaar maken:**

Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor, Mevr. J.E. Sturris-Heijink, Mevr. M. Ankersmit-Vriezen en Mevr. I. Janssen-van Braak.

**Kopij adressen en redactie:**

Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, [hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl),  
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, [redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl).

**Leiding zondagsschool:**

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, [zondagschool@vrijzinnigenvarsseveld.nl](mailto:zondagschool@vrijzinnigenvarsseveld.nl), Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.

**NPB-Koor secretariaat:**

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.

**Autodienst Varsseveld :**

zie: Secretaris

**Autodienst Dinxperlo :**

Mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008

Zondag  
3 oktober

10.00 u. Geen viering

Zondag  
3 oktober

10.00 u. AALTEN  
Voorganger mevr. M.Boon –Giltjes



Zondag  
10 oktober

10.00 u. Herfstwandeling o.l.v. dhr. P.Samwel  
Locatie: Fam. G. Jansen, Prinsenstraat 1,  
Breedebroek  
Na afloop koffie en thee

Zondag  
17 oktober

10.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel  
Thema: “Het voorrecht mens te zijn”  
Na afloop koffie en thee

Zondag  
24 oktober

10.00 u. Voorganger mevr. E.Wennink  
Na afloop koffie en thee

Zondag  
24 oktober

10.30 u. AALTEN  
Lezing mevr. Marjan Slaghuis-van Zetten;  
“Pelgrimstocht in Noorwegen”

Zondag  
31 oktober

10.00 u. Jubileumviering NPB (137 jaar)  
Voorganger dhr. P.Samwel m.m.v. Big Band  
Melody & Rhythm - Thema: “Samen Werken”

Zondag  
7 november

9.45 u. In Den Es  
Voorganger dhr. Marchel Chevalking