

Nov. 2005

- Zondag
6 november
Geen dienst.
Wel vrijzinnige dienst in Zelhem (10.00 uur)
Ds H.G. Bleumink-Nieuwenhuis.
- Zondag
13 november
10.00 uur.
Ds A.M.J. Meijer.
Thema: 'Omgaan met herinneringen',
bij 2 Petrus 3: 1
- Zondag
20 november
10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer.
Tijdens de dienst willen wij allen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden.
Thema: 'Mensen achter de horizon',
bij Joh. 14: 25-30.
M.m.v. Irma ten Brinke, mezzo-sopraan.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Eendracht.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht
- Zondag
27 november
1^e zondag van de advent, 10.00 uur:
Ds A.M.J. Meijer.
Thema: 'Door de duisternis naar het licht',
bij 2 Kon. 18: 13-22
- Zondag
3 december
9.45 uur: NPB-dienst in het tijdelijk onderkomen van 'Den Es' in Ulft
2e Adventsdienst, . Ds A.M.-J. Meij-er:
Thema: 'De hoop nooit opgeven', bij Hebr. 6:19

71^{ste} Jaargang

No. 535

Nov. 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

De Verwondering van Jan Terlouw
Start Café Cult
Verslag dienst 25 september

9
12
15



WIE WAS IK?

Afgelopen voorjaar zond de KRO-televisie een spraakmakend programma uit waarin personen met behulp van een hypno-therapeut voor hun geestesoog beelden opvingen en verslag deden van een leven van enkele honderden jaren terug. Men noemt een dergelijke belevenis een regressie.

Aan de hand van de aldus verkregen gegevens, ging men, samen met de bewuste persoon, op zoek naar de plaatsen waar zich dat leven had afgespeeld. Er volgden opmerkelijke herkenningen.

Meestal vindt een regressie plaats met behulp van een hypnotiseur, maar soms beleven mensen ook spontaan dergelijke regressies. Bij mensen waarbij in hun godsdienst het verschijnsel van de reïncarnatie aanvaard is, zijn verslagen van dergelijke spontane regressie-ervaringen geen ongewoon verschijnsel. Vooral bij jonge kinderen.

Regelmatig wordt mij gevraagd of ik in reïncarnatie geloof.



Afgaande op mijn persoonlijke ervaring en mijn omgang met alle verschijnselen van (para-)psychologische of godsdienstige aard is dan mijn antwoord:

“Ik geloof dat we het heel serieus moeten nemen, maar wel moeten beseffen dat wij ook dít verschijnsel niet precies kunnen verklaren”.

Er zijn namelijk meerdere verklaringen mogelijk. In alle gevallen blijft het echter een pogen, om in menselijke termen iets te beschrijven, dat zich voorbij de horizon van ons menselijk bevattingsvermogen afspeelt.

In dit verband is het ook belangrijk een onderscheid te maken tussen een hypnotiseur die iemand tot een regressie-ervaring brengt en een reïncarnatie-therapeut. In het eerste geval is er sprake van het bevredigen van een vrijblijvende nieuwsgierigheid (zoals tijdens de televisie uitzendingen) en verder niet, terwijl een reïncarnatie-therapie verder gaat. In het laatste geval wordt serieus ingegaan op het verhaal en nagegaan in hoeverre dat ‘andere leven’ het huidige leven beïnvloedt. Niet-temin; iedereen die herinneringen aan vorige levens herbeleeft, ervaart daarbij gevoelens en emoties die herkenbaar zijn, doordat ze ook in het huidige leven een rol spelen.

Een reïncarnatie-therapeut wil behulpzaam zijn bij het duiden van het beginpunt van het probleem waar men in het hier en nu mee worstelt. Het uit zo’n regressie verkregen inzicht kan heel verhelderend werken. ‘Het heeft mijn leven veranderd’, is een mededeling die in vele variaties te beluisteren valt.

Teruggaan naar herinneringen die het beginpunt vormen voor problemen of emoties, die moeilijkheden veroorzaken, geeft duidelijkheid over de samenhang, de onverwerkte gevoelens of de nog niet verteerde resten van ervaringen, die nog altijd hun invloed op de gedragingen en de reacties van de *remigrant* uitoefenen. Deze ervaringen kunnen velerlei zijn. Herinneringen aan de dood en daarna; herinneringen van voor de geboorte; oorlogsherinneringen en ziekte.

Door samen met de therapeut nog eens in een ontspannen sfeer goed naar die herinneringen te kijken kan het een mens helpen uit steeds weerkerende hinderlijke levenspatronen te stappen.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Secretariaat:

NPB Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwclub:

Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**



23 aug 1987

*Het rommelt steeds maar in de lucht
het is zo zwoel en stil
en alles houdt de adem in
waar de natuur nu wil
de wolken hangen vol en zwaar
het flikkert in de lucht
maar eensklaps breekt de donder los
en iedereen die zucht
ja dan breekt ook de hemelsluis
de regen valt met stromen
en overal is nu geruis
ook door de grote bomen
en alles mens, dier en boom
verkwikken zich en laven
al van die grote levensstroom
het is een grote gave*



18

Willy Berkelder-Rexwinkel



Eendracht - nov. 2005

Wij - de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld - prijzen ons gelukkig dat wij er in geslaagd zijn de heer Henri de Vidal de Saint Germain, één van de grondleggers van de reïncarnatie-therapie in Nederland te kunnen engageren om ons iets over zijn inzichten en werkmethoden te komen vertellen.

Donderdag 17 november in de grote zaal van de Eendracht; aanvang 20.00 uur.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op woensdag 26 oktober 2005 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

Antje van der Laan – Rienstra

Zorgen voor – en zorgen hebben om. Zó was ze. Deze woorden werden, door haar man en kinderen, meegegeven als de aanhef van de rouwbrief. Kernachtiger en treffender kon mevrouw Van der Laan niet worden getypeerd.

Antje Rienstra groeide op in Burgwerd, een buurtschap onder de rook van Bolsward. Haar ouders hadden daar een kleine boerderij maar drevven daarnaast ook een slijterij die tevens een proeflokaal was en als centraal punt en vergaderzaal voor de dorpsbewoners dienst deed.

Tot aan haar huwelijk in 1950, dat tevens haar vertrek naar Varsseveld inhield, omdat haar man hier als assistent-directeur van de 'Boterfabriek' was aangesteld, heeft zij haar ouders bijgestaan in de werkzaamheden in dit bedrijf.

Enkele jaren later werden Johannes en Houkje geboren. Haar zorgzame aard en opmerkingsgave stonden borg voor een liefdevol gezinsleven. Zij beschikte over een groot gevoel voor humor en was een wijze vrouw met opvoedkundig inzicht. Onvoorwaardelijke trouw aan haar gezin en alle andere mensen, dieren en zaken waarmee zij zich verbonden wist – en verantwoordelijk voor voelde, was kenmerkend voor mevrouw Van der Laan.

De toenmalige Landbouwcommissie en de Ned. Ver. van Plattelandsvrouwen waar zij bestuurslid van is geweest hadden aan mevrouw Van der Laan iemand die bereid was de handen uit de mouwen te steken.

Eendracht - nov. 2005

3

Heel actief is mevrouw Van der Laan geweest bij de plaatselijke afdeling van het Reumafonds. Bijna vijftig jaar lang was zij één van de stuwende krachten achter de organisatie van een groep van 130 collectanten.

Persoonlijk heb ik mevrouw Van der Laan al kort na mijn komst naar Varsseveld goed leren kennen omdat zij namens onze geloofsgemeenschap samen met mij, in het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Ned. Bijbelgenootschap zitting had.

Uit de vele gesprekken die ik met haar mocht voeren werd mij duidelijk dat het spreekwoord: "eigen meester, niemand's knecht", dat zo diep in de Friese volksaard verankerd is, zich ook bij haar niet verloochende.

Mogen haar man, Johannes en Ineke, Houkje Marie en Geert, de kleinkinderen Arjan en Herre en Anyca, Jorissa en Jelco, uit het geloof dat de engelen haar nu begeleid hebben tot in de eeuwige tuin van licht van ons aller Schepper, hun troost putten.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw. G. Runneboom-Koopman; Mw. B.T. Chevalking-Wennink en Mw. M.J.A. ten Brinke-Wolsink. Op dit ogenblik (1 nov. 05) verblijven er, voor zover ik geïnformeerd ben, geen leden van onze afdeling in het Slingelandziekenhuis. In het Kon. Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen:

Hr. H.W.M. Navis, hij is inmiddels ook weer thuis. Voorts verblijft in St. Antonia in Terborg de heer Hr. G.J. Weikamp. En in 'Den Ooiman' te Doetinchem Mw. T.H.G. Radstake-Gemink. Ook zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

GEBOREN



Dolgelukkig en blij zijn Ronald, Elise en Pieter-Jan Ruesink met de geboorte op 25 oktober 2005 van hun dochter en zusje:

Rozemarijn Esmée

Spoorstraat 33, 7051 CG Varsseveld, tel. 0315-2415 95

Hierbij alvast onze hartelijke gelukwensen en de wens dat de Eeuwige het leven van *Rozemarijn Esmée* moge zegenen en behoeden.

DE VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt deze maand bijeen op

Donderdag 10 november

Donderdag 24 november

Wij beginnen om 20.00 uur

Minke Jansen

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

Iedere maand gaan 180 brieven in Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Westendorp op de post! Om een eerlijk proces of vrijlating te vragen of te protesteren tegen marteling en slechte behandeling van gevangenen. Amnesty onderzoekt alle gevallen drie keer om zeker te zijn dat alles klopt.

In november zijn er weer 3 brieven.

De eerste gaat naar de regering in Indonesië om vrijlating te vragen voor 2 mannen die deelnamen aan een vreedzame demonstratie.

De tweede gaat naar Syrië en Libanon om opheldering te vragen over de "verdwijning" van Libanese priesters.

De derde brief gaat naar Engeland. Een man met de Irakese en Engelse nationaliteit wordt gevangen gehouden door Engelse militairen zonder aanklacht of proces. Gevraagd wordt om vrijlating tenzij hem een misdaad ten laste wordt gelegd.

Wilt u ook iedere maand schrijven? De brieven worden thuisgebracht, er hoeft alleen betaald te worden voor de kopie en postzegels.

Bel 617393 of 243077!

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Zowel op de leestafel in de hal van de kerk als op het tafeltje bij de garderobe van de Eendracht treft u een boekje aan met alle activiteiten van onze afdeling en die van de onderstaande afdelingen. Dit boekje kunt u gratis meenemen.

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27):

Afd. Dinx-perlo (Wilhelminastraat 13):

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): .

Eendracht - nov. 2005

DE JEUGDCLUB ZOEKT.....

wij als jeugdclub kunnen veel spulletjes nog best gebruiken. Onze oproep is dan ook; heeft u misschien nog stripboeken, spelletjes, knutselmateriaal en/of gedichtenbundels?! dan zouden wij het zeer fijn vinden als u deze meebrengt en afgeeft in de eendracht. U kunt eventueel ook contact opnemen met de leiding: Marjan Hengeveld.

Onze eerst volgende samenkomst is 4 november, en die avond worden er foto's van de jeugd genomen. Zij kunnen dan gezellig als fotomodel spelen. Wil je nog meedoen, je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet, de Jeugdclub + Leiding!

Engelien Veerbeek

2 juni 1985



*De zonne die geat oaver de blaadjes
hie kust ze stuk veur stuk
en efkes is 't heel stille
dan is in 't bos 't weer druk
een veugeltjen zit op 'n teksken
hie futert en fluit en hie zingt
en efkes is 't heel stille
tutdat 't fluitjen weer klinkt
soms liekt 't bos op een kerke
met een heel hoog bladerdak
joa efkes is 't dan stille
moar niet in de engelenbak
nee veugeltjes holt zich niet stille
die futert en fluit heel den dag
wi'j kunt doar dan stille noar luusteren
hebt doaroaver alleen maar een lach*



Willy Berkelder-Rexwinkel

VERANTWOORDING GIFTEN

Nog in september mocht ik van de heer B.J. R. €10.- in ontvangst nemen. De afgelopen maand mocht een van de dames van de bezoggroep de navolgende gift in ontvangst nemen van: Hr. H. t. B €10,-. Boekhandel 'Rutgers' stelde €30,- commissie ter beschikking vanwege de boekverkoop van het boek van Dr. Jan Terlouw. Voor deze giften onze hartelijke dank.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Yvonne Striekwold, die mij onlangs weer verving met het schoolwerk tekende nog een lieve opmerking op van een meisje, waarvan ik uit overwegingen van discretie alleen de voorletter M. noem. Tijdens de les kwam de vraag naar de aanwezigheid van 'God' naar voren. Waar is Hij dan en wat is Hij dan?. Yvonne antwoordde daarop: "God is overal, Hij werkt in ieder mens." Daarop merkte M. op: "Mijn oma is een beetje dement aan het worden, werkt God in haar dan ook nog maar een beetje?"

EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

Zie voor de lezing van de heer Andreas Cuppen over 'de spirituele benadering bij ziekte' en de magistrale voordracht van de heer Dr. Jan Terlouw ter gelegenheid van de 132^e verjaardag van onze afdeling, de verslagen elders in deze editie.

EEN BLIK VOORUIT

Bij de diensten.

Op **zondag 13 november** wil ik met u even stil staan bij wat herinneringen voor ons te betekenen kunnen hebben.



Zondag 20 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de Protestantse kerken is dit de zondag dat wij allen herdenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Ook in onze geloofsgemeenschap staan wij dan in woord en gebed stil bij diegenen die ons ontvielen.

Allen die het afgelopen kerkelijk jaar (van 21 november 2004 tot 20 november 2005) iemand uit onze kring door de dood verloren hebben, zijn benaderd om deze dienst bij te wonen en eventueel hun medewerking daaraan te verlenen. Inmiddels zijn een aantal positieve reacties binnen. Met nadruk willen wij zeggen dat wanneer er mensen zijn die er prijs op stellen dat in de betreffende dienst, een geliefde overledene wordt herdacht, ook al is hij of zij niet uit onze kring afkomstig, wij dit graag vernemen en ook aan hem of haar aandacht willen besteden. (gelieve hiervoor vóór 15 november contact op te nemen met mevrouw A. Niks-van Oosten, tel.: 0315-241080). Het thema van deze dienst luidt: "Mensen achter de horizon". Het is een mythe dat de tijd alle wonden heelt. In veel gevallen blijft het gemis een open wond. Daarbij kan van de liefdevolle aanwezigheid van familie of vrienden een verzachtende werking uitgaan. Irma ten Brinke, mezzo-sopraan, zal aan deze dienst haar medewerking verlenen.

Uiteraard betreft het verder een gewone zondagse kerkdienst waarin iedereen welkom is.

Zondag 27 november, is alweer de 1^e adventszondag. De overdenking zal gaan over de gedachte dat juist door het bewust ervaren van de duisternis, wij het licht des temeer kunnen waarderen.

Op **zondag 4 december** zal er geen dienst plaatsvinden in onze kerk, maar zal er een NPB-dienst zijn in het tijdelijke onderkomen van 'Den Es' in Ulft. Ik wil het dan even hebben over dat we de hoop nooit mogen verliezen. Mocht u niet over eigen vervoer beschikken en toch deze dienst wensen bij te wonen, gelieve u contact op te nemen met het secretariaat. (tel. 241206)

TENSLOTTE

Wil ik u in deze maand van herdenken een kernachtige uitspraak meegeven die ik onlangs op de radio hoorde van een van onze bekende schrijvers, hij zei: "In een onttakelde tijd, heeft een mens weer ankers nodig." Hiermee wilde hij zeggen dat een mens aan een evenwichtige godsdienstige overtuiging in deze tijd veel steun kan ontleen.

Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

Verslag dienst 25 september '05

THEMA: INNERLIJKE VRIJHEID.

Deze eerste alternatieve dienst bestond uit prachtige muziek op orgel en piano gespeeld door Jarik de Graaf. Aansluitend werd er gelezen door Wilma en mij. De Stilte hierin was voelbaar en zorgde voor nieuw geestelijk voedsel. Vanuit deze verbinding van en met elkaar gaan we ieder weer ons eigen pad.

Een woord van dank aan alle mensen die aanwezig waren.

Stilte

Hier ben ik,

Ruim

Aandachtig

Luisterend

Naar de Stem, naar de klank

Naar de trilling van leven.

De collecte gaat naar: Tinatin Turdziladze in Georgië. Sandra Roelhofs is first lady van Georgië, zij is van Nederlandse afkomst en zij ondersteunt kleinschalige projecten in haar nieuwe thuisland

Hierbij het verhaal van Tinatin Turdziladze.

Dit jonge meisje woont in Georgië, zij is vijftien jaar en heeft lijmfekanker. Haar ouders hebben geen geld om haar te laten behandelen. Doordat Sandra Roelofs in het voorjaar een lezing heeft gehouden in zaal De Ploeg over haar boek en tevens aan gaf kleinschalige projecten te ondersteunen in haar nieuwe thuisland ben ik gaan kijken op de site van Georgië en Tinatin raakte mij. Even ter verduidelijking, Sandra Roelofs is nu de First Lady van Georgië, zij woonde vroeger in Zeeland. Ik heb samen met de jongeren club en andere mensen 500 euro ingezameld en dit geld gaat met Pieter van boekhandel Rutgers direct naar Sandra en via haar naar Tinatin. Samen met de NPB jongeren willen we haar blijvend ondersteunen in haar ziekteproces. Dus u zult nog van ons horen hoe het allemaal verder gaat. Ik dank een ieder die een bijdrage heeft gegeven.

Engelien Veerbeek.

CAFE CULT DOOR DE OGEN VAN EEN BEZOEKER

Cafe Cult wat moet ik daar nou mee, wat stelt dat eigenlijk voor ? een vraag die ik mij ook stelde, maar dan moet je er naar toe om daar achter te komen en dan krijg je wel iets door. De belangstelling was boven verwachting , het enthousiasme ook.

Het thema luidde poëzie, en ieder die hier iets of niets over wist kon zijn of haar vragen stellen of zijn of haar zegje doen zonodig op een heel klein podium, bestaande uit een oude aardappelkist.

Een gedicht kan heel poëtisch zijn, maar moet het altijd rijmen ? Ik was voor mezelf die mening altijd toegedaan, Voor sinterklaas of voor een meiboom maak je een gedicht dat rijmt, maar de poëzie ligt daar vaak heel ver vandaan.

Een gedicht zonder dat het rijmt, is moeilijk leesbaar, klinkt soms heel effen, er zijn veel voorbeelden van in diverse boeken te lezen, maar een goede voordracht, een juiste toonzetting, doet je de poëzie beseffen

Poezië is een uiting van kunst, net zoals het zien van een schilderij de één is vol ontroering, een ander loopt er zo maar aan voorbij.

De avond was gezellig, leerzaam, onderhoudend, en vrij – zinnig, een aantal mensen lazen deze avond iets poëtisch voor Henk Beunk bracht iets op de aardappelkist, heel sensueel, ik dacht, mijn komst is niet tevergeefs, ook ik heb de poëzie door.

“G.v.d.Hutte”

*De vier
initiatiefnemers
van café Cult
v.r.n.l.
Marie-Huberte,
Marjan,
Bert
Henk*



ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN NOVEMBER

Lezingen Programma NPB Varsseveld Herfst/Winter 2005/2006

“Spirituele benadering van de geneeskunde”

Onder deze titel hield op 11 oktober Andreas Cuppen zijn lezing. Hij is blij weer in Varsseveld te zijn en stelt voor te beginnen met een “afstemmingsoefening”.

Hij nodigt de aanwezigen uit om “in de kracht “ te gaan zitten. Dat is niet zo eenvoudig stelt hij, daar 95 % van de stoelen, merkwaardig genoeg, niet ontworpen is voor deze basis functie.

Probeer een open lichaamshouding ten behoeve van de “ontvangst” aan te nemen.

Ogen dicht en contact met je adem (prana). Met behulp hiervan stuur je energie van je borstkas en verder langzaam naar beneden tot je enkel. Combineer je aandacht van kruin tot voetzolen.

De mens is een schakel tussen hemel en aarde. Later wordt dit gecombineerd met muziek tot een driedimensionaal geheel.

Hierna houdt Andreas Cuppen zijn inleiding.

Vaak wanneer er gesproken wordt over geestelijke vermogens worden mentale vermogens bedoeld.

Hij geeft de volgende tabel:

Nederlands/ Engels	Lichaam	Gemoed/ziel	Geest
Latijn	Corpus	Animus	Spiritus
Grieks	Soma	Psyche	Pneuma

Daarna demonstreert hij een buitengewoon prachtig symbool van de gehele (heil) mens.

Links een masker dat een menselijke persoon verbeeldt. (Latijn voor masker is *persona* !)

In het midden bevindt zich de ziel, gesymboliseerd door het hart, verbonden met een spiegel.

Rechts bevindt zich een “glitterbol”

Cruciaal is de gerichtheid van de ziel op het lichaam of de geest.

Welke spiegel is het belangrijkste?

De materiële mens is sterk gericht op het lichaam. (Mater)

De meer geestelijk ontwikkelde mens vermag zich meer te richten op de geest.

Andreas Cuppen studeerde medische wetenschap, maar voelde dat hij daar niet zo erg op zijn plaats was tijdens een zogenaamde “patiëntendemonstratie”. Zijns inziens was er een te beperkte interpretatie van de uitspraak van Hypocrates: ”De behandeling mag voor alles de patiënt niet schaden.” (dit ook in mentale zin dus).

Genezen dat doe jezelf; de arts of heelmeester kan slechts de goede randvoorwaarden aanreiken.

Voor dat genezen is een natuurlijke fierheid (trots) een goede basis. De uitspraak: “De mens is geboren in zonde, geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goeds” is daarbij geen goede voedingsbodem.

De nadruk van de medische wereld is volgens Cuppen te eenzijdig gericht op het fysieke aspect van de mens en de chemische reacties van pharmaceutica. Zo vertelt hij dat een sjamaan hem in vertrouwen neemt en hem duidelijk maakt dat de genezende werking van planten wel vereist dat er een plant – arts – patiënt verhouding nodig is.

Cuppen kent aan de wetenschappelijke methode bekend als “dubbel blind” ook de betekenis toe van: “Blind voor ziel en geest”

We dreigen vast te geraken in de materie; we dienen de materie te doorgeesten!

Het wordt allemaal gemakkelijker indien we in ontvankelijkheid staan.

“Het “is er allemaal al, het enige wat we behoeven te doen is “het” te ontvangen. We dienen ons bewust te worden dat we kracht zijn.

In bepaalde gevallen is het accepteren van een ziekte een begin van de oplossing.

Om anderen te kunnen helpen zijn 3 zaken bij de hulpverlener vrij essentieel:

- Deskundigheid (levenservaring)
- Invoelend vermogen (empathie)
- Geloofsaspect (dezelfde taal spreken)

met de ongeveer 20 bezoekers. Een ‘voetstuk’ in de vorm van een aardappelkistje diende daarbij als podium, waarop een ieder op eigen wijze zijn of haar gedachten over de dichtkunst naar voren kon brengen. De stelling ‘dichten hoeft niet te rijmen om poëzie te zijn, maar het leest wel makkelijk’ leverde heel wat discussie op en stof tot nadenken. De conclusie was in ieder geval dat ‘elk gedicht dat je aanspreekt je dichter bij jezelf brengt’. Bert Scheuter leidde met zijn grote kennis van de poëzie (en een makkelijke stijl van praten) de discussie op een ontspannen manier in goede banen. Marjan Hengeveld ontroerde met een eigen gedicht over familiebanden rond ‘de Hutte’. Irma Dijkstra-ten Brinke gaf handen en voeten aan het begrip ‘voordrachtskunst’. De voornaamste doelstelling van Café Cult –een open uitwisseling van gedachten- kwam doordat vrijwel iedereen zich in de gesprekken mengde prima uit de verf.

De volgende avond van Café Cult is vrijdag 27 januari 2006. Noteert u die datum alvast in uw agenda? Het thema is dan ‘Wilders of tammer’: kanttekeningen bij de verharding in de maatschappij.

Tot dan.

H.B.

Dichter op een voetstuk draagt voor uit eigen werk



graf van een 9-jarig meisje, natuuroopnames van planten, bloemen en dieren. Kortom een scala aan beelden trekt aan ons oog voorbij. Door deze diversiteit blijven de plaatjes boeien en vliegt deze middag om.

In haar slotwoord bedankt Janny dan ook namens ons allen de dames Boomkamp, die zoveel oog voor detail hebben, hartelijk voor deze bijzonder geslaagde middag.

Uitnodiging voor 8 november.

Op veel verjaarsvisites is het een heikel onderwerp: We maken ons zorgen over de bereikbaarheid van onze huisarts met name 's avonds en in het weekend. Sommigen van ons hebben met deze problemen misschien al ervaring opgedaan, anderen hebben van "horen zeggen" positieve of negatieve verhalen gehoord. Om aan deze onzekerheid een eind te maken hebben we voor dinsdag 8 november mevr. Els Bouw, voorlichtster van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem, bereid gevonden ons eens alles uit de doeken te doen over de rechten en plichten van patiënten. En hoe we moeten handelen wanneer we spoedeisende hulp nodig hebben. Een belangrijk onderwerp! We verwachten dan ook velen van u op deze voorlichtingsmiddag. We beginnen zoals altijd om 14.30 uur met koffie/thee en een koekje erbij.

AGENDA 60+CLUB

december: geen bijeenkomst

10 januari: Nieuwjaarsvisite

14 februari: De heer Lubbers komt iets vertellen over het nieuwe Zorgcentrum "Den Es".

GOEDE START VOOR CAFÉ CULT

Een goed gevulde 'bibliotheekzaal' bij De Ploeg was vrijdagavond 28 oktober het decor voor de eerste bijeenkomst van Café Cult, een nieuw initiatief van onze NPB-afdeling. Het thema van de avond was 'poëzie', met als ondertitel 'dichter bij jezelf'. Na een 'officiële' opening en de voordracht van een aansprekend gedicht, mondde het debuut van Café Cult uit in een boeiende wisselwerking



Ons onderbewustzijn, onze harde schijf, bevat reeds de vluchtgegevens van onze reis. Een respectvolle houding t.o.v. van alles wat leeft en bloeit vormt een heilige ruimte.

Aan het eind van de avond bedankt Ds. Meijer de inleider Andreas Cuppen. Hij vindt het ongewenst aan het onderwerp te tornen. Het was een prachtige voorlichting. Het Veld is ontstaan deze avond.

DE VERWONDERING VAN JAN TERLOUW

Ter gelegenheid van de 132-ste verjaardag van onze geloofsgemeenschap mochten we een bijzondere gast verwelkomen in de persoon van Jan Terlouw.



De oud wetenschapper en politicus sprak in zijn overdenking over "verwondering". Hij begon zijn relaas met een ontroerend beeld dat hij schetste van zijn kleindochter. Kijkend naar de hemel en sprekend over het heelal, sterren, tijd en ruimte begon ze plotseling te huilen. Overweldigd door de grootsheid van de natuur en de kleinheid van de mens hierin raakte ze ontroerd. *Verwondering*.

Als natuurkundige hield Terlouw zich jaren bezig met vraagstellingen, hypotheses en antwoorden, op zoek naar de grenzen van het menselijke denken.

En toch bleven er altijd weer open vragen, materie waar de menselijke geest met onduidelijkheden achterblijft, begrenst als wij zijn door tijd en ruimte. En dat is nou juist waar het volgens Terlouw om gaat: Ons bewust zijn van het feit dat we niet alles kunnen beantwoorden. Ons leven niet "dichttimmeren" met antwoorden. Per slot van rekening heeft de wetenschap alleen bestaansrecht per gratie van de twijfel. We mogen ons laten verrassen. Blij zijn met nieuwe vragen en ontdekkingen.

Als mens mogen we ons onderscheiden binnen deze natuur door ons vermogen tot nadenken, beredeneren. Dat dat ook onze negatieve, destructieve kanten kan benadrukken heeft de geschiedenis en ook het heden ons ten overvloede laten zien. Maar wanneer we ons als mens onderscheiden in ons vermogen om lief te hebben, te creëren en te inspireren, belooft het een hoopvolle toekomst. We hoeven alleen nog maar als een kind open te staan voor ontroering en verwondering.

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is €6.50 inclusief koffie/thee.

Indien vermeld: Kerkzaal": Doetinchemseweg 5 Varsseveld

Donderdag 17 november: "Wie was ik?"
door Henri de Vidal de St. Germain

Donderdag 19 januari 2006: "Wat gaat er in pubers om?"
door Bart van Campen.

Donderdag 9 februari 2006: "Wat niet in de bijbel mocht"
door Ds M. Rougoor.

Woensdag 22 maart 2006: "Aandacht in de literatuur en de muziek
voor het lijden van Christus"
door Roel Lubbers.

Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst, onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties

60+CLUB

Verslag van de bijeenkomst van 11 oktober.

Deze middag kan Janny behalve de dames Boomkamp, ondanks het prachtige herfstweer, 36 personen welkom heten. De twee zussen Boomkamp maken al sinds jaar en dag dia's met de meest uiteenlopende onderwerpen en hebben hiermee een traditie van hun vader voortgezet.

De eerste van de 1500 dia's die ze in hun bezit hebben dateert nl. uit 1925 van de trouwakte van hun ouders.

Mia (oud politiemedewerkster) begint met een vraag:

Ouderen niets meer waard? Hoezo?

Wij zijn een **fortuin** waard:

We hebben het zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan de nagels
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieën
Vol van dure medicijnen,
lijken wij wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
zal het jaar 3000 wel halen.
Daarom: ga fier door het leven,
Neem kritiek op als een spons.
Want door bovengenoemde rijkdom
drijft de economie steeds op ons.

Zo gesterkt in onze meerwaarde begint de diavoorstelling. Ze geven aan dat er geen bepaalde volgorde in zit en ook niet een bepaald thema.

Zo komen we via de gemeentehuizen in Varsseveld en Gendringen bij het beeld van "De bedrukte moeder Gods van Varsseveld" waarvan één deel in Anholt en de andere helft in Silvolde in een kerk hangt.

De sprong van een slapende beer in een boom in Anholt (berenopvangpark) naar de NPB kerk in Varsseveld is ook zo gemaakt. Diverse kerken, molens (o.a."De Engel") oude boerderijen, de bevrijdingspoort van Wisselink aan de Doetinchemseweg in Varsseveld (staat nu bij het "Hofshuus"), leuke details van muurversieringen uit de hele gemeente, kunstwerken uit de omgeving zoals een beeldje "Boer met haan onder de arm" uit de oorlogstijd dat in Dinxperlo te zien is. Dia's van de Joodse begraafplaats in Terborg, een ontroerend gedicht op een