

73^{ste} Jaargang

No. 550

Maart 2007

IN DIT NUMMER O.A.:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering	11
18 maart dienst verzorgd door kandidaat predikant	10
Jeugddienst 25 maart	15

**EEN GLIMP ACHTER DE SLUIER;
WAT DOEN WE ER MEE?**

Het fenomeen van de ‘bijna-dood-ervaring’, mag zich momenteel verheugen in een wijd verbreide belangstelling. Enkele weken terug was er bij RTL 4 nog een wetenschappelijk verantwoorde documentaire (het was een BBC productie) over dit onderwerp te zien. Ook de Arnhemse hartchirurg Dr. Pim van Lommel, die inmiddels een wereldbekende autoriteit is in dit onderwerp, kwam hierin aan het woord.



Eigenlijk is het een raadsel dat aan dit thema nu pas weer aandacht wordt besteed, terwijl het in de Griekse oudheid al bekend was. De grote Griekse denker Plato, die aan de wieg stond van de westerse filosofie, maakt er al melding van. Het is zelfs niet denkbeeldig dat zijn persoonlijke ervaring met dit verschijnsel een belangrijke rol heeft gespeeld bij het formuleren van zijn beroemde en invloedrijke ‘ideeënleer’. In het kort gezegd komt deze leer erop neer dat afzonderlijke aardse dingen, ‘met de zelfde naam’, hun ideaalbeeld hebben in de bovenwereld;

voor de ziel enkel waarneembaar vóór en ná het aardse leven. In zijn geschrift genaamd *'Phaedrus'* beschrijft hij deze ervaring, die hij in zijn jeugd onderging tijdens een inwijdingsritueel. Dus niet vanwege een ongeluk of ziekte die hem aan de rand van de dood bracht, maar na het verrichten van een aantal mystieke handelingen in een tempel.

Hij schrijft daarover:

'Maar de schoonheid was schitterend om te zien, toen de zielen in een gelukzalige reis –wij in het gevolg van Zeus, anderen in het gevolg van een andere god – een gelukzalige aanblik en schouwspel waarnamen en ingewijd werden in het mysterie dat met recht het gelukzaligste van alle genoemd wordt. Dit mysterie vierden wij, zelf nog gaaf en onbesmet door de kwalen die ons op latere leeftijd wachtten, terwijl wij ingewijd werden in gave, enkelvoudige, onbegrijpelijk en gelukzalige verschijningen. En terwijl wij ze aanschouwden in reine glans, zelf rein en niet gekentekend door wat wij onder de naam lichaam nu met ons omdragen, daarin gekerkerd als een oester in zijn schelp.'

Deze ervaring betrof dus een grensoverschrijdende reis van de ziel in de werkelijkheid die achter de sluier der alledaagse werkelijkheid schuil gaat. Voor de verandering geef ik dit keer eens een ervaring weer, uit dat voor ons normaal niet waarneembare deel van de werkelijkheid, die op een andere wijze verkregen is dan waarop men tegenwoordig het meest gefocust is. Deze verschilt dan ook van voorstelling, maar het gaat wel over het zelfde fenomeen. Ik nam in dit geval een gedeelte uit een verslag van Plato, maar talloze grote 'mystici' uit alle culturen en godsdiensten hebben dergelijke ervaringen gekend en opgetekend.



De schrijfster en schilderes Alexandra van Cruyningen heeft zich in dit verschijnsel verdiept en heeft aan de hand van de vele gegevens die zij verzameld heeft een roman geschreven die de titel draagt *'Een glimp achter de sluier.'* Mede dankzij dit onderzoek is zij in staat om aan de hand van waarheidgetrouwe verklaringen op zeer informatieve wijze te vertellen over wat er zich zoal achter de sluier afspeelt.

Eén van de, in mijn ogen, belangrijkste facetten van de verhalen van mensen die een ‘bijna-dood-ervaring’, meemaakten is dat zij daarna op een heel andere wijze aan hun leven vorm geven en met de dingen omgaan. Zij kennen geen angst meer voor de dood, hun gelukservaringen zijn veel intenser, allerlei dogma’s en vastgeroeste ideeën zeggen hen niets meer. Kortom: een bevrijdende ervaring.

Aangezien niemand van ons op een ‘bijna-dood-ervaring’ zit te wachten en wij ook geen mystici zijn is het, gezien het voorgaande, toch voor ieder mens de moeite waard om kennis van deze ervaringen te nemen en aan de hand daarvan weer wat ‘verlichter’ door het leven te gaan. Geheel in overeenstemming met de prachtige woorden waarmee het geliefde gezang 472 aanvangt:

*Door uwe donkere sluier heen
Zoekt mijn hart, met zijn gebeen*
O, eeuw-ge bron van al wat is
O groot, o diep geheimenis*

(*gebeden)

Dinsdagavond 20 maart komt Alexandra van Cruyningen hierover verder vertellen. Van harte aanbevolen.

Grote zaal van de Eendracht, aanvang 20.00 uur.

A.M.J Meijer.

De term “bijnadoodervaring, BDE” nader verklaard

De term “bijnadoodervaring” is in het jaar 1975 door de Amerikaanse arts Raymond Moody in de wereld gebracht. Dat gebeurde door zijn werk als cardioloog. Mensen werden in een situatie van klinische dood bij hem gebracht en door reanimatie werden de mensen van een wisse dood teruggebracht in het leven. De mensen vertelden hem bijzondere verhalen die zij tijdens de reanimatie beleefd hadden en hem hebben doen verwonderen. Hij heeft dit toen bestempeld als een 'bijnadoodervaring'

De term bijnadoodervaring is echter nogal ongelukkig gekozen. Veel ervaringen van mensen doet hen niet onmiddellijk op zoek gaan naar literatuur over de bijnadoodervaring, ondanks dat hun ervaring wel als zodanig aangemerkt kan worden. Bijnadoodervaringen kunnen in verschillende situaties voorkomen. Qua aantallen worden de meeste bijnadoodervaringen niet door een reanimatie veroorzaakt.

J.M.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op donderdag 25 januari overleed op 74-jarige leeftijd de heer

Johan Weenink
-Han-

Tijdens de plechtigheid voorafgaande aan zijn crematie spraken zijn kinderen: Margrietha, Anneke en Anton afscheidswaarden over hun vader uit. Waarden van waardering en betrokkenheid. Ad, de jongste broer van Han sprak over de tijd toen zij samen jong waren en hoe hij zijn twaalf jaar oudere broer heeft gewaardeerd.

Han Weenink werd op 26 januari 1932 te Varsseveld geboren.

Na zijn studie civiele techniek te Delft, kwam hij als ingenieur in dienst bij Werkspoor te Utrecht. Later werd hij als hoofd van de afdeling "bruggen" aangesteld bij de Dienst Openbare Werken van de gemeente Rotterdam. Han was op het einde van zijn carrière nog nauw betrokken bij de bouw van de Erasmusbrug te Rotterdam.

Tijdens zijn werkzame periode woonde hij met zijn vrouw Coby Kreeftenberg in Krimpen aan de IJssel. Zij kregen twee dochters en een zoon. In 1990 ging hij met de VUT. Na het overlijden van zijn vrouw brak er een moeilijke tijd aan. Dit verlies heeft hij moeilijk kunnen verwerken. Anderhalf jaar geleden verhuisde Han naar Varsseveld. Vanaf dat moment ging zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid verder achteruit. Na ziekenhuisopname werd hij de laatste maanden liefdevol verzorgd in verpleegtehuis "Den Es", waar hij op 25 januari is overleden.

Wij wensen zijn kinderen en allen die om zijn heengaan treuren veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten

- - - - -

Op maandag 19 februari 2007 overleed op 59-jarige leeftijd

Johan Hendrik Heusinkveld
'Han van Otteman'

Het was een mooie winteravond, die al wel iets weg had van een lente-avond, dat Han samen met zijn vriend Herman Sesink bij 'de kolk' de

wilde eenden aan het bewonderen was, toen hij plotseling onwel werd en overleed.

De omstandigheden waaronder hij overleed, waren tekenend voor datgene waarbij hij zich tijdens zijn leven met hart en ziel betrokken heeft gevoeld: alles wat de natuur te bieden heeft. Een waardig afscheid, ware het niet dat, het naar de huidige maatstaven veel te vroeg kwam.

Juist nu hij al enige tijd met vervroegd pensioen was en nog zoveel dingen wilde verwezenlijken. In het bijzonder de zorg en steun voor zijn moeder, waar hij bij woonde. De lengte van een leven is niet altijd maatgevend. De intensiteit is van meer belang. En in menig opzicht mogen we zeggen dat het leven van Han sterk bewogen is geweest. Het heeft hoogte punten gekend, maar ook diepe dalen.

Samen met zijn beiden zusters had Han een fijne jeugd op de ‘Otteman’ aan de Stubbelderweg. Hij genoot al vroeg van de natuur rond de boerderij, waar hij met zijn buurjongetjes op avontuur ging. Al vroeg ging hij met zijn vader mee op jacht en op achttienjarige leeftijd behaalde hij al zijn eerste jachtakte. Met jagersvrienden in de natuur zijn zou hem zijn leven lang blijven boeien, maar ook de vriendschap, het jagerslatijn en de kameraadschappelijke gemoedelijkheid na afloop van de jacht stonden bij hem hoog in het vaandel. Han was een zeer selectief jager. Hij was een warm voorstander van de beheersjacht.

Na de landbouwschool, ging hij zich beroepshalve als slager bekwamen en ontwikkelde hij zich tot een alom gewaardeerd slager. Een tijd lang is hij in dit metier, samen met een compagnon, vanuit Winterwijk zelfstandig als noodslachter werkzaam geweest.

Uit zijn huwelijk werden drie dochters geboren, die hem met trots vervulden. En al jong betrok hij zijn dochters bij zijn liefde voor de natuur en zijn werkzaamheden. Han was ook een voortreffelijke kok en had er plezier in anderen van zijn kookkunst te laten genieten.

Moge de lege plek die Han nu achterlaat in het hart van zijn moeder mevrouw Heusinkveld-Jansen, zijn dochters en schoonzoons: Jolanda en Marc, Boukje en Marcel, Sabine en Robert, kleinzoons Jelle, Siebe en Marijn en zijn vele vrienden, gevuld blijven met de goede herinneringen die men aan hem mag bewaren.

A.M.J. Meijer

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: dhr. T.H. Vossers; mevr. M.J.A. ten Brinke-Wolsink en dhr H. Eising.

Momenteel verblijven aldaar:

mevr. T.J.G. Berendsen-Hallerdijk en mevr. W. Wisselink-Bergwerf

In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijft, na in Slingelandziekenhuis te zijn opgenomen geweest, voor verdere revalidatie, tijdelijk: mevr. A.W. Ederveen-Bruggink

VERANTWOORDING GIFTEN

De afgelopen maand zijn er geen giften ontvangen.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 11 maart. De heer Hein Braat is een autoriteit op het gebied van de *Mantra's*.

Hij komt er die zondag meer over vertellen en zal een demonstratie geven.

Oorspronkelijk waren de Mantra formules alleen voor ingewijden. Een beroemd verhaal vertelt hoe de beroemde Hindoe filosoof Ramanoeja deze geheimhouding schond en zijn mantra's vanaf het dak van een tempel zong, omdat, zo zei hij, als het van wezenlijk belang was, dit voor de gehele mensheid gold.

Een andere Hindoe wijsgeer en dichter Sri Aurobindo, beschrijft de *mantra's* 'als een direct en verhevigd, meest intens en meest goddelijk gedragen ritmisch woord dat een intuïtieve en openbarende inspiratie belichaamt en de werkelijkheid der dingen bezielt'. Ook zegt hij hier-



Het goddelijke in jezelf latendoorklinken

over: ‘Mantra’s zijn een verheven ritmische taal die vat krijgt op alles wat eindig is en in alles het licht en de stem van zijn eigen oneindigheid brengt’. De bekendste van alle *mantra’s* is de lettergreep ‘OM’.

Ook binnen het Christendom is de mantra niet onbekend. Het ‘Jezus-gebed’ met al zijn variaties, waarin de naam van Jezus centraal staat, is hiervan een voorbeeld. Het beluisteren van de *mantra’s* is een heel bijzondere ervaring, die gemakkelijk leidt tot een rustgevend gevoel van meditatie en daarmee een heilzame werking heeft op de geest.

Beslist de moeite waard om dit eens mee te maken.

Zondag 18 maart: Dienst verzorgt door kandidaat voorganger.

Zondag 25 maart: Dienst door jongeren met Marjan Hengeveld. Zie voor nadere informatie elders in deze editie (pag. 15).

Zondag 1 april.

Die dag zijn er ongeveer gelijktijdig twee diensten van onze Ge-loofsgemeenschap.

In het zorgcentrum ‘Den Es’ aan de Oranjestraat gaat die ochtend voor: Mevr. A. Niks-van Oosten, die het met u (want iedereen is welkom bij deze bijzonder ‘warme’ diensten!) even wil nadenken over de vraag of we altijd wel bij alles wat we doen stil staan bij de gedachte, dat er op ieder ogenblik van ons leven, een beroep op ons gedaan kan worden?

Diezelfde ochtend is er ook dienst in onze eigen kerk. Wij willen op deze Palmpaasochtend de Orgeldienst houden. Deze dienst zal dit keer hoofdzakelijk worden ingevuld door orgelspel van de heer Jarik de Graaff, één van onze vaste organisten. Door mij zullen naast de gebruikelijke liturgische handelingen slechts enkele korte verbindende teksten uit het Lucas evangelie worden uitgesproken. Verder ligt het in de bedoeling dat alle aanwezigen een overzicht van de te spelen werken met de componisten en een toelichting krijgen uitgereikt.

Deze orgeldiensten hebben ook al in 2005 en 2006 plaatsgevonden en bleken erg in de smaak te vallen! Goede muziek kan voor onze geloofsbeleving minstens zo heilzaam zijn als het gesproken woord!

Tevens zullen in deze dienst de nieuwe bestuursleden worden bevestigd.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

In groep 3 & 4 van de Leemvoortschool was ik aan het vertellen dat Jozef uiteindelijk uit de gevangenis kwam omdat hij de droom van de Farao over de zeven vette koeien en de zeven magere koeien geloofwaardig had uitgelegd en dat hij daarom door de Farao benoemd



Jozef verklaart de dromen van Farao

werd tot onderkoning. Een van de jongentjes uit de klas herinnerde zich blijkbaar hoe ik de week daarvoor had verteld dat Jozef in de gevangenis was geraakt door een valse beschuldiging van de vrouw van Potifar, en riep spontaan: ‘Dan kan Jozef nu lekker die vrouw die leugens over hem verteld had in de gevangenis gooien!’

HET NUT VAN GELOVEN

Hopelijk hebben velen onder u het behartenswaardige artikel van de psycholoog René Diekstra gelezen in ‘de Gelderlander’ van vrijdag 23 februari j.l. Zo niet, kijk dan nog eens tussen de oude kranten of u het nog vinden kunt. De kop luidde: **‘Het nut van gelovig zijn’**. Hij stelt daar o.m., dat onderzoek heeft uitgewezen dat actief religieuze mensen minder vaak ziek zijn, minder psychologische problemen hebben, sneller van ziektes en chirurgische ingrepen herstellen, meer tevreden zijn en een iets positievere levenshouding hebben. Zijn voorzichtige veronderstelling wat hiervan de oorzaak is, komt erop neer dat wij als mens met onze geboorte een intuïtief gevoel hebben meegekregen dat er meer is dan wij met onze zintuigen kunnen waarnemen en dat ons leven een zin en een doel heeft dat met dat ‘meerdere’ in verband staat.



Even verder in het artikel stelt hij dat religie een buitengewoon effectief middel is voor het bevorderen van de sociale samenhang. Dat wil zeggen: voor het ondergeschikt maken van individuele egoïstische korte termijn belangen aan de langere termijnbelangen van de groep. Natuurlijk



heeft René Dieksta ook zijn bedenkingen ten opzichte van de uitwassen van godsdienstfanatici, maar stelt hij tenslotte dat het atheïsme niet in staat is geweest een waardig sociaal alternatief te bieden. Bij mij kwam, na het lezen van het artikel ook de gedachte op, dat het niet denkbeeldig is, dat er een verband denkbaar is tussen de verloedering van onze maatschappij en de ontkerkelijking.

TENSLLOTTE

Tijdens de alternatieve ‘Kerstdienst’ die Freek de Jonge voor de televisie verzorgde en waarin zijn wortels als domineeszoon nog duidelijk kenbaar waren, gooide hij een paar opmerkingen uit die het overdenken waard zijn. Zoals: ‘Wij leven voor de vorm en sterven voor de inhoud’ en ‘Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht’.

De komende maand heeft onze afdeling weer heel wat interessants te bieden, zowel tijdens de kerkdiensten als in de ‘Eendracht’. U bent van harte welkom en ik weet zeker dat u na een bezoek weer met een goed gevoel huiswaarts zult keren.

‘Maart roert zijn staart’, luidt een bekend gezegde, maar ik wens u toch al tussen de gure dagen door, wat zonneschijn, al was het maar in uw hart.

Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

Komt het zien...

Gemeenteavond

“Zomaar een veearts”

Donderdagavond

1 maart 2007

19.30 uur

De Eendracht

Komt het zien....

VAN DE BESTUURSTAFEL

DE BEROEPINGSCOMMISSIE BERICHT:

Voorganger-kandidaten leiden dienst in onze kerk



In de vorige Eendracht heeft de beroepingscommissie mededeling gedaan over de voortgang van de benoeming van een nieuwe voorganger voor onze geleefsgemeenschap. Aangekondigd is toen dat een tweetal sollicitanten zich zouden presenteren door het verzorgen van een dienst in onze kerk.

Op zondag 18 februari heeft de heer P. Samlev uit Rotterdam zich in een dienst in onze kerk gepresenteerd.

Op zondag 18 maart as. zal mevrouw M.M. van Zoest uit Renkum zich in een dienst in onze kerk aan onze Varsseveldse gemeenschap presenteren.

De beroepingscommissie tracht het voor beide kandidaten even prettig, makkelijk, moeilijk en representatief te maken.

Op 18 februari was de kerk goed bezet. Dat is dus op 18 maart ook weer gewenst.

**U wordt daarom van harte uitgenodigd de dienst van
18 maart as. bij te wonen.**

Na afloop is er weer gezamenlijk koffie drinken en kunt u napraten met de kandidaat voorganger en het bestuur. Uw indrukken, suggesties en opmerkingen zijn welkom en van belang.

GROTE SCHOONMAAK



Herinnering

Vrijdag

23 maart

8.30 uur

de Eendracht



UITNODIGING

Het Bestuur nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2006

in de grote zaal van de Eendracht.

Aanvang **19.30 uur**

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuren en vaststellen notulen Alg. Verg. 2 maart 2006
4. Jaarverslag 2006
5. Jaarverslagen commissies en clubs 2006
6. Financieel jaarverslag 2006
7. Verslag kascontrolecommissie (heren B. Wennink en B. Jansen)
8. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2006
9. Begroting 2007 en voorlopige begroting 2008
10. Vaststellen contributie
11. Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en herkiesbaar mevr. I. ter Maat-Teunter
Statutair aftredend en herkiesbaar dhr. L. v.d. Pol
Statutair aftredend en niet herkiesbaar mevr. W.M. Nijhof-Groen
Statutair aftredend en niet herkiesbaar mevr. G.W. Semmelink-Leneman
Het bestuur stelt voor de herkiesbare leden te herbenoemen en heer A.M. Chevalking te benoemen als bestuurslid in de vacature ontstaan door aftreden mevr. Nijhof-Groen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris
12. Samengaan NPB Afd. Dinxperlo en NPB Afd. Varsseveld
13. Stand van zaken benoeming predikant
13. Rondvraag
14. Sluiting

Alle leden zijn van harte welkom

Het bestuur.

Eendracht - maart 2007

Toelichting bij de agenda

Agenda punt 6.

Het financieel verslag wordt ter vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden.

Een week voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage bij de penningmeester dhr. J.W Meerdink.

Voor het inzien graag een afspraak maken; tel.: 0315-840044

Agenda punt 11. Bestuursverkiezing.

Het bestuur was erg verheugd twee leden bereid gevonden te hebben zich kandidaat te laten stellen voor verkiezing tot bestuurslid. Echter na een kennismaking met het bestuur en het bestuurswerk heeft een kandidaat zich teruggetrokken. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de vacature ontstaan door aftreden mevr. Semmelink-Leneman. Ieder lid dat zich kandidaat wil laten stellen door het bestuur wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij een van de bestuursleden.

Agenda punt 12 Samengaan afd Dinxperlo en Afd. Varsseveld

In de loop van 2006 zijn er tussen de besturen van beide afdelingen besprekingen begonnen over een mogelijke fusie van de twee afdelingen. Afd Dinxperlo kampt met het probleem geen bestuur meer te kunnen vormen. Daarom is toenadering tot onze afdeling gezocht. Het bestuur vraagt toestemming om samen met de afdeling Dinxperlo een mogelijke fusie voor te bereiden.

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt dit seizoen nog bijeen op:

08 maart 2007	Spel-avond
22 maart 2007	Hobby-avond
12 april 2007	Willy Nijhof
26 april 2007	Bezoek Museum Narda Laar, Sinderen Aanvang 19.00 uur
03 mei 2007	Diner ter afsluiting van het seizoen

60 + CLUB

Bij de opening door Janny werd speciaal de heer Hoogeboom welkom geheten, die deze middag zou verzorgen en die bij velen wel bekend was van zijn "Wissewasjes" en zijn schetsen in de Wischpost en voor het Guuseum.

De heer Hoogeboom begon zijn verhaal met de mededeling, dat zijn vrouw Annie al 43 jaar lang over zijn schouder meekijkt en zo nodig of gewenst commentaar geeft in die zin van "dat kan wel of dat kan niet." Hij wilde daar mee aangeven dat hij steeds over een goede "rugdekking" beschikt.

Gerrit Hoogeboom is geboren in Winterswijk, waar meer "beroemde personen" het levenslicht zagen; denk aan oud-minister van defensie de heer Stemerink, Piet Mondriaan en Ernst Daniel Smid.

De eerste tekening dateerde van de watersnoodramp in 1953. Hij was toen 14 jaar oud. Hij heeft jarenlang in het reclamevak gezeten. En is daarna sneltekenaar geworden en tekende veel cartoons waar hij leuke teksten bij verzon.

Ook tekende hij wel eens waar zijn kleinzoon bij was.

Deze vroeg een keer "Opa wat doe je?"

Opa: "Werken"

Klein zoon: "Opa dat is geen werken dat is tekenen".

Het zal je maar gezegd worden.

In de loop van zijn verhaal werden diverse portretten met trucages uitgereikt om het denkvermogen van de aanwezigen te testen. O.a uit de bundels "Van haver tot God", "Dierelantijnen" en "Alcohol". Er was ook nog een zoekplaatje. De aanwezigen moesten de zevende dwerg zoeken. Niemand kon hem vinden, maar hij stond er wel op, het was nl. de dwerg die aan het zeven was. Zo werd ons denkvermogen getest.

Aan een meneer wiens regenmeter ieder jaar kapot vroom gaf hij een goede raad. "Maak er een gaatje onderin, dan vriest hij nooit meer kapot".

Een aansprekend plaatje was van een hond in een winkelcentrum. Een hond in de "Poepstand". Iets om goed over na te denken, evenals het gezegde "Ik heb schijt aan uw schoenen".

Humor en ernst wisselden elkaar met regelmaat af.

Goede herinneringen had hij ook aan een feestavond van personeel en bestuurders van de Gem. Wisch. Hij had van iedereen een foto en daarvan maakte hij een cartoon met bijpassende tekst. Het eerste uur van de avond was iedereen bezig met zijn of haar eigen cartoon en dat van collega's.

Diverse teksten met de nodige humor of kritische achtergrond passeerden nog de revue. O.a. Alles gaat er an , met LUXAN.

Het was duidelijk dat in de heer Hoogeboom veel kwaliteiten en humor schuilgaan. Hij maakte zijn excuus voor de vele onvolkomenheden", maar zei er meteen bij dat het kosteloos was. De aanwezigen werden bedankt voor hun aandacht, maar hij vroeg zich wel af of de naam "60 + club" wel de juiste was.

Zijn voorstelling werd met een warm applaus beloond. Janny bedankte dhr. Hoogeboom voor zijn presentatie en bood hem een "passend" geschenk aan.

Het was een zeer geslaagde middag, waar nog veel over na te denken en te lachen valt.

Bijeenkomst 13 maart 2007

Op dinsdagmiddag 13 maart a.s. wil Ben Kraan iets vertellen over Nieuw-Zeeland.

Hij zal foto's laten zien via het televisietoestel, maar daarnaast ook wat vertellen over dit bijzondere land en zijn bevolking.

Het een en ander naar aanleiding van de reis die hij vorig jaar gemaakt heeft samen met zijn vrouw naar deze verste bestemming op onze aarde.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze middag om 14.30 uur in de Eendracht. De thee of koffie staat voor u klaar. Wilt u middag bezoeken en hebt u geen vervoer; even een telefoontje naar Janny Nijhof 0315-244049 en het wordt geregeld.

Agenda

11 april De heer Berends over de Slangenburg.

8 mei Lezing over Het Leger des Heils.

JEUGDDIENST 25 MAART

**" Geef ons heden ons dagelijks brood...",
voedsel voor lichaam en ziel tijdens de jeugddienst van 25 Maart.**

Op 25 Maart aanstaande bent u van harte uitgenodigd in een wel heel bijzondere jeugddienst. Voedsel voor de ziel...dit willen we deze ochtend bieden door saamhorigheid en gezelligheid in combinatie met aandacht voor dat wat ons voedt. Dit maal letterlijk en figuurlijk, want het voorlezen van teksten zal worden gecombineerd met gezamenlijk eten. U hoeft thuis dus niet te eten voordien want in zaal de Eendracht zullen we voorzien worden van een smakelijk ontbijt.

Samen werken, samen leven is het credo van ons nieuwe kabinet.

Samen eten hoort hier ons inziens ook bij.

Jong en oud zijn hierbij van harte welkom.

Marjan Hengeveld

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en beginnen om 20.00 uur.

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag 20 maart: "Een tip van de Sluier",
Alexandra van Cruyningen spreekt verder
over haar boek



Waarover spraken zij?

Nabespreking in de Eendracht na afloop van de Oecumenische Gebedsdienst voor de eenheid van Christenen op 21 januari jl. Of ...

het naderende afscheid?

JONGEREN BERAADSDAG

Graag wijzen we jullie op het jongerenprogramma van de beraadsdag. Dit programma draait om de ontmoeting tussen Nederlandse jongeren en jongeren uit allerlei landen die via de International Association for Religious Freedom naar Nederland komen. Wat betekent religie in je leven? Staat je religieuze overtuiging onder druk in jouw leefsituatie? Hoe kun je je religieus emanciperen? Dergelijke vragen komen op een ontspannen manier aan de orde. Op vrijdagavond 20 april begint het programma in het Broederschapshuis in Schoorl en het loopt door tot op de beraadsdag op 21 april in Utrecht, waar de jongeren meedraaien en een kijkje kunnen nemen bij Maarten van Rossem. Jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd. Alle informatie is te vinden op www.beraadsdag.nl en op www.v-link.nl

Voor degenen die zich grondig willen verdiepen in religie als mensenrecht in een internationale context, en de manier waarop de Nederlandse situatie zich daar toe verhoudt, is er een beperkt aantal plaatsen om aan de hele internationale conferentie deel te nemen. Deze conferentie duurt van 19 april tot en met 23 april en gaat uitgebreid in op religie als mensenrecht en het eigen emancipatieproces van jongeren. Deze conferentie is bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar. Alle informatie hierover is te vinden op www.youthconference2007.com.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Marjan Hengeveld



Café Cult voorbeschouwing

MILIEU: HET ZAL MIJ'N ZORG ZIJN



Café Cult houdt op 30 maart haar laatste avond van dit winterseizoen onder het motto: Milieu, het zal mij'n zorg zijn. Met die taalkundig 'vrije' slogan kunnen we beide kanten op: 'het zal mij een zorg zijn' of 'het zal mijn zorg zijn'. Tussen die twee uitersten zal zich de discussie afspelen. Het milieu gaat ons allemaal aan en de gevolgen van de huidige levensstijl beginnen merkbaar te worden in de opwarming van de aarde. We vinden allemaal dat het anders moet en toch doen we allemaal mee.

Laat merken dat u uit een goed milieu komt en kom vrijdagavond 30 maart vanaf 20.00 uur naar De Ploeg

Cafe Cult nabeschouwing

Kunst of kunstjes ?

Kunst heeft vele gezichten; dat bleek duidelijk op vrijdag 26 januari in de 'scheepskamer' van café De Ploeg. Waarschijnlijk zijn er maar weinig onderwerpen waarover je van smaak zo kunt verschillen als over kunst. Wat de één mooi vindt, vindt de ander foeilelijk. Maar aangeven waarom je iets wel of niet mooi vindt blijkt moeilijk: het is een kwestie van gevoel en sterk persoonsgebonden. Dat er over smaak niet valt te twisten, ging de 26^e januari niet op. Over smaak valt juist wel te twisten.

NIUWSBRIEF TINATIN TURDZILADZE

Even een kleine terugblik. Allereerst nog mijn aller grootste dank voor de collecte tijdens de kinderkerstdienst; leiding en kinderen het was prachtig om jullie zo bezielde bezig te zien. Ik heb genoten, ook om mee te zingen in het engelenkoor. Tinatin mocht nog meer geld ontvangen want er was ook nog een wandeltocht voor haar georganiseerd en daarvan was de opbrengst 300 euro. Hiervoor krijgt Herma Wiersma nog een woord van dank, omdat zij dit georganiseerd heeft met hulp van de Varsseveldse Middenstand. Cafe restaurant De Ploeg bedankt voor de sponsoring van de koffie. Herma en hulp kinderen van de NPB, super bedankt. In totaal heeft George afgelopen januari 750 euro naar haar toe gebracht. Hij heeft de vader van Tinatin gesproken en ze gaat goed Eendracht - maart 2007

vooruit. Ze moet echter nog tot haar 20e levensjaar onder controle blijven en gemiddeld 3 keer per jaar een behandeling ondergaan, dus hulp blijft wenselijk. Doordat ze niet goed heeft kunnen studeren wegens haar ziek zijn is ze niet geslaagd voor de toelating tot de universiteit doch ze gaat wel een herkansing hiertoe toe doen. Tinatin laat ons allen weten dat ze intens dankbaar is dat wij als NPB-club haar zo'n warm hart toe dragen. Opnieuw nodigt ze mij uit om haar te komen bezoeken omdat ze graag wat terug wil doen en het gaat er op lijken dat dit misschien dit jaar nog gaat lukken. Ik laat t.z.t. nog wel eens weten hoe het verloop is. Rest mij nog een ieder voor zijn of haar hulp intens te bedanken, samen staan we sterk.

Lieve groet Engelen Veerbeek .

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

In maart kan voor de volgende gevangenen geschreven worden.

In de eerste brief wordt aan de regering in Vietnam gevraagd de gewetensgevangene Truong Quoc Huy en anderen onmiddellijk vrij te laten. Ze zitten gevangen omdat ze hun mening uitten over de mensenrechten. De tweede brief gaat naar de Verenigde Staten. Gevraagd wordt om vrijlating van Fawzi al-Odah en alle andere gevangenen in Guantanamo Bay tenzij ze via een eerlijk proces worden berecht.

De derde brief gaat naar de regering in Spanje. Gevraagd wordt om een onafhankelijk onderzoek naar het geweld dat door de Spaanse Burgerwacht gebruikt werd toen Congolese vluchtelingen probeerden de grens over te steken.

Inlichtingen over brieven schrijven per telefoon bij Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077)

Adressen kerkgebouwen aangrenzende NPB afdelingen

Afd. Aalten, Prinsenstraat 27

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

!! 21 maart Algemene Ledenvergadering; komt allen !!

De volgende Eendracht verschijnt 27 maart.

Copy inleveren voor 24 maart.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Secretariaat**

