

72<sup>ste</sup> Jaargang

No. 539

Maart 2006

**IN DIT NUMMER O.A.:**

Algemene ledenvergadering 2 maart; bestuursverkiezing	9
Terugblik op zes jaar bestuurswerk door Henk van Duijn	10
Wat niet in de Bijbel mocht; lezing van Menno Rougoor	14

**DE TAAL VAN MUZIEK**

Enkele weken geleden konden luisteraars tijdens een nachtelijk radioprogramma iets vertellen over hun persoonlijke gelukservaringen. Wat mij daarbij opviel was, dat veel van die momenten waarin de mensen zich zielsgelukkig gevoeld hadden, zich hadden voorgedaan tijdens het beluisteren van een muziekstuk.



Ook de presentator van het programma had dit geconstateerd en wijdde daar aan het einde van zijn programma nog een korte beschouwing aan. Hij zei o.a.: “Muziek raakt blijkbaar bij veel mensen, in de positieve zin, een gevoelige snaar, die gevoelens van geluk opwekt.” Daarmee verwoordde hij iets dat we allemaal in meerdere of mindere mate herkennen. Niet voor niets wordt muziek soms de ‘goddelijke kunst’ genoemd. Niet dat in andere kunstvormen, als oorspronkelijke schepping, niet iets van de goddelijke Geest bespeurbaar is, maar in de muziek herkennen wij het goddelijke los van elke vorm en elke gedachte. Alleen geluid is vrij van vorm.

Elk woord uit een gedicht creëert nog een afbeelding in onze geest. Alleen muziek gaat iedere voorstelling te boven en kunnen we beschouwen als een weerklank van de wet die het hele universum beheerst. Muziek is een kwestie van trillingen en inmiddels is de exacte wetenschap tot de ontdekking gekomen dat de basis van alles wat zich in het universum bevindt, trillingen zijn. Zo nieuw is deze gedachte overigens niet want, in de meer dan vierduizend jaar oude Veda's, de oudste geschriften van het Hindoeïsme, wordt verteld dat de god Shiva, door ritmisch op zijn trommel te roffelen, de hele schepping in gang zette. Een ritme dat nog steeds al het geschapene beheerst. Als we bijvoorbeeld onszelf bekijken, zullen we ontdekken dat de pols- en hartslag, het in- en uitademen allemaal manifestaties van ritme zijn.

Ons leven is afhankelijk van de ritmische werking van het hele mechanisme van ons lichaam. Zelfs de kleinste cel in ons lichaam pulseert nog! Muziek inspireert niet alleen de ziel van een groot musicus, maar elke baby begint zijn armpjes en beentjes te bewegen op het ritme van de muziek vanaf het moment dat hij ter wereld komt. Zelfs dieren reageren op muziek. In de NRC van zaterdag j.l. stond nog een artikel waarin wetenschappers de positieve uitwerking van klassieke muziek op Makaken (apensoort) blijken te hebben aangetoond.



*....twee dagen en nachten  
roffelen ze door...*

Muziek zet bij ons lichamelijk of geestelijk, ofwel beide tegelijk, iets in beweging. Van alle kunstvormen is muziek het best in staat de ziel van de mens te beroeren en te verheffen. In dat opzicht ontstijgt zij zelfs alle uiterlijke vormen van religie. Hieruit moeten wij niet concluderen dat muziek de plaats kan innemen van de religie, want niet elke ziel is dusdanig afgestemd dat zij door muziek verrijkt zou kunnen worden, terwijl evenmin alle muziek zo hoogstaand is dat zij de luisteraar meer zal verheffen dan een religie zou kunnen doen.

In ieder geval is muziek essentieel voor de spirituele ontwikkeling van diegene die het pad van de innerlijke ontplooiing volgen. De reden hiervoor is dat de ziel die dit nastreeft, onbewust op zoek is naar de vormloze God omdat muziek in staat is de ziel boven alles uit te tillen en zo ons iets van de Hemelse Harmonie, waar ieder mens onbewust naar verlangt, doet ervaren. Inmiddels is de 'veertig-dagen-tijd' aangebroken, de dagen waarin wij aftellen naar Pasen. In het bijzonder de periode dat wij ons bezinnen op het lijden van Christus, maar evenzeer het lijden van de mensheid en het lijden dat ieder mens persoonlijk moet ondergaan door het verlies van geliefde personen of zelfs het lijden dat hij of zij zelf moet doormaken. Uiteindelijk schieten woorden daarvoor tekort. De taal van de muziek kan ons daarbij verder helpen en tot rust en troost zijn.

Daarom besteden wij deze maand extra aandacht aan de muziek. Woensdag 22 maart komt voor ons hierover spreken de heer Roel Lubbers. In zijn lezing wil hij ons de verbanden en de wederzijdse beïnvloeding laten zien tussen de muziek en poëzie en proza en andere kunstvormen. Ook aan de vraag naar het lijden wil hij in dit verband aandacht besteden.

Grote zaal van de Eendracht, aanvang 20.00 uur.



*Johan S. Bach*

In vervolg op deze lezing zal er zondag 26 maart een bijzondere kerkdienst zijn waarin door één van onze vaste organisten de heer Bert Vinke een aantal orgelwerken zullen worden uitgevoerd waarin beroemde componisten muzikaal getracht hebben (oa. J.S. Bach) iets van de Paasboodschap weer te geven.



*Ludwig v.*

*Beethoven*

A.M.J. Meijer

## BERICHTEN UIT DE AFDELING

### *Wij gedenken*

Op vrijdag 3 februari 2006 overleed op 44-jarige leeftijd de heer

### *Gerhard Arnold Hengefeld*

Gerhard groeide op als enig kind, eerst in Etten en later in Westendorp. Zijn schoolgaan in Doetinchem maakte hem tot timmerman.

Gerhard was 26 jaar lang werkzaam bij de firma Jansen in Terborg, aan de Ettensestraat, als allround timmerman. Hij was een zeer gewaardeerde collega en medewerker. Was trouw, bescheiden, had veel hart voor de zaak en hij stond voor iedereen klaar.

Hij had een prettige jeugd. Groot was zijn liefde voor muziek, vooral Oostenrijkse en Nederlandse volksmuziek.

Gerhard voelde zich ook sterk aangetrokken tot de kosmische ruimte. Hij verdiepte zich hier in en wist er veel over te vertellen.

In 1983 kreeg hij verkering met Jacqueline Maatkamp. Zij trouwden in 1986 en enkele jaren later werd Jeffrey geboren. Zij vormden een gelukkig gezinnetje.

Gerhard werd in december 2004 ziek. Maanden van hoop en vrees volgden. Samen met zijn lieve vrouw Jacqueline, zoon Jeffrey en zijn ouders, met wie hij een uitstekende band had, gingen zij de strijd tegen de ziekte aan. De liefde stond bij Gerhard centraal. Zelf verwees hij naar de liedtekst van Frans Bauer:

*"Eén ons geluk is meer waard dan een pond goud".*

Tijdens mijn bezoeken ten huize van de familie Hengefeld mocht ik ervaren dat de liefde centraal stond. De harmonie en verbondenheid met elkaar waren voelbaar aanwezig. De zorg met elkaar én om elkaar was groot. Ondanks veel zorgen en verdriet, waren er ook héél fijne momenten!

Tijdens de crematieplechtigheid lasen we in de bijbel bij 2 Korintiërs 4 de troostrijke woorden: "De last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons tot eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig".

Gerhard mocht al iets ervaren van het onzichtbare, de eeuwigheid. Hij mocht dit al even in het hier en nu ervaren!

Op 3 februari is hij in vrede gestorven. Moge wij ons getroost weten dat de dood geen einde is, doch overgang en dat wij gekomen zijn uit Gods liefde en ook terugkeren in Gods liefde.

Wij wensen zijn vrouw Jacqueline, zijn zoon Jeffrey, zijn ouders en allen die om zijn heengaan treuren veel sterkte bij het verwerken en aanvaarden van dit grote verlies.

Angelique Niks-van Oosten

## **ZIEKEN EN HERSTELLENDEN**

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: mevr. A.G.J. Hartemink-Nijhof; mevr. G.B. ten Brinke-Ruesink; mevr. G. Runneboom-Koopman.

Momenteel verblijven aldaar: dhr. G.B. Hartemink en dhr. J.W. te Beest. Mevr. H.E. de Roo-Berkhoff, die voor verder herstel tijdelijk verbleef in een T.O.P.-kamer in 's Heerenberg, zet het herstel nu verder voort in de Bettenkamp te Varsseveld.

In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: mevr. M. Saalmink-Schuurman en dhr. G.J. Weikamp en in de 'Ooiman' te Doetinchem mevr. D. Radstake-Gemmink.

## **VERANTWOORDING GIFTEN**

De afgelopen maand mochten we van mevr. W. te D. € 20.00 in ontvangst nemen. Voor deze gift onze hartelijke dank.

## **BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND**

**Zondag 12 maart** zal weer voorgaan mevr.. A. Niks-van Oosten. Het thema van haar overdenking luidt: 'Durven loslaten.' Steeds weer komen we in het leven voor momenten te staan dat wij mensen waar wij aan gehecht zijn geraakt, noodgedwongen moeten loslaten. Hoe gaan we daarmee om?

**Zondag 19 maart.** De ene mens ziet in de ander soms kwaliteiten die de ander niet herkent. Rond die gedachte cirkelt de overdenking van de dienst, waarin wij mevrouw Dia Kleinnibbelink-ter Maat en de heren A.C. van Duyn en G.J. Hengeveld willen bedanken voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap tijdens de bestuursperiode die zij thans achter zich laten. Als nieuwe bestuursleden willen wij die zondag bevestigen: mevrouw J. Jansen-van Campen, de heer J.B. Bussink en de heer J.W. Meerdink.

**Zondag 26 maart.** Orgeldienst.

Deze dienst zal hoofdzakelijke worden ingevuld met orgelspel door de heer Bert Vinke. Door mij zullen naast de gebruikelijke liturgische handelingen slechts enkele korte verbindende teksten uit het Mattheüs evangelie worden uitgesproken. Verder ligt het in de bedoeling dat alle aanwezigen een overzicht van de te spelen werken met de componisten en een toelichting krijgen uitgereikt. In september 2005 heeft al een dergelijke dienst plaatsgevonden en dit is toen zeer gewaardeerd.

**Zondag 2 april** is er weer een dienst onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap in de nieuwe behuizing van 'den Es' aan de Oranjestraat. In deze dienst zal voorgaan mevr. A. Niks-van Oosten, haar thema luidt: 'De moed om vol te houden.'

Waaruit putten we de kracht om ondanks de moeilijkheden die wij op ons levenspad ontmoeten, toch door te gaan?

## **NIEUWE LEDEN**

De afgelopen maanden zijn 5 personen tot onze geloofsgemeenschap toegetreden.

Wij heten hem van harte welkom.

## **UIT DE SCHOOL GEKLAPT**

Een onderwijzeres van een school hier uit de buurt vertelde mij de navolgende opmerkingen die zij van haar scholieren had gehoord:

In de pauzes op school spelen de kinderen buiten. In kleine groepjes maken ze zogenaamd een dorp. Huizen, winkels, een ziekenhuis en een

café. Er zijn 2 kinderen die heel iets anders doen. Ze hebben allebei hun fietstas van de fiets gehaald en hebben daar blaadjes van struiken ingedaan. Ze lopen “in het dorp”, steken het plein over en lopen weer terug. Een nieuwsgierige Juf vraagt wat daar de bedoeling van is. Het antwoord is heel simpel: “Wij zijn Jehova’s en gaan met blaadjes langs de deur!”



Tijdens de kinderboekenweek mogen alle kinderen hun lievelingsboek mee naar school nemen en Juf leest uit alle boeken een stukje voor. Een jongen heeft de kinderbijbel mee gebracht. Juf leest snel even haar lievelingsverhaal van vroeger: Daniël in de leeuwenkuil.

Het lievelingsverhaal van de jongen is : Simson en het raadsel. Juf leest het voor (Het is inderdaad een prachtig raadsel) maar krijgt tijdens het voorlezen toch een beetje haar bedenkingen. Tot slot verliest Simson de weddenschap en moet 30 jassen en 30 paar schoenen geven. Hij slaat 30 Filistijnen dood , neemt ze hun jas en schoenen af en betaalt zo zijn deel. “Tja”, zegt juf, “dat is nou ook wat”. “Nou ja het zijn toch de vijanden” zegt de jongen waarop een andere jongen zegt: “Ze kunnen er toch eerst wel even over praten!”

## RELIGIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

De hysterische gebeurtenissen in een aantal Islamitische landen, naar aanleiding van een aantal cartoons in een Deense krant, hadden maar marginaal iets met godsdienst te maken. Zoals ik al eerder heb beweerd spelen hier anti westerse, anti democratische en anti vrijzinnige gevoelens de hoofdrol.

Behoudende Imams, die bang zijn hun macht over die bevolking te verliezen, kiezen het door alle tirannen met succes beproefde recept van het zich keren tegen een ‘zondebok’. In dit geval zijn het onze westerse waarden. Met deze hysterie bereiken ze precies het tegendeel van waar een godsdienst in de eerste plaats voor dient te staan, namelijk het bevorderen van de geestelijk gezondheid en het geluk van de gelovigen.

Die dolgedraaide Imams vergiften slechts de geesten van hun volgelingen en bewijzen de Islam daarmee een slechte dienst. Het uiteindelijk

resultaat van hun volksmennerij en geestelijke vergiftiging zal niet veel anders zijn dan wat zich met het communisme enkele tientallen jaren geleden heeft voltrokken. Teleurgesteld zullen de mensen zich van een dergelijke onvolwassen godsdienst afwenden.

Haat zaaien leidt uiteindelijk altijd tot zelfvernietiging. Dat geldt voor individuen evenzeer als voor ideologieën. Anders ligt het met godsdiensten die de menselijke waardigheid hooghouden. Die kunnen, in deze snel veranderende wereld, een heilzame taak blijven vervullen.

Onlangs was er een vraaggesprek op de radio met de bekende psycholoog P. Tichelaar. Daarbij merkte deze op, dat het hem was opgevallen dat geloof een belangrijke factor is bij het menselijk welbevinden. Hij zei daarbij ondermeer: ***“Mensen die geloven in iets dat hoger is dan hen zelf, bezitten een groter relativiseringsvermogen en beschikken onbewust over een vertrouwensbasis.”***

In zijn boek: ‘Dromen durven doen’, werkt hij deze gedachte nog verder uit.

Ook de psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) kwam meer dan een halve eeuw geleden al tot dezelfde conclusie. Hij formuleerde dit als volgt: onder al mijn patiënten was er niet één wiens moeilijkheden in laatste instantie niet samenhangen met religieuze problemen. Ik kan veilig zeggen, dat ieder van hen zich ziek voelde, omdat hij kwijt was wat de godsdiensten van ieder tijdperk aan hun volgelingen hebben geschonken. Geen van hen was waarlijk genezen, voordat hij zijn religieuze levenshouding had hervonden.”

## TENSLOTTE

Een schitterende uitspraak van de grote Deense natuurkundige en Nobelprijswinnaar Niels Bohr, die qua diepte en ironische lading moeilijk verbeterd kan worden:

***‘Het tegendeel van elke waarheid is een onwaarheid, maar het tegendeel van een diepe waarheid, is weer een diepere waarheid.’***

Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer



## VAN DE BESTUURSTAFEL

In de Eendracht van februari hebt u de uitnodiging kunnen lezen voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 2 maart a.s. aanvang half 8.



Zie voor de agenda de vorige Eendracht.

Punt 11 van de agenda is de bestuursverkiezing.

Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn :

mevr. D. Kleinnibbelink – ter Maat,

dhr. H.C. van Duijn,

dhr. G.J. Hengeveld

Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor te benoemen:

mevr. Joke Jansen-van Campen    Giezenveld 3            Varsseveld

dhr. Jan Bussink                    Zweerinkdijk 1           Westendorp

dhr. Jan Meerdink                 Pr. Bernhardstraat 4    Varsseveld

We zijn bijzonder verheugd dat alle drie vacatures weer ingevuld kunnen worden.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden of worden aangemeld tot uiterlijk een half uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris.

Wij begroeten u graag op de vergadering.

Het bestuur

## GEMEENTEAVOND OP DINSDAG 14 MAART A.S.

Denkt u allen aan onze gemeenteavond as dinsdag 14 maart om 20.00 uur !!!

De toneelgroep uit Halle-heide speelt het blijspel  
"Stoet en brood"

Graag tot dan in de Eendracht !!!



## **TERUGBLIK OP... ZES JAAR BESTUURSWERK**

### ***Het is voorbij ...***

Zes jaar lang mocht ik weer bestuurslid zijn. Een dankbare taak, die ik vele leden van onze geloofsgemeenschap aan kan raden. Natuurlijk respecteer ik de mensen die niet staan te trappelen, maar echt beste mensen, jong en minder jong, het is een rijke ervaring en van groot belang. Dominee Meijer, mevrouw Niks en de heer Kraan zijn de vaste ‘spelers’, maar een club kan zonder het ‘legioen’ en de vrijwilligers niet bestaan. Het is fijn te ervaren dat onze afdeling een vaste harde kern bezit.



Al deze mensen zijn op een voortreffelijke manier actief en zorgen mede voor het onderhouden van de saamhorigheid in onze geloofsgemeenschap.

Onze NPB is eigentijds en gericht op een toekomst die er goed uitziet. We zijn dynamisch, denk hierbij aan bijvoorbeeld de jongerengroep, de zondagschool, café Cult, de gemeente- avonden, de 60+ club, de vrouwenclub en de vele activiteiten. Als bestuurslid en voorzitter heb ik wederom ervaren dat relativeren een kunst is. Een kunst die je kunt voelen en beleven in de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Er is veel gebeurd. De financiële zaken vragen om blijvende aandacht: de balans vinden tussen de noodzakelijke geldelijke middelen en de hoogte van de contributie in relatie met draagkracht van de leden. Het onderhoud van de gebouwen, het orgel en de inventaris vragen zorg. Hoe geweldig hebben de mensen van de ‘bouwplieg’ zich ingezet en veel mogelijk gemaakt. Deze leden worden echter ook niet jonger en hebben meer dan hun sporen verdiend. Er moet nog veel gebeuren, maar er is zoveel al gebeurd en het gaat gewoon door. Gelukkig worden de vertrekkende bestuursleden weer vervangen door nieuwe enthousias-

te mensen. Een goed functionerend bestuur is van groot belang. Onze gezonde geloofsgemeenschap verdient een goed bestuur met draagkracht en daadkracht. Samen zijn we sterk. Bij alles wat ik heb mogen doen als lid van het bestuur kon ik rekenen op respect voor mijn mening. In totaal mocht ik twaalf jaar bestuurslid zijn van onze geloofsgemeenschap, die ik koester als een "parel" in mijn bestaan.

Voor de toekomst zijn de blijvende saamhorigheid, het elkaar respecteren en waarderen de ingrediënten voor de voortgang.

Henk van Duijn

## 60+CLUB

Het is dinsdag 14 februari half drie en de deuren van de Eendracht staan weer open om de bezoekers van de 60+Club binnen te laten. Deze middag zal de heer Lubbers directeur van verpleeghuis "Den Es" ons iets komen vertellen over het nieuwe gebouw aan de Oranjestraat. Dat velen hiervoor belangstelling hadden, mag blijken uit het feit dat maar liefst 39 personen aanwezig waren.

Janny opende de middag en heette de heer Lubbers van harte welkom waarna zij een door haar geleend gedicht, dat aan de muur van het huidige in gebruik zijnde gebouw in Ulft hing voorlas. Zeer toepasselijk.

De heer Lubbers begon zijn verhaal met een terugblik over het ontstaan in 1927 van het oude rusthuis aan de Doetinchemseweg, dat uit 2 verdiepingen bestond, maar waar verder geen voorzieningen waren zoals een lift e.d.



De bewoners moesten indertijd zelf zorgen dat de "huishouding" draaiende werd gehouden. Dus zelf aardappels schillen, groente schoonmaken, bedden opmaken en groente verbouwen voor eigen gebruik in de bijbehorende moestuin. Al met al een zeer huiselijke woongemeen-

schap uiteraard wel begeleid door geschoold personeel. In 1967 kwam het nieuwe "Den Es" tot stand met toen 54 bedden. In die tijd hadden de afdelingen nog geen namen, maar werden aanguid als de gele en/of groene afdeling. In die tijd draaide alles veel meer om het medisch welzijn van de bewoners, de medische wetenschap ging vooruit en men bekommerde zich in die tijd veel minder om het sociale welzijn. Men dacht indertijd dat men het goed deed. Het was een algehele tendens.

Toen de heer Lubbers in 1983 werd aangesteld veranderden de inzichten en werd het oude "Den Es" gerenoveerd. De bestemming veranderde en niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk gehandicapten werden opgenomen. In 1984/1985 was men hier de tijd al ver vooruit en kwam de afdeling dagbehandeling erbij voor beginnend dementerenden.

In 1994 verhuisde zorgcentrum "De Bettekamp" naar de Egge en sindsdien is er een zeer nauwe samenwerking tussen de beide instellingen. Langzamerhand veranderd het beeld in de zorg van voornamelijk medisch welzijn, maar gaan we eigenlijk weer een beetje terug naar de



woongemeenschap van 1927. Op lichamelijk gebied kan de maatschappij veel meer aan. De rollator en de scootmobiel hebben immers hun intrede gedaan, waardoor ouderen veel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De maatschappij heeft nu meer moeite met het geestelijk achteruit gaan. Geestelijke achteruitgang is vaak moeilijk te herkennen en de afweging wanneer iemand opgenomen moet worden vraagt kennis van zaken.

In het nieuwe complex krijgen alle bewoners naar de nieuwste inzichten een eigen kamer van 17 m<sup>2</sup>, tussen twee kamers zit één badvoorziening voor beide bewoners. Dit heeft alles te maken met de ruimte die bewoners nodig hebben in verband met rolstoelgebruik enz.

Uit de plattegrond welke de heer Lubbers aan iedereen uitreikte bleek

dat het nieuwe "Den Es" de vorm heeft van een bril en (bijna) geheel gelijkvloers is. Het gebouw voldoet aan de modernste eisen en is gebouwd onder toezicht van het AWBZ. Waar de "Bettekamp" een plaatselijke functie heeft, krijgt het nieuwe "Den Es" een regionale functie en gaat van 93 bedden naar 128 bedden en zal naar alle waarschijnlijkheid naast Alzheimer patiënten ook plaats gaan bieden aan andere doelgroepen. Zoals reeds genoemd gaan ook de bewoners hier weer in een thuissituatie leven. Zoveel mogelijk weer nuttig zijn, zelf aardappelen schillen, koken, boodschappen doen in de bijbehorende winkel enz. enz. Voor deze nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer werd en wordt het personeel geschoold. Hiermee is men al begonnen bij de verhuizing naar Ulft. Boeiend, interessant een middag met inhoud.



Op 3 en 4 maart a.s. zet het nieuwe "Den Es" haar deuren open voor belangstellenden en ik denk dat velen van ons een kijkje zullen gaan nemen om dit schitterende complex in ogenschouw te nemen.

Janny bedankt de heer Lubbers dan ook van harte voor zijn boeiende betoog onder aanbieding van een kleine attentie.

## **Uitnodiging voor de bijeenkomst op dinsdag 14 maart**

Op deze tweede dinsdag van maart nodigen wij u van harte uit. Deze middag komt de heer Stortelder uit Zieuwent met dia's en een boeiend verhaal over een netwerk van 10 km wandel/fietspad, de z.g. kerkepaden rondom Zieuwent.

Deze paden werden en worden opnieuw aangelegd en onderhouden door Zieuwentse vrijwilligers en met steun van diverse instanties zoals gemeente, provincie, het ministerie van LNV enz. En of het nu regent of de zon schijnt, wij mogen op onze stoel lekker meefietsen en wandelen met de heer Stortelder. U weet het, we beginnen altijd om 14.30 met koffie/thee en een (bitter)koekje. Mogen we weer een groot aantal 60-plussers welkom heten?

### **AGENDA 60+Club**

11 april De heer Jan Kuiperij uit Doetinchem met als onderwerp "Erwtjes brengen geluk" (gaat over biologische moestuin.

9 mei Schaapsherder J.Abbink uit Haaksbergen

## **DE VROUWENCLUB**

De vrouwenclub komt deze maand bijeen op:

donderdag 9 maart; dia presentatie door J. Hoftijzer

donderdag 23 maart; mevr. Nijhof

## **LEZINGEN PROGRAMMA NPB VARSSEVELD**

**HERFST/WINTER 2005/2006**

### **"WAT NIET IN DE BIJBEL MOCHT..."**

zo luidde de titel van de lezing van de heer Menno Rougoor van donderdagavond 9 februari jongstleden. In de vorige Eendracht werd, voorafgaand aan de lezing, al verkapt dat de lezing gewoon ging over boeken. Niet over gewone boeken, maar over *bijbelboeken* en *apocriefe boeken*. En ook over verschillende *apocriefe thema's* uit de beeldende kunst en de muziek.



De apocriefe boeken maakten ooit aanspraak om als onderdeel (canon) van de bijbel te worden beschouwd maar bereikten deze plaats niet.

De canonieke bijbelboeken bereikten deze plaats wel.

De apocriefe boeken worden ook wel deuterocanonieke boeken genoemd. Vrij vertaald betekent dit “canoniek van tweede orde”. In het woord “deutero” kan men het Franse “deux” herkennen. De apocriefe boeken vallen niet bij alle bijbels buiten de boot. De bijbels die zijn uitgegeven door de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk bevatten, naast de gebruikelijke bijbelboeken, ook apocriefe geschriften.

De Katholieke bijbel is dan ook dikker dan die van de Protestanten. Overigens .... alleen voor wat betreft de canon van het Nieuwe Testament bestaat binnen de Christelijke Kerken geen verschil van mening. De canon van het Nieuwe Testament kreeg al een officieel karakter in de Paasbrief van de Alexandrijnse bisschop Athanasius in het jaar 367 en dit is nadien zo gebleven.

De apocriefe boeken kunnen worden onderscheiden in de *oudtestamentische apocriefen*, de *nieuwtestamentische apocriefen*, en de *Nag Hammadi-geschriften*. De laatsten hebben een sterk gnostische inslag en hebben geen enkele kerkelijke erkenning.

De term gnosticisme, ook wel gnostiek genoemd, is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis (gnosis). De gnosis gold voor de Kerk als een verboden leer. De Katharen (waar het woord “kettters” vandaan komt) en de gnostische Kelten hebben in de geschiedenis de gevolgen daarvan moeten dragen.

Het Evangelie van Maria Magdalena, één van de Nag Hammadi-geschriften, is vooral onder de aandacht gekomen door het verschijnen in 2003 van het boek "De Da Vinci Code" van de schrijver Dan Brown. Dit boek wekte veel kritiek uit zowel christelijke als wetenschappelijke hoek omdat de schrijver, zonder steekhoudend bewijs, in zijn boek beweerde dat de Kerk eeuwenlang het grootste geheim uit de geschiedenis

(van Maria Magdalena) verborgen heeft gehouden. Tegen deze aanklacht verweerde de schrijver zich door te zeggen dat zijn beschuldigingen in een door hem geschreven verhaal (roman) voorkomen en daarom geen echte beschuldigingen (kunnen) zijn.

De heer Rougoor liet zijn lezing vergezeld gaan van lichtbeelden, waarin op symbolische wijze mooie apocriefe thema's werden uitgebeeld, waaronder:

- een uitbeelding van een kerststal met os en ezel. Schapen kun je verwachten bij herders, maar een os en een ezel? De woorden os en ezel is een samentrekking van hebreeuwse woorden: "sjoor we chamoer", in het meervoud "sjoriem we chamoriem" \*). Toch zijn het juist de os en de ezel die Jezus warm houden met hun adem;
- de uitbeelding van de Madonna in de Grot (Madonna of the Rocks) van Leonardo da Vinci, waarbij de heer Rougoor op overtuigende wijze aantoonde dat de schrijver van de Da Vinci Code met betrekking tot zijn uitleg bij deze afbeelding de plank misslaat;
- een afbeelding van Tobias met vis en hondje;
- een afbeelding van Botticelli over de terugkeer van Judith met haar slavin, die het hoofd van Holofernes in een mandje meedraagt;
- een afbeelding waarbij Jezus als kind tezamen met twee vriendjes vogeltjes maken van klei/leem, waarbij de door Jezus geknede duif plotseling wegvliegt;
- een afbeelding van Max Ernst uit 1926 getiteld: "Madonna slaat Jezuskind"; de schilder beeldt daarmee uit: ook Jezus moet eens jong geweest zijn en daarmee ook kwajongen;
- een afbeelding van een mozaiek uit de Ariaanse doopkerk in Ravenna, waaruit kan worden geduid dat Jezus niet bij zijn geboorte, maar met zijn doop tot aangenomen zoon van God werd;
- een afbeelding van de Finse symbolist Hugo Simberg (1873-1917) getiteld "De Gewonde Engel". De afbeelding toont een kinderengeltje zittend op een draagbaar met een bosje bloemen nog in haar hand. Er moet iets misgegaan zijn, want zij heeft een verband om haar hoofd en een beetje bloed op haar vleugel. De twee norse boerenjongetjes die alles dragen hebben duidelijk geen zin in het gesjouw. Naar de betekenis van de afbeelding kan worden geraden: uit een zaadje kan iets met kracht groeien, maar het kan ook vertrapt worden.



Hierna bracht de heer Rougoor met een CD een gedeelte uit de 2e Symfonie van Mahler (de "Resurrection Symphony") ten gehore.

In het 4e deel (van de totaal 5 delen van de symfonie) wordt door Kathleen Ferrier het apocriefe lied "Ulricht" gezongen. Ulricht is als ziel op weg naar de Hemel en ziet plotseling zijn weg versperd door een Engel. Ulricht zegt dan tegen de Engel iets wat neerkomt op: "Aan de kant Engel, ik ben van God en ik wil weer terug naar God".

Tenslotte vertelt de heer Rougoor een verhaal uit het Thomas-Evangelie, welk Evangelie ook deel uitmaakt van de De Nag Hammadi-geschriften. In dit verhaal verkrijgt Thomas de sleutels van de Hemel. Jezus fluistert hem daarbij drie woorden in, waarna iedereen kan gissen naar deze woorden. Thomas zegt dan mysterieus "ik kan ze niet uitspreken, want als ik dat doe loop ik het gevaar te worden gestenigd". De beste gissing is dat het de bekende drie woorden "Tat Twam Asi" uit het Sanskriet moeten zijn geweest die door Jezus werden ingefluisterd; deze drie woorden betekenen "je bent het zelf" (met andere woorden: "je bent je eigen bron").

Na de pauze was er veel tijd voor vragen en antwoorden. Onder meer vragen over Kerk en Staat. De heer Rougoor verwijst naar het boek van Dr G.J. Heering met de titel "De zondeval van het Christendom; een studie over Christendom, Staat en Oorlog". In dit boek stelt de schrijver dat "het moment" van de zondeval van het Christendom was toen zij zich ging verbinden met de wereldse macht. Dan heb je, spiritueel gezien, zo vulde de heer Rougoor aan, de dood in de pot.

Vanaf deze plaats wordt de heer Rougoor nog eens zeer hartelijk bedankt voor zijn inspirerende lezing waarin veel vrijzinnige items voorkwamen.

\*) "sjoriem we chamoriem" Van deze hebreeuwse woorden is onze uitdrukking 'schorrie-morrie' afgeleid.)

(M.v.d.B.)

## **LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006**

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

Indien vermeld: Kerkzaal": Doetinchemseweg 5 Varsseveld

Woensdag 22 maart 2006: "Aandacht in de literatuur en de muziek voor het lijden van Christus"  
door Roel Lubbers.

Op zondag 26 maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst, onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties

### **'IN ZONDE ONTVANGEN EN GEBOREN'**

Dit is de titel van het boek dat Professor C.J. den Heijer enige tijd geleden het licht deed zien. De ondertitel geeft kort en duidelijk de strekking van zijn boek aan, deze luidt: 'Afscheid van de orthodoxie'.

Als 'Nieuw-Testamenicus' houdt hij in dit boek een aantal Christelijke dogma's tegen het licht en constateert hij dat hiervoor, bijbels-wetenschappelijk gezien, geen goede gronden zijn.

Binnen de vrijzinnige kring was dit al ruim honderdvijftig jaar bekend, maar er is moed voor nodig om dit in meer behoudende kringen hardop te zeggen. Vanwege deze denkbeelden is hem enige jaren terug het hoogleraarschap aan de theologische universiteit van Kampen ontnomen. Daarom verheugt het ons bijzonder dat de commissie 'vorming en toerusting' van de Hervormd/Gereformeerde federatie in Varsseveld het aan heeft gedurfd Prof. Den Heijer uit te nodigen voor een tweetal lezingen waarin hij zijn standpunten uit de doeken kan doen.

Ook voor ons als vrijzinnigen is het een goede zaak om van de denkbeelden van Prof. Den Heijer kennis te nemen omdat hij daarmee het kloofje dat er nu nog is tussen de meer behoudende richtingen in de PKN en de vrijzinnige stroming tracht te dichten.

Maar niet alleen dat.

Mensen als Prof. Den Heijer en Kuytert kunnen ook de grondleggers

zijn van een vorm van Christelijk geloof dat de huidige en de toekomstige generaties weer aanspreekt. Bovendien; Prof. Den Heijer is een begenadigd spreker. Hij is thans o.m. docent aan het (vrijzinnig) Doopsgezind seminarie.

Ik (A.M.J. Meijer) beveel deze lezingen dan ook van harte aan.

Data: 28 februari en 7 maart 2006-02-22

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: De Borgh

Leiding: C.J. den Heijer

Contact: Johan van Erkelens, tel.: (0315-241711)

## **AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD**

Walid al-Bunni is vrij!

Op 10 december voerden duizenden Nederlanders actie voor tien gewesengevangenen. Eén van hen, Walid al-Bunni is op 18 januari vrijgelaten. Hij was een van de oprichters van het Syrische Genootschap voor de Mensenrechten. Hij heeft vier jaar gevangen gezeten, alleen omdat hij zijn stem liet horen in een land zonder democratie.

In maart gaat de eerste brief naar de president van Equatoriaal Guinee. Gevraagd wordt om de verblijfplaats bekend te maken van vier mannen die “verdwenen” na een oneerlijk proces.

De tweede brief gaat naar de regering in Egypte. Gevraagd wordt om vrijlating van een academicus, die vastzit omdat hij vraagtekens zette bij de opvattingen van islamitische geleerden.

De derde brief is voor de president van Jemen. Gevraagd wordt de terdoodveroordelingen van drie mannen om te zetten omdat hun veroordeling in strijd is met het Jemenitische Wetboek van Strafrecht.

Inlichtingen over brieven schrijven: telefoon: 617393 of 243077.

### **Adressen kerkgebouwen aangrenzende afdelingen van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB**

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

Eendracht - maart 2006



## “HUMOR”

Vrijdag 31 maart vanaf 20.00 uur  
in ‘de Ploeg’

Laatste avond van dit seizoen

Na de twee zeer geslaagde avonden met als thema “poëzie” en “wilders of makker” willen we op vrijdagavond 31 maart met een derde avond het seizoen 2005/2006 afsluiten. Voor die avond hebben we “humor” als onderwerp gekozen.

Café Cult regelt geen sprekers; eigen inbreng staat centraal. Café Cult heeft een open begin en een open eind; in- en uitloop wordt op prijs gesteld. De entree is gratis.

Komt 31 maart naar ‘de Ploeg’, breng uw humor mede en laat anderen genieten van uw humor en geniet zelf van de humor van anderen.

Wij hopen u en vele anderen weer te mogen begroeten,

Huberte, Marjan, Bert en Henk



*“Er waren twee vissen, wel zó groot”*

## WINTERWANDELING

de ellebogen tegen de ribben  
de handen verborgen  
gestreeld door de warmte van een jas  
knieën die tegen kleren botsen  
opgeladen synthetische stoffen  
schuiven onhoudbaar naar boven  
een pop wandelt mee in de ramen  
stijf en oud in de stramme kou

en overal rondom  
het kloppen gieren en steunen  
van deze mijn lieve stad

god waar ben ik  
wie woont er achter mijn ogen  
wie blaast die wolken uit mijn mond  
wie maakt dat mijn benen bewegen  
wie zet stappen  
valt niet  
kent de weg  
wie is het die weet wat hij hoort

ik zit als een klont in mezelf  
ik wordt kleiner  
ik smelt  
ik los op

Mischa de Vreede  
Uit: 'Binnen en buiten'  
Uitg: Holland – Haarlem 1968



# *De vrome kudde*



## **VOLSTREKT VEILIG**

Niet in te nemen, heette de nieuwe supergeheime bunker van de Navo, en volstrekt veilig. Bij de inhuldiging in aanwezigheid van de Amerikaanse president, de Britse Queen en alle premiers en ministers van Defensie van de Navo-landen legde de militaire informaticus zichtbaar trots uit dat de bunker die de nieuwste giga-megacomputer herbergde, bestand was tegen nucleaire, chemische en biologische aanvallen, evenals tegen alle denkbare en ondenkbare terreuraanslagen.

Plotseling kreeg hij de Queen in de gaten, stijlvol roerend in haar kopje thee. Hij schrok:

- *Ma 'm*, tot mijn spijt is het in deze ruimte ten strengste verboden te eten of te drinken!

Verbaasd keek Elisabeth de deskundige met haar grijze ogen aan en wilde weten:

- Waarom, beste kerel?
- Omdat een spatje thee of een kruimel koek op het toetsenbord alles op tilt zou doen slaan, *M'am!*

## **LOGICA**

Japanners eten heel weinig vet en hebben veel minder hartaanvallen te verduren dan Britten of Amerikanen.

Anderzijds eet men in Frankrijk veel vet, en toch ligt het aantal hartpatiënten er beduidend lager dan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Conclusie: *je mag eten wat je wilt, Engels praten is dodelijk.*

- \_ - \_ - \_ - \_ -

**Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 24 maart aanleveren!**

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



**Voorganger:** Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld  
(0315) 24 20 80, [meijerpaumen@hetnet.nl](mailto:meijerpaumen@hetnet.nl)

**Bij afwezigheid:** Mw A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080  
[a.niks-vanoosten@hetnet.nl](mailto:a.niks-vanoosten@hetnet.nl)

**Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2<sup>b</sup>, 7065 AH Sinderen,  
(0315) 24 12 06, [willynijhof@planet.nl](mailto:willynijhof@planet.nl)

**Website:** [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb) **E-mail-adres:** [npb@xs4all.nl](mailto:npb@xs4all.nl)

### Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

### Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37

### Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,  
(0315) 24 21 36, [g.j.hengeveld@freeler.nl](mailto:g.j.hengeveld@freeler.nl)

### Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.  
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

**Vrouwenclub:** Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

**60+ Club:** Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,  
(0315) 24 40 49.

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld 0315-244393, [h.m.hengeveld@zonnet.nl](mailto:h.m.hengeveld@zonnet.nl)

### Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,  
Bert Scheuter 0315-241365 en/of Henk Beunk 0314-632061.

### Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,  
(0315) 840044, [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl)

### Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,  
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,  
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),  
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, [beunkptc@tiscali.nl](mailto:beunkptc@tiscali.nl).

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, [familie.wolsink@wanadoo.nl](mailto:familie.wolsink@wanadoo.nl) en  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

### NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

### Autodienst: zie: **Secretariaat**

# Maart 2006

- Vrijdag  
3 maart  
16.30 uur weeksluiting in de Bettenkamp;  
mevr. A. Niks-van Oosten
- Zondag  
5 maart  
Geen dienst
- Zondag  
12 maart  
10.00 uur: mevr. A. Niks-van Oosten,  
thema: 'Durven loslaten', bij Romeinen 8: 31-39
- Zondag  
19 maart  
10.00 uur: ds.A.M.J. Meijer, thema: 'Je ziet het of je  
ziet het niet', bij Marcus 9: 13.  
Tijdens deze dienst vindt de bevestiging plaats van  
de drie nieuwe bestuursleden.  
Na afloop staat de koffie klaar en is er gelegenheid  
de aftredende bestuursleden te bedanken en nieuwe  
bestuursleden geluk te wensen.
- Zondag  
26 maart  
10.00 uur: Bijzondere Orgeldienst.  
Tijdens deze dienst zullen door Bert Vinke een aan-  
tal orgelwerken ten gehore worden gebracht, afge-  
wisseld door korte teksten uit het evangelie naar  
Mattheüs.
- Vrijdag  
31 maart  
.30 uur weeksluiting in de Bettenkamp  
door ds A.M.J. Meijer
- Zondag  
2 april  
9.45 uur NPB dienst in 'Den Es'  
door mevr. A. Niks-van Oosten  
thema: 'De moed om vol te houden',  
bij Filippenzen 1: 18-26