



De Betuwe tijdens de Bloesemtocht 18 april



**81 ste jaargang 639
mei 2015**

Van de bestuurtafel | 7

Open huis | 8

Café Cult | 8

60+ Club | 9

**Paulus in het oog
van de storm | 10**

Passiespelen Tegelen | 10

Moderne mystieken

Wat is dat toch, dat middeleeuwse mystici zo modern en to-the-point overkomen?

Johannes van het Kruis (raar dat we zijn naam vernederlandsen: Juan de la Cruz heet hij en is een volbloed Spanjool), die de onovertroffen zin heeft geschreven:

Uw duister is mij licht genoeg.

En **Meister Eckhart** (lekker Duits. Wist u dat Eckhart Tolle zich zijn naam - en nog veel meer- eigengemaakt heeft?) een Middeleeuwer, hij leefde van 1260-1327.

Het ledige gemoed kan alles.

Ledig is een gemoed wanneer het door niets in de war gebracht wordt en aan niets is gebonden, wanneer het niet door bepaalde emoties wordt vertroebeld en in geen enkel opzicht met zichzelf bezig is, doch volledig is verzonken in de liefste wil van God en uit zichzelf is getreden.....

God is noch zijn, noch intellect, noch onderkent Hij dit of dat.

Daarom is God leeg van alle dingen, en daarom is Hij alle dingen....

De krachten van de ziel en al hun werk, dat alles is menigte: geheugen, verstand en wil, dat alles vermenigvuldigt jou, en daarom moet je ze allemaal loslaten: bewustzijn en voorstellingsvermogen en alles waarin je jezelf vindt en beoogt. Pas daarna kun je de geboorte vinden en anders niet.

“Geboorte”: dat verwijst naar *die Gottesgeburt im Seelengrund*: de godsgeboorte op de bodem van de ziel. Prachtig boek over Meister Eckhart van Jaap Goedegebuure en Oek de Jong: *Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart*, Amsterdam/Antwerpen 2010, vooral het hoofdstuk van Oek de Jong!

En Johannes van het Kruis en Meister Eckhart zijn nog redelijk vertrouwde christelijke mystici. Zou iemand kunnen denken. Maar zijn ze echt zo vertrouwd? Ik geloof er niets van. Wij (christenen, van orthodox tot vrijzinnig) putten nog steeds uit bronnen die we buiten onszelf menen te moeten zoeken. Daaruit hebben toch miljoenen gedronken! Wie zijn wij om te denken dat wij ons kunnen laven aan een andere bron?

Wat dacht u van deze tekst:

Mozes en de herder

Onderweg kwam Mozes een boer tegen die in gebed verzonken was:

‘O God, waar ben je?

Laat mij je dienaar zijn zodat ik je schoenen kan strikken,

je haar kan kammen,

je kleren wassen,

je ontluizen,

je melk brengen en je kleine handen kussen

als het tijd is om je naar bed te brengen.

Ik zal je kamer vegen en alles schoonhouden.

O God, mijn schapen en mijn geiten,

van jou zijn ze.

In mijn zuchten, mijn aah’s en ooh’s zal ik je herinneren.’

Mozes had het niet meer:

‘Tegen wie denk je dat je het hebt?’

‘Ik heb het tegen degene die ons, de aarde en de hemel gemaakt heeft’,
was het antwoord van de herder.

Waarop Mozes zei:

‘Wat praat je dan over sokken en schoenen!

En hoe durf je het te hebben over kleine handen en voeten!

Wat een godlasterende taal!

Bewaar dat voor je familie,

maar hou het verre van de wereld.

Heeft God voeten om te lopen?
Hou je schoenen en sokken voor jezelf.
Melk is voor een zuigeling in de groei,
niet voor God, die als een Zon in ons midden staat.

Pas je taal aan, zo spreek je niet met God,
evenmin als je een man Fatima noemt.
Dit soort prietpraat past deze wereld,
maar niet de bron van alles,
niet degene in wie alles Eén is.'

Waarop de herder in berouw verzonk,
zijn kleren scheurde
en zonder een woord te spreken
de woestijn in trok.

Daar sprak een stem in Mozes, de stem van God:

*Dienaar van me, waarom heb je me verlaten?
Kwam je als profeet om bijeen te brengen,
of om uit elkaar te halen?
Zet geen stap richting scheiding,
want dat is hetgeen ik het meest veracht.
Ieder kreeg een eigen manier
om zich uit te drukken.
Wat slecht is voor de een,
is goed voor de ander.
Honing voor de een
is gif voor de ander.
Onreinheid, onzuiverheid?
Ik sta er boven.
Bidden?
De een loopt de kantjes er vanaf,
de ander draaft te ver door.
Wat zou ik me er aan storen?
Je denkt toch niet dat ik de mens*

*eredienst en gebed gaf
om er zelf beter van te worden?
Nee, ik gaf het hem als geschenk.
Laat hindoe, moslim, sikh of christen
bidden naar eigen god en gebod.
Niet ik word er beter van,
maar zij die bidden.
Stralen zullen ze.
Niet hun woorden zijn het gebed,
maar hun nederigheid.
Laat die taal toch zitten,
het gaat immers om het hart!*

*Wrijf het de minnaar niet aan,
Zijn 'foute' taal is honderd maal beter
dan de 'correcte' taal van anderen.
Als je in de Ka'aba bent,
maakt het niet uit in welke richting
je gebedskleed ligt!*

*De religie van de liefde heeft geen wetten of geboden,
slechts God.*

Dit is in de dertiende eeuw geschreven door Djelal al-din Rumi, beter bekend als **Rumi**, één van de grondleggers van het soefisme, een mystieke stroming in de Islam. (Hier gehaald uit *RUMI. Gedichten*, vertaald en geredigeerd door W. van der Zwan, 5^e druk 2010, Deventer.)

'Modern' als Eckhart en Johannes van het Kruis. Misschien is de kwalificatie 'modern' wel een hoogmoedige annexatie van waar wij nog amper iets van vermoeden: hoe religie, toewijding aan wat ons draagt, overgave aan het mysterie van het bestaan, aan dat wat is en zal zijn: alles in allen, niet in de toekomst ligt als ultiem doel van onze vooruitgang, noch in het verleden als kostbare bron van alle wijsheid, maar misschien in het heden van onszelf als dragers van dat mysterie

dat wij zelf zijn. Het lijkt wel of Rumi en van het Kruis en Eckhart lang en grondig hebben zitten lezen in het Thomas-evangelie. Maar dat Thomas-evangelie is pas in 1945 weer van uit het zand in de Egyptische woestijn tevoorschijn gekomen! Eeuwen nadat deze mystieke zielen leefden. Zouden zij dan ook, zoals het Thomas-evangelie de lezers in elke spreuk voorhoudt, uit die andere bron geput hebben: hun eigen ziel, waarin alles is en allen?

Nu wij nog.

Harm Knoop

Spreuken van de dag:

Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet

Goede tijden worden goede herinneringen
Slechte tijden worden goede lessen

De beste weg uit de problemen te komen is er dwars doorheen

Een dag zonder lach is een verloren dag

Aanvaard wat je niet veranderen kan,
maar verander dat wat je niet aanvaardt



Van de bestuurstafel....



Als u dit voor u ziet, zit voor mij als Uw voorzitter de eerste maand er al weer op. Ik hoop dat de nieuwe bestuursleden, Josine Bruggink en Riemke de Boer zich gauw thuis zullen voelen om samen op weg te gaan.

Graag maak ik U er op attent dat we sinds enkele weken een nieuwe collectie chakra's in ons gebouw hebben hangen. Achter in de zaal hangen nog 13 kosmische chakra's.

Deze zijn getekend door Nicole Gemmink uit Doetinchem. Nicole Gemmink tekent al sinds 11 jaar mandala's, chakra's en boeddha's. Op een tableau bij de ingang legt Nicole de betekenis uit van de diverse afbeeldingen.

Een kleurrijk geheel dat zeker de moeite waard is om te zien.

Waarom komt u niet eens op een vrijdagmorgen tijdens de inloopochtend, zodat u de tijd heeft het geheel rustig te bekijken en u tevens een kop koffie of thee kunt gebruiken

Graag tot ziens

Tonnie Kraan

Van de Penningmeester

Ontvangen in april:

Via de bezoekdames 2 x € 10.00.

Hartelijk dank hiervoor.





VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT'

OPEN

ELKE VRIJDAGOGHTEND 10.00u – 12.00u
(bij uitvaarten niet)

KOFFIE/THEE

GESPREK...

'DE BEWUSTE LEESMAP'

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...

Van harte welkom!



Bestuur en pastoraal werkers



Vrijdag 8 mei Café Cult
Filmavond met de film
'De Jongen Die Niet Meer Praatte'

De Jongen Die Niet Meer Praatte is een film van Ben Sombogaart met vraagstukken voor jong en oud. Memo is een negen jaar oude Koerdische jongen, die met zijn moeder en kleine zusje in Oost Turkije woont. Zijn vader woont in een grote zeehaven in Nederland. Als er oorlog dreigt in het gebied waar Memo woont, besluit de vader om zijn gezin definitief naar Nederland te halen. Maar Memo wil zijn geliefde dorp niet verlaten, dat betekent dat hij afscheid moet nemen van zijn vriend Mustafa en ook van Resho, zijn favoriete schaap. Hij

gaat er ook naar school en heeft een baantje dat hij heel graag doet: hij brengt de post rond en leest sommige mensen, die niet kunnen lezen, hun brieven voor. Als Memo merkt dat hij voorgoed in Nederland moet blijven, besluit hij uit protest niet meer te praten. Het verhaal van De Jongen Die Niet Meer Praatte gaat niet alleen over de echte waarde van vriendschap, maar ook over het leven van een immigrantenjongen en zijn familie. Niet voor niets won de film de UNICEF Award in Berlijn.



Toegang : vrije gift
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht'
Doetinchemseweg 5
7051 AA Varsseveld

60+ club

14 april jl Jan Aagten, journalist/schrijver.

Na opening door Janny en het voorlezen van een toepasselijk gedicht werd het woord gegeven aan Jan Aagten.

Op zeer boeiende wijze vertelde hij over zijn historische roman "Allemaal netjes in de rij"

Een aangrijpend boek over het machtsdenken van de kerk. Nog steeds actueel en voor velen herkenbaar. Dit blijkt uit de nog steeds binnenkomende reacties op het boek.

Dit zowel van katholieke als protestantse zijde. Het boek wordt aan het einde van het jaar verfilmd.

Elke week worden 2 kerken gesloten. Wat betekent dat in de toekomst voor de kerkgemeenschappen?

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Tegen vijven sloot Janny de bijeenkomst met aanbieden van een fles wijn als dank voor het verzorgen van de middag.

60+ club 12 mei a.s.

De familie Garretsen uit Aalten komt vertellen over hun reis naar IJsland en laat prachtige dia's zien.

Aanvang 14.30 uur.

'Paulus in het oog van de storm'



De verhalenverteller Kees Posthumus komt dit jaar opnieuw met een voorstelling naar de Achterhoek. Samen met Juul Beerda presenteert hij 'Paulus in het oog van de storm'. Zo vlak na Pinksteren een prachtige voorstelling.

Paulus als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar vrijheid voor ieder mens verkondigen. In een decor van fok- en grootzeilen en op de klanken van een accordeon onderzoekt Paulus de mogelijkheden en grenzen van deze grootse bijna niet te vatten vrijheid. Actueel, muzikaal en verrassend.

Datum : 31 mei
Plaats : St. Maartenkerk, Gendringen
Tijd : 19.00 uur
Kosten : vrije bijdrage
Info : Anja Sennema, tel. 0315-230304

De bus is bijna vol!

Ik kreeg een week of wat terug een mailtje van twee liefhebbers van de Passiespelen in Tegelen: 'We wilden ons al maanden geleden opgeven.'

PASSIE SPELEN TEGELEN 2015



We hopen, dat het nog kan.?

Gelukkig kon ik deze twee parochianen gerust stellen: er waren nog plaatsen vrij.

Misschien zijn er nog meer belangstellenden die het zo is vergaan. Ook die kunnen we nog een plek bieden. Dus meldt u zich nog maar aan. Met een volle bus reizen is altijd plezieriger, toch!

Een mailtje of telefoontje is genoeg:

[g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl/](mailto:g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl) of mob.tel. 06-13697367.

Datum: 14 juni 2015. Kosten ongeveer € 50,- p.p., incl. reis en entree.

Vertrek ca. 12.00 uur vanuit Ulft, Kennedyplein. Terug ca. 19.30 uur.

Jongeren

Graag wil ik deze reis speciaal nog even onder de aandacht van onze jonge parochianen brengen. Als je van theater en toneelspel houdt, zou dit zomaar iets voor jullie kunnen zijn!

Guus van der Ploeg, pastoraal werker

Schommel uit mijn jeugd

Het is stil in mij. Ruim en stil. Dichtbij is de eeuwigheid, zo voel ik. Hoog boven mij vogels in de schier oneindig blauwe lucht. In het ven een rimpeling, oeverloos. Een koeltje streelt mijn wang. Ik zweef weer op de schommel net als toen. Heen en weer neem ik gevoelens mee. Als ik groot ben, dan... als ik groot zou zijn, dan zou ik trouwen met een zwijgzame boswachter. Hij zou de mens zijn die mij doorgrondde en liefhad zonder woorden. In mijn ven, diep verborgen, neem ik de kleine rimpeling waar. Klein, vol wemelende miljoenen waterlevens, blind in grenzeloos vertrouwen. In de trillende lucht cirkelen insecten. Soms hoorbaar, soms niet. Wanneer ben ik groot, zou ik dat ooit mee mogen maken? Zo groot dat ik de eeuwigheid kan raken. Een eeuwigheid die mij liefdevol zou opnemen in haar oneindige stilte. Ons allemaal...Eeuwig is niet zo maar iets. Het is niets, alleen maar liefde. Het wordt doodstil in mijn ven. Zwijg jij nu ook...mijn pen...

Alles

wees stil
mijn hart
keer in
diep in mij
stil
alleen
de nachtegaal
zingt
trillende trillers
een gelofte

Raak mij
verwondering
zoek mij
liefde
als geschenk

omarm ik je
in en buiten
ruimte en tijd
en ik laat je vrij
is mijn belofte

Pleun

Elfjes:



Meiregen
Jij hoera
maak mij groter
beter dan ik ben
zegen

Duik
met mij
in lente onder
samen bloesemen we ons
wonder

Pleun



*Kopij van de werkgroep
Amnesty International, afdeling Varsseveld*

In mei schrijven we brieven naar de overheden van Indonesië, Turkije en Brazilië.

-In Indonesië zitten veel politieke activisten vast, omdat ze op vreedzame wijze hun mening uiten. Eén van hen is Filep Karma. Hij zit gevangen omdat hij deelnam aan een vreedzame manifestatie, ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring van Papoea in 1962. Amnesty beschouwt hem als gewetensgevangene. We vragen om zijn vrijlating.

-Aan de overheid van Turkije vragen we om de 55 jarige Arubika Suleymanova niet terug te sturen naar de Russische Federatie, omdat zij daar een grote kans loopt op een oneerlijk proces. Zij is namelijk aangeklaagd voor het financieren van terrorisme, omdat zij ongeveer €160,- voor levensonderhoud aan haar zoon gegeven heeft. Haar zoon leeft niet meer, maar was aangesloten bij een Tsjetjeense gewapende groepering.

-We uiten naar de overheid van Brazilië onze bezorgdheid en verontwaardiging over de dood van 12 jongens in Salvador. Bewoners van Salvador meldden dat de jongens in koelen bloede werden vermoord, nadat zij zich al hadden overgegeven. Buitensporig geweld, vaak gericht op jonge mannen met een donkere huidskleur, vindt veel plaats. Leden van een lokale organisatie die aandacht vragen voor het structurele politiegeweld in Salvador, hebben, net als burgers, laten weten te worden geïntimideerd door de militaire politie.

Janny Hiddink, namens de werkgroep.
Tel: 0315 237312

Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. H.Knoop, Molenweg 2, 8121 PP Olst (0570) 59 34 14 of (06) 290 150 42, harmknoop@hetnet.nl of via sms en Whats app (06 nummer)
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of (06) 15512855
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Dhr. T. Kraan, Twente-route 11b, 7055 BC Heelweg, (0315) 241401 of (06) 53357218, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Mevr. J.Bruggink, (0315) 342990, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G.Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. Th. Teusink, (0573) 491695 Balans Varsseveld@hotmail.nl
- Verzorging “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Mevr. L. Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg, redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Leiding zondagsschool :** Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld :** Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. T. Kraan, tel (06) 53357218
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. Geen viering
3 mei

**Maandag 18.30 u. Oecumenische Beziinningsdienst
4 mei in Grote- of Laurentiuskerk
Muzikale medewerking VCGK
Aansluitend Dodenherdenking**



Zondag 10.00 u Voorganger dhr. H. Knoop
10 mei Autodienst: mevr. I. ter
Maat, tel. 0315-241702



Zondag 10.00 u. Geen viering
17 mei Wel Zondagschool

Zondag 10.00 u. **Pinksteren** - Voorganger dhr. H. Knoop m.m.v.
24 mei Irma ten Brinke
Autodienst: Mevr. J. Bruggink, tel. 0315-
342990

Zondag 10.00 u Geen viering
31 mei

Zondag 10.00 u. **Den Es** - voorganger dhr. H. Knoop
7 juni

