

IN DIT NUMMER O.A.:

Dankwoord aan alle vrijwilligers.....	pag. 7
Interview met Leendert van de Pol.....	pag. 10
De plannen van Marjan's jeugdclub.....	pag. 14

GEEF 'DE VOGEL GODS' DE RUIMTE

Hiernaast treft u een afbeelding aan van een 'vogeltjesboom'. Deze boom leek mij een goede illustratie bij Pinksteren. Als u de vogeltjes wat nader bekijkt, herkent u een paar uilen, liefkozende tortelduifjes, misschien spreeuwen en spechten, maar in ieder geval gewone duiven. De duif die door de dichter Ad den Besten 'vogel Gods' genoemd wordt. Het is het symbool van de Geest van God. Op menig doopvont en op vele preekstoelen staat zij afgebeeld. Deze 'vogeltjesboom' straalt iets vrolijks uit. Iets van vrede en wijsheid, van liefde en zorg.

Die vogeltjes doen mij denken aan wat de apostel Paulus eens schreef over de 'vrucht' van de Geest in zijn brief aan de Galaten (5:2) Daar noemt hij vrede,



geduld, goedheid en nog veel meer. Dat zijn de uitstralingen van mensen die op het niveau van het evangelie willen leven, geleid en geïnspireerd door de geest van God. Al deze positieve eigenschappen liggen in het menselijk hart besloten. Maar veel mensen koesteren deze waardevolle gevoelens alleen voor zichzelf. Ze sluiten ze op als een vogel in een kooitje. De bedoeling is echter dat we ze de ruimte geven. Als vogels laten vliegen zodat zij iedereen kunnen bereiken en gelukkig maken. Het ligt dan in de lijn dat veel later in de Christelijke kerk de duif het zinnebeeld wordt van de menselijk ziel, bezield door Gods Geest.

Om nog even terug te komen op die 'vogeltjesboom': Als de dichter Barnard zingt van de vruchten van de Geest, rijst bij hem als vanzelf het beeld van een vruchtboom op. En vandaar spreekt hij in uiterst knappe woordspelingen van: 'boom des levens' en 'messiaanse boom'. U vindt dat in het liedboek: gezang 252. In ieder geval: Pinksteren is het feest van Gods Geest. De Vogel Gods. Het feest van vernieuwing en bezinning. Van het zich steeds weer herscheppende leven.

Tijdens onze Pinksterdienst op 30 juni a.s. wil ik daar met u nog even verder over nadenken.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op donderdag 22 april 2004 overleed onverwacht op 82-jarige leeftijd mevrouw

Mien Lansink-Altena

Enkele dagen voor haar overlijden had ik met mevrouw Lansink in het ziekenhuis een heel prettig gesprek. Aan niets was meer te merken dat zij nog geen week daarvoor een hartaanval had gehad.

We spraken over haar hondje 'Tilly', dat ze nog wel miste en over enkele bewoners van het zorgcentrum waar ze goed mee kon opschieten en veel plezier mee had. Een ander moest nu maar even de post

rondbrengen. Haar stem was nog even krachtig als voorheen en zij keek mij aan met die levenslustige en resolute blik zoals ik die altijd van haar gewend was. Ze zag de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat zij kort na haar terugkeer in de Bettenkamp een hartaanval zou krijgen die haar fataal is geworden, was niet te voorzien. Als Mien Altena groeide zij op in het buurtschap Noordijk. Voor zover ik van mevr. Lansink heb mogen begrijpen bewaarde zij aan haar huwelijk met Toon, dat 42 jaar heeft mogen duren, heel goede herinneringen. Befamd waren de oudejaarsavonden waar de gehele familie aldaar bijeen kwam. De gastvrijheid van Mien was bijna spreekwoordelijk en ook haar gevoel voor humor mocht er zijn. Vandaar ook dat haar neefje en nichtje graag een dagje of langer bij haar waren om zich eens lekker te laten verwennen. Naast haar huishoudelijke taken was zij als vrijwilligster druk voor de stichting de 'Zonnebloem' en de ouderenzorg. Men kon op haar rekenen, door dik en dun. Handwerken, daar hield zij niet zo van, maar wel was zij een verwoed verzamelaarster van natuurfoto's en spreuken en gedichtjes.

Een jaar na de dood van haar man Toon in 1990, kwam zij in contact met Gerrit Gerritsen, die zijn vrouw verloren had. In 1992 trok zij bij hem in aan de Bosboombroekerweg in Heelweg en enkele jaren later gingen zij naar een kleiner huis aan de Vloglanden in Varsseveld. Ze hebben het daar nog een aantal jaren goed met elkaar gehad. Toen bij de heer Gerritsen zijn gezondheid achteruit begon te gaan, besloten zij naar de Bettenkamp te verhuizen, dit wel op voorwaarde dat hondje 'Tilly' ook mee mocht. Mien is Gerrit in zijn laatste levensfase, begin 2002, nog tot grote steun geweest.

Mogen allen die haar missen zich getroost weten door de goede herinneringen die zij aan Mien bewaren.

Op vrijdag 30 april 2004 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

Gerda Jannetje Laura Kreeftenberg-Prins

Mevrouw Kreeftenberg sprak graag over haar dochters, haar schoonzons en haar kleinzons. Intens leefde zijn met hen mee en was verheugd dat ze het allemaal zo goed hadden. Ook vertelde ze over haar

zuster Dien, die reisleidster was, en van haar belevenissen uitgebreid aan Gerda verslag deed middels lange telefoongesprekken. Daar genoot ze van. In de atlas zocht ze nauwkeurig alle streken en plaatsen op waar ze van hoorde en verplaatste zich dan als het ware in gedachten naar die gebieden. Reizen was haar lust en haar leven en dit heeft zij ook veel mogen doen. Naast de steden en de mensen, was het vooral de natuur waartoe Gerda zich aangetrokken voelde. Tegen mij zei ze eens: “Ik ontmoet God in de natuur.” Of het dat geloof is geweest waaruit Gerda de kracht geput heeft dapper de lange en moeizame lijdensweg te gaan die nu ten einde is gekomen, daarover heeft zij zich nooit uitgesproken.

Gerda groeide op in Aalten in een gezin met nog drie zusters. Na haar lagere school moest zij in betrekking bij, wat toen nog werd genoemd “de gegoede burgerij”. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 verbleef zij bij de familie Riemer aldaar. Van haar belevenissen die daarop volgden heeft Gerda een dagboek bijgehouden, waaruit ik in kort bestek het navolgende weergeef. Tijdens de eerste dagen van de gevechten moest zij met deze familie in een schuilkelder doorbrengen. Nadat de strijd achter de rug was, is zij in haar een-tje op de fiets, naar Aalten vertrokken. Een aantal keren moest zij zich in veiligheid stellen door in een greppel te springen omdat er hier en daar nog gevechten plaatvonden. Toch slaagde ze er in ongeschonden haar ouderlijk huis te bereiken. In november 1944 kwamen er brieven van haar zuster Dien, die toen in Amsterdam woonachtig was, dat de voedselsituatie daar precair aan het worden was. Twee keer heeft zij met fietstassen vol met etenswaren alleen op de fiets een tocht naar Amsterdam gemaakt. In die zelfde tijd heeft Gerda ook Wim Kreeftenberg leren kennen met wie zij in 1946 in het huwelijk trad en bij hem in Varsseveld kwam te wonen. Hij had daar, op de hoek van het Kerkplein en de Schoolstraat een loodgieterbedrijf annex winkel. Vanaf dat moment was de winkel Gerda's domein, zonder dat dit ten koste ging van haar zorg voor haar man en het huishouden en haar aandacht voor dochters Anda en Janine. Zij hadden aan Gerda een ontzettend fijne moeder, die nooit claimde en

hen op een zachte en wijze manier sturing gaf in het leven. Ook in het dorp was Gerda Kreeftenberg-Prins een graag geziene persoonlijkheid, met vooral in de bridegelingen talloze zeer goede vrienden. Wij wensen Anda en Dick, Janine en Theo, Ernst en Cora en Stefan sterkte bij het verwerken van het verlies van deze bijzondere moeder en grootmoeder.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr B.W. Groenewold en Hr G.J. Weikamp. Ook Mw A.L. Loor-Berkelder was aldaar opgenomen, maar is nu voor verder herstel naar een T.O.P.-kamer in Zorgcentrum 'Debbeshoek' , Kempermanstraat 1 te Ulft (7071 BP) tel.: 691849. Thans (24/5) verblijven nog in het Slingelandziekenhuis: Mw C.H.M. te Mebel-Meeke; Mw A.J. Hiddink-Prinsen en Mw A.H. (Riek) Aalbers. Ds P.H. van Lent heeft nu een prachtige kamer gevonden in 'de Bettenkamp'.

In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: B.A. Duitshof-Jolink; Hr H.A. Duitshof; Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg.

VERANTWOORDING GIFTEN

Van mevrouw S-C mocht ik € 10,- ontvangen en van mevrouw S. € 100,-. Hiervoor onze hartelijke dank.

HUWELIJKSAANKONDIGING

Dinsdag 6 juli treden om 14.00 uur op het gemeentehuis te Varsseveld Jurgen Hesselink en Jolanda Navis in het huwelijk.

Daaraan volgend zal om 15.00 uur in onze kerk de kerkelijke huwelijksinzegening plaatsvinden, waarin zal voorgaan Ds A.M.J. Meijer.

BIJ DE DIENSTEN

Voor een toelichting op de overdenking die ik tijdens de Pinksterdienst op 30 mei hoop te houden verwijs ik naar het hoofdartikel van deze editie. Zie voor overige diensten in juni het kerkdienstrooster.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Yvonne Striekwold, mijn vervangster bij de schoolcatechisaties had met de jongelui van groep 7/8 van de Weth. Berkhoffschool een meditatief gedicht gelezen over een boom en de kinderen moesten daarover mediteren. Even later schreef Sophie Rijnsaardt het navolgende gedicht

Mijn kersenboom

Mijn kersenboom is rood; rood en nog veel meer kleuren.

De kersen zijn heerlijk en zij ruiken naar fijne geuren.

Mijn kersen uit mijn kersenboom zijn heerlijk om te eten!

Mijn kersenboom is lang, te lang om te meten.

Mijn kersenboom is soms warm en soms koud!

Maar het fijnste van mijn kersenboom, is dat hij van mij houdt.

Afgelopen maand heb ik nog wel een paar keer moeten lachen tijdens de schoolcatechisaties, maar de opmerkingen waren van dien aard, dat ik ze echt niet in de Eendracht durf te zetten. Ze flappen er soms wat uit! Daarom maar een anekdote die ik enige maanden geleden uit de NRC knipte:

GROTE HANDEN

“En God schrijft jullie namen bij in zijn handen, waar alle namen staan van de mensen die elkaar liefhebben.” De priester zegent het bruidspaar. Naast mij zit mijn neefje van 8, die zelden in een kerk komt en aanvankelijk nogal onder de indruk is. Maar dit gaat hem te ver. Hij trekt geagiteerd aan mijn mouw en fluistert net iets te hard: “Maar dat kan toch niet!” Ik probeer hem tot bedaren te brengen met de eerste de beste stoplap die mij te binnen schiet: “God heeft heel grote handen.”. Het lijkt te lukken. De priester heft de armen ten hemel en reciteert: “Gloria in excelsis Deo”. Dan wordt er opnieuw aan mijn mouw getrokken en zegt mijn neefje: “Had hij dan niet beter keeper kunnen worden?”

HOLLINGSTEDT

Inmiddels zijn er een groot aantal aanmeldingen binnen om mee te gaan naar Hollingstedt (van 1 tot 5 augustus). Het ligt zelfs in de bedoeling om met een gecharterde bus daar naar toe te gaan. U kunt zich nog altijd opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242059 of 244049).

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken! Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lentfonds": Rabobank 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

VERSCIJNINGSDATA EENDRACHT

De juli/augustus-editie van de 'Eendracht' verschijnt rond 8 juli. (sluitingsdatum kopij: 5 juli). Het septembernummer zal uitkomen in de laatste week van augustus (sluitingsdatum kopij: 25 augustus).

De activiteiten van alle kringen komen in de maanden juni, juli en augustus te vervallen Ook vinden er in de aangrenzende afdelingen geen bijzondere activiteiten meer plaats.

TENSLOTTE, een hartelijk woord van dank aan alle vaste medewerkers van de 'Eendracht' voor hun inzet om in het afgelopen seizoen steeds maar weer ons blad op tijd de deur uit te krijgen. Hun namen mogen best wel eens genoemd worden: Betsy Chevalking-Wennink; Hr G.H. Schepers; Hr en Mw Teerink-Radstake; Dinie ten Brinke-Rougoor en natuurlijk Rinus Luijmes, Esseldien Wennink en Henk Beunk en de vele verspreiders van ons blad, die ik hier niet bij name kan noemen. Ook weer mijn dank aan de bezogegroep voor de 80-jarigen en ouder. Zij zijn mij tot grote steun in mijn werk:

Mw G. (Gerda) Burghardt-Wisselink,

Aaltenseweg 30, 7025 GD Halle, 0314 - 631315

Mw. G.H. (Gerda) Broens-Abrahams,

Pr. Hendrikl. 3, 7051 BB Varsseveld, 241973

Mw G.H. (Geertje) Blom-van Heuckelum,
Lijsterstr. 45, 7051 XS Varsseveld, 242230
Mw G.W. (Willy) Semmelink-Leneman,
Keppelbroeksdijk 5, 7054 AR Westendorp, 298391
Mw D.G. (Dinie) ten Brinke-Rougoor,
Julianaln. 7, 7051 AL Varsseveld, 242266
Mw J. (Jo) Colenbrander-te Beest,
Roggestraat 29, 7051 ZL Varsseveld, 242308
Mw D.H. (Dirkje) Hengeveld-Jansen,
Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, 242136
Mw M.A. (Miene) Onk-Heersink,
Ds Bulensstraat 8 7051 BP Varsseveld, 242798
Mw A.G. Wennink-Tuenter, (Annie),
Gr. van Lohnstraat 26, 7051 CB Varsseveld, 242273
Mw J.E. Semmelink, (Johanna),
Eksterhof 53, 7051 WV Varsseveld, 241737

Van 3 tot 26 juni ben ik samen met mijn vrouw met vakantie.
Betreffende het pastoraat en ziekenhuisopname kunt u contact opnemen met Mw Angelique Niks-van Oosten tel. (0315) 241080.
Voor alle andere aangelegenheden betreffende de afdeling kunt u zich wenden tot het secretariaat (zie colofon).

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

De schoolcatechisatie

Onze voorganger dominee Meijer geeft aan drie openbare basisscholen godsdienstonderwijs. Dit achten wij van wezenlijk belang voor de vorming van jonge kinderen waarbij ze een beeld krijgen van ons christelijk cultuurgoed en daarin onze vrijzinnige zienswijze. Dit vooral om-



dat juist in de groepen 7 en 8 dominee Meijer al een aanzet geeft voor de catechisaties waarvan hij hoopt dat de kinderen deze op latere leeftijd zullen gaan volgen. Doordat de kinderen, door het volgen van deze schoolcatechisaties dan al over een redelijke bijbelkennis beschikken, blijft hem voor belijdeniscatechisaties meer tijd over voor levensvragen en ethiek.

Als bestuur willen wij dan ook met nadruk vragen: laat uw kinderen het vormingsonderwijs bij dominee Meijer volgen, zodat ons gedachtegoed ook aan de kinderen wordt doorgegeven. Wij doen derhalve een dringend beroep op de ouders van de kinderen op de openbare basisscholen, het formulier dat aan de kinderen op dit ogenblik is uitgereikt, in te vullen. Ds Meijer geeft, uit eigen beweging, al les aan de kinderen vanaf groep 3. Zelf acht hij dit werk een van zijn belangrijkste taken, omdat hij van mening is dat het noodzakelijk is om kinderen een 'geestelijk overlevingspakket' mee te geven.

Het bestuur.



GELOOFSBELIJDENIS

Tijdens de afgelopen Paasdienst legden vijf jonge mensen een door hun zelf geschreven geloofsbelijdenis af. Een indrukwekkende gebeurtenis.

Met hun toestemming zullen wij iedere maand een van deze belijdenissen afdrukken.

Deze maand die van Maaike Wisselink:

- Ik geloof dat er meer is dan mijn ogen kunnen zien, mijn oren kunnen horen, mijn verstand kan bedenken en mijn verbeelding kan verzinnen.
- Ik geloof in bevrijding van ongerechtigheid in de samenleving.
- Ik geloof in de toekomst van mijn persoonlijke leven en van onze wereld.

- Ik geloof dat God wil dat alle mensen van hun naasten houden en zo met anderen omgaan als ook zij zelf behandeld zouden willen worden.
- Ik geloof niet, dat er een bepaald plan is, een plan voor mijn leven, in plaats daarvan geloof ik in de verantwoordelijkheid van de vrijheid tot kiezen en tot keuze.
- Ik ben dikwijls bang voor wat er van deze wereld zal worden, maar ik wil, ja moet geloven, dat deze wereld toch een toekomst heeft en dat iedereen eens een veilig thuis zal hebben.
- Ik geloof in de waarde en kracht van de geloofsgemeenschap.

IN GESPREK MET ...

Leendert van de Pol:

'Genieten van het leven'

Leendert van de Pol neemt binnen het bestuur van de NPB afdeling Varsseveld een bijzondere plaats in: qua termijn is hij de jongste (sedert maart) en qua leeftijd de oudste. Met zijn 67 jaar is Leendert binnen onze kerk vooral praktisch bezig. Het geheel opgefriste interieur komt mede uit zijn handen. Samenwerken met prettige mensen betekent voor Leendert genieten van het leven.

Leendert kwam op 27 april 1937 in Arnhem ter wereld en bracht daar z'n eerste jaren door. Als 4-jarige verhuisde hij samen met z'n jongere broer naar het pleeggezin Hilferink in Halle. Leendert bezocht de lagere school in Halle Nijman en daarna de ambachtsschool in Doetinchem. Na de militaire dienst begon hij als schilder bij Johan Navis op de Heelweg en trouwde op z'n 23e met Bertha Kraan. Na zes jaar in het schildersvak, zat hij vervolgens tien jaar op de vrachtwagen. Eerst bij Mulder, daarna bij de Mundi. In '71 verruilde hij de chauffeursstoel voor de postbodefiets en ging eind '95 met de VUT.

Leen en Bertha wonen in Varsseveld, hebben een dochter, twee kleinkinderen en een schoonzoon.

Heb je 'van huis uit' iets met de kerk ?

Dat is moeilijk te zeggen. Contact met mijn ouders is er na het vertrek uit Arnhem nauwelijks geweest. Bij Hilferink was het geloof niet tastbaar aanwezig en de manier waarop het op de school in Halle Nijman gepredikt werd, sprak mij niet aan. De religieuze kanten van het leven gingen mij pas wat zeggen, toen ik Bertha leerde kennen en in contact kwam met de NPB. Ik voelde me daar vrij en zinnig en dat is nog steeds zo. Geloof is voor mij vooral een persoonlijke kwestie.

Wat staat je bij van de lagere school ?

Dat we altijd te voet gingen en daarbij vaak 'binnendoor' liepen. Dus gewoon over de landerijen. M'n broer zakte toen een keer op een drassig perceel tot z'n oksels in de blubber. Ik heb hem -liggend op de buik- met een afrasteringpaal er weer uitgetrokken. Maar het was krap. Verder is me bijgebleven dat er in mijn klas en op de school als geheel veel pleegkinderen waren. Of dat uit mededogen was of een methode om zieltjes te winnen, weet ik niet. Maar ik weet wel, dat we het als pleegkinderen moeilijk hadden t.o.v. de 'autochtonen'. We werden merkbaar achtergesteld.

Waarom werd je schilder ?

Ik denk dat die keuze vooral kwam van m'n pleegouders. Het had voor hen -omdat ze het niet breed hadden- een praktische kant. Als ik toen m'n eigen keuze had gemaakt, was ik automonteur geworden. Later kon ik als chauffeur toch nog vorm geven aan dat gevoel. Ik zat toen in m'n vrije tijd ook veel op de tractor bij loonbedrijf Lettink in Westendorp.

En de keuze voor de post ?

Die kwam -toen ik begin veertig was- voort uit het gevoel dat ik wat meer thuis wilde zijn. Dat ik meer tijd wilde besteden aan vrouw en dochter en aan andere dingen die leuk zijn.

Wat voor hobby's heb je ?

Ik mag graag zingen, toneelspelen, tennissen, praktisch bezig zijn en tuinieren. Het toneelspelen (op de Heelweg) kost me echter toenevend moeite, dus ik vermoed dat ik op dat gebied binnenkort de klompen in de wilgen hang. Verder trek ik er graag met de caravan op uit (dit jaar naar de Vogezen) en fiets en wandel ik graag. Die laatste twee gebeuren echter vooral op initiatief van Bertha.

Wat stoort je in het dagelijks leven ?

Dat mensen het elkaar over en weer zo moeilijk maken. Niet alleen de Israëliërs en de Palestijnen, maar ook gewoon tussen burens. Dat er al ruzie kan ontstaan als blad van buurman's boom in jouw tuin valt. Daar snap ik niets van. Laten we toch niet zo moeilijk doen en een beetje van het leven genieten.

Hoe vul je dat genieten zelf in ?

Door me niet op de kast te laten jagen door het gedrag van anderen. Maar ook door plezier te maken. Bij het herstel van de kerk bijvoorbeeld. Daar hebben we met o.a. Gerrit Radstake, Bennie ten Brinke, Han ten Brinke en Ben Kraan toch wel heel lol gehad. Het mooie daarvan is, dat je dan werken niet als werken ervaart. Het gaat dan vanzelf. Tijdens mijn postbodetijd kreeg ik een keer een emmer sop om de oren, omdat de huisvrouw niet had gehoord dat ik er aan kwam. Als je daar om lachen kunt, heb je de helft al gewonnen.

Toekomstplannen ?

Samen met Bertha gezond oud worden. Verder werk maken van m'n bestuursfunctie in de kerk en misschien nog een keer weer naar Nieuw-Zeeland, naar Bertha's broer. En vooral blijven zingen; dat is m'n lust en m'n leven.

HB



60+CLUB

Verslag dinsdag 11 mei.

Ruim 20 bezoekers van de 60+club gingen er deze middag eens echt voor zitten. Na het openingswoord van Janny kreeg voordrachtskustenaar Wim Nijhof het woord met een tweetal door hem bewerkte verhalen om voor te dragen uit een serie van vier. Voor de pauze had de heer Nijhof gekozen voor een romantisch verhaal “De sneeuwstorm” geschreven door Alexander Poesjkin uit de Napoleontische tijd welke speelde in het Rusland uit begin 1800. Voor deze voordracht had de heer Nijhof zich gekleed in een Russisch aandoend kostuum en met zijn melodieuze stem wist hij ons tot de laatste letter te boeien.

Na de pauze volgde het eveneens romantische verhaal (maar van een heel andere orde) “Romantiek” van Willie Corsari. Hierin speelde Wim Nijhof de rol van notaris en de erfgenaam en diens partner. Het zou te ver voeren deze twee verhalen hier geheel te gaan ontleden, want om de juiste sfeer op te roepen is absoluut de vertelkunst van deze ras verhalenverteller een must. We verheugen ons dan ook nu al op zijn belofte om in de toekomst nog eens terug te willen komen met de twee andere verhalen uit zijn cyclus “Romantiek”. Met een doosje zuurtjes voor onderweg (Wim Nijhof ging op vakantie) en een stevige knuffel van Janny, omdat hij toch familie is, bedankte Janny hem voor deze middag. We waren het er allen over eens dat we bijzonder hebben genoten.

Wij wensen u allen een heel fijne zomer toe en hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten tijdens het uitstapje op dinsdag 14 september. Noteer deze datum al vast in uw agenda.



DE KANDELAARS VAN HERMAN

Onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap is sinds kort twee prachtige kandelaars rijker. Ze zijn ontworpen en gemaakt door Herman Schuurman. Hij gebruikte daarvoor het hout van twee banken uit ons eigen kerkgebouw. Deze zitplaatsen stonden al jaren op een nieuwe bestemming te wachten sinds ze -door het vergroten van de tussenruimtes- overbodig waren. Nu zijn het lichtende voorbeelden van houtsnijwerk en een aanwinst voor onze kerk. De banken hadden geen betere bestemming kunnen krijgen. Herman bedankt.

HALLO JONG EN LUI,

Onze planning voor de jeugdactiviteiten begint zowaar vaste vormen aan te nemen, zo onderhand. Op vrijdag 2 juli a.s. gaan we een kijkje nemen in “Pension Maaszicht” in Rotterdam. Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuisloze jongeren, die begeleiding en scholing krijgen binnen dit project. Meer hierover kun je alvast bekijken op hun website: www.maaszicht.nl.

Op 3 mei hebben we, vooruitlopend op de herdenkingen van 4 en 5 mei, een film gekeken over het joods verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hieraan gekoppeld hebben we het plan opgevat om het bevrijdingsmuseum in Groesbeek te gaan bezoeken. Hier wordt op indringende wijze een beeld gevormd van de operatie “Market Garden” en daarnaast de link gelegd naar thema’s als vrijheid, rassendiscriminatie, oorlog en geweld in deze tijd. Dit bezoek hebben we gepland op zaterdag 4 september. Op maandag 28 juni zijn we, samen met de NPB-cursisten van het afgelopen seizoen, uitgenodigd bij de fam. Beunk voor een barbecue (waarvoor alvast onze dank) om de vakantieperiode in te wijden. In de vakantie gaan we overigens wel

gewoon door met onze tweewekelijkse samenkomsten (op maandagavond vanaf half 8, in de oneven weken).

Ik ben blij te kunnen melden dat ons clubje inmiddels is uitgebreid met een aantal meiden. Met als gevolg dat de twee heren zich aardig moeten verweren om zich tussen het gekakel te kunnen handhaven, maar ze weten zich er op heldhaftige wijze uit te redden.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan onze avonden of mee te gaan naar één van de genoemde bestemmingen? Laat het even weten! Tel.: 0315-244393 of mail naar: h.m.hengeveld@zonnet.nl

Marjan Hengeveld.

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen:

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27).

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13). 4 juni Regio/buitendag.

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4).



Tijd is geen lijn

*Tijd is geen lijn, maar een kring:
dezelfde zachte schemering
doet de dag open en weer dicht.
De laatste ster
geeft als eerste weer licht.
Soms lijkt het voorjaar terug te komen
in de oktoberbomen.*

*Tijd is een cirkel en geen lijn,
daarom is oma weer zo klein.
Ze is geen enkel woordje kwijt
van wat ze zong in haar kindertijd.*

*Maar wat er kwam nadat ze trouwde,
heeft ze niets meer onthouden.*

*Tijd is een cirkel en geen lijn,
eerst deed het krimpen flink wat pijn,
een groeipijn, maar dan omgekeerd,
want gisteren moest nog worden verleerd.
Haar hele middelbare leven
moest uit haar geest verdreven.*

*Tijd is geen lijn, maar een kring:
dezelfde zachte schemering
doet de dag open en weer dicht.
De laatste ster geeft als eerste weer licht.
Soms lijkt het voorjaar terug te komen
in de oktoberbomen.*

*Tijd is een cirkel en geen lijn:
de burens die gestorven zijn,
die komen volgens oma hier.
Daar komen ze: in een janplezier.
Ze zullen oma wel verleiden
om met hen mee te rijden.*

Willem Wilmink
(uit de bundel 'Je moet je op het ergste voorbereiden')



Wat is natuur toch wonderlijk

*Begin april zie ik een vogeltje
Naar binnen gaan in onze nestkast.
Door een gat, rond als een kogeltje,
Krijgen wij een mees als gast.*

*Het meesje begint al gauw te paren
En beurtelings komt men aangevlogen
Met takjes, veertjes en ook haren.
Er ontstaat een kunstwerk! Ongelogen!*

*Daarna wordt het ogenschijnlijk stil,
Maar na verloop van krap een maand
Blijkt mama mees niet aan de pil.
Wij hebben haar zelfs dood gewaand.*

*Het tegendeel blijkt waar te zijn.
Zonder naar les of school te gaan
Starten ze de juiste "voedseltrein",
Steeds sneller vliegen ze af en aan.*

*Zo zie je: je hoeft niet naar school te gaan
Om de weg te vinden in je bestaan.
Ook zonder school of goede baan
Kun je beslist de wereld aan.*

*Wat is natuur toch wonderlijk,
Gods schepping toch uitzonderlijk.
Elk schepsel draagt nadrukkelijk
Gods stempel en is verrukkelijk.*

Jos Wijnen.

HERSENPRIKKELS

Einsteins raadsel: **De vis was van de Duitser.** Marjan Hengeveld en haar vader Gerrit kwamen met het goede antwoord.

De oplossing van de vorige kruiswoordpuzzel was **galsteen** of **gelasten** en de volgende mensen hebben het woord gevonden: Mw. Oosterhof, Mw. Semmelink, Mw. Kempers-Wisselink, Mw. Wennink en Mw. Reimes.

Als u deze puzzel heeft opgelost gebruikt u de letters op de plaatsen 31, 40, 3, 29, 51, 6, 33 om een woord te maken. Dit woord kunt u doorgeven aan Rinus Luijmes, telefoon (0315) 298559 of e-mail npb@xs4all.nl. In de volgende Eendracht vermelden we diegenen die het juiste woord vinden.

HORIZONTAAL

- 2. belangrijk
- 11. handelend optreden
- 13. plechtgewaad
- 15. schildhouder
- 16. schaakterm
- 17. Engels bier
- 18. tapijtweefsel
- 20. hengelsnoer
- 21. zijde van een schip
- 23. zeevis
- 25. persoonlijk vnv.
- 26. junior
- 29. klein kind
- 31. ruiterpel
- 32. bouwland
- 33. voorzetsel
- 35. contanten
- 39. familiaid
- 40. moment
- 41. grondtoon
- 42. inhoudsmaat
- 44. schrijven
- 46. lof
- 47. muziekterm
- 49. tuingerei
- 51. verheven werk
- 52. plechtige inkomst
- 53. belangstelling



- 4. teken
- 5. inwendig
- 6. lijfeigene
- 7. slaginstrument
- 8. deel van een fuik
- 9. doorzichtig weefsel
- 10. zangorgaan
- 12. identiek
- 14. vaarwel
- 19. dik en plomp
- 22. soldatenhoofddekse
- 24. openbare verkoop
- 27. grootvader
- 28. opstootje
- 30. schel schijnen
- 34. muzikaal oefenstuk
- 36. couplet
- 37. scheepstouw
- 38. treurdicht
- 39. fijngestampt gerecht
- 42. militaire tocht
- 43. Spaanse schilder
- 44. beetwortel
- 45. vreemde taal
- 46. naar persoon
- 48. Engelse jenever
- 50. kunstwerk

VERTIKAAL

- 1. aanhanger van het fatalisme
- 2. schaamte
- 3. tijdperk

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeezphat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Juni 2004

- Zondag
30 mei 10.00 uur: Pinksterdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema: "Van torens naar bruggen", bij Genesis 11:1-9 en Hand.2:1-13.
- Zondag
6 juni Geen dienst.
- Zondag
13 juni 10.00 uur Internationale Eecumenische kerkdienst ter gelegenheid van het dansfestival te Varsseveld in de Laurentiuskerk, m.m.v. een Slowaakse dansgroep, het mannenkoor uit het Zuid-Franse Tarbes, Zwitserse waldhoornblazers en een jodel en dansgroep, een Roemeense dansgroep en de Varsseveldse klompdansgroep "t Olde Getrouw". Voorgangers: Kor Datema, Guus van den Munckhof en Angelique Niks-van Oosten. Organist: Klaas Jan Tigelaar. In onze kerk die morgen geen dienst
- Zondag
20 juni 10.00 uur: Mw Netty Hengeveld. Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn met koffie en versnaperingen.
- Zondag
27 juni Mw. Ds M. Boon-Giltjes.
- Zondag
4 juli Geen dienst.
- Vrijdag
9 juli Weeksluiting in de Bettenkamp verzorgd door Ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
11 juni 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Een andere weg durven inslaan"; bij Hand. 5:38,39. Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn met koffie of thee.