

73^{ste} Jaargang

No. 548

Jan. 2007

IN DIT NUMMER O.A.:

Even verder kijken

9

Gemeenteavond 1 maart as.

14

Foto impressie

19 t/m 22

HET GEVAAR VAN ONWETENDHEID

De laatste tijd verschijnen er in de media artikelen over Nederlandse meisjes die zich tot de Islam hebben bekeerd. In de meeste gevallen zijn zij hierbij beïnvloed geweest door een moslim vriendje. Als je dan de motieven van deze meisjes leest, wordt duidelijk dat zij deze godsdienst omhelst hebben, omdat zij van andere godsdiensten, zeker ook de Christelijke, geen enkele kennis van zaken hebben. Hun keuze was dus gebaseerd op onwetendheid en een erg eenzijdig aanbod.



Hiervan moeten we niet vreemd opkijken, omdat veel gemeentebesturen iedere vorm van levensbeschouwelijk onderwijs uit het lesrooster van de openbare basis- en middelbare scholen hebben geschrapt. En wanneer deze mogelijkheid er nog wel is, blijkt dat veel ouders er het nut niet van inzien en hun kinderen niet opgeven voor slechts dat ene uurtje per week waarin wat informatie wordt verstrekt die behulpzaam

kan zijn bij de zoektocht naar zingeving, die ieder mens eens in zijn leven zou moet doormaken. Dit nog afgezien van het feit dat godsdienst- onderwijs ook overdracht is van culturele waarden en normen.

Ouders die op dit punt onverschillig zijn, moeten dus niet gek opkijken als op een gegeven ogenblik hun dochter met hoofddoekje het huis binnenkomt.

Ik geef dit maar als actueel voorbeeld van wat er kan gebeuren als mensen, vooral jonge mensen, over bepaalde zaken in onwetendheid verkeren. Het zou nog met talloze voorbeelden kunnen worden aangevuld. Een tekort aan kennis van zaken kan leiden tot het maken van verkeerde keuzes of het niet herkennen van interessante mogelijkheden die zich plotseling in het leven kunnen voordoen.

Dit probleem is niet nieuw. Het is van alle tijden. In veel mythen en legenden uit het verleden vinden we dit motief dan ook terug. En wie eerlijk op beslissingen terugkijkt in zijn of haar eigen leven zal moeten erkennen ook zelf, door gebrek aan voldoende kennis van zaken, wel eens de mist in te zijn gegaan. In de legende van Parsifal vormt deze tragiek de diepere boodschap van het verhaal.



Parsifal zoals verbeeld door de 19e-eeuwse franse kunstenaar Jan Delville

Parsifal was één van de ridders van de legendarische koning Arthur. Het is door diverse middeleeuwse schrijvers uit heel West-Europa op schrift gesteld. Waarschijnlijk op grond van een legende die al uit de vroege ‘duistere’ middeleeuwen stamt en van Keltisch/Germaanse oorsprong is.

Het verhaal gaat ongeveer als volgt: Toen Parsifals moeder, Herzeloide, zwanger was, sneuvelde zijn vader op het slagveld. Zijn moeder besloot daarom er voor te zorgen dat haar zoon niet hetzelfde lot zou overkomen en voedde hem in volledige afzondering op in een huisje in het woud, ver van het hof.

Op een dag ontmoette Parsifal in een bos echter een ridder, wiens levensverhaal hem zo fascineerde dat hij naar het hof van Arthur ging, ondanks het protest van zijn moeder. Daar raakte hij betrokken bij de zoektocht naar de heilige graal. Na omzwervingen bereikt Parsifal het

kasteel van de zieke koning 'Visser'. Midden in de nacht wordt hij wakker. Voor zijn verbaasde ogen komt een vreemde stoet langs. Eén van de passanten draagt een vreemde schotel waaruit licht komt. Parsifal kan geen woord uitbrengen. Aan de basis van zijn onvermogen om te spreken ligt een misplaatste hoffelijkheid. Omdat hij in het bos is opgegroeid, is hij onzeker in de omgang met vreemden en dus zwijgt hij. De volgende morgen verlaat hij het kasteel. Als hij nog even omkijkt, ziet hij het kasteel zomaar verdwijnen. Dan beseft hij dat hij de kans van zijn leven gemist heeft. In de nachtelijke stoet werd hem immers de heilige graal aangeboden, maar in zijn onvermogen om te spreken, loopt hij die mis. Dit is in grote lijnen de 'Parsifal legende', maar er zitten nog een aantal belangrijke hoofdstukjes in die de moeite van overdenking waard zijn.

Grote bekendheid kreeg dit verhaal doordat Richard Wagner het als thema van zijn gelijknamige opera koos. Deze opera is omschreven als: 'boeddhistisch verzaken, gekleed in de mantel van het Christelijk sacrament'. De opera is opmerkelijk vanwege de mystiek in het laatste tafereel, als de glorie van de graal wordt onthuld.

Op donderdag 18 januari komt mevr. Ds E. Laman Trip-Kleinstarink ons over de diepere betekenis van dit verhaal vertellen. Zij maakt hierbij gebruik van dia's en korte gedeelten uit de genoemde opera. (20.00 uur, grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a).

A.M.J. Meijer



Het blankhouten verlichte kerstboompje dat tijdens de kerstdiensten de kerk opsierde. Een prachtig stukje figuurzaagwerk.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op zondag 31 december 2006 overleed op 86-jarige leeftijd de heer

Johan Remmelink

Johan Remmelink werd op 5 september 1920 geboren te Westendorp, zij waren met zeven kinderen. Op 11-jarige leeftijd verloor hij zijn vader. Door de dood van zijn vader moest het gezin wegens financiële zorgen verhuizen. Zijn moeder hertrouwde enkele jaren later en Johan kreeg er nog 2 halfbroertjes bij. Hij miste in die tijd zijn "echte vader". Zijn 2e vader was goed en zorgzaam, maar toch het gemis was groot.

Vanaf zijn veertiende jaar is Johan kapper geweest. Vanaf zijn zeventiende werd hij er vaak op uitgestuurd, als een overledene nog geschooren moest worden.

Tijdens de oorlog werd hij opgeroepen om te werken voor de Duitsers. Met een clubje jongemannen uit Westendorp werden zij naar Duitsland gestuurd om loopgravens te maken voor de Duitsers. Als stil verzet haalden zij allerlei streken uit.

In 1943 moest Johan een maagoperatie ondergaan. Hij herstelde en ging weer als kapper aan de slag.

Vrij kort na de bevrijding in 1945, tijdens de dansles in Westendorp, kreeg Johan verking met Dina Lammers, zijn buurmeisje, zij trouwden in 1952. Johan begon nu een kapperszaak voor zichzelf. In de beginperiode werd de schuur ingericht als salon en met geleende stoelen van café "De Vos", ging Johan aan de slag. Hoewel Johan in het kappersvak gerold was, had hij ook veel belangstelling voor techniek. Zo bouwde hij miniatuurmolens en een trein met wagons.

In 1954 werd hun zoon Leo geboren. Johan en Dina hadden er alles voor over om Leo een gelukkige jeugd te bezorgen.

Samen met zijn vrouw heeft hij volop genoten van de busreizen naar Zuid- Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. In 1994 verhuisden Dina en Johan naar Varsseveld.

Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef zijn belangstelling voor zijn omgeving en de interesse in de ander aanwezig. Hij had gevoel voor humor en kon onverwacht rake opmerkingen maken. Tevens beschikte hij

over een uitstekend geheugen.

Tijdens de huisbezoekjes mocht ik de heer R Emmelink leren kennen als een tevreden, dankbare, integere, hartelijke man. Ondanks de fysieke ongemakken is hij nooit verbitterd geraakt. Toen ik hem vorige week opzocht in het ziekenhuis zei hij: "Mevrouw, ik geloof niet alles wat in de bijbel staat, maar ik geloof wel in God. Ik heb een goed leven gehad en ik vertrouw er op dat het goed komt na dit leven". Op 31 december is Johan overleden.

Moge wij ons getroost weten dat de Eeuwige zich over Johan ontfermd heeft in Zijn huis van licht en liefde.

Wij wensen zijn vrouw, zijn zoon Leo en schoondochter Gerda veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten

Op dinsdag 2 januari 2007 overleed op op 82-jarige leeftijd mevrouw

Grada Berendina ten Brinke-Ruesink.

Mevrouw ten Brinke-Ruesink heb ik mogen leren kennen als een lieve en zachtmoedige vrouw. De laatste tijd moest zij veel aan levenskracht inleveren. De nierdialyses die zij drie keer per week onderging waren belastend, maar ze beklagde zich er niet over. Ze droeg haar ongemakken met een milde gelatenheid. Het was alsof ze wilde zeggen: 'dit is de tol van het ouder worden en wil ik zo lang mogelijk van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen genieten, dan moet ik dit er maar voor overhebben. Voor hen wilde zij verder leven en met hen mééleven.

Haar wiegje stond in Westendorp, aan de hoek van de Keizersdijk. Ze groeide daar op in een groot gezin waar haar vader een handel had in varkens. Na de lagere school stond zij haar ouders bij in het huishouden en het bedrijf.

Na haar huwelijk met Gert ten Brinke is zij nog enige jaren met hem in het ouderlijk huis woonachtig geweest. Na drie jaar inwoning, betrokken zij een woning aan de Veldkamperstraat.

Gert was metselaar en veel van huis, zodat alle zorg voor het grote gezin op Grada haar schouders rustte. Het huis was nog niet van alle moderne gemakken voorzien. Zo moest het benodigde water nog met de

hand worden opgepompt. Aangezien ze er zelf prijs op stelde er goed uit te zien en zich goed te verzorgen, vond ze het zaak dat ook haar kinderen er netjes bijliepen. De kinderen hadden aan haar een door en door zorgzame, geïnteresseerde en begrijpende moeder die goed kon koken. Haar tuin lag er ook altijd piekfijn bij.

In 1963 verhuisde het gezin naar de Doetinchemseweg in Varsseveld. Eén voor één verlieten de kinderen het huis, maar het ouderlijk huis bleef het centrale punt, ook na het overlijden van haar man in 1980. Met haar gezondheid begon ze rond die tijd problemen te krijgen. Ernstige pijnen speelden haar soms parten en geneesmiddelen die voor het één wel hielpen ondermijnden anderzijds weer andere organen. Vandaar dat ze begin 90er jaren besloot kleiner te gaan wonen in een kleiner huis op de Vloglanden dat ze aan het eind van dat decennium verruilde voor een kamer op de Bettekamp.

Niet lang daarna werd nierdialyse noodzakelijk. Voor de goede verzorging en bijstand die zij ook op dit punt in 'de Bettekamp' mocht onderkennen, was zij zeer dankbaar. Haar dienstbare en zinvolle leven heeft zij thans afgesloten. Een leven waarin zij voor allen die haar lief waren een klein stukje hemel op aarde heeft willen scheppen.

Moge deze gedachte Han en Ans, Johanna, Jan en Mientje, Truus en Bert, Willy en Bob, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterken in het verwerken van dit verlies.

* * * * *

Op dinsdag 2 januari 2007 overleed op op 81-jarige leeftijd de heer

Jan Willem Tannemaat

Zijn "in memoriam" zal in de volgende Eendracht worden gepubliceerd

A.M.J. Meijer

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: mevr. C.H.A. te Mebel-Meekes; dhr. D.A. Velthorst; dhr. W. Overbeek en mevr. W. Wisselink-Bergwerf. In het streekziekenhuis te Enschede was opgenomen maar is ook thans weer thuis: mevr. F.J.E. ten Brinke-Jolink.

Op dit moment (8 jan.) verblijven volgens mijn informatie geen leden van onze afdeling in een ziekenhuis.

GIFTEN

Van Fam. W. mocht ik de afgelopen maand €10,- in ontvangst nemen. Mevr. A. Niks-van Oosten mocht van N.N. €50,- in ontvangst nemen. De bezoekdames mochten van mevr. R.W. €20,- en van N.N. €10,- in ontvangst nemen. Van mevr. B-R. mochten we €50,- ontvangen. Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

ONZE GELUKWENSEN NAAR:



Joop Gesink en Manon Bijenhof vanwege de geboorte van hun dochter 'Blom' Anne Dine. Zij zag het levenslicht op vrijdag 20 oktober 2006. Zij woont op Valkenhof 38 7051 XB Varsseveld. De aanhef van het kaartje luidde:

groot wonder, mooi wonder, wondermooi!

(en zo jong al een goed acteur; zie voor foto van Blom pag.14)

BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI

Zondag 14 januari wil ik met u even stil staan bij de gedachte dat we niet zo snel moeten wanhopen als in het begin de dingen niet zo lopen als we het ons hadden voorgesteld. Alle begin is op kleine schaal. Laten we geloof houden in de goede afloop.

DOVEN HOREN, STOMMEN SPREKEN

Oecumenische gebedsdienst 21 januari 2007 in onze kerk.

De gebedsweek voor de Eenheid laat ons opnieuw beleven dat christenen en kerken in Christus ten diepste één zijn.

Het gezamenlijk gebed brengt ons bij de gemeenschappelijke bron:

De God van onze Heer Jezus Christus.

Dit jaar begeleiden ons daarbij teksten en gebeden uit Zuid-Afrika. Zij zijn ontstaan in Umlazi, een township bij Durban. In de nasleep van de apartheid vormen de erfenis van het racisme, werkloosheid en armoede enorme uitdagingen. Maar het grootste probleem van de mensen in Umlazi is momenteel de HIV/AIDS-volksziekte. De kerken staan midden in deze problematiek. Samen willen zij de verantwoordelijkheid nemen en proberen zij te helpen waar geen helper is.

Tegelijkertijd zoeken zij toenadering tot elkaar door gezamenlijk gebed, getuigenis en andere oecumenische activiteiten. Als wij die ook samen aangaan, zullen we de ontdekking doen dat we samen sterker staan en dat we in Christus bij elkaar horen. Is juist dat niet de ervaring geweest van de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika:

Over de kerkmuren heen herkenden mensen elkaar in hun gezamenlijke roeping. We groeien nu geleidelijk naar elkaar toe als kerken, in de navolging van Jezus, die bad: “Mogen zij allen één zijn”

Deze gebedsdienst wordt gehouden in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Aanvang : 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: “Doven horen, stommen spreken”, bij Marcus 7:37

Medewerking wordt verleend door Mevr. Marian Grandia-Feddema en haar man, de bekende IKON predikant ds A.C. Grandia

Mevr. Grandia is lang actief geweest rondom de problematiek HIV/AIDS binnen ICAN (International Christian Aidsnetwork).

Deze organisatie zet zich in voor mensen die met HIV besmet zijn. Het is erg belangrijk dat seropositieve mensen niet uitgestoten worden en de kerk hen niet veroordeelt.

Omdat de rol van de kerken in Afrika erg belangrijk is gaat veel van de aandacht naar Afrika.

In veel Afrikaanse landen zijn zg. “home based care projecten” Dit zijn projecten waarin vanuit de kerk zorg aan huis wordt gegeven. De collecte in deze dienst is bestemd voor aidsprojecten in Zuid-Afrika.

De kinderen worden **vóór** de dienst verwacht in gebouw “De Eendracht” ingang Beatrixstraat 1a.

Na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Zondag 28 januari hoop ik met u even stil te staan bij de ervaring dat wanneer wij anderen tot steun zijn, dit op een bijzondere wijze onszelf ook weer kracht schenkt.

EVEN VERDER KIJKEN?

*Even verder kijken, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Beperken we ons alleen tot onze 'eigen' kerk, onze 'eigen' identiteit? Of willen we ook wel **EVEN VERDER KIJKEN**?*

In samenwerking met de PKN, de RK-parochie en de NPB wordt er op **ZONDAG 4 maart as.** een bezoek gebracht aan het kasteel de Slangenburg. Om **12.45 uur** vertrekken we



gezamenlijk met de fiets bij het RK Laurentius-huis aan de Oranjestraat. We worden ontvangen door de heer Ton Sedee of Jan Berends die een presentatie en rondleiding zal verzorgen door het prachtige kasteel, welke om 15.45 zal worden afgesloten.

Het is tevens mogelijk om aansluitend een Vesper van een half uur bij te wonen in de abdij vanaf 17.00 uur .

Bij slecht weer vindt het vervoer per (eigen) auto plaats. Voor mensen die niet in staat zijn om te fietsen wordt vervoer geregeld.

De kosten zijn €7.50 p.p. en dienen vooraf te worden voldaan.

Interesse?

Wilt u ook **EVEN VERDER KIJKEN**?

Meldt u dan tijdig aan, want er kunnen max. 25 deelnemers mee!

Voor informatie en aanmelding kunt u zich, **vóór 15 februari**, wenden tot: Mw. Angelique Niks - van Oosten, (0315-241080 / e-mail: a.niks-vanoosten@hetnet.nl)

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Marieke Janssen (velen van u kennen haar nog wel) die betrokken is bij het onderwijs aan moeilijk opvoedbare kinderen in Arnhem, vertelde me onlangs het navolgende voorval:

Het liep tegen Sinterklaas. Een van de jongentjes was al wat ouder dan de anderen van de groep. Met bravoure had hij tegen haar gezegd dat hij niet meer in Sinterklaas geloofde. De dag voor Sinterklaas was Marieke na afloop van de lessen alvast bezig om de cadeautjes voor de kinderen klaar te leggen voor de volgende ochtend. Het ‘ongelovige’ jongentje was in de klas blijven hangen en stond haar werkzaamheden gade te slaan. “Voor jou is er natuurlijk geen cadeautje bij, want jij gelooft niet meer in Sinterklaas”, merkte Marieke met een heel serieuze klank in haar stem op. Waarop het knaapje antwoordde: “O, maar dan geloof ik nu ineens wel weer in Sinterklaas!”

EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. En ook een woord van dank aan alle kinderen en de leiding van de zondagsschool voor de hartverwarmende Kerstviering van de zondagsschool in de kerk. Voor alle drie de kerstvieringen gold dat deze zeer goed werden bezocht. En wat fijn dat er nu weer een echte kerstboom in de kerk mocht staan!

Ons koor zong o.l.v. de heer Ben Wennink tijdens de kerstavonddienst weer de sterren van de hemel



EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

OPROEP VOOR EEN LEESCLUB

Vindt u het fijn om met enkele andere leden (of belangstellenden) een leesclub te vormen, die maandelijks een boek met spirituele inhoud bespreekt? U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven bij beide voorgangers; zie colofoon.

INGEZONDEN MEDEDELING



We ontvingen een brief met de volgende inhoud:

Ik heb als oma met mijn drie kleinkinderen uit Dinxperlo geweldig van het zondagsschoolkerstfeest genoten.! Het spel van de kinderen, de aankleding, kinderen en toneel, het engelenkoor, Irma ten Brinke, de helpers, helpers en last but not least de zondagsschoolleiding!!

Onze kleinkinderen gingen met 3 x 3 cadeautjes naar huis!! Wij als volwassenen kregen een mooie kaart met een mooi gedichtje en een belle-tje.

Grandioos!

Hulde!

Willi Freriks

TENSLOTTE,

Het was fijn dat de diensten rond Kerstmis weer heel goed bezocht werden.

Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op enkele zondagochtenden ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken.

Ik besteed alle aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwonen van een dienst voor iedereen een verfrissing is. Mag ik op u rekenen?

Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik iedereen die zich wel eens miskend voelt in zijn of haar prestaties een hart onder de riem steken met een opmerking die de beroemde Russische componist Dimitri Sjostakowitsj maakte over een collega componist die weinig waardering vond:

“Vanwege de oppervlakkigheid van het doorsnee publiek zal hij nooit veel waardering vinden. Des te meer is het in hem te waarderen dat hij toch doorgaat met het slijpen van zijn diamanten.”

Met een hartelijke groet,

A.M.J. Meijer.

*Om alle tranen
die niet drogen,
niet kunnen worden afgewist,
bidden wij:
om mensen verloren aan de dood,
maar nog altijd bij ons.*

*Om gemis dat pijn blijft doen,
ook als niemand daar meer naar vraagt.*

*dat wij elkaar durven zegenen
met onze nabijheid,
zoals ook Gijzelf
uw licht onder ons niet laat verduisteren.*

naar Sytze de Vries



VAN DE BESTUURSTAFEL

Van de penningmeester

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2007 T/M 2009

Eind november 2006 is aan alle leden gevraagd hun vrijwillige bijdrage voor de jaren 2007 t/m 2009 vast te stellen. Hiervoor zijn 580 brieven met bijbehorend formulier door vrijwilligers bezorgd bij de leden en daarna weer opgehaald. Zonder deze vrijwilligers was deze operatie niet zo vlot verlopen. Allen hartelijk dank voor jullie inzet.

Het resultaat van deze Aktie

Tot nu toe zijn er 543 van de 580 formulieren terug ontvangen. We missen nog van 37 leden een reactie. **Aan hen die het formulier nog niet hebben ingezonden of afgegeven aan de vrijwilligers hierbij het dringende verzoek dit alsnog z.s.m. naar de administratie op te zenden of te bezorgen bij de penningmeester.**

Zodra alle formulieren weer terug zijn, kunnen we de balans opmaken en u het resultaat kenbaar maken.

Betaalwijze

Een zeer klein aantal leden heeft gevraagd om de contributie inclusief vrijwillige bijdrage per kwartaal te kunnen voldoen. We hebben deze mogelijkheid bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit voor de automatische incasso goed mogelijk is. Willen hier meer leden gebruik van maken, dan moeten ze dit even melden bij de penningmeester. Op verzoek van die leden gaan we dan ook per kwartaal innen. Standaard blijft incasso per halfjaar.

Jan Meerdink

VAN DE ZONDAGSCHOOL

Zondag 17 december vierden we het kerstfeest van de zondagsschool. In een goed bezette kerk voerden we het toneelstuk "Dromen van het licht" op.

Het was een hartverwarmende dienst die uitstekend verzorgd was: de kleding, de aankleding en het engelenkoor, alles was perfect.

Eendracht - jan. 2007



Toen aan het slot Maria en Jezus binnenkwamen, kreeg menigeen een brok in de keel.

De collecte aan de uitgang was bestemd voor **Tinatin**; de opbrengst bedroeg €282,12

Zondag 21 januari tijdens de gebedsdienst is er gewoon zondagsschool. We hopen jullie dan allemaal weer gezond en uitgerust te zien.

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt in januari en februari bijeen op:

- 11 januari 2007
- 25 januari 2007
- 08 februari 2007
- 22 februari 2007



* GEMEENTEAVOND 1 MAART AS *

* Op donderdag 1 maart 2007 zal de toneelgroep Heelweg *
* een nostalgisch toneelspel opvoeren. *

* De naam van het stuk is “Zomaar een veearts” en het kent *
* drie bedrijven. *

* Het stuk speelt zich af in een klein dorp ergens in Neder- *
* land . In dit dorpje is Jan Bos veearts. Vandaag is het feest *
* omdat zijn aangenomen zoon thuis komt. Hij heeft zijn bul *
* en is afgestudeerd als arts. Maar het zou nog mooier zijn *
* geweest als zijn eigen dochter Ineke voor arts had willen *
* studeren. Zij heeft er echter de brui aan gegeven. Ja, waar- *
* om eigenlijk???



winter 1987

*de mezen zaten achter het huis
ze kwamen af op het voer
ze hadden zo'n honger
de sneeuw lag heel dik
het is voor hen een hele toer
aan de vetbol hingen ze iedere keer
de pinda's waren ook fijn
dan kwam er een merel heel boos en brutaal
en zei: weg!! dit is mijn terrein
toch ging het ook wel vredig toe
de mussen kwamen erbij
dat zijn van die straatjongens
heel kwiek en snel
ze sjilpten en zongen heel blij*



Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De toegangsprijs is €6.50 inclusief koffie/thee.

Donderdag 18 januari : “De diepere betekenis van de Parsifal legende”, door mevrouw ds E. Laman-Trip-Kleinstarink

Donderdag 15 februari: “De passie van Pasen, de paasgebruiken in de Achterhoek en hun herkomst en betekenis”,
toegelicht door de heer W.H. Wessels .

Dinsdag 20 maart: “Een tip van de Sluier”,
Alexandra van Cruyningen, spreekt verder over haar boek

DE JAARLIJKSE UITWISSELING MET HOLLINGSTEDT

De Wikinger uit Hollingstedt komen dit jaar in de eerste week van de schoolvakantie en wel van woensdag 25 juli t/m zondag 29 juli .

Zodra we weten wie er komen zullen wij de gastgezinnen hierover informeren.

Voor informatie kunt U ons altijd bellen.

Het Ds. Ph. van Lent comité

Dorjan Gesink,
Rudy Wolsink
Rikie en Wim Tannemaat,
Tonnie Kraan.

AAN DE LEDEN EN TOEKOMSTIGE LEDEN VAN ONS KERKKOOR.

In dit eerste nummer van 2007 krijgt u al weer een oproep van uw voorzitter. De kerstrepetities zijn nog maar nauwelijks achter de rug, of we moeten ons alweer voorbereiden op het komende paasfeest.

Beter gezegd, we mogen alweer, want we zingen allemaal met evenveel plezier, en onze dirigent, Bennie Wennink, heeft ons verzekerd met veel enthousiasme door te willen gaan, dus niets belet ons om weer te beginnen. Onze eerste repetitieavond is donderdagavond 25 januari a.s.

Wij hebben een prachtig koor dat met veel plezier de zang beoefend en tijdens de pauze ook heel gezellig samen een kopje koffie nuttigt en de nodige verhalen uitwisselt.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. U hoeft geen koorervaring te hebben. Als u van zingen houdt, kom dan gerust een avond kennismaken. Proef de sfeer, en beslis dan wat u wilt.

In bijna alle gevallen smaakt het naar meer, dus laat u niet weerhouden. De repetities worden gehouden op donderdagavond in gebouw De Eendracht en duren van 20.00 tot 22.00 uur.

Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Hengeveld

JONGEREN EN RELIGIE

Jongeren, onlangs kreeg ik de volgende oproep:

ZINWEB maakt in 2007 een aantal internetfilmpjes over jongeren en religie. Wij zijn hiervoor op zoek naar jou!

Wat houdt jou bezig als het over geloof en zingeving gaat? Waar ben jij naar op zoek en wat heb jij al gevonden?

Ben jij:

tussen de 18 en 25 jaar oud
bezig met religie en/of zingeving
bereid om hierover te praten voor de camera

stuur dan een mail met een korte beschrijving van jezelf en je telefoonnummer naar regisseur Meike van Zandvoort:

mvzandvoort@hotmail.com

De opnames zullen plaatsvinden op 18 februari op een centrale plaats in Nederland.

In opdracht van de NPB maakt Zinweb vanaf februari 2007 enkele korte internetfilms over jongeren en wat hen bezighoudt als het gaat om religie. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen tussen de 18 en 25 jaar die daar met Meike Zandvoort over zouden willen praten. Ik zou het zeer op prijs stellen dat er ook jongeren uit onze afdeling bereid zijn hieraan mede te werken. Overigens hoeven die jongeren niet verbonden te zijn aan de NPB. Ik zoek mensen die op wat voor manier dan ook bezig zijn met levensbeschouwing.

De films zullen vanaf het voorjaar van 2007 worden uitgezonden op internet.

Als jullie nog vragen hebben, kun je altijd contact met mij opnemen via mail of telefoon.

Jongeren uit Varsseveld pak deze uitdaging en meld je aan

Met vriendelijke groet,

Marjan Hengeveld

CAFÉ CULT 26 JANUARI AS.

‘Kunst,.....dat kan ik ook....’

Vrijdag 26 januari is er weer een café Cult in de bibliotheek van Café de Ploeg. Kom mee praten over bovenstaand thema. Aanvang vanaf 20.00 uur



AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

2006 is yten einde, het is goed om even terug te kijken. In de bibliotheek verkochten we kaarsen en kaarten en er werden 75 handtekeningen gezet tegen marteling in Algerije. Tijdens de kerstmarkt op 10 december verkochten we ook kaarsen en kaarten. Er werden 90 handtekeningen gezet tegen discriminatie in Slovenië (Roma-kinderen hebben nauwelijks toegang tot scholen), Frankrijk (Franse agenten maken zich schuldig aan geweld tegen Noord-Afrikanen) en Rusland (hier vinden geregeld racistische moorden plaats).

In dit nieuwe jaar gaan we weer schrijven voor de volgende mensen. De eerste brief gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gevraagd wordt het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en mensenrechtenverdedigers niet lastig te vallen.

De tweede brief is voor de regering in China. Gevraagd wordt gewetensgevangene en mensenrechtenactivist Chen Guangcheng vrij te laten.

De derde brief is voor de autoriteiten in Engeland. Gevraagd wordt om een gevangen Algerijn niet uit te leveren aan Algerije, hem vrij te laten of eerlijk te berechten.

Inlichtingen over schrijven per telefoon: Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077).

Adressen kerkgebouwen aangrenzende NPB afdelingen

Afd. Aalten, Prinsenstraat 27

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

De volgende Eendracht verschijnt 30 januari.

Copy inleveren voor 27 januari.



“Marktkooplui” in actie voor Tinatin tijdens de kerstmarkt

Het “kerstmarktteam”



Eendracht - jan. 2007

19



Interieurbeeld van het “Witte kerkje”
orgel en kansel



...het verhaal wordt verteld....

...Herodes geeft zijn bevelen...





...er wordt vergaderd...

...het kindeke wordt toegezongen...



NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willyni.jhof@planet.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhewseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Secretariaat**

Januari 2007

Zondag
14 januari

10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer,
thema: 'Een bescheiden begin',
bij Mattheüs 18:19-20

Zondag
21 januari

10.00 uur Oecumenische Gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen.

**Thema: "Doven horen, stommen spreken",
bij Marcus 7:37**

Medewerking wordt verleend door Mevr. Marian Grandia-Feddema en haar man, de bekende IKON predikant ds A.C. Grandia.

Zie voor nadere bijzonderheden: 'Bij de diensten'.

Na afloop van deze dienst staat in 'de Eendracht' een kopje koffie klaar. Gelijktijdig zondagsschool en kinderopvang in de kleine zaal van 'de Eendracht'

Zondag
28 januari

10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer,
thema: 'Kracht ontvangen, door kracht te geven',
bij 2 Kor.: 12: 7b-10

Zondag
4 februari

Geen dienst,
wel vrijzinnige dienst in Zelhem: 10.00 uur.