

Januari 2005

Zondag
9 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer,
thema: "Engelen van mensen", bij Lucas 4:21-30
Na afloop van deze dienst is er koffie in de Eendracht.

Zondag
16 januari Oecumenische Gebedsdiensten voor de eenheid van de
Christenen in twee kerken in Varsseveld en Sinderen:
Het thema van beide diensten luidt:
'Christus, het ene fundament' bij 1 Kor. 3:11.
Beide diensten vangen aan om 10.00 uur:

In de kerk van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap
NPB: Voorganger Ds J. van Dalen. Deze dienst wordt
instrumentaal ondersteund door 'De Esbloazers' o.l.v
de heer Henk Geurink.

Keurhorsterkerk,: (Sinderenseweg 61, Sinderen). Voor-
ganger: Ds A.M.J. Meijer. Deze dienst wordt vocaal
ondersteund door het zangkoor van de R.K. Laurentius-
gemeenschap.

Gelijktijdig kindernevendienst /zondagsschool, waar-
bij de kinderen van alle gezindten van harte welkom
zijn. Na afloop van deze diensten staat in beide kerken
een kopje koffie voor de kerkgangers klaar.

Zondag
23 januari 10.00 uur Angelique Niks- van Oosten,
thema: 'Verlangen naar geluk', bij Matt. 5: 1-12

Zondag
30 januari 10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer,
thema: 'Vrijheid en zelfbeheersing' ,bij Marcus 7:16-23

Zondag
6 februari Geen dienst. Wel vrijzinnige dienst in Zelhem, om
15.00 uur spreekt daar Ds I.M de Jong uit Velp over het
thema: 'de ogen van God'.

71^{ste} Jaargang

No. 526

Januari 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

Wat is haptonomie ?

Pag. 1, 2

Bazaar voor Z.O. Azië

Pag. 11

Verslag lezing over "Bijna-dood-ervaringen"

Pag. 15

EEN GEZOND GEVOELSLEVEN, KAN VAN GROTE BETEKENIS ZIJN VOOR ONZE LICHAAMELIJKE GEZONDHEID!



Men worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt, omdat
in onze maatschappij de nadruk nog te veel ligt op het verster-
ken van de individualiteit en de prestatie. Hierdoor raakt de
communicatie tussen mensen steeds meer op een bepaald doel
of effect gericht. Anderen deelgenoot maken van je gevoelens zonder
dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden
voldaan, komt steeds minder voor en emotionele armoede is hiervan het
gevolg. Die emotionele armoede kan zich manifesteren in tal van klach-
ten en relationele problemen. Teneinde ons gevoelsleven weer een
evenwichtige plaats in ons wezen te geven is de 'haptonomie' ontwik-
keld.

Haptonomie is een wetenschap die de
wetmatigheden van het menselijke
gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich
daarbij in het bijzonder toe op het be-
schrijven van al datgene wat een rol
speelt in de tussen-menselijke ver-
houdingen en relaties en het overdra-



gen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding. Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos en stamt af van het werkwoord haptain wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan. In overdrachtelijke zin: in contact treden om gezond te maken, te helen en te bevestigen. Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen. In haar praktische toepassing is de haptonomie

geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is. Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de aangeboden problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen. Deze begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding. De mens neemt deel aan de leefwereld via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes of stellingnamen. In onze maatschappij, en ook door onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven, en dié keuze te maken die voor ons zélf van belang is en bij ons past. Het maken van keuzes gebaseerd op datgene wat men van ons verwacht kan zelfs zo eigen geworden zijn dat men de innerlijke overtuiging gekregen heeft dat het zo hoort. Als wij hebben geleerd op dié grond keuzes te maken blijkt het op latere leeftijd niet eenvoudig om te kunnen beluisteren; hoe het voor ons zélf ligt. Hierin kan een belangrijke grond gelegen zijn voor stoornissen in het persoonlijk fungeren en

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoo en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

het zich daarbij al dan niet welbevinden.

Overgenomen uit een website die handelde over haptonomie. Op dinsdag 18 januari '05 komt, in het kader van ons lezingenprogramma, mevrouw M de Weerd ons aan de hand van haar ervaringen met deze therapie nog meer over de mogelijkheden vertellen. U bent daartoe van harte uitgenodigd.

Grote zaal van de Eendracht. Aanvang 20.00 uur.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op woensdag 5 januari 2005 overleed op 87-jarige leeftijd mevrouw
Aleida Hendrika Aalbers

Afgelopen november, in haar nieuwe kamer in de Bettekamp, was Riek ogenscheinlijk weer helemaal de oude. Ze zat weer op haar, eindelijk nieuwe, praatstoel en vertelde dat zij goed kon wennen in de Bettekamp. Haar heldere blik met die guitige ogen – die zo typerend voor haar waren – en die parmantige manier van praten waren weer helemaal terug. Tevreden keek zij terug op haar leven en merkte daarbij op: “Ik zou het zo weer over willen doen.” En onwillekeurig moest ik terugdenken aan haar 87e verjaardag die ze nog, gastvrij als altijd, in haar huisje aan de Reigershof gevierd had, omringd door familie en vriendinnen. Die dag, had ze tegen een vriendin die haar opbelde om haar te feliciteren en daarbij de vraag gesteld had of ze nog iets aan haar verjaardag deed gezegd: “Zolang ik nog kruipen kan, blijf ik het vieren.” Een voorbeeld van haar positieve levenshouding. Juist haar kordaatheid, was het, voor zover ik het bij mezelf kan nagaan, die haar voor mij een zo’n innemende persoonlijkheid maakte.

Riek groeide op aan Harteminkdijk. Haar familie stond bekend als: Aalbers van den Diek. Na de lagere school werd zij hulpje in de huishouding bij een familie in Terborg. Na nog enkele betrekkingen in de buurt trok zij in de dertiger jaren naar Arnhem waar zij als interne huishoudelijke hulp werkzaam was bij de familie van oogarts ‘de Haas’ alwaar ze bijna 18 jaar in dienstbetrekking is geweest. In 1963 trok Riek in bij haar schoonzuster de Seesinkvloedstraat, en trad zij in dienst bij een naaiatelier van de Koala in Varsseveld. Het bedrijf waar zij tot haar pen-

De 60+ Club enkele maanden geleden bijeen.



Geloofsgemeenschap zijn is met elkaar in gesprek zijn.

sionering in dienst zou blijven, hoewel op verschillende locaties. Na Varsseveld nog in Neede en tenslotte in Aalten. Vanwege haar grote handvaardigheid werd zij door de leiding ten zeerste gewaardeerd. Vanwege haar gevoel voor humor, vriendentrouw en hulpvaardigheid genoot zij groot aanzien bij haar collega's van wie er vele goede vrienden van haar zijn geworden en gebleven. In 1985 vond zij de woning aan de Reigershof waar zij, tot voor zeer kort haar verdere leven tot haar grote tevredenheid zou doorbrengen. Vooral ook omdat zij daar hele lieve buren had met wie zij het heel goed kon vinden. Ook in het onderhouden van de familierelaties was Riek trouw. Voorts was Riek was ook maatschappelijk zeer betrokken.

Na haar pensionering heeft zij nog tien jaar als vrijwilligster op de Bettekamp haar diensten aangeboden. En aan de activiteiten van 'Vrouwenclub I' nam zij altijd vol enthousiasme deel.

Moge allen die om haar heengaan treuren uit hun geloof de troost putten dit verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem en vervolgens in de St. Maartenskliniek te Nijmegen was opgenomen, maar is thans weer thuis Mw A. Niks-van Oosten. In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen, maar is ook weer thuis Hr. G.W. Kreeftenberg In het Slingelandziekenhuis verblijft momenteel nog Mw G.H. Harmsen-Beek. Hr H. Wielheesen, die tijdelijk in het 'Weerdje' verbleef is ook thans weer thuis. In 'Den Ooiman' in Doetinchem (afd. Mimosa) verblijft Mw D. Radstake-Gemmink. In St. Antonia te Terborg verblijven: Hr G.J. Weikamp, Mw B.A. Duitshof-Jolink, L. Stoltenborg-Kreeftenberg en in het logeergebouw aldaar Mw C.H.W. te Mebel.

GIFTEN

Van Mw. N.N. mocht een van de bezoekdames de afgelopen maand € 10,- en van Mw N.N. € 20,- Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

NIEUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND

Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten

De kampioenen kaasproevers van de 60+ club in kaasmakerij van Lievelede, september 2004. V.l.n.r. Willy Wisselink, Mw. Radstake en Gerda ten Brinke en de eigenaar van de kaasmakerij.

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

In het nieuwe jaar gaan we gewoon door met schrijven. Want al zijn er nu goede berichten uit Tibet, Libië en Birma, er zijn telkens weer andere gevangenen die vastzitten zonder aanklacht of eerlijk proces.

Deze maand zijn er twee brieven. De eerste gaat naar de koning van Saoedi Arabië. Drie vrouwen zijn ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Gevraagd wordt om omzetting van de doodstraf.

De tweede is voor de regering van Barbados. Deze overweegt herinvoering van de doodstraf. Amnesty meent dat er nooit is aangetoond dat de doodstraf een afschrikwekkende werking heeft.

Inlichtingen over brieven schrijven per telefoon: 617393 of 243077.

Dr. van Lommel is tot de volgende gedachten gang gekomen: Bewustzijn blijft altijd bestaan in een dimensie zonder ons normale concept van tijd en afstand.

- Zijn dood en geboorte slecht een overgang naar een ander bewustzijn? Dit moet serieus overwogen worden.

Er waren een paar aanwezigen in de zaal die een BDE ervaring hebben gehad. Een van hen heeft zijn ontroerende verhaal verteld. Ik vond het een boeiende lezing en ging met een goed gevoel naar huis. Hebt u vragen of wilt u uw ervaring delen, neem dan contact op met Ds Meijer of de Stichting Merkawah 035-629575 Wilma Lammers

BITTER KRUID

*de pastor praat zich leger
het leger vecht zich dood
de dood stelt wrang integer
ik vecht ook voor mijn brood*

*het brood ligt op de planken
de planken van mijn kist
de kist en al haar klanken
ze sterven in de mist*

*de mist versluiert paden
de paden van de geest
de geest laat naar zich raden
verhult altijd het beest*

*het beest dat zoekt naar wegen
de wegen die ik sluit
de sluitpost van God's zegen
bestrijdt het kwaad met kruut*

*het kruid dat is gewassen
gewassen in het veld
het veld dwingt tot verkassen
de schaker staat versteld*

*versteld had zij de knopen
de knopen van zijn jas
die jas deed hij steeds open
hij ventte in het gras*

*het gras met al zijn kruiden
de kruiden en het lood
het lood waarmee in Muiden
een kruidschip zich verschoot*

*de schoot van menig moeder
de moeder geeft zich bloot
het bloot verschalkt de hoeder
de hoeder van de dood*

*de dood blijft heel integer
integer tot het eind
het einde van een leger
dat zich alras verkleint*

*verkleint en dan nog verder
nog verder dan tot nul
de vrede is mijn herder
de rest is flauwekul*

ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier o.a. de families Knutsen, Kiene, Mees en Gramlow. Ook ontving ik de beste wensen uit Roemenië van Ds Aron Török.

ONZE GELUKWENSEN GAAN ALSNOG NAAR:

Wim Bussink, van de Zweerinkdijk 1, die op 24 november in Thailand in het huwelijk trad met Rungnapa Bunrat. Voor wie het Thais machtig is hierbij afgebeeld een gedeelte van de huwelijkskaart.

En naar de heer B. Gussinklo, voor de Koninklijke onderscheiding die hij uit handen van Burgemeester R. Rijckevorsel van Lichtenvoorde in ontvangst mocht nemen vanwege zijn 25-jarige betrokkenheid bij het bestuur van de Rabobank Varsseveld en zijn verdere maatschappelijke functies. Zo heeft hij als eerste president van de Euroean Pig Producers de missie en de visie hiervan uitgedragen en heeft hij zitting gehad in het bestuur van onze afdeling, de Rotatry en de buurtschapvereniging 'Heelweg'.

BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI

BEZINNEN EN BIDDEN VOOR MEER EENHEID

Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de oecumenische diensten op zondag 16 januari.

Het is dan de zondag voor de eenheid van de Christenen. Er vinden die zondag gelijktijdig twee oecumenische diensten plaats in Varsseveld en Sinderen.

In de Keurhorst kerk in Sinderen, (Sinderenseweg 61) aanvang 10.00 uur, voorganger Ds. A.M.J. Meijer, m.m.v. het koor van de Laurentius parochie en enkele jongeren.

In de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, ook aanvang 10.00 uur, voorganger Ds. H. van Dalen, m.m.v. "De Es bloazers" en enkele jongeren. Het thema van beide diensten luidt: "Christus het ene fundament". Dit thema is de keuze van de Raad van Kerken van Slowakije, een van de tien nieuwe EU landen. Meer hierover kunt U vinden op de internet pagina van de Nederlandse "Raad van Kerken". rvk@raadvankerken.nl. In beide diensten zal er kinderopvang zijn voor de kleinsten en ook zijn de kinderdienst/ zondagsschool volgens de gebruiken van de gastkerken. Bij binnenkomst wordt aan de ouders verteld wat de gang van zaken zal zijn. Deze zijn aangepast aan de liturgie, zoals die door de predikanten gezamenlijk is opgesteld. Laat u verrassen! Iedereen is door de Oecumenische Werkgroep Varsseveld uitgenodigd. In deze diensten staat de traditie van ieders geloof centraal, dit wordt zichtbaar door dit geschenk te delen en door te geven aan elkaar. Hebt U geen kennis van deze traditie, dan is dit een vrijblijvende mogelijkheid om deel te nemen aan deze laagdrempelige diensten. Geloofstraditie is meer dan de Volkskerstzang. Nieuwsgierig? De predikanten zijn ook te vinden op internet: Ds. H. van Dalen: www.dsvandalen.nl en Ds. A. M. J. Meijer: www.xs4all.nl/~npb. De O. W. V. secretaris: A v d Sluis: avdsluis123@hetnet.nl en S. van Schaik, svschaik@ncrvnet.nl tel. 242374.

Achtergrond informatie over Slowakije en bij zondag 16-01-2005.

Deze kerkdienst staat in het teken van 'Christus het fundament'. Dit thema is voorgedragen door de Raad van Kerken in het nieuwe Slowakije,



ACTIVITEITEN BIJ DE PROTESTANTSE KERK VARSSEVELD

11 Januari en 8 februari: Ontmoeting rond de Bijbel, van 10.00-11.30 uur in de vergaderzaal De Bettekamp door beurtelings een van de predikanten, contactpersoon: Betty te Lindert-Geurink.

17 februari: Boekbespreking, om 20.00 uur in de Keurhorst door Ds. P.G. Schoneveld, contactpersoon: Gerrit Hiddink.

VERSLAG LEZING DR. PIM VAN LOMMEL; CARDIOLOOG over bijna doodervaring (BDE)

Dr. van Lommel is een wetenschapper die samen met anderen onderzoek heeft gedaan naar BDE. Hij is vanaf het jaar 1986 patiënten na hartstilstand/reanimatie gaan vragen of ze zich iets herinnerden. Van de 50 mensen zeiden er 12 ja. Ook in Engeland en Amerika is een wetenschappelijk onderzoek geweest naar BDE. Er zijn gelijklopende verhalen uit andere culturen bekend. Er zijn wat theorieën over BDE: psychologische factoren; zoals doodsangst farmacologische factoren; gebruik bepaalde medicijnen fysiologische factoren ; zoals zuurstof tekort. Al deze theorieën lijken niet te kloppen want de mens die een BDE-ervaring krijgt, heeft een hartstilstand; dus uitval van de bloedstroom, uitval van de ademhaling, is bewusteloos heeft een volledige uitval van hersenfuncties. Maar heeft wel een helder bewustzijn, 'zien' uittreding uit hun lichaam en hebben een terugblik op hun leven. Ervaringen van mensen na BDE; naar je lichaam kijken, 'door een tunnel gaan' lichtwezens/overleden dierbaren zien, stralend licht muziek grote liefde en volledige acceptatie van jezelf, terugblik op eigen leven, soms een vooruitziende blik, grens, terug in je eigen lichaam, pijn, besef dat je een doel hebt op aarde. Mensen na een BDE zijn vaak boos en verdrietig omdat ze terug moesten gaan. Deze ervaring kan traumatisch zijn; de mensen krijgen een andere manier van denken; het is geen begrip van vrienden/familie of medisch personeel of ze durven er niet over te praten. BDE mensen krijgen soms een depressie of hebben heimwee naar hun ervaring. Tevens zijn er lichamelijke problemen of beperkingen want je krijgt niet zomaar een BDE.

De vraagstelling aan het begin van de lezing was: Is er een begin of eind aan het bewustzijn? Waar ben ik als ik slaap, in coma ben of hersendood? Heb ik een bewustzijn of ben ik bewustzijn?

INLOOPAVOND VAN DE JEUGDCLUBS

Hallo jongeren van 12 t/m 15 jaar. Sinds kort zijn we gestart met een groepje jongeren om één keer in de twee weken op maandagavond bij elkaar te komen. Vanuit gezellig bij elkaar zijn proberen we ook na te denken over onszelf en de wereld om ons heen. Dit uit zich in spel, film en bv. een gezamenlijk uitstapje (bv. dak- en thuislozencentrum en bevrijdingsmuseum). We hebben ook een paar keer een gespreksochtend georganiseerd over deze thema's. Als het je leuk lijkt om mee te doen, of je wilt gewoon een keer kijken, kom dan op vrijdag 21 januari a.s. naar onze inloopavond om te kijken wat het is. Je bent vanaf 19.30 welkom, ouders vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom.

Groetjes: Marjan Engelen, Ellen & Wilma

Naar aanleiding van de herdenkingsdienst op 21 november nog een gedicht

gemaakt door: Wilma Lammers.

VOOR MIJN VADER

*Tien maanden geleden
Ging je zomaar dood
Ongeloof,
Niet bij stil gestaan
Dat het zomaar over kan zijn
Verdrietig en slaapwandeland
Kwam ik deze maanden door
Het leven is nu wel weer gewoon
Maar voor altijd een beetje anders.*

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Adressen kerkgebouwen:

Afd. Aalten, Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

die voor de opgave staat om twee wegen parallel te gaan. Het samen de- weg- gaan toont aan de bevolking het 'gezicht' van de kerk. Niet de macht van de grootste. Nieuw (na de omwenteling) is, dat iedere geloofsstroming toegelaten wordt. (onder het communisme waren alleen de te controleren kerken toegestaan)

Het tweede 'nieuwe' is, dat je goed geschoold voor de dag moet komen. Je moet je eigen kerkleden, en de overheid kunnen overtuigen van het 'recht' op vrijheid van het uitoefenen van godsdienst en het leveren van diensten aan/ in de maatschappij. Jeugd- en jongerenwerk en ook ouderenwerk was nooit toegestaan onder het communisme, nu kan men vrij diaconaal werk verrichten. Men heeft ingezien dat (bij-)scholing van priesters, dominees, voorgangers, ouderlingen en diakenen, en jeugdwerkers van het grootste belang is. Een kwestie van levenslang leren. De vraag is vele malen groter dan de capaciteit. Er is een gebrek aan kader, zodat men ook gespecialiseerde Europese docenten vraagt om op deze Oecumenische cursussen te doceren. Men organiseert series van driedaagse thema trainingen, zodat men moet overnachten en juist deze kosten zijn te hoog voor de vrijwilliger met verlies van inkomsten van een baan. Omdat alle stromingen gezamenlijk de cursussen volgen, ontstaat er een spontane Oecumene van wederzijds respect en erkenning van elkaars geloofsuitingen. Zo is het thema van deze week thuisgebracht: 'Christus het ene fundament'. Meer hierover staat op de website, in het Engels: rvk@raadvankerken.nl

De collecte in de diensten is voor dit scholingsprogramma. Bank nummer van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld is: 36.48.17.755 Maar U kunt ook op het landelijke nr. van de Raad van Kerken storten nr.322 105 t.n.v. R v K te Amersfoort met vermelding van Week van Gebed, Slowakije.

Zondag 23 januari zal in de dienst bij ons voorgaan Mw A. Niks-van Oosten, haar intrigerende thema luidt: 'Verlangen naar geluk'. Het verlangen naar geluk is geen mens vreemd, maar het mag geen ver weg in de tijd geplaatst doel op zich zijn. Geluk begint in het hier en nu.

Zondag 30 januari wil ik met u weer eens even nadenken over het actuele thema, dat vrijheid pas werkelijk van waarde wordt als men zich ook een aantal zelfbeperkingen weet op te leggen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Het is mijn gewoonte aan het begin van een les aan de jongelui te vragen waar ik het de vorige keer over gehad heb. Op de Weth. Berkhoff-school had ik de gelijkenis van de 'verloren zoon' die week daarvoor behandeld en vroeg de kinderen waarover ik de vorige keer verteld had. Sophie Rijnsaardt wist het onmiddellijk te zeggen: "Over de weggelopen jongen!" Een uitstekend antwoord, dat gelijk liet zien hoe moeilijk het is om een nieuwe bijbelvertaling te maken. Wij ouderen begrijpen, met onze zondagsschool kennis van vroeger, nog wel wat er met het begrip 'verloren' wordt bedoeld. Maar jonge mensen van tegenwoordig kunnen daar niets meer mee.

Tijdens het vertellen van het verhaal over de muren van Jericho, laat ik altijd een prachtige fotoreportage zien uit 'National Geographic' over opgravingen in het Midden Oosten. Daar komen ook een aantal kleitabletten op voor. Ik vertel hen dan hoe het spijkerschrift in de tabletten werd aangebracht. Bij het horen van het woord tabletten reageerde Mark Breuer met: "Kan je die ook eten?"

EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. En ook een woord van dank aan alle kinderen en de leiding van de zondagsschool voor de hartverwarmende Kersviering van de zondagsschool die dit

GEMEENTEAVOND OP 9 FEBRUARI A.S

Eerder dan u van ons gewend bent zal de volgende Gemeenteavond worden georganiseerd.

Op 9 februari a.s speelt de toneelgroep "Heelweg" voor ons een toneelstuk in drie bedrijven. De naam van het stuk is "Het ontvolkte huis" van de schrijver A. Boere en is geschreven in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het speelt zich af op een boerderij in een wat gesloten dorpsgemeenschap ergens in Nederland. Het stuk wordt grotendeels in het dialect gespeeld. Reserveer deze avond alvast in uw agenda.

KERKKOOR

Donderdag 27 januari a.s. start het kerkkoor weer met de repetities voor de medewerking aan de Paasdienst. We willen weer een aantal liederen instuderen, en iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. We repeteren in "De Eendracht" van 20.00 tot 22.00 uur.

Graag tot dan. Gerrit Hengeveld.

LEZINGEN VOORJAAR 2005

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is €6,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag 'Wat kan Haptonomie voor u betekenen?'.
18 jan. 2005 Door mevrouw M. de Weerd.

Maandag 'De motieven en hun betekenis in de schilderijen
21 feb. 2005 van Marc Chagall',
door mevr. Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

Dinsdag 'Het wonder van vergeving',
22 maart door Willem Glaudemans.
2005

Voor actuele informatie over deze lezingen zie onze website:
www.xs4all.nl/~npb

Daarnaast organiseren wij een "open podium" , zodat deze dag opge-
luisterd wordt door zang, muziek, voordracht, schetsjes enz. Iedereen
die denkt op dit gebied iets in huis te hebben: meldt je aan!

Heeft u nog boeken in de kast, die niet meer gelezen worden ?

Heeft u andere (kleine) goederen/artikelen die nog goed bruikbaar zijn ?
(Geen kleding, bankstellen en/of groot meubilair)

Wij willen ze graag hebben en verkopen. U kunt deze boeken / goede-
ren afleveren bij het gebouw "De Eendracht " Beatrixstraat 1a Varsse-
veld, op vrijdag 14 januari a.s. van 15.00 tot 19.00 uur.

Als u nog spullen heeft voor de bazaar, maar u kunt ze niet zelf bren-
gen, dan kunt u bellen naar Gerrit Hengeveld , telef. 0315 - 24 21 36 of
mailen g.j.hengeveld@freeler.nl, en hij zal zorgen dat het opgehaald
wordt Ook voor deelname aan het "open podium" kunt u zich bij hem
opgeven.

Als u de bazaar om welke reden dan ook niet kunt bezoeken, maar u
wilt deze actie financieel wel ondersteunen, dan kunt ook storten op de
bank of gironummers, zoals genoemd in het colofon, onder vermelding
Azië. Wij hopen dat er een groot bedrag gestort kan worden op giro
555.

Mogen wij rekenen op uw steun ? Met z'n allen voor Azië op de bres,
dan wordt deze actie een succes !

Met hartelijk groet, het organiserende comité.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub II komt bijeen op de donderdagen 13 en 27 januari a.s.

60+ CLUB

Op dinsdag 8 februari komt de heer A. Broere uit Didam met de lezing:
"Winteraardigheden/Winternarigheden".

LEZING

Dinsdag 18 januari, lezing met als thema: "Wat kan haptonomie voor u
betekenen, door mevrouw M. de Weerd. Zie hoofdartikel en lezingen-
rooster.

keer weer in de 'Eendracht' werd gehouden. Ons koor zong o.l.v. de
heer Benny Wennink tijdens de kerstavonddienst weer de sterren van de
hemel

Een bijzonder woord van dank aan het adres van Irma ten Brinke voor
haar solozang tijdens kerstavonddienst en aan Hermine Essink-
Stekelenburg en M-Huberte Meijer-Paumen die op kerstmorgen, bege-
leid door Bert Vinke op de piano, een viertal welluidende vioolwerken
zo prachtig hebben gespeeld.

En nu ik toch aan bedanken ben, wil ik niet nalaten eens mijn hartelijke
dank uit te spreken aan een stille werker die voor onze afdeling van gro-
te betekenis is, namelijk de heer Sam Blom.

De afgelopen jaren heeft hij ons archief vakkundig op poten gezet en
houdt hij thans met zijn computer de gespecialiseerde ledenlijsten bij
van de personen van tachtig jaar en ouderen en de jongeren. Lijsten die
bij diverse pastorale werkzaamheden erg veel zoekwerk besparen.

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een
warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even
aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secre-
tariaat is voldoende.

TENSLLOTTE,

Het was fijn dat velen uwer met de diensten rond kerstmis weer in de
kerk waren. Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op
een zondagmorgen ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een
kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken. Ik besteed alle
aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwo-
nen van een dienst voor iedereen een verfrissing is. Mag ik op u reke-
nen?

Nog dagelijks worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de
tsunami-ramp die zich in Z.O. Azië voltrokken heeft en zoveel mense-
lijk leed teweeg heeft gebracht. Er is al veel over gezegd en geschreven.
Wij kunnen slechts bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden en
doormiddel van materiele steun bij te dragen aan de wederopbouw van

de getroffen gebieden. De meeste natuurrampen staan in geen enkel verband met menselijk ingrijpen. Zeker deze niet. We leven nu eenmaal op een 'levende' planeet waar de krachten van de natuur meestal in ons voordeel zijn, maar soms ook genadeloos kunnen toeslaan. God is wel de Schepper van maar niet de regisseur van alle stormen, aardbevingen en dergelijke.



Dit zijn op zich zinloze gebeurtenissen die inherent zijn aan een 'levende' planeet. Het is dwaas om achter een natuurramp Goddelijk ingrijpen te zoeken. De bekende predikant Nico ter Linden formuleerde het dan ook zeer kernachtig toe hij zei: "Probeer een het zinloze geen zin te geven."

We staan nu weer aan het begin van een nieuw jaar. Ieder met zijn/haar eigen wensen en verwachtingen. Wat ik u toewens is 'Levensvreugde'. Dat is de dankbaarheid voor iedere dag die ons op deze, ondanks alles, prachtige planeet gegeven is.

Mede namens mijn vrouw wens ik u een gezegend 2005 toe,
met een hartelijke groet, A.M.J. Meijer.

Tijdens de kerstavonddienst las Engelen Veerbeek te Vruchte het navolgende zelf geschreven gedicht voor:

*Geloof, Hoop & Liefde
Het verdriet krijgt vleugels,
Door muzieklanken komt er stille vreugde.
Nog heel bros en teer;
Bijna niet te geloven na zó veel zeer!
De stille krachten,
Komen mij verzachten.
Vaak was de hoop ver weg.
Maar 't vertrouwen bleef echt.
Ik bid en dank telkens weer.*

*Ondanks dit hele sterke zeer.
Telkens buigt mijn hoofd voor de stille macht.
't Duister verdwijnt in de komende ochtendpracht.
Opeens laat mijn gedicht mij voelen:
Alles keert ten goede.
Telkens meegaan op de deining van de zee.
Eb en vloed in een oneindig wee.
Zachtjes vult mijn hart zich met liefde.
365 lichtpuntjes komen op Gods manier.
Elke dag een nieuw begin.
't Leven behoudt zijn intense zin.
Wij mensen kunnen zó blijven dragen.
Spreiden onze armen uit en vragen
Gods hulp tot in lengte van dagen.*

OVERIGE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

NATUURRAMP Z.O. AZIË

Om te beginnen wensen wij u een voorspoedig 2005. Gelukkig kunnen we dat elkaar nog toewensen.

Een gelukkig nieuwjaar geldt zeker niet voor al die mensen in de Aziatische landen.

De ellende is daar onvoorstelbaar groot. Tienduizenden inwoners hebben helemaal niets meer. Daarom is het onze plicht om financieel te helpen. Er is al ruim 110 miljoen gulden binnen gekomen op giro 555 maar er is nog veel meer nodig. Onze geloofsgemeenschap wil daar ook een steentje aan bijdragen. Van de jeugd kwam het voorstel om samen actie te ondernemen, en dit gaat gebeuren.

Zaterdag 22 januari a.s. is er een grote bazaar in gebouw "De Eendracht". Over de precieze invulling van deze dag zal het actiecomité zich nog beraden, maar het staat wel vast dat er kraampjes zullen zijn met eten en drinken, er is een rad van avontuur, sjoelen, darten, boekenmarkt, goederenmarkt, diverse stands, zang, muziek enzovoort, kortom voor elk wat wils. Diverse bedrijven en winkeliers hebben hele mooie prijzen beschikbaar gesteld.