

Eendracht



Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.

86 ste jaargang | 690
februari 2020



Tappé van der Kijde

Uitleg bij het nieuwe omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeiend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeiend naar het licht

<i>Eendracht deze maand:</i>	Voorwoord	3
	Van de bestuurstafel	5
<i>Activiteiten februari 2020:</i>	Koffie inloop	6
	Zin in dinsdagtafel	6
	Café Cult met docu: Vergeet mij niet	7
	60+ Club bijeenkomst	8
	Meditatie	9
Bruggenbouwen lezing door:	mevr. Els Hegger	11
	mevr. Josien Kragt	11
	mevr. Mirjam Koster-Wentink	12
Balanslezing door mevr. Maurien Meijlis		12
	mevr. Minke Weggemans	13
	Gedichtenmiddag	13
Vrijwilligersavond / Vrij en Zo		15
	60+ Club Jaarverslag 2019	17
Vervolg dagboek mevr. Drina Pelkman-Otemann		
	en herinneringen van een evacuée	20
	Professor bestaat God?	24
	Lezing door Broeder Thomas Quartier	26

Levenskunst

2020. We schrijven het jaar 2020. Voor wie, net als ik in de vorige eeuw is geboren, klonk 2020 ooit heel ver weg. Het klonk als een jaar, ver voorbij het jaar 2000 waarin alles anders zou zijn. Modern, futuristisch, strak, schoon. Het zou in niets lijken op wat het was, zo droomden we. Nu is het zo ver, we leven in 2020, hebben zelfs 2-2-2020 op de kalender, maar is het zoveel anders dan 45 jaar geleden? Was het jaar 2000 die magische grens?

Ik heb het voorwoord van dominee Meijer in de Eendracht van januari er eens op nageslagen. Hij schrijft daarin onder meer dat hij en met hem vele anderen, zich afvroegen of computers de wisseling van 1999 naar 2000 aan zouden kunnen. Ik herinner me nog dat de overheid er destijds een project van had gemaakt om computers "eeuwwisseling bestendig" te maken. "Eeuwwisseling bestendig", want het mocht toch niet gebeuren dat de samenleving vast zou lopen, omdat computers het niet aan zouden kunnen. "Want we zijn het digitale tijdperk ingestapt" schrijft dominee Meijer in januari 2000 in het voorwoord en dat is een ding dat zeker is. We kunnen niet meer zonder digitale technieken en dat is heel anders als je het vergelijkt met 45 jaar geleden. We leven in een digitaal tijdperk, met een digitale, virtuele wereld naast de werkelijke, tastbare wereld.

We kennen inmiddels de voor- en nadelen die de digitalisering met zich meebrengt. Snellere bereikbaarheid en informatie-uitwisseling (voordeel), maar ook grote kwetsbaarheid. De gevolgen zijn groot als computers uitvallen of, "gehackt" worden. Toch is de digitalisering niet terug te draaien. Welhaast ongemerkt zijn computer, smartphone en tablet onmisbaar geworden, kinderen groeien er mee op. Het is een ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren geleidelijk, maar onafwendbaar voltrok.

En dat is, denk ik al filosoferend weleens bij mezelf, wat gebeurt met het verglijden van de tijd. Dat veranderingen zich geleidelijk en onafwendbaar voltrekken, zonder dat we daar als individu invloed op heb-

ben. Het gaat als het ware buiten je om. We lezen en horen over ontwikkelingen die in de wereld gaande zijn (digitalisering, bevolkingskrimp, wegvallen van grenzen) en we denken er persoonlijk weinig of niets van te merken, tot opeens de gevolgen van de veranderingen die ooit zo ver weg leken, ons ook gaan raken. Bankbetalingen gaan vrijwel allemaal via internet, winkels en scholen verdwijnen uit dorpen en steden omdat de bevolking krimpt en we kunnen in vrijwel heel Europa reizen zonder een fysieke grens te passeren. Het zijn zo maar wat veranderingen die me te binnen schieten en die zich voltrokken in de afgelopen twintig jaar.

Er zijn van die momenten, bijvoorbeeld bij een jaarwisseling, dat je je opeens bewust wordt dat dingen veranderd zijn, dat het niet meer gaat zoals het altijd ging. Want we staan niet stil, de wereld om ons heen is voortdurend in beweging, kennis neemt toe, techniek ontwikkelt zich. Het is de tijd die voortgaat, het is de tijd die het leven stuwt. Onontkoombaar.

De kunst is er in mee te gaan. Mee te gaan met het verglijden van de tijd en het daarmee gepaard gaande proces van groei, van verandering, van aanpassing. Meegaan, niet cynisch worden ("*ja maar vroeger was alles beter....*") jezelf blijven en je verhouden tot de wereld van vandaag met al zijn goede en slechte kanten. Je verhouden tot de wereld in aanvaarding, in blijvende verwondering, in vragende twijfel en in vol vertrouwen. Dat doen, daar mee bezig zijn, dat is af en toe een kunst. Een hele kunst. Het is denk ik levenskunst. Die is niet afhankelijk van in welk jaar we leven. We deden het in de vorige eeuw en we doen het nu nog. Niet op een school te leren, wel uit het leven zelf te halen. Het leven dat zich elke dag opnieuw aandient, waar we elke dag zelf wat van te maken hebben. Alleen of met anderen er wat van maken in het ritme, het eeuwigdurende ritme van de tijd.

Marchel Chevalking



Van de bestuurstafel

Zoals u verderop in deze Eendracht kunt lezen is op vrijdag 7 februari de vrijwilligersavond, dit keer in combinatie met Vrij én.....Zo.

Wij, als bestuur, zouden het erg fijn vinden u die avond te bedanken voor al het werk dat er in de loop van het jaar weer door u verricht is, in wat voor vorm dan ook.



In februari zullen kantoor en 'de Kleine Zaal' opgeknapt worden. Er komt een laminaatvloer in.

Zoals velen van u wel weten is Truus Rottink al een poos ziek. In overleg met haar willen wij u het volgende laten weten: Truus is op 24 januari opgenomen in Hospice Sravana in Doetinchem. De erge pijn, haar zwakte en het alleen zijn, maakte dat zij dit besluit in overleg met de huisarts moest nemen.

Vele jaren is Truus de 'maker' geweest van onze Eendracht.

Dit heeft ze altijd met veel liefde en zorg gedaan.

Helaas is zij niet meer in staat dit te doen.

Dat doet haar pijn, afscheid nemen van 'haar' blad.

En het doet ons ook pijn. Wat hadden we graag anders gewenst voor haar!

Wij willen Truus vanaf deze plek sterkte toewensen met alles wat nog komen gaat.

En we bedanken haar voor alle jaren van zorg voor ons maandblad.

Deze keer wordt de Eendracht verzorgd door Jan Meerdink.

Hij is bereid gevonden en daar zijn we enorm blij mee!

Omdat we nog niet weten hoe het de volgende maand zal lopen, willen we u vragen alle copy naar Els Venneker te sturen.

Het mag naar: voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

of redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Zij zorgt er dan voor dat de copy terecht komt bij degene die het blad voor maart gaat maken.



Van de penningmeester

In de maand januari werd een gift ontvangen van € 50,00 .



Activiteiten februari 2020



KOFFIE-INLOOPVRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT' ELKE VRIJDAGMORGEN

10.00 - 12.00 uur

(bij uitvaarten niet)

'Zin in de dinsdagtafel'

De volgende "dinsdagtafel" is dinsdag 25 februari 2020.

Daarna zijn we er meestal op de vierde dinsdagavond van de maand.

U kunt weer aanschuiven bij de dinsdagtafel in de 'Kleine' zaal van de Eendracht (via de ingang bij het fietsenhok) Een goede gelegenheid om anderen en elkaar te ontmoeten.

Samen eten is meer!

We beginnen met een eenvoudige maaltijd om 17.30 uur. Daarna praten we over iets wat ons heeft bezig gehouden of de afgelopen tijd raakte. Dit jaar beginnen we met een thema 'Hoop'. Rond 19.30 uur gaan we naar huis. Alleen mee-eten en luisteren kan ook.

Welkom! Kom vooral! Neem ook uw familie, burens en of andere gasten mee. Hoe meer zielen hoe rijker de tafel. Een vrijwillige bijdrage in de pot is fijn.



Wilt U een herinneringsmail ontvangen of u direct aanmelden in de week voorafgaande aan de dinsdagtafel. Dat kan:

Per telefoon of per sms of app.: 06-218 54 353

Via email: brugj@gmail.com

of

Via email: voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl of per tel. 06-22497969

Café Cult - docu: Vergeet mij niet

Nederlandse Documentaire gemaakt door Jan-Jaap Kuiper

Op de Katwijkse school De Verrekijker krijgen zo'n honderdvijftig kinderen uit het naastgelegen asielzoekerscentrum les. Voor de bevlogen leerkrachten is het de ultieme uitdaging de kinderen een veilige haven te bieden en de lesdag zo normaal mogelijk te laten verlopen. De ouders van de leerlingen op OBS De Verrekijker in Katwijk zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. De Verrekijker probeert een normale basisschool te zijn waar kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd kunnen spelen. Maar na een reeks van gedwongen uitzettingen wordt het steeds moeilijker om de leerlingen van een veilige haven te voorzien. De situatie op school wordt nog ingewikkelder wanneer een nieuwe groep kinderen uit oorlogsgebied Syrië arriveert.

Gesproken taal: Arabisch, Nederlands, Engels Ondertiteling: Nederlands, Engels.



Datum: Vrijdag 14 februari 2020

Toegang: € 5,00

Tijd: vanaf 19.15 is de zaal open, er is koffie en thee, om 19.30 uur begint de film.

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid voor gesprek.

*Locatie: "de Eendracht", Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld.
Reserveren is niet nodig*

60+ dinsdag 11 februari 2020
Aanvang 14.30 uur



Dinsdag 14 januari was weer de eerste ontmoeting in het nieuwe jaar van de 60+ club.

We kwamen samen om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Tijdens deze middag hebben we gezellig gepraat en knieperkes met slagroom gegeten bij de koffie of thee, gemaakt uiteraard door Willy Semmelink.

Janny Nijhof las een mooi gedicht voor en zij vertelde ook het verhaal van 'Hasj en Wietje'. (Hans en Grietje)

Vermakelijk!

Janny gaf ons ook nog een aantal raadsels op papier die we per groepje in moesten vullen.

Bijvoorbeeld: Wat zijn 'strikweavels', of 'marketonze'.

Zo ook een vel met woorden zonder een 'o' erin. Of meerdere 'o's.

Wij moesten de 'o's erin plaatsen.

Bijvoorbeeld: 'zenffer', 'zoenoffer'.

Natuurlijk hoorde er ook een drankje en een hapje bij, weer verzorgd door Marion.

Laatstgenoemde kreeg van Janny een mooi bakje met bloemen als dank voor de goede zorgen.

Het was een gezellig middag.

Op 11 februari is er weer een 60+Club middag.

Dan kump dhr. Joop Lammers uut Breedenbroek vertellen en veurlezen.

Alles in 't plat.

We zouden het fijn vinden meer mensen te kunnen begroeten op onze middagen.

Dus loop eens binnen. In ons blad de Eendracht kunt u altijd lezen wat er die middag te doen is.

Aanvang 14.30 uur.

De Eendracht.

TOT ZIENS!!

Meditatie

Maria Magdalena

Maria Magdalena staat voor Onvoorwaardelijke Liefde. Houd van jezelf, van anderen en van elke situatie ongeacht de uiterlijke verschijningsvorm ervan.



In gelijkwaardigheid, binnen de harmonie en samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in de mens wijst ze ons de weg naar het Eenheidsbewustzijn. Vanuit onvoorwaardelijk universele liefde. Maria Magdalena geeft haar symbool. Dat helpt ons onze angsten op te lossen, te verwijderen. Daardoor maken we ons vrij van belemmeringen. Stellen ons ervoor open om in een diepere verbinding te komen met ons hart, ons Hoger Zelf, de Goddelijke Vonk in onszelf, het Al Wat Is. Het gewaar worden van het groeiende Eenheidsbewustzijn in en met jezelf en met je omgeving.

Deze avond kom je in verbinding met de onvoorwaardelijke universele Liefde vanuit gelijkwaardigheid en Eenheidsbewustzijn. Kom deze avond genieten. Een avond voor jezelf. Een avond waarin deze unieke verbinding tot stand komt binnen meditaties en/of visualisaties.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. De toegang is vrij.

Wat meditatie op thema “ Maria Magdalena “

Wanneer vrijdag **21 februari 2020** van 20.00 – 21.45 uur. Napraten tot 22.00 uur; de deur staat 19.30 u. open.

Waar vrijzinnig centrum ‘de Eendracht’, Doetinchemseweg 5, Varsseveld.

Voor wie iedereen is van harte welkom, aanmelden hoeft niet.

Bijdrage de toegang is kosteloos, een vrijwillige bijdrage is welkom

Informatie bel Riemke de Boer 0315-329107

e-mail: aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Gedicht

antwoord op psalm 139

handen, voeten, ogen, oren,
ben ik dat? is dat het dan?
ben ik zomaar ooit geboren
of was Jij mij echt van plan?

mag ik zijn hoe ik mijzelf ken,
zeggen hoe ik mij bedoel,
mag ik als ik liever stil ben
voelen wat ik werkelijk voel?

vrouw ben ik onder de vrouwen,
partner, lid van een gezin,
mens ben ik om van te houden,
moeder, dochter, zus, vriendin

meer ben ik dan mijn gedichten,
meer ben ik dan een poëet,
meer dan mediaberichten,
meer misschien dan ik zelf weet

meer ben ik, uit Jou geboren,
uit een liefdevolle Bron,
die mij altijd weer wil horen,
waar ooit alles mee begon

(uit: **Honderd maal een nieuwe dag**,
Evelijne Swinkels-Braaksma)

laad me
met rust

Merel
Morre

Bruggenbouwen



Lezingen over
-Samenleven,
-Verbinding
en
-Moreel Leiderschap

17 februari



Els Hegger, boerin, permacultuurexpert en me-deoprichter van De Mobiele Gaard. Dit is een boerenbedrijf gefundeerd op waarden uit vroeger tijden. DMG heeft geen grond en geen gebouwen. Ze boeren op verschillende plekken in de omgeving van Lochem en doen dit mobiel. Is dit een (niet: de!) oplossing voor de landbouw??

*Info: www.demobielegaard.nl
<https://www.destentor.nl/koken-en-eten/boer-woorden-zonder-grond-stefan-en-els-bewijzen-dat-het-kan-in-lochem~a27dba29/>
<https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/12/Dit-mobiele-boerenbedrijf-heeft-geen-eigen-grond-374832E/>*

16 maart



Josien Kragt, contactclown (in de zorg). De Contact Clown is zeer breed inzetbaar voor iedereen die wel wat contact kan gebruiken. Er zijn wel doelgroepen waarvoor de Contact Clown heel goed geschikt is, zoals eenzame ouderen, demeterenden, (zieke) kinderen, verstandelijk beperkte ouderen, jongeren en kinderen.

'Ik zie jou, echt. Ik kijk naar je en ik zie jou. Jij speelt met mij en ik speel met jou mee, klein of groot...

Dat bepaal jij, want ik zie jou.'

20 april



Mirjam Koster-Wentink, Voorzitter College van Bestuur van het Graafschapcollege.

Met bijna 9000 studenten en 800 medewerkers een groot regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs.

‘Het staat voor creativiteit en kwaliteit, innovatie en degelijkheid, verbonden met een authentieke regio waar we trots op zijn.’

Alle avonden beginnen om 19.30 uur (inloop 19.00 uur), in de grote zaal. De toegang is steeds € 8,00 en belangstellenden van buiten de vereniging zijn van harte welkom.



***Werkgroep Balans voor Spiritualiteit
en
Zingeving Varsseveld e.o.***

Zondag 2 februari 2020 om 10.30 uur

***Lezing "Spiritualiteit in het dagelijks leven",
door Maurien Meijlis***



Maurien Meijlis is sinds 2007 verbonden aan de Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen. Al lange tijd zocht ze naar manieren om haar spirituele kant meer tot uitdrukking te laten komen in haar werk als manager en coach. Dat leidde tot een indringende weg naar binnen en weer naar buiten. Een groeiproces dat nooit eindigt, is haar overtuiging.

Het is een pad dat iedereen kan gaan mits je bereid bent met toewijding dit pad te betreden.

Een bypass is snel gemaakt, een quick fix kun je vergeten. Je dagelijks leven leiden vanuit persoonlijk spiritueel leiderschap gaat via een andere weg dan we misschien geneigd zijn te denken. Het is een bondgenootschap tussen buik, hart en hoofd. Daar zal ze deze ochtend verder op ingaan.

Maureen studeerde sociale- en gedragswetenschappen. Binnenkort rond ze haar 4-jarige opleiding tot zijns-georiënteerd coach af. In het dagelijks leven werkt ze als organisatiecoach in de gezondheidszorg en heeft ze een therapie/coachpraktijk in Eerbeek.

Zondag 1 maart 2020 om 10.30 uur

***Lezing “Als je een broer of zus verliest,
door Minke Weggemans***

Vanzelfsprekend hebben broers en zussen, net als alle andere rouwendenden, een luisterend oor en gerichte aandacht voor hun gevoelens nodig. Hoe rouw je om een broer of zus? Hoe werkt het verlies door in je leven? En hoe deel je je verhaal met anderen? Sinds 2004 brengt Minke Weggemans dit rouwproces onder de aandacht via lezingen, een aantal boeken, persoonlijke begeleiding en via www.broederzielalleen.nl Haar laatste boek Als je een broer of zus verliest is het uitgangspunt van de lezing.



Voor de Balans lezingen geldt:

*Tijd: Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie en thee
Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegenheid voor een gesprek*

*Plaats: Verenigingszaal De Eendracht
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld*

Kosten: € 8,- p.p.

Gedichtenmiddag

***Gu nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.***

Rutger Kopland

Een middag die we samen maken. Wie wil zijn lievelingsgedicht komen voordragen? Of wie heeft zelf een gedicht geschreven om voor te lezen? Wellicht wil iemand zorgen voor (een stukje van) de muzikale omlijsting. En natuurlijk zijn er mensen nodig die komen luisteren.

Het thema: Liefde

Datum: 16 februari

Plaats: Voorportaal Kerk

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Liefde

Liefde is elkaar vertrouwen,
samen een gelukkig leven op bouwen
Houden van is meer dan alleen een gevoel
het is namelijk een heleboel.

Houden van is voor elkaar zorgen,
niet alleen vandaag,
maar ook morgen.

Elkaar steunen
bij verdriet en pijn.
Elkaar troosten
is dan fijn.

liefde is samen wandelen,
hand in hand,
door het voor ons nog onbekende land.

Je moet soms over bergen en dalen,
maar door de liefde,
zullen we niet verdwalen

Liefde

Ik was verbaasd, verliefd, verrukt,
ik heb je als een bloem geplukt.
Eeuwig zul je bloeien want
ik heb je in mijn ziel geplant.

- Toon Hermans

Uitnodiging Vrijwilligersavond

*voor alle vouwers, bloemendames,
kerstboomzetters, schilders,
schoonmakers, bezoekdames,
bezoekheren, koffiezetters,
60+/Balans/CC/Dinsdagtafel/VRIJ
en....Zo!, commissieleden,
archivarissen, manussen-van-alles
en al die vele anderen!!*



Wij willen alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging graag bedanken!

Graag ontvangen wij jullie als speciale gasten bij het optreden van VRIJ én....**Zo door het Duo Nootmuskaat.**

Op vrijdag 7 februari, vanaf 19.30 uur:

Het optreden zal om **20.00 uur** beginnen.

Hartelijke groet, het bestuur .

Praktische informatie:

- **Ingang via ingang fietsenhok!!** (dit omdat de betalende bezoekers via de Doetinchemseweg binnen komen.)
- 19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee in de Kleine Zaal
Hier ontvangt u ook de consumptiebonnen voor de rest van de avond.
- 20.00 uur: Aanvang concert
- Aanmelden (ivm organisatie):
aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl of 0315 785963 (Els Venneker). Graag uiterlijk maandag 3 februari.
- Ook als u graag gehaald en thuisgebracht wil worden, kan u dat zo doorgeven.

*Vrijwilliger zijn, is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden, maar niet gebonden
Is onbetaalbaar, maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen
Met als enig doel....
Voor jezelf en de ander, een goed gevoel!*

Duo Nootmuskaat,

bestaande uit de dames:

**Maike Weening
(zang en accordeon)
en
Ilse Schenk (zang)**



Duo Nootmuskaat brengt Nederlandstalige liedjes uit de vorige eeuw. Met zang en accordeon worden we meegenomen naar de tijd van toen. Denk aan: Wim Sonneveld met het Dorp of Gonnies met Alle leuke jongens willen

Maar natuurlijk ook 'jonge hits' van Rob de Nijs in de vorm van een prachtige medley.

De dames, geheel in stijl in 'prachtige jurken en hoog gehakt'.

Een avond vol muzikale herinneringen, in de pauze een gepaste verassing.

Lijkt het u wel wat, kom dan ZEKER langs en zing mee.

Gezelligheid gegarandeerd!!!!



VRIJ en ... Zo

Op 6 Maart is er een optreden van Trio V-PROJECT

Het trio gevormd door Resi Willemsen Hans Venneman en Erwin Stolte brengen ons deze avond heerlijke luister muziek in Americana stijl. Op diverse instrumenten én natuurlijk zang (vaak meerstemmig).

Americana muziek is heel breed, waaronder BLUES en COUNTRY enz. Veelal Engelstalig, maar vanavond ook sommige Nederlandstalige nummers.

We hebben er zin in!!!! LEKKER GENIETEN

Waar: 't Witte Kerkje Varsseveld
Doetinchemseweg 5
Aanvang: 20.00 uur; inloop.: 19.30 uur
Toegang: €8.00

Info/Reserveren: vrijenzo@gmail.com
Denk om uw Parkeerschijf!!!!
Groet en graag tot dan.



Team VRIJ en....Zo

Jaarverslag 60 plus club 2019

We nemen het jaar 2019 nog eens door
En het verslag lees ik nu voor.
Het jaar 2019 is geweest.
En als u dit leest,
is 2020 al weer ingezet
met oliebollen en veel pret.
Heil en zegen en goede wensen
waren er voor alle mensen.
In januari wensen wij elkaar een goed Nieuwjaar.
En dan toasten we met elkaar.
Het verhaal van Roodkapje in een nieuwe vorm.
Iedereen genoot ervan, enorm.
Een drankje en daarbij een hapje.
Iedereen genoot ervan, dat snap je.
Februari is de tweede maand van het jaar.
Toen was Derk Jan ten Hoopen daar.
Hij was huisarts in het Drentse land,
maar heeft ook met de Achterhoek een band.
Hij vertelde boeiende en verdrietige verhalen.
We konden ze zo voor de geest halen.
Hij had alles in een boekje opgeschreven

en wie het kocht kon alles nog eens beleven.
In maart gingen we naar Afrika.
De familie Eelderink was daar.
Ze hebben daar leeuwen, giraffen en olifanten gezien
en kregen voor hun opnames een tien.
Ook het landschap en de steden werden vastgelegd.
Het was heel mooi, maar dat is al gezegd.
In Sinderen daar stond vroeger een mooi kasteel.
Herman Hofs weet daarvan, heel veel
Half Sinderen was van de Sinderense heren.
Ook de heren van Wisch kwamen het beheren.
Het was een mooie presentatie,
met heel veel variatie.
De WILDBEHEERSEENHEID WISCH kwam in mei,
de heer Bruggink is daar ook bij.
Hij vertelde hoe dit gebied wordt beheerd
en we hebben heel wat geleerd.
Ze jagen ook, maar wel met zorg,
daarvoor staan ze altijd borg.
Een warm applaus viel hem ten deel
en wij weten weer heel veel.
In de zomer komen we niet bijeen
maar houden vakantie, zoals iedereen.
10 September half tien
waren er in de Beatrixstraat veel auto's te zien.
Die gingen naar Breedenbroek, naar de Brokkenstraat
al waar het Joostenhuis staat.
Daar staan veel hazelnotenbomen
en daarvoor waren we juist gekomen.
De heer Tuenter vertelde van zijn kwekerij
en we kregen koffie met hazelnotenkoek erbij.
We kregen ook nog een rondleiding over het bedrijf.
Het was heel interessant, buiten kijf.
Daarna gingen we naar de Koffieboerderij van Dorien,
voor een heerlijk koud en warm buffet, daarvoor krijgt ze een tien.
In oktober gingen we naar ARGENTINA,
het land van Koningin Maxima
Een land heel ver hier vandaan,
daar is de familie Baars naartoe gegaan
In dat land werd vroeger veel zilver gewonnen

en dat is heus niet verzonnen

Ook het zuidelijkste punt hebben ze met een bezoek vereerd, dat heet Vuurland, zo hebben we geleerd.

12 November proefden we maaltijden van Renes en die smaakten opperbest.

We proefden een heerlijke warme maaltijd en die was met zorg bereid.

Tot slot willen we Marion bedanken, want zij zorgt voor koffie, thee en andere dranken.

Dit was het verslag van 2019.

We hopen dit nieuwe jaar meer 60-plussers te zien.

Janny Nijhof



Vervolg op het dagboek van Drina Otemann, 14 jaar oud

8 januari maandag. Annie niet zo best in orde. Allemaal thuis. Er ligt zeker een halve meter sneeuw. Foei toch! Jongens kunnen al direct niets meer doen. In de namiddag is vader naar smid geweest. Hij moest naar de smid voor pannen en potten. En ja hoor, hij kwam met pannen en potten terug. Mooie waren het.

9 januari dinsdag. Allemaal thuis. Er ligt nog veel sneeuw. Jongens zijn aan het hout zagen op de deel. Je kunt buiten niets anders doen dan sneeuw wegruimen.

10 januari woensdag. Willem Luijmes in het bed. Leida Sisca en ik naar de Heelweg op weg naar de Scholte. Vanmiddag ben ik bij Bep-pie geweest.

11 januari donderdag. Vanmiddag is Annie Campschröer hier geweest. Ze zitten in Varsseveld.

12 januari vrijdag. Na de middag is G. Nissen de metselaar hier geweest. Die zitten in Westendorp. Vrijdagavond sneeuwballen gegooid met Jan Mateman.

13 januari zaterdag. Annie en ik al het werk gedaan. Verder niets bijzonders.

14 januari zondag. Marie, Annie en ik naar de mis van 8 uur geweest. Vanmiddag hebben we gesjoeld. Om een uur of drie hevig luchtgevecht. Bij ten Brinke door het dak geschoten. Een stuk of drie Duitse vliegtuigen neergevallen op de Terborgseweg!!!
Fijne zondag hebben we gehad.

15 januari maandag. Vanmiddag zijn we naar het vliegtuig gaan kijken.

16 januari dinsdag. Varken geslacht. Naar het dorp geweest.

17 januari woensdag. Heb ik een jurk van Dina gekregen. Ik heb naar Dientje teruggeschreven.



18 januari donderdag. Meteen aan de jurk begonnen te naaien. 's Avonds al aan getrokken. 19 januari vrijdag. Het weer is goed want het begint alweer te sneeuwen en te vriezen. Rokje voor Leida gemaakt.

20 januari zaterdag. Annie en ik al het werk gedaan. Veel oorlogs-nieuws.

21 januari zondag. Naar de mis van half 12 geweest. Verder geen nieuws.

22 januari maandag. Prachtig weer. Sneeuw. Met de slee gereden. In de middag veel bommenwerpers.

23 januari dinsdag. In het dorp hebben Leida en ik een cadeautje gekocht voor Sisca.

24 januari woensdag. Alle kinderen uit de buurt zijn hier omdat Sisca jarig is.

25 januari donderdag. Er ligt zeker een halve meter sneeuw. Ik heb pijn in de keel.
Het gaat uitstekend met de oorlog.

26 januari vrijdag. Niets bijzonders voorgevallen. Allen akelig omdat het slecht weer is.

27 januari zaterdag. Bij Dikken is een meisje geboren. Ik ben niet goed in orde.
Breslau gevallen.

28 januari zondag. Niets bijzonders. De Rus maakt verschrikkelijke vorderingen. 's Avonds op straat een gladde baan gemaakt. Henk, Wim en Jan een wedstrijd gehouden op de straat door het dorp. Theo naar Sinderen.

29 januari maandag. Niets apart. Ik ben een Lindberg kapje aan het breien.

30 januari dinsdag. Nog steeds winter. Het sneeuwt de hele morgen.

31 januari woensdag. De Rus heeft alweer een stad in handen.

Wordt vervolgd.



Vervolg op de herinneringen van een evacué *Door Jan Otemann uit Gendt, overleden in 2007*

De morgen van de tweede maart, een prachtige voorjaarsmorgen, pendelde ik al vroeg op de fiets richting Aalten om naar 'de Haart' te gaan. Even voor het huis van de familie Ormel (Loerdijk) liep me de ketting van de fiets. Ik liet de fiets uitlopen en stuurde het pad op naar het huis. De fiets gelijk op z'n kop gezet en aan de zijdeur bij die mensen om een schroevendraaier gevraagd. Nog op de straat had ik twee Duitse vrachtwagens waargenomen, die een eindje verderop aan de weg stonden. Ook was er een militair bij die daar de wacht hield. Terwijl ik bezig was de ketting te verwijderen om de ketting er weer op te kunnen leggen hoorde ik schieten. Ik vond dit niet zo vreemd en dacht dat ze aan het oefenen waren, dat deden ze wel vaker om het moreel op pijl te houden. Toch kwam er een eigenaardig gevoel over me heen, terwijl ik dat niet kon verklaren. Ik keek een paar keer, weet het nog goed, een beetje heimelijk naar die vrachtwagens, maar kon verder ook niets zien vanwege bomen en struikgewas en wist toen nog niet wat voor drama zich daarachter afspeelde. Zesenzeventig mensen geëxecuteerd.

Al met al heb ik misschien tien tot vijftien minuten nodig gehad om de boel weer voor elkaar te krijgen om vervolgens op de fiets te stappen en langs die militairen en twee vrachtwagens te fietsen.

Wel vond ik het vreemd, achteraf natuurlijk, waarom nou juist daar de ketting van de fiets af moest lopen. Was het pure toeval of ben ik ergens voor behoed. Het was me nooit eerder gebeurd en daarna ook nooit meer. Laten we het daarom maar op toeval houden.

Door de jaren heen ben ik verschillende keren bij het monument geweest en vind het altijd nog zeer triest wat zich daar heeft afgespeeld, waar ik onwetend zo dicht bij ben geweest.



Dit waren een paar verhaaltjes uit de evacuatietijd. Verder hou ik nog steeds van alle mensen die zo gastvrij en vriendelijk voor ons waren en de mooie landelijke omgeving met z'n prachtige boerderijen. Toch hebben we er een mooie tijd beleefd en het klinkt misschien ongeloofwaardig of bizar, maar diep in mijn binnenste vond ik het persoonlijk jammer dat we bevrijd waren en dat alles ineens voorbij was. Ik voelde me inmiddels verwant aan alles om me heen en wat daarbij hoorde.



Geluk

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van
smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
't is hooguit 'n ballonnetje.

Toon Hermans

Professor, bestaat God?

Een artikel in Trouw, uit 2014

Professor, bestaat God?

Als een jongen van 7 aan een universiteit vraagt of God bestaat, wie moet er dan antwoord geven? De vraag van Anco belandde niet bij een theoloog maar op het bureau van Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde. Want een astronoom staat dicht bij de hemel.

Het is een vraag die iedere ouder vroeg of laat kan verwachten. 'Mama, bestaat God?' De 7-jarige Anco Visser pakte het grondiger aan. Hij stuurde de vraag op naar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die in 2014 haar 400-jarige bestaan vierde en om dat te vieren de serie '400 vragen aan de RUG' in het leven riep. Anco's vraag - "Bestaat God? Kan de universiteit dit eens uitzoeken?" - belandde op het bureau van sterrenkundige Peter Barthel. Die ging ermee aan de slag en stak onder meer zijn licht op bij de theologen Carel ter Linden, Klaas Hendrikse en Harry Kuitert. Zijn antwoord:

Beste Anco,

Wat een bijzondere vraag heb je gesteld. Enkele maanden geleden mocht ik ook zo'n mooie vraag beantwoorden van de 6-jarige Sam. Die vraag ging over de maan. Als je nou had gevraagd 'bestaat de maan?' dan hadden we samen naar buiten gekeken, we hadden er een sterrenkijker bij gehaald en ik had je wat mooie foto's van ruimtevaarders op de maan laten zien.

Bij God werkt het anders. Zelfs met een sterrenkijker kun je die niet zien. Vraag je aan ruimtevaarders: "Zijn jullie God tegengekomen?" Dan zeggen ze: "Nee, niemand gezien." Ze zeggen trouwens wel vaak: "Wat is de aarde uit de verte mooi en bijzonder."

Zolang er mensen bestaan- zo'n tweehonderdduizend jaar- hebben ze geloofd in goden die in de hemel woonden en die alles op aarde bestuurden. De zon, de maan, de regen waardoor alles op aarde gaat groeien. Nog niet zo lang geleden, maar toch wel meer dan drieduizend jaar terug, verscheen er een volk, de Joden. Die zijn het anders gaan zien. Die zeiden: er is maar één God, en die heeft die andere goden gemaakt.

Die ene God wil samen met de mens van de aarde iets moois maken. Zo ervoeren ze dat. En dat verhaal gaven ze door aan hun kinderen. Het was een verhaal met een opdracht erbij: wees goed voor elkaar! Want, zeiden ze: "God is daar waar mensen in vrede met elkaar leven."

Ook de Joodse man Jezus, die tweeduizend jaar geleden leefde, heeft dat verhaal en die opdracht verteld. Het allerbelangrijkste, zei Jezus, is dat je tegen andere mensen net zo doet als je wilt dat ze tegen jou doen.

Ik vertelde je net dat ruimtevaarders de wereld zo mooi en zo bijzonder vinden. Ik vind dat ook, net als jij misschien. Dat is het belangrijkste. Want het mooiste van deze wereld, vriendschap en liefde, dat is wat ik God noem. God is overal waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Als we proberen elkaar een beetje gelukkig te maken, op school, of thuis. Of als we iets willen doen voor kinderen in de wereld die in armoede of honger leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God. Als iemand jou erg blij maakt dan is die iemand een beetje God.

Mijn antwoord op jouw vraag is dus nee, God bestaat niet als een persoon die ver weg in de hemel woont. Hij bestaat in hoe jij en ik leven.

Het ga je goed!

Peter Barthel.



'Vrouwennetwerk NVVH organiseert:

Lezing door Broeder Thomas Quartier

"Liefdesgeboden": Benedictijnse spiritualiteit als bron voor liefde

Mag je als monnik van liefdesliederen houden? Hoe kan christelijke spiritualiteit je liefde verrijken? Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge regels, maar de ervaring spreekt een andere taal: in het klooster van je leven mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen verbod maar een gebod. Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn gevoelens heiligen. Dat geldt voor negatieve emoties wanneer dingen niet goed gaan, maar zeker ook voor liefde wanneer je van andere mensen houdt.

In deze lezing zal broeder Thomas over Liefdesgeboden vertellen, een aantal liederen ten gehore brengen en met de bezoekers in gesprek gaan. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, het boek aan te schaffen en te laten signeren.



Prof. Dr. **Thomas Quartier** osb (1972) is monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij doceert theologie aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Hij publiceerde onder andere: *Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze* (Adveniat 2018) en *Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster van je leven* (Adveniat 2019).

De lezing wordt gehouden op **woensdagavond 18 maart** a.s. in "Het Witte Kerkje", Doetinchemseweg 5, Varsseveld en begint om **20.00 uur**.

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. Van mensen die geen lid zijn van de NVVH wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.'

Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer, Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** "De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of (06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548 secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kosterweide 42, 7121 HH Aalten (0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller "Eendracht":**

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van maart: 17 februari

Voor de Eendracht van april: 16 maart

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl



vieringen & lezingen

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in ons

Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, 7051 AA Varsseveld



- Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee
2 februari 10.30 u. Balanslezing: door mevr. M. Meijlis
Thema: Spiritualiteit in het dagelijks leven
- Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer
9 februari Autodienst: mevr. W. Mateman, tel. 0315-243361
- Maandag 19.00 u. Inloop met koffie en thee
17 febr. 19.30 u. Zin op maandag - Bruggen Bouwen
Lezing door Els Hegger, permacultuurexpert en me-
deoprichter van De Mobiele Gaard.
- Zondag 10.00 u. Voorganger dhr. M. Chevalking
23 febr. Autodienst: mevr. I ter Maat, tel. 0315-241702
- Zondag 10.00 u. Inloop met koffie en thee
1 maart 10.30 Balanslezing: door mevr. Minke Weggemans
Thema: Als je een broer of zus verliest



Het verzorgingsgebied van de afdeling Varsseveld e.o.

beslaat de gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, delen van

de gemeente Bronckhorst (Halle, Zelhem) en delen van de gemeente Oost Gelre.