

76<sup>ste</sup> Jaargang

nr. 582

februari 2010

In dit nummer o.a. :

Tarot-lezing	9
Lezing “Eva en de drie Maria’s	10/11
Winterwandeling	12
Café Cult met de film “Entre les Murs”	12/13
Gemeenteavond	14
60+ Club	19/20



## OVERDENKING

*De ballingen,  
zij keren...met blinkende schoven terug.  
Zij die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde...één voor één,  
als beken vol water,  
schieterend omlaag van de bergen...  
Ja, zij die zaaien in tranen  
keren terug en  
zullen lachen...  
en juichende maaien...*

(naar Jesaja 35)

Terwijl ik deze overdenking schrijf, zie ik op de TV de verschrikkelijkste beelden voorbijkomen; beelden vanuit Haïti, waar vele tienduizenden slachtoffers zijn vanwege de aardbeving. Je ziet de wanhopige mensen, de vele huilende kinderen; wat zal er allemaal in hen omgaan? Zou je in zo'n situatie nog een sprankje van hoop kunnen ervaren op toekomst? Het is te hopen dat de hulpverlening snel op gang komt en dat er voldoende hulp is voor het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Je wordt vervuld van medelijden en mededogen, maar tevens voel je een soort van machteloosheid, want wat moet je doen op zo'n grote afstand van dat gebied? Wat kun je anders doen, dan wat geld storten op 555 en misschien een kaarsje aansteken en bidden?

De mensheid huilt. De mensheid huilt om zoveel doden. Wat valt er te doen tegen zoveel natuurgeweld? Hoe kan de mens zich hier tegen wapenen?

Een ramp als deze maakt dat de mens zich klein gaat voelen. Al zijn we op aarde met zo velen tegelijk, we zijn slechts stipjes in de kosmos. En wat begrijpen we eigenlijk van het grote mysterie dat de kennis ervan versluiert houdt? Ons "waarom" vervaagt in de wind.

In dit soort situaties zijn er meer vragen dan antwoorden en volgens mij is dat een goede zaak. Het mysterie "God" en de wereld en de kos-

mos is zo omvangrijk, zoiets groots, dat wij kleine mensjes daar amper iets van kunnen begrijpen. Hoever de wetenschap ook denkt te zijn gekomen, antwoorden op essentiële vragen over leven en dood hebben ook zij niet.

En toch...., omdat onschuldige mensen zijn omgekomen, worden mensen innerlijk opstandig. Maar ten slotte is dit lijden en sterven in zekere zin draaglijker, dan wat mensen elkaar aandeden en aandoen.

Lijden heeft mensen ook dikwijf dichter bij elkaar gebracht. Natuur-rampen hebben golven van solidariteit opgewekt.

Tijdens een Tv-programma hoorde ik iemand zeggen: “Ik heb geen antwoord op de vraag waarom dit is gebeurd, maar ik heb er wel een verantwoording in.”

Ik denk dat dit in deze situatie heel belangrijk is. Wij allen, komend als kleine lichtjes vanuit het grote Licht, zijn ertoe in staat om ons licht te laten stralen op de aarde, ieder op eigen wijze. Misschien is dat voor de meesten in dit geval inderdaad niet veel anders dan het geven van financiële ondersteuning; het zou een janboel worden, als we nu met z'n allen naar het rampgebied zouden trekken. Dat moeten alleen zij doen, die daar daadwerkelijk hulp kunnen verlenen. Maar elk mens komt in zijn of haar leven wel op een andere manier in situaties, waar-bij wél hulp geboden kan worden. *“Laat ons dan in 't duister heldere lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn”*, zo leerden wij vroeger op de zondagsschool.

Verder hebben we nóg een heel belangrijk middel in handen en dat is “HOOP”.

De hoop, die ons tot de laatste snik de vreugde om te leven laat. Het is hoop die mensen telkens weer opnieuw in beweging zet. De geschiedenis én de bijbelverhalen vertellen ons erover.

De profeet Jesaja schreef daar ± 740 jaar v. Chr. al over. En velen die zich tijdens de ballingschap in Babylonië, als “dood” hadden gevoeld, omdat zij alles kwijt waren, kwamen met hun nakomelingen terug naar Jeruzalem en bouwden op de puinhopen weer nieuwe huizen en zelfs een nieuwe tempel. En zo is dat vaak gegaan na een ramp of een oorlog; mensen behielden de hoop op leven, misschien zelfs op een beter leven en bouwden nieuwe woningen, bouwden aan een nieuwe toekomst.

Waarom leeft er zoveel hoop bij mensen? Hoop op een beter leven?  
Iemand heeft die vlam toch zeker aangestoken en houdt ze brandend,  
zal ze altijd brandend blijven houden.

Het is de Liefdeskracht, die de vlam voedt en hierin openbaart zich een  
mysterieuze kracht, een bovenmenselijk kracht, die over de grenzen  
van de dood heengaat.

Liefde is sterker dan de dood.

God is liefde.

Hermien Bleumink

### **Omdat wij geloven**

Omdat wij geloven  
in een God van liefde,  
van licht in het donker,  
van water in de woestijn,  
daarom bidden wij tegen de haat, tegen de oorlog,  
tegen zoveel geweld.

Omdat wij geloven  
in een mens die ons is voorgegaan  
in aandacht en zorg,  
in breken en delen,  
daarom bidden wij  
tegen de armoede, tegen de honger, tegen zoveel onrecht.

Omdat wij geloven  
in een Geest die ons bezielt,  
ons verlicht en verwarmt,  
ons aanvuurt en wegen wijst,  
daarom bidden wij tegen de kilte, tegen de eenzaamheid,  
tegen zoveel verdriet.

Samen bewogen door de Geest  
die leeft en leven geeft,  
en elk met onze eigen gaven,  
willen wij doen wat wij bidden:  
Opstaan tegen kou en onrecht en haat.  
Om warmte. Om recht.  
En om liefde.

Uit: “God *niet te geloven*” van Phil Bosmans

## LOCATIE DINXPERLO

Na een prachtige kerstviering met een hele kerk vol mensen en een mooi koor is het een beetje stil geworden in Dinxperlo. Met weemoed in ons hart hebben afscheid genomen van die fijne kerk, waar velen toch zulke mooie herinneringen aan hebben.

Mensen vragen zich af: “Hadden we dit of dat nog niet kunnen doen, om de zaak te redden. Het zou zo mooi zijn geweest!” Toch moeten we erkennen dat er geen andere mogelijkheid meer was. Er is gewikt en gewogen, alles is van alle kanten bekeken, maar er was geen andere oplossing, dan een fusie met een afdeling in de regio en de verkoop van het kerkgebouw.

We gaan al weer een hele tijd samen met de afdeling Varsseveld, maar er waren altijd nog de maandelijksse vieringen in Dinxperlo. Nu is dat ook afgelopen, op de herdenkingsdienst na, die we wel in Dinxperlo hopen te kunnen houden.

Ik hoop van harte dat u nu de weg naar Varsseveld zult kunnen vinden, om daar naar de vieringen te gaan.

**Zondag 21 februari a.s hoop ik zelf voor te gaan**, misschien een mooie gelegenheid om eens te komen, dat zou heel fijn zijn. En u weet, wie geen vervoer heeft, kan contact opnemen met Dien Bruyns. Zij zal er dan voor zorgen, dat u per auto wordt opgehaald én teruggebracht.

**DUS GRAAG TOT ZONDAG 21 FEBRUARI!**

Hermien

## **Geloven**

Is iets anders dan godsdienstkennis  
en het aanvaarden van waarheden  
en leerstellingen.

## **Geloven**

Begint met het binnentreden  
in een groot mysterie, tastend en zoekend,  
vragend en bedelend om licht  
tot op een dag God naar je toekomt  
en je zijn aanwezigheid laat voelen  
in duizend dingen van de dag.

## **Geloven**

Is dan verder zien,  
door de dingen heen kijken  
naar Diegene, die er achter staat.

## **Geloven**

Is de eigen aardse veiligheid verlaten  
en over het water wandelen,  
zich toevertrouwen aan een wezen  
dat je werkzaam aanwezig weet  
en dat je steeds verder lokt.

## **Geloven**

Is zich laten opnemen  
in een nieuwe, diepere dimensie  
in een ruimte waar alle grenzen  
verdwenen zijn.

## Geloven

Is in volle vertrouwen  
in het duister springen.  
Een sterke vorm van liefhebben.

Uit: “*God niet te geloven*” van Phil Bosmans

### Wij gedenken



*Op 10 januari j.l. overleed mevrouw  
Wilhelmina Everdina Kleinnibbelink-  
Wolsink.*

*Velen kennen haar als Mientje.*

Na het overlijden van haar enige zus Gerda in 2008 en haar man Bernard in mei 2009, hoopte Mientje natuurlijk op nog een aantal goede jaren met haar kinderen en kleinkinderen. Toch bleek het niet zo eenvoudig voor haar om de draad ook werkelijk weer helemaal op te pakken. In augustus belandde ze in het ziekenhuis. Eigenlijk is ze daarna niet meer terug in haar prachtige seniorenwoning aan de Irenestraat geweest. Na een aantal omzwervingen zou Mientje in januari van dit jaar nog in zorgcentrum St. Jozef in Gaanderen worden geplaatst. Dat vond ze een prettig vooruitzicht en iedereen hoopte nu op betere tijden.

Haar overlijden kwam in die zin dan ook onverwacht.

Mientje was een bijzonder zorgzame en dienstbare vrouw. Haar hele leven heeft in dat teken gestaan. Zorg voor de dieren thuis vroeger toen ze jong was, op de boerderij; zorg voor de mensen in de buurt waar zij woonde toen; zorg voor haar man, kinderen en kleinkinderen, toen ze eenmaal getrouwd was; zorgen voor meerdere honden die zij in haar leven heeft gehad. Zorgen en dienstbaar zijn voor anderen en daarbij niemand tot last willen zijn. De kinderen roemden haar o.a.

vanwege haar eindeloze goedheid, zoals ze zelf zeiden. “Moeder stond, als het ook maar even kon, altijd klaar voor anderen”, zeiden ze. Ze gunden haar beslist nog een paar gezonde en prettige jaren in Gaanderen, maar helaas liep het dus anders.

In acht maanden tijd zijn Bernard en Mientje Kleinnibbelink nu allebei overleden. Dat is voor de kinderen en kleinkinderen een hard gelag en moeilijk om zomaar even te verwerken. Ineens is dan alles anders. En dat geldt zeker als je beseft dat je eigen moeder ook nog eens je beste vriendin is. Daarom tot slot nog één keer het gedicht dat ook bij het afscheid ten gehore is gebracht:

*Als je echt van iemand houdt,  
iemand alles toevertrouwt,  
een die echt weet wie je bent,  
ook je zwakke plekken kent,  
die aan je zijde staat en je vergeeft,  
een die naast en in je leeft,  
dan voel je pas wat leven is  
en dat liefde, geven is...*

Ik wens de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies, zeker nu zij opnieuw op elkaar zijn aange-wezen als directe familie.

*Peter Samwel*

## **Lief & Leed**

- Op 29 december is mw. J. Luijmes-Colenbrander uit Sinderen opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ze heeft daar de jaarwisseling dit keer meegemaakt. Nu ze weer thuis is, wensen wij haar van harte beterschap. Haar echtgenoot dhr. H.A. Luijmes is gelijktijdig opgenomen in Verzorgingshuis Gertrudis (Azora) in 's Heerenberg en zal daar nog enige tijd blijven.
- Dhr. J.G. Hemink is medio januari ook even te gast geweest in het



Slingeland Ziekenhuis. Hij was gelukkig binnen een paar dagen weer thuis en maakt het goed.

- Dhr. H.C. Wisselink is nu definitief verhuisd van de Koningin Wilhelminalaan 32 naar de Oranjestraat 30 (Bospad 4.4). Wij wensen hem alle goeds toe.
- Mevr. J. ten Broeke-Aalderink verblijft nog steeds op een afdeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Wij leven met haar mee en wensen haar een spoedig herstel toe.

## **Tarot - lezing**

‘Wie open kaart speelt, heeft alle troeven in handen...’

Spreker: Peter Samwel

**Datum:** *Donderdag 28 januari*

**Aanvang:** *20.00u*

**Locatie:** *Eendracht – Beatrixstraat 1a – Varsseveld*

*Entree: 7.50 euro.*

In deze veranderende tijd is de belangstelling groot om met behulp van de universele wijsheden die de Tarot door middel van zijn tachtig symbolische illustraties aanreikt, tot persoonlijke ontwikkeling te komen.

De Tarot is een filosofisch en levensbeschouwelijk, losbladig prentenboek dat kan helpen bij het verkrijgen van inzichten in het leven. De Tarot wijst ons, met behulp van symbolentaal, de weg binnen het labyrint van het innerlijk van de mens en is een instrument dat tot steun wil zijn bij het vergroten van zelfkennis.

In de lezing zal Peter een algemene inleiding verzorgen over de levensbeschouwelijke componenten van de Tarot. Natuurlijk zullen ook alle (voor)oordelen over het gebruik van Tarotbeelden op deze avond ruim aan bod komen.

Voor wie wil is er na de pauze gelegenheid om één beeld over zichzelf te laten lezen...

Tot slot zal er een aanbod zijn voor geïnteresseerden om, verspreid over verschillende avonden, de werkzaamheid van de Tarot in cursusverband voor onszelf te ontwikkelen. Deze leerweg is voor iedereen toegankelijk. De Nieuwe Ordening van de Tarot is daarbij leidraad en uitgangspunt. Voor meer informatie over Tarot – De Nieuwe Ordening, zie [www.tarotdenieuweordering.nl](http://www.tarotdenieuweordering.nl).

Heeft u dus zin in een vrijzinnige en eigentijdse, beeldende visie op het menselijk bestaan en/of wilt u hier nu eindelijk wel eens iets meer over weten, dan bent u van harte uitgenodigd op deze boeiende Tarot-lezing van 28 januari a.s. . .

## **Dinsdag 9 februari: Lezing Bram Moerland**

**“Eva en de drie Maria’s”**

**Aanvang 20.00 uur - Entree € 7.50**

**“Eva, Maria Magdalena en moeder Maria, het andere verhaal”**

lezing door Bram Moerland

We zijn gewend het paradijsverhaal uit het Oude Testament op een bepaalde manier te lezen. Er bestaat, zo lijkt het, een heldere afspraak over de betekenis daarvan. Eva is de zondares die zich laat verleiden door de slang en daarna zelf haar man Adam verleidt. Jahweh ontsteekt in woede en verdrijft de mens uit het paradijs.

Maar in de teruggevonden gnostische teksten van Nag Hammadi staat een heel andere uitleg, met een totaal andere betekenis van Eva.

In die gnostische visie is Eva niet de zondares, zoals gebruikelijk verstaan, maar juist iemand die de mens verlossing brengt.

De weigering van de RK-kerk om vrouwen als priester te accepteren is grotendeels gebaseerd op het paradijsverhaal. Maar dat kun je dus ook anders lezen, werkelijk heel anders.

Een andere vrouw die kerkelijk traditioneel in een kwaad daglicht is gesteld is Maria Magdalena. Ook de toegekende betekenis aan Maria Magdalena als boetvaardige zondares is niet houdbaar in het licht van de teruggevonden gnostische teksten. Wie was Maria Magdalena dan wel?

En hoe zit het dan met moeder Maria? Was zij werkelijk voor en na de geboorte van Jezus nog lichamenlijk maagd?

Kunnen we dat ook anders zien?

Als we de verhalen over deze drie vrouwen, Eva, Maria Magdalena en moeder Maria niet zien als letterlijke geschiedenis, maar als symboliek van de menselijke ziel, in de gnostische zienswijze dus, dan blijkt er een geheel andere betekenis in verscholen te zijn dan de traditioneel christelijke. En die heeft ook gevolgen voor de rol van de vrouw in het alledaagse leven.

Bram Moerland schreef enkele boeken over de gnostiek. Zijn laatste boek is *Schatgraven in Thomas, de oorspronkelijke betekenis van het Thomas-evangelie*.

## 14 februari ~ Valentijnsdag



Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt elk jaar gevierd op 14 februari.

Paus Gelasius I riep in 496 n. Chr. 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.

Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint Valentijn. Eén was priester in Rome en ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier

om dezelfde persoon.

Over Sint Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is ingesteld om de oude Lupercalia een Romeins vruchtbaarheidsfeest, te vervangen. Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter ere van vruchtbaarheidsgod Lupercus. Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed door wolven.

Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. Toen in Europa het Christendom opkwam, werd dit ‘heidense’ feest natuurlijk door de kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijnsdag.

## **14 februari ~ Winterwandeling: De Vennebulten**



Op zondag 14 februari a.s. organiseert de NPB, o.l.v. dhr. Peter Samwel, een meditatieve winterwandeling. We verzamelen vanaf 9.30 uur in café de Radstake aan de Twente-Route 8.

Om 10.00 uur start de boswandeling. Deze zal maximaal een uur in beslag nemen. Na afloop drinken we met elkaar koffie & thee in café de Radstake.

Voor wie wil: breng gerust een introduc e mee.

Een ieder is van harte welkom!

## **Vrijdag 26 februari Caf  Cult in de Eendracht film “Entre les Murs”**

**Zaal open 20.00 uur Aanvang film 20.30 uur**

**Entree : vrijwillige bijdrage**

*Entre les Murs* is gebaseerd op de gelijknamige roman van de voormalige leraar Fran ois B gaudeau, die ook de hoofdrol speelt. Fran ois maakt zich klaar als leraar van de vierde klas voor een nieuw jaar op een middelbare school in een moeilijke wijk. Culturen en denkwijzen botsen vaak met elkaar in het klaslokaal, dat een afspiegeling is van de hedendaagse maatschappij. Hij speelt/is een docent die niet gelooft in de harde hand, maar met grappen en overredingskracht zijn klas bij de les probeert te houden. Ook de leerlingen zijn allemaal amateur-

acteurs, die door regisseur Cantet langdurig zijn gecoacht en onvoorstelbaar naturel en levendig voor de camera spreken en bewegen. De leerlingen treden allemaal op onder hun eigen naam, net als de leraar François.  
Op het Filmfestival van Cannes won de film een Gouden Palm.

## Februari

1. Februari nat en koel? Dan is juli dikwijls heet en zwoel...
2. Schijnt met Maria Lichtmis (2 febr.) de zon door de toren, dan komt er nog net zoveel kou na als tevoren.
3. Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas.

*Peter Samwel*

### **Gedicht :**            **Geloof, hoop en liefde**

*Geloof kom je niet te boven  
zonder te geloven  
in het wonder om je heen*

*Hoop gaat ten onder  
als je leeft zonder het wonder  
om je heen*

*Liefde valt in duigen  
als je niet kunt getuigen  
van het wonder om je heen*

*Verwonder je  
het wonder  
kan niet zonder  
je geloof, hoop en liefde om je heen.*

*CV*

## Religieuze feestdagen februari 2010



- **2 februari** - Maria Lichtmis (Katholieke Christenen)
- **13 februari** - Maha Shivratri (Grote nacht van Shiva - Hindoeïsme)
- **14 t/m 16 februari** - Carnaval (Katholieke Christenen)
- **14 februari** - Xin Nian (Chinees Nieuwjaar)
- **14 februari** - Valentijnsdag
- **15 februari** - Dood van Boeddha
- **17 februari** - Aswoensdag (Katholieke Christenen)
- **26 februari** - Moeloed an nabi (Geboorte van de profeet Mohammed - Islam)
- **28 februari t/m 1 maart** - Poerim (Lotenfeest - Jodendom)

## **GEMEENTEAVOND 6 maart 2010**

*Op zaterdag 6 maart zal het Gendrings Toneel voor ons Het Veen-spoek opvoeren, een plattelandskomedie in drie bedrijven.*

*Door eeuwenoude bossen en geheimzinnige veenmoerassen liep vroeger de oude Hessenweg naar Duitsland. Nu woont, in de boerenherberg "De Vier Winden", als laatste van haar geslacht Treute Wapsebokse. Kamers verhuren doet ze niet meer en in het naburige dorp vraagt men zich af hoe zij zich financieel redt. Weet Gore Smit, de kippenkoopman, er misschien meer van?*

*Dan arriveert er een ambtenaar van het ministerie die de roofvogelstand komt inventariseren. En een nieuwe grenscommies, vurig en jong, die nog carrière moet maken. En Betty, de dochter van Treukes zuster Bertha, die haar wettig erfdeel komt opeisen en van de verkommerde herberg weer een bloeiend bedrijf wil maken.*

*Het wordt Treute allemaal te veel.*

*Als dan plotseling op maanloze avonden ook nog het veenspook de mensen de stuipen op het lijf gaat jagen, blijkt dat sommige mensen niet zijn wat ze lijken te zijn.....*

*In de pauze worden er door De Vrouwenclub weer loten verkocht.*

*Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje nog wat na te praten.*

*Plaats : De Eendracht, Beatrixstraat in Varsseveld*

*Aanvang : 19.30 uur (let op het vroege tijdstip!)*

## **Van de bestuurstafel**

Weinig bijzonderheden deze keer, wel een nadrukkelijke vraag aan de vertegenwoordigers van clubs, commissies, de zondagsschool en het kerkkoor.

Het bestuur is bezig met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. De officiële uitnodiging treft u aan in de volgende uitgave van Eendracht, maar noteert u de datum alvast: 23 maart.

In de vorige jaarvergadering is afgesproken dat jaarverslagen van clubs en commissies niet meer worden voorgelezen, maar worden gepubliceerd in de Eendracht. Daarom vragen we nu jaarverslagen in te sturen naar de secretaris, Ina ter Maat. Dan kan via de mail, het mailadres vindt u achter op ons maandblad, of schriftelijk. De bijdragen dienen uiterlijk 15 februari binnen te zijn. De jaarverslagen verschijnen in de eerstvolgende Eendracht.

Er blijkt behoefte te bestaan om vaker na een viering koffie te drinken. Dat gaan we nu twee zondagen in de maand doen. Wanneer er koffie is na afloop, wordt dat vermeldt in het overzicht, achter op de Eendracht.

De eerstvolgende keer dat we koffie drinken is na de meditatieve wandeling op 14 februari. We drinken koffie op een voor velen bekende plek: De Radstake in Heelweg. We heten u alvast van harte welkom.

## In gesprek met: Bert Vinke



**Bert Vinke (61) zit sinds 1963 achter het orgel.**

**Begonnen op het harmonium in het toenmalige gebouw Pro Rege in Varsseveld, is hij al jarenlang ‘verantwoordelijk organist van de PKN-gemeente Varsseveld’. In gesprek met een gedegen vakman, die regelmatig in onze NPB te beluisteren is.**

Het gesprek vindt plaats op een koude januari-avond in de Grote Kerk van Varsseveld. “Kijk”, zegt hij, terwijl we de trap naar het orgel beklimmen: “Dit vind ik nou het mooiste moment van de dag. De avond en dan de stilte in het gebouw. De akoestiek komt nu het best tot zijn recht.”

We nemen plaats achter het imposante Knipscheer-orgel dat dateert van 1860, genoemd naar orgelmaker Knipscheer. Door Bert gekwalificeerd als een ‘mooi, romantisch orgel’. Hij pakt partituren en trekt een paar registers open. Op kousevoeten bespeelt hij de pedalen. De kerk vult zich met Sonate IV uit Mendelssohns Orgelcomposities. “Dat boek heb ik eens bij het orgel van de NPB gevonden. Ik kende Mendelssohn niet, totdat ik bij de NPB kwam spelen. Het boek was ooit van Wim Gussinklo.”

Het organistenbestaan begon voor de Westendorper Vinke toen iemand een keer zei: ‘is dat niks voor jou, orgel spelen?’ “Thuis hadden wij een klein harmonium en daar speelde ik soms op. Het leek mij inderdaad wel wat, orgel spelen. Ik ging op les bij Willem Maatkamp, de



dirigent. Later bij mevrouw Obbink, de vrouw van het hoofd van de Knienenbulte-school. Ik leerde marsjes en walsjes.” Bert demonstreert dat hij deze lesstof nog niet vergeten is. De driekwartsmaat rolt door de kerk.

Voor de jeugdige Vinke waren de marsjes en de walsjes niet genoeg. Hij ging in de leer bij Tuenter van het Joostenhuus, organist van de Keurhorstkerk die een Duitse lesmethode hanteerde: de Harmonium Schule. Andere koek, maar het was door de aanpak van Tuenter dat Bert door de orgelmuziek gegrepen werd. “Tuenter leerde mij noten lezen en tellen. Hoe hij orgel speelde, dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik vond het zo knap wat die man deed. Hij ging gewoon zitten en begon. Zo wilde ik dat ook.”

Toen deze gedachte post had gevat vloeiden de lessen in elkaar over en kwam Bert vanachter het harmonium in Pro Rege, achter het orgel in de Laurentiuskerk en de Adventkerk in Varsseveld en de Keurhorstkerk in Sinderen. Soms wel twee keer op een zondag en als het zo uitkwam ook bij rouw- en trouwdiensten door de week. Dat doet hij nog, die bijzondere diensten vallen te combineren met zijn dagelijks werk.

Toen Wim Gussinklo, de vaste organist van de NPB in Varsseveld plotseling overleed, werd Bert ook een van de vaste bespelers van het elektro-pneumatische Koch-orgel in het Witte Kerkje aan de Doetinchemseweg.

Lessen bleef hij volgen. Op de Muziekschool in Doetinchem en bij organist Roel Smit. “Van hem leerde ik muzikaal te spelen. Je kunt wel strak noten spelen, maar daar wordt het niet mooier van. Je moet er ook iets in weten te leggen.”

Hij pakt een ander nummer van de stapel, ‘O Solutaris’; een werk van de componist Colin Mawby en hij kijkt even langs de registers van de Knipscheer. “Laat ik er een bibbertje bij doen”, zegt hij als aan





een van de zwarte knoppen trekt. Waarbij ‘bibbertje’ organistentaal is voor tremolo, oftewel een triller. “Misschien dat het de kerkganger niet opvalt wat je als organist met een nummer doet, maar als begeleider wil ik er wat van maken. Dat is het mooie van dit werk. Je voegt iets toe.”

Bert, in het dagelijks leven product-engineer bij werkvoorzieningsschap Hameland in Aalten, bereidt zich ondanks zijn jarenlange ervaring gedegen voor op elke dienst of viering. “Ik wil van tevoren weten wat er moet gebeuren. Ik wil niet voor verrassingen komen te staan. In een dienst voert de organist de gemeentezang aan en als het soepel loopt, raakt de voorganger ook gemotiveerd.” Om die reden blijft hij ook studeren. Een boek met daarin bewerkingen van gezangen heeft hij pas aangeschaft.

Hij is met Jarik de Graaff de vaste bespeler van het orgel in de NPB. Binnen de PKN-gemeente Varsseveld maakt hij deel uit van de vaste kern van in totaal vijf organisten: “Een hele fijne club.” Bert is in dit gezelschap de man met de langste staat van dienst, al kunnen de anderen er ook wat van. Ooit waren ze samen 150 jaar organist en gaven bij die gelegenheid een concert.

De mooiste muziek zit voor Bert in de Lijdenstijd. “Daar zit zoveel moois in. Dat is voor een leek haast niet te bevatten. De Mattheus Passion bijvoorbeeld. Het is niet voor te stellen dat dat door iemand geschreven is”.

“Voor de laatste kerstavonddienst van de NPB kwam Irma ten Brinke aan met franse kerstliedjes. Die liedjes kende ik niet, dus ik ben ze gaan leren. Het was prachtig!. Daar kan ik dan zo van genieten.”

MC

## **60+CLUB**

### **Verslag Nieujaarsvisite**

Dinsdag 12 januari was weer de traditionele nieuwjaarsvisite van de 60+-club. Janny opende met een toepasselijk gedicht. Zo'n dertig personen hadden het winterse weer getrotseerd en konden genieten van de koffie en thee met door Willy Semmelink heerlijk gebakken nieuwjaarskniepertjes. Zoals het hoort op een visite werd er gezellig gepraat en met elkaar van gedachten gewisseld. Natuurlijk was er ook weer gezorgd voor een hapje en een drankje.

Rond drie uur kwamen zelfs Thomasvaer en Pieternel nog even langs met een terugblik op het jaar 2009, wat bij de aanwezigen goed in de smaak viel en Gerda vertelde nog over haar beste "vriend" De Wandelstok. Tegen half vijf ging iedereen dan ook voldaan naar huis.

### **Uitnodiging 60+-club 9 februari 2010**

De volgende bijeenkomst waarvoor u van harte wordt uitgenodigd is op dinsdag 9 februari om 14.30 uur in de Eendracht. De heer Samir Cheragwandi vertelt dan over zijn vlucht uit Irak.

De heer Cheragwandi is geboren in Bagdad en opgegroeid in een gezin met negen kinderen. Irak maakt deel uit van Koerdistan, waartoe ook Turkije, Iran en Syrië behoren. In zijn studententijd (hij studeerde medicijnen) trok hij zich het lot van zijn volk de Koerden erg aan waardoor hij uiteindelijk gedwongen werd te vluchten. Hij sloot zich aan bij de Koerdische bevrijdingsbeweging en bood zijn hulp aan als arts. Na verloop van tijd werd de situatie voor de Koerden onhoudbaar en vluchtte hij naar Iran en kwam hij via de Verenigde Naties in Nederland terecht en kreeg hier een verblijfsvergunning. Zijn opleiding tot longarts begon in 1977 en volgde hij in Enschede en daarna nog twee jaar in Groningen in het Academisch Ziekenhuis. Sinds 1983 werkt hij als longarts in het Koningin Beatrixziekenhuis in Winterwijk. Het belooft een heel boeiende en leerzame middag te worden. Wij hopen dan ook velen van u te mogen begroeten.

## **Agenda 60+Club**

09 mrt. 2010 : Dhr. J. Elferink uit Silvolde over vlinders

13 april 2010 : Dhr. Bakker, apotheker in Varsseveld.

“Gebruik/misbruik medicijnen”.

11 mei 2010 : Dhr. J. Huttinga. Jachtopziener Kroondomeinen

Over “Gekroond wild”.

**Bert Scheuter is een van de columnisten van de rubriek Door Achterhoekse Ogen die elke zaterdag in de Gelderlander verschijnt. Op zaterdag 9 januari verscheen onderstaande column van zijn hand, die we u niet willen onthouden.**

### **Völ' heil en zegen**

Tegenwoordig hoor je ‘t minder, maar in mijn jeugd in de jaren vijftig en zestig wenste bijna iedereen in mijn omgeving elkaar op de eerste en tweede nieuwjaarsdag: “Völ’ heil en zegen”. De ouden zeiden het. Wij kinderen zeiden “Gelukkig Ni-jjaor” en een enkele durfal voegde daar héél soms aan toe: “... he-j de toete al klaor?” Beetje brutaal natuurlijk. Maar als wij het zelf niet zeiden, riepen de ouden het wel van achter hun nieuwjaarsborrel en deden dan hilarisch, onder elkaar, alsof ze onze snoepgedachten konden lezen. Ik vond altijd dat die volwassenen ons daarmee een beetje voor schut zetten. Ik was daar als kind heel gevoelig voor. Logisch dus, dat later, in mijn puberteit, “Gelukkig Ni-jjaor” een beetje kinderachtig ging klinken. Aanvankelijk enigszins schuchter ging ik over tot “Völ’ heil en zegen”, de wens der volwassenheid, het doel der puber. “Völ’ heil en zegen” ging mij na wat oefenen goed af, ik was keurig gesocialiseerd. Totdat een jongen die indertijd in de buurt woonde, mij fijntjes toezemelde dat ik dat niet meer moest zeggen. Hoe nu? Inmiddels was ik jong volwassene geworden, mocht ik plotseling niet meer “Völ’ heil en zegen” zeggen? En hij met zijn paar jaar ouder wel? Het bleek dan ook niet om leeftijd te gaan. Deze gereformeerde jongeling meende dat het mij, vrijzinnig opgevoed - en dus in zijn ogen kennelijk een ‘ongelovige’, niet paste

om een ander “Völ’ heil en zegen” te wensen. Eerlijk gezegd had ik het altijd als een soort ‘nieuwjaarsmantra’ beschouwd en was de diepere betekenis van “Völ’ heil en zegen” nooit tot in de exegetische fines-ses tot mij doorgedrongen. Voor het eerst proefde ik de volle betekenis van de woorden. Ik begreep nu dat ik in zijn ogen niet gemachtigd was om een door God uit te voeren heilswens uit te spreken. Iemand de zegen van de Heer toewensen was kennelijk voorbehouden aan hen die volmondig het geloof ‘Der Waren’ beleden. En daar hoorde ik in zijn ogen uiteraard niet bij ...

Daar zat wat in. Het was mij plotseling duidelijk dat ik deze wens niet meer over mijn lippen zou kunnen krijgen. Als God zó exclusief was, wilde ik er niets meer mee te maken hebben. Mijn buurjongen had het gered om mij voor jaren op het atheïstische pad te jagen. Ik had in één klap en voor altijd een gevoelige snaar ontwikkeld voor iedereen die een tofelemoonse exclusiviteit in het enige en ware geloof aan de dag legt. Tegen die buurjongen riep ik daarna van afstand zo recalcitrant mogelijk “De Ballen” op nieuwjaarsochtend. Een wens die ik exclusief voor hem reserveerde. Een hand heb ik ‘m nooit meer gegeven. Toen hij wat later de buurt verliet was ik gelukkig ook verlost van dat ordinaire “De Ballen”.

Het heeft jaren geduurd voordat ik weer op goede voet was met God en de bijbel en nu ik dit allemaal zo opschrijf lijkt dat een klein wonderdje. Ik voel nog wel steeds de kwaadheid over dat exclusieve geloven. Ik krijg nog steeds jeuk als ik er de exponenten van zie en hoor. Maar mij hebben ze niet meer. God is groter dan hen. Ik wens u “Völ’ heil en zegen”!

Bert Scheuter

## **Hart van Varsseveld**

In het nieuw te bouwen centrum van Varsseveld komt straks midden op het plein hoogstwaarschijnlijk een 'Hart van Varsseveld'. Eén van de initiatiefnemers Henk Beunk heeft daar nu al een gedicht voor geschreven dat we u niet willen onthouden.

## ***Het hart***

*op de juiste plek*

*omgevings-  
en vergevings-  
gezind*

*heb uw naasten lief..*

*aandacht  
schenken aan  
denken aan*

*onopvallend  
aanwezig  
zijn en blijven*

*vriendschap  
het praatje  
de gedachte*

*sta en zit  
eens even stil  
bij anderen*

*.. gelijk uzelf*

*met uw hart  
bij het hart  
op de juiste plek*

*een steunpunt*

## **Spreuk van de maand**

**Wees nooit bang voor veranderingen;  
Wees eerder bang dat u vast komt te zitten.**

(Maria Fontaine)

## **OPROEP**

Zoals in de jaarvergadering van 2009 is afgesproken zullen de jaarverslagen van de diverse commissies en clubs niet meer worden voorgelezen tijdens de jaarvergadering.

Verzoek van het bestuur; Uw jaarverslag in te leveren bij een van de bestuursleden. Als het kan digitaal en als bijlage.

Geschreven verslagen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Uiterste in leverdatum 15 februari a.s.

Alvast bedankt voor uw medewerking

## **Notulen extra ledenvergadering d.d. 24 november 2009.**

1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter meldt dat er bericht van verhindering is van Rini Vreman, de familie Groenewold, Hans en Janny Nijhof, Johan Klein Hesselink en Margreet Middelkoop.

2. Vaststelling agenda.

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3. Notulen extra ledenvergadering d.d. 8 oktober 2009.

De notulen worden voorgelezen door de secretaresse. Opgemerkt wordt dat er in het beleidsplan gesproken wordt over acht gezinsdiensten en niet over acht diensten van de zondagschool, zoals in de notulen wordt vermeld. De notulen worden vervolgens vastgesteld.

#### 4. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.

#### 5. Ingekomen stukken.

Hans en Janny Nijhof hebben schriftelijk aan het bestuur laten weten geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie met de afdeling Aalten. Ze missen informatie over de contributieverhoging waarover deze ledenvergadering moet beslissen.

#### 6. Aansluiting van de afdeling Aalten.

Op de vorige ledenvergadering was niet het vereiste aantal leden om een rechtsgeldig besluit over de fusie met de afdeling Aalten te nemen. De aanwezigen destijds waren niet tegen de fusie. De aanwezigen nu zijn eveneens niet tegen de fusie. De afdeling Aalten-Winterswijk is in oktober akkoord gegaan. Het bestuur zal de fusieplannen verder uitwerken.

Sam Blom: moet het huishoudelijk reglement worden aangepast?

Voorzitter: dit wordt nagekeken.

#### 7. Contributieverhoging.

Ook Sam Blom mist voor-informatie over de voorgestelde contributieverhoging.

De penningmeester meldt dat het niet gebruikelijk is voorafgaand aan de ledenvergadering informatie over voorgestelde contributieverhoging te verspreiden. Leden worden er op de ledenvergadering over geïnformeerd en kunnen vervolgens hun mening geven. Wellicht kunnen de voorstellen voor contributieverhoging in de toekomst voorafgaand aan een ledenvergadering ter inzage worden gelegd.

De penningmeester geeft een toelichting op het voorstel de contributie van 105 euro naar 145 euro per jaar te verhogen voor een periode van drie jaar. Uitgangspunt is dat contributie van een geloofsgemeenschap voor iedereen opgebracht moet kunnen worden. Om de begroting op basis van een ledenaantal van 525 voor Varsseveld sluitend te houden, wordt voorgesteld de contributie naar 145 euro per jaar te brengen. Ook wordt leden gevraagd de vrijwillige bijdrage wat op te trekken.

Sam Blom vraagt of aansluiting van Aalten in het contributievoorstel



is verwerkt.

De penningmeester: Aalten is buiten beschouwing gebleven.

Verder wordt opgemerkt dat het kleine aantal aanwezigen deze avond een belangrijk besluit moet nemen. Het ware beter geweest dat meer leden aanwezig waren geweest.

Voorgesteld wordt in een brief aan de leden de contributieverhoging goed te motiveren en ze te wijzen op de mogelijkheid dat indien verhoging op financiële bezwaren stuit, er individueel met de penningmeester afspraken gemaakt kunnen worden.

De voorgestelde contributieverhoging wordt vastgesteld.

Sam Blom vraagt of de hoogte van het donateurschap al bekend is.

Voorzitter: dat moet door een volgende algemene ledenvergadering vastgesteld worden.

## 8. Rondvraag.

Sam Blom maakt de complimenten over de wijze waarop Jan Meerdink de administratie heeft achtergelaten. Geïnformeerd wordt naar de gebruikersvergunning voor De Eendracht. Die is inmiddels gevonden. De vergunning moet in het pand getoond kunnen worden.

Joke v.d. Wijk merkt op dat het vriendelijker overkomt als leden gratis toegang hebben tot de lezingen. Entree ligt nu op 7,50 euro. Toegang Cafe Cult is vrij, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Suggestie is dat voor de leden ook te doen. De voorzitter stelt voor daar dan in het nieuwe lezingen seizoen mee te beginnen.

## 9. De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.

## Giften

In het decembernummer is verzuimd te vermelden dat er € 15.00 is ontvangen bestemd voor de bloemenpot.

In januari werd 2 x € 10.00 ontvangen van NN en 2 x € 5.00 van NN en via Peter Samwel werd € 50.00 ontvangen van NN.

Alle gevers heel hartelijk dank daarvoor.

## Schooljournaal.



De eerste helft van het schooljaar heb ik met de kinderen van beide scholen de eerste map van de methode: "Het verhaal centraal" doorgewerkt.

De centrale thema's in het eerste deel waren:

Ik ben ik, De ander, De wereld, Het leven en De tijd. De lessen duren maar een half uur, maar het blijkt met een

beetje schipperen toch voldoende een afgeronde les te geven of de les over twee weken te verdelen.

In het volgende deel van het schooljaar ga ik verder met de tweede map. Weer een uitdaging voor mij en de kinderen.

Ik zal de komende maanden ook weer deelnemen aan een bijscholingscursus. In dit geval de cursus: Verhalend ontwerpen o.l.v. Ellen Reehorst.

Ik zal u daarvan op de hoogte houden. Tot de volgende keer.

Jan Sevink

## Agenda Vrouwenclub

28 januari	Bingo
11 februari	Ben Kraan over zijn reis naar Nieuw Zeeland
25 februari	Spel avond
11 maart	Bloemschikken
25 maart	Dia avond door mevr. Radstake
8 april	Middag uitstapje
22 april	Verrassingsavond
6 mei	Afsluiting seizoen met etentje



## Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, p.samwel@kpnplanet.nl.
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**  
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, brinkekuiperij@chello.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, termaatenco@hetnet.nl
- Penningmeester/administrateur:** Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, g.j.hengeveld@chello.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49.
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld , h.m.hengeveld@zonnet.nl
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld , Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:** Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, h.rottink@upcmail.nl
- Verzendklaar maken:**  
Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor, Mevr. J.E. Sturris-Heijink, Mevr. M.Ankersmit-Vriezen en Mevr. I.Jansen-van Braak.
- Kopij adressen en redactie:**  
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl, Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl.
- Leiding zondagsschool:**  
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst Varsseveld :** zie: **Secretaris**
- Autodienst Dinxperlo :** **Mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008**

# februari 2010



- |                       |          |   |
|-----------------------|----------|---|
| Zondag<br>7 februari  | 10.00 u. | Geen viering  |
| Zondag<br>14 februari | 10.00 u. | Winterwandeling Vennebulten o.l.v.<br>dhr. Peter Samwel.<br>Vertrek vanaf de Radstake (Twente-Route 8).<br>Na afloop koffie & thee. |
| Zondag<br>21 februari | 10.00 u  | Voorganger mevr. Hermien Bleumink.<br>Na afloop koffie & thee.  |
| Zondag<br>28 februari | 10.00 u. | Voorganger dhr. Marchel Chevalking.<br>Thema: "Kans van slagen".  |
|                       | 9.45 u.  | NPB-viering in Den Es, Voorganger<br>dhr. Peter Samwel.   |
| Zondag<br>7 maart     | 10.00 u. | Viering met klassieke muziek, voorganger<br>dhr. Peter Samwel m.m.v. Irma ten Brinke.<br>Na afloop koffie en thee.                  |