

December 2003

Zondag 30 november	9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es' 1e Adventsdienst, ds A.M.J. Meijer: Thema: "De kleuter en de dierentuin" bij Matth. 31-12
Zondag 7 december	10.00 uur: 2e Adventsdienst; Ds A.M.J. Meijer; thema: "Een God die naar ons omziet", bij Jesaja 43:18-19
Vrijdag 12 december	16.30 uur weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J. Meijer.
Zondag 14 december	10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Het einde van een lange nacht', bij Jesaja 21:8 . Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht; voorbereidingen voor de kinderkerstdienst op 21 december.
Zondag 21 december	10.00 uur KERSTVIERING VAN DE ZONDAGS-SCHOOL, dit jaar weer in de kerk. Aan deze dienst verlenen de kinderen en de leiding van de zondagsschool hun medewerking. Na afloop gezellig samenzijn in de Eendracht en chocolademelk en versnaperingen.
Woensdag 24 december	19.30 uur: KERSTAVOND-DIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Tederheid", bij Rom. 12:10. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink. Tijdens deze dienst is er peuteroppas in de achterzaal.
Donderdag 25 december	10.00 uur: KERSTMORGENDIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Drie vragen" bij 1 Joh 5:13-15. Tijdens deze dienst is er peuteroppas.
Woensdag 31 december	19.30 uur: OUDEJAARSDIENST; ds A.M.J. Meijer, thema: 'Voorbijgaan of groei', bij Psalm 90. Tijdens deze dienst zal onze organist de heer Bert Vinke enkele orgelwerken ten gehore brengen.
Zondag 4 januari 2004	9.45 uur NPB-dienst in 'Den Es'. Mw Angelique Niks- van Oosten, haar thema luidt: 'Vertrouwen hebben' bij psalm 127.
Zondag 11 januari 2004	10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Liefde is...." Bij Lucas 4:21-30 Na afloop van deze dienst is er koffie in de Eendracht.

Kersteditie

69^{ste} Jaargang

No. 514

December 2003

IN DIT NUMMER O.A.:

In gesprek met August Meijer: "Wat goed is..."	pag. 11
Ringleiding in de kerk vernieuwd	pag. 16
Jeugdwerk in wording	pag. 18

VIER BRANDENDE KAARSEN IN DE ADVENTSKRANS

Het was stil, zo stil, dat men hoorde hoe de kaarsen met elkaar aan het converseren waren.

Met gebroken stem zei de eerste kaars: "Ik heet 'vrede'. Mijn licht brandt maar de mensen verzaken de vrede. Alom is er geweld en oorlog. Ze willen de vrede niet." Haar licht werd steeds kleiner en doofde langzaam uit.

De tweede kaars flakkerde en zei: "Ik heet geloof, maar ik ben overbodig. De mensen willen van God niets meer weten. Het heeft geen zin dat ik brand." Er ging een tochtje wind door de kamer, en de tweede kaars was ook uit.

Stamelend en bedroefd melde zich de derde kaars en nam het woord:

"Ik heet liefde, maar ik heb geen kracht meer om te branden. De mensen hebben mij ter zijde geschoven. Ze zien alleen zichzelf en de naaste, die zij zouden moet liefhebben, niet." En met een laatste opflakkering ging ook haar vlammetje uit.

Toen kwam er een kind de kamer binnen. Die keek naar de kaarsen en zei: "Maar, maar, jullie zouden toch moeten branden en niet uit zijn!" En van verdriet rolde de traantjes over



haar wangen.

Toen melde zich de vierde kaars en nam het woord: “Heb geen angst kleine meid!, zolang ik brand, mogen ook de andere kaarsen weer aangestoken worden en branden. Ik heet namelijk ‘de hoop’.”

Met een lucifer nam het kind het licht van de kaars van de hoop en stak de anderen daar weer mee aan.

(Uit een maandblad van een Evangelische gemeente in Mecklenburg-Vorpommeren, het voormalige Oost-Duitsland)

Deze parabel geeft op een indringende wijze ontwikkelingen weer die type-rend zijn voor het huidige tijdsgewricht. Er klinkt echter ook hoop in door. Steeds meer mensen gaan de oppervlakkigheid doorzien en zoeken weer tastend naar waarden die het leven inhoud en verdieping geven. Het aloude Kerstverhaal kan hiervoor een bron van inspiratie zijn. Daarom hoop ik velen van u tijdens de adventsdiensten en kerstdiensten te mogen begroeten om samen met u het feest van de hoop en de overwinning van de zachte krachten te mogen vieren.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken.

Op zaterdag 25 oktober 2003 overleed op 58-jarige leeftijd mevrouw

Joke Dimmendaal-Kerkhof

Enkele dagen voor haar overlijden zei Joke nog tegen mij:

“Ik heb een mooi leven gehad en alles volbracht wat er te volbrengen viel. De kinderen hebben hun bestemming gevonden. En ik heb acht-en-twintig prachtige jaren met Harm gekend en ik ben dankbaar dat ik mijn moeder tot haar einde toe heb kunnen bijstaan.” Op geen enkele manier zinspeelde zij er op, dat haar leven te kort was geweest. Ze had zich al met een naderend einde verzoend. Een uiting van haar sterke karakter en nuchtere kijk op de werkelijkheid. Iets dat altijd al kenmerkend voor haar is geweest. Samen met haar broer Dolf groeide zij op in een fijn gezin in Westendorp. Na de lagere school doorliep zij met goed gevolg de Mulo waarna zij vele jaren kantoorwerk heeft verricht bij ‘Abstracta’. Zelfs na haar huwelijk met Harm is zij daar nog enige tijd werkzaam gebleven. Nadat de kinderen naar de lagere school waren is Joke nog weer voor een tiental jaren administratief werkzaam geweest bij een opleidingsinstituut in Terborg. Daarbij haar moederrol, die zij liefdevol vervulde, niet verwaarlozend. Zorgvuldig hield zij de vorderingen op school van Henri en Dolfien bij. Ze hield haar kinderen voor dat je om iets te bereiken je je inspanningen moet getroosten, maar anderzijds gaf zij ze voldoende ruimte voor

2

Eendracht - december 2003

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougooor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Eendracht - december 2003

27

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

- Tot en met december, data in overleg. 20.00 uur: “Levenservaringen”, in de Keurhorst o.l.v. Anneke den Hertog en Sonja Oskamp.
- Op zaterdagmorgen vanaf eind oktober: “Christmas Carols”, in de Keurhorst o.l.v. Mieke Eelting.

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN:

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

Op de leestafels bij de ingang van de kerk en de grote zaal van de Eendracht treft u een boekje aan met daarin vermeld de lezingen die door deze afdelingen worden gegeven.

ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE

PIT

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront stuurt ook dit jaar weer Kerstpakketten naar militairen die op vele plaatsen in de wereld (o.a. Irak) verblijven voor vredesmissies. Mocht u dit werk willen steunen dan kunt u uw bijdrage storten op gironummer 241 van Stichting PIT te Rijswijk.

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

10 december: Dag van de Rechten van de Mens

Op dinsdag 9 en vrijdag 12 december staat de werkgroep met een stand in de bibliotheek. Rond 10 december besteedt Amnesty aandacht aan de bescherming van mensenrechtenactivisten. Regeringen hebben de plicht om deze mensen te beschermen tegen iedere vorm van geweld, bedreigingen, vergelding, discriminatie of druk die kan voortkomen uit hun vreedzame activiteiten.

We vragen u een petitie te ondertekenen. Deze handtekeningen worden gestuurd naar 10 landen die niet voor deze bescherming zorgen. Dat zijn: de Filipijnen, Indonesië, Dem. Rep. Congo, Zimbabwe, Wit-Rusland, Turkije, Algerije, Israël en de Bezette Gebieden, Colombia en Guatemala.

Verder verkopen we kaarten en kaarsen, met de opbrengst hiervan kan het onderzoekwerk van Amnesty betaald worden. De brieven gaan deze maand naar Vietnam, Brazilië en Tunesië. Inlichtingen via telefoon: 617393 of 243077.



hun persoonlijke ontplooiing. Bij de ‘Werkgroep Westendorp’, hielp zij mee met het maken van kerstbakjes voor de bejaarden, het organiseren van het Sinterklaasfeest en het opzetten van cursussen. Ook de gemeentepolitiek had haar belangstelling. In de adviescommissie van de partij ‘Gemeentebelangen’ dacht ze mee over het beleid en stak haar liberale kijk op de zaken niet onder stoelen of banken. Ze voelde zich vrijzinnig in hart en nieren. Nadat Dolfien was gaan paardrijden ging Joke heel vaak met haar mee om Dolfiens prestaties gade te slaan. Als gevolg daarvan heeft zij een groot aantal jaren het wedstrijdsecretariaat vervuld van de Ponyclub Varus. Ook de inspanningen van Henri, bij de bouw van zijn huis, werden door Joke op de voet gevolgd. Voor haar moeder is Joke altijd de steun en toeverlaat geweest. Voor Harm een fijne vrouw en voor haar kinderen een grote stimulans. Moge de Eeuwige Harm, Henri en Mariska, Dolfien en Stefan aan dit grote verlies een plaats geven in hun hart.

Op woensdag 29 oktober 2003 overleed op 92-jarige leeftijd mevrouw

Berendina Willemina Wossink-Jansen.

Mevrouw Wossink-Jansen heb ik mogen leren kennen als een kranige, nuchtere en energieke vrouw. Iemand die zonder omhaal van woorden, heel direct en ongekunsteld zei hoe zij over bepaalde zaken dacht. Ook een vrouw van rustig doorgaan en niet opgeven. Want ondanks dat tragiek haar in het leven niet bespaard is gebleven door het verlies van haar drie-jarig dochtertje en het verlies van haar man en haar zoon Dicky, bleef zij positief in het leven staan.

Als Dina Jansen groeide zij op aan de Vossenbulten als jongste van een gezin van vier kinderen. Zoals vrijwel alle meisjes in die tijd, moest Dina na de Lagere School uit werken op een boerderij. Na haar huwelijk met Johan Wossink vestigden zij zich op een pachtboerderij in Halle. In 1939 konden zij een stuk grond kopen aan de Doetinchemseweg alwaar zij het huis op bouwden waar zij hun verdere leven zouden blijven wonen. In het hartje van de winter van 1945, meldde zich een meisje uit Den Haag, die op de fiets naar de Achterhoek was getrokken in de hoop hier voor haar ouders nog wat eetbaars op de kop te kunnen tikken. De heer en mevrouw Wossink hebben dit meisje toen liefdevol voor enige tijd in huis opgenomen en haar daarmee de kans gegeven om weer op krachten te komen. Dit contact met deze vrouw is blijven bestaan en zij noemde Dina haar tweede moeder. Dina was een goede moeder voor haar zoons Bernard en Dicky. Voor haar was het leven een kwestie van plichtsbetrachting. Haar man en zoons bijstaan betekende voor haar de vervulling van haar leven. In 1976 werd haar man ziek. De laatste maanden van zijn leven heeft zij hem met niet aflatende energie verzorgd en verpleegd. Samen met Dicky, die thuis was blijven wonen, zette zij het leven voort en hielp zij

Dicky met zijn appel- en aardappelhandel. In 1994 werd Dicky ernstig ziek. Ook hij moest een zware lijdensweg gaan. Ondanks dat zij toen ook al in de tachtig was, is zij geen dag van zijn zijde geweken en heeft ook hem tot zijn dood in november van dat jaar verpleegd. Tot voor minder dan een jaar terug heeft zij nog zelfstandig haar in huis aan de Doetinchemseweg gewoond. Wij wensen Bernard en Grada, Han en Evelien, Wouter en Bianca en Martijn sterkte bij dit verlies.

Op vrijdag 31 oktober 2003 overleed op 51-jarige leeftijd de heer

Hans Radstake.

Hans' ouders waren al op leeftijd toen hij geboren werd. Zijn jeugd heeft hij, ondanks de goede zorgen van zijn ouders, niet als gemakkelijk ervaren. Na de H.T.S.-elektrotechniek met goed gevolg te hebben afgerond vond hij werk bij Tomassen & Drijver en later bij de Kema.

De aanhef van het 'In memoriam' dat zijn vriendin Henriëtte tijdens de gedachtenissamenkomst uitsprak luidde: 'Geknokt om te kunnen leven.' Ik laat hieronder enkele passages uit deze toespraak volgen:

“Toen ik Hans leerde kennen werkte hij als vrijwilliger op een camping in Frankrijk. Hij had toen net een moeilijke periode achter de rug. Er was een kwaadaardige tumor uit zijn arm weggehaald. Ook was hij nog bezig een zware depressie te boven te komen. Daarom was hij naar Frankrijk gegaan. Hij hoopte daar inspiratie op te doen om een manier van leven op te kunnen zetten die goed zou zijn voor hem en uiteindelijk ook voor Nanneke en de kinderen. Er groeide een diepe liefde tussen ons. Ik zag steeds meer bijzondere en leuke kanten van hem. Hij had een heel brede belangstelling: diepe liefde voor de natuur, maar ook voor techniek, muziek in het algemeen en Beethoven in het bijzonder, motoren, buitengewoon goed dingen kunnen maken, nauwkeurig, een zachtaardig maar zeer hilarisch gevoel voor humor; een creatief denker, filosofisch en bezig met grote levensvragen. Een zoeker met de bereidheid om ook vanuit een ander perspectief te kijken. Naar mij toe heel open in hoe hij alles beleefde. Bij dit alles was Hans vooral heel zorgzaam voor iedereen of alles waar hij iets mee had. Voor Niki en Eline was zijn grote zorg dat zij het gemakkelijker zouden krijgen in het leven. Hem was daar alles aan gelegen. Hans was ook zorgzaam naar zijn zus Gerda. Het spijt mij bijzonder dat er maar zo weinig mensen zijn die Hans echt hebben leren kennen, omdat Hans zich niet zo toegankelijk opstelde. Het is mij duidelijk geworden dat dit ontstaan is vanuit een enorme kwetsbaarheid. Voor mij was Hans goed zoals hij was. Nanneke en ik hebben beiden van Hans gehouden, ieder op onze eigen manier. Nu moeten wij hem loslaten. Ik ben intens gelukkig dat ik Hans heb mogen leren kennen.”

per jaar. Vanaf 65 jaar geldt een gereduceerd tarief van €22,75 per jaar. Heeft u interesse of kent u mensen in uw omgeving die voor deze dienstverlening in aanmerking (willen) komen, neemt u dan contact op met de Openbare Bibliotheek in Varsseveld, Borchgraven 4, tel. 0315-242092, waar men u graag nadere informatie zal geven.

NOG ENKELE FOTO'S



*Hr. en mevr. Vreeman
in bruidskleding.*

Kinderen van de zondagsschool

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie of thee.

- Dinsdag
20 januari 2004 Ds. A. Schoneveld, oud geestelijk verzorger van de Rekense Inrichtingen, met het thema: "Ervaringen van een gevangenispredikant".
Mensen aan de rand van de samenleving, zijn soms de meest interessante mensen. Ds Schoneveld weet hierover op een zeer onderhoudende en soms zelfs ontroerende wijze te vertellen.
- Dinsdag
17 februari 2004 Ds. Menno Rougoor: "Religie en humor".
Wie ook van godsdienstige zaken het betreffende weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is.
- Dinsdag
23 maart 2004 Mw. Lidwien van Geffen: "De diepere betekenis van sprookjes". De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen.

OPENBARE BIBLIOTHEEK VARSSEVELD

De Openbare Bibliotheek Varsseveld kent sinds jaar en dag een "Dienst Boeken aan Huis": een bibliotheekvoorziening voor mensen die graag lezen, maar vanwege leeftijd, ziekte of andere handicap niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen gaan.

Zij krijgen hun boeken en tijdschriften aan huis bezorgd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Na aanmelding volgt een kennismakingsbezoek door een medewerkster van de bibliotheek. Zij vraagt naar leesinteresses en wensen en informeert de nieuwe gebruiker over de bibliotheekmogelijkheden. Indien gewenst is er een collectie grootletter boeken beschikbaar. Ook is er een ruime collectie video's en muziek CD's. In de bibliotheek worden boeken en tijdschriften uitgezocht en via een kaartsysteem wordt bijgehouden wat er gelezen is. Daarna bezorgen de vrijwilligers de collecties bij de gebruikers thuis. Dit gebeurt afhankelijk van de wensen eens per 3 of 6 weken. Het is ook mogelijk om alleen in de wintermaanden hiervan gebruik te maken. Uiteraard is er alle ruimte voor sociaal contact.

De kosten bedragen alleen het lidmaatschap van de bibliotheek t.w. €25,50

Op maandag 3 november 2003 overleed op 78-jarige leeftijd mevrouw

Willemien Beunk-Wisselink

Wij laten hier een sterk ingekorte versie volgen van de toespraak die haar zoon Henk tijdens de afscheidsdienst hield:

"Lieve moeder,

Ieder kind heeft, denk ik, van die momenten in zijn of haar leven, waaraan je later een bijzondere betekenis toekent.

Voor mij is zo'n moment, dat ik op 11-jarige leeftijd van een hooizolder op een betonnen vloer viel. Met de ambulance werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Toen je 's avonds samen met vader op bezoek kwam, kreeg ik van jou een hand. Voor een knuffel had je geen ruimte. Misschien ook wel, maar toonde je dat niet, omdat vader vond dat je kinderen vooral stevig op moest voeden.

Als dochter van een dominante moeder en getrouwd met een dominante man, was er niet veel ruimte voor jezelf. Soms op een feestje, met een citroenbrandewijntje, dan zagen we wel eens een vrolijke ontspannen vrouw. De laatste jaren lukte jou dat steeds beter. Vijfentwintig jaar na het overlijden van vader had je de ruimte gevonden om jezelf te zijn. Daarin kwam je nog steeds verder. Daarom hadden we je zo graag nog een aantal jaren gegund.

Je verkeerde graag onder de mensen. Je had zin in het leven. Wij gingen er vanuit dat je net zo als je eigen moeder zeker 95 zou worden. We hadden, afgezien van die iets grauwe kleur, geen enkele twijfel over jouw gezondheid. Ook geestelijk was je sterk. Als we als kinderen zo maar op bezoek kwamen, zei je: 'Fijn da'j d'r bunt'. Een paar jaar geleden zei je meestal: 't Wier ok wel 's tied da'j kwammen.'

Echt kwaad werd je maar zelden. Dan moest iemand het wel heel bont maken. Zoals ik die keer, toen ik zomaar ergens rond m'n zestiende het behang van m'n slaapkamer groen verfde. Of die knecht, die achterop het land bezig was sloten schoon te maken. Jij had hem koffie gebracht met een snee brood. De volgende dag vond je dat brood, achteloos weggeworpen. Met zoiets was je bij moeder aan het verkeerde adres.

Maar in grote lijnen was jij mild, eerder bezorgd dan sturend. Daarom is het goed, dat na jouw verblijf in het Berkelpaviljoen het woord assertiviteit in jouw spraak voorkwam. Daarmee zette je jezelf op de kaart. Langzaam groeide je van afhankelijk naar onafhankelijk. Voor Riet, Wim en mij, als kinderen die dichtbij wonen, was het mooi om dat te zien gebeuren. Joke zag vanuit Nieuw Zeeland die groeiende moeder al eerder. Dat is vaak zo. Kinderen die verder weg wonen hebben een ander beeld van hun ouders, dan de kinderen die meer met de dagelijkse zorg te maken hebben. Het dagelijkse wordt vaak gewoon.

Wat dat betreft is het wel eens jammer dat we elkaar in het dagelijks leven in positieve zin zo weinig zeggen wat we van elkaar vinden. Dat we pas nu, nu je overleden bent, door al die reacties van mensen een completer beeld van jou hebben. Het beeld van een vrolijke wereldse vrouw met warme belangstelling voor een ieder om haar heen.

Moeder, we hadden je zo graag nog wat meer leeftijd gegund.

Bedankt voor alles. Henk

Moge allen die om haar heengaan treuren troost putten uit de mooie herinneringen die zij aan deze markante vrouw bewaren.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen: Hr. A. Jansen, Hr D.W. Rougoor; Mw C.W. Massen-Berkhoff; Mw. G. J. Zweerink-Gemmink en Mw B.H.A. van Dam-Teeuwssen, zij zijn thans weer thuis. Voorts verblijft daar op dit moment nog: Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg.

In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk was opgenomen Hr J.H. Willemsen, ook hij is weer thuis.

In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: Hr H.A. Duitshof; Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp.

TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME NOG EVEN HET VOLGENDE:

In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen, die op verzoek van deze leden zelf niet zijn vermeld. Dit is vrijwel iedere maand het geval. Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit vind ik heel jammer. Ziekenbezoek staat bij mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet wenst dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zegt u mij dit dan even.

Een verheugend bericht is dat het 'Beatrix ziekenhuis' in Winterwijk inmiddels weer bericht van opname doorgeeft. Onverkort blijft echter ook daar het bovenstaande van kracht.

VERANTWOORDING GIFT

Van Mw B.H. T.-K, mocht ik afgelopen maand €15,- in ontvangst nemen, waarvoor onze hartelijke dank.

op normale gespreksterkte. Te hard spreken is alleen maar hinderlijk i.v.m. de instelling van het hoortoestel. Goede verlichting is belangrijk. Vermijdt hinderlijke achtergrondgeluiden van radio en tv. Achtergrondmuziek in b.v. wachtkamers zijn bijzonder hinderlijk voor een slechthorende ook bij de KNO-arts. Heb als goethorende wat geduld en toon begrip voor de slechthorende door een antwoord eventueel te herhalen. Praat niet door elkaar in gezelschap. Wanneer een slechthorende de gesprekstof niet goed meekrijgt wordt hij hierdoor vaak achterdochtig. Verstaanbaarheid is belangrijk. Iets horen is iets ander dan iets verstaan!

Mocht u naar aanleiding van deze middag nog vragen hebben dan is de heer Wiersma gaarne bereid u nader te informeren. Zijn telefoonnummer is: (0315) 241488.

Tenslotte bedankt Jannie de heer Wiersma voor zijn duidelijke en boeiende uitleg onder aanbieding van een kleine attentie en wenst iedereen wel thuis.

De 60+Club komt in december niet bijeen, maar wel weer in januari en wel op dinsdagmiddag 13 januari (14.30 uur) voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. Nadere bijzonderheden hierover treft u aan in de Eendracht van januari.

Agenda voor het nieuwe jaar:

13 januari Nieuwjaarsvisite

10 februari Lezing over thuiszorg

9 maart Nieuwe film over Varsseveld

Zondag 12 december, 10.00 uur:
**Kerstviering van de
zondagsschool in de kerk**
Een heerlijke morgen voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom!



- discobezoek, jongeren kunnen na ongeveer 10 jaar nog de gevolgen hiervan ondervinden

Nederland telt ongeveer anderhalf miljoen slechthorenden.

Wat kunnen we er aan doen: b.v. naar de huisarts gaan voor doorverwijzing naar een KNO-arts, of wanneer men dit vooreerst te rigoueus vindt, ga dan naar een audicien en laat het gehoor testen. Deze maakt dan een audiogram en geeft advies wat de verdere mogelijkheden zijn. Ook thuis kan men zelf wat gehoortestjes doen. Zoals b.v. mee te doen aan de Nationale Hoortest door het nummer 0900-4560123 te bellen. Men krijgt dan de uitslag te horen met b.v. “goed”, “onvoldoende” of “slecht”. Daarna kan men eventueel zelf stappen ondernemen via huisarts of audicien.

Voor diegenen die meer informatie willen heeft de heer Wiersma diverse folders meegebracht, welke gratis meegenomen kunnen worden.

Iets meer over het hulpmiddel “hoortoestel”: Globaal gesproken zijn er twee soorten t.w. een toestel voor achter het oor en een toestel voor in het oor. Welke van de twee voor de slechthorende het meest geschikt is ligt aan ieders persoonlijke omstandigheid. In dit z.g. digitale tijdperk wordt het hoorstoestel vaak door de computer uiterst nauwkeurig ingesteld. Men hoeft hier zelf (kan ook niet) thuis niets meer aan bij te stellen. Verder gaat de heer Wiersma nog even in op de “ringleiding” in gebouwen (ook in ons kerkgebouw) en de mogelijkheid, dat ook thuis een ringleiding bijzonder functioneel kan zijn. Hierdoor kan de slechthorende b.v. het geluid van radio en tv rechtstreeks op zijn of haar hoortoestel ontvangen.

Omgaan met slechthorenden.

Er kunnen ook medische oorzaken zijn waardoor een hoortoestel geen oplossing meer is. Het gevolg is vaak vereenzaming omdat bezoek wegblijft omdat een gesprek niet of nauwelijks mogelijk is. Ook voor deze gevallen bestaat er vaak nog een oplossing door via een bepaald toestel “één op één” te praten.

Ook trilfuncties behoren tegenwoordig tot de mogelijkheid om via een zender-tje gewaarschuwd te worden dat b.v. de deurbel, wekker e.d. gaat. Ook “gebarentaal” behoort tot de mogelijkheid om met een slechthorende te communiceren.

Wanneer een hoortoestel niet goed functioneert kijk dan eerst na

- a. of de batterij ook leeg is en
- b. of het toestel ook schoongemaakt moet worden.

Omgang van goed horenden met slechthorenden:

Slechthorenden hebben meer moeite met horen omdat zij door de inspanning eerder vermoeid raken door het luisteren. Benader een slechthorende niet door hem of haar van achteren aan te spreken, spreek langzaam en duidelijk. Spreek

GEBOREN!

Nick Frederick William, roepnaam ‘Nick’, zoon van Frank en Jacqueline Gussinklo-Veldkamp en broertje van Jur. Hij werd geboren op woensdag 5 november 2003. Op het geboortekaartje stonden de prachtige woorden:



*‘Een stille wens
werd een diep verlangen naar jou,
een klein mens;
jij hebt hoop door geluk vervangen*

Wij wensen Frank, Jacqueline en Jur veel geluk met deze zoon en broer en spreken de wens uit dat de Eeuwige zijn leven moge zegenen.
Gruttersweg 5a 7055 BR, Heelweg tel. 244892

OOK GAAN ONZE GELUKWENSEN NAAR ZES JUBILARISSEN BIJ WESTENDORPS FANFARE.

Wij noemen hen met respect: Betsy Chevalking-Wennink en Johan Lammers die al 65 jaar in deze fanfare hun partijtje meeblazen. Voorts Willy Semmelink-Leneman met 50 jaar; Dolf Kerkhof met 40 jaar en Bennie Bel en Erna Wolsink met 25 jaar! Proficiat!

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

EEN BLIK VOORUIT

Decembermaand, advents- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.

De beide kerstdiensten zullen, ondanks vocale ondersteuning, beslist niet veel langer duren dan een uur.

Tijdens de dienst van 30 november, 1e adventzondag, in ‘den Es’ wil ik met u even terug denken aan onze kinderdromen.

Zondag 7 december, 2e adventzondag, luidt het thema: ‘Zich in iemand vergissen’. Vaak hebben wij ons over anderen een bepaalde mening gevormd of hebben wij van anderen een bepaald verwachtingpatroon. Dit kan tot allerlei verwarring leiden. Bij nader inzien blijkt, dat wij deze denkbeelden moeten bijstellen. Met u wil ik hierover even nadenken.

Zondag 14 december. De nacht, we hebben er tegenwoordig zo weinig mee. Hoogstens dat we hem zo lang vinden duren als de slaap niet komen wil. Vaak ook gaan we dan liggen piekeren en zien wij zaken somberder in als dat ze zijn. Maar is er ook een positieve opstelling mogelijk ten opzichte van de nacht? Kan de nacht ons verhelderende inzichten bieden?

Zondag 21 december. Kerstviering van de zondagsschool. Dit jaar weer in de kerk om 10.00 uur. De kinderen hebben mooie teksten ingestudeerd die zij zullen voordragen. En natuurlijk wordt het kerstverhaal verteld en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke morgen te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op voor de bijwoning van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen staan na afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!

Tijdens de KERSTAVONDDIENST (woensdag 24 december) In deze verharde wereld is het goed om eens even stil te staan bij de kracht van het zachte. Daarom luidt het thema van deze dienst: 'Tederheid. 'Ons' koor heeft weer een aantal prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.

Het thema van de KERSTMORGENDIENST luidt: 'Drie vragen'. Het kan zo nu en dan geen kwaad om onszelf eens een paar vragen te stellen. Met u wil ik er eens drie doorneemen, die misschien wel de moeite waard zijn.

OUDEJAARSDIENST.(woensdagavond 31 december 19.30 uur) Tijdens de overdenking wil ik even met u stilstaan bij de gedachte dat we de kansen die het leven biedt, niet voorbij mogen laten gaan door teveel met zaken uit het verleden bezig te zijn.

Tijdens deze dienst zal onze organist de heer Bert Vinke enkele koralen spelen om even stil van te genieten.

In de dienst in 'Den Es' op zondag 4 januari 2004 zal namens onze Geloofs-gemeenschap aldaar voorgaan mw. Angelique Niks-van Oosten.

In de dienst van 11 januari wil ik met u even nadenken over een aantal aspecten van de liefde.



BERICHT VAN DE ZONDAGSSCHOOLCOMMISSIE

Voor het rondgaan met de lijst hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld. Dit doet ons zeer goed. Het is nu zo dat we deze maand weer met de lijst voor het kerstfeest van de zondagsschool bij u aan de deur komen.

Als er mensen zijn die dit werk als vrijwilliger willen ondersteunen of wilt u meer weten, bel dan (0315) 243573.

Gerwin Ooijman

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op maandag 1 en 15 december. Donderdag 4 december is het Sinterklaasavond. Dinsdag 16 december is de kerstviering om 19.45 uur in de kerk.

VERSLAG 60+ CLUB VAN 11 NOVEMBER

Jannie heet op deze gure en kille novemberdag de aanwezigen welkom en in het bijzonder de heer Wiersma. Hij zal ons deze middag, als informateur van de Vereniging voor Slechthorenden (www.nvvs.nl), het één en ander vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden hoe we om kunnen gaan met deze handicap.

Voordat Jannie het woord geeft aan de heer Wiersma, staat zij even stil bij het overlijden van Willemien Beunk, die als trouw bezoeker van de 60+ Club een lege plek in ons midden achterlaat. Staande wordt een ogenblik van stilte ter harer gedachtenis in acht genomen.

De heer Wiersma neemt vervolgens het woord en geeft aan dat het probleem van slechthorendheid er langzaam insluipt, de volumeknop van radio en tv. gaat op een hogere stand, dit vaak tot ergernis van de huisgenoten. Toch verwerpt de slechthorende vaak de mogelijkheid zich te laten testen en eventueel over te gaan tot een hoortoestel. In tegenstelling tot het dragen van een bril en tegenwoordig zelfs het gebruik maken van een rollator, wordt een hoortoestel met moeite als hulpmiddel geaccepteerd. Hij vraagt zich af waarom op het gebruik van een hoortoestel als hulpmiddel wel een taboe moet liggen en op het dragen van een bril niet?

Wat kan zoal de oorzaak zijn van slechthorendheid:

- het ouder worden, lichamelijke functies gaan achteruit,
- dus ook de hoorfunctie.
- ziektes
- werkomstandigheden, vroeger geen bescherming van de oren in b.v. fabrieken

de veiligheid van een thuishaven niet hebben. Hoe zou dat voelen? Wat betekent dat voor je hoe kan je leven zo lopen? Ben jij tussen de 13 en 19 jaar, en heb je belangstelling om mee te gaan, of mee te praten, of kent u / ken jij iemand die dit plezierig zou vinden? Neem dan contact op met Marjan Hengeveld, tel.: 0315-244393 of mail naar h.m.hengeveld@zonnet.nl. Laat gerust een berichtje achter, als ik er niet ben, dan neem ik z.s.m. contact met je op. Heb je andere vragen, of ben je iets ouder / jonger maar wil je toch graag meedoen? Laat van je horen, en we zullen samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Middels de Eendracht zal ik jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Marjan Hengeveld

VOLSKERSTZANG VARSSEVELD

Vele verenigingen en scholen hebben op hun eigen wijze, ieder afzonderlijk, het kerstfeest gevierd. Het is al 39 jaar een goede gewoonte om deze vieringen gezamenlijk af te sluiten met een Volkskerstzang. Deze wordt dit jaar gehouden op zondag 21 december.

Leden van de Protestantse Federatie, de Nederlandse Protestanten Bond en de Rooms Katholieke Parochie stellen gezamenlijk het programma op.

Vanaf 19.00 uur worden er enkele adventsliederen gezongen. De samenzang wordt begeleid door de muziekvereniging Concordia. Ook de Vrolijke Noot uit Aalten verleent haar muzikale medewerking. Deze groep, ook wel de Jostiband van het Oosten genoemd, wil graag enkele liederen solo spelen. Dat zal gebeuren in het eerste deel van het programma, daarna zullen zij enkele heel bekende kerstliederen bij de samenzang begeleiden.

De koren Gloria in Excelsis Deo, Immanuël en Laus Deo vormen samen één groot koor. Speciaal voor de Volkskerstzang hebben zij het lied "Away in the manger" samen met Concordia ingestudeerd. Lopend en zingend komen zij de hal binnen en openen daarmee het tweede gedeelte van de Volkskerstzang. Een korte meditatie wordt verzorgd door deken Van Merm. Evenals voorafgaande jaren wordt de Volkskerstzang gehouden in de Van Pallandthal, die door zijn aankleding en opstelling van de stoelen een speciale sfeer uitstraalt.

Voorafgaande aan de Volkskerstzang, en ook na afloop, zullen leden van de Varsseveldse midwinterhoornblazers in de omgeving van de hal hun tonen blazen. De Van Pallandthal is open vanaf 18.30 uur.

U bent van harte welkom om de Volkskerstzang mee te vieren!



HET JUBILEUMBOEK "EENDRACHTIG & VRIJ, OF DE ZINNIGE VARSSEVELDSE PARADOX"

is nog steeds verkrijgbaar. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! Een zeer toepasselijk geschenk voor de komende feestdagen! Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld, tel. (0315) 242266

VERSCHIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI

In verband met het feit dat oudejaarsavond op dinsdagavond valt, de dag waarop normaal de Eendracht wordt klaargemaakt, is het niet mogelijk de 'Eendracht' klaar te krijgen op het gebruikelijke tijdstip. Het januari-nummer zal derhalve een week later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondagen van januari treft u reeds aan op de achterpagina van deze editie.

EEN KINDERGEDICHT

Geheel op eigen initiatief schreef Paula Heijink, 10 jaar, van de Weth. Berkhoffschool het navolgende gedicht:

"Je ziet de lucht en dat is fijn.

Je denkt: waarom kan ik daar niet zijn?

Dat vind ik jammer, wat zou daar zijn?

Je krijgt een verlangen dat je daar moet zijn.

Wat daar is, weet je niet, maar wel dat het mooi is.

Je gaat 's avonds dromen dat je er bent.

Dan zie je alles wat je nog nooit gezien hebt.

Allemaal bloemen en nog veel meer pracht.

Heel mooi allemaal, jammer dat het maar een droom is.

Maar geen wonder, want ze laten je niet alles zien.

Ik ga er nog een keer van dromen,

dat ik in de lucht kan komen."

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Tijdens een les op de Leemvoortschool had ik het over de regenboog, die verscheen toen Noach weer op droge grond stond. God sloot toen een verbond met alle mensen en beloofde nooit meer de aarde onder water te zetten. Ik vertelde de kinderen dat wanneer je de regenboog ziet, dat je weet dat God met alle mensen op de hele aarde, zonder uitzondering, het goede voor heeft. "We zijn wel allemaal anders, maar we zijn voor Hem allemaal gelijk." En ik ver-

volgde: “Vinden jullie dat niet geweldig, er zijn miljarden mensen op de aarde, maar ze zijn allemaal een beetje anders? Ieder mens is iets bijzonders!” Waarop Kenrik ten Brinke zei: “Ja, maar het paard van Sinterklaas is ook heel bijzonder!”

TENSLOTTE,

Denk ik met vreugde terug aan de dienst van en door jongeren van 9 november. De jongelui hadden het onder leiding van Marjan Hengeveld heel goed in elkaar gezet en zaken aangedragen die de moeite waard zijn om eens over na te denken.

Ook de dienst van 23 november, waarin wij dit keer het herdenkingskarakter meer inhoud hadden gegeven, stemde tot grote voldoening. Het blijkt dat wij hiermee in een behoefte voorzien. We zullen met deze zondag beslist op de ingeslagen weg voortgaan. Mijn dank gaat hierbij uit naar Angelique Niks-van Oosten en Esseldien Wennink die zich met hart en ziel voor het welslagen van deze dienst hebben ingezet.

De domineeszoon Freek de Jonge hoorde ik onlangs voor de radio zeggen: ‘de bedoeling van kleinkunst is: gevoelens die gelijkkluidend zijn en verontrusten, bloot leggen en te verwoorden, zodat de mensen zich vragen gaan stellen.’ Ik denk dat dit evenzeer geldt voor een goede kerkdienst.

Ik nodig u daarom van harte uit voor de advent- en kerstdiensten om samen met u naar antwoorden te zoeken die aan het leven zin verlenen. Ik wens u in dit opzicht een feestelijke maand toe met een heerlijke pakjesavond en een prachtig kerstfeest.

Met deze gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstfeest en spreek de hoop uit velen van u tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.



en kwaad. De gedachte dat God in ons zit, riep vervolgens ook weer vragen op: Hoe zit het dan met alle slechte mensen die op deze aarde rondlopen? Er zijn zoveel mensen die leed veroorzaken, gewelddadig zijn, mensen kwetsen...En vervolgens kwam er een heel mooie gedachte van één van jullie: Maar in ieder mens zit toch ook iets goeds? Al doe je slechte dingen, of maak je fouten, dan ben je toch nog niet alleen maar slecht? Zegt het misschien ook iets over onszelf, dat we het goede in die mens niet altijd herkennen, of willen zien? Heeft dit te maken met wat we in ons zelf herkennen? Met hoe we onszelf zien? Hoe bepalend is je eigen identiteit voor jouw beeld van die ander? Voor hoe jij omgaat met de ander? Voor wat jij uitstraalt? En van hieruit werd ons thema van de dienst geboren: “Wie ben ik?” Wie wil ik eigenlijk zijn en wat maakt me tot wie ik ben?

Tijdens die eerste kennismaking in de herfstvakantie, hebben we ook gesproken over het begrip kerk. Wat betekent de kerk voor jou? Voel je je eigenlijk nog wel verbonden met onze geloofsgemeenschap? En wat vind je van de kerkdiensten? Wat zegt het je eigenlijk? Jullie vertelden dat de vorm van de kerkdiensten eigenlijk niet zo erg aansluiten bij wat jullie bezighoudt. Het is moeilijk om alleen woorden tot je te nemen, toe te horen, wanneer je juist erg bezig bent met het onderzoeken van het leven. Dan wil je actief dingen doen, veel zien, samen dingen ondernemen. Dan wil je graag over je belevenissen en gevoelens kunnen praten, discussiëren over onderwerpen die voor jou echt leven, actueel zijn. En vanuit deze gedachte zijn we ertoe gekomen om voor een gespreksdienst te kiezen.

De gespreksdienst van 9 nov. hebben we als erg plezierig ervaren, en ik hoop dat dat ook gold voor de aanwezigen. Vanuit dit enthousiasme, de betrokkenheid en bovenal ook de gezelligheid hebben ook alvast plannen gemaakt voor een vervolg. En vanuit deze gedachte zullen we ook verder bouwen aan het jeugdwerk. Er bleek toch best behoefte te zijn aan activiteiten, met een wat diepere inhoud, waarin je kunt laten zien wat je bezighoudt, en vorm kunt geven aan je maatschappelijke betrokkenheid. De eerste plannen zien er als volgt uit: We zullen met een zekere regelmaat (ws. maandelijks, maar daar gaan we nog concrete afspraken over maken) samen praten over een bepaald thema. En gekoppeld aan dit thema gaan we iets doen: in discussie met iemand die hier ervaring mee heeft, ergens naar toe, iets maken... Vanuit ons uitgangspunt: “Wie ben ik? “ gaan we zo op zoek naar wat er in en om ons heen leeft.

Het onderwerpen dat we bijv. in december gaan bespreken is “thuis voelen”. Wanneer en bij wie voel jij je thuis? Wat is er voor nodig om je ergens thuis te voelen? Juist in de Decembermaand, vol huiselijke feesten een gezelligheid is het voelbaar dat je een thuishaven, een basis hebt. Vervolgens gaan we samen naar een jeugd thuis,- en daklozenopvang. Om eens te praten met jongeren die

VERSLAG GEMEENTEAVOND VAN 6 OKTOBER

Na een mooie toneelavond in het voorjaar is het nu “Hartgelach” dat de avond vult met een programma van meezingers. “Hartgelach” is een smartlappenkoor met zangers en zangeressen uit Varsseveld en omgeving. Veel mensen kennen de liedjes zoals Bloody Mary, Harlekino, Spiegelbeeld, Brandend Zand en nog vele andere. Het gevolg was dan ook dat er een fijne wisselwerking tussen koor en publiek ontstond.

Het was, waarmee de heer Hengeveld de avond afsloot, een hard gelag dat het optreden er weer op zat. De commissie kijkt terug op een geslaagde avond. De thuisblijvers hadden deze keer ongelijk.



JEUGDWERK IN WORDING

Het verheugt me enorm om u en jullie langs deze weg, iets te kunnen vertellen over het jeugdwerk van onze geloofsgemeenschap. Jeugdwerk in wording wel te verstaan, want de concrete invulling is nog groeiende, maar het begin is er. In de afgelopen maand heb ik met 5 jongeren een jeugddienst voorbereid. Een dienst waarin deze geweldige jonge mensen hebben getoond over veel warmte en diepgang te beschikken, en hebben laten zien wat er in hun leeft.

“Wie ben ik,” werd het thema van de dienst, waarin Caressa, Mariëlle, Geert Jan, Roy en Annet vorm, maar bovenal inhoud hebben gegeven aan het onderwerp. Maar allereerst is het misschien goed om te vertellen hoe we tot dit thema gekomen zijn.

We spraken, tijdens onze eerste kennismaking in de herfstvakantie, over het begrip God. Geloof jij eigenlijk in God? Een moeilijke vraag. Om hierop te kunnen antwoorden zul je eerst een idee moeten hebben van wat God feitelijk is. En dat is niet eenvoudig. Maar binnen een uurtje tijd op een herfstige donderdagmiddag, kwamen we tot een beeld van God, waar menigeen een leven lang naar zoekt: God is een energie, een kracht in jezelf, in je hart. Een kracht, die een wezenlijk onderdeel is van alles dat leeft. Het gevoel van liefde. Het gevoel van weten wat echt is, en wat slechts buitenkant is. Het besef van goed

IN GESPREK MET...

August Meijer: ‘Wat goed is...’

August Meijer werd in 1941 geboren in Delft en is vader van een 30-jarige zoon.

Hij is getrouwd met Marie-Huberte Paumen en samen wonen ze in de pastorie aan de Doetinchemseweg nr.7. August Meijer is sinds 1990 voorganger in onze geloofsgemeenschap.

Filosoof tot op het bot, schrijver van intrigerende preken en spin in het web van onze afdeling. Een boeiend gesprek met een inspirerend mens.

Wilde je als kind al dominee worden?

Ik weet niet meer zo goed wat ik als klein jongetje wilde worden. Ik weet wel dat mijn moeder toen ze van mij in verwachting was, droomde dat haar kind bakker of dominee zou worden. Ik kom uit een vrijzinnige familie, er was geen enkele dwang om naar de kerk te gaan. Maar als kind luisterde ik al graag naar bijbelverhalen en toen ik ouder was ging ik met plezier naar catechisatie. De vraag naar de zin van het leven hield mij ook in mijn jeugd al bezig. Toen ik zestien was las ik al werk van bekende filosofen.

Heb je voordat je dominee werd nog een ander beroep uitgeoefend?

Ik heb een economische studie gevolgd en heb daarna jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt. Ik was directeur van een bedrijf vergelijkbaar met Huls in Doetinchem. Een leuk bedrijf met fijn personeel. Ik bezocht regelmatig beurzen in heel Europa en het Verre Oosten. Maar in principe draaide het natuurlijk toch om de winst-en-verliesrekening. Daar is op zich ook niets mis mee. Maar als tegenwicht lagen de filosofieboeken altijd op mijn nachtkastje. Op mijn twee-en-veertigste ben ik, mede op aanraden van de predikant in Delft, Ds L.H. van der Bilt, begonnen aan de studie tot voorganger bij de NPB. Van die beslissing heb ik nooit spijt gehad.

Waarom koos je ervoor om dominee te worden?

Ik begon de wereld te platvloers en te leugenachtig te vinden. Ik zag in de jaren zeventig al een belangrijke norm wegvallen, namelijk: Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ook in het economisch verkeer zag ik

bedrieglijke dingen. Het werd een 'graai-maatschappij'. Wie de grootste mond heeft, wint. Politici nemen besluiten zonder eerst een gedegen afweging te maken. Het zou veel beter zijn als er eerst eens wat dieper over dingen werd nagedacht.

Ik wil als voorganger graag een kleine bijdrage leveren aan het tegengaan van de ontworteling van de maatschappij, ook al is het maar een kleine bijdrage.

Wonen en werken in Varsseveld. Hoe bevalt dat?

Uitstekend, ik heb het hier prima naar mijn zin. In 2006 word ik vijftenzestig. Als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik nog zeker tot die tijd door te gaan. Ik sta er iedere keer weer versteld van hoe goed de mensen in deze streek met elkaar omgaan. Hier zijn nog echte netwerken van mensen die voor elkaar klaarstaan. Dat vind je in het westen veel minder.

Ik vind het ook fijn om in de pastorie naast de kerk te wonen. Ik kan gemakkelijk even iets pakken of iets nakijken in het archief. Ook mensen in geestelijke nood weten je te vinden. Het gebeurt regelmatig dat een mens in nood aanbelt voor een gesprek of soms ook wel voor een boterham.

Hoe ziet jouw weekindeling er globaal uit?

Veel planning valt er niet te maken, want er komen altijd onverwachte zaken tussendoor. Maar globaal kan gezegd worden dat ik de eerste dagen van de week veel schoolcatechisatie heb in Westendorp en Varsseveld en op dinsdagmiddag of woensdagmiddag meestal in de ziekenhuizen te vinden ben. Donderdag en vrijdag plan ik huisbezoeken en één keer per maand leid ik de weeksluiting in de Bettkamp. Op zaterdag werk ik meestal aan de preek.

Een wekelijkse vrije dag sta ik mezelf niet toe. In principe ben ik zeven dagen per week beschikbaar. En ook de meeste avonden zijn, vooral in de wintermaanden, bezet met vergaderingen, catechisatie en huisbezoekjes.

Daarnaast leid ik gemiddeld twee rouwdiensten per maand. Je doet een intakegesprek, schrijft een overdenking en maakt een liturgie. Een rouwdienst kost me inclusief de voorbereiding minimaal twee dagen.

Wat geeft je het meeste plezier in je werk?

Ik beleef veel plezier aan het lesgeven op de basisscholen. Ik probeer kinderen een stukje houvast te geven in hun leven, een overlevingspakket. Ik ben helemaal geen moraalridder, verre van dat, maar ik vind normen en waarden belangrijk. Je moet kinderen leren om op den duur zelf zin van onzin te onderscheiden, want ze krijgen in hun leven met zo veel idioterie te maken. De wereld is bikkelhard geworden en kinderen moeten dat allemaal maar aan kunnen.

der erkentelijk voor wat er gedaan is tot nu toe. Zonder hun inzet zou heel veel niet gerealiseerd zijn, wat we nu wel hebben. Hartelijk dank daarvoor.

Namens het bestuur, Gerrit Hengeveld adm./penn.

VERSLAG LEZING DOOR JIM EN PETRA VAN ELDIK

Na zeven jaar in de uitvaartverzorging werkzaam te zijn geweest begon Jim in 1997 samen met zijn vrouw Petra hun eigen bedrijf in de uitvaartverzorging. Petra begon de lezing met de historie over de uitvaart, een gedicht van Phil Bosmans "Niets dan goeds" en de uitleg over de uitspraak "Zeg eens wat goeds voordat ik dood ben".

Jim vertelde over dat leven en dood dicht bij elkaar staan. Vaker dan ons lief is worden we daar, meestal onverwacht, mee geconfronteerd. De uitvaartverzorging is een persoonlijke uiting van rouw, van gedenken hoe de overledene in het leven stond. In betrekkelijk korte tijd regelen ze:

- rouwdrukwerk en - advertenties
- advisering begraafplaatsen en crematoria
- laatste verzorging van de overledene
- (thuis) opbaring
- contacten met betrokken instellingen
- alles op gebied van rouwvervoer
- begeleiding op de dag van uitvaart
- gedenksteden en asbestemmingen

Bij dit alles staan persoonlijke wensen centraal en willen ze er alles aan doen op dit te verwezenlijken. Elke handeling is een rouwverwerking zoals zelf de liturgie samenstellen, de kist in de kerk dragen, bloemen voor in de kerk. Jim en Petra voelen zich een deel van de samenleving en hopen zo spoedig mogelijk een aula in Varsseveld te kunnen bouwen waar ook ruimte is om na het condoleren een kopje koffie te drinken. Alvorens er diverse vragen gesteld werden, sloot Petra af met volgende gedicht:

*Kinderen spelen
Mensen lachen
Vogels vliegen fluitend
In de stralende blauwe lucht
In de verte komt een stoet
Heel langzaam dichterbij
Het leven komt heel even
Tot staan - een diepe zucht.*

Dia Kleinnibbelink.

dragen dan 1% van het onzuiver inkomen, maar met een bovengrens van 10% van dat inkomen.

- **Giften als “lijfrente”.** Giften in de vorm van lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar als tenminste 5 jaar lang éénmaal per jaar een gelijke termijn wordt geschonken. Deze aftrek kent geen beperkingen zoals bij losse giften, maar moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Komt de gever binnen de schenkingsperiode te overlijden, dan mag de “lijfrente” in dat jaar worden beëindigd.
- **Schenkingen.** Er kan ook gegeven worden in de vorm van een schenking. Gaat de schenking een bepaald – jaarlijks aangepast – bedrag te boven dan is er over het gehele bedrag een schenkingsrecht van 11% verschuldigd.
- **Legaten.** Bij testamentaire beschikking kan de erflater een geldsom legateren, al dan niet vrij van te verlenen successierechten.

Dit zijn in het kort enkele mogelijkheden, het is voor u misschien een handreiking. Omdat de fiscale situatie voor iedereen weer anders is, kan het zinvol zijn dit met uw accountant te bespreken.

Dan nog even heel iets anders. Wanneer u regelmatig in de kerk of in het verenigingsgebouw de Eendracht komt, zal het u opgevallen zijn dat daar van alles gebeurd. In de kerk komt een videoapparaat, die overigens ook voor andere doeleinden is te gebruiken, en in de Eendracht staat een gloednieuw tv-toestel. Wanneer er b.v. een begrafenis is en alle mensen kunnen niet in het kerkgebouw dan kan men in de Eendracht de dienst volgen op het scherm. Bij lezingen e.d. kunnen er videobanden getoond worden, of digitaal gemaakte foto's, enz. De presentatie mogelijkheden zijn groot door deze voorzieningen.

In de kerk is de **ringleiding** weer helemaal geoptimaliseerd. De oude ringleiding werkte niet goed. Met een goed advies van de Ned. Ver. voor Slechthorenden is de ringleiding geheel vernieuwd en ook goedgekeurd door voormelde vereniging. Het behoeft voor slechthorenden nu geen belemmering meer te zijn om naar de kerk te komen. Hoe wordt dit allemaal betaald, de kerk had toch al een tekort? Dat is een vraag die terecht al door enkelen is gesteld. Wees gerust, per saldo zullen de kosten niet hoog uitvallen. Wij zijn een geloofsgemeenschap met veel sympathisanten. Wij ontvingen van iemand een royale gift met de opdracht daar een videorecorder en een tv-toestel voor te kopen. Daarnaast hebben een aantal mensen belangeloos heel veel tijd en energie gestopt in de aanleg van deze apparatuur, en ook diverse materialen zijn door bedrijven gesponsord. Al deze mensen en bedrijven, zijn we bijzon-

Ik filosofer graag met kinderen. Filosofie is een goed wapen tegen de waan van de dag, je gaat dingen doorzien.

Biedt de vrijzinnigheid jongeren voldoende houvast?

Wie met ‘waarheids-sop’ overgoten is, komt bij ons niet aan zijn trekken. Je vindt bij ons geen enkele spreker die je ‘de waarheid’ vertelt. Wat we wèl bieden is ethische zekerheid. Dat wil zeggen dat je voor je daden verantwoordelijkheid moet dragen en dat je je moet kunnen verantwoorden t.o.v. je naaste, één van de hoofdregels van het leven.

Jongeren krijgen bij ons alle ruimte om openlijk over allerlei thema's te praten, zonder zich geremd te voelen. Bovendien bieden wij een groot scala van wat er op spiritueel gebied te koop is. En dat hoeft niet per definitie de spiritualiteit te zijn van de Bijbel. Het kan ook de spiritualiteit zijn van India of waar ook ter wereld. Onderzoek alles en behoud het goede. Want je moet wel kritisch blijven. Ook op spiritueel gebied wordt er veel gebakken lucht verkocht. Het is typisch vrijzinnig om te zeggen: ‘Ik weet het niet. Ik wil graag naar je luisteren. Maar je moet me niet gaan vertellen dat het per se zo is, daar wil ik zelf over oordelen.’

Hoe denk jij over aansluiting van de NPB bij de Raad van Kerken?

Ik geloof dat wij als vrijzinnigen de voorlopers zijn voor de kerkvernieuwing. Op den duur kan men niet meer om ons heen. Ik denk dat ook binnen de raad van Kerken de vrijzinnige inbreng van belang is. Ik hoop dat de NPB zal toetreden, want als gastlid heb je niets te vertellen. Door officieel toe te treden komen wij op gelijke voet te staan met de andere kerken, in plaats van dat wij worden gedooft.

Mijn vrouw en ik zijn lid van de IARF (internationale federatie voor geloofsvrijheid, red.). Alle vrijzinnige stromingen uit praktisch alle wereldgodsdiensten zijn daarin vertegenwoordigd (onze geloofsgemeenschap is ook aangesloten): diverse Christelijke richtingen en verder boeddhisten, moslims, joden en Hindoes. Na mijn pensionering hoop ik daar meer tijd aan te kunnen besteden. Het fundamentalisme vormt een gevaar voor iedere samenleving omdat het fanatiek en strijdbaar is. Het manifesteert zich op allerlei manieren, niet alleen godsdienstig, maar ook politiek en maatschappelijk. Met onze vrijzinnige denkbeelden over de menselijke waardigheid en tolerantie moeten wij hier een tegenwicht voor blijven vormen. Mensenrechten bijvoorbeeld zijn puur vrijzinnige gedachten, daar moeten we zuinig op zijn.

Drie kerkdiensten per maand, hoe kom je aan je inspiratie?

De thema's van de diensten bepaal ik heel lang van tevoren, vaak in mijn vakantie. Ik hoor iets op de radio; iemand vertelt me een verhaal; mijn oog valt op een Bijbeltekst of ik luister naar een lied. Laatst nog, tijdens het optreden van het smartlappenkoor 'Hartgelach' op de gemeenteavond, schoot mij spontaan een thema te binnen. In feite ben ik er altijd en overal mee bezig.

Als ik het thema bepaald heb, schrijf ik daar een preek omheen. Dat blijft een uitdaging, want wat voor de één moeilijk te volgen is, is voor de ander weer te oppervlakkig. Maar alles wat op de kansel gezegd wordt, moet altijd duidelijk, onderbouwd en zinnig zijn. Het gaat om actuele levensvragen, waarop ik zelf vaak ook nog naar een antwoord zoek. En het is steeds weer boeiend om te ontdekken dat in de Bijbel alle facetten van het leven en de daarbij behorende vragen aan de orde komen.

Wat is jouw favoriete lied?

Het leven is een krijgsbanier van Guido Gezelle. Omdat ik vind dat je in het leven de strijd nooit moet opgeven.

Veel dominees dragen een zwarte toga. De jouwe is grijs. Is daar een reden voor?

Net zoals een jurist in een zwarte toga de wet vertegenwoordigt, moet een dominee de woorden van de Bijbel uitleggen op een zo verantwoord mogelijke manier. Dat is de bedoeling van een toga. Ik vind een juristentoga een beetje te plechtig en die is in vrijzinnig verband ook niet zo gebruikelijk. Maar de symboliek van de toga spreekt mij wel aan: Ik sta hier niet als persoon, maar als vertegenwoordiger van een hogere macht.

Van Jezus, Johannes de dooper en de profeten wordt gezegd dat zij in de meest eenvoudige kleren liepen. Mijn toga is gemaakt in de Slangenburgse abdij en ik heb gekozen voor een simpele grijze toga van eenvoudige wol.

Soms begeleid je veel rouwdiensten in een korte tijd. Hoe houd je dat emotioneel vol?

Dat weet ik zelf ook niet. Het is wel belangrijk voor mij om er om de vier maanden even tussenuit te gaan. En twee avonden per week houd ik altijd vrij in mijn agenda, om samen met mijn vrouw even ergens wat ontspanning te zoeken. Thuis blijven heeft geen zin.

Het kerkelijk jaar kent veel verschillende vieringen: Kerst; Pasen; Pinksteren. Wat spreekt jou het meest aan?

Het klinkt misschien gek, maar Pinksteren vind ik de fijnste viering. Pinkste-

ren verwijst naar de toekomst, naar dat we wat moeten gaan **doen**. Dat we de geest van Christus, de geest van liefde in deze wereld moeten uitstralen. Met Pinksteren word je met de neus op de feiten gedrukt dat je een taak hebt in deze wereld.

Veel mensen gaan op kerstavond naar de kerk, wat is volgens jou de aantrekkingskracht van de kerstdienst?

Met Kerstmis praat je over het prille begin. In ieder mens is hunkering aanwezig naar het kwetsbare, de tederheid, de zin van het leven en dat is in het Kerstverhaal het meest herkenbaar. Veel mensen kunnen het begin van het levensverhaal van Jezus wel begrijpen, maar met de rest van het verhaal kan men vaak minder goed overweg. Dat vind ik jammer.

Wat betekent de kerstgedachte voor jou persoonlijk?

Ik ervaar Kerstmis als een kiem, als een begin. 'De zachte krachten zullen winnen aan het eind', een prachtige zin van Henriëtte Roland Holst. Het begint bij de zachte krachten. Het bijzondere van het christendom is dat het zoveel aandacht schenkt aan de zwakkeren

Bid jij elke dag?

Ja, kort. Het is eigenlijk altijd danken. Ik ben verschrikkelijk dankbaar voor alle mooie en goede dingen die ik meemaak.

Heb je nog een Nieuwjaarswens voor de afdeling?

We zijn op de goede weg en laten we dat proberen vol te houden. We hebben allerlei bloeiende clubs en activiteiten. Wat goed is, moet je goed houden.

E.W.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Deze week wordt er een brief bij u bezorgd met een antwoordformulier inzake de vrijwillige bijdragen voor de jaren 2004 t/m 2006. De brief zou te lang worden als de fiscale aspecten hierin vermeld zouden worden, vandaar dit artikelje in de Eendracht.

De fiscus en de kerk

Naar aanleiding van vragen van leden geven we in het kort de fiscaal van belang zijnde mogelijkheden voor het doen van schenkingen aan kerkgenootschappen. Voor de toepassing van deze regels geldt de NPB ook als kerk.

- "Losse" giften. Deze zijn aftrekbaar voor zover zij (tezamen) meer be-