

# December 2001

Zondag  
2 december 9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es' Eerste Adventsdienst, ds A.M.J. Meijer, thema "De wapens van het licht aandoen" bij Rom. 13 : 8-13a.

Zondag  
9 december 10.00 uur: Tweede Adventsdienst; Ds A.M.J. Meijer; thema: "Vernieuwen", bij Openbaring 3 : 1-6

Zondag  
16 december 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'De kracht van het visioen' Na afloop is er koffie in de Eendracht. Ook is er een **extra zondagsschool**, waarin voorbereidingen worden getroffen voor de kinderkerstdienst op 23 december.

Zondag  
23 december 10.00 uur **Kerstviering zondagsschool**, in de kerk, voor ouders familie en belangstellenden. Het thema luidt: "*De kleine trommelaar*" Na afloop gezellig samenzijn in de Eendracht met koffie en chocolademelk.

Maandag  
24 december 19.30 uur: **Kerstavonddienst**, ds A.M.J. Meijer, thema: "De kracht van de zachtmoedigheid", bij Jes. 61. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink. Tijdens deze dienst is er peuteroppas in de achterzaal.

Dinsdag  
25 december 10.00 uur: **Kerstmorgendienst**, ds A.M.J. Meijer, thema: "Onze eigenlijke rol" bij Lucas 2:7b. Deze dienst wordt instrumentaal opgeluisterd door enkele koperblazers. Tijdens deze dienst is er peuteroppas.

Maandag  
31 december 19.30 uur: **Oudejaarsdienst**; ds A.M.J. Meijer, thema "Nieuwjaarswensen", bij Psalm 37 : 34-40. Aan deze dienst wordt vocaal meegewerkt door het koor 'Viri Cantores' uit Aalten.

Zondag  
6 januari  
2002 9.45 uur NPB-dienst in 'Den Es' Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Open', bij Marcus 1: 9-13.

# Kersteditie

67<sup>ste</sup> Jaargang

No. 492

December 2001

## LICHT TEGEN HET DUISTER IN

Als mensheid zijn wij het afgelopen jaar weer geconfronteerd met gebeurtenissen van apocalyptische aard. De schrik is ons om het hart geslagen en we worstelen met de vraag houdt het geweld, de onverdraagzaamheid en het extremisme nu nooit eens op. Woede, angst en machteloosheid waren ons deel.

Maar ook in het leven van ieder van ons persoonlijk gebeuren dingen die je maar liever niet zou meemaken of zou hebben meegemaakt. Al doe je nog zo je best om het fijn te houden; al zeg je elke dag trouw je gebeden; al heb je nog zoveel geld; al ben je wereldberoemd of de knapste professor; niemand ontkomt aan verdrietige ervaringen.

Ik denk dat Kerst daardoor zo populair is. De één beleeft het misschien wat intenser dan de ander maar voor veruit de meeste mensen heeft Kerst iets van een verademing; van een opgetild worden. Alles wat bij het kerstfeest hoort, werkt daaraan mee: het vriendelijke licht van de kaarsen, de ingetogen blijde liederen, de warme setting van het verhaal en die altijd aansprekende boodschap van vrede op aarde.

Ik geef toe dat de commercie een aardige greep op het kerstgebeuren heeft en dat de zogenaamde kerstsfeer voor een goed deel uit een zorgvuldig opgezette vertoning bestaat, maar daarmee is Kerst verre van afgedaan. Integendeel, wat Kerst tot het feest van de mensheid heeft gemaakt, dat is dat het antwoord geeft op het diepe verlangen van ieder van ons naar heilheid. Een verlangen dat



prachtig wordt verwoord in de volgende vrije bewerking van Romeinen 8:

Getekend door het verleden  
en getergd door de honger naar de toekomst,  
zucht de hele schepping naar bevrijding,  
de aarde niet het minst.  
Want dolgedraaid in de kringloop  
van altijd weer hetzelfde  
en repeterend, schijnbaar eindeloos,  
het kwade en fatale,  
sleept zich moeizaam voort,  
naar niets en niemand toe.

En toch leeft in haar de hoop,  
als een kind in haar schoot,  
dat zal zijn als de komst van het licht.

En daarom zucht de aarde,  
en krimpt ineen als een vrouw  
die loopt op alle dagen,  
want het eigenlijke leven,  
zo voelt zij feilloos aan,  
is nog in staat van geboorte.

En wat de aarde beweegt,  
leeft ook in ons die haar bewonen.  
Want ook wij vergaan soms  
van pijnlijk verlangen  
naar het leven dat nog komen moet.

Paulus schreef dit alles in het jaar 58, maar het had net zo goed gisteren geschreven kunnen zijn. Zoveel is er in die tweeduizend jaar die tussen toen en nu liggen niet veranderd. Het is nog steeds geen vrede op aarde en dat deel van de mensheid dat met een gebogen rug en een gebarsten stem en een gebroken hart door het leven moet, lijkt niet wezenlijk kleiner geworden.

En toch hebben wij dit jaar weer het lef om Kerstfeest te vieren, het feest van 'God-met-ons', omdat we geloven dat dat waar is, boven al het andere uit! Kerst neemt de lasten van het bestaan misschien niet direct weg, maar maakt ze wel dragelijker; het maakt het leven misschien niet direct heel, maar licht het wel een stuk op.

Het verandert ons niet direct in heiligen, maar helpt ons wel onze zachte kant te

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

<b>Voor-ganger:</b>	Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
<b>Secretariaat:</b>	N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
<b>Beheer kerk en verenigings-zalen:</b>	B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
<b>Verenigings-zaal:</b>	"De Eendracht", Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
<b>Admini-strateur:</b>	Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeeler.nl
<b>Gironummer</b>	846569 t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
<b>Bank-rekeningen:</b>	Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofs-gemeenschap, afdeling Varsseveld
<b>Internet:</b>	www.xs4all.nl/~npb
<b>E-mail-adres:</b>	npb@xs4all.nl
<b>Vrouwclubs:</b>	Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
<b>60+ Club:</b>	Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
<b>Verzorging "Eendracht":</b>	Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
<b>Verzendklaar maken:</b>	Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
<b>Kopij adressen en redactie:</b>	Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
<b>Leiding zondagsschool:</b>	Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
<b>NPB-Koor secretariaat:</b>	Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
<b>Organist:</b>	Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
<b>Autodienst:</b>	vacant.
<b>Cassette-dienst:</b>	Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

## PIT-KERSTPAKETTEN EN KERSTKAARTENACTIE

### voor uitgezonden militairen

Het PIT stuurt al meer dan 50 jaar kerstpakketten waaraan iedereen kan bijdragen en wij houden al weer voor de tiende keer een kerstkaartenactie waaraan iedereen kan meedoen. Juist in deze tijd waarin de spanning zeker ook voor onze uitgezonden militairen is toegenomen, willen wij hen laten weten dat wij aan hen denken en achter hen staan in hun bijdrage aan vrede en veiligheid in de wereld.

De inhoud van het PIT-kerstpakket draagt bij aan de kerstsfeer en aan de relatie en contacten met thuis. Dit jaar sturen wij 1.500 kerstpakketten naar de Nederlandse militairen in Bosnië. Defensie zorgt voor het transport, zodat we zeker weten dat er niemand overgeslagen wordt. Daarnaast sturen we traditioneel ook zelf een kerstgeschenk naar de ca. 850 militairen op Aruba en Curaçao, want zij zijn ook langdurig ver van huis en familie. Uw gift is van harte welkom op giro 241 van de Stichting PIT te Rijswijk. Nieuwe begunstigers wordt om één vrijwillige bijdrage per jaar gevraagd.

### Tiende PIT-kerstkaartenactie

De militair op vredesmissie mag als mens en als Nederlandse bijdrage aan vrede en veiligheid gewaardeerd worden. Daarom doet het PIT elk jaar een oproep onze uitgezonden militairen morele steun te geven door hen kerstkaarten te sturen. U kunt meedoen door normaal gefrankeerde kerstkaarten, liefst met een persoonlijke groet, te sturen naar: Militair op vredesmissie, p/a Stichting PIT, Geestbrugweg 91,  2281 CH Rijswijk (ZH). Als u meer kaarten stuurt, dan mag dat ook in één enveloppe. Dat scheelt in de portokosten. Wilt u dit dan wel op de enveloppe vermelden? We moeten de kaarten wel uiterlijk 12 december binnenkrijgen i.v.m. de tijdige verzending naar Bosnië. De kans dat u een kaart terug krijgt is een stuk groter wanneer u uw adres op de kaart vermeld! Scholen, kerken en verenigingen kunnen ook meedoen! Zij kunnen nadere informatie opvragen via onze website: [www.stichtingpit.nl](http://www.stichtingpit.nl). U kunt daar natuurlijk ook even kijken voor meer informatie over het PIT.

Van harte aanbevolen door S. van Schaik.

### AMNESTY INTERNATIONAL

In de laatste maand van het jaar kan er geschreven worden voor de volgende gevangenen. Voor drie mannen uit Oezbekistan die het risico lopen geëxecuteerd te worden. Voor een onafhankelijk onderzoek en berechting van de daders van drie doodgeschoten studenten in Indonesië. En voor een 17-jarige kindsoldaat uit Congo die ter dood veroordeeld is, hoewel het internationale

Eendracht - december 2001

ontdekken.

Voor miljoenen is kerst een teken van de hoop op een verandering ten goede en een glimp van de Eeuwigheid, een raken aan de eeuwigheid, een thuiskomen bij jezelf. Ik hoor bij die miljoenen, en hoop met u dat het zo zal zijn.

In deze donkere maand, waarin wij weer uitzien naar de komst van het licht, hoop ik in de adventsdiensten, de kerstdiensten en de 'oude-jaarsdienst' weer velen van u te mogen begroeten.

A.M.J. Meijer.

### BERICHTEN UIT DE AFDELING

#### Wij gedenken

Op zondag 18 november 2001 overleed op 79-jarige leeftijd de heer

*Willem Gerhardus Hendrikus Rutgers*

“Draag me als een zegel op je hart; als een zegel op je arm, want de liefde is even sterk als de dood”. Woorden uit het bijbelboek ‘Prediker’ die mij te binnen schoten toen ik de laatste maal bij Wim op bezoek was. Hij was zo breekbaar – zo kwetsbaar - geworden. Niet alleen omdat hij vorig jaar ernstig ziek was geweest, maar ook omdat hij nog altijd verteerd werd door verdriet om het verlies van zijn geliefde vrouw ‘Zus’. In de vele jaren dat zij samen hebben mogen zijn hadden Wim en Zus met hun relatie ook een liefdesgedicht van vlees en bloed geschreven; vol van vreugde en tranen. Zelden komt men twee mensen tegen waarvan de zielen zo in elkaar verstrengeld zijn. Hij was niet meer de man die hij vroeger was geweest en ik hem ook heb mogen leren kennen. Een bescheiden man met een natuurlijke statigheid en een karakteristiek en prettig uiterlijk. Rustig, maar vol energie. Altijd tot in de puntjes verzorgd met goede omgangsvormen en geïnteresseerd in vele zaken. Ook een man met een positieve levensinstelling en iemand die voor iedereen klaar stond en waarop altijd een beroep kon worden gedaan.

Wim groeide op in een kruideniersgezin aan de Muizengatweg. Na zijn beroepsopleiding koos hij echter niet voor het kruideniersvak. Het boerenbedrijf trok hem veel meer. Al spoedig vond hij werk op boerderij de Haink van de familie Vossers, niet zo ver van zijn ouderlijk huis waar hij hard moest werken en alle kneepjes van het boerenbedrijf leerde kennen. Elf jaar heeft hij daar als knecht gewerkt, maar werd ondertussen verliefd op de enige dochter en zij op hem. Dit was het begin van een groot aantal moeilijkheden, die pas twaalf jaar later een oplossing vonden.

Daarna braken er betere tijden voor hen aan en brachten zij de ‘Haink’ door hard werken tot een bloeiend bedrijf. Maar in 1983 moesten zij afscheid nemen van de boerderij omdat de gemeente hun grond nodig had voor de bouw van ‘De Brie’, waarna zij het mooie huis aan de Eksterhof betrokken. Wim heeft toen nog een aantal jaren bij de gemeentelijke plantsoendienst gewerkt.

Eendracht - december 2001

Vanaf dat moment heeft Wim maandelijks ons maandblad de “Eendracht” op de Brie en omgeving verspreid. Hij had hiermee veruit het grootste rayon. Toen de heer Benny Mateman, die destijds de leiding had over het drukken en verzendklaar maken van dit maandblad, naar nieuwe assistentie zocht, vond hij Wim onmiddellijk bereid hem te helpen. Ook hierbij heeft Wim nog vele jaren geholpen totdat zijn vrouw ernstig ziek werd en hij aan haar alle aandacht wilde geven.

Meer dan een jaar lang heeft hij dag en nacht voor haar klaargestaan.

Moge allen die om zijn heengaan treuren troost vinden bij de gedachte dat Wim weer is verenigd met zijn geliefde ‘Zus’

Op woensdag 18 november 2001 overleed op 52-jarige leeftijd

*Hendrika Johanna Ansink*

In juli werd Ineke opgenomen in het ziekenhuis. Er volgden een aantal zware operaties en in oktober had het er nog alle schijn van dat zij weer op zou knappen. Ze vocht er ook voor en behield haar goede humeur en humor. Maar het was een ongelijke strijd. Een strijd die zij in haar leven, zij het in ander opzicht, al eens eerder had moeten strijden. Tragedies zijn haar niet bespaard gebleven. Een levensblijve vrouw, als Ineke was, was best wat meer geluk in haar - te korte - leven gegund geweest. Ondanks de tegenslagen is zij staande gebleven en is er niet onderdoor gegaan. In tegendeel. Vrijwel wekelijks zag ik haar op de fiets ergens door het dorp rijden en altijd had zij een vrolijk gezicht en groette zij met een breed gebaar en een vriendelijke glimlach. En hoe velen uit ons dorp kennen haar niet zo? Zeer velen! Want overal waar zij gewerkt heeft, heeft zij alleen maar vele goede vrienden gemaakt. Bij haar werk op het gemeentehuis en het gebouw van sociale zaken aan de Hovenstraat in Varsseveld werd zij door hoog en laag gewaardeerd. Niet alleen vanwege haar grondige wijze van werken maar ook om de goede contacten die zij met iedereen onderhield. En later, op de plaatselijke Mavo ontwikkelde zij zich tot een persoonlijkheid die er helemaal bij hoorde. De leraren en leraressen zagen in haar een collega die bij veel zaken betrokken werd en waar gezellige praatjes mee gemaakt werden en voor de leerlingen was zij een beetje de moeder van de school. Bij de families waar zij in de huishouding hielp, was zij niet alleen welkom vanwege haar grondige aanpak maar misschien wel nog meer vanwege de gezelligheid. Ineke was nu eenmaal een gezelligheidsmens. Ook voor haar ouders heeft Ineke altijd klaar gestaan en ook daar speelde gezelligheid een belangrijke rol. Ook vond Ineke, als muziekliefhebster, gezelligheid bij de muziekvereniging “Concordia”, waar zij Remko in zijn prestaties stimuleerde. Alle uitvoeringen woonde zij bij en ging ook rond met de kwitanties bij de donateurs. Vriendschap gaf haar leven zin en inhoud. Zij wist wat vriendschap

Eendracht - december 2001

In het dorp Woubrugge was door de N.H. kerk, de R.K kerk en de Vrijzinnigen besloten om in het vervolg voor de kerkdiensten en andere kerkelijke aangelegenheden van één gebouw gebruik te gaan maken’. Het ‘Wous- end’, een gebouw van de N.H. kerk. Daarbij werd ook maar gelijk vastgesteld dat men een gemeenschappelijk liedboek zou samenstellen. Alle drie de kerkgenootschappen dienden daarvoor een stapeltje fotokopieën in met liederen die zij graag in dat gemeenschappelijk liedboek wilden. Maar dat was een allegaartje met allerlei verschillende lettertypes en notenbalken. Daar kon nooit een net uniform liedboek van gemaakt worden. Gelukkig vond men een dame bereid al die liederen keurig met de tekstverwerker uit te typen. Nu was deze dame van Spaanse afkomst en hoewel ze prima Nederlands sprak en schreef was ze toch niet helemaal zeker van haar zaak. Daarom vroeg zij aan Ds Martin Roos of hij de eindredactie op zich wilde nemen, waar hij mee instemde. Het was een verschrikkelijke klus maar de dame kreeg alles netjes klaar en overhandigde hem de drukproeven en hij aan het werk. De Spaanse dame bleek de klus voortreffelijk geklaard te hebben, op één kleine, maar grappige typefout na: De eerste zin van gezang 390 luidde bij haar aldus: ‘k Wil U o God mijn drank betalen.....’

#### GROET AAN MOSLIM-MEDEBURGERS

Al vele jaren bestaat er een werkgroep die, namens de Raad van Kerken in Nederland, zich inzet voor een betere relatie tussen de christenen en moslims in Nederland. Zij hebben ook dit jaar een groet opgesteld aan onze moslim-medeburgers in het Nederlands, Arabisch en Turks ter gelegenheid van het suikerfeest (het einde van de ramadan). Namens de oecumenische werkgroep Varsseveld wordt deze groet dit jaar ook verspreid onder de ons bekende Turkse families alhier. De Nederlandse tekst treft u hieronder aan:

*“Wij wensen u een gezegend feest in uw familie- en vriendenkring na het breken van de vasten. Dit is voor u een belangrijk moment. Door deze groet willen wij u laten weten dat wij met u meeleven. In de loop van de jaren zijn er vriendschappen gegroeid tussen u en ons: moslims en christenen. Deze vriendschappen zijn in de maanden die achter ons liggen onder druk komen te staan. Eens te meer is duidelijk geworden dat wij met elkaar in gesprek moeten blijven om vooroordelen over en weer weg te nemen. Wij worden geconfronteerd met indringende vragen, zoals: Hoe blijven wij het goede en waardevolle in elkaars cultuur en geloof respecteren? Hoe verzetten wij ons tegen het aantasten van onze samenleving door geweld en terreur? Op deze vragen bestaan geen pasklare antwoorden. Wij moeten samen blijven zoeken naar een toekomst van gerechtigheid en vrede”.*



Eendracht - december 2001

17

aarde en haar met respect en zorg te bewonen. Velen ook, gaan opzoek naar het 'meer' dan het allerdaagse en het grijpbare, in het besef dat 'er toch iets moet zijn'. Zij speuren naar tekens waaruit hun levensbestemming valt te ontcijferen. Zij zoeken hun bewustzijn af te stemmen op het grote kosmische gebeuren, dat zij heel diffuus als bron en bestemming van hun persoonlijk bestaan ervaren. Een dergelijk zoeken begint met luisteren. Heel stil luisteren, naar innerlijke signalen; naar harmonische klanken die de ziel raken of dissonanten die verontrusten. Naar zachte woorden in poëzie vervat die verwijzen naar een uitgebreidere werkelijkheid. Luisteren: naar dat wat inspireert – wat ons de levensbrengende geest inblaast. Niet voor niets begint het belangrijkste gebed van het joodse volk, het Sjema Jisraël met de woorden: "Luister Israël". Zo bij de eerste indruk lijkt dit gebiedende wijs, maar als het vervolgt met de woorden: 'de Heer onze God, de Heer is enig'; worden het inwijdingswoorden. Woorden die iets willen onthullen: een influistering die ons op weg wil helpen naar de ontsluiting van een bron van wijsheid en inzicht. Luisteren is dan ingebed in wijsheid. Dan wordt het luisteren in de vragende vorm. Beluisteren wat ons ten diepste wordt medegedeeld. Luisteren; waarvan de profeet Jesaja zegt: Luister; en uw ziel zal in leven blijven. In de drukte van het alledaagse leven komen we dáár niet zo vaak aan toe. Zelfs van de nieuwsberichten weten we enkele ogenblikken later al in veel gevallen niet eens meer alle onderwerpen te noemen. Alleen dat wat voor ons van belang is; daarvan is iets blijven hangen. Zo gaan mensen ook vaak met elkaar om. Alleen wat voor ons van belang is of kan zijn willen we horen. Fragmenten worden opgevangen, en andere fragmenten worden weer geuit. Men eist van elkaar naar elkaar te luisteren; maar men communiceert niet. Het woord communiceren veronderstelt



en gedaan wordt. Dat kan alleen als er vragenderwijs naar elkaar geluisterd wordt. Zodat men samen op zoek kan naar het gemeenschappelijk doel en de wegen die daartoe leiden. We zouden dit communicerend luisteren kunnen noemen. Het is deze vorm van luisteren, denk ik, die de schrijvers van het wijsheidsboek 'Spreuken' op het oog hadden toen zij in de inleiding van het eerste hoofdstuk de uitspraak opnamen: "Een wijze zal luisteren en meer onderricht in zich opnemen". Ontdekkend luisteren. Het is die wijze wijze van luisteren; die communicerende vorm van luisteren, welke ik u allen vandaag toewens. AMEN.

#### KRONIEK VAN DE PASTORIE

Dit keer niet de pastorie aan de Doetinchemseweg, maar een verhaal van de voorganger van de NPB afdeling Woubrugge/Nieuwveen Ds Martin Roos.

was en schonk deze met heel haar hart en heel haar ziel.

Wij wensen Remko, Inekes ouders en haar broer en schoonzuster heel veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Op zaterdag 17 november overleed op 77-jarige leeftijd geheel onverwacht

*de weleerwaarde heer Ds C.F.J. Antonides,*

voormalig predikant te Terborg. Ds Antonides droeg onze afdeling een warm hart toe en stond altijd klaar als op hem voor vervanging een beroep werd gedaan. Hij was een erudiete en warme persoonlijkheid. Hij stond nog midden in het leven. Regelmatig vervulde hij in de regio en in Schiedam nog preekbeurten en was hij druk bezig met een standaardwerk over de beroemde Tsjechische filosoof/pedagoog/theoloog Comenius die als banneling in Naarden heeft geleefd en gewerkt. Ook persoonlijk verlies ik in hem een zeer hartelijke en goede vriend.

#### ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Mw T.H.G. Radstake-Gemmink; Mw A.G. Hofs Breukelaar en Mw Swienink- van Braak. Thans verblijft nog aldaar: Mw H. Kolenbrander-Heusinkveld. In het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede was opgenomen de heer H.C. Wisseling, ook hij is na een geslaagde, zeer geavanceerde, ingreep weer thuis. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: Hr H.A. Duitshof; Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp. Mw H.Lansink-Altana was opgenomen in het Slingeland ziekenhuis en verblijft thans voor verder herstel tijdelijk in 'de Bettkamp'.

#### TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME NOG EVEN HET VOLGENDE:

In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen, die op verzoek van deze leden zelf niet zijn vermeld. Dit is vrijwel iedere maand het geval. Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit vind ik heel jammer. Ziekenbezoek staat bij mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet wenst dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zegt u mij dit dan even.

#### ONZE GELUKWENSEN GAAN NAAR:

Gart Jan Kolenbrander en Jolanda Hein (van de Halseweg 20a) die op vrijdag 30 november om 11.00 in het huwelijk zullen treden in het gemeentehuis van Eendracht - december 2001

Varsseveld. De receptie wordt gehouden van 16.45 tot 18.15 bij 'de Radstake' Twenteroute Heelweg.

### GEBOREN!

Sophie Janelle, dochter van Sonja Gesink en André Hendriksen, op donderdag 15 november 2001. Op het geboortekaartje stonden de woorden:



*Zon zien en stralen doorgeven  
Alles om jou heen kleurt in zachte tint  
Blij zijn en je glimlach laten vallen  
Jouw jonge leven dat net begint.*

Wij wensen André en Sonja veel geluk met deze dochter en spreken de wens uit dat de Eeuwige haar leven moge zegenen. (De Klokkewerd 12, 7051 CS Varsseveld tel. 244390)

### EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

### EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

Maar eerst nog even enkele woorden over de dienst voor jong en oud op 20 oktober j.l. Ik was, zeer tot mijn spijt, vergeten daarover iets te vermelden in de november editie. Deze dienst was, zoals gebruikelijk weer hartverwarmend. Derhalve een hartelijk woord van dank aan de leiding en de kinderen van de zondagsschool.

De tweede lezing in de Dante-cyclus op 12 november j.l., door Mw E.W.H. Laman-Trip-Kleinstarink was wederom een heerlijke avond die door 22 cursisten werd bijgewoond. Voor de volledigheid maak ik u er op attent dat deze lezingen ook afzonderlijk kunnen worden bijgewoond.

De **gemeenteavond** heb ik helaas zelf, wegens verblijf in het buitenland, niet bij kunnen wonen, maar ik heb er her en der lovende woorden over gehoord. Een woord van dank aan de gemeenteavond-commissie en Vrouwenclub I is in dit verband wel op z'n plaats.

Helaas moet ik wel vaststellen dat het kerkbezoek de afgelopen maand wat aan de matige kant was. Dat is jammer. Uw prachtig opgeknapt 'witte kerkje' nu

Eendracht - december 2001

Gereformeerd/Hervormde Gemeente Varsseveld, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Rooms Katholieke Parochie stellen gezamenlijk het programma op. Daarbij is het uitgangspunt dat er veel bekende liederen gezongen worden. In de loop der jaren zijn er veel dichters geweest die nieuwe teksten schreven. Ze hebben daarbij soms gebruik gemaakt van bekende melodieën waarvan er tijdens deze Volkskerstzang enkele gezongen zullen worden. Vanaf 19.00 uur worden er enkele adventsliederen gezongen. Om 19.30 uur wordt iedereen welkom geheten en zal het accent liggen op het zingen van kerstliederen. De samenzang wordt begeleid door de Christelijke Muziekvereniging Jubal. Het Varssevelds Mannenkoor o.l.v. Ben Simmes zal vier liederen ten gehore brengen. Verder verleent de Christelijke gemengde zangvereniging "Sonate" uit Silvolde haar medewerking. Dit koor staat onder leiding van Dieneke Esmeijer. Ds. G. Wessels die een beroep elders heeft aangenomen en in januari 2002 Varsseveld zal verlaten verzorgt een korte overdenking. Enkele kinderen uit Varsseveld zullen op hun wijze meewerken aan de Volkskerstzang.

Gewoontegetrouw wordt ook dit jaar op zondag 23 december de Volkskerstzang gehouden in de Van Pallandthal die door de aankleding en opstelling van de stoelen een bepaalde sfeer uitstraalt. Voorafgaande aan de Volkskerstzang en ook na afloop zullen leden van de Varsseveldse Midwinterhoorngroep in de omgeving van de hal hun tonen blazen. De Van Pallandthal is open vanaf 18.30 uur.

G. ten Brinke-Kuiperij.

### ADRESSEN VAN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4. Op de leestafels bij de ingang van de kerk en de grote zaal van de Eendracht treft u een boekje aan met daarin vermeld de lezingen die door deze afdelingen worden gegeven.

### LUISTEREN

Bij de aanvang van de algemene ledenvergadering van de NPB afgelopen zaterdag hier in Varsseveld, werd door Ds A.M.J. Meijer de navolgende korte overdenking uitgesproken.

Beste mensen,

Onze samenleving zendt, op duidelijke of verdoken manier de boodschap uit: "Je bent zelf de maker van je leven". Maar tegelijkertijd voelen we aan dat het hachelijke avontuur dat leven heet niet zomaar te 'maken' is. Midden in een cultuur waar de mens zich als dictator over de hele natuur heeft opgesteld, ontdekken velen opnieuw hoe levenwekkend het is om te luisteren naar moeder

Eendracht - december 2001

stichting opgericht voor het beheer van Huize Bergh. Sinds het midden van de tachtiger jaren is het Bergherbos in beheer bij Natuurmonumenten. We maken ook kennis met huize "De Bijvanck". Met ca. 106 ha bijbehorende gronden. Oude historische gronden horen bij historische gebouwen en omgekeerd. Bossen, in al hun veelzijdigheid, zijn in alle jaargetijden mooi, maar, als alles groen is, wel het mooist. We ontmoeten daar diverse vogels, o.a. de Vlaamse gaai, vuurgoudhaantje, kuifmees, staartmees, boomklever en bonte specht. Op de grond vinden we de zoogdieren, o.a. de das, het ree, de bosmuis, daarnaast ook voor velen een goede bekende, de larve van de kniptor oftewel de koperworm of ritnaald. Met haar vele poten een goede klant voor de schoenmaker. Dan staan we stil bij de eik. Voor veelzijdig gebruik geschikt. De bast van jonge eiken, de schil, levert eek, een grondstof voor de leerlooierij. We zien ook veel waar we zo gemakkelijk aan voorbijgaan; o.a. vingerhoedskruid, dalkruid, (familie van de lelietjes-van-dalen) en de Japanse lariks, met mannelijke en vrouwelijke bloemen. Tijdens de tocht naar de Hettenheuvel (ca. 100 m hoog), passeren nog diverse zwammen de revue, o.a. de slijmzwammen, heksenboter en heksenkötsel. Een hoogzit roept herinneringen op aan de jacht, waarbij ook wordt gememoreerd dat het kleinvee, kleinwild, steeds minder wordt door het grote aantal roofvogels. Terecht kan de vraag gesteld worden of wel de juiste diersoorten worden beschermd. We gaan het nog een keer dicht bij de grond zoeken, we maken namelijk kennis met de mossen. Er komen in Nederland ongeveer veertig soorten mossen voor, waaronder veenmos en bekermos. De paardentractie komt ook in actie en wel bij het uitslepen van omgezaagde bomen. De behendigheid van paarden bij dit werk wordt goed benut. Waar opnieuw geplant wordt moet wel gezorgd worden voor een goede afwatering, want reeën en konijnen snoeien op een manier die voor veel bosbouwers een gruwel is. We gaan terug naar Zeddam, met als slot een prachtig panorama wordt "Zwerven door Montferland" afgesloten. Het was een boeiende en leerzame middag. Het dankwoord van Jannie aan het adres van de beide heren werd vergezeld door een attentie en begeleid door een dankbaar applaus van de aanwezigen, waarna iedereen de thuisreis aanvaardde.



#### VOLKSKERSTZANG VARSSEVELD

Vele verenigingen en scholen hebben op hun eigen wijze, ieder afzonderlijk, hun kerstfeest gevierd. Het is al zesendertig jaar een goede gewoonte om deze viering gezamenlijk af te sluiten met een Volkskerstzang. Leden van de Federatie

Eendracht - december 2001

met koperen dakgoten, staat aan de Doetinchemseweg 5 in Varsseveld en u bent daar zondags van harte welkom!

De Algemene jaarvergadering van de landelijke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, vond dit jaar op zaterdag 24 november in Varsseveld plaats. Het bestuur had zich alle moeite gegeven om een goede gastheer te zijn en is daar buitengewoon goed in geslaagd. Een van de bezoekers plaatste zelfs de opmerking dat hij volstrekt versteld stond van alles wat hij hier Varsseveld mocht ervaren.

Van alle kanten kreeg ik complimentjes te horen over de voortreffelijke organisatie met het verzoek dit aan het bestuur door te geven.

Ds Dick Werner (erelid van de NPB) belde mij zelfs een dag later nog op met woorden van gelijkkluidende strekking en een compliment voor mij persoonlijk vanwege mijn korte meditatie bij de aanvang van de vergadering. Dat deed mij goed.

#### EEN BLIK VOORUIT

Decembermaand, advents- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens, dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.

De beide **kerstdiensten** zullen, ondanks vocale en instrumentale ondersteuning, beslist niet veel langer duren dan een uur.

Tijdens de dienst van 2 december, eerste adventszondag, in 'den Es' wil ik mij met u even verdiepen in de manier waarop wij ons op bepaalde dingen die gaan komen, voorbereiden'.

Zondag 9 december, tweede adventszondag, luidt het thema: 'Vernieuwen'. Wij leven in een dynamische werkelijkheid waarin alles steeds weer verandert. Ook zelf moeten we als we niet willen verstarren, steeds weer proberen vernieuwingsprocessen bij onszelf tot stand te brengen. Met u wil ik even nadenken waar we dan op moeten letten, want niet alle vernieuwing is een verbetering.

Zondag 16 december. Soms wordt idealisme wel eens gesteld tegenover realisme. Staan deze begrippen met elkaar op gespannen voet, of kunnen we beide opvattingen bundelen?

Zondag 23 december: **kerstviering van de zondagsschool**. Dit jaar weer in de kerk om 10.00 uur. Het thema luidt: "De kleine trommelaar".

Eendracht - december 2001

De kinderen hebben mooie teksten ingestudeerd die zij zullen voordragen. En natuurlijk het kerstverhaal en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke morgen te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op voor de bijwoning van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen staan na afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!



#### TIJDENS DE KERSTAVONDDIENST,

(maandag 24 december) handelt de overdenking over de vraag: “durven we pal te staan voor de waarden waar we in geloven?” Daarom luidt het thema van deze dienst: ‘De kracht van de zachtmoedigheid’ Het - inmiddels zelfs versterkte - koor heeft weer een aantal prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.

Het thema van de **kerstmorgendienst** luidt: ‘Onze eigenlijke rol’. Hierachter ligt de vraag verscholen of we niet te veel komedie spelen en de gevoelens die ons ten diepste eigen zijn onderdrukken? Die morgen zal de dienst instrumentaal worden opgeluisterd door een ensemble dat is samengesteld uit leden (groot en klein) van de familie Semmelink uit Westendorp.

#### OUDEJAARSDIENST

(maandagavond 31 december 19.30 uur) Tijdens de overdenking wil ik even met u stil staan bij wat we nu werkelijk wensen voor het nieuwe jaar. Deze dienst wordt vocaal ondersteund door het koor ‘Viri Cantores’ uit Aalten.

#### HET JUBILEUMBOEK

"Eendrachtig & vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox", is nog steeds verkrijgbaar. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! **Een zeer toepasselijk geschenk voor de komende feestdagen!** Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld, tel. (0315) 242266

#### VERSCIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI

Brinke. De avond zelf werd geheel in het plat ingevuld door de “Barkelvrouwluu” uit Eibergen. Circa 60 aanwezigen hebben genoten van de liedjes, sketches en korte gedichtjes. Dit werd afgewisseld met muziek waarop meegezongen kon worden. Dit gebeurde vol enthousiasme door de zaal. In de pauze werd de verloting wederom verzorgd door de beide vrouwenclubs. Al met al een zeer geslaagde avond. Na het dankwoord door de heer H.C. van Duijn keerde iedereen met een goed gevoel weer huiswaarts.

#### VERSLAG 60+ CLUB

Na het bekende ritueel van koffie/thee met iets erbij en het welkomstwoord van Jannie werd het woord en de daad gegeven aan de heren Kamperman en de Vries van het I.V.N. (Vereniging voor natuur- en milieueducatie). Dhr. Kamperman gaf eerst in het kort een overzicht van het I.V.N. Een landelijke organisatie met regionale afdelingen. De afdeling “De Oude IJsselstreek” is een flinke afdeling welke ‘De Liemers’ en een groot deel van de “Achterhoek” omvat, met daarbinnen diverse werkgroepen welke door vrijwilligers worden gerund. “Zwerven door Montferland” is een product van de fotowerkgroep en geeft ons via klank, beeld en een verhaal, een uitstekend beeld van wat er in, om en op het Montferland te zien, te horen en te genieten is. Er wordt gestart in Zeddam. Volgens overleveringen was de oorspronkelijke naam Sydehem, daarna Zedeham en nu Zeddam. Onder passend klokgelui wordt de St. Gwaldus kerk gepasseerd waarna we de markante korenmolen uit ca. 1440 aanschouwen. Tegenover de korenmolen vinden we de rosmolen. Deze was zeer vervallen, maar is in 1979 gerestaureerd en in de oude luister hersteld. We passeren het “zandgat”. Het gat is bestemd voor een asfaltfabriek. Nu is er een tennisbaan. Een keur van bloemen en planten trekt aan ons oog voorbij. We maken o.a. weer kennis met smalle weegbree, akkerviooltje, tuinviooltje, dovenetel, paardebloemen, boerenwormkruid, St. Janskruid, gevlekte dovenetel, en vlierstruik. Van elke plant was wel wat bijzonders te vertellen. Via de Bosweg en de Hoge Eltenseweg gaan we richting hotel Montferland, waarbij we en passant nog geconfronteerd worden met o.a. sprookjespaddestoelen, heksen en de stinkzwam. Hotel Montferland ligt op 67 m boven N.A.P. Vanaf die plaats zijn er vele mooie vergezichten. Bij het vervolgen van onze tocht maken we kennis met diverse nestkastjes, o.a. een torenkast, aparte kastjes voor boomklevertjes en de bosuil, een balkonkastje voor o.a. de kwikstaart en de stinkuilkastjes welke een aparte vorm hebben. Bij Beek brengen we een bezoek aan “t Peeske” en “t Klein Peeske”. “t Peeske” betekent nat. Het is nu een stuwmeertje met een overloop. Van “t Peeske” gaan we naar de pauze met koffie/thee. We starten weer bij ‘t Montferland. Het huidige hotel Montferland was van ouds her een burcht. In 1250 is dat verhuisd naar ‘s Heerenberg en heeft als Huis Bergh haar weg vervolgd. In 1946 is door Herman van Heek een Eendracht - december 2001



komt bijeen op 6 december (pakjesavond), op 20 december (kerstfeest) en op 10 januari 2002.

#### HERHAALDE OPROEP BETREFFENDE HET MAANDBLAD 'VRIJ ZICHT'

Van diverse leden zijn er vragen gekomen over het landelijk orgaan 'Vrij Zicht'. Het betreft het feit dat hiervoor apart betaald moet worden. Dit is inderdaad het geval. Enkele jaren geleden is er aan alle leden van de NPB een brief verstuurd waarin werd aangekondigd dat vanaf dat moment 'Vrij Zicht' niet meer gratis was maar dat men zich daarop apart diende te abonneren. Dit is op een beetje merkwaardige manier gepresenteerd. In de bewuste brief werd gesteld, dat indien men er geen prijs op stelde om 'Vrij Zicht' nog langer tegen betaling te ontvangen men dit moest kenbaar maken. Van iedereen die dus geen bericht stuurde met de mededeling op verdere ontvangst geen prijs meer te stellen, werd automatisch aangenomen dan men abonnee van 'Vrij Zicht' werd. Het is onze voorganger bij diverse huisbezoeken gebleken, dat niet iedereen dit in de gaten heeft gehad. Het bestuur van onze afdeling roept daarom iedereen die er geen prijs meer op stelt dit maandblad te ontvangen dit even telefonisch kenbaar te maken aan het secretariaat, Mw Willy Nijhof-Groen tel. 241206. Mw Nijhof zal er dan zorg voor dragen dat deze adressen verzameld worden en over

Zondag 23 december, 10.00 uur:  
**Kerstviering van de  
zondagsschool in de kerk**  
Een heerlijke morgen voor jong en oud.  
Iedereen is van harte welkom!



enige tijd collectief aan het landelijk bestuur zullen worden doorgegeven.

#### DE 60+ CLUB

Deze komt in december niet bijeen, maar wel weer in januari en wel op dinsdagmiddag 8 januari (14.30 uur) voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. Nadere bijzonderheden hierover treft u aan in de Eendracht van januari.

#### TERUGBLIK GEMEENTEAVOND

Op 7 november j.l. was de tweede gemeenteavond van dit jaar. Het welkomstwoord werd in het Achterhoeks verzorgd door mevrouw G. ten

In verband met het feit dat de jaarwisseling rond het weekeinde valt, is het niet mogelijk de 'Eendracht' klaar te krijgen op het gebruikelijke tijdstip. Het januari-nummer zal derhalve dit keer waarschijnlijk enkele dagen later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondag van januari treft u reeds op de achterpagina van deze editie aan.

#### UIT DE SCHOOL GEKLAPT (Nieuw)

Toen Jochem, de zoon van Marianne Rutgers-Navis en Henk Rutgers, nog op de kleuterschool zat, en dat is alweer een hele lange tijd geleden want thans is hij de computerdeskundige van boekhandel Rutgers, maakte hij in de Kersttijd de navolgende opmerking: "Mamma, weet je dat Johan en Maria een kindje hebben gekregen en dat heet 'Jezus'. De verklaring voor deze naamsverwarring was, dat Johan en Maria Kersjes met Marianne en Henk goed bevriend zijn en voor de kleine Jochem was de combinatie Johan en Maria veel vanzelfsprekender dan Jozef en Maria. Ook dochter Katrien was enkele jaren daarvoor al met een aardige naamsverwisseling gekomen tijdens het Sinterklaasfeest. Zij zong: 'Sinterklaas goed Heijerman'. (de Varsseveldse bakker). En op de Weth. Berkoffschool vertelde een onderwijzeres mij onlangs dat de leidster van groep 1 (de vierjarigen) een plaat had laten zien met een afbeelding van Sinterklaas, met daaronder tevens geschreven 'Sinterklaas' en vervolgens de kinderen had gevraagd: "Wat staat hier?"

Allen hadden geroepen 'Sinterklaas!'. "Goed zo had ze gezegd", waarop een jongetje tegen zijn buurjongetje (die geen van beiden nog een letter konden lezen) had gezegd: "Wat kunnen we toch al goed lezen, hè!"

Vorig jaar vroeg ik aan de leerlingen van de Leemvoortschool te Westendorp om een kerstgedicht te schrijven. Tot mijn grote verrassing schuilen onder deze jongelui heel wat toekomstige poëten. Hieronder volgen er enkele.

#### KERSTMIS

*Het kerstfeest is gekomen  
Dan komen er grote kerstbomen  
Thuis is het lekker warm  
En zingen wij arm in arm  
Buiten staat een grote sneeuwpop  
met een muts op zijn kop  
Buiten is het erg koud  
Kerstmis is eigenlijk al heel oud  
Het kwam door Jezus  
Omdat hij geboren is  
Is het eigenlijk kerstmis  
Iedereen krijgt cadeautjes*

*Ik ga vanavond naar het kerstbal  
Dat is buiten in een grote stal*

Susan Offenber

*Het Kerstfeest komt er aan  
Bij sommige mensen zie je de kerstboom staan  
Met kerst is iedereen blij  
Want ze zijn vrijdag  
Iedereen versiert zijn boom  
Ook mijn oom  
Er zijn mensen die dat niet doen  
Die mensen hebben geen fatsoen  
Een kerstboom kun je leuk versieren  
Dat kun je doen zonder te tieren  
In de huizen branden lampjes  
Ook op kleine kampjes  
Ga maar rustig zitten op de grond  
Want ik denk dat de kerstman komt.*

Robbin Heezen.

*Met kerstfeest is het feest  
De boze geest die leest  
Het feest zegt de geest  
Ja zegt het beest  
Is het waar zegt de sigaar?  
Ben je gaar vraagt het paar  
Nee, ik ben niet gaar  
Wel waar zegt de liga  
Houden jullie er maar buiten,  
Zegt de sigaar.  
Ben je nu eindelijk gaar?  
Nee, je bent een dikke sigaar!*

Mark Wolsink

#### TENSLLOTTE,

mag u gerust weten dat ik de overdenkingen voor de kerstdiensten als het even kan al schrijf tijdens mijn vakantie. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat er in de periode rond Kerstmis altijd veel extra werk op mij afkomt en dan is het goed om geen zorgen meer te hebben over de kerstpreken. Bovendien, tijdens de vakantie avonden, kan men zich rustig op iets concentreren zonder te worden

Eendracht - december 2001

gestoord. Terwijl ik dan aan het schrijven ben komen er allerlei gedachten los, die ik wel opschrijf, maar uiteindelijk niet gebruik voor de overdenkingen.

Hier volgen een paar van dergelijke notities:

“De herders van Bethlehem zouden in deze tijd misschien wel drie maanden van tevoren een verzoek in drievoud bij allerlei instanties hebben moeten indienen om hun schaapjes te verplaatsen”.

Of: “In ieder mens schuilt een messias – een verlosser – want het gaat God niet om grootschalige oplossingen, althans niet van ons mensen, maar om kleinschalige gebaren”. Daarom nodig ik u van harte uit voor de advent- en kerstdiensten om samen met u het kerstfeest te vieren zoals het bedoeld is.

Met deze gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstfeest en spreek de hoop uit velen van u tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.



#### OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN DE KOMENDE MAAND

#### DERDE LEZING IN DE DANTE CYCLUS

Woensdagavond 12 december 19,30 uur in de kerk

Deze lezing kan ook heel goed afzonderlijk gevolgd worden, al was het maar om eens een indruk te hebben van de achtergronden en de mystieke betekenis

#### LEZINGEN IN 2002

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",  
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is €4,54 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag 24 jan. 2002	Thema: “Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering“, door Dr Andreas Kuppen.
Woensdag 13 feb. 2002	Thema: “Nieuwe-tijds kinderen“, door Mw Willemien ten Bulte.
Woensdag 13 mrt. 2002	Voordracht met als thema: ‘Pontius Pilatus, beul of heilige ?’, door de heer A. Kusters.

van het meesterwerk van deze bijzondere schrijver.

#### BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 10 december en 14 januari 2002. Vrouwenclub II

Eendracht - december 2001

11