

GEZINDHEID

Schokkende gebeurtenissen, zowel in het persoonlijk leven als in dat van de gemeenschap, roepen vaak dieper liggende vragen op. Zo kwam de afgelopen weken bij de zogenaamde 'Bijlmer-enquête' herhaaldelijk mij het begrip 'gezindheid' voor de geest. Bij sommige ondervraagden kreeg ik de indruk dat er hen alles aan gelegen was om de 'waarheid' boven tafel te halen en drukten zij hun spijt uit dat zij op het moment dat er van hen bepaalde inspanningen werden gevraagd, niet tot het uiterste waren gegaan terwijl anderen er alles aan deden het eigen straatje schoon te vegen. Sommigen gaven emotioneel een opsomming van hetgeen zij meenden te weten betreffende deze ramp, bij anderen waren gelukkig ook gevoelens te bespeuren. Deze laatsten toonden daarmee hun begrip voor de slachtoffers en de mensen die er nog dagelijks onder te lijden hebben. Dit alles heeft te maken met een bepaalde gezindheid. Wie dit woord opzoekt in het woordenboek, vindt zowel de omschrijving: 'innerlijke gestemdheid', als 'innerlijke overtuiging'. Kennelijk pendelt dit woord tussen wat wij van binnen voelen en wat wij willen denken of geloven. Aan stemmingen onderhevig heeft onze gezindheid iets onvast. Aan wil en geloof gebonden wil het ons



handelen van binnenuit sturen in een bepaalde richting. Wie dat eerlijk bij zichzelf nagaat, ontdekt dat inderdaad de trouw aan wat je eigenlijk wilt en gelooft vaak doorkruist wordt doordat je door bepaalde gevoelens wordt meegesleurd. Het zou natuurlijk prachtig zijn, wanneer de gezindheid om goed en rechtvaardig, helpend en vergevend voor een ander te zijn vast in ons verankerd was. Maar wij bemerken, dat maar al te gemakkelijk gevoelens van geprikkeldheid, boosheid of wraak de feitelijke overhand hebben. En zeker in chaotische en gespannen situaties kunnen mensen alle controle over wat zij eigenlijk willen en geloven, verliezen en tot onvermoede beestachtigheden in staat zijn. Misschien is het wel een van de belangrijkste bestaans-redenen voor geloof en een geloofsgemeenschap om onze innerlijke gezindheid vastheid en voeding te geven. Voeding, zodat wij ons zo goed mogelijk realiseren wat het goede en rechtvaardige voor ons persoonlijk inhoudt en waar en hoe wij willen dienen. Vastheid, zodat wij **onder alle omstandigheden** dit ook werkelijk doen, en zó trouw blijven aan onszelf en onze gezindheid.

Paulus schrijft aan de Filipenzen: "Laat die gezindheid onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde". (2:5) Jezus had een vaste gezindheid waaruit hij leefde en handelde, die diep geworteld was in zijn geloof aan God en Diens bedoelingen met de mensen. Jezus is daarmee het voorbeeld voor ons en wat geloof kan betekenen voor de inhoud en vastheid van een gezindheid. Hij toont de kracht van een innerlijke overtuiging, die richting aan zijn leven geeft, ondanks tegenwerking, verdachtmaking, vijandschap van velen om hem heen, ja zelfs van zijn discipelen. En zelf ondergaande, bleek na zijn dood die gezindheid toch zijn greep te houden op zijn wankele en ontzette volgelingen. Hoe? dat begrepen zij zelf niet. Zij spraken van een wonder dat langs de weg van het geloof in hen werkzaam bleef. Die echte, sterke gezindheid, waarover Paulus spreekt, kan maar zeer gedeeltelijk door opvoeding en cultuur worden gevormd. Ik denk, dat mensen die echt proberen hun geloof levend te houden (en hopelijk is hun geloofsgemeenschap hen daarbij van nut) toch, zonder dat zij precies weten hoe dat gaat, hun hart tot goed bewerkte grond maken,

waarin de gezindheid 'zoals die Christus bezielde' vastheid en voeding vindt. Met Pasen vieren wij, dat die gezindheid telkens weer mensen wil oproepen, en dat stemt, ondanks alles wat wij aan gruwelijks horen en zien, hoopvol, dat 'de mens in de mens' het zal redden. Het is die hoop, dat uit de mensheid altijd weer iets goeds kan ontluiken, die ons het Paasfeest doet vieren.

Velen uwer hoop ik dan ook tijdens onze Paasdienst te mogen begroeten.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken.

Op zaterdag 20 maart 1999, overleed op 73-jarige leeftijd

Mevrouw Gerda Hendrika Alberta Bruil-van Braak

Tijdens de herdenkingsdienst voorafgaande aan de begrafenis op 24 maart j.l. werd ook het woord gevoerd door een voormalig buurmeisje van mevrouw Bruil, Esseldien Wennink. Met haar goedvinden volgt hieronder een gedeelte van haar gedachtenstoespraak.

“Voor heel veel mensen, was jij, tante Gerda - misschien wel zonder dat jij dit zelf wist - een lichtpunt in de duisternis; een zonnestraal. Jij gaf zoveel warmte en liefde aan mensen om je heen, dat velen zich bij jou veilig en vertrouwd voelden. Bij jou was het altijd gezellig, maar ook fijn. Want in gesprekken met jou verraste je me steeds weer met jou levenswijsheid en oprecht vermogen om open te staan voor de ander. Door je humor heen - want dat had je - was daar altijd weer je integriteit en je oprechtheid. Je was een prachtvrouw. Lief en wijs als geen ander. Ze zeggen wel eens, van de doden niets dan goeds, maar bij jou ligt dat anders. Ook toen je al leefde was jij al niets dan goeds. Ook toen je nog bij ons was, waren velen zich al bewust van jouw goedheid en waren er al zoveel mensen die van je hielden. Geliefd was je, een mens uit duizenden; een vriendin voor velen. De laatste jaren zagen we elkaar niet eens meer zo vaak, maar toch, als ik bij jou en oom Wim kwam, had ik altijd weer het gevoel dat ik een beetje thuis kwam. En als ik jarig was kreeg ik wel twintig

kaarten, maar jouw kaart was me zoveel meer waard dan de andere. Nu is de laatste kaart gestuurd en het laatste woord door jou gezegd. Wij moeten verder zonder jou, maar met al onze goede herinneringen. Zo zullen onze gedachten bij jou zijn en we zullen je steeds ontmoeten in de warmte van de zon, in de ochtendnevel op de akkers, in de eerste glimlach van een kind en in de regen die de tranen van onze wangen spoelt. We zullen je steeds weer zoeken en met liefde je naam uitspreken, zoals jij liefde was. En soms zullen we jou in onszelf herkennen, als het ons, net als jou, lukt om goed te doen; als we in staat zijn om er met een sprank van liefde te zijn voor de ander. In mijn laatste brief schreef ik dat ik voor jou zou bidden dat er aan het eind van de tunnel weer licht zou zijn. Maar diep in mijn hart weet ik dat je er al bent, dat je het licht aan het eind van de tunnel al hebt gezien. Want als jij geen plekje in de hemel krijgt, dan krijgen we het geen van allen.

Als laatste groet heb ik nog een klein gedichtje voor je geschreven; het is voor jou.

*Jij was niet zomaar een vrouw.
Jij was heel bijzonder
en met al je eenvoud
was je eigenlijk
iets van een wonder.*

Lieve tante Gerda, bedankt dat wij jou mochten kennen.”

Esseldien Wennink.

Moge de heer Wim Overbeek, Theo en Ria, Gerard en Elly, Bertie en Willemien, de kleinkinderen en alle anderen die rouw dragen om het heengaan van mevrouw G.H.A. Bruil-van Braak, de kracht geschonken worden dit grote verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen maar zijn thans weer thuis: Hr H.T. Vossers en Mw H.J. Bruil-Lammers. Thans verblijven nog aldaar: Mw G.H.

Wossink-Jansen en Mw G.T.Tolkamp-Reimes.

Thans verblijven in St. Antonia te Terborg: Mw J.H. Langelaar Wis-selink; Hr H.J. Vriezen; Hr H.J. Arentsen; Hr E. Veldhorst en Hr G. Kranen. De Hr en Mw Tijkken die aldaar verbleven zijn inmiddels weer thuis.

In de "Ooiman" te Doetinchem verblijft Mw G.W.H. Wielheesen-Kuiperij, die de woensdagen en de zondagen thuis in Westendorp doorbrengt.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Donderdag 1 april houden wij weer de 'avondmaalsdienst'. Dit is een korte dienst (ca 30 min.) die aanvangt om 19.30 uur. Het avondmaal beschouwen wij als bevestiging van ons geloof dat allen die naar Christus voorbeeld proberen te leven, in zijn naam verenigd zijn. De tafel staat dan ook voor iedereen open. Ik hoop van harte dat velen van u, evenals vorig jaar aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.

Tijdens de korte overdenking wil ik met u even ingaan op het verschijnsel, dat wanneer men de sturen van 'vrienden' het meest nodig heeft, deze het vaak af laten weten.

Zondag 4 april willen wij onze jaarlijkse Paasdienst houden, wederom met medewerking van ons koor o.l.v. de heer Benny Wennink. Zij hebben weer drie mooie liederen ingestudeerd. Tijdens de overdenking wil ik met u even stil staan bij het omgaan met kennis die niet op harde feiten berust, maar voor ons persoonlijk toch een feitelijkheid is; de kennis van het hart.

Zondag 11 april Geen dienst. Twee jaar geleden is door het bestuur besloten om in het vervolg, wanneer er in april de eerste zondag dienst is vanwege Pasen of Palmпасen, de daarop volgende dienst komt te vervallen. Dat is dit jaar het geval.

Zondag 18 april is er weer gewoon dienst. In de overdenking wil ik

het met u hebben over een thema dat mij nauw aan het hart ligt namelijk het belang van de voorbeeldfunctie.

Zondag 25 april, zal in onze dienst voorgaan Mr Ds L.H. van der Bilt uit Rotterdam. Een dienst die ik van harte aanbeveel.

Zondag 2 mei is er een dienst in het verpleegtehuis Den Es onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap. Ik hoop daarin zelf voor te gaan. Het thema luidt: 'Omgaan met gevoelens van schuld' en spreekt voor zich.

HUWELIJKSAFKONDIGING

Op donderdag 5 mei hopen Benno Eskes en Annemarie Boesveld elkaar het 'ja-woord' te geven. Om 9.45 uur zijn zij hiervoor in het gemeentehuis te Lichtenvoorde, waarna om 10.30 uur in de St Agathakerk te Harreveld de oecumenische huwelijksdienst zal plaatsvinden, waarin zullen voorgaan Pastor Th. Engelen en Ds A.M.J. Meijer.

DE BEZOEKGROEP GAAT VAN START

Inmiddels heb ik mij met de hieronder vermelde dames over de verjaardagskalender gebogen en de namen verdeeld en vervolgens de lijstjes klaargemaakt. Ik blijf dus de 85-jarigen en ouder nog jaarlijks bezoeken op hun verjaardag, maar de 80- tot/met 84-jarigen alsmede enkele chronisch zieken kunnen op bezoek rekenen van de dames: Mw G.Burghardt-Wisselink, Mw G. Broens-Abrahams, Mw G.W. Blom-van Henckelum, Mw D. ten Brinke-Rougoor, Mw T.B. Chevalking-Wennink en Mw W. Semmelink-Leneman. Inmiddels hebben zich nog enkele dames voor dit werk aangemeld, maar daarmee moet nog nader overleg plaatsvinden. Ik denk dat wij hiermee een zeer waardevolle aanvulling geven aan onze taak als geloofsgemeenschap.



GELUKWENSEN

Op 18 maart j.l. waren de heer en mevrouw J.H. en G.H. van den Berg 45 jaar getrouwd. Zij vierden dit in de familie kring. Wij wensen hen van harte geluk en spreken de hoop uit dat zij nog vele jaren samen van het leven mogen genieten.

HEEL HARTELIJK DANK,

aan het adres van de heren Benny ten Brinke, Gert Hobelman en Gerard Navis voor het aanschaffen en installeren van de nieuwe geluidsinstallatie. Dit is een grote en welkome vooruitgang. De verstaanbaarheid van de sprekers vanaf de kansel is naar mijn inschatting met honderd procent toegenomen. Ook hoef ik nu niet meer geluidstechnicus en voorganger tegelijk te zijn omdat alles van achter uit de kerk geregeld wordt en kan ik, dankzij de draadloze microfoon, overal vanuit de kerk iets zeggen. Tot voor kort moest ik de ene microfoon uitzetten en de ander weer aan; altijd een heel gedoe. Dus met Pasen vindt de inwijding plaats.

COMPLIMENTEN VAN HET HOOFDBESTUUR

Van de heer Klokke, de landelijk secretaris van onze geloofsgemeenschap ontvingen wij een briefje waarin hij ons complimenteerde met het nieuwe ontwerp van de omslag van ons maandblad de Eendracht. Ere wie ere toekomt, Bert Scheuter. Hij heeft inmiddels een kopie van dit schrijven ontvangen.

EEN KORTE TERUGBLIK OP DE MAAND MAART

De gemeenteavond en de lezing van Ds Menno Rougoor waren weer bijzonder geslaagd. U leest hierover elders in deze editie.

HET UITSTAPJE VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 25 april a.s.

Dit jaar gaan we weer naar Xanten. Daar is op de plaats waar 1800 jaar geleden een grote Romeinse stad was, weer een Romeins fort gebouwd, compleet met tempel, badhuis, taverne en enkele woonhuizen. Ook van de opgravingen valt het een en ander te bezichtigen.

Dat wordt weer een leerzame dag.

We vertrekken om ca 11 uur met particuliere auto's vanaf de Eendracht en hopen om ca 17 uur weer terug te zijn. Ook kinderen die niet regelmatig de zondagsschool bezoeken zijn van harte uitgenodigd aan dit leerzame uitstapje deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave bij de leiding van de zondagsschool. (zie colofon, pag. 19).

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Een meisje, dat niet aan Godsdienstlessen deelneemt, vraagt op de Berkhoffschool, naar aanleiding van het vertrek van een aantal van haar klasgenootjes naar de godsdienstlessen, aan haar lerares: "Die Jezus, hoe zit het daar nu mee, die hebben ze toch opgehangen?".

Lerares: "Nee, zo zit het niet helemaal; ze hebben hem gekruisigd"

Meisje weer: "Zeker omdat ze geen gevangenisruimte hadden hebben ze hem maar aan een stuk hout gehangen. Maar wat had hij eigenlijk gedaan dat ze hem aan dat stuk hout gespijkerd hebben".

Lerares: "Omdat hij de waarheid vertelde".

Meisje: "En mocht dat dan niet?".

Lerares: "Zelfs de gouverneur wilde hem hiervoor niet veroordelen, hij waste zijn handen in onschuld, maar allerlei domme, opgehitste mensen die voor zijn paleis stonden en door de gouverneur voor de keus gesteld werden of Jezus of een moordenaar tot de kruisdood veroordeeld moest worden, eisten dat Jezus gekruisigd zou worden.

Meisje: "Maar waarom hebben zijn vader en moeder hem dan niet gezegd dat hij maar beter zijn mond zou kunnen houden?".

Lerares: "Ja, soms zijn er mensen, die ondanks dat ze weten dat het hele nare gevolgen voor henzelf heeft, toch eerlijk en oprecht belangrijke en behartenswaardige uitspraken blijven doen. Het is maar goed dat er dergelijke mensen zijn".

GROOT-LETTER 'EENDRACHT'

We zeggen het maar weer eens. Een 45-tal leden van onze afdeling ontvangen de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten zeerste op prijs te worden gesteld. Voor de goede orde herinner

ik er dit keer weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht' kan ontvangen.

Alles wat u heeft te doen is dit even te melden (telefonisch of schriftelijk) bij Mw Betsy Chevalking-Wennink. (zie colofon op pag. 19) Ook adreswijzigingen kunt u aan haar doorgeven. Indien u mee wenst te doen aan de cassette-dienst, kunt u zich vervoegen bij Benny Kraan tel. (0315) 241885.

VOOR ALLE ZEKERHEID

In de voorgaande Eendrachten is het reeds vermeld, maar mij is gebleken dat sommigen dit toch is ontgaan, daarom geef ik nog voor alle zekerheid nog even de data door van de komst van de Hollingstedters naar Varsseveld: van 8 tot 12 augustus 1999. Wij zoeken gastgezinnen.

Gaarne aanmelden bij: Janny Nijhof-Weggelaar, tel. 242059.

TEN SLOTTE,

Met angst en beven volgen wij de strijd in Servië en Kosovo en spreken de hoop uit dat deze zo snel mogelijk zal zijn beëindigd en de Kosovaren weer terug kunnen keren naar hun dorpen en steden om daar weer veilig in vrede en vrijheid te kunnen leven. Bij al dit geweld staan we voor de zoveelste keer weer voor de vraag: 'houdt dit nu nooit op en wat bezielt de dictators om mensen en volkeren de meest elementaire mensenrechten te onthouden. Over negen maanden treden we een nieuwe eeuw in.

We kunnen slechts bidden dat het een eeuw van vrede en vrijheid voor alle mensen van deze prachtige aarde zal mogen worden. Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

In de dienst van Zondag 21 maart j.l. werd afscheid genomen van de heer G.J. Breukelaar als bestuurslid en werd de heer G.L. Radstake

bevestigd als nieuw bestuurslid. Na afloop van de kerkdienst was er in “De Eendracht”, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van de heer Breukelaar en de heer Radstake met zijn benoeming te feliciteren. De heer Navis bedankte de heer Breukelaar voor het vele werk en de grote inzet waarmee hij zijn bestuurstaken heeft vervuld. De pijn van het afscheid wordt echter enigszins verzacht door het feit dat de heer Breukelaar wel aanblijft als administrateur en daardoor intensief contact met het bestuur blijft aanhouden. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Vervolgens wordt de heer G.L.



Radstake door voorzitter Navis van harte welkom geheten als nieuw bestuurslid en spreekt hij zijn vertrouwen uit in de goede samenwerking. We zijn verheugd dat het bestuur van de afdeling weer voltallig is. Er moet de komende jaren nog veel werk verzet worden en we zijn er van overtuigd dat de heer Radstake hieraan zijn steentje zal bijdragen.



OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN APRIL

Op woensdagavond 21 april komt de vrije gesprekskring weer bijeen.

Thema van de avond luidt: 'Is het geloof in engelen even reëel als het bestaan van de wijkagent'. De avond begint om 20.00 in de bestuurskamer. (Hoofdingang kerk, Doetinchemseweg 5).

Deze kring staat open voor iedereen, zonder enige verplichting. Indien het onderwerp u interesseert, denk en praat gewoon mee.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op maandag 12 en 26 april om 14.00 uur in de kleine zaal. De bijeenkomst van de 26e is alweer de laatste van dit seizoen.

Vrouwenclub II komt bijeen op donderdag 1 april, en dit is geen grap, met handwerken en voorlezen. Op donderdagavond 8 april is er een Paastafel. Op 6 mei vindt een diner plaats als afsluiting van het seizoen. De avonden beginnen om 20.00 uur.

THEMA AVOND OVER JACOB LORBER

Jacob Lorber, schrijfknecht van God.

Op de vijftiende maart 1840 hoorde Jacob Lorber (1800-1864), een muziekleraar uit het Oostenrijkse Graz, een stem in zijn binnenste die hem opdroeg: "Neem je pen en schrijf". Een stem zo duidelijk dat Lorber onmiddellijk gehoorzaamde en begon te schrijven. De eerste zinnen luiden:

"Zo sprak de Heer tot mij en in mij en dat is waar, getrouw en gewis: Wie met Mij spreken wil, die kome tot Mij en Ik zal het antwoord in zijn hart leggen, maar slechts de reinen wier hart vol deemoed is, zullen de klank van Mijn stem vernemen". Zo begon Jacob Lorber, aldus een vriend van hem, zijn gezicht rustig en luisterend, ononderbroken schrijvend, nooit stukkend, nooit zich bezinnend, aan een uniek werk van ongekeende omvang, geschreven gedurende 24 jaar tot de laatste dag van z'n leven. Een werk dat 25 boekdelen telt van elk 500 bladzijden. Boeken gewijd aan de zin van alles wat bestaat,

het wezen van God, het heelal en de mens, en hun onderlinge verbanden. Een antwoord op waarvandaan, waarheen en waarom van het leven. Niet alleen ingegeven vanuit religie maar ook wetenschappelijk belicht met andere woorden vanuit het hart en ook vanuit het verstandelijke. Een bron van geestelijk leven welke ook wel als de nieuwe openbaring wordt gezien. Enkele titels van Lorbers boeken zijn:

- “Het grote evangelie van Johannes”,
- “De jeugd van Jezus” (het Jacobus evangelie),
- “De huishouding Gods“, over het wezen van de mens,
- ”Leven in het hiernamaals”,
- ”De geestelijke zon” enz. teveel om hier allemaal op te noemen.

Verbluffend is om te zien dat delen van Lorber’s werk die destijds als fantasie werden bestempeld, met name op het wetenschappelijk vlak, juist in deze tijd bevestigd worden. Een belangrijke gedachte die uit Lorber’s werk spreekt is dat er zonder zelfkennis (kennis van geest, ziel en lichaam), geen kennis van God kan bestaan. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we in alle eenvoud onszelf kunnen verwelijken tot een persoonlijkheid waarin het goddelijke zal doorklinken. Dan ook is liefde voor God en liefde voor alles wat leeft, het wezen van ons bestaan.

Zo werd ons op deze avond door de heer Sjeng Smeets, medewerker van de Lorber Stichting, op enthousiaste wijze het een en ander verteld over Jacob Lorber. Het was een inspirerende avond met dank aan de organisatie die er telkens weer in slaagt zulke boeiende sprekers uit te nodigen.

DE 60+ CLUB

komt dinsdagmiddag 13 april weer om 14.30 uur bijeen. Deze middag zal Ds P.H. van Lent weer verder vertellen over zijn leven en hierbij in het bijzonder ingaan op de mensen en de zaken welke voor hem in zijn leven van belang zijn geweest.

Wanneer u geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen met dhr. Hemink, tel. 0315-241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht.

Verslag van de presentatie van dhr. Comdeur over ouderenzorg.

Op 9 maart was het weer zover. Ontvangst met koffie of thee en iets erbij. Een welkomstwoord van Janny aan de vele aanwezigen, in het bijzonder aan dhr. Comdeur. Deze begon zijn verhaal met het vertellen van wie hij is en wat hij doet. Daaruit bleek dat hij beschikt over een langdurige en brede ervaring op het gebied van de ouderenzorg.

De opzet van zijn presentatie was erop gericht om bij elk onderdeel de mogelijkheid van vraagstelling en discussie te geven. Dit bleek een goede greep want het leverde vaak een verduidelijkende en aangename conversatie op. Het gestelde dat ouder worden met gebreken komt is niets nieuws, maar: het vraagt vaak om materiële aanpassingen om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren en het vraagt vaak om een geestelijke aanpassing omdat het een stapje terugdoen betekent.

Over het algemeen is één van de eerste zaken die aanpassing vragen, de huisvesting. Achtereenvolgens werd aandacht geschonken aan: eengezinswoningen, bejaardenwoningen of woningen met seniorenlabel en aanleunwoningen. Uitvoerig werd stilgestaan bij de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor één van de genoemde woonmogelijkheden.

Voorzieningen in de thuissituatie. Een tweetal uitgangspunten zijn hier: de sociale contacten zo lang mogelijk in stand houden en zo lang mogelijk de eigen zelfstandigheid bewaren. Om dat laatste aandachtspunt te kunnen realiseren is het nodig dat men zich ook zelfstandig kan verplaatsen. Wanneer van het openbaar vervoer geen gebruik meer kan worden gemaakt is er nu de Mobimax. “Voor iedereen die gemakkelijk en voordelig wil reizen” is de slagzin op de Mobimax-folder. Voor voordelig reizen is een pas een voorwaarde. Een pas is van groot belang want er komen alle benodigde gegevens op voor en het geeft recht op gereduceerd tarief.

Bij de voorzieningen in de thuissituatie horen onder andere ook: woningaanpassingen (w.o. traplift, wegnemen van drempels, verhoogd toilet, aanpassingen in de badkamer), verhuiskostenregeling, perso-

nenalarmering, maaltijden aan huis (“Tafeltje dekje”), dagopvang ouderen, gezinshulp, ziekenzorg en verpleeghulp.

Wanneer, ondanks alle goede voorzieningen thuis wonen onmogelijk wordt, is een volgende stap: tijdelijke of permanente opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

De tijdelijke opname is vooral bedoeld als overbrugging, o.a. bij vakantie, verlichting van zorg en druk voor gezinsleden, behandeling van lichamelijke gebreken o.a. fysiotherapie.

De permanente opname is bedoeld als: het thuis niet meer kan, dagbehandeling, meerzorg (psycho-geriatisch of somatisch). Om voor bepaalde opnames, resp. behandelingen in aanmerking te komen is er sinds 1 januari j.l. een regionale indicatiecommissie voor tien gemeenten.

Dhr. Comdeur had met zijn verhaal een zeer aandachtig gehoor, waarbij de praktische benadering en de grote betrokkenheid met zijn “klandizie” opviel. Het zich verplaatsen in de situatie van betrokkene en van die positie uit, met inachtneming van regels en voorschriften, een oplossing zoeken, was zijn parool. Hij wees er zijn gehoor op dat het gewenst is om in voorkomende gevallen tijdig informatie in te winnen. Het telefoonnummer van het zorgloket is (0315) 25 69 00.

Dhr. Komdeur werd onder het aanbieden van een attentie en een begeleidend dankbaar applaus, door Janny bedankt voor het gebodene. Het was een zeer geslaagde middag.

VERSLAG GEMEENTEAVOND

Donderdag 25 maart j.l.

De toneelvereniging “Halle-Heide” voerde deze avond het blijspel “’t Is maor tiedelijk” op. Een stuk met een diepere achtergrond dan men zo op het eerste gezicht zou zeggen. Veel onbegrepen verdriet maar ook regelmatig een flinke vleug humor. Er werd met veel enthousiasme gespeeld en de aanwezigen lieten blijken dat er werd meegeleefd met het gezin van Anna Veldman en haar zoon Jan die voor de moeilijke keuze werden gesteld om twee boertjes in hun gezin op te nemen. Maar Anna en Jan laten hun goede hart spreken en

gaan ondanks de bemoeienissen van pastoor en dominee hun eigen weg.

Kortweg was het een fijne avond waarvan iedereen met volle teugen genoot. De vrouwenclubs hadden weer gezorgd voor de verloting en dank zij de vele aanwezigen waren alle loten verkocht en gingen velen met een leuk prijsje naar huis.

Een woord van dank aan de Gemeenteavondcommissie is zeker op zijn plaats voor de organisatie van deze avond.

AMNESTY INTERNATIONAL

Op dinsdag 6 april is er weer gelegenheid om brieven te schrijven in de bibliotheek, van 18.00 to 20.00 uur. Deze keer voor gevangenen in Laos, Turkije en Zimbabwe. Er liggen voorbeelden klaar.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): geen bijzondere lezingen.

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere lezingen.

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): op 25 april een lezing van de heer Roger Rundquist, therapeut op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

ACTIVITEITEN VAN 'De Vlam',

centrum voor spirituele ontwikkeling, Holterweg 97, 7001 EJ Doetinchem: op 8 en 22 april deel 2 en 3 van de basiscursus esoterisch bijbellezen door Hans Stolp. Tel. 0314-340466.

VERZOEK

Alweer een aantal jaren verzorgt Narda Schuurman de bloemstukken in de kerk. Zij doet dit graag, maar zou het toch fijn vinden als zo nu en dan ook eens een andere heer of dame zich daarmee zou willen belasten. Zij nodigt u hiertoe uit.

Mocht u dit ook eens willen doen belt u haar dan even: (0315) 298381

KRONIEK VAN DE PASTORIE

Bier!

"Er was eens " zo beginnen alle sprookjes, en het verhaal dat ik u nu wil vertellen lijkt mij ook eerder een sprookje, een verzinsel, dan dat het écht gebeurd zou zijn. Niettemin werd het ons als historisch verteld. Het zou mogelijk kunnen zijn, maar het is gewoon een leuk verhaal en daarom krijgt u het van ons te horen.

Ik laat het aan u over of u het als waar aanneemt.



Om het verhaal goed te begrijpen moet ik u eerst wat informatie geven over een bekend Frans aperitief met de naam Byrrh. Op ongeveer 15 km ten westen van Perpignan in Zuid-Frankrijk ligt het stadje Thuir [spreek uit: twier]. In dit stadje worden al sinds meer dan 100 jaar aperitieven gemaakt met bekende namen zoals o.a. Dubonnet, Cinzano, Pernod, Ricard, Ambassadeur en Byrrh. Byrrh is een aperitief dat qua smaak vergeleken kan worden met het bij ons bekende Jägermeister of misschien ook met een Beerenburger, alleen is het alcoholpercentage iets lager. Het ligt rond de 20 %. De basis voor het aperitief is de zoete wijn die daar in de warme streken verbouwd wordt.



Vervolgens worden er allerlei soorten kruiden aan toegevoegd die een bepaalde tijd moeten trekken. In het begin van deze eeuw waren de affiches van Byrrh, in Art Nouveau-stijl, alom te zien in Frankrijk en hebben ze nu ook een zekere kunstwaarde. Thuir is trots op zijn distilleerder die de grootste eiken wijnkuip ter wereld heeft.

En nu het verhaal dat ik u wou vertellen. In de roemrijke begintijd van de "Tour de France" waren de renners heel andere personen dan nu. Jonge mannen die een natuurtalent hadden voor het fietsen konden zonder al te veel training een goede kans maken om de Tour te winnen. Er waren legendarische figuren bij zoals de Vlaamse renner Robert van Grootenbulle, bijgenaamd "Kilo", een eenvoudige boe-

renzoon. Maar trappen dat hij kon!

In 1936 nam hij deel aan de Tour de France en het zag er goed uit voor hem. De Tour was al een aantal dagen bezig en hij stond vooraan in het klassement. Op zekere dag, terwijl zijn fiets weer leed onder het krachtige trappen, brak de vork. Er waren toen nog geen volgwagens en geen technisch team dat in enkele seconden tijd de nodige reparaties kan doen of desnoods een geheel nieuwe fiets bij de hand heeft. Er waren ook nog geen journalisten die de renners

op de hielen volgen en over iedere zucht verslag doen. In die tijd kon een renner nog rustig afstappen en in een cafeetje iets gaan drinken of zo nodig iets eten maar als er iets gebeurde stond hij er alleen voor. Robert van Grootenbulle krabde ook even bedenkelijk achter zijn oren toen hij zag in welke toestand zijn fiets was. De enige oplossing was ermee naar de dorpsmid te gaan om de vork te laten repareren. Dat deed hij en het was de dorpsmid zonder veel woorden - want Frans sprak hij niet - duidelijk te maken wat het probleem was.



Terwijl hij daar stond te wachten realiseerde hij zich dat hij erg dorstig was en aangezien hij trek had in een stevig pilsje maakte hij het welbekende drinkgebaar en zei daarbij "bier".

Natuurlijk is "bier" geen Frans woord maar het klonk in Franse oren zo ongeveer als "Byrrh".

De smidsvrouw dook in de kast en kwam terug met een fles Byrrh en een glas. Robert keek wat vreemd bij het zien van de fles en van het donkerbruine goedje dat erin zat maar hij dronk er een glas van op en nog een tweede om zijn dorst te lessen. Hij vond het maar vreemd bier, maar je wist het in Frankrijk nooit, daar aten en dronken ze meer van zulke onbekende vreemde dingen! Hij voelde zich in ieder geval vrolijk worden en met nieuwe energie sprong hij terug op de fiets om de rit verder te zetten. Hij was ook vrolijk omdat hij ontdekt had hoe hij aan drinken kon komen. Bij een volgende stop herhaalde hij zijn vraag om "bier" en weer kwam de fles Byrrh te voorschijn.

- Dat loopt goed zo, dacht Kilo en hij paste de truc nog enkele malen toe. Het verhaal gaat dat hij met een flink stuk in zijn kraag toch als tweede finishte.

Bij zijn terugkeer in Vlaanderen hield hij niet op zijn avontuur te vertellen met zijn fiets en dat vreemde franse bier. En zijn commentaar erbij was: De mensen daar zijn zó slim. Ze praten daar allemaal Frans, zelfs de kinderen kunnen het al!

Marie-Huberte Meijer - Paumen

BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 Beide staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (026) 334 64 80, na 18.00 uur: ☎ (0315) 29 85 59 of e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, Ds A.M.J. Meijer (zie elders in deze colofon), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH Harreveld ☎ (0315) 24 14 40 of fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. Leiding zondagschool: Els Kraan-Derks, ☎ (0315) 24 18 85, Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18, Caroline Gesink-Lub ☎ (0315) 24 39 83 en Engeliën Veebeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam ☎ (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten ☎ (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff ☎ (0315) 24 14 87. Cassettedienst: Hr. B. Kraan ☎ (0315) 24 18 85.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____

- Donderdag
1 april 19.30 uur: **Avondmaalsdienst**, ds A.M.J. Meijer, thema "Wij moeten wakker blijven" bij Matth. 26:39-47.
- Zondag
4 april **Paasdienst**, ds A.M.J. Meijer, thema "Feiten", bij Joh. 19 m.m.v. het NPB koor o.l.v. Hr B. Wennink.
- Zondag
11 april **Geen dienst**; wel zondagsschool in de Eendracht.
- Vrijdag
16 april 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
18 april 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "De voorbeeldfunctie" bij Joh. 20:1-18. Na afloop van deze dienst is er in de Eendracht koffie.
- Zondag
25 april 10.00 uur: Mr ds L.H. van der Bilt. Voor de deelnemers van de zondagsschool: Om 11.00 uur verzamelen bij de Eendracht voor vertrek van het zondagsschoolreisje naar Xanten.
- Zondag
2 mei 9.45 uur: NPB dienst in Den Es, ds A.M.J. Meijer, thema "Omgaan met schuldgevoelens", bij 1 Kron. 21:1-17
- Dinsdag
4 mei 18.30 uur herdenkingssamenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven naar het oorlogsmonument. Mw Satter-Dutler zal enige oorlogsherinneringen ophalen. M.m.v. het koor "Emmanuel".