

Eendracht

Maandblad van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o.



86 ste jaargang | 692
April 2020



Tappet van der Linde

Uitleg bij het nieuwe omslag:

Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Geboren uit de aarde
Dragend de eigen kleur
Kiezend wie je bent
Je bent, die je bent
Groeïend naar de hemel
Omarmd door de zon
Verscheidenheid in éénheid
Éénheid in verscheidenheid
Begroet door de hemel
Groeïend naar het licht

Eendracht deze maand:

	Voorwoord	 3
	Van de bestuurstafel	 5
	Avond maal - Brood om te delen	 7
	Bijna Pasen ..	 8
	Verslag 60+ Club	 9
<i>Activiteiten mei 2020:</i>	Vrij en Zo	 11
	Café Cult	 11
Vervolg dagboek mevr. Drina Pelkman-Otemann		 12



VOORWOORD/ANDERS DAN ANDERS



En dan is er opeens een onzichtbaar virus dat de hele wereld op zijn kop zet.

Ook mijn voorwoord.

Een stuk, geschreven over en voor Pasen is opeens niet meer zo ter zake doende omdat er ook geen paasviering zal zijn.

We worden op onszelf teruggeworpen, gaan nadenken voor we iets afspreken of spreken helemaal niets meer af.

We gaan 'lijden' ook dichterbij zien komen.

Het gewone leven staat voor een groot deel stil.

Met diepe bewondering kijken we allemaal naar de mensen die wel móeten blijven werken.

En dan noem ik met name de mensen in de zorg. Kanjers zijn het!

Maar zo zijn er nog meer instanties die overeind moeten blijven, de deur uit moeten gaan voor anderen om voor hen te zorgen.

Petje af!

Laten wij in ieder geval voor elkaar zorgen, dat wil zeggen, voor de mensen waarvan je weet dat ze nu extra eenzaam zijn. Bel eens wat vaker op bijvoorbeeld.

Natuurlijk ga je nadenken over 'de wereld'.

Waar zijn we met zijn allen mee bezig, wat zegt ons deze crisis.

Ieder heeft er zo zijn of haar eigen gedachten over.

Laten we ook vooral tolerant blijven naar elkaar. Respect hebben

voor ieders gevoelens over dit gebeuren.

Iedereen verwerkt deze situatie ook op zijn eigen manier. Dat moet en dat mag.

In deze Eendracht ziet u foto's van bloemen en takken. Onze bloemendames hebben er weer iets moois van gemaakt. Helaas komt er niemand, dus het wordt ook niet gezien. Daarom de foto's, door Tonnie gemaakt, hier in ons blad afgedrukt. Met dank natuurlijk aan de dames die het verzorgd hebben.



Nicoline stuurde een prachtig stukje in.
Dat wil ik graag koppelen aan het voorwoord.
Het zijn rare tijden. Ook de Eendracht ziet er nu anders uit.
Ooit wordt alles weer ‘normaal’, tot die tijd zullen we met deze situatie moeten omgaan.

Els Venneker

Lieve mensen,

Wat een vreemde tijd is het.

Angst voor een onzichtbare vijand. Onzekerheid wat we morgen nog zullen mogen en kunnen. En de oproep zo min mogelijk bij elkaar in de buurt te zijn.

Dat maakt dit ook een eenzame tijd.

Mijn werk wordt er eveneens ernstig door beïnvloed. Zomaar even bij iemand langs gaan voor een gesprekje kan niet; ik wil het virus zeker niet helpen verspreiden! Een mooie viering maken heeft weinig zin.

Het is nu aan ons om (waar mogelijk met elkaar) moed te houden, de hoop niet te verliezen en vertrouwen te hebben. Ook vertrouwen in die Bron waar we allemaal onze eigen woorden en beelden bij hebben. Die Bron (die mensen soms God noemen) die ons draagt. Ook deze periode. Ook als *wij* het soms nauwelijks voelen of ervaren. Die Bron van en onder ons bestaan, draagt ons ook nu!

In de komende tijd zal het wellicht nodig blijven om op andere manieren dan gebruikelijk contact te houden. U kunt mij natuurlijk altijd bellen. Soms kan het dan voorkomen dat ik bijvoorbeeld iets met de kinderen aan het doen ben. Dat is helemaal niet erg, dan bel ik u later even terug. Voor het gemak heb ik wel een telefoonmoment ingesteld. Dagelijks (maandag tm vrijdag) van 10 – 12 uur. Dan weet u zeker dat u gelegen belt. Ook voor niet-dringende zaken of een praatje.

Daarnaast kunnen we natuurlijk schrijven en samen met mijn collega Hele-
ne Westerik ben ik bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren, bij-
voorbeeld online.

Nieuwe ontwikkelingen plaatsen wij steeds op de website, hou deze daar-
om voorlopig goed in de gaten: **www.vrijzinnigenvarseveld.nl**

In ieder geval rond Witte Donderdag en Pasen zullen wij teksten, filmpjes en wellicht een viering op de website plaatsen.

Zo gaan we heel erg ons best doen om elkaar vast te houden en samen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Dat gaat ons lukken!

Alle goeds gewenst.

Lieve groet,

Nicoline

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

- lied 904, vers 1



Van de bestuurstafel

Afgelopen 6 maart overleed Mw. Anne-Claire Fischer-Ganzevoort, de moeder van Nicoline.

Vrijdag 13 maart was de uitvaart in Den Haag.

Wij willen namens het bestuur en alle leden Nicoline, Alex, Maarten, Harmke en Elske veel sterkte wensen met het verlies van moeder, schoonmoeder en oma.

Dat zij een fijne, warme herinnering mag achterlaten in ieders hart.

Ons bereikte het droevige bericht dat Truus Rottink op 18 maart j.l. is overleden. Zij heeft voor onze afdeling veel betekend. De laatste jaren in de maandelijkse samenstelling van de Eendracht. In de volgende Eendracht zal een in memoriam staan.

Dan het volgende:

In goed overleg met elkaar en Nicoline heeft het bestuur besloten in de Goede Week geen vieringen te houden. De tijd na 6 april is ook nog erg onzeker. Niemand weet wat de regering daarna nog aan maatregelen zal aankondigen. Omdat de vieringen in de Goede Week voorbereidingen met zich meebrengen leek het ons beter nu al duidelijkheid te geven aan iedereen. In deze Eendracht kunt u de initiatieven van Nicoline hierover lezen.

Uiteraard gaat de ledenvergadering, gepland op 30 maart, niet door. We zullen, als alles achter de rug is, een nieuwe datum plannen. Wel willen we u vragen de Eendracht van maart te bewaren, daarin staat alles wat betrekking heeft op de ledenvergadering.

De grote schoonmaak op 3 april, al aangekondigd in de Eendracht van maart, gaat ook niet door. We moeten nu zoveel mogelijk sociaal contact vermijden. In goed overleg met alle partijen is besloten alle activiteiten verderop in april ook te schrappen.

Verder is het zo dat niet aan te geven is wanneer het weer veilig is activiteiten te organiseren ofwel te bezoeken.

Daarom kunnen we u alleen maar vragen: kijk regelmatig op onze website: **www.vrijzinnigenvarsseveld.nl**

Daar gaan we actuele informatie geven.

En: Deel je kennis met anderen!

Wij zijn ons ervan bewust dat velen onder ons niet zo snel of helemaal niet op onze website zullen kijken.

Dus vertel het aan een ieder waarvan u denkt dat het nodig is.

Op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Laten we vooral contact met elkaar houden via telefoon of email.

Mocht u weten dat een lid onder ons door deze situatie erg in nood komt, op wat voor manier dan ook, geef het dan door aan Nicoline of iemand van het bestuur. Daar proberen we dan zeker iets aan te doen.



Avondmaal – Brood om te delen

“Laten we dit brood samen eten”, zei de oude bakker tegen Gerard, ‘Ik wil aan jou en je dochtertje denken.’

De buschauffeur had zoiets nog nooit beleefd, maar hij begreep direct wat de oude bakker bedoelde, toen hij hem het brood in de hand gaf. En ze aten beiden hun stuk brood en zwegen en dachten aan het kind in het ziekenhuis.

(uit: Brood in je hand, van H.A. Mertens)

Zo begon vorige maand mijn vooraankondiging voor het avondmaal op donderdag 9 april.

Wie had kunnen denken dat er in de tussentijd zoveel zou gebeuren. Zoals het er nu uitziet, zullen we niet bij elkaar kunnen zijn.

Toch heb ik besloten dat we dit jaar (*on*)gewoon avondmaal met elkaar vieren. Op dezelfde tijd, donderdag 9 april, 19 uur. Alleen niet op dezelfde plaats, maar ieder voor zich op zijn eigen plek. Maar wel in de wetenschap dat we verbonden zijn. Dat andere mensen op datzelfde moment hetzelfde doen als jij.

Als je je opgeeft zal ik (eerder) die dag een stukje brood en wat wijn/sap bij je thuis brengen. Natuurlijk kan je ook meedoen zonder je op te geven, met brood en wijn van jezelf. Ik vind het alleen een mooi idee om toch met elkaar hetzelfde brood en wijn te delen.

Dondermiddag 9 april plaats ik op onze website

www.vrijzinnigenvarseveld.nl een filmpje. Als ieder van ons om 19 uur dat filmpje aanzet/kijkt met z'n eigen brood en wijn, vieren we zo samen avondmaal.



Witte Donderdag, een ritueel rond verbinding en omzien naar elkaar. We vieren er het leven mee, vieren dat we mogen schuilen bij elkaar, dat we verantwoordelijkheid samen mogen dragen. Vieren dat een mens in zijn/haar eentje dit niet voor elkaar krijgt, dat we de a/Ander nodig hebben. Ik hoop van harte dat u meedoet.

(Let op: We beginnen al om 19 uur.)

Nicoline

Het is bijna Pasen en mijn moeder is gestorven.

We dragen haar samen naar haar graf. De kleinkinderen in hun gekleurde jasjes met bossen bloemen eromheen. Met groot verdriet om oma die er niet meer is. En tegelijk met verwondering om een torretje dat uit één van de bloemstukken te voorschijn komt.

Ze vinden het passend dat het regent, want ‘wij moeten ook huilen’, en gooien met overgave een schepje zand op de kist. Daarna mogen ze ‘echte cola’ en spelen en huilen, en huilen en spelen, en

Weer terug in het huis dat nu alleen van grootvader is, zitten de twee jongste kleindochters samen op het pianokrukje voor de vleugel. Nu moeten zij maar leren pianospelen, vinden ze, dan lijkt het alsof oma er nog is.



Het is bijna Pasen, mijn moeder is gestorven en opgestaan.

Nicoline

Anne-Claire Fischer-Ganzevoort
21 mei 1946 – 6 maart 2020

Heel veel dank voor alle brieven en telefoontjes rond het overlijden van mijn moeder. Het heeft ons heel veel goed gedaan!

Nicoline en familie

Verslag bijeenkomst 60+ Club 10 maart

De dag vóór de invoering van de strenge Corona-maatregelen mocht de 60+ Club op dinsdagmiddag 10 maart 14.30 uur nog bij elkaar komen. Dit was uiteraard in de Eendracht waarvan de muren momenteel gesierd worden door de kleurrijke schilderijen van Tanneh van der Linde. Alvorens de middag door Janny Nijhof werd geopend met een gedicht, stonden de leden stil bij het ontvangen van het bericht van overlijden van de moeder van Noline.

Janny's gedicht, uit een poëziealbum, was getiteld: 'De Narcis'.



De Narcis

Een hoedje van geel als zuiver goud
Een rokje van helder groen
Een lijfje zo slank, zo luchtig en rank
Alsof ze het sierlijkste dansje gaat doen
Zo staat het narcisje in 't lenteplantsoen
Wuivende tegen de westenwind
Knikkende naar de zon
Fluisterend tegen haar buurtjes
“Zeg, de winter is weg”.

Het middagprogramma belooft een reis naar de Balkan. De heer Harm Eelderink uit Varsseveld kreeg het woord. In 2019 was hij samen met zijn echtgenote Gerrie gedurende zes weken voor een 2^e keer in een camper, met fietsen achterop, naar de Balkan getrokken. Het reisverslag was in filmbeelden in elkaar gezet en ingesproken. Op deze wijze konden Harm en Gerrie ook zelf als toehoorder nog eens genieten van hun eigen reis.

De Balkan, zo vertelde Harm, is een zeer interessant land, zowel qua natuur, cultuur en mensen.

Het is het grootste schiereiland van Europa en wordt omgeven door de Adriatische, Zwarte, Ionische en Egeïsche Zee.

Na hun vertrek uit Varsseveld passeerden en bezochten zij onder meer: Passau, Krems aan de Donau, ook het kasteel Esterhazy, Belgrado en Montenegro.

Dit is maar een heel kleine passage uit het verslag van hun reis. Het reikt te ver om alle plaatsen te gaan noemen. Maar het waren er heel veel, dat kan ik u verzekeren. En wat een prachtige natuur!

Sommige plekken bezochten zij met de fiets, andere met de camper. We zagen echt prachtige beelden voorbij komen. Veelal bewegend, maar ook wel mooie foto's ertussendoor. Vanuit Slunj ging het weer 6000 km terug naar Varsseveld en zonder lekke banden! Het was een boeiende middag met veel impressies uit een gebied, dat anders onbekend zou zijn gebleven. Harm en Gerrie beloofden ons nog wel eens te verrassen met een van hun andere reisverslagen. Een hartelijke applaus viel hen ten deel. Het was een fijne middag en er waren gelukkig ook aardig wat bezoekers. Daar zijn we altijd heel blij mee. Misschien kunt u een volgende keer eens een vriend of buur meebrengen.

De volgende 60+ Club zal niet doorgaan, zoals u in deze Eendracht hebt kunnen lezen.

Voorlopig worden alle activiteiten stilgelegd vanwege deze corona-situatie. U kunt via de website of via Janny Nijhof te weten komen wat er daarna zal gebeuren.



Activiteiten april 2020

*De geplande activiteiten voor april
zijn alle afgelast i.v.m. getroffen
maatregelen bestrijding Corona
virus*



Activiteiten mei 2020

VRIJ én.... Zo



1 mei

Herman Haan and Friends.

Een aantal dingen passeren!!!!

Liedjes van Bob Dylan;

God en Kerk

Lach en een traan;

Leren fietsen, brandnetels;

Juffrouw Jannie.....

Een zeer gevarieerd programma met een keur aan
liedjes en verhalen.

Waar: 't Witte Kerkje Varsseveld

Doetinchemseweg 5

Aanvang: 20.00 uur; inloop.: 19.30 uur

Toegang: €8.00

Informatie/Reserveren : vrijenzo@gmail.com

Denk aan uw Parkeerschijf!!!!

Groet en graag tot dan , Team VRIJ én....Zo

Café Cult

8 mei 19.30 uur: film Hannah Arendt.

Voor meer informatie zie website en volgende Eendracht



Vervolg op het dagboek van Drina Otemann, 14 jaar oud

1 maart donderdag. Jan is jarig. Theo en de rest waren allemaal thuis. 's Avonds aardappelkoek gegeten. Theo heeft drie raspens gemaakt.

2 maart vrijdag. Akelige dag vandaag. Aan de Aaltenseweg 46 jongens doodgeschoten. Jan naar Aalten.

3 maart zaterdag. Niets bijzonders gebeurd.

4 maart zondag. Gesjoeld en naar de meditatie geweest. Verder niets bijzonders

5 maart maandag. Alweer bommen gevallen.

6 maart dinsdag. De toestand is ernstig. Jan is in de vinger gehakt.

7 maart woensdag. 's Morgens komt de pastoor een brief brengen voor Jan van Frans Peters.

8 maart donderdag. Marie is jarig. Wim naar Aalten om te dorsen. Ik alleen naar de godsdienstles geweest.

9 maart vrijdag. Vreselijk veel Tommies. Jongens nog in Aalten.

10 maart zaterdag. Jan vandaag naar de dokter geweest.

11 maart zondag. Annie. Leida Disca en ik uit wandelen geweest. We hebben een sneeuwkllokje gevonden in de weide.

12 maart maandag. Alle mannen melden. Grote plakkatens Aangeplakt. Nieuwe zorgen. Vader, Jan en Theo allemaal melden.

13 maart dinsdag. Jan heeft vrijstelling. Vader en Theo zijn graven in Gendringen. Allemaal auto's komen hierlangs van de Duitsers.

14 maart woensdag. Moeder en ik naar Colenbrander en naar Hendriks geweest. Veel vliegtuigen.

15 maart donderdag. Nogal veel auto's komen er langs. Wim en ik naar godsdienstles geweest.

16 maart vrijdag. De jongens nog aan het graven voor O.T.

22 maart donderdag. Wim en ik naar de godsdienstles geweest. Het is mooi weer. Allemaal bommenwerpers. Vader en Theo graven voor O.T.



23 maart vrijdag. Het begint alweer een beetje te rommelen met vliegtuigen. Front is in de buurt.

24 maart zaterdag. Vader en Theo staan op het punt om te graven. Dit doen ze maar niet omdat de vliegtuigen er zo tekeer gaan. Je kunt het front horen. Het is net of het korter bij komt. De vliegtuigen gaan erop!!! We hebben de kelder net op tijd klaar. Vanmiddag omstreeks half twee is het dorp gebombardeerd. Vreselijk iets. De hele dag in de kelder.

25 maart zondag. Vandaag is het mooi weer. Na de middag te Lindert met onderduiker hier geweest. Vliegtuigen druk daardoor niet naar de kerk geweest.



26 maart maandag. Het is net of het front hier op aan komt. Je kunt de kelder haast niet meer uit. Geweldig prachtig weer.! Om 8 uur komt er een man over straat met een bel. Die roept dat alle mannen van 16 tot 60 jaar zich melden moesten. Akelig iets. Jan en Marie houden de wacht.

27 maart dinsdag. Nog steeds het zelfde. Kelder en nog eens kelder. Vader helemaal overspannen. Dooie boel vandaag. Geen mens is er aan het tramstation om zich te melden. Vanavond briefje gekregen van O.T. Je hoort geen front zo stil.

28 maart woensdag. Theo gaat zich melden. Hij moet graven in Varsseveld. Gelukkig maar. Vader op bed. Gaat al beter. Het spant helemaal met de oorlog.

29 maart donderdag. Vandaag moet ik eigenlijk naar de godsdienstles toe maar de kerk is te bouwvallig. Het gaat mirakels goed met het front. Alle bruggen zijn zowat gesprongen. Theo is naar O.T. Gaat meteen naar de dokter. Heeft ook al een briefje. Hand in een doek. Het is vandaag witte donderdag.

30 maart vrijdag. Het is vandaag dus Goede Vrijdag. Op donderdag en vrijdag Duitsers gezien. Lage vliegtuigen en van alles gekregen. De toestand is zeer gunstig.

31 maart zaterdag. Allemaal in de kelder. We zitten allemaal zo ongelukkig. De ene klaagt over de voeten, de andere over de kop en de derde klaagt over.... Het achterwerk. Maar ja nog even geduld. Ze zijn bij het tramstation. Wij wagen het niet om er naartoe te gaan kijken.

Theo zit vlak bij het gat. We zijn heel beng. Opeens zegt Theo: Ík heb de Tommies al gezien.

Het zijn van die bruine en zwarte met een snor!!! Wij allemaal lachen. We waren niet meer te houden. Nu allemaal een boterham met suiker. Lang niet meer gehad. Hele dag nog in de kelder. Tommies beginnen allemaal voor het licht te komen. We konden het haast nog niet geloven. Er vallen nog veel granaten. Daar vliegt een raar vliegtuig in de lucht. De Tommies en de vijand zijn hevig aan het vechten in het bos. Om een uur of vijf komt de ondergrondse voor de dag met de spuit op de rug. Hoe kan het toch. Vrijdag nog een Duitser gevonden en zaterdag een Engelsman.



Namen en adressen / Colofon

- Voorganger:** Mevr. N. Swen-Fischer , Hugo de Grootlaan 18, 7241 HM
Lochem (06)22497969, voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld
- E-mailadres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Mevr. M. Stuart, Vlakkeeweg 10, 7051 GH Varsseveld (06) 28204871
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37
- Voorzitter:** Mevr. E.G. Venneker, Spoorstraat 9c, 7051 CG (0315) 785963 of
(06) 46 250 342 voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Dhr. J. v.d. Laan, Gasthuisweg 41, 7051 DS Varsseveld (0315) 243548
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. M.B.M. Kolkman, Kustersweide 42, 7121 HH Aalten
(0543) 476870 of (06) 21622855 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,
(0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Café Cult:** Mevr. J. Bruggink (06)21854353 cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Balansgroep:** Mevr. G. ten Brinke, tel. (0315) 241253, balans@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Samensteller “Eendracht”:**

Uiterste inleverdatum kopij volgende Eendracht:

Voor de Eendracht van mei: 20 april

Voor de Eendracht van juni: 18 mei

Kopij adres redactie : redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.

Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.

Coördinator Dhr. J. v.d. Laan tel. (315) 243548

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250

Website : www.vrijzinnigenvarsseveld.nl





Zondag
29 maart 10.00 u. Geen viering

Donderdag
9 april 19.00 u. **Avondmaal**; Voorganger mevr. N. Swen-Fischer

Zondag
12 april 10.00 u. **1e Paasdag**;

Voor het Avondmaal en voor 1e Paasdag geldt:
Anders dan anders, maar toch verbonden met elkaar.
Verbonden in gedachten én via internet. Zie de website voor de onlinevieringen.

www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Zondag
26 april 10.00 u. Geen viering

